

Herbronning

Voorzichtige start programma volwassenencatechese

Bij het schrijven van dit artikel (begin augustus) lijkt het erop dat het coronavirus nog niet goed onder controle is. Eind juni heeft de overheid veel coronamaatregelen ingetrokken, maar is daar half juli alweer gedeeltelijk op teruggekomen. Voorzichtigheid blijft nog steeds geboden. Een belangrijk sturende maatregel is de noodzaak om 1,5 meter afstand van elkaar te houden; ook als men volledig is gevaccineerd. De wetgeving kan echter op elk moment aangepast worden. Dit kan gevolgen hebben of en zo ja hoe de cursus gegeven wordt. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van kracht. Blijf thuis als je mogelijke coronaverschijnselen hebt, hoest in je elleboog en was je handen etc..

Gelet op de geweldige positieve effecten van het vaccinatieprogramma hebben we als stuurgroep volwassenencatechese voor de zomer besloten om wel met de voorbereiding van het nieuwe cursusseizoen te starten. De leden van de werkgroep hebben uitgewerkt waar zij het komende seizoen mee door wensen te gaan en we hebben suggesties voor nieuwe activiteiten geïnventariseerd.

Geen boekje Herbronning

Door de coronacrisis is het niet mogelijk om nu al een definitief jaarprogramma aan te bieden. We hebben daarom besloten om dit jaar geen boekje Herbronning met een heel jaarprogramma uit te brengen. We bereiden wel een jaarprogramma voor, maar wat betreft de bekendmaking en de publiciteit blikken we steeds een paar maanden vooruit. Via de digitale Nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen, de website www.parochienorbertus.nl en het parochieblad de Oversteek zullen we aangeven welke cursussen en activiteiten de komende periode van start gaan. In dit nummer van de Oversteek ziet u een overzicht van de cursussen met een geplande startdatum in de periode september t/m november.

Vooraf aanmelden

Afgelopen jaar heeft laten zien dat de situatie omtrent corona steeds kan veranderen. We kunnen niet uitsluiten dat de coronamaatregelen weer aangescherpt moeten worden. Dit kan gevolgen hebben voor de cursus en voor het aantal mensen dat aan de cursus kan deelnemen.. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich vooraf aanmeldt. Voor aanmelding zie de beschrijving van de betreffende cursus.

Online cursus

Door het pastoraal team is vorig jaar een zeer geslaagde digitale cursus georganiseerd. Het betrof een cursus bestemd voor de drie parochies. Het team bereidt ook voor dit najaar een online cursus voor. Verdere mededeling hierover volgt later. Als werkgroep volwassenencatechese vinden we het belangrijk om vaardigheid op het digitale vlak verder te ontwikkelen. Het biedt nieuwe mogelijkheden tot geloofsverdieping en het leidt tot contacten die de parochiegrenzen overschrijden.

Stuurgroep volwassenencatechese

Peter Dekker, Anne-Marie Swater, Toine Vos en diaken André van Boven

Cursussen die in de periode september t/m november starten

1. Rond de Schrift



Dit seizoen gaan we de lezingen van de komende zondag samen bespreken. We zoeken bij het lezen de ervaringslaag van de Bijbelverhalen. Door het luisteren naar de bewogenheid van de Schrift raken wij ook bewogen. Luisterend naar de bewogenheid van anderen word je zelf bewogen.

Dat is wat we doen: aandachtig luisteren naar de Schrift, naar jezelf en naar elkaar. Een meditatief gesprek met het oog op eigen leven, de eigen ervaring, het eigen gedrag.

Begeleiding: Marian van den Berg; e-mail: vdbergdreijer@cs.com

Data: 2^e woensdag van de maand: 8/9, 13/10, 10/11, 8/12, 12/1, 9/2, 9/3 en 13/4.

Plaats en tijd: Ludgeruskerk Dronten van 20.00 – 22.00 uur.

Opgave: Parochiesecretariaat 0321-312456

Kosten: € 2,50 per avond (incl. koffie / thee)

2. Vervolgcurcus Mandalatekenen



Verschillende deelnemers aan de cursus raakten zodanig geboeid door het Mandala tekenen dat ze in een vervolggroep zijn doorgegaan. Er zijn twee vervolggroepen. Deze groepen zijn vol. Intekenen op deze groepen is niet meer mogelijk.

Data groep 1: woensdagen 6 oktober 2021, 24 november 2021, 16 februari 2022 en 11 mei 2022

Data groep 2: woensdagen 13 oktober 2021, 1 december 2021, 23 februari 2022 en 18 mei 2022

Plaats: Petruskerk Lelystad van 20.00 tot 22.00 uur

Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer; familie@vanesterik.com of tel:0320-230407

3. Aartsvader Jakob



Jakob is, na Abraham en Isaak, de derde aartsvader. En hij kan de laatste zijn, want met zijn twaalf zonen wordt het 'huis Israël' definitief op vaste bodem verder gebouwd. Waarom is Jakob een zo belangrijk figuur, een aartsvader? Hij liegt tegen zijn vader, hij vlucht voor zijn broer, hij wordt bedrogen, hij vlucht opnieuw, hij worstelt met 'de man', zijn geliefde zoon verdwijnt, hij ondergaat nogal wat beproevingen. En toch...

Ook Jakob willen we op onze vertrouwde leerhuismanier vanuit Bijbelteksten benaderen, waarbij het een 'heen-en-weer-gaan' is tussen tekst en (be)leven, tussen God en mens, tussen mensen onderling en tussen onszelf en onze leefsituatie. We bevragen elkaar, luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit, geven elkaar aanwijzingen, leren van elkaar, delen kennis en inzichten en stellen deze ter discussie: zo 'leren' we.

Begeleiding en informatie: Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com) en Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com)

Data onder voorbehoud en op geleide van wat kan en mag: donderdag 14/10, 18/11, 20/1, 17/2, 17/3, 21/4 en 19/5.

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

4. Film in de kerk: 'The two Popes'



Benedictus laat kardinaal Bergoglio naar Rome komen, omdat de laatste zijn ontslag als kardinaal wil aanbieden. Hij is teleurgesteld in de kerk. Ze raken verwickeld in een gesprek over het geloof, God en hun eigen fouten. Prachtig is dat we in het wederzijds contact iets zien groeien dat verder gaat dan begrip. Het is een bewogenheid om wie die ander is. In dat opzicht is 'The two Popes' een bijzonder ontroerende film. De makers hebben wel de nodige vrijheid genomen met het fictieve gesprek tussen

Benedictus en Bergoglio. De film kan mooie gesprekken opleveren.

Begeleiding: Anne-Marie-Swater

Datum: dinsdag 19 oktober 2021

Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 19.30 uur

Kosten: € 2,50 (incl. koffie en thee).

Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: a.swaterbuijs1@gmail.com

5. Het verhaal van Mozes. Zijn verhaal – ook mijn verhaal?



Mozes: misschien denken we allemaal hem wel te kennen. Hij was een bijzonder mens in een bijzonder verhaal. We kunnen het lezen in het Oude of Eerste Testament. Dit seizoen willen wij ons verdiepen in zijn levensgeschiedenis. We zullen proberen om 8 momenten uit zijn leven te proeven en naast ons eigen leven te plaatsen. Is zijn verhaal ook het onze, of niet? Wat leert het verhaal van Mozes ons en kunnen wij daar zelf iets mee? Wie mee wil doen: Wees welkom en meld je aan!

Begeleiding: Corrie Hollanders, Gabi van Moppes en Marian van den Berg-den Reijer.

Data: 3^e dinsdag van de maand: 19/10, 16/11, 18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 21/6.

Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 9.30 – 11.30 uur.

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie en thee).

Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com

6. Torenkamergesprekken : omgaan met verlies



Op maandag 8 november 2021 vindt in Lelystad de eerste avond plaats van de 3e serie Torenkamergesprekken. Niet in de intieme Torenkamer, schouder aan schouder, maar in een passende ruimte volgens de richtlijnen van het RIVM. Het thema is 'omgaan met verlies' in de meest brede zin. Verlies door de dood, door baanverandering, door ongewilde kinderloosheid, door verhuizing, door echtscheiding. En hoe ga je daar mee om, of niet. Van de maximaal 8 deelnemers wordt een actieve houding verwacht.

Data: maandag 8-11-18 november en eventueel 25 november 2021; aanvang 20.00 uur

Kosten: de kosten bedragen €2,50 per avond.

Plaats: Petruskerk Lelystad

Begeleiders: Riet Hammega en Adri Appelman

Aanmelding: de deelnemers aan de vorige 2 Torenkamergesprekken hebben voorrang, maar aarzel niet u per e-mail op te geven: a.j.w.appelman@treavalon.nl

7. Leven in Het Woord: Bibliodrama



BIBLIODRAMA

100 % meer zicht

Altijd wel eens letterlijk in de huid willen kruipen van de mensen die leefden “in de tijd van de Bijbel”...? Altijd wel eens willen ervaren en voelen en deelnemen aan wat zij beleefden....?

Dat kan, want ook in het komende seizoen bieden wij U weer de gelegenheid deel te nemen aan bibliodrama. En denk nu niet meteen: “O, dat is niks voor mij, want ik kan helemaal niet toneelspelen” want bibliodrama heeft (bijna) niets te maken met “toneelspelen”. Ervaring of Bijbelkennis zijn ook niet nodig, alleen de bereidheid om je in te leven in de personen uit de Bijbelverhalen, dan komt vanzelf de grote verrassing.... De beleving hoe die eeuwenoude Bijbelverhalen opeens

wonderlijk goed bij jou en jouw situatie blijken te passen... en dat er vragen over je zelf worden opgeroepen. Vragen zoals: waar hoop ik op; wat drijft mij; waar word ik stil van; waar ben ik eigenlijk bang voor en hoe kan ik het leven vertrouwen? Iedereen die ooit aan bibliodrama heeft meegedaan, zal het beamen. Wat een openbaring! Schroom dus niet, kom eens kijken – en meedoen - en ervaren!

Begeleiding: Annie Boon

Datums: donderdagmorgen 11 nov., 25 nov. en 9 dec. in 2021 en 6 jan., 20 jan., 3 febr. en 17 febr. in 2022

Plaats en tijd: Ludgeruskerk Dronten, 9.30 - 11.30 uur.

Opgave: secretariaat 0321-312456 of e-mail: a.th.boon@gmail.com

Kosten: € 2.50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee).

8. Film in de kerk: Pope Francis – A man of his word



Ergens in 2015 kreeg regisseur Wim Wenders een telefoontje uit het Vaticaan. Of hij gedurende een aantal jaren met paus Franciscus op weg wilde gaan en een film wilde maken. Niet over de persoon van de paus maar over zijn missie en zijn boodschap. Deze resulterende film neemt de kijker in hoog tempo mee in het voetspoor van de paus als hij de wereld afreist en zijn kijk geeft op de grote vragen van sociale gerechtigheid, oecumene, immigratie, ecologie, materiële ongelijkheid en materialisme. De regisseur mocht van dichtbij meekijken en dat levert een even aangrijpend als uniek beeld van de opvolger van Petrus in onze tijd.

Begeleiding: diaken André van Boven

Datum: woensdag 17 november 2021

Plaats en tijd: Ludgeruskerk Dronten 20.00 uur

Kosten: € 2,50 (incl. koffie en thee).

Opgave: Secretariaat 0321-312456 of secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl

9. Jozefgenootschap: Jezus van Nazareth verovert de wereld



Dit jaar volgen wij documentairemaker Kefah Allush aan de hand van de vierdelige serie ‘Jezus van Nazareth verovert de wereld’. Kefah kruipt in de huid van de apostelen, Jezus’ volgelingen van het eerste uur. Hoe kan het dat de boodschap van één man de hele wereld veroverde? Zijn volgelingen trokken na de dood van Jezus van Nazareth met gevaar voor eigen leven de wereld in en verkondigden zijn revolutionaire boodschap. Wie waren zij en wat dreef hen? Hoe werkt dat bij ons? Kennen wij eenzelfde gedrevenheid? De ervaring leert dat als je mannen bij elkaar zet met een

mooie leidraad, maar zonder al te veel kaders, dat er dan altijd iets inspirerends gebeurt, en er tegelijkertijd omgezien wordt naar elkaar. Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan gerust contact voor meer informatie. We verwelkomen graag nieuwe deelnemers.

Informatie: Richard Woudenberg

Datums: dinsdag 23/11, 25/1, 22/2, en 29/3.

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur.

Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail: jozef@parochienorbertus.nl

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)