

# HERBRONNING



Leven uit  
de bron  
van levend  
water

**ACTIVITEITENAANBOD CATECHESE voor VOLWASSENEN**

**PAROCHIE H. NORBERTUS**

**2022-2023**

## **Werkgroep Catechese voor Volwassenen parochie H. Norbertus.**

*Peter Dekker\*, Anne-Marie Swater-Buijs\*, Toine Vos\*, diaken André van Boven\* Jan Vorstenbosch, Adri Appelman, Hennie Bekhuis, Marian van den Berg-den Reijer, Annie Boon, Dick Corporaal, Ria Damen, Mieke Dekkers, Kees Dol, Marloes van Esterik-Zwemmer, Yvonne ten Hag, Gabi van Moppes, Richard Woudenberg, Marijke van der Linden.*

*\* Leden Stuurgroep. De overige leden zijn diegenen die de activiteiten begeleiden en/of mede verzorgen.*

### **Aanmeldingsmogelijkheden activiteiten:**

- Voor activiteiten die in Dronten plaatsvinden:  
[secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl) of tel. 0321-312456
- Voor activiteiten die in Lelystad plaatsvinden:  
[secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl) of tel. 0320-250010
- Via de parochiewebsite: <https://parochienorbertus.nl/cursussen>
- Via de mogelijkheid die bij de betreffende activiteit staat aangegeven.

# HERBRONNING 2022-2023

## AANBOD VOLWASSENENCATECHESE

### PAROCHIE H. NORBERTUS



Ook in het seizoen 2022-2023 nodigen wij u weer van harte uit op onze bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter verdieping van uw (geloofs)leven en voor ontmoeting met andere bezoekers.

- **Aanmelding:** Voor een goede organisatie is het dringend gewenst dat u zich uiterlijk één week voor aanvang (liefst eerder) van de bijeenkomsten opgeeft voor deelname. (*zie blz.2*)
- **Locatie:** Om onnodig reizen te voorkomen, proberen wij de bijeenkomsten daar te houden, waar de meeste deelnemers vandaan komen.
- **Vervoer:** Mocht u geen vervoer hebben, neemt u dan s.v.p. contact op met de begeleid(st)er van de betreffende activiteit. Hij/zij zoekt dan met u mee naar een oplossing.
- **Bijdrage:** Indien het geen belemmering is, vragen wij van de deelnemers een financiële bijdrage voor de gemaakte kosten. Deze is inclusief koffie of thee.
- **Website:** Op de website van de parochie is de meest actuele informatie beschikbaar.  
Ga daarvoor naar: <https://parochienorbertus.nl/cursussen>.  
Dan krijgt u het activiteitenoverzicht met de mogelijkheid om u aan te melden. De activiteiten zijn genummerd en u selecteert daar de titel van de activiteit en het bijbehorende activiteitennummer.

### Herbronning en corona

Bij het uitkomen van het jaarprogramma lijkt de coronabesmetting onder controle, maar dat kan natuurlijk veranderen. Bij de uitvoering van het programma zijn we gehouden aan de voorschriften die overheid en bisdom ons daaromtrent voorschrijven.

## **Publiciteit**

Het boekje 'Herbronning' en ook het activiteitenoverzicht op de website bieden een overzicht van het gehele jaarprogramma. Het boekje is een bewaarexemplaar, waar u het gehele jaar gebruik van kunt maken.

Daarnaast meldt de werkgroep de activiteiten op de pagina Herbronning van het parochieblad 'De Oversteek' en zo mogelijk in de digitale Nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen.

## **Heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten?**

Denk aan aansprekende sprekers voor een actueel onderwerp, suggesties voor films in de kerk, boekbesprekingen, gespreksgroepen, andersoortige activiteiten etc.

De werkgroep is een parochiële werkgroep. We werken voor alle geloofsgemeenschappen van onze parochie en de activiteiten kunnen ook in alle locaties georganiseerd worden. Betrokkenheid vanuit alle locaties is daarom ook gewenst. Heeft u suggesties? Graag een mailtje naar [p.dekker10@chello.nl](mailto:p.dekker10@chello.nl) , voorzitter werkgroep.

## **Versterking van de werkgroep**

De werkgroep volwassenencatechese is een actieve groep vrijwilligers. Het is heel bijzonder dat parochianen zelfstandig zoveel van de meest uiteenlopende activiteiten organiseren; sommigen doen dit al meer dan 20 jaar. Om ook de komende jaren een boeiend programma te kunnen bieden, is versterking van de werkgroep gewenst. Betrokkenheid vanuit alle geloofsgemeenschappen is daarbij natuurlijk een duidelijke wens.

We willen graag de leeftijdsgroep van jong volwassenen meer bij ons programma betrekken. Daarvoor is het belangrijk dat er vanuit de jongeren/jong volwassenen actieve betrokkenheid komt.

De wereld kent een groot aantal probleemgebieden; klimaatcrisis, woningnood, veiligheid, energiecrisis etc. Jongeren laten zich op dit terrein duidelijk horen. Wat kunnen wij vanuit de parochie vanuit ons geloof op dit terrein betekenen? Heeft u suggesties of wilt uzelf daarvoor een initiatief ontwikkelen? Het wordt zeer op prijs gesteld. Graag een mailtje naar [p.dekker10@chello.nl](mailto:p.dekker10@chello.nl)



# PAROCHIE H. NORBERTUS VOLWASSENENCATECHESE PROGRAMMA 2022-2023

## 1. Taizé Pax Christi stilte meditatie



Vier uur van Taizé-muziek en stilte/meditatie in de Petruskerk in Lelystad en dat in een sacrale sfeer.

U kunt komen en gaan wanneer u wilt.

Deze meditatie wordt in zijn geheel gestreamd via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>; u kunt dus ook thuis kijken en luisteren.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond: u bent van harte welkom!

Informatie: Adri Appelman [a.j.w.appelman@treavalon.nl](mailto:a.j.w.appelman@treavalon.nl) of telefoon 0320-241556

Datum: zaterdag 10 september 2022

Tijd: Van 20.00 uur tot 24.00 uur

Locatie: Petruskerk, Lelystad

Kosten: geen

## 2. Rond de Schrift



In onze bijeenkomsten gaan wij de lezingen van de komende zondag samen bespreken. We zoeken bij het lezen de ervaringslaag van de Bijbelverhalen. Door het luisteren naar de beweging van de Schrift raken ook wij bewogen. Luisterend naar de beweging van anderen wordt je zelf bewogen.

Dat is wat we doen: aandachtig luisteren naar de Schrift, naar jezelf en naar elkaar. Een meditatief gesprek; wat zeggen de verhalen ons voor ons dagelijks leven hier en nu en hoe kunnen ze ons inspireren in ons geloof?

Begeleiding: Marian van den Berg; e-mail: [vdbergdreijer@cs.com](mailto:vdbergdreijer@cs.com)

Data: 2<sup>e</sup> woensdag van de maand: 14/9, 12/10, 9/11, 14/12, 11/1, 8/2, 8/3, 12/4

Plaats en tijd: Ludgeruskerk Dronten van 20.00 – 22.00 uur.

Opgave: Parochiesecretariaat 0321-312456

Kosten: € 2,50 per avond (inclusief koffie en thee)

### 3. Aartsvader Jakob



Jakob is, na Abraham en Isaak, de derde aartsvader. En hij kan de laatste zijn, want met zijn twaalf zonen wordt het 'huis Israël' definitief op vaste bodem verder gebouwd. Waarom is Jakob een zo belangrijk figuur, een aartsvader? Hij liegt tegen zijn vader, hij vlucht voor zijn broer, hij wordt bedrogen,

hij vlucht opnieuw, hij worstelt met 'de man', zijn geliefde zoon verdwijnt, hij ondergaat nogal wat beproevingen. En toch...

De Tora vertelt haar verhalen ter wille van onderricht, en niet zomaar. Uit de veelheid van overleveringen die in het volk leefden, kiest ze datgene wat wijst op de doorgaande band tussen God en de voorvaderen, op de Goddelijke beloften van de toekomst voor het volk en de verwerving van het land, en op de Goddelijke zorg en bezorgdheid, die weliswaar met grote strengheid alle overtredingen afstraft, maar dat ter wille van het in stand houden van die beloften.

Dit jaar gaan we verder met de verhalen van Jakob op onze vertrouwde leerhuismanier, waarbij het een 'heen-en-weer-gaan' is tussen Bijbeltekst en (be)leven, tussen God en mens, tussen mensen onderling en tussen onszelf en onze leefsituatie. We bevragen elkaar, luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit, geven elkaar aanwijzingen,

leren van elkaar, delen kennis en inzichten en stellen deze ter discussie: zo 'leren' we.

Begeleiding en informatie: Dick Corporaal ([dickcorporaal@outlook.com](mailto:dickcorporaal@outlook.com)) en Gabi van Moppes ([vanmoppes@gmail.com](mailto:vanmoppes@gmail.com))

Data: donderdag 15/9, 13/10, 17/11, 19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 11/5, 22/6 en 13/7.

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: [vanmoppes@gmail.com](mailto:vanmoppes@gmail.com)

## 4. Hooglied. Om Liefde: een vlam van de ENE.



Het Hooglied neemt je mee naar mystieke sferen. Prachtige beelden proberen te zeggen dat liefde de kern is van ons leven, dat liefde geluk is, ook al kan die liefde soms flink veel pijn doen. Het Hooglied wordt wel gelezen als een boek

dat de liefde bezingt tussen God en zijn volk, of als een boek dat gaat over de liefde tussen Christus en zijn Kerk, of als een boek dat de liefde beschrijft tussen een man en een vrouw. Of is het een boek over de passie die in ons is, waarbij het zingt over onze liefde met wie of voor wat dan ook, over ons verlangen naar liefde; een alles-of-niets zoektocht naar de kern en de zin van het bestaan.

Voel je van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar in gesprek te gaan. Met hoofd én hart. Met onze mannelijke en vrouwelijke kanten. Met onze wijsheid en dwaasheid. Met onze verbeeldingskracht en vragen. Op zoek naar liefdevolle lessen en wijze woorden. Wie weet wat we allemaal, steeds weer opnieuw, kunnen ontdekken en leren.

Begeleiding/informatie: Gabi van Moppes ([vanmoppes@gmail.com](mailto:vanmoppes@gmail.com)) en Dick Corporaal ([dickcorporaal@outlook.com](mailto:dickcorporaal@outlook.com))

Data: dinsdag 27/9, 25/10, 22/11, 10/1, 7/2, 7/3, 11/4, 9/5, 20/6 en 11/7.

Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 9.30 – 11.30 uur.

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie en thee).

Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: [vanmoppes@gmail.com](mailto:vanmoppes@gmail.com)

## 5. Film in de kerk: 'THE WAY'



Tom, een Amerikaanse dokter, reist naar St. Jean Pied de Port in Frankrijk om de stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. De jongen is tijdens een storm in de Pyreneeën omgekomen, terwijl hij de Camino de Santiago aan het lopen was. Gedreven door overweldigend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te leren kennen, besluit Tom om ook aan de historische pelgrimstocht te beginnen.

Een hoofdrol is weggelegd voor Martin Sheen.

Informatie: Anne-Marie Swater: [a.swaterbuijs1@gmail.com](mailto:a.swaterbuijs1@gmail.com)

Plaats: Ludgeruskerk Dronten

Datum: dinsdag 27 september 2022

Aanvang: 19.30 uur

Opgave: [secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl) of tel. 0321-312456

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

## 6. Vervolg Mandala tekenen.



Verschillende deelnemers aan de cursus raakten zodanig geboeid door het Mandala tekenen dat ze in een vervolggroep zijn doorgedaan.

Deze groep is vol.

Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer



## 7. Impulsavond 'Licht in de morgen'



*Voor mensen die van U verlaten zijn,  
voor allen die hun lot niet kunnen  
dragen, voor hen die weerloos zijn  
in de handen van de mensen.*

*Voor uw naamgenoten in ons  
midden: vluchtelingen, vreemden,  
wees niet niemand.*

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht.

Zo kort na de Vredesweek willen we stilstaan bij vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Wat het betekent dat mensen op de vlucht slaan en wat we daar van merken en wat wijzelf kunnen doen. We hebben, jong en oud, een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

We luisteren en kijken naar een geëngageerd en ontroerend verhaal over de onzichtbare mens in onze maatschappij. Aan de hand van deze luister- en kijkervaring gaan we met elkaar in gesprek.

Tevens zullen we aandacht hebben voor praktische mogelijkheden in onze eigen omgeving om iets te kunnen betekenen voor die onzichtbare mens. Marianne Appelman van het IDO schetst ons diverse mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij taalachterstanden.

Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan gerust contact voor meer informatie.

Inleiders: Ria Damen, Dick Corporaal en Marianne Appelman

Datum: dinsdag 4 oktober 2022

Tijd: 20.00 uur - inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Plaats: Petruskerk te Lelystad. Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)

Opgave: [secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl) of tel: 0320-250010

## 8. Maria in de kunst en iconografie



Maria is bij velen geliefd. De ontelbare afbeeldingen en bedevaartplaatsen die over heel de wereld aan haar gewijd zijn, getuigen daarvan.

Mgr. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht neemt ons mee in de vele voorstellingen van Maria.

Mgr. Woorts is ook docent christelijke kunst en iconografie aan priester- en diakenopleidingen.

We komen Maria tegen in kathedralen, parochiekerken en (weg)kapelletjes, in onze huizen en op pleinen, in grote of kleine bedevaartsoorden. De oudste afbeeldingen van Maria dateren uit de derde eeuw; die tonen haar vanwege de geboorte en de aanbidding van Jezus als de Christus. Sindsdien is er een hele ontwikkeling aan voorstellingen van Maria gekomen, tot op de dag van vandaag, van grootste kunstwerken tot kleine devotionalia. Uit alle periodes van de christelijke kunstgeschiedenis zullen in een presentatie voorstellingen van Maria - in schildering (waaronder iconen), mozaïek, hout- of beeldhouwwerk - worden getoond en toegelicht. Die grote rijkdom daaraan zal haar betekenis voor Jezus en voor ons willen belichten.

Begeleiding en informatie: [a.swaterbuijs1@gmail.nl](mailto:a.swaterbuijs1@gmail.nl)

Datum: Dinsdag 25 oktober 2022

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Tijdstip: Aanvang 19.30 uur

Inloop vanaf 19.00 uur

Aanmelden: [secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl) of tel. 0320-250010

Kosten : €2,50 (incl. koffie/thee)

## 9. Leven in Het Woord: Bibliodrama



BIBLIODRAMA

100 % meer zicht

Altijd wel eens letterlijk in de huid willen kruipen van de mensen die leefden “in de tijd van de Bijbel”...? Altijd wel eens willen ervaren en voelen en deelnemen aan wat zij beleefden....?

Dat kan, want ook in het komende seizoen bieden wij U weer de gelegenheid deel te nemen aan bibliodrama. En denk nu niet meteen: “O, dat is niks voor mij, want ik kan helemaal niet toneelspelen” want bibliodrama heeft (bijna) niets te maken met “toneelspelen”. Ervaring of Bijbelkennis zijn

ook niet nodig, alleen de bereidheid om je in te leven in de personen uit de Bijbelverhalen, dan komt vanzelf de grote verrassing.... De beleving hoe die eeuwenoude Bijbelverhalen opeens wonderlijk goed bij jou en jouw situatie blijken te passen... en dat er vragen over je zelf worden opgeroepen. Vragen zoals: waar hoop ik op; wat drijft mij; waar word ik stil van; waar ben ik eigenlijk bang voor en hoe kan ik het leven vertrouwen? Iedereen die ooit aan bibliodrama heeft meegedaan, zal het beamen. Wat een openbaring! Schroom dus niet, kom eens kijken – en meedoen - en ervaren!

Begeleiding: Annie Boon

Datums: donderdagmorgen 17/11, 1/12, 15/12, 12/1, 26/1, 9 /2 en 23/2

Plaats en tijd: Ludgeruskerk, Dronten van 9.30 - 11.30 uur.

Opgave: secretariaat 0321-312456 of e-mail: [a.th.boon@gmail.com](mailto:a.th.boon@gmail.com)

Kosten: € 2.50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee).

## 10. Film in de kerk: 'THE FATHER'



Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd.

Informatie: Anne-Marie Swater: [a.swaterbuijs1@gmail.com](mailto:a.swaterbuijs1@gmail.com)

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Datum: dinsdag 22 november 2022

Aanvang: 19.30 uur

Opgave: [secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl) of tel. 0320-250010

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

## 11. Psalmen in de Advent



Vanuit de traditie om elk jaar 'iets' met psalmen te doen, gaan we proberen, om na twee jaar van gedwongen overslaan, nu weer psalmen te laten klinken in de Advent, een tijd van bezinning en inkeer, van bidden, hoop en verwachting.

Psalmen komen recht uit het hart, ze zijn moedig, opstandig, doen openhartig hun beklag bij God, uiten in felle bewoordingen hun mening over een medemens. Ze verwoorden ook wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven in tijden van wanhoop en tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.

Tijdens deze psalmenmiddag, in het derde weekend van de Advent, lezen we psalmen en luisteren we naar hoe deze op muziek gezet zijn

op teksten van Huub Oosterhuis. We horen verrassende, stil makende, ontroerende en inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en verwachting.

Lijkt dit je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen in deze voor velen drukke tijd voor Kerstmis en mis deze unieke mogelijkheid voor bezinning en inkeer niet! Opgave graag, maar ook zonder ben je welkom.

Begeleiding, informatie en opgave bij: Ria Damen ([riad@upcmail.nl](mailto:riad@upcmail.nl)) en Dick Corporaal ([dickcorporaal@outlook.com](mailto:dickcorporaal@outlook.com))

Datum: zaterdagmiddag 10 december 2022

Tijd: 14:00 tot ca 15:30 uur.

Plaats: Petruskerk te Lelystad

## 12. Kerst-workshop Mandala tekenen



De donkere dagen van het jaar zijn heerlijk om te tekenen en kleuren! Zeker tijdens de drukke decemberdagen is mandalatekenen een goede manier om tot rust te komen, inspiratie op te doen, meditatief bezig te zijn en iets moois te creëren! Tijdens deze speciale kerst-workshop ga je zelf een ontwerp opzetten en inkleuren, geïnspireerd op Kerst.

Zelf meenemen van grijs potlood, gum, passer, liniaal, evt. kleurpotloden en

'onderkarton' (achterkant van een schetsboek of groene snijmat) is wenselijk; voor papier en kleurpotloden wordt gezorgd. (Ik heb van alles wat extra bij me, dus als je niet alles hebt is dat geen probleem)

Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer

Datum: zaterdag 17 december 2022 van 13.30 tot 15.30 uur

Plaats: Ludgeruskerk, Dronten

Opgave vooraf : [familie@vanesterik.com](mailto:familie@vanesterik.com) of tel: 0320-230407

Kosten: € 10,00 (incl. koffie/thee met wat lekkers)

## 13. Jozefgroep: Jezus van Nazareth verovert de wereld



De Jozefgroep is gericht op mannen binnen onze geloofsgemeenschappen en kent een wisselende samenstelling van oude en nieuwe deelnemers. Na een gedwongen Coronapauze van twee jaar willen we de Jozefgroep nieuw leven inblazen en weer een aantal avonden organiseren.

In ons laatste seizoen volgden wij documentairemaker Kefah Allush in zijn zoektocht naar Jezus. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Dit keer volgen wij hem aan de hand van de vierdelige serie 'Jezus van Nazareth verovert de wereld' waarbij Kefah in de huid kruipt van de apostelen, Jezus' volgelingen van het eerste uur. Hoe kan het dat de boodschap van één man de hele wereld veroverde? Het einde van Jezus' leven betekende geen stille dood voor zijn ideeën. Zijn volgelingen trokken na de dood van Jezus van Nazareth, met gevaar voor eigen leven, de wereld in en verkondigden zijn revolutionaire boodschap. Wie waren zij en wat dreef hen?

Hoe werkt dat bij ons? Kennen wij eenzelfde gedrevenheid?

De serie volgend, zullen we interessante, leuke, opbouwende, verbindende en/of kennis verhogende samenkomsten hebben die meer inzicht geven in het leven van de volgelingen van Jezus, in de ander in de groep, maar ook zeker in jezelf. De ervaring leert dat als je mannen bij elkaar zet met een mooie leidraad, maar zonder al te veel kaders, dat er dan altijd iets inspirerends gebeurt, en er tegelijkertijd omgezien wordt naar elkaar. Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan gerust contact voor meer informatie. We verwelkomen graag nieuwe deelnemers.

Informatie: Dick Corporaal ([dickcorporaal@outlook.com](mailto:dickcorporaal@outlook.com)) en Richard Woudenberg ([jozef@parochienorbertus.nl](mailto:jozef@parochienorbertus.nl))

Data: dinsdag 24/1, 28/2, 28/3, en 25/4

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur

Plaats: Petruskerk te Lelystad. Kosten: € 2,50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail:

[jozef@parochienorbertus.nl](mailto:jozef@parochienorbertus.nl)

## 14. Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd



Veertigdagentijd, Vastentijd. Een tijd van bezinning, stilte en gebed.

Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere horizon. Waar gerechtigheid en vrede leeft. Een tijd ook om te trachten te groeien in barmhartigheid, een beetje meer

wijsheid misschien. Jezelf de vraag te stellen: Wie ben ik? Waar sta ik? Vanwaar vertrouw ik mijn hulp? Wie mag vertrouwen op mijn hulp?

Psalmen kunnen daarbij een leidraad bieden, een houvast. In Psalmen klinkt de schreeuw om hulp van de eenzame, de verdrukte, de vluchteling. Ook klinkt de oproep tot inkeer en omkeer.

Psalmen verwoorden wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven in tijden van wanhoop en tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.

In de komende Veertigdagentijd willen we zes keer bij elkaar komen op de woensdagavond om bezinnend met elkaar onderweg te gaan naar Pasen. We lezen Psalmen op teksten van Huub Oosterhuis en luisteren hoe deze op muziek gezet zijn. We horen verrassende, stil makende, ontroerende en inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en verwachting.

Lijkt het je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen en mee te doen. Opgave graag, maar ook zonder ben je welkom.

Begeleiding, informatie en opgave bij: Ria Damen ([riad@upcmail.nl](mailto:riad@upcmail.nl)) en Dick Corporaal ([dickcorporaal@outlook.com](mailto:dickcorporaal@outlook.com))

Data: woensdag 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april 2023

Tijd: 19:00 uur tot 19:45 uur

Plaats: Petruskerk te Lelystad

## 15. Mannen en spiritualiteit 'De Preek van de Leek'



Je hoeft geen dominee te zijn om een inspirerend verhaal te houden. Die constatering ligt aan de basis van het boek 'De Preek van de Leek' (zie foto). Mensen met een visie uit allerlei sectoren werd gevraagd hun persoonlijk verhaal te verbinden met een Bijbelverhaal.

In dit boek is een selectie gebundeld van opvallende, verrassende, inspirerende en tijdloze lekenpreken. De schrijvers onderzoeken, informeren en leggen uit hoe de wereld in elkaar zit. Zij inspireren en houden ons een spiegel voor.

Wat hebben de schrijvers ons te vertellen? Voorjaar 2023 komen we vier avonden bij elkaar om hier een antwoord op proberen te geven.

Het beloven boeiende gespreksavonden te worden.

Informatie en begeleiding: Henny Bekhuis [bekhuis-kint@planet.nl](mailto:bekhuis-kint@planet.nl) en Kees Dol [keesmaike@gmail.com](mailto:keesmaike@gmail.com)

Locatie: Petruskerk, Lelystad

Datums: de dinsdagen 7 maart, 21 maart, 4 april en 18 april

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Opgave: [secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl) of tel. 0320-250010

Kosten: €2,50 per avond (incl. koffie/thee)



## 16. De stem van de Katholieke Kerk in de Europese Unie



Lezing van mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht over de plaats, taken en betekenis van COMECE, de Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Gemeenschap. Deze commissie bestaat uit bisschoppen die de Bisschoppenconferenties van de

27 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. De Commissie houdt zich bezig met allerlei vraagstukken die de Katholieke Kerk en de Europese Unie aangaan. Mgr. Hoogenboom vertegenwoordigt in COMECE de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Paus Franciscus heeft in diverse toespraken onderstreept dat de Katholieke Kerk actief en oprecht betrokken blijft bij het gezamenlijk doordenken van de toekomst van de Europese Unie. Daar levert COMECE in Brussel een bijdrage aan. Het werk wordt geïnspireerd door belangrijke beginselen van de katholieke sociale leer zoals de menselijke waardigheid, de bescherming van het algemeen welzijn, de bevordering van de intermenselijke solidariteit, het nastreven van de subsidiariteit die de juiste verhoudingen tussen het individu, de groep en de staat waarborgt en het ontwikkelen van een integrale visie op de schepping en het behoud ervan.

Mgr. Hoogenboom zal in zijn lezing duidelijk maken dat de Katholieke Kerk door middel van COMECE een belangrijke bijdrage levert aan vrede en gerechtigheid in Europa.

We leven in een turbulente tijd met vele crises waar geen gemakkelijke oplossingen voor aan te dragen zijn. De lezing van mgr. Hoogenboom kan een boeiende discussie oproepen welke rol de katholieke kerk daarbij in het politieke krachtenveld kan spelen.

Datum: donderdag 9 maart 2023

Plaats en tijd: Ludgeruskerk, Dronten van 20.00 – 22.00 uur.

Inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelden: parochiesecretariaat 0321-312456

Kosten: € 2,50 (incl. koffie / thee)

## 17. Film in de kerk: Pope Francis – A man of his word



Ergens in 2015 kreeg regisseur Wim Wenders een telefoontje uit het Vaticaan. Of hij gedurende een aantal jaren met paus Franciscus op weg wilde gaan en een film wilde maken. Niet over de persoon van de paus maar over zijn missie en zijn boodschap. Deze resulterende film neemt de kijker in hoog tempo mee in het voetspoor van de paus als hij de wereld afreist en zijn kijk geeft op de grote vragen van sociale gerechtigheid, oecumene, immigratie, ecologie, materiële ongelijkheid en materialisme. De regisseur mocht van dichtbij meekijken en dat levert

een even aangrijpend als uniek beeld van de opvolger van Petrus in onze tijd.

Deze film is november 2021 vertoond in de Ludgeruskerk en wordt nu vertoond in de Petruskerk.

Begeleiding en informatie: diaken André van Boven

Datum: dinsdag 14 maart 2023

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad om 19.30 uur

Kosten: € 2,50 (incl. koffie en thee).

Opgave: [secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl) of tel. 0320-250010

## 18. Tweede Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi avond



Vier uur meditatie met Gregoriaanse psalmen op de achtergrond in een sacrale sfeer van o.a. wierook in de Petruskerk in Lelystad.

U kunt komen en gaan wanneer u wilt.

Deze meditatie wordt gestreamd via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>; u kunt dus ook thuis kijken en luisteren. U bent van harte welkom!

Informatie: Adri Appelman

[a.j.w.appelman@treavalon.nl](mailto:a.j.w.appelman@treavalon.nl) of telefoon 0320-241556

Datum: zaterdag 18 maart 2023

Tijd: van 20.00 uur tot 24.00 uur

Locatie: Petruskerk, Lelystad

Kosten: geen

## 19. Paas/lente-workshop Mandalatekenen



In de aanloop naar Pasen is het heerlijk om te tekenen en kleuren! Zeker tijdens de vastentijd is mandalatekenen een goede manier om tot rust te komen, inspiratie op te doen, meditatief bezig te zijn en iets moois te creëren! Tijdens deze speciale paas/lente-workshop ga je zelf een

ontwerp opzetten en inkleuren, geïnspireerd op deze tijd van het jaar.

Zelf meenemen van grijs potlood, gum, passer, liniaal, evt.

kleurpotloden en 'onderkarton' (achterkant van een schetsboek of groene snijmat) is wenselijk; voor papier en kleurpotloden wordt

gezorgd. (Ik heb van alles wat extra bij me, dus als je niet alles hebt is dat geen probleem)

Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer

Datum: zaterdag 25 maart 2023 van 13.30 tot 15.30 uur

Plaats: Ludgeruskerk, Dronten

Opgave vooraf : [familie@vanesterik.com](mailto:familie@vanesterik.com) of tel: 0320-230407

Kosten: € 10,00 (incl. koffie/thee met wat lekkers)

## 20. Film in de kerk: 'AFTER LIFE '



In Japan bekend als: '**WONDERFUL LIFE**'

Iedere maandag checken mensen, die recent overleden zijn, in bij een lodge. In de lodge wordt hen gevraagd terug te gaan naar hun leven en een enkele herinnering te kiezen om mee te nemen naar het hiernamaals. Ze krijgen slechts een paar dagen om na te denken over hun gelukkigste herinnering, waarna de herinneringen in scene worden gezet en gefilmd. Op deze manier kunnen de zielen van de overledenen leven in hun gelukkigste herinnering en voor altijd rusten in vrede.

Informatie: Anne-Marie Swater: [a.swaterbuijs1@gmail.com](mailto:a.swaterbuijs1@gmail.com)

Plaats: Ludgeruskerk, Dronten

Datum: dinsdag 11 april 2023

Aanvang 19.30 uur,

Opgave: [secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl) of tel. 0321-312456

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

## 21. 'Zo hebben mensen zonder het te weten engelen ontvangen'



*Mens-zijn is een herberg  
Elke ochtend verschijnt er een nieuwe gast  
Wees dankbaar voor wie er komt  
Want ieder van hen is gestuurd  
als een gids uit het onbekende. (Rumi)*

Gastvrijheid is een actueel onderwerp, zeker in relatie tot vluchtelingen, asielzoekers. We zien ook dat de ene vreemdeling meer gastvrij wordt ontvangen dan de ander. In nacht van 17 op 18 juni 2023 is het de Nacht van de Vluchteling, een initiatief van de Stichting Vluchteling om op een positieve manier aandacht te vragen voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Voor ons een extra aanleiding om in deze week stil te staan bij het onderwerp gastvrijheid en vreemdelingen.

De Bijbel kent een veelheid aan boeiende teksten over gastvrijheid en vreemdelingen. Na een inleidende beschouwing over het onderwerp, buigen we ons deze avond over een aantal van deze Bijbelteksten en gaan daarover open met elkaar in gesprek. Ook zullen we luisteren naar een aantal bijpassende Psalmen.

De inhoud is eerder gepresenteerd en goed ontvangen tijdens een bijeenkomst van de werkgroep Volwassenencatechese, met het verzoek deze breder in de geloofsgemeenschap aan te bieden.

Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan gerust contact voor meer informatie.

Begeleiding, informatie en opgave bij: Ria Damen ([riad@upcmail.nl](mailto:riad@upcmail.nl)) en Dick Corporaal ([dickcorporaal@outlook.com](mailto:dickcorporaal@outlook.com))

Datum: woensdag 14 juni 2023

Tijd: 20:00 tot ca. 22:00 uur

Plaats: Petruskerk te Lelystad. Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)



## ANDERE HERBRONNINGS MOGELIJKHEDEN

1. [www.aartsbisdom.nl](http://www.aartsbisdom.nl)
2. [www.abdijvanberne.nl](http://www.abdijvanberne.nl)
3. [www.kloostergids.com](http://www.kloostergids.com)
4. [www.kloosterzwolle.nl/programma](http://www.kloosterzwolle.nl/programma)
5. [www.abdijvanegmond.nl/benedictushof](http://www.abdijvanegmond.nl/benedictushof)
6. [www.katholiek.nl](http://www.katholiek.nl)
7. [www.sporevangod.nl](http://www.sporevangod.nl)
8. [www.kinderwoorddienst.nl](http://www.kinderwoorddienst.nl)
9. [www.debezieling.nl](http://www.debezieling.nl)
10. [www.barmhartigheid.nl](http://www.barmhartigheid.nl)
11. [www.kro-ncrv.nl/programmas/de-verwondering](http://www.kro-ncrv.nl/programmas/de-verwondering)
12. [www.rkkerk.nl](http://www.rkkerk.nl) Website van de RK kerk in Nederland
13. [www.catharijneconvent.nl](http://www.catharijneconvent.nl)
14. [www.ikonenmuseumkampen.nl](http://www.ikonenmuseumkampen.nl)
15. <https://jck.nl> Joods cultureel kwartier
16. [www.bijbelmuseum.nl](http://www.bijbelmuseum.nl)
17. [www.adveniat.nl](http://www.adveniat.nl) voor inspirerende boeken en magazines
18. [www.berneboek.com](http://www.berneboek.com) voor religieuze boeken
19. [www.skandalon.nl](http://www.skandalon.nl) Uitgeverij Skandalon
20. [www.volzin.nu](http://www.volzin.nu) Volzin Magazine



## OVERZICHT AANBOD ACTIVITEITEN 2022-2023

Nr.	activiteit aanduiding	dag vd week	aantal dag delen	start	plaats	blz.
1	Taizé meditatie	za.	1 av.	10/9	Petruskerk	5
2	Rond de schrift	wo.	8 av.	14/9	Ludgeruskerk	5
3	Aartsvader Jakob	do.	10 av.	15/9	Petruskerk	6
4	Hooglied. Om Liefde: een vlam van de Ene	di.	10 ocht.	27/9	Petruskerk	7
5	Film in de kerk; 'The Way'	di.	1 av.	27/9	Ludgeruskerk	8
6	Vervolgcurcus Mandala tekenen	wo.	4 av.	28/9	Petruskerk	8
7	Impulsavond 'Licht in de morgen'	di.	1 av.	4/10	Petruskerk	9
8	Maria in kunst en iconografie	di..	1 av.	25/10	Petruskerk	10
9	Leven in het Woord: Bibliodrama	do.	7 ocht.	17/11	Ludgeruskerk	11
10	Film in de kerk: 'The Father'	di.	1 av.	22/11	Petruskerk	12
11	Psalmen in de Advent	za.	1 midd.	10/12	Petruskerk	12
12	Kerst-workshop Mandala tekenen	za.	1 midd.	17/12	Ludgeruskerk	13
13	Jozefgroep. Jezus van Nazareth veroveret de wereld	di.	4 av.	24/1	Petruskerk	14



## Vervolg AANBOD ACTIVITEITEN 2022-2023

Nr.	activiteit aanduiding	dag vd week	aantal dag delen	start	plaats	blz.
14	Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd	wo.	6 av.	1/3	Petruskerk	15
15	Mannen en Spiritualiteit: 'De Preek van de Leek'	di.	4 av.	7/3	Petruskerk	16
16	De stem van de katholieke kerk in de EU	do.	1av.	9/3	Ludgeruskerk	17
17	Film in de kerk: 'Pope Francis-a man of his word'	di.	1 av.	14/3	Petruskerk	18
18	Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi avond	za.	1 av.	18/3	Petruskerk	19
19	Paas-Lente workshop Mandala tekenen	za.	1 midd.	25/3	Ludgeruskerk	19
20	Film in de kerk: 'After Life'	di.	1 av.	11/4	Ludgeruskerk	20
21	'Zo hebben mensen zonder het te weten engelen ontvangen'	wo.	1 av.	14/6	Petruskerk	21