



## Pastorale brief

Editie 19 - 21 mei 2021

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

### Een nieuw gezicht voor de parochies

Diaken Leon Everts

#### Hulp

Of ik mij even aan u wil voorstellen, werd mij gevraagd. Ik ben Leon Everts, woonachtig in Zwolle. Ik heb het pastoraal team mijn hulp aangeboden voor assistentie in de liturgie op vrijwillige basis.



#### Ervaring

Ik werk al sinds 1990 in het pastoraat, eerst als pastoraal werker in de Noord-Westhoek van Overijssel, daarna zestien jaar als aalmoezenier bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee. Dit was een lange, enerverende periode. In november 1999, kort voor mijn uitzending naar Kosovo, werd ik door Mgr. Punt tot diaken gewijd. In 2011 ging ik met functioneel leeftijdsontslag bij Defensie. Daarna heb ik in Zutphen, Woerden en Gouda gewerkt als gehuwde diaken. De laatste vier jaar fulltime in Gouda e.o.

#### Nieuwe ruimte

Het is heerlijk om nu met pensioen te zijn, tijd te hebben voor mijn vrouw Barbara, onze vier kinderen en ons eerste kleinkind. Eindelijk heb ik nu de ruimte en gelegenheid voor verdere studie. En wat de studie betreft, ik studeerde theologie in Tilburg en rondde dit af met een doctoraal examen in

1991. Daarnaast vind ik het fijn om in de parochie iets te kunnen betekenen.

#### Aan de slag

In het tweede weekend van de maand zal ik de verkondiging verzorgen in drie Eucharistievieringen. In het vierde weekend (zondag) ben ik beschikbaar voor Woord- en Gebedsvieringen. Daarnaast zal ik voorgaan in uitvaarten. Mijn start is per 1 juli a.s.

#### Omzien naar veteranen

Aalmoezenier ben ik geweest en zal ik in mijn hart altijd blijven. Er is in ons land een netwerk van aalmoezeniers buiten werkelijke dienst die de pastorale zorg voor veteranen behartigen. Een echt diaconale opdracht. Voor Zwolle en de wijde omgeving heb ik dit al opgepakt. In de toekomst zal ik hierover schrijven in onze drie parochiebladen.

Ik hoop u snel te ontmoeten in onze drie parochies. Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Met hartelijke groet!

### Onze weg naar de toekomst: creativiteit, flexibiliteit en vertrouwen

Pastoor Ton Huitink

#### Voorzichtig optimistisch

Met de vaccinatie gaat het steeds beter. Inmiddels hebben vele parochianen een eerste vaccinatie ontvangen. Heel langzaam, maar toch gestaag lijkt het erop dat de cijfers van besmetting en ziekenhuisopnames de goede, dalende kant op gaan. Dat stemt tot vreugde en

voedt de verwachting, dat er nu eindelijk echte versoepeling van alle beperkende maatregelen realiteit gaat worden. Nu ben ik geen pessimist, maar toch aarzel ik nog om de vlag uit te hangen. De grootschalige feesten van Koningsdag en voetbaloverwinningen zorgden voor grote besmettingsclusters en laten zien dat we voorzichtig moeten blijven. In alle drie de parochies worden de beperkende maatregelen goed onderhouden. Dank aan allen die hieraan hun steentje hebben willen bijdragen! Met enige regelmaat krijgen we de vraag wanneer men weer 'gewoon' naar de kerk kan komen. Helaas kunnen we op die vraag nog steeds geen duidelijk antwoord geven. Besturen en pastoraal team zijn gehouden aan de voorschriften die door de Overheid en de Bisschoppen zijn ingesteld. We blijven rekenen op uw begrip en zullen u op de hoogte brengen zodra er versoepelingen kunnen worden doorgevoerd.

### **Pastorale visie deels achterhaald door Corona**

De Coronacrisis heeft ons de tijd gegeven om over de toekomst van onze parochies en gemeenschappen na te denken. De pastorale visie die we bijna twee jaar geleden hebben gepubliceerd, is voor een deel achterhaald. We zijn door de Coronacrisis niet meer in de gelegenheid geweest om de visie met de lokale gemeenschappen te bespreken. Vanuit een paar gemeenschappen zijn wel schriftelijke vragen en opmerkingen binnengekomen. Het leek ons echter niet goed om het gesprek over de toekomstvisie via de mail te voeren. Als we vooruitkijken in de tijd, dan denken we dat het belangrijk is om met de drie parochiebesturen na te denken

over een bestuurlijk en pastoraal beleidsplan.

### **Vieringen onder druk**

Met het aanstaande vertrek van pastor Theo van der Sman wordt pijnlijk duidelijk dat de roosters voor de vieringen niet meer gehandhaafd kunnen worden zoals we gewend zijn. Met drie priesters lukte het om in iedere parochie wekelijks tenminste twee of drie keer Eucharistie te vieren. Nu er nog twee priesters overblijven, is die mogelijkheid voorbij. Wij zullen op een volstrekt andere manier moeten kijken naar wat er nog wel te realiseren is.

### **Drie dingen nodig**

Het eerste wat wij nodig hebben, is **flexibiliteit**. Ik denk hierbij aan het veranderen van de aanvangstijden van vieringen en van de dag waarop vieringen plaatsvinden. Door alles op elkaar af te stemmen, kunnen wij de beperkte capaciteit zo goed mogelijk verdelen over de locaties. En misschien niet meer ieder weekend een viering hou-



den. Wat ons ook gaat helpen is **creativiteit**. Het huidige systeem van liturgische vieringen is niet langer houdbaar. In het nieuwe vieringenrooster voorzien wij grote gaten die door het team van pastores niet kunnen worden opgevangen. Wij zullen een nieuwe manier van werken moeten vinden. Daarbij hebben we de hulp en bereidheid nodig van alle parochianen. Dat brengt

mij bij het derde wat nodig is: **vertrouwen**. Laten wij er samen de schouders onder zetten en met goede moed verder gaan als mensen van het geloof. Mede namens de leden van het pastoraal team en de parochiebesturen nodig ik u uit:

**Gaat u mee, doet u mee?!**

## **Kleine anekdote met Pinksteren**

Jeanne Gerretzen-Veldhuis

### **Goed onthouden**

Met Pinksteren moet ik altijd terugdenken aan lang geleden (begin jaren '60), toen ik nog op de Maria-kleuterschool zat in Assendorp, Zwolle. Een school, waar de zusters van Liefde de scepter zwaaiden en godsdienstonderwijs een belangrijk deel van het schoolleven bepaalde. Op enig moment hadden zuster George (of Georgina) of zuster Perpétua (dat weet ik niet meer precies) verteld over de heilige Geest, die in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde na zijn doop door Johannes. Dat was ik niet vergeten!

### **Dierbare herinnering**

Op eerste Pinksterdag wandelden we als gezin naar opa en oma om daar koffie te drinken. Toen er vóór ons een duif neerstreek op de stoep, schijn ik te hebben geroepen: 'Kijk, papa en mama, daar loopt de heilige Geest!' Tot zijn dood 9 jaar geleden moest ik dit elk jaar met Pinksteren van mijn vader horen. Inmiddels is de gegroeide 'irritatie' geworden tot een warme en dierbare herinnering, waar ik met een glimlach op terugkijk en nu de humor wel van kan inzien. En... tot op de dag van vandaag

word ik bij het zien van een duif nog steeds herinnerd aan de heilige Geest....

## Vrede

Dit nostalgische gevoel maakte dat ik eens ben gaan zoeken naar de duif in combinatie met de heilige Geest en kwam o.a. het volgende tegen:

*De duif is een vreedzaam dier, dat dicht bij mensen verblijft. Deze vogel werd daarom al vroeg een symbool voor vrede en het was de enige vogel die een Jood mocht offeren aan God. Direct na Jezus' doop landde er een duif op zijn hoofd. Tegelijk kwam de heilige Geest in Hem. Een Jood in die tijd begreep daardoor: Jezus is nu een echte profeet geworden. Want over profeten wordt in het Oude Testament telkens gezegd, dat juist zij de heilige Geest krijgen als hun taak begint. De duif wordt daarmee gezien als symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. Een teken van vrede, hoop en toekomst.*

Die vrede wens ik u bij deze van harte toe! Zalig Pinksterfeest!

## Pinksteren

Kapelaan Jaap Scholten

## Taal

Pinksteren is het begin van de Kerk. Tot aan Pinksteren waren de volgelingen van Jezus nog geheel afhankelijk van de lichamelijke aanwezigheid van Jezus, als mens tussen hen in. Vanaf Pinksteren mochten zij rekenen op de heilige Geest. Christus niet

meer bij hen, maar zijn Geest ín hen. Door de heilige Geest wordt de Drie-Ene God toegankelijk voor gewone mensen; voor de leerlingen van Jezus: voor ons! Toen gingen de deuren en ramen open en werd het evangelie door de leerlingen van Jezus verkondigd. En zij deden dat op zo'n manier, dat iedereen het kon verstaan. Het verbaasde de mensen die het hoorden. Maar het verbaasde ook de leerlingen zelf. Neem nu die talen waarin zij spraken: ondanks dat ze zich die vreemde talen niet eigen



hadden gemaakt, werden zij wel in die taal gehoord door de mensen, die overal vandaan kwamen uit de destijds bekende wereld.

## Liefde over grenzen

De heilige Geest spreekt kennelijk met een taal die voor ieder mens te verstaan is. Destijds bij de twaalf apostelen letterlijk. Later doordat de opvolgers van de apostelen en de vele missionarissen na hen, met een taal spraken die allen verstonden: de taal van de naastenliefde. Want was het vooral niet de zorg voor de minder bedeeden die zo'n aantrekkingskracht gaf aan de Kerk van het begin? En bij de missionarissen van later tijd: waren het niet vooral de scholen en ziekenhuizen die

zij bouwden die als het ware de weg baanden voor het verstaan van het evangelie? Zijn het niet de goede daden waarvan de heilige Geest zich bedient en waardoor de Geest zich zo verstaanbaar maakt? De heilige Geest werkt grensoverschrijdend. In die zin dat de Geest dingen mogelijk maakt, die je niet voor mogelijk had gehouden. De heilige Geest geeft nieuw perspectief aan mensen.

## Steeds opwaarderen

Met dat wij gedoopt zijn, zijn we ook gezalfd met heilige olie, chrisma; gewijd door de bisschop als opvolger van de apostelen. Ten teken dat de heilige Geest in de Kerk leeft en steeds doorgegeven wordt. En met de doop werden ook de woorden uitgesproken: 'Ik zalf je met de heilige Geest.' Die belofte hebben we dus al met onze doop meegekregen. Maar, zoals het met een belofte gaat, die moet nog wel vervuld worden. Wat dat betreft, zouden we de heilige Geest in zekere zin kunnen vergelijken met een OV-chipkaart: die moet je eerst aanschaffen, maar daarmee ben je er nog niet; je moet 'm steeds weer opwaarderen, want zonder saldo kom je niet ver.

## Belofte activeren

Zo is het ook met de heilige Geest in ons. Met dat wij gedoopt zijn, zijn we ingeschreven in het boek van het leven; letterlijk, want onze namen zijn toen in het doopboek opgeschreven. Maar als wij werkelijk willen leven, ten volle leven, zoals onze Schepper ons van den beginnen af bedoeld heeft, dan moet er nóg iets gebeuren: we moe-

ten die belofte van de heilige Geest als het ware activeren. Die Geest is best bereid om te komen, maar vraagt van ons dat we er ook naar verlängen: verlangen naar die Geest van God. Actief op zoek gaan naar die Geest. En ook al blijft die Geest ongreepbaar en vluchtig en komt Hij alleen maar als Hij dat zelf wil. Toch: als we werkelijk willen dat de Geest komt, dan mogen we er op hopen dát Hij komt. Ook al is ons zoeken naar die Geest onvolmaakt; en hebben we zo nu en dan het idee dat we in het duister tasten: als ons hart maar bereid is om aan de Geest een plaats te geven.

### Luisteren en bidden

Wat kunnen we dan doen? Laten wij luisteren naar de heilige Geest in de woorden van de heilige Schrift: daarin kunnen we kennismaken met de heilige Geest. En vooral: laten wij bidden. Wanneer we bidden, dan zijn we direct in contact met God en zetten we ons hart wagenwijd open voor de heilige Geest. En er is geen beter moment te vinden om de heilige Geest te vatten dan bij het ontvangen van de Eucharistie; de heilige Geest ligt daarin voor het grijpen als wij ons realiseren dat het de Heer zelf is die wij ontvangen in de communie.

### Ontvankelijk zijn

We vieren Pinksteren; de heilige Geest die de Kerk leidt; die ons als gelovige mensen bezielt. Door een open en ontvankelijke houding naar God toe, maken we ons hart gereed om plaats te maken voor de heilige Geest. In ieder van ons zal die Geest zich op een andere, unieke manier manifesteren. Laten we daarom ook respect hebben voor het geloof van onze zusters en

broeders en zo samen tot de volheid van de Kerk komen.

## Hoop

Diaken Fokke van Dalen

### Gaven

Hoop is één van de overtuigingen die Paulus ons meegeeft in zijn eerste brief aan de Korintiërs (hoofdstuk 13). Samen met geloof en liefde spreekt hij van de grote drie gaven. De liefde als de grootste want zelfs als alles vergaat, blijft de liefde bestaan. Maar met die liefde zijn geloof en hoop onlosmakelijk verbonden. Daar is veel over te zeggen, maar laat ik mij beperken voor nu tot een gedachte over hoop.

### Even anders bekeken

Wist u bijvoorbeeld dat je het woordje hoop op meerdere wijzen kunt interpreteren? Bijvoorbeeld als zelfstandig naamwoord. Dan krijgt het de beteke-



nis van een bergje. Denk maar aan alle kleren op een hoop gooien. Gelijktijdig kun je ook spreken van een hoop. Maar dan denken we meer aan een onbepaald rangtelwoord en niet meer aan een zelfstandig naamwoord. Dat kun je dan weer zien als je over een hoop kleren spreekt.

Dan drukt het meer een getal uit met een onregelmatigheid van samenspel. Een hoop kleren of op een hoop gegooid kleren klinkt nu eenmaal niet als netjes opgevouwen strijkgoed maar betreft meestal de was die nog gedaan moet worden. Zo staat hoop in een heel ander licht als we bij een plotse gebeurtenis nieuwsgierig naar het gebeuren toegaan en daarmee te hoop lopen. Ook hier lijkt van enige onregelmatige toeloop sprake te zijn.

### Verwachting

De meer seculiere hoop gaat dan weer uit van de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Je hoop op betere tijden zal ergens op gebaseerd zijn. Neem maar de verwachting dat de Coronapandemie bestreden wordt met maatregelen en vaccinatie, waardoor we meer naar een leven toe kunnen groeien zoals we dat voor de pandemie gewend waren. Zou onze hoop ongegrond zijn, dan vervalt deze gauw tot wanhoop met de verwachting dat de zo gewenste gebeurtenis uitblijft. En die wordt vandaag de dag wellicht gevoed door alle tegenstrijdige of niet te verklaren berichten rondom het gevoerde Coronabeleid. Bij valse hoop is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd. Dan zal de verwachte gebeurtenis niet gaan plaatsvinden.

### Christelijke hoop

Van de hoop waar Paulus over spreekt, kunnen we zeggen dat die ligt in de verwachting dat de opgestane Christus zal wederke-



ren. In de belofte van de Schrift ligt daarom voor christenen een zekerheid die door het geloof wordt ingegeven. Geloof dat door de woorden van de Schrift gevoed wordt en ons sterkt. Daardoor komt onze christelijke hoop heel direct te liggen bij vertrouwen. Vertrouwen dat Christus naast ons gaat in ons leven en Zijn heilige Geest ons vergezelt. Daar mogen we op

vertrouwen bij alles wat ons overkomt en bij iedere uitdaging waarvoor wij worden gesteld. Denk maar aan het verhaal over de Emmaüsgangers (Lucas 24). De twee leerlingen waren ten einde raad na de kruisdood van Christus en wisten niet hoe verder te gaan zonder Hem. Maar in het teken van het breken van het brood ervaren zij de heilige Geest die hen het vertrouwen

geeft om weer op weg te gaan. Ja, om zelfs te durven getuigen van de verrezen Heer. Zij leven voortaan vanuit de verwachting en het vertrouwen dat de opgestane Heer met hen gaat op al hun wegen. En dat Hij nieuw licht brengt in welke donkere tijd dan ook.



## Afscheidskado pastor Theo van der Sman

Nu emeritus-pastoor Theo van der Sman afscheid neemt van onze parochies, stellen wij u in de gelegenheid hem op passende wijze uit te zwaaien. U kunt op onderstaande bankrekening een bijdrage overmaken voor het project in Sri Lanka, dat pastor van der Sman zelf heeft opgezet ter ondersteuning van kwetsbare mensen.

**NL54 RABO 3181 831 786**  
o.v.v. 'Pastor Theo'

## Colofon

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

<b>Ton Huitink:</b>	06 - 20 57 06 69 a.huitink@pastoraalteam.com
<b>Jaap Scholten:</b>	06 - 31 17 93 54 j.scholten@pastoraalteam.com
<b>Jeanne Gerretzen:</b>	06 - 12 78 24 35 j.gerretzen@pastoraalteam.com
<b>Theo van der Sman:</b>	06 - 51 07 53 32 tllmvandersman@kpnmail.nl
<b>André van Boven:</b>	06 - 57 54 11 73 a.vanboven@pastoraalteam.com

## Vieringen online

Het pastoraal team verzorgt van maandag t/m vrijdag een Eucharistieviering in de Basiliek te Zwolle die wordt uitgezonden (de vindplaats vindt u hieronder aangegeven). Aanvang is steeds 19.00 uur. Iedere maandag is er om 18.30 ook een livestream van de uitstelling en aanbidding van het heilig Sacrament.

Bovenstaande vieringen en de weekendvieringen zijn te volgen op de site [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) Kies op die site eerst de gewenste plaatsnaam en gebruik daarna de hieronder vermelde zoektermen:

Zwolle:	'OLV Basiliek Zwolle'
Dronten:	'Ludgeruskerk'
Lelystad:	'Petruskerk'
IJsselmuiden:	'O.L. Vrouwe onbevleete ontvangen'
Kampen:	'Buitenkerk'

Herfte Wijthmen is te vinden op [www.youtube.com](http://www.youtube.com)  
Zoekterm: 'RK kerk Herfte Wijthmen'