



## Pastorale brief

Editie 18 - 19 april 2021

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

### Onze energie opnieuw richten

Pastoor Ton Huitink

Pasen 2021 zit erop. De Paas-tijd is begonnen en duurt 50 dagen. Een terugblik op de Goede Week leert ons dat velen heel blij waren dat de vieringen in die week weer bezocht konden worden door kerk-gangers. Wat een verschil met de Goede Week 2020! Weet u nog, toen moesten wij als pastoraal team alle vieringen in de Zwolse basiliek vieren zonder parochianen.

### Het wiel uitvinden

In technische zin moesten we het wiel uitvinden. De livestream was voor ons een heel nieuw fenomeen. Het beeld, het geluid en de inrichting van het liturgisch centrum. Hoe moeten we de liturgie handen en voeten geven, wat doen we en

wat laten we achterwege. Al met al is Pasen 2020 toch goed verlopen en mochten we ook waardering ervaren van velen. Pasen 2021 was weer anders. Nu mochten er wel 30 mensen in de viering aanwezig zijn. We hoefden ons niet meer te behelpen met beeld via een Iphone



en voor het geluid kan worden gebruikt gemaakt van de geluidsinstallatie van de kerk. Niet meer alleen alle vieringen vanuit de basiliek in Zwolle maar ook vanuit Steenwijk en Dronten. In Steenwijk maakten we gebruik van een draagbare camera die we door het jaar ook gebruikten

in de basiliek. In Dronten en de basiliek zijn inmiddels heel goede vaste camera's geïnstalleerd. Ook in de Petruskerk van Lelystad is men bezig om een vaste camera te installeren.

### Kerkelijk en liturgisch aanpassen

We moesten ons kerkelijk en met name ons liturgisch leven flink aanpassen sinds de pandemie. Alle gemeenschappen doen hun uiterste best om liturgisch mogelijkheden te onderzoeken die onze geloofsbeleving op creatieve wijze in stand kan houden. Het pastoraal team juicht deze initiatieven toe. Binnen de kaders van de beperkte mogelijkheden zien we overal dat gemeenschappen op verantwoorde wijze aan het werk zijn.

### Dank aan alle vrijwilligers

De laatste persconferentie van de regering biedt feitelijk nog geen uitzicht op een heel spoedig oppakken van het normale leven. Niet in de samenleving als geheel en evenmin in onze kerken. Met enige regelmaat worden gemeenschappen geconfronteerd met uitbraken van besmettingen. Dat men ondanks die realiteit toch in staat blijft om elkaar te bemoedigen en het vertrouwen niet te verliezen, is een grote genade. Vanaf deze plaats wil ik namens het pastoraal team

alle vrijwilligers danken voor hun niet aflatende energie en enthousiasme.

### Stiekeme hoop

Heel stiekem hopen we, dat we ultimo dit jaar weer enigszins 'normaal' kunnen vieren en elkaar kunnen ontmoeten. Beiden

zijn van wezenlijk belang om het leven als geloofsgemeenschap te behouden en te versterken. Niemand durft te zeggen wanneer dat 'ultimo' precies zal zijn. Gelukkig overlijden er niet meer zoveel mensen aan COVID 19, maar moeten we ook erkennen dat velen toch nog besmet raken. Het virus zal de wereld niet meer verlaten, zo laten deskundigen ons weten. Dat vraagt van ons allemaal om goed na te denken hoe we met die realiteit kunnen omgaan. De pastorale visie die wij bijna twee jaar geleden hadden ontwikkeld, hebben we niet kunnen bespreken en evenmin kunnen uitvoeren.

### **Nieuwe pastorale visie**

Er zal een nieuwe pastorale visie moeten worden ontwikkeld. Daarbij is een belangrijke nieuwe factor dat we naast het virus en de besmettingsgevaaren ook rekening moeten houden met het vertrek van onze dierbare collega Theo van der Sman. Twee priesters en een diaken voor de 18 geloofsgemeenschappen en een parochiemedewerkster voor de Thomas a Kempis parochie maakt de pastorale spoeling erg dun. De afstanden tussen de parochies vormen daarbij ook een groot struikelblok. Gelukkig kunnen we rekenen op de inzet van vele vrijwilligers. We moeten er wel voor waken dat de pastorale presentie niet helemaal verdampt en gemeenschappen alles zelf moeten oppakken en het risico bestaat dat de verbondenheid met de kerk verdwijnt. Wij gaan dus spannende tijden tegemoet en wij zullen indringende keuzes moeten maken.

### **Energie steken in wat ons vreugde en genade brengt**

Ik ben niet somber gestemd, want voor een belangrijk deel

kunnen we op onze vrijwilligers rekenen. Toch mogen wij hen niet overvragen, want ook hun mogelijkheden en bereidwilligheid zijn begrensd. Natuurlijk willen we het liefst blijven doen wat altijd is gedaan. Toch begrijpt iedereen dat daarin geen toekomst te vinden is. Laten we daarom vooral onze tijd en energie steken in datgene waar we blijvende vreugde en genade in vinden, ook al is het minder en anders dan we zijn gewend. Ik nodig iedereen uit om samen op verkenningstocht te gaan en de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden.

## **2021 Jaar van het Gezin**

Jeanne Gerretzen-Veldhuis

### **Vreugde**

Al een tijdje ben ik me aan het verdiepen in de apostolische exhortatie 'Amoris Laetitia'. Een exhortatie is een brief van de paus gericht aan de Kerk. En de Latijnse titel betekent: 'De vreugde van de liefde'. Deze brief is het resultaat van twee bisschoppensynodes over huwelijk en gezin in respectievelijk 2014 en 2015 en beschrijft de waarde van huwelijk en gezin vanuit bijbels, theologisch en pastoraal perspectief.

### **Een heel jaar**

Maar... ..omdat paus Franciscus van mening is, dat deze belangrijke tekst niet voldoende bekendheid en aandacht heeft gekregen, maakte hij op het feest van de Heilige Familie (27 december 2020) bekend, dat hij een speciaal Jaar van het Gezin uitroept. Dit thema sluit mooi aan op het aan Sint Jozef toe-

gewijde jaar, dat op 8 december 2020 al begon.

### **Uitdagende thema's**

Het is een boeiende brief geworden. De paus schrijft onder meer over de uitdagingen voor gezinnen in deze tijd en in het licht van het Woord. Ook komen belangrijke thema's aan de orde: de sacramenten van doop en huwelijk en de voorbereiding daarop, de liefde in het huwelijk, het gezinsleven, de geloofsovoeding en het gezin en de Kerk. We worden uitgenodigd en uitgedaagd om, geïnspireerd door de goede voorbeelden van de Heilige Familie en in het bijzonder van 'de toegewijde echtgenoot en vader Sint Jozef', in gesprek te gaan met parochianen en andere geïnteresseerden over de brief 'De vreugde van de liefde'.



### **In gesprek**

Als echtgenote, moeder en oma vind ik in deze eigentijdse brief veel herkenbare gedachten. Het is een liefdevolle brief, vol begrip voor gezinnen in deze tijd. Hoe mooi zou het zijn om hierover met u in gesprek te gaan, ervaringen te delen en ons te laten inspireren door de wijze

woorden van paus Franciscus. Het is de bedoeling om dit na de zomer vanuit het pastoraal team daadwerkelijk te gaan oppakken. Belangstellenden kunnen zich alvast melden bij het parochie-secretariaat, maar er komt zeker in één van de volgende brieven en/of de parochiebladen nog een uitnodiging.

### Waar te vinden?

Nieuwsgierig geworden? U kunt de brief in Nederlandse vertaling vinden op [www.rkdocumenten.nl](http://www.rkdocumenten.nl) of door te klikken op de volgende link: [Amoris Laetitia](#). De vertaling van de brief is als boekwerk te bestellen door een mailtje te sturen naar [lantens@bisdombreda.nl](mailto:lantens@bisdombreda.nl) en kost € 19,55 inclusief portokosten.

## Bericht van de pater Pio gebedsgroep

kapelaan Jaap Scholten

### Hoe het begon

In september 2019 zijn we in IJsselmuiden begonnen met een pater Pio gebedsgroep. Elke eerste dinsdag van de maand kwamen we bijeen in een zaaltje in de pastorie van de kerk in IJsselmuiden, waarna er gelegenheid was om de heilige mis bij te wonen. Vanaf het begin hebben we getracht zo goed als mogelijk te beantwoorden aan de voorwaarden die gesteld zijn aan een gebedsgroep zoals pater Pio die in gedachten had. Dat betekent: samen bidden, gelegenheid tot het vieren van de Eucharistie en ook de mogelijkheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. De gebedsgroep maakte vanaf het begin een gestage groei door: gemiddeld waren er zo'n vijftien

deelnemers. En vanuit Giovanni di Rotondo is de gebedsgroep nu ook officieel erkend.

### Internationaal bereik

De Corona crisis gooide weliswaar roet in het eten: sinds maart 2020 is het niet meer mogelijk geweest om bij elkaar te komen. Maar kort daarna hebben we de draad weer opgepakt, en zijn we de bijeenkomsten via 'zoom' gaan houden. Dat was wel even wennen. Maar ook op die digitale manier zien we dat de gebedsgroep levensvatbaar blijkt te zijn. Elke keer dat we via internet bij elkaar komen, zijn er gemiddeld zo'n tien tot twaalf mensen die mee bidden. Het aardige van internet is, dat het gemakkelijker is om afstanden te overbruggen. We mogen nu met enige regelmaat ook deelnemers vanuit andere delen van het land verwelkomen en er zijn steevast ook mensen uit België bij. De laatste bijeenkomst was er zelfs iemand vanuit Suriname.

### Inhoud

Wat dat betreft verloopt het reilen en zeilen van onze gebeds-

groep geheel in de geest van pater Pio: hij wist vanuit allerlei onmogelijke situaties toch altijd weer oplossingen te vinden. We doen dan ook ons best om in zijn spoor te blijven. Dan doen we door een vast stramien aan te houden. Na de begroeting en een kort gebed bidden we de litanie van pater Pio. Dan wordt er een brief van pater Pio voorgelezen, waarna er uitleg wordt gegeven. Vervolgens wordt er gebeden; voor bepaalde intenties; een tientje van de Rozenkrans. En recentelijk hebben we daar het gebed tot de Engelbewaarder aan toegevoegd. Dat werd een keer gebeden toen we in het najaar dat thema hadden; en het bleek aan te slaan. En zo proberen we de inhoud van de bijeenkomsten steeds bij te schaven en te verbeteren. Zodra de omstandigheden het weer toelaten komen we graag weer in IJsselmuiden bijeen. Maar voorlopig blijkt, dat wij ons ook op deze manier goed kunnen redden.



### Meedoen?

Als u belangstelling hebt om een keertje mee te doen, dan kunt u zich bij mij melden. Dan zal ik u enige uitleg geven over hoe het in z'n werk gaat. En dan krijgt u een 'zoom'-link toegestuurd via de email, waarmee u toegang verkrijgt om met de gebedsgroep mee te doen.

**Welkom!**



## Verrijzeniskracht

diaken André van Boven

**Aan het begin van iedere Paaswake klinkt de Paasjubelzang. Zelfs in dit vreemde coronajaar heeft het lied niet ontbroken in de liturgie van de Paasnacht. Maar wat is het precies, dat ons met Pasen aanleiding geeft om blij te zijn, om zo te jubelen?**

### Op de puinhoop

Voor een antwoord neem ik u mee naar een dorpje in het midden van Italië. Het dorpje heet L'Aquila. Op 6 april 2009 is L'Aquila getroffen door een enorme aardbeving: 6.3 op de schaal van Richter. Het dorpje is met de grond gelijk gemaakt. Honderden mensen zijn gestorven, vele mensen gewond geraakt, de ontredde was compleet. Het is 's nachts om drie uur gebeurd. Toen het licht werd, kwamen de hulptroepen en ook de cameramensen. Ik zie de beelden nog voor me. Sommigen liepen verwaasd door de puinhopen, anderen waaraan het jammeren en klagen. In het Italiaans klinkt dat nog erger dan in het Nederlands. Een journalist kwam met zijn camera bij een oude man die boven op een puinhoop zat. De reporter vroeg: 'Meneer, hoe is het met u?' Tja, wat moet je vragen? De man keek hem verbaasd aan en sprak: 'Ik begrijp het niet, ik begrijp het niet. Al die engelen hier om ons heen!'

### Engelen zien

Het beeld van de man op de puinhoop en de woorden die hij sprak, zijn mij altijd bijgebleven. Ik had verwacht dat hij iets zou zeggen over wat hij verloren had of hoe hij geschrokken was of

misschien dat hij pijn had. Maar hij zegt: 'Al die engelen hier, het is bijna niet te geloven.' En hij bedoelt al de redders die zijn komen helpen. Zittend op de resten van wat eens zijn leven was, is deze man eigenlijk de ellende al voorbij. In het ochtendlicht ziet hij de engelen. Hoe bijzonder! Het is alsof hij door die puinhopen heen, is aangeraakt door iets wat licht moet zijn. Of in ieder geval een kracht. Het is alsof hij is opgetild en daar op die plek is neergezet. Een aangrijpend beeld. Maar wat is dat nou? Waarom heeft deze man oog voor de engelen die komen helpen en trekken anderen in het Italiaans jammerend door de puinhopen? Wat is het verschil? In 2009 heb ik op die vraag geen helder

antwoord kunnen vinden. Maar dit jaar, in de Goede Week van 2021, kreeg ik onverwacht een mogelijkheid aangereikt.

### Kostbaar zijn

Onderweg in de auto luisterde ik naar een mooi programma op de radio. Het wordt gepresenteert door een mevrouw die oprecht geïnteresseerd is en mensen laat uitpraten. Die avond was zij in gesprek met een psycholoog die 104 jaar oud is. Ze vroeg hem naar zijn jeugd. De man vertelde met een breekbare stem (je kon horen dat die een eeuw oud was) dat hij een geweldige jeugd

had gehad. Armoedig, maar zijn ouders hebben hem het idee gegeven dat hij heel belangrijk voor ze is. Ze hebben hem laten voelen: Jij bent ons zo kostbaar!

### Als een anker

In het vervolg van het gesprek vertelde de man over zijn gelukkige huwelijk en over hoe blij zijn vrouw en hij waren geweest met hun beide kinderen. Maar in de bloei van dat gezin zijn op een kwade dag de vrouw en de beide kinderen bij een ongeluk gestorven. In één klap was alles weg. De presentatrice vroeg hem: 'Hoe kom je daar ooit door?' De man antwoordde: 'Daar



was ik niet doorheen gekomen als mijn ouders in mij niet dat anker hadden neergelegd van eigenwaarde.' De man had alle zeilen moeten bij zetten om door die nacht te komen. Maar, zo besloot hij: 'Het anker waarmee ik het kon, dat was nou net wat er eerder gebeurd was, dat ik bemind ben geweest.' Hij wist zich beminnswaardig. Dat laatste klinkt hopelijk voor velen van u als iets vanzelfsprekends. Maar dat is het niet. Er groeien hele volksstammen op zonder de ervaring van bemind te zijn, ook in ons land. En als je die ervaring ontbeert, dan mis je een anker

voor onderweg, voor als de liefde er eventjes of zelfs langere tijd niet is.

### Onverwoestbaar

Wie wel het voorrecht heeft geliefd te zijn, ontvangt licht, een innerlijke licht, dat een mens door de diepste dalen heen laat komen en hem, zoals die man in Italië, in een nacht van verwoesting oog geeft voor de reddende

engelen. In het Evangelie maakt Jezus bij voortdoring die beweging: iedere mens op zijn pad krijgt te horen en meer nog te ervaren: 'Jij bent beminnewaardig, jij bent een geliefd kind van God de Vader!' Zo schenkt Hij iedere gelovige mens een anker voor de donkere tijden die in geen enkel mensenleven ontbreken. Zo ontsteekt Hij het innerlijke licht dat zwaar

beproefde mensen helpt om overleefd te blijven. Achter hun soms breekbare verschijning gaat een onverwoestbare verrijzeniskracht schuil.

**Als u het mij vraagt, is precies dat innerlijke licht de echte bron van onze blijdschap met Pasen. Ieder jaar opnieuw is de Paasjubelzang daar het hoorbare en voelbare teken van.**



### Colofon

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

<b>Ton Huitink:</b>	06 - 20 57 06 69 a.huitink@pastoraalteam.com
<b>Jaap Scholten:</b>	06 - 31 17 93 54 j.scholten@pastoraalteam.com
<b>Jeanne Gerretzen:</b>	06 - 12 78 24 35 j.gerretzen@pastoraalteam.com
<b>Theo van der Sman:</b>	06 - 51 07 53 32 tllmvandersman@kpnmail.nl
<b>André van Boven:</b>	06 - 57 54 11 73 a.vanboven@pastoraalteam.com

### Vieringen online Uitzendingen vanuit de O.L.V. Basiliek te Zwolle

Het pastoraal team verzorgt van maandag t/m vrijdag een Eucharistieviering die via het internet wordt uitgezonden. Aanvang is steeds om 19.00 uur. Iedere maandag is er om 18.30 ook een livestream van de uitstalling en aanbidding van het heilig Sacrament. Op zondagmorgen wordt de viering van 11.00 uur uitgezonden. Ga naar [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) en zoek op 'OLV Basiliek Zwolle' Of klik op de volgende link:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle>