

DE OVERSTEEK

Pasen en Hemelvaart

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



PAROCHIEBLAD VOOR DE NORBERTUSPAROCHIE

JAARGANG 18-4
2025-2026



INHOUDSOPGAVEN

- 4 PASTORALE COLUMN
- 6 MARIA MAGDALENA
- 8 DE ZACHTE KRACHTEN
- 10 PELGRIMSESTAFETTE
- 11 PATER PIO
- 12 MOV VASTENACTIE
- 14 VAN HET IPB
- 16 VIERINGROOSTER
- 18 DANKJE, THEO VAN DER SMAN
- 20 DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
- 27 HERBRONNING
- 30 GEGEVENS VAN DE LOCATIES

VERSCIJNINGSDATA DE OVERSTEEK

05 mei	20 mei	18-5	Pinksteren
16 juni	01 juli	18-6	Vakantie
18 aug	02 sept	19-1	Start seizoen

REGELINGEN BIJ UITVAARTEN

Hiervoor kunt u altijd de bereikbaarheidsdienst bellen. Het pastoraal team verzorgt in principe uitvaarten vanuit kerken en kapellen.

ZIEKENZALVING (OF -ZEGEN) UITVAART

Biddinghuizen 06-305 011 20 Ina of
Els 06-128 139 83

Nunspeet/Elburg/'t Harde 0341 254 265

Dronten (0321) 312 456

Lelystad (0320) 250 010

Swifterbant (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of
Mirjam Kemps-van Berkum (0321) 322915/06 831 185 68

Team van pastores

Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)

tel. 06-20570669

a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor G.M.J. van der Vegt

tel. 06-241 630 35

pastvegt@kerkmail.nl

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)

tel. 06 - 575 411 73

a.vanboven@pastoraalteam.com

Secretariaat

Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur

Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra

secretariaat@parochienorbertus.nl

tel. 0321-312456

DE OVERSTEEK

Parochieblad H. Norbertusparochie

Jaargang 18 - nummer 4 2026

Verschijnt 6x per jaar papier oplage 1260

Volgende uitgave 20 mei 2026

Thema : Pinksteren

Uiterlijke kopijdatum 05 mei 2026

Contact

Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl

Reacties over de TOEZENDING uitsluitend per e-mail naar:

bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl

Redactie: Sandra Cryns en André van Boven

Vormgeving: Sandra Cryns en de redactieleden

Foto Voorkant:

Drukwerk: Zalsman www.zalsman.nl



InterParochieel Bestuur

H. Norbertusparochie - Thomas a Kempisparochie

Bestuursleden

Pastoor Ton Huitink

Voorzitter

T: 06 20 57 06 69

E: a.huitink@pastoraalteam.com

Frédérique Molendijk-Tuin

Vice-voorzitter

T: 06 54 93 19 13

E: frederique@kantrade.nl

Rieks Roelfs

Secretaris

T: 06 38 90 00 23

E: rieksroelfs@gmail.com

Yannick Stuger

Penningmeester

T: 06 12 09 14 98

E: yannick.stuger@hotmail.com

Roel Kosse

Bouwzaken

T: 06 51 32 23 23

E: roeljosekosse@gmail.com

Adviseurs

Diaken André van Boven

T: 06 57 54 11 73

E: a.vanboven@pastoraalteam.com

Tony Merkelbach

T: 06 34 65 81 93

E: tony@merkelbach.im

Marjan Zonjee

T: 06 49 62 44 00

E: administrateur@parochie-thomasakempis.nl

Marcel Logtenberg

T: 06 42 87 76 24

E: marcel.logtenberg@scoperz.nl

Van de Redactie

Pasen 2026 staat voor de deur, of beter gezegd klopt aan de deur, we zijn immers al een aantal weken in de veertigdagentijd onderweg naar Pasen.

De Paastijd waarin we de dood, de opstanding van Hem gedenken en waarin wij een nieuw begin mogen maken, net zoals het voorjaar zich aankondigt, zo mogen ook wij weer ontwaken en opbloeien.

De Oversteek staat dan ook geheel in het teken van Pasen. Vele mooie verhalen mogen u hopelijk inspireren en bemoedigen om het ook voor u echt Pasen te laten worden. De pastorale column en het verhaal van "de zachte krachten" nemen u hierin mee.

Wat ook prima past in deze Paastijd is het maken van een pelgrimsestafette, je laten raken door het landschap, de verhalen en de ontmoeting. De MOV vastenactie neemt ons mee in hun thema "In beweging voor een ander", en dan met name voor de gevangenen in Bolivia.

Het nieuwe interparochiële bestuur stelt zich aan u voor. Per 1 januari zijn ze van start gegaan en zijn druk doende om alle geloofsgemeenschappen te bezoeken om kennis te maken met elkaar.

Een mooie bijdrage ten behoeve van het 40-jarig priesterschap en 20 jarig voorzitterschap van Stichting Hulp aan Sri Lanka van Pastoor Theo van der Sman mag natuurlijk niet ontbreken in deze Oversteek.

Wij hopen u allen te mogen begroeten bij de vele vieringen in onze geloofsgemeenschappen rond de Paastijd en wensen u namens de redactie alvast een Zalig Pasen.



DE ZON IS...

Johannes 20,26-28:

HOEWEL DE DEUREN GESLOTEN WAREN KWAM JEZUS BINNEN, GING IN HUN MIDDEN STAAN EN ZEI: 'VREDE ZIJ U.' VERVOLGENS ZEI HIJ TOT THOMAS: 'KOM HIER MET UW VINGER EN BEZIE MIJN HANDEN. STEEK UW HAND UIT EN LEG DIE IN MIJN ZIJDE EN WEES NIET LANGER ONGELOVIG MAAR GELOVIG.' TOEN RIEP THOMAS UIT: 'MIJN HEER EN MIJN GOD!'



Onomstotelijk

Soms loop je wel eens tegen bijzondere verhalen aan. Zo hoorde ik via een collega-predikant over de Spaanse geleerde Ibn Tufayl (1105-1187). Spanje was destijds Islamitisch en als wetenschapper schreef Ibn over allerlei zaken. In één van zijn boeken beweert hij over de zon het volgende: 'In de natuurwetenschappen wordt onomstotelijk bewezen dat de zon van zichzelf niet warm is.' Ibn Tufayl wist dat licht warmte kan veroorzaken. In een holle spiegel kan het brand stichten. Maar hij merkte ook dat het kouder werd als je bergopwaarts in de richting van de zon liep. Hij achtte het daarom onomstotelijk bewezen dat de zon niet warm is.

Toch even anders

In 2026, bijna negen eeuwen later, weten wij, dat het met ons grootste hemellichaam toch iets anders ligt. De geschiedenis is rijkelijk voorzien van dit soort 'dwalingen'. Zelfs de meest gerenommeerde geleerden kan het overkomen. Dat 'onomstotelijk bewijs' blijkt minder solide dan gedacht. Het 'zekere weten' niet zo absoluut als wordt aangenomen.

NIET WARM

ANDRÉ VAN BOVEN

Misleiding

Hoe erg kun je je vergissen?! Hoe erg vergis ik me elke dag? Als tienjarige jongen ben ik ooit in mijn eentje van onze woonplaats Rilland-Bath naar de vliegbasis Woensdrecht gefietst. Ik wilde wel eens grote vliegtuigen in het echt bekijken. De basis bleek omheind te zijn met een hoog hek en erachter liepen herdershonden. Geen kans om dichterbij te komen. Met mijn neus tegen het gaas heb ik daar lange tijd staan turen naar de machtig grote vliegtuigen. Vlak bij het hek stond een standbeeld. Een soldaat die met zijn geweer over de schouder plechtig salueert. Het beeld was al even kolossaal als de vliegtuigen, althans in mijn herinnering. Toen ik tientallen jaren later de vliegbasis nog eens bezocht, stond het beeld er nog altijd. Tot mijn verbijstering ontdekte ik echter dat mijn herinnering me totaal had misleid. Het hek was er nog, de vliegtuigen ook. Maar pas na heel veel zoeken vond ik het kleine bescheiden beeldje. Niet van een saluerende soldaat maar van een omhoog turende vliegenier. Het beeldje had er altijd al gestaan.

Sceptisch

Toen is er in mij een ongelovige Thomas geboren. Eén die zichzelf niet meer 'zomaar' vertrouwt. Feiten zijn bedrieglijk. Menselijke kennis is altijd onvolmaakt. De apostel Thomas heeft ook zo zijn ervaringen in het leven gehad. Hij neemt niet alles meer 'zomaar' aan. Hij gunt zichzelf de twijfel en hij onderzoekt de zaken kritisch. Wanneer de andere leerlingen van Jezus opgewonden vertellen dat ze de vermoorde Jezus hebben ervaren, dan is Thomas zeer gereserveerd.

Bedrieglijke rust

Wij kerkmensen hebben intussen leergeld betaald. Ooit was twijfel verboden. Onze ouders en grootouders hebben menigmaal gebiecht, dat ze hun twijfels hadden over geloofszaken. Het was een groot taboe om te laten merken dat je twijfels had over Adam en Eva, over de paus, over de broodvermenigvuldiging, over de bruiloft van Kana. Die onderdrukking van alle twijfel heeft enkele generaties lang rust gebracht in de kerk. Maar toen in de jaren '60 van de vorige eeuw het eerste schaap begon te mekkeren, is de geloofsgemeenschap als een kaartenhuis in elkaar gevallen. Een groot deel van de gelovigen had zich niet ontwikkeld tot zelfstandig denkende christen. Laten we dus vooral in de kerk samen met Thomas kritisch durven zijn. Het is immers erg heet op de zon, naar het schijnt.

Overgave

Bovendien kent de kritische scepsis van Thomas nog een andere kant. Het is nooit 'onomstotelijk' bewezen dat God niet bestaat. In elk geval voel ik mij Zijn schepsel! En daarom, na het kritisch onderzoek, na alle twijfel, achter de grenzen van al ons kennen, rest ons slechts één ding: overgave aan het wonder van onze schepping. De laatste waarheid is er niet om te begrijpen. Wij worden daar zelf door begrepen. De laatste waarheid eist overgave! Zoals Thomas heeft ondervonden: 'Mijn Heer en mijn God!'

In die geest wens ik u allen een Zalig Pasen toe!



Muzikale voorstelling - zaterdag 11 april - Aanvang 20:00 uur Ludgeruskerk – Dronten

Maria Magdalena is een fascinerend figuur in de Bijbelse geschiedenis. Van de verschillende evangelisten weten we dat Maria Magdalena een speciale apostel in de groep mannen en vrouwen was die met Jezus rondtrok en dat zij de 'apostel der apostelen' werd genoemd. In 2016 werd zij door Rome bij monde van Paus Franciscus als zodanig erkend.

In een door mannen gedomineerde wereld werd zij als tijdgenoot en volgeling van Jezus het symbool van vrouwelijke kracht en wijsheid, bekering (er is altijd een weg terug) en hoop en barmhartigheid. In het Bijbelse verhaal is zij aanwezig bij de kruisiging en stond zij bij het lege graf van Jezus. Zij was ook de eerste getuige van de opstanding van Jezus en de eerste aan wie Jezus zijn boodschap verkondigt om het verhaal van het christendom verder te vertellen.

'Het verhaal van Maria Magdalena' is een muzikale voorstelling waarin haar leven gevolgd wordt vanaf het moment dat Jezus aan het kruis sterft. Als vrouw in een samenleving waar mannen het voor het zeggen hebben, heeft zij het niet makkelijk en zal gedwongen worden om beslissingen te nemen die haar leven drastisch zullen veranderen. Het is een samensmelting van diverse verhalen die over haar te vinden zijn, uit het Nieuwe Testament, maar ook uit andere oude geschriften en legendes. De dialogen worden afgewisseld met hedendaagse popmuziek.

Het verhaal plaatst haar naast de leerlingen, als een gelijke. In Jezus' ogen is iedereen gelijk, man en vrouw, beide mens. Jezus wenst iedereen een leven van vrijheid en gelijkheid, wat voor een vrouw in die tijd erg moeilijk was. Daarnaast waren er ook nog Romeinse overheersing en tegenwerkende hogepriesters in de Tempel van Jeruzalem, wat het haast onmogelijk maakte om het verhaal in het openbaar te vertellen. Ze wordt hierdoor gedwongen om naar Frankrijk te vertrekken. We volgen haar tot het einde van haar leven.

***Muzikale voorstelling
waarin haar leven
gevolgd wordt vanaf het
moment dat Jezus aan
het kruis sterft. Als vrouw
in een samenleving waar
mannen het voor het
zeggen hebben***

Over Maria Magdalena is veel gezegd en gezwegen, ze spreekt vele vrouwen en mannen aan, maar waarom, wat maakt haar anders dan andere vrouwen?

Ze wordt vaak gezien als een spirituele vrouw.

Ze kon het gedachtegoed van

Jezus als geen ander uitdragen en dat heeft zij ook gedaan. Het gaat vooral over in vrijheid leven, geen onderdrukking door instituten en machthebbers.

Zij staat voor de vrije vrouw/mens die mag zijn wie ze is, gelijkheid en vrijheid en respect voor elkaars mening, uiterlijk, geloof, en hoe je in dit leven je met God kan verbinden. Liefde maakt alles mooier en als je dat in je naaste kan zien, dan is vrede je/de weg.

'Het verhaal van Maria Magdalena' is een zeer onderhoudende muzikale voorstelling van bijna anderhalf uur. In de kerk zal al zingend en acterend een creatieve interpretatie worden gegeven aan het verhaal over deze boeiende historisch Bijbelse figuur. Een voorstelling die verrassend actueel wordt gemaakt door allerlei thema's uit onze tijd niet te schuwen. Zeer origineel in de uitvoering is de greep in de popgeschiedenis in de zoektocht naar bijpassende nummers. Zo zal de 'Aida-achtige' intocht in de kerk direct gevolgd worden door een klassieker van The Byrds, namelijk 'Turn, turn, turn', ten teken dat alles anders zou worden. Later symbolisch gevolgd door 'God only knows' van The Beach Boys, als Maria Magdalena ontdekt dat het graf van Jezus leeg is. Maar ook U2 komt voorbij met het prachtige 'Is there a time' als symbool voor de apostelen die de boodschap van Jezus verder moeten uitdragen. Ook nummers van Hanna Mae en Miss Montreal hebben een plaats gekregen in de voorstelling. Dat alles gedragen door een prachtig zingende Maria Magdalena. Via haar en het koor krijgen we mooie boodschappen mee over goed zijn voor vluchtelingen, jezelf kunnen zijn zonder dat je altijd de sterkste hoeft te zijn, het verwerken van tegenslag en dat iedereen gelijk is en liefde de boodschap moet zijn. Mooie idealen, prachtig samengevat in een uitvoering van het legendarische 'Imagine' van John Lennon.

Het scenario van de voorstelling 'Het verhaal van Maria Magdalena' is compleet nieuw geschreven door Lodewien en Nick Zwart-Knottnerus en wordt uitgevoerd door een gelegenheidsgezelschap met als productie leider Annemarie van Leer-Janssens. Het gezelschap heeft elkaar gevonden in een verhaal met een boodschap en een inzamelingsactie voor een goed doel. Dat laatste is de Stichting Via 225 die zich inzet voor hulp bij huiselijk of seksueel geweld en kindermishandeling,.

Kaarten à €10 per stuk zijn te bestellen bij

**het secretariaat van Geloofsgemeenschap Ludgerus
op werkdagen van 09:30 tot 12:00 uur op telefoonnummer
0321- 312456,
of per email: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl**

**het secretariaat van de Geloofsgemeenschap Pax Christi
op werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur op telefoonnummer
0320-250010,
of per email: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl**

De volgende gegevens zijn daarbij van belang: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Na opgave via een van de secretariaten zal een bevestiging van deze opgave per e-mail gestuurd worden met nadere informatie en een verzoek tot overmaking van het geld. Zodra het geld is ontvangen is een plek bij de voorstelling zeker. Indien nog voorradig (op=op) kunnen er ook tickets à €12,50 gekocht worden bij de deur op zaterdag 11 april. Deze kunnen dan contant of digitaal worden afgerekend. Wij hopen dat velen zullen komen genieten van dit prachtige verhaal over Geloof, hoop en Liefde, maar bovenal over deze mooie vrouw die dat aan de wereld liet zien.

De zachte krachten

Toen ik op zoek was naar een bepaald lied in de liedmap stuitte ik op dit lied, gezongen o.a. door de Cantorij van de Ludgerusgeloofsgemeenschap.

De tekst trof me omdat het momenteel zo lijkt dat de zachte krachten in de wereld ondergesneeuwd raken door bruto geweld en machtsvertoon.

Het gedicht is van Henriëtte Roland Holst en is geschreven in 1916. Dus midden in de 1^e wereldoorlog.

Het luidt als volgt:

DE ZACHTE KRACHTEN ZULLEN ZEKER WINNEN

*De zachte krachten zullen zeker winnen
in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo 't zweeg zou alle licht verduistren
alle warmte zou verstarren vanbinnen.*

*De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die we, als onze harten aandachtig luistren*

*in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen in de grote zee.
Liefde is de zin van 't leven der planeten,
en mensen en dieren'. Er is niets wat kan
storen
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.*

Het zijn plechtige, wat verouderde woorden, maar hoe toepasselijk, ook in onze tijd. En ook hoe toepasselijk, nu we opgaan naar Pasen. Want gaat het niet om ultieme liefde, zoals Jezus zich opgeofferd heeft voor ons? Want 'de zachte krachten zullen zeker winnen' raakt immers ook diep aan het hart van het christelijk geloof.

Wanneer wij naar de wereld kijken, lijkt het vaak alsof harde krachten winnen: macht, geld, geweld, harde woorden. Wie luid roept of sterk, overheersend, intimiderend en wreed optreedt lijkt vaak het meest te bereiken. In plaats van liefde wordt dan terreur, angst en haat gezaaid.

Ook filosofisch gezien verwijzen zachte krachten naar een andere vorm van macht: niet overheersen, maar veranderen door overtuiging, compassie en volharding.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Liefde in plaats van haat
- Dialoog in plaats van strijd
- Geduld in plaats van dwang

Twee mensen ten voorbeeld hiervan zijn Mahatma Ghandi met geweldloos verzet en Martin Luther King jr. met de strijd voor burgerrechten van zwarte mensen in de VS. En natuurlijk Jezus Christus, die ook voor Martin Luther King een groot voorbeeld was. Mahatma Ghandi was een Hindoe. Ook in het Hindoeïsme wordt geweldloosheid als

hoogste goed gepredikt.

Vanuit ons geloof leggen we de focus op Jezus Christus. Jezus kiest niet voor macht of geweld. Hij kiest voor de weg van de liefde. Hij luistert naar mensen, geneest zieken, vergeeft zondaars en geeft hoop aan wie het moeilijk hebben. Ook Zijn kracht is geen harde, maar een zachte kracht.

Echter uiteindelijk verloor Hij het van de machthebbers. Hij werd ter dood gebracht op wrede wijze, maar door zijn leven en sterven laat Hij zien, dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat de zachte kracht zal overwinnen!

In de Verrijzenis van Jezus laat God zien, dat liefde sterker is dan de dood. De zachte kracht van Gods liefde blijkt uiteindelijk onoverwinnelijk.

MOMENT VAN BEZINNING

Vraag jezelf eens rustig af:

- Waar kan ik vandaag een zachte kracht zijn?
- Wie heeft mijn geduld, mijn luisterend oor of mijn vergeving nodig?
- Hoe kan ik iets van de liefde van Christus zichtbaar maken?

- Misschien in een vriendelijk woord?
- Misschien in het herstellen van een relatie?
- Misschien in het stil aanwezig zijn bij iemand die het moeilijk heeft?

Kunnen wij daarmee de wereld in het groot veranderen? Kunnen wij als kleine mensen een oorlog in het Midden-Oosten beëindigen? Of in Oekraïne?

Dat wordt denk ik lastig.

Maar we kunnen wel de wereld dicht om ons heen vrediger en zachter maken. En laten zien in woord en daad dat het ons menens is. Dat wij willen werken aan een betere wereld!

Anne-Marie Swater

Het laat ons zien dat zacht zijn geen zwakte is. Veel leiders in onze wereld zouden zich dat ter harte moeten nemen!

Wanneer wij geduldig zijn, wanneer wij vergeven, wanneer wij vrede zoeken, wanneer wij iemand bemoedigen - dan werkt die zachte kracht ook door ons heen. Dan zaaien we geen dood en verderf, maar maken we de wereld beter.

Pelgrimsestafette, wandelmee



Tien dagen van ontmoetingen in de IJsseldelta

In tien etappes het Pelgrimspad IJsseldelta lopen en mensen ontmoeten die zich willen laten raken door landschap, verhalen, geschiedenis en elkaar.

Zaterdag 18 april vertrekt om 13h bij de basiliek de eerste etappe. Na een pelgrimszegen (voor wie dat wil) lopen we via de stadsgracht en het kanaal naar earthship de Nooterhof en terug naar het Dominicanenklooster. Onderweg is er informatie, volop ruimte voor ontmoeting, maar ook een traject in stilte en enkele vragen om over na te denken. Ieder brengt zelf eten en drinken mee, en de wandelgids als je stempels wilt verzamelen. Kosten: geen, aanmelden graag, bij info@ziehierdemens.nl

Zo willen we over 10 dagen het hele pelgrimspad lopen met een steeds wisselende groep van mensen die open staat voor nieuwe ontmoetingen. Je kunt net zoveel keer meelopen als je wilt. Meestal is er openbaar vervoer om terug te reizen maar anders regelen we ondersteuning met een auto.

De tweede druk van de wandelgids is inmiddels verschenen (14,95) en wordt via de webshop www.ziehierdemens.nl en diverse boekhandels goed verkocht. Af en toe bereikt ons een email van iemand die het hele pad gelopen heeft en een verbeterpuntje aanreikt of om het certificaat vraagt. Maar ook op plaatsen waar stempelposten zijn valt op dat er wandelaars binnenlopen, bijvoorbeeld bij de basiliekwachter of het kerkasiel Kampen.

In oktober wandelden we een etappe met 15 mensen die elkaar niet kenden maar die aan het eind van de dag een groep geworden was en allerlei mooie gesprekken had gevoerd onderweg. Dat gunnen we iedereen: buon camino!

Michael Buijckx en Fokke van Dalen

Data: 18 april, 3 en 29 mei, 12 en 27 juni, 25 juli, 8 en 22 augustus, 4 en 19 september.



Pater Pio-gebedsgroep in IJsselmuiden verschuift naar de eerste zaterdag van de maand

Na ruim zes jaar zal de Pater Pio-gebedsgroep verhuizen van de dinsdagavond naar de zaterdagmiddag.

Deze verandering wordt doorgevoerd om de gebedsgroep voor meer mensen toegankelijk te maken.

Missie van de gebedsgroep

De gebedsgroep is bedoeld om het gelovige leven in de parochie te stimuleren, in de geest van de heilige Pater Pio. Dat betekent dat wij samen bidden en de sacramenten ontvangen. In de praktijk houdt dit in dat er voorafgaand aan de bijeenkomst gelegenheid is tot biechten. De bijeenkomst wordt geopend met een kort gebed. Vervolgens wordt de litanie van Pater Pio gebeden. Daarna leest één van de deelnemers een brief van Pater Pio voor, waarna hierover een toelichting wordt gegeven. Aansluitend gaan we hier samen dieper op in en is er ruimte voor vragen. Daarna bidden we een tientje van de rozenkrans met intenties voor Kerk en wereld. De bijeenkomst wordt afgesloten met een kort gebed op voorspraak van Pater Pio en een zegen met een eerstegraads relikwie van deze heilige. Aansluitend is er een Eucharistieviering met een korte Aanbidding. Sinds november 2024 is pastor Harry van der Vegt de geestelijk leidsman van de Pater Pio-gebedsgroep.

Voor wie?

De gebedsgroep staat open voor iedereen die zich kan vinden in de missie van de gebedsgroep. IJsselmuiden ligt geografisch gunstig, ongeveer in het midden van onze drie fusieparochies. Daarom mogen wij regelmatig parochianen verwelkomen uit de Thomas a Kempis-, Norbertus- en

Christoffelparochie. De gebedsgroep biedt zo ook de gelegenheid aan parochianen van verschillende parochies om elkaar te ontmoeten. Incidenteel komen er ook mensen van buiten de parochie en zelfs uit andere bisdommen, zoals Haarlem en Groningen. Dit komt doordat dit de enige Pater Pio-gebedsgroep is die in het noorden van het land samenkomt.

Van harte welkom

U bent van harte welkom om een bijeenkomst bij te wonen. In april komen we nog samen op de eerste dinsdag van de maand om 18.00 uur.

Vanaf mei verschuift de bijeenkomst, inclusief de Eucharistieviering, naar de eerste zaterdag van de maand om 14.00 uur. Met enkele uitzonderingen, zie voor de data onderstaand schema.

Data voor 2026:

9 mei
6 juni
4 juli
29 augustus

september geen bijeenkomst
3 oktober
7 november
5 december

Programma:

13.30 uur – Inloop en biechtgelegenheid
14.00 uur – Bijeenkomst van de Pater Pio-gebedsgroep
15.00 uur – Eucharistieviering
15.45 uur – Aanbidding

Locatie:

Pastorie naast de O.L. Vrouw van de Onbevleete Ontvangenis Kerk
Burgemeester van Engelenweg 137
8271 AN IJsselmuiden

Hopelijk mogen wij u bij een van de bijeenkomsten begroeten.

Hartelijke groet,
Ewelina Borger, de groepleidster
E-mail: ewelinaborger20@hotmail.com
Tel. 06-16806730

Pater Pio

In beweging voor een ander

Die beweging naar de ander krijgt concreet vorm in de Vastenactie. Al sinds 1961 steunt Vastenactie mensen in kwetsbare situaties wereldwijd. De vastentijd is daarbij een natuurlijk moment: een periode waarin eenvoud, aandacht en solidariteit samenkomen. Door zelf iets te minderen, groeit het besef dat we verbonden zijn met mensen die minder kansen hebben dan wij. Wat je uitspaart – tijd, geld of comfort – kan zo worden gedeeld. Vastenactie gebruikt die steun om kleinschalige projecten mogelijk te maken, die mensen helpen hun eigen leven en toekomst stap voor stap te verbeteren. Dit jaar helpen we bijvoorbeeld mensen die in beweging komen voor gevangenen in de uitzichtloze en onmenselijke gevangenissen van Bolivia.



Marie Cruz uit Riberalta, Bolivia, is al 22 jaar betrokken bij het pastorale werk van het bisdom in de gevangenissen van het district Pando. Haar echtgenoot Francisco de la Rocha rijdt haar vrijwel dagelijks naar 'haar' jongens, ondanks haar slechte gezondheid. Om eten te brengen. Om te helpen bij het regelen van de juiste papieren voor hun rechtszaak. Om te luisteren of om een fikse uitbrander te geven. Kortom: om een moeder te zijn waar andere moeders niet kunnen komen.

Afgesneden van de samenleving

Wij denken bij 'gedetineerden' aan mensen die voor het kwade hebben gekozen, niet aan menselijkheid en zorgzaamheid. Pincha kiest er bewust voor juist die kant te zien en te omarmen: "Ze zijn niet slecht. Het zijn vaders, moeders, zoons, dochters, echtgenoten. Ja, ze maakten fouten en ze accepteren de gevolgen, maar ze verdienen ons respect. Ik ben ook niet vrij van zonde en wil dan ook niet de eerste steen werpen. Dit zijn mensen zoals wij. Ze zijn afgesneden van de samenleving, maar dat betekent niet dat ze ook moeten worden afgesneden van hun recht op een menswaardige behandeling." Veel van hen zijn opgepakt voor relatief kleine vergrijpen vertelt ze: "Zo is er een jongen die door zijn moeder de straat op werd gestuurd om eten te 'regelen' voor het straatarme gezin. Hij is betrapt op diefstal en zit nu gevangen."

Wat doet Vastenactie?

Vastenactie steunt het werk van het bisdom Pando in de gevangenissen. In overleg met het bisdom en de gedetineerden willen we onder meer zorgen voor voedsel door moestuinen aan te leggen en de mogelijkheid bieden om eenden en kippen te houden binnen de muren van de gevangenis. Daarnaast wil het bisdom gratis juridische en medische hulp bieden. Ook wil het project voorzien in een zinvolle dagbesteding die mensen in staat stelt praktische vaardigheden te leren. Kortom hoop brengen op donkere plekken.



Wat kunt u doen?

U kunt deelnemen aan de jaarlijkse Vastenactie via de collecte in de kerk of rechtstreeks op www.vastenactie.nl Daar leest u ook meer over het werk in Pando



WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

Persoonlijk gezicht

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Traditiegetrouw zijn elk jaar twee missionarissen of missionair werkers het persoonlijk gezicht van de Pinksteractie. In 2026 zijn dat pater Jan Joris en leken-spiritijn Mariëlle.

Pater Jan Joris werkt al 40 jaar als missionaris in de Caririrstreek in het noordoosten van Brazilië. Hij verleent geestelijke bijstand en zet zich met hart en ziel in voor de maatschappij en voor de inheemse bevolking die lijdt onder discriminatie en armoede. Hij zette onder meer een studiebeurzensysteem op en stond aan de wieg van allerlei verenigingen, waaronder een muziek- en balletschool en sportclubs. Ook geeft hij twee dagen per week les aan het seminarie. Zijn werkzaamheden waren en zijn zeer divers, maar komen altijd voort uit zijn dienstbaarheid aan de gemeenschap en het geloof dat ieder mens meetelt.

zijn werk als pastoor ook veel maatschappelijke initiatieven te ontwikkelen. Zo stond pater Jan Joris aan de wieg van onder meer een harmonie en verschillende sportclubs en ontwikkelde hij een systeem voor studiebeurzen.

Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt de inzet van missionarissen en missionair werkers zoals pater Jan Joris Rietveld en Mariëlle Beusmans. Helpt u ons weer mee met een donatie tijdens de Pinksteractie van 16 mei tot en met 25 mei 2026?

Mensen bijstaan

“Mijn taak gaat veel verder dan zielzorg,” stelt pater Jan Joris. “Dat is ook wat mij trof tijdens de stage bij missionaris Ger Reijntjes in Ethiopië. Hij was boer, dokter, bouwer, ontwikkelingswerker, onderwijzer én pastoor. Door hem besepte ik dat het altijd om de hele mens gaat en niet alleen om zijn

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS
IBAN: NL30RABO0171211111



ziel. Voor mij is pastoraat altijd sociaal. Het is mijn opdracht om de hele mens bij te staan als die zijn leven, cultuur en geloof vormgeeft. Dit kan alleen als je je verdiept in de context waarin iemand leeft. En die begrijp je pas goed als je je verdiept in de geschiedenis van de mensen en de streek. Ik bewonder de kracht van de mensen die in een moeilijk klimaat en in slechte omstandigheden moeten overleven. Ik wil hen ondersteunen om die omstandigheden te verbeteren.” Het was de drijfveer om naast

In de volgende editie van de Oversteek vertellen we het verhaal van leken-spiritijn Mariëlle.



InterParochieel Bestuur H. Norbertusparochie - Thomas a Kempisparochie

Bestuursleden



Pastoor Ton Huitink
Voorzitter
T: 06 20 57 06 69
E: a.huitink@pastoraalteam.com



Frédérique Molendijk-Tuin
Vice-voorzitter
T: 06 54 93 19 13
E: frederique@kantrade.nl



Rieks Roelfs
Secretaris
T: 06 38 90 00 23
E: riekstroelfs@gmail.com



Yannick Stuger
Penningmeester
T: 06 12 09 14 98
E: yannick.stuger@hotmail.com



Roel Kosse
Bouwzaken
T: 06 51 32 23 23
E: roeljosekosse@gmail.com

Adviseurs



Diaken André van Boven
T: 06 57 54 11 73
E: a.vanboven@pastoraalteam.com



Tony Merkelbach
T: 06 34 65 81 93
E: tony@merkelbach.im



Marjan Zonjee
T: 06 49 62 44 00
E: administrateur@
parochie-thomasakempis.nl



Marcel Logtenberg
T: 06 42 87 76 24
E: marcel.logtenberg@scoperz.nl

Professioneel
en persoonlijk



Marjo
van Diepen

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar



JAGER
UITVAARTBEGELEIDING




Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70
www.zalsman.nl

Drukken • Printen • ICT • Web2Print • Warehousing

Comfortabel en veilig wonen

Kijk op wouda.nl



installatie service onderhoud



DURZAAM
INSTALLEREN

Wouda Installatietechniek
De Noord 35 | 8251 GK Dronten
tel 0321 38 60 60 | info@wouda.nl



Sans

ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns
06 123 244 48
info@sansfotografie.com

Tarpanweg 8
8255 RS Swifterbant

[www.sansfotografie.com/
rouwfotografie](http://www.sansfotografie.com/rouwfotografie)



STEENHOUWERIJ
VAN OMMEN

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl



Volatus
UITVAARTBEGELEIDING

Overlijden melden:
Dronten | 0321 - 38 37 08
Lelystad | 0320 - 33 74 47

Een liefdevol en professioneel afscheid
op maat sinds 2013

www.volatus.nl

Marie-Catrien van den Dries
en Marjoleine van Bussel



adverteer
Uw Diensten
ook in de
Oversteek

Datum	Lezingen	H. Bonifatius De Voorhof Biddinghuizen	H. Franciscus Franciscuskerk Nunspeet	H. Franciscus Agnietencentrum Elburg
28 en 29 maart 2026 Palmzondag jaar A	Jes. 50, 4-7 Fil. 2, 6-11 Mt. 26, 14 – 27, 66 of 27, 11-54	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Pastor P. Leferink Palmpasen en Presentatieviering communicanten		
2 april 2026 Witte Donderdag jaar A	Ex. 12, 1-8 + 11-14 1 Kor. 11, 23-26 Joh. 13, 1-15	20.30 uur Avondwake Werkgroep		
3 april 2026 Goede Vrijdag jaar A	Jes. 52, 13 – 53, 12 Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 Joh. 18, 1 – 19, 42	15.00 uur Kruiswegstaties Eigen voorgangers	15.00 uur Kruisweg Eigen voorgangers	
4 april 2026 Paaszaterdag jaar A		17.30 uur Inzegenen Poolse paasmandjes Diaken A. van Boven		
5 april 2026 Paaszondag jaar A 6 april 2026, 2^e Paasdag GEEN vieringen	Hand. 10, 34a + 37-43 Kol. 3, 1-4 of 1 Kor. 5, 6b-8 Joh. 20, 1-9 of Mt. 28, 1-10		Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink
11 en 12 april 2026 2 ^e zondag van Pasen jaar A Beloken Pasen	Hand. 2, 42-47 1 Petr. 1, 3-9 Joh. 20, 19-31			
18 en 19 april 2026 3 ^e zondag van Pasen jaar A	Hand. 2, 14 + 22-32 1 Petr. 1, 17-21 Lc. 24, 13-35	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Diaken F. van Dalen		Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
25 en 26 april 2026 4 ^e zondag van Pasen jaar A	Hand. 2, 14a + 36-41 1 Petr. 2, 20b-25 Joh. 10, 1-10	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Pastor P. Leferink		
2 en 3 mei 2026 5 ^e zondag van Pasen jaar A	Hand. 6, 1-7 1 Petr. 2, 4-9 Joh. 14, 1-12		Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	
9 en 10 mei 2026 6 ^e zondag van Pasen jaar A	Hand. 8, 5-8 + 14-17 1 Petr. 3, 15-18 Joh. 14, 15-21			Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastor H. van der Vegt
14 mei 2026 Hemelvaart jaar A	Hand. 1, 1-11 Ef. 1, 17-23 Mt. 28, 16-20			
16 en 17 mei 2026 7 ^e zondag van Pasen jaar A	Hand. 1, 12-14 1 Petr. 4, 13-16 Joh. 17, 1-11A			
23 en 24 mei 2026 Pinksteren jaar A	Hand. 2, 1-11 1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13 Joh. 20, 19-23	Zondag 11.30 uur 1 ^e H. Communie in de H. Ludgeruskerk te Dronten (Zie kolom H. Ludgerus, Dronten)	Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers

Avondvieringen door de week:

Petruskerk te Lelystad:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed.

De woensdagen in de **even** weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 15 april, 29 april en 13 mei. **1 April niet i.v.m. de Chrismamis**

H. Ludgeruskerk Dronten:

De woensdagen in de **oneven** weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 25 maart, 8 april, 22 april, 6 mei en 20 mei. Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed

H. Bonifatius te Biddinghuizen:

De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 1 april en 6 mei en ook 20 mei

Meditatieve vieringen veertigdagentijd:

De Hoeksteen te Swifterbant: donderdag 26 maart om 19.30 uur. PGS en GGW

H. Ludgerus Dronten	Pax Christi Petruskerk Lelystad	H. Willibrord De Hoeksteen Swifterbant	Datum
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Gezinsviering t Ludgrut	Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Zimpe	Zondag 09.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Cantorij	28 en 29 maart 2026 Palmzondag jaar A
	19.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	09.00 uur Schoolviering KBS De Golfslag Diaken A. van Boven 19.30 uur Bijzondere ontmoeting Alliance	2 april 2026 Witte Donderdag jaar A
15.00 uur Kruisweg Eigen voorgangers	15.00 uur Kruisweg Eigen voorgangers Zimpe 19.00 uur WoCo Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	15.00 uur Kruisweg Eigen voorganger 19.30 uur Gezamenlijke viering PGS en GGW Voorgangers PGS en GGW	3 april 2026 Goede Vrijdag jaar A
	21.00 uur Paaswake Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	19.30 uur WoCo Eigen voorgangers Alliance	4 april 2026 Paaszaterdag jaar A
Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Cantorij	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor		5 april 2026 Paaszondag jaar A 6 april 2026, 2^e Paasdag GEEN vieringen
Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Cantor	Vrijdag 10 april 14.15 uur Pastor H. van der Vegt Seniorenviering Pax Christikoor Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Pax Christikoor Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 09.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Cantorij	11 en 12 april 2026 2 ^e zondag van Pasen jaar A Beloken Pasen
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorgroep	Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Cantorij	18 en 19 april 2026 3 ^e zondag van Pasen jaar A
Zondag 09.00 uur Gebedsviering Diaken L. Everts	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor	Zaterdag 19.30 uur Filmavond Inloop 19.00 uur Werkgroep Willibrordcinema Zondag 10.00 uur Gezamenlijke tentviering Voorgangers PGS en GGW	25 en 26 april 2026 4 ^e zondag van Pasen jaar A
Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken F. van Dalen Cantorij	Zondag 09.00 uur Gebedsviering Diaken F. van Dalen Pax Christikoor	Zondag 10.00 uur RvK-vinger Pw J. Werkman Livestream Kinderkerk en crèche	2 en 3 mei 2026 5 ^e zondag van Pasen jaar A
Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastor H. van der Vegt Cantor	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijcx Kleinkoor Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 09.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijcx Cantorij	9 en 10 mei 2026 6 ^e zondag van Pasen jaar A
11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorgroep	11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Pax Christikoor		14 mei 2026 Hemelvaart jaar A
Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijcx Samenzang	Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Internationale viering Internationaal gelegenheidskoor	Zondag 09.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijcx Alliance	16 en 17 mei 2026 7 ^e zondag van Pasen jaar A
Zondag Eucharistievieringen Pastoor T. Huitink 1^e H. Communie: 09.30 uur: H. Ludgerus en H. Franciscus (Nunspeet) t Ludgrut 11.30 uur: H. Bonifatius en H. Willibrord	11.00 uur WoCo Eigen voorgangers (Kerngroep als God renoveert) Pax Christikoor	Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorganger Cantorij Zondag 11.30 uur 1 ^e H. Communie in de H. Ludgeruskerk te Dronten (Zie kolom H. Ludgerus, Dronten)	23 en 24 mei 2026 Pinksteren jaar A

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532>).

Petruskerk in Lelystad (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>).

Geloofsgemeenschap H. Bonifatius in De Voorhof in Biddinghuizen (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/110>).

Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Swifterbant

(via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant>).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle>).

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

Dankjewel van Theo van der Sman



Beste parochianen,

Het was zondag 1 februari dat ik onderweg ging van Rossum (bij Oldenzaal) naar Steenwijk. De afspraak was dat ik bij iemand thuis iets zou eten. Mijn gastvrouw had de uitdrukkelijke wens dat ik op de afgesproken tijd 15.00 uur aanwezig zou zijn. Ik had mijn koffie - deze drink ik altijd lauw - nog maar ternauwernood voor de helft op en ze wilde mij - en aanwezige vrienden - iets belangrijks laten zien. Het enige dat mij opviel was dat niemand zich de vraag stelde wat wij dan zo nodig moesten bekijken. Maar gehoorzaam en gedwee stapten wij in enkele auto's en reden door straatjes van Steenwijk die ik nog goed kende. We draaiden het parkeerterrein bij de parochiekerk van de heilige Clemens op. Het volle parkeerterrein verbaasde mij.

Op het parochiecentrum aanlopend herkende ik achter beslagen ramen een aantal gezichten, die bij mij de gedachten opriepen dat ik een bijzondere lezing mocht bijwonen. Maar het was zo anders, een trouwe pianiste zette bij mijn binnenkomst een bekend feestlied in, over een lang leven en over de eindbestemming in de gloria

en veel meer. Het was een feest van herkenning, van glunderende gezichten en ik zag mijn eigen aangename verbazing, nu van binnenuit op de weerspiegeling van de ramen terug. Bij zo'n gebeurtenis kan het bij mij wel even duren eer het kwartje valt, maar ik voelde mij gelukkig en vertrouwd te midden van bekende stemmen en gezichten. De oude tijd herleefde en er was het gevoel van een soort thuiskomen. Er waren acties gehouden voor de armen van het land waar ik mij eveneens thuis voel. Daar ben ik het liefst te midden van de armen, volgens mij de lievelingen van God. Ik kreeg van elke locatie van de Christoffelparochie, de Thomas a Kempisparochie, de Norbertusparochie en van de Kevelaer-werkgroep enveloppen, brieven en kaartjes overhandigd.

Het is wonderlijk vind ik dat niets van deze actie mij vooraf ter ore is gekomen. Ik dank allen die met de voorbereiding lang bezig zijn geweest.

De volgende dag heb ik met vrienden in Borne alle enveloppen geopend, mooie teksten gelezen, kaarten gezien en bewaard. Het geld hebben we direct op rekening van de stichting gestort. In de

enveloppen las ik over toezeggingen voor een bijdrage. Met deze toezeggingen komt het totaalbedrag op € 6.296 uit.

Ik wil iedereen oprecht bedanken voor de bijdrage voor de allerarmsten van het land Sri Lanka. Eind juli ga ik opnieuw op werkbezoek, ik laat u weten en zien waar het geld aan besteed wordt. Toen gingen we aan de erwtensoep en er was stampot te over. Ik had een prachtige dag ter herinnering aan 40 jaar priesterschap en 20 jaar voorzitter te zijn van stichtingen voor de armen in Sri Lanka. Hartelijk dank voor alle lieve reacties!

*Theo van der Sman
em. pastoor te Rossum in Twente.*

*Naschrift:
Wij hebben namens de parochianen van de Norbertusparochie het mooie bedrag van € 1645 kunnen overmaken naar de Stichting Hulp aan Sri Lanka.*

Thea van Huffel en Martha Brummelaar





Sacramentsdag

De heilige Stede 7 juni 2026

— **Thomas a Kempis parochie** —
Eiland 24, Hasselt | Aanvang 15:00 uur
Celebrant: Mgr. Woorts

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. BONIFATIUS - BIDDINGHUIZEN

Jubileumviering Bel Canto

Op zaterdag 24 januari is het 45-jarig bestaan van kerkkoor Bel Canto gevierd.



Een paar reacties:

Het was een wat frisse zaterdagavond in januari dat we ons op weg begaven naar de Voorhof Bel Canto bestond 45 jaar en dat werd vanavond gevierd met mensen gekomen uit ons dorp maar ook met mensen vaak gekomen van ver. Oud-leden waren zoveel mogelijk uitgenodigd.

Al bij binnenkomst was het een feest van herkenning maar ook met zoiets als, ik herken je maar welke naam past erbij? Het is ook alweer zolang geleden.

Het zou een bijzondere avond worden. Pastor Mirjam Verschure, ook een oud lid van Bel Canto ging ons voor in de gebedsviering met als thema "Verbinding".

Een dankbaar thema toepasbaar bij veel momenten van deze avond. We voelden ons weer verbonden met velen van lang geleden vaak met goede momenten.

Verbondenheid, de organisatie maakte het ons zo nu en dan ook gemakkelijk, de tafel met heerlijk gebak, gebakken door leden van het zangkoor wachtte op ons. Het duurde wel eens lang voordat je bij het gebak aankwam maar dan had je ook de kans weer iemand te treffen van weleer bv met Herman, ook van ver gekomen. We wisselden onze ervaringen uit van onze tijd bij de jeugdraad, de Essenburg, het dauwtrappen, wel erg vroeg op Hemelvaart! Het gebak was heerlijk, later ook uitgebreid en leuk gepresenteerd door een lid van Bel Canto, een combinatie van Janny en André. Bel Canto "droeg" de avond met zingen – voordracht maar ook met bezielende woorden over zich verbonden voelen, over verbinding van Geloofsgemeenschappen. Menig oecumenisch hart ging er sneller van kloppen, een warm intens applaus was haar deel. Naarmate de avond vorderde ontstonden meerdere spontane ontmoetingen, héé ben jij dat Margret hoe gaat het met je en hoe is het met jou?

De avond vond nu verder plaats in de Binding, hoe toepasselijk! Gezamenlijkheid in verbondenheid van al die mensen die er waren, van welke kant ook gekomen, zo hadden we die nieuwe Voorhof ook voor ogen, een plaats voor ieder.

Een bezoeker van ver en een van dichtbij.

Op muzikale wijze werd een brug geslagen tussen verleden en heden. Enkele liederen die tijdens de viering werden gezongen, kwamen namelijk al uit de allereerste viering van Bel Canto, 45 jaar geleden. Het openingslied Spelenderwijs en het slotlied Geef mij kracht waren zelfs exact dezelfde als destijds, wat zorgde voor een bijzonder gevoel van herkenning en sentiment. Op muzikale wijze werd een brug geslagen tussen verleden en heden.



Concerten van De Profeet

In het weekend van 14 en 15 maart zijn de concerten van De Profeet uitgevoerd in Swifterbant, Biddinghuizen en Kampen.

Heleen van Els heeft dit gecomponeerd op vier teksten uit De Profeet van Kahlil Gibran.



In de volgende uitgave van De Oversteek volgt een evaluatie.

Kloosterbezoek Dominicanen Zwolle

Ook van dit kloosterbezoek volgt in de volgende editie een verslag.

Avondwake
Witte donderdag 2 april avond wake
Thema "Door-leven voor even"



Het is een mooie traditie om aansluitend aan de witte donderdag viering van de Protestantse Gemeente samen stil te zijn: te waken, te mediteren, te bidden, te schrijven, of gewoon te zitten in de stilte van de kerk. Het is de avond waarop het lijden van Jezus begint. We staan stil bij het leed van de wereld, van geliefden, van jezelf met de hoop dat er licht in de duisternis is, hoop dat het leven sterker is dan de dood. Of gewoon de stilte laten zijn.

Eenieder is welkom om op zijn of haar manier even stil te staan en te dóórleven.

Het is mogelijk om ieder moment binnen te lopen en te gaan als het genoeg is.

Het programma is ongeveer zo:

Vanaf 20.00 uur is er koffie en thee. Ondertussen wordt de stilte ingericht.

Als dit klaar is zingen we een lied en wordt er kort iets verteld over Ety Hillesum.

Daarna mag ieder een kaart met een tekst van haar trekken om mee de avond in te gaan.



Om 22.00 draait de film Maria Magdalena uit 2019, waarin vanuit het perspectief van Maria Magdalena het verhaal over haar leven met Jezus wordt beschreven. We zien hoe de jonge vrouw probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven.

Wij vinden het een mooie, rustige film.

Om 24.00 uur ronden we af met soep en kunnen we nog wat napraten.

Rond 00.30 uur gaan we gelouterd huiswaarts.

Goede Vrijdag



Op deze dag herdenken wij de kruisiging en dood van Jezus.

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur, het moment van overlijden van Jezus aan het kruis, willen wij stilstaan en ons bezinnen aan de hand van de 14 kruiswegstaties.

Hierbij zullen korte gebeden worden uitgesproken.

Tijdens het tonen van de staties zal de muziek van Stabat Mater op de achtergrond te horen zijn.

Mijn God,
Goede Vrijdag
onpeilbaar lijden
het Uwe
het gedeelde
het onze
het leed
dat geen woorden heeft
geen mens kan kennen
maar U
onpeilbaar
ziet

1^e communicanten

Op 1^e Pinksterdag, 24 mei, zal in de Ludgeruskerk in Dronten de communie worden uitgereikt aan 1^e communicanten. Ook een heel aantal kinderen uit Biddinghuizen doet hieraan mee.

Dit zijn Olivia, Laura F., Kaja, Laura Z., Zuzanna Kn., Dominik, Nella, Gabriel, Dawid, Emma, Paulina en Zuzanna Ko.

In de Palmpaasviering, op zaterdag 28 maart, worden zij uiteraard ook voorgesteld aan de parochianen in Biddinghuizen.

Kloosterweekend in Sint Lioba Egmond-Binnen

In je leven kun je op allerlei kruispunten terecht komen en is het tijd om even stil te staan.

Het dagelijks ritme in het klooster omvat meerdere gebedsdiensten: lauden, eucharistie, vespers en completen.

Als groep waren we het laatste weekend van januari te gast en zijn dankbaar voor de gastvrijheid van de broeders en zusters in Egmond-Binnen

Hun eenvoud, spiritualiteit, sterke focus op gastvrijheid, bezinning en ambachten heeft het mede mogelijk gemaakt dat het een weekend was van verstillen, respect en bezinning, verbinding en zorgen voor elkaar op alle vlakken.

Wil je dit ook een keer ervaren? vraag naar de mogelijkheden.

Warme groet namens de 11 deelnemers vanuit Biddinghuizen.

Zo'n weekend kunnen we iedereen aanbevelen

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. LUDGERUS - DRONTEN

Dringende oproep!

Zoals velen van u ongetwijfeld weten is in de meeste vieringen een lector actief.

De werkgroep is nu op zoek naar nieuwe lectoren om de werkgroep te versterken.

We zoeken vrouwen en mannen met een heldere duidelijke stem die hun steentje als lector bij willen dragen in een viering.

In de viering leest de lector de lezingen, bidt de voorbeden, kondigt de collecte aan en doet de mededelingen. De lezingen voor de desbetreffende zondag worden vermeld in de Oversteek en kunt u vervolgens vinden op internet of in uw bijbel.

Als de werkgroep weer op sterkte is bent u dan ongeveer 1 x in de twee maanden aan de beurt.

Voor verdere informatie en opgave kunt u contact opnemen met het secretariaat of Mariëtte Bosma-Ceelaert.

Met vriendelijke groeten, Werkgroep Lectoren.

Mariëtte 06 54 97 04 16
bosmaceelaert@hotmail.com

Bijna uit de mode

Elke vergadering van de Kesa beginnen we met een korte overweging. Soms gaat dat snel voorbij maar dit keer bleef het verhaal dat Annie inbracht langer hangen. Het leidde tot discussie en het idee om dit als thema te kiezen voor de viering van 30 november j.l. We vroegen Annie Kuipers om er een schilderij van te maken. En dit is het geworden:



Alle elementen uit de bijdrage komen terug:

“Bijna uit de mode” bijna verleden tijd

nog even...

en dan zijn er geen priesters meer
gewijde mannen
die hun leven volledig in dienst stellen
van de kerk.



Ook het einde van de kerk?

nee, niet zolang er mensen zijn
mannen en vrouwen
die zich willen inspannen
om het Rijk Gods op deze aarde
waar te maken.

Als we kunnen accepteren
dat een mens niet per se “gewijd” hoeft te zijn.
Door een pastorale houding te hebben
zal de kerk nooit ten onder gaan.

Geef goed getrainde leken een kans!
Al zou het alleen maar zijn
uit respect voor onze overbelaste priesters.



Ook zij zijn maar mensen
ook zij hebben ruimte en tijd nodig
om op adem te komen

Laten we SAMEN kerk zijn

Kerk en Samenleving, Ludgerus Dronten



Over de vieringen op de zondagen.

Bij het schrijven van dit stukje kunnen we zeggen dat het bijna gelukt is om het vieringenrooster tot en met augustus rond te krijgen. Vrijwel elke zondag zal er een viering zijn. Alleen in de zomer zullen we een paar keer streamen.

Over de vieringen in de Goede week

Zoals u wellicht weet, vinden de vieringen in het Paastri-duüm het ene jaar plaats in onze kerk en het andere jaar in de Petruskerk in Lelystad. In 2026 is de Petruskerk weer aan de beurt. U kunt daar de vieringen in de Goede week bijwonen. Onze Paaskaars zal daar ook worden gewijd. Wij maken u erop attent dat er in onze Ludgeruskerk wel een Kruisweg-meditatie zal zijn op Goede Vrijdag om 15.00uur verzorgd door de Vep-ers. En op Eerste Paasdag is er een Eucharistieviering (zie hiervoor het vieringen-rooster).

Met een hartelijke groet,
Peter Meijer, locatieraad
Annie Nijmeijer, pastoraatsgroep



Gedoopt

Tijdens de viering van zondag 22 februari waar pastoor Ton Huitink in vooring, werden Roos en Vera Bakker gedoopt. Voor beiden een spannend moment. Volop in de belangstelling van de parochiegemeenschap en op het altaar staan en dan gedoopt worden is ook geen alledaagse gebeurtenis. Onder beschermende handen van ouders en peetouders en mooie zang van de cantorij werd het een bijzondere viering.

Voor de toekomst wensen wij Roos en Vera vrede en al het goeds toe en een goede voorbereiding op hun 1^e H. Communie.

Maria Hebben
Contactpersoon dopen

NIEUWE BESTEMMING VERJAARDAGSACTIE

Dit jaar zullen de opbrengsten van de verjaardagsactie in onze kerk bestemd zijn voor een kleinschalig project in Kabanga (Tanzania), waarbij Manniëlle Brummelaar al bijna 10 jaar betrokken is. Hier wordt gewerkt aan ondersteuning voor kinderen met albinisme en kinderen met een beperking.



Op een stuk land van de lokale paters is een voedselbos aangelegd. Dit wordt inmiddels geleid door een lokale vrouw en draagt bij aan voedsel en inkomen voor de kinderen en de gemeenschap.



De volgende stap is het opzetten van een winkeltje en het geven van scholing aan de lokale bevolking in permacultuur en biologische landbouw, zodat mensen zelf duurzaam voedsel kunnen verbouwen en hiervan kunnen leven.

Dankzij uw gaven voor de verjaardagsactie kan dit initiatief verder worden ontwikkeld.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
MOV/KeSa Dronten

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

PAX CHRISTI LELYSTAD

IN MEMORIAM

Op 4 februari overlijdt **André Huijskes**

5 januari 1961 wordt André geboren in Hooglanderveen, een klein boerendorp naast Amersfoort. Hij is één van de 7 kinderen die opgroeit op de boerderij van zijn ouders. Hier wordt een stevige bodem gelegd voor de identiteit van deze boerenzoon.

André oogt als een onopvallende man. Hij is niet goed op school, hij is geen grootste spreker, hij blinkt op het eerste gezicht eigenlijk nergens in uit. Hij is altijd rustig en kalm. Waar hij wel in opvalt is zijn sociale omgang, met iedereen en overall maakt hij een praatje. Op jonge leeftijd arriveert hij in Lelystad. Hij gaat werken aan de Runderweg waar hij zijn roeping kan uitoefenen. André zijn ouders hadden een erkentelijke Varkenshouderij. In Lelystad kan hij werken voor een bedrijf waar hij ook met varkens kan gaan werken. Later door fusies, aangeboden kansen en andere omstandigheden beoefent hij het beroep boer op verschillende manieren uit. Varkens, kippen, koeien, lama's, honden, noem allemaal maar op. Het maakt voor André niet zoveel uit, hij is gek op dieren en bovenal een echte dierenvriend. Hij is niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken en is een hele harde werker.

André leert Angelina kennen, ze gaan trouwen en samen krijgen ze 4 kinderen. Allemaal krijgen ze een (roep)naam met de M en een paar passende doopnamen mogen niet ontbreken. André en Angelina blazen in 21-05-2025 40 kaarsjes uit voor hun 40 jarige huwelijk! De kerk blijft gelinkt aan André doordat hij lid wordt van het koor waarvoor hij 45 jaar heeft gezongen. Het zingen vond hij erg leuk en hij ging altijd trouw naar het koor toe.

Eén van André's motto's was "als het half lukt dan ben ik er helemaal", dan denk je misschien bij jezelf maar hoe doe je dat dan? Hij deed echt van alles. Wat sommige mensen in een maand doen deed André in een week of soms in een dag bij wijze van spreken. Naast werk waarvoor hij zich bijna nooit en zeker liever niet ziek meldt deed hij heel erg veel. Met de 2 zoons mee naar voetbal voor trainen en zaterdag de wedstrijden, een dochter naar paardrijden en de dochter moest naar dansen. Het paste precies achter elkaar. Maar ook wanneer er chauffeurs voor school nodig waren of een zoon ergens in het land een mooi skatepark had gezien dan was dit niet teveel. Een van de zoons had een minder bekende bloedziekte, op het moment dat dit werd gediagnosticeerd werd de bloedziekte onder een grotere noemer als bijzaak besproken in een groter geheel. Mensen voelden zich niet gehoord en gezien. Samen met anderen heeft André een nieuwe patiëntenvereniging op poten gezet. Zodat er meer deskundigheid en vooral een plek in de samenleving komt voor deze groep.

Eigenlijk bij alles wat hij deed kunnen we stellen dat hij dit met veel overgave deed. André gaat bij de vrijwillige brandweer, wordt chauffeur voor stichting oost Europa, boekjes van de kerk rondbrengen en mensen helpen deed hij graag.

10 jaar geleden wordt André gediagnosticeerd met kanker, het is een agressieve vorm en de behandeling zal alleen gericht zijn op het verlengen van zijn leven. De dokter doet een kleine uitspraak over een gemiddelde levensverwachting van nog 2 jaar. Het nieuws slaat hard in en voelt oneerlijk. Toch weet André zijn weg te vinden en zet zijn sterke schouders eronder. Hij grijpt elke kans aan om door te kunnen zetten. Kracht haalt hij uit steeds vooruitkijken naar leuke dingen die groot in de agenda worden opgeschreven. Alle 4 kinderen mag hij zien trouwen, 5 kleinkinderen heeft hij mogen vasthouden waar hij naar eigen zeggen apetrots op is. De jaren na de diagnose verstrijken langzaam maar toch te snel. De energie en kracht nemen zoals verwacht af. Het eerder beschreven motto maakt plaats voor realisme. Bijna 10 jaar later gaat het niet meer en alsof het zo heeft moeten zijn.. Op Wereldkankerdag sluit hij zijn ogen in het bijzijn van de familie en wordt niet meer wakker. André mag eindelijk rusten en heeft alles gegeven.

De uitvaart op 11 februari 2026 in de Olandhorst heeft een gelovig en familiair karakter onder begeleiding van Janny Rieff. De uitvaart trok grote belangstelling. 206 mensen hebben André een laatste gebracht.

We gaan André, vader, opa, echtgenote, doorzetter en nog heel veel meer enorm missen!

Maarten Huijskes



WarmWelkom

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil alle nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Ineke Poort
- Piet en Marian van der Meer
- Irene Arula

JUBILEUM 10 JAAR PAX CHRISTI BUITENKAPEL 2

In de vorige Oversteek, en ook in de Nieuwsbrief van de Petruskerk, heeft u alles kunnen lezen over de jubileum-inzegening en de processie/omloop naar de Buitenkapel. Alleen de datum konden we nog niet mededelen en deze weten we nu: op donderdag 14 mei 2026, Hemelvaartsdag, na de reguliere viering van 11.00 uur, zal dit evenement plaatsvinden. Dat zal ongeveer 12.00 uur – 12.15 uur zijn. Dus niet op een zondag zoals eerder werd vermeld. Wij hopen u daar te zien!!



PIANO
Concert

11 april 2026
15:30 tot 16:30 uur
Kerk open vanaf 15:00

Pianist
Gijs Boelen

Locatie
Petruskerk, Botter 39-05
Lelystad

Voor meer informatie over dit concert kunt u contact opnemen met André Hottinga: +31653392219 www.orgelconcertenfevoland.nl

Uitnodiging voor alle kinderen!

Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om met ons een Palmzondag stok te maken. Het wordt een gezellige middag met leuke verhalen en creatieve bezigheden. Iedereen is van harte welkom!

We willen wel vragen of de **ouders/ verzorgers erbij** kunnen blijven om te helpen want het blijkt toch soms een lastig klusje voor de kinderen.

Wanneer: Zaterdag 28-03-2026

Hoe laat: 14.00 uur tot 15.30 uur (kerk open v/a 13.45 uur)

Waar: In de Petruskerk

Kosten: Geen



Zelf mee te nemen:

- Thuis een kruis maken van 2 latjes (60cm bij 40cm)
- Versiering voor de stokken (crêpepapier, iets lekkers om eraan te hangen zoals bijvoorbeeld schuimpjes chocolade eieren met een touwtje etc.)
- 12 Doppinda's als symbool voor de discipelen van Jezus
- 30 Rozijntjes als symbool voor de zilverstukken die Judas kreeg voor het verraden van Jezus
- Mandarijn als symbool voor de spons die in de zure wijn was gedoopt om Jezus van te laten drinken
- Paasei (met een touwtje) als symbool voor nieuw leven (Het ontstaan uit de dood)
- Broodhaantje voor de haan die 3x kraaide toen Petrus had gezegd dat hij Jezus niet kende.
- Schaar
- Plakband
- Een grote Naald en Draad/Wol

Op zondag 29 Maart om 11.00 uur is het Palmzondag, dan kunnen de kinderen met hun Palmzondag stok in processie door de kerk lopen. Dit is dan een zeer feestelijk geheel.

We hopen dat vele kinderen gezellig naar de kerk komen!

De jeugdwerkgroepen

SENIORENVIERING PETRUSKERK

Op **vrijdag 10 april** a.s. is er weer een Seniorenviëring voor iedereen! Pastor H. van der Vegt zal in deze viëring voorgaan ondersteund door leden van de zanggroep met muzikale begeleiding van Sylvia Joustra onder leiding van dirigente: Jacqueline Reesinck.

Wij hopen van harte u weer te verwelkomen: vanaf 13.30 uur is de Petruskerk open, Botter 39-05. De viëring begint om 14.15 uur daarna is het een gezellig samenzijn. De middag wordt om 16.30 uur afgesloten.

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de Petruskerk [tel: 0320-250010](tel:0320-250010) of via email-adres: secretariaat.paxchristi@parochienorbortus.nl

Wilt u daarbij vermelden of u komt met een rollator, rolstoel of scootmobiel? Dit is belangrijk in verband met de organisatie van de viëring. **Iedereen is van harte welkom!** Met vriendelijke groet, De werkgroep 'Seniorenpastoraat'



Op zaterdagmiddag 11 april zal Gijs Boelen een pianoconcert spelen in de Petruskerk, Botter 39-05 in Lelystad van 15.30 tot 16.30 uur. De kerk is open vanaf 15.00 uur.

U kunt de toegangskarten in de kerk kopen (contant of per pin) voor de prijs van €10 per persoon. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.

De toegangskarten kunt u ook digitaal bestellen door de volgende twee stappen te doorlopen:

1. U kunt €10 p.p overmaken op de rekening van A.D. Hottinga NL SNSB 0787898996 met de omschrijving: pianoconcert.

2. Een e-mail sturen aan hbghuis@gmail.com met uw naam, adres en woonplaats, zodat wij u de toegangskart(en) digitaal kunnen toesturen.

Wat krijgt u te horen:

Gijs Boelen speelt Nederlandse pianomuziek, waarvan de helft eigen composities. Carel Anton Fodor liet zich voor zijn heldere en optimistische eerste pianosonate inspireren door bekende tijdgenoten als Haydn en Mozart. Samuel de Lange jr. was een echte romanticus. Van hem speelt hij twee dromerige, sprookjesachtige nocturnes. De eigentijdse composities van Gijs Boelen zijn in de basis enigszins minimalistisch en daarnaast ook heel kleurrijk. Van Indonesische gamelan tot zigeunermuziek tot house, er komt van alles voorbij.

Gijs heeft vorig jaar ook twee concerten gespeeld in de Petruskerk: in maart een orgelconcert in het teken van 750 jaar Amsterdam en in november een orgel/pianoconcert. En nu speelt hij alleen piano. De twee vorige concerten waren een daverend succes en een lust voor het oor. Ook dit concert belooft veel!



H. Willibrord Swifterbant

Familieberichten

Overleden:

16 februari:

Mevrouw Greet van 't Hul – Luinenburg,
Zij is 78 jaar geworden

25 februari:

Mevrouw Atie (Agatha Anna) Kuijs – Leijen .
Zij is 89 jaar geworden.



Blasiuszegen



H. FRANCISCUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE

IN MEMORIAM

Harry Maas



Op 22 februari 2026 is in Nunspeet Harry Maas overleden. Hij werd geboren op 19 augustus 1951 in Ysselsteyn (Limburg) als oudste in een groot gezin. De Limburgse wortels bleven altijd belangrijk voor hem. De carnaval, de 'Vasteloavend', zat hem in het bloed. Na zijn schooltijd en militaire dienst bouwde Harry samen met zijn vrouw Nell een bestaan op

in de Noordoostpolder. In Tollebeek en later in Espel werkten zij hard aan hun ondernemingen. Wat in zijn schuur begon met het repareren van fietsen, groeide uit tot een winkel, later ook een supermarkt en tenslotte een bedrijf voor reparatie van grasmaaiers, fietsen en vloerbewerkingsmachines. Ook de kinderen waren bij dit werk betrokken. Harry was een man van aanpakken en had plezier in zijn werk.

Na het overlijden van Nell in 2005 brak een moeilijke periode aan. Veel vreugde vond hij daarna in zijn kinderen en kleinkinderen. In 2011 leerde hij Annie kennen, met wie hij in 2016 trouwde. Samen genoten zij van het leven, van uitstapjes en reizen, en van hun gezin. De laatste jaren woonde Harry in Nunspeet, waar hij zich met veel enthousiasme inzette voor vrijwilligerswerk in de kerk en in het verenigingsleven. Hij genoot van het samenzijn met zijn familie. Zijn ziek-zijn en overlijden kwam voor velen onverwacht. We nemen afscheid van een betrokken man met een groot hart voor de kerk en de mensen om hem heen. We zijn dankbaar voor alles wat hij voor kerk en samenleving heeft betekend.

Wij vertrouwen hem toe aan de liefdevolle handen van zijn hemelse Vader, in het geloof dat hij nu thuis mag zijn bij God.

Rond de gedenkdag van de heilige Blasius werd in onze Franciscuskerk de Blasiuszegen gegeven. Na afloop van de viering ontvingen velen deze bijzondere zegen uit handen van diaken Marc Lieshout. Met twee gekruiste kaarsen bij de keel werd gebeden om Gods bescherming tegen ziekte en om zegen voor lichaam en ziel. Het was mooi om te zien dat velen hierbij even stil wilden staan en zich opnieuw aan Gods zorg toevertrouwden. Zo mocht een oude en betekenisvolle traditie weer een plaats krijgen in onze geloofsgemeenschap.

Kruisweg op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 3 april, om 15.00 uur wordt in de Franciscuskerk in Nunspeet de kruisweg gebeden. In veertien staties volgen we de weg die Christus ging, van zijn veroordeling tot aan het graf. Zo willen we samen biddend nabij zijn bij het lijden van de Heer. U bent van harte welkom om de kruisweg mee te komen bidden.

HERBRONNING

Leven uit de bron van levend Water

*'Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden'*

Einde seizoen.

We naderen het einde van het seizoen met Herbronningsactiviteiten. Er staan nog een aantal mooie nieuwe activiteiten gepland en van een aantal doorlopende activiteiten komen de laatste bijeenkomsten eraan. Dit seizoen is weer volop gebruik gemaakt het veelzijdige activiteiten aanbod en dat gaf verrijking en niet alleen door wat aangereikt is, maar vooral ook door het delen van inzichten en ervaringen met andere deelnemers. De activiteiten inspireerden en er kwamen geloofsonderwerpen aan de orde waarvoor binnen vieringen geen ruimte is, maar die wel het persoonlijk geloven uitdiepen en bijvoorbeeld een beter zicht geven op wat Bijbelverhalen ons te vertellen hebben. Er ontstonden nieuwe vriendschappen en medegeloofsgenoten leerden elkaar op een andere manier kennen.

Komend seizoen en oproep.

Geloven vraagt regelmatig onderhoud. Nadenken over wat geloven voor ons betekent, wat de Bijbelverhalen ons nu te zeggen hebben, over hoe we geloven handen en voeten kunnen geven. Geloven is een actief proces dat regelmatig onderhoud vraagt. Deelname aan activiteiten kan ons daarbij helpen. De Werkgroep Volwassenencatechese gaat op zaterdag 9 mei 2026 terugblikken op dit seizoen en vooruitkijken naar het komende seizoen. Duidelijk is dat we ook na de zomer weer met een mooi activiteiten aanbod willen komen. Om dit aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij behoeften en wensen die er leven binnen de geloofsgemeenschappen nodigen wij u weer uit om met ons mee te denken. Ook dit lopende seizoen leverde dat meedenken mooie ideeën op, die we ook hebben kunnen omzetten in goed bezochte activiteiten.

Dus zijn er onderwerpen die u terug zou willen zien in het aanbod, laat het ons weten. Het kan daarbij gaan om een lezing over een bepaald kerkelijk- en/of geloofsonderwerp, een boekbespreking, het behandelen van een Bijbelboek, het bekijken van een specifieke film, of wat dan ook dat raakt aan het motto 'Leven uit de bron van levend water'.

Daarnaast kan het ook zijn dat u een onderwerp weet en wellicht zelf bij die activiteit betrokken wilt worden; ook dat willen we graag horen.

Alle onderwerpen en mogelijke initiatieven kunnen bij ons gemeld worden via herbronning@parochienorbertus.nl. Van harte uitgenodigd en alvast dank hiervoor.

Wij wensen eenieder een goede voorbereiding op Pasen (zie ook 21. Onderweg met de Psalmen in de Veertigdagentijd, en 23. Meegaan met Jezus op zijn kruisweg) en een mooie Paastijd (zie ook 25. Het verhaal van Maria Magdalena)

De Stuurgroep Volwassenencatechese

Komende activiteiten.

Hieronder een overzicht op datum van de komende activiteiten waaraan u deel kunt nemen.

De nummering verwijst naar de plek in Herbronning voor uitgebreidere informatie; zie ook

<https://parochienorbertus.nl/nieuws/herbronning>.

Vragen en opmerkingen graag naar herbronning@parochienorbertus.nl



3. De Droom van God - Vredeswake



Na de indrukwekkende vredeswakes op de woensdagen 29 september, 19 november, en 28 januari houden we op woensdag **25 maart** de vierde vredeswake. De vijfde in de cyclus van vijf zal op woensdag **20 mei** gehouden worden. We luisteren naar aangrijpende en hoopvolle verhalen, proberen die te duiden, worden stil, horen muziek en bidden om vrede. Van harte uitgenodigd.

Woensdagavonden 25 maart en 20 mei 2026
Kapel Petruskerk, Lelystad van 19.00 uur – 20.00 uur.

Opgave: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

21. Onderweg met de Psalmen in de Veertigdagentijd



Veertigdagentijd. Vastentijd. Een tijd van bezinning, stilte en gebed. Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere horizon. Waar gerechtigheid en vrede leeft. Een tijd om naar binnen te keren met een open oog naar de wereld waarin we leven. We komen nog twee keer bij elkaar op **donderdag 26 maart** en op **woensdag (!) 1 april** en laten de Psalmen traditioneel weer een leidraad bieden, een houvast. Immers daarin klinkt de schreeuw om hulp van de eenzame, de verdrukte, de vluchteling, de lijdende mens en de oproep tot inkeer en omkeer.

Donderdagavond 26 maart en woensdagavond (!)
1 april 2026

Kapel van de Petruskerk, Lelystad van 19.00 uur tot 19.45 uur Opgave: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

23. Meegaan met Jezus op zijn kruisweg.



In de vastentijd leven we toe naar het lijden en sterven van Jezus, voordat Hij kan opstaan uit de dood. Op donderdagavond **26 maart** houden wij een meditatieavond over de kruisweg van Jezus in veertien staties. Deze avond gaan Yvonne ten Hag en Kees Dol aan de hand van beelden van verschillende kunstenaars deze weg van Jezus volgen vanaf zijn ter dood veroordeling tot aan zijn graflegging. Bij iedere afbeelding staan we even stil voor een persoonlijke overdenking.

Donderdagavond 26 maart 2026
Ludgeruskerk, Dronten van 20.00 - 22.00 uur
Opgave: 0321-312456 of secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl

Extra activiteit in de vorm van een Torenkamergesprek: Slapen tijdens een overweging, preek, voordracht of presentatie is voor niemand leuk; niet voor de toehoorder, niet voor de spreker. Maar aan wie ligt dat? Aan de spreker of aan de toehoorder? Of aan beiden!



Deze middag nemen wij u mee in maximaal 2 ½ uur naar het gebied van spreken, luisteren en presenteren in het openbaar. Wij hebben gezamenlijk een ervaring van ruim 40 jaar van spreken in het openbaar, ruim 10 jaar van spreken in een kerkelijke ruimte en hebben ook een KBO-docentenopleiding 'Spreken in het openbaar' gevolgd. Wat u mee moet nemen: enige durf en papier en ballpoint zodat u de vele tips kunt noteren. Maximaal 7 deelnemers kunnen wij herbergen. En gezien het geringe aantal deelnemers kunt u zich alleen aanmelden bij Adri Appelman zodat hij kan bekijken of u op de deelnemerslijst of op de wachtlijst geplaatst moet worden. Wie durft?

Zaterdag 28 maart 2026

Torenkamer van de Petruskerk, Lelystad 14.00 uur tot maximaal 16.30 uur
Informatie en opgave: Adri Appelman (a.j.w.appelman@treavalon.nl)

24. Film in de kerk: THE MIRACLE CLUB



Ierland 1967. Vier vrouwen uit het dorpje Ballygar hebben ieder zo hun redenen om te hopen op een wonder tijdens een trip naar bedevaartsoord Lourdes. Komisch drama van oudgediende O'Sullivan, die vaak voor de makkelijke lach gaat, en wegsnijdt wanneer de emoties te groot worden.

Toch de moeite waard, omdat hoofdrolspelers Dame Maggie Smith (88), Bates (75) en Linney (59) zoveel beter zijn dan het voorspelbare script, waardoor The Miracle Club wel degelijk weet te ontroeren. En dat is een wondertje op zich.

Dinsdagavond 7 april 2026

Petruskerk, Lelystad 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

25. Het verhaal van Maria Magdalena



Zaterdag 11 april - Aanvang 20:00 uur
Ludgeruskerk – Dronten

Zaterdag 11 april 2026

Ludgeruskerk, Dronten 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Kaarten in de voorverkoop € 10,- p.p. en € 12,50 p.p. op de avond zelf. Opgave voor kaarten via één van de secretariaten:

secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl
of tel. 0321-312456
secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl
of tel. 0320-250010

Meer informatie: zie artikel elders in deze Oversteek

26. Eten met de paus



Het jaar 2025 gaat de geschiedenis in als het jaar van een pauswissel.

In het kader van geloofsverdieping organiseren wij een drietal bijeenkomsten over wat deze wisseling van de wacht voor de kerk en vooral ook voor ons persoonlijke geloofsleven kan betekenen. Wij gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen vanuit zowel de visie van paus Franciscus als die van paus Leo. In de traditie van eerdere bijeenkomsten beginnen deze bijeenkomsten met een gezamenlijke maaltijd.

Dinsdagen 21 april, 12 en 26 mei 2026

Ludgeruskerk, Dronten: 18:00 uur maaltijd; 19:15 uur inleiding thema en gesprek; 21:30 uur einde
Opgave: 0321-312456 of secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl

27. GREGORIAANSE PSALMEN DEEL 3



Dit wordt een bijzondere avond. U bent welkom in de Sacristiezaal van de Petruskerk. Eerst gaan we kijken naar 'De kunst van het psalmodiëren: Een cultureel erfgoed' Duur: 30 minuten met Engelse ondertitels. De film gaat over het Psalterium Project; de opname van de 150 psalmen in het Gregoriaans door het koor Hartkeriana. Na de koffie of thee gaan we naar de kapel en luisteren we naar Gregoriaanse Psalmen. Niet alleen -op cd- gezongen met donkere, zware stemmen maar ook door lichte, wat redelijk uniek is. Laat U verrassen! U bent van harte welkom!

Zaterdag 2 mei 2026

Petruskerk, Lelystad 19.00 – 20.45 uur.
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of 0320-250010



GEGEVENS VAN DE LOKATIES



H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat:	Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail:	marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw:	De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep:	Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail:	pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren F de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail:	locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening:	IBAN: NL 29 RABO 0386 932 921 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl



H. Franciscus van Assisië, Nunspeet en Elburg

kerkgebouwen:	St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg; tel: 06-1065 8602
Verenigingsgebouw:	't Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
Contactpersoon: Nunspeet/ 't Harde	dhr. J. Kamp; email jankamp26@icloud.com ; tel: 06-14058719
Contactpersoon: Elburg	mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
bankrekening:	IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.franciscus@parochienorbertus.nl



H. Ludgerus Dronten

Secretariaat:	Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail:	secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw:	Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep:	Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail:	pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail:	locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl



Pax Christi Lelystad

Secretariaat:	Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief	secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw:	Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep:	Dames. A. Swater-Buijs, P. van der Hem-Paay, M. Tamminga en J. Reesinck
e-mail:	pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	De heren M. van Stee, A. Rouhof en T. Snijders
e-mail:	locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL35 RABO 0348 172 583 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)
Redactie adres:	redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl



H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat:	Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail:	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw:	De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 550 512 78
Pastoraatsgroep:	Dames L. van Noort, mevr. A. Keizer, M. Kemps-van Berkum en M. Kolen
e-mail:	pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Mevr. L. Hillebregt, Dhr. J. Musters en Dhr P. Cryns
e-mail:	locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Vertrouwenspersoon Norbertusparochie

Ervaat u één van onderstaande vormen van grensoverschrijdend gedrag?

- Agressie
- (seksuele) Intimidatie
- Discriminatie
- Pesten
- Integriteitsschendingen

Schakel dan de vertrouwenspersoon in door het meldingsformulier in te vullen op:

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

De unieke organisatiecode voor de Norbertusparochie luidt:

2024HND92

Vertrouwenspersoon Norbertusparochie

De stappen van melding doen

1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen
2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de brochure) in;
3. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/vrouw) je wenst;
4. Vul je telefoonnummer en emailadres in;
5. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch of per email);
6. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24 uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou de vervolgstappen af.

*Kijk naar de mens
en zie het wonder in hem.
Zie je het niet
kijk dan nog eens
en nog eens
en nog eens
en als je goed kijkt
kun je het wonder zien in hem.
Het beweegt
het spreekt
het kijkt
het luistert
het lacht
en het raakt je aan
en het zegt iets van liefde.
Zoiets groots als een mens
moet voorbestemd zijn
voor iets dat van een andere, hogere orde is
dan het leven op aarde.
Kijk naar de mens
en zie het wonder.*

Toon Hermans

