



DE OVERSTEEK

PASEN

PAROCHIEBLAD VOOR DE NORBERTUSPAROCHIE

JAARGANG 17-4
2024-2025



INHOUDSOPGAVEN

- 4 PASTORALE COLUMN
- 6 NOODPAKKET
- 8 DE JUBILEUMAFLAAT
- 10 MOV
- 11 VASTENACTIE
- 12 VAN HET PAROCHIEBESTUUR
- 14 VASTENOVERWEGING
- 16 VIERINGENROOSTER
- 18 EEN VEILIGE WERKSFEER
- 20 ZONNELIED
- 22 DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
- 28 HERBRONNING
- 30 GEGEVENS VAN DE LOCATIES

VERSCHEIJNINGSDATA DE OVERSTEEK

06 mei	21 mei	17-5	Hemelvaart/ Pinksteren
01 juli	16 juli	17-6	Vakantie
02 sept	17 sept	18-1	Start seizoen

REGELINGEN BIJ UITVAARTEN

Hiervoor kunt u altijd de bereikbaarheidsdienst bellen.
Het pastoraal team verzorgt in principe uitvaarten vanuit kerken en kapellen.

ZIEKENZALVING (OF -ZEGEN) UITVAART

Biddinghuizen 06-305 011 20 Ina of
Els 06-128 139 83

Nunspeet/Elburg/'t Harde 06-557 372 85

Dronten (0321) 312 456

Lelystad (0320) 250 010

Swifterbant (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of
Mirjam Kemps-van Berkum (0321) 322915/06 831 185 68

DE OVERSTEEK

Parochieblad H. Norbertusparochie

Jaargang 17 - nummer 4 - 2025

Verschijnt 6x per jaar papier oplage 1280

Volgende uitgave 21 mei 2025

Thema : Hemelvaart / Pinksteren

Uiterlijke kopijdatum 06 mei 2025

Contact

Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl

Reacties over de TOEZENDING uitsluitend per e-mail naar:

bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl

Redactie: Sandra Cryns en André van Boven

Vormgeving: Sandra Cryns en de redactieleden

Illustratie Achterkant:

Drukker: Zalsman www.zalsman.nl



Van de Redactie

Als u dit leest is Aswoensdag al voorbij en zitten we in de vastenperiode, de voorbereiding en bezinningstijd op de Goede week en de verrijzenis van de Heer.

In deze Oversteek natuurlijk volop aandacht voor de vastenperiode en onze weg naar Pasen toe. De pastorale column vertelt ons een hedendaags verrijzenisverhaal, en misschien heeft u ook wel iets aan het noodpakket in de vastenperiode. Onze Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot het Heilig jaar en daarmee ook de jubileumaflaat, een uitnodiging tot bekering en om ons te helpen ontdekken hoe onbeperkt de barmhartigheid van God is.

Tevens mogen we in de vastentijd ook de allerarmsten in onze wereld niet vergeten via de vastenactie en laten we zien dat we een missionaire parochie willen zijn.

Ook binnen onze geloofsgemeenschappen en daarbuiten zijn er weer volop activiteiten, van een pelgrims pad tot aan gregoriaanse psalmen, van een filmavond tot aan de vastenoverwegingen van het pastoraal team en van een doop tot aan een Sint-Gregoruspensing. Natuurlijk vergeten we de kinderen niet die worden uitgenodigd om een palmpasestok te komen maken.

Tot slot kunnen de geloofsgemeenschappen niet (blijven) bestaan zonder uw financiële bijdrage daarom wordt de Actie Kerkbalans van harte aanbevolen.

Wij wensen u een goede voorbereidingstijd toe op weg naar Pasen.

De redactie wenst u een Zalig Pasen.

Het volgende nummer is het **Hemelvaart/ Pinksternummer** en de **kopij** kunt u **uiterlijk 6 mei** sturen naar redactie.deoversteek@norbertusparochie.nl

Team van pastores

Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)

tel. 06-20570669

a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor G.M.J. van der Vegt

tel. 06-241 630 35

pastvegt@kerkmail.nl

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)

tel. 06 - 575 411 73

a.vanboven@pastoraalteam.com

Secretariaat

Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur

Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra

secretariaat@parochienorbertus.nl

tel. 0321-312456

Bestuur

Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)

Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter

a.huitink@pastoraalteam.com

Dhr. A. Merkelbach - technisch-voorzitter

vicevoorzitter@parochienorbertus.nl

Dhr. E.A.M. Staes - secretaris

secretaris@parochienorbertus.nl

Dhr. F.A.J. Renne - penningmeester

penningmeester@parochienorbertus.nl

Dhr. P.P.J.M. Cryns - adviseur gebouwen

paulcryns@parochienorbertus.nl

Mvr A.C. Cryns-Hop - communicatie

communicatie@parochienorbertus.nl



Verrijzenis?!

Als Jezus uit de dood is opgestaan, dan is Pasen geen eitje!

Visje

Zalig Pasen aan u allen die dit lezen. Surrexit Dominus vere, alleluja, de Heer is waarlijk verrezen. Jezus verrees van de dood. In onze gedachten een éénmalig gebeuren, op die paasochtend waar de vrouwen en de leerlingen getuigen van waren. Maar met de verrijzenis is meer aan de hand. Je kunt een geweldig gebeuren hebben, wat je op dát moment overweldigt. Echter elk groot overweldigend gebeuren heeft een naspel. Zo ook met de verrijzenis van Jezus. Het heeft een naspel tot op deze dag. Verrijzenis van Jezus vertelt ons, dat God alles heeft gegeven aan de mens, wat er te geven was uit Hemzelf. Dat heeft zijn naspel in ons leven. Dat heb ik in een paasprek, die hieronder volgt, duidelijk proberen te maken.



Een uit de kluiten gewassen jongedame van 17 lag continu overhoop met haar ouders, broers en zusters. Ze wist zelf wel wat ze wilde. Ze hoefde geen betutteling. Ook niet over haar vriendje, ook niet over haar studie of wat daar nog van over was.

Na een knallende ruzie met als gevolg huisarrest, knalde de deur van haar slaapkamer dicht. Op de rand van het bed hield ze haar handen voor haar ogen. "Wat moet ik?", flits-te er door haar heen.

Toen een stem in de slaapkamer: "Ik weet het wel...". "O nee, weer zo'n betweter." Ze haalde haar handen van de ogen en zag een persoon in een stralend wit kleed voor haar staan...

Ze wreef nog een keer in haar ogen, tja echt...

"Je geschreeuw en je brullen kon ik niet missen. Het kwam tot in de hemel", sprak de stem. "Heel af en toe hoor ik je stem ook, maar heel zwak..."

"Ga weg", zei de uit de kluiten gewassen jongedame... "je helpt toch niet."

"Dat klopt", zei de persoon in stralend wit kleed, dat kan ik niet, want je hebt me nog niets gegeven."

"Niets gegeven !!!", zei ze. "Nee, je eist alleen maar", zei de persoon in het stralend wit kleed. "Ik wil dat je geeft".

"Wat dan", zei de jongedame. "Je leven", zei de stem. "Hier heb je het", zei ze.

"Nee, zo werkt het niet, je moet het in alle vrijheid geven, niet uit dwang of onverschilligheid".

"Oké, hier hebt u mijn leven, neem het aan. A.u.b."

"En nu de rest...". "Hoezo de rest...???"

"Ja, de rest: je angst, woede, twijfel, haat, verachting, minachting, je radeloze gedachten over iedereen... zelfs je goedheid en glimlach."

"Waarom zou ik DAT doen?", zei ze.

"Je kunt me alles geven. Daarvoor ben ik hier naar je toe gekomen. Als je me alles geeft, kun je verrijzen..., net als ik", zei de stem.

"U bent het..., Jezus! "Ja", klonk het in de slaapkamer.

De jongedame keek in het gezicht van de Heer. "Ik kan u toch niet mijn rotlevens geven?"

"Juist wel", antwoordde Jezus. "Heel graag zelfs, daarvoor ben ik gestorven en verrezen".

Op dat moment viel zij op de knieën en vertelde haar hele rotlevens, rothumeur en andere rotzooi.

Een hand kwam naar haar toe en nam het aan. Op dat moment rolde de steen weg van haar hart en geweten.

Pasen: "Geef maar alles aan mij". "Ik", zegt Jezus, "heb het mijne al gegeven voor jou."

Er is dus meer aan de hand met Pasen, meer aan de hand met verrijzen uit de dood, dan wij denken.

Doe de stap en geef alles aan Jezus, in het besef dat Hij alles al aan u heeft gegeven.

Nogmaals een zalig Pasen voor de rest van uw leven.

Pastor van der Vegt

NOODPAKKET

Het is veertigdagentijd en we zijn weer op weg naar Pasen. Hoe brengt u die tijd door? Hetzelfde als anders of geeft u zichzelf de ruimte om eens te mediteren over het leven? En welke kant gaan onze gedachten dan op? Ikzelf merk dat ik ontvankelijk ben voor gedachtes, teksten en liederen die spreken van hoop, maar ook van genade. Maar tegelijkertijd ben ik ook sceptisch.

Dat is denk ik niet zo raar in een tijd van onzekerheid en geweld in de wereld. Het lijkt wel of niets meer is zoals het was. De zekerheid op een rustig leven is onder ons weggeslagen. Het dreigt helemaal mis te gaan. Wat is er mis in deze wereld, dat het allemaal zo loopt. Dat we überhaupt na moeten denken over een noodpakket en nog meer wapens om elkaar te bestrijden? Wat is er mis met de mensheid? Waar komt al die haat en agressie vandaan? Waarom kunnen mensen niet in vrede leven met elkaar?

Het maakt ons hulpeloos. Wat kunnen we eigenlijk zelf?

De regering raadt ons aan een noodpakket in huis te halen om ervoor te zorgen dat wanneer het helemaal fout gaat, we daarop terug kunnen vallen.

Wat zit er dan in zo'n noodpakket?

Een paar flessen water, een radio op batterijen, liefst met zonnecellen,

zodat we onze mobiel kunnen opladen en in contact kunnen blijven met de buitenwereld. Een zaklamp, voldoende kaarsen en batterijen. Eten voor een paar dagen en wat geld om vooruit te kunnen, een EHBOset om verwondingen te kunnen verzorgen, als we niet terecht kunnen bij een dokter.

En dan, al mijmerend vraag ik me af of er misschien een ander noodpakket bestaat?

Een noodpakket dat bestaat uit heel andere dingen.

Vlam van liefde, hoop die ons doet leven. En het lied gaat verder. Hoor ons lied een lofzang uit ons hart. Gij de bron van vrede' en eeuwig leven, laat ons veilig voortgaan aan Uw hand. Dat lied kan in het noodpakket.

We kunnen er niet mee op onze mobiel. Noch kunnen we onze fysieke honger ermee stillen. Een noodpakket waarvan de inhoud ons misschien kan inspireren om mee te werken aan een betere wereld.

Wat stoppen we dan in dat noodpakket?

Hoop en liefde wellicht? Ik denk aan de Paus die een jubeljaar uitroept met als thema Pelgrims van hoop. Hoop waarop? Het lied Pelgrims van hoop, speciaal geschreven voor dit Jubeljaar spreekt van de vlam van de liefde. Vlam van liefde, hoop die ons doet leven. En het lied gaat verder. Hoor ons lied een lofzang uit ons hart. Gij de bron van vrede' en eeuwig leven, laat ons veilig voortgaan aan Uw hand. Dat lied kan in het noodpakket.



We kunnen nog meer in ons noodpakket stoppen. Woorden van bemoediging, een goed boek, een mooie film of een teken van hoop dat zomaar op je pad komt om het te koesteren. Moed ook en vertrouwen.

Dit noodpakket bevat dus eigenlijk geestelijk overlevingsvoedsel, het bevat hoop op een betere toekomst, liefde voor elkaar en geloof in Gods genade. Gods genade die we nodig hebben om er überhaupt in te kunnen geloven en eraan mee te helpen, dat het goed kan komen met de wereld, dat de mensheid in vrede met elkaar kan leven, met zorg voor elkaar en onze aarde.

Een noodpakket waarop je het lang kunt volhouden als we het steeds verversen, door onze oren en ogen te openen voor wat werkelijk belangrijk is om het leven zin te geven. Waarden om voor te vechten. En dat is wat anders dan vechten om macht en geld. Want dat is een wereld waarin je niet wilt zijn!

Er is niets mis mee om te willen behoren tot de wereld van God. Om erin te geloven dat de zachte krachten kunnen overwinnen. We stoppen dit gelovig weten met vreugde in ons noodpakket. Of is een betere benaming ons overlevingspakket om steeds weer opnieuw op te staan met Hem? Dat wil niet zeggen, dat we het fysieke noodpakket links moeten laten liggen, maar het noodpakket van God, zo noem ik het maar, is broodnodig voor onze geestelijke gezondheid!

Anne-Marie Swater

En ik zou er nog een lied in willen doen. Het heet Lenten Meditation. Vastenmeditatie vertaald in het Nederlands. Het is eigenlijk een gebed, waarin beloofd wordt Jezus te volgen, die uit liefde voor ons stierf aan het kruis en waarbij we God vragen ons te steunen met Zijn genade. Naar beide liederen kunnen we mooi luisteren op onze noodradio, als de nood aan de man komt!



De Jubileumaflaat: Een uitnodiging tot bekering

Bij de opening van het Heilig Jaar in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht, 29 december vorig jaar, is ook de jubileumaflaat verkondigd. Voor veel mensen is zo'n aflaat onbekend. Het is verbonden met de geschiedenis van het Heilig Jaar. Maar wat is een aflaat, en wat betekent het? In deze bijdrage vat Anton ten Klooster pr. dat samen. Ten Klooster is priester van het Aartsbisdom Utrecht en universitair docent moraaltheologie aan Tilburg University. Dit artikel is eerder verschenen in het bisdomblad 'Op Tocht' van februari 2025.

De geschiedenis van de aflaat

Alleen in de Rooms-Katholieke Kerk kennen we aflaten. Deze praktijk heeft zijn wortels in de vroege Kerk. Iemand die door het doopsel in de gemeenschap was opgenomen, deed door een zware zonde afbreuk aan die band. Er ontstond een proces van verzoening om iemand weer terug te laten keren: de bisschop legde een boetedoening op voor een bepaalde tijd. Ondertussen bad de gemeenschap voor de boeteling, zodat deze de weg niet alleen ging. Ook werd de voorspraak van de heiligen, bijzonder de martelaren, ingeroepen opdat zij ook met hun gebed bijdroegen aan de verzoening. Deze voorbede van heel de Kerk kreeg een liturgische vorm, waar de overtuiging uit sprak dat de Kerk zeker kan zijn van verhoring van haar gebed om vergeving. Tussen de 7de en 11de eeuw kreeg de persoonlijke biecht verder gestalte, die in veel aspecten lijkt op de biechtpraktijk zoals wij die nu kennen. Hierin vond er een omkering plaats: iemand kreeg éérst de vergeving toegezegd, door de biechtvader, en voerde daarna een boetedoening uit – de penitentie. De schuld is dan weliswaar al volledig vergeven, de zonde laat wel sporen na. Het doel van de penitentie is in die zin hetzelfde als van de 'oude' boetedoening: het herstel van wat door de zonde beschadigd is. De vormen van boetedoening bleven veelal hetzelfde. Dat kon gaan over een bepaald aantal vastendagen, of een bedevaart naar een heiligdom. Er zat dus een zekere tijdsduur vast aan een penitentie. Vanaf de 11de eeuw werden er brieven opgesteld waarin het gebed van anderen werd toegezegd ter verlichting van de boete, bijvoorbeeld het inkorten van een vastenperiode. Daar stond dan een bepaalde geloofsoefening van de boeteling tegenover. Deze verlichting heette 'indulgentia' dat connotaties heeft van mildheid en toegeeflijkheid. Deze term vertalen we met het Nederlandse 'aflaat'.



Van boetepraktijk naar theologie van de aflaat

Zoals wel vaker ontstond er ook bij de aflaten eerst een praktijk, en volgde daar later een meer uitgebreide theologische reflectie op. Daarin werd bijvoorbeeld het idee van de kerkschat verder uitgewerkt. Vaak reageerden theologie en leergezag ook op uitwassen van de aflatenpraktijk. Zo had het Vierde Lateraans Concilie (1215) scherpe kritiek op de zogenaamde quaestores die uit waren op het verzamelen van aalmoezen. Daaruit blijkt dat een aalmoes langzamerhand gezien werd als 'goed werk' dat in de plaats van de boetedoening kon komen. Dit verschijnsel vormde een kiem van de kritiek van Maarten Luther in de 16de eeuw. Niet voor niets schafte het Concilie van Trente de quaestores helemaal af, en veroordeelde het misbruiken van de aflaatpraktijk omdat deze afbreuk deden aan de waarde van het gebruik.

Een meer gelukkige ontwikkeling is de mogelijkheid om een aflaat te verwerven voor overledenen. Hierin ontstond een nieuwe solidariteit. De vroege Kerk rekende op het gebed van de martelaren, die gestorven zijn maar leven voor God. Nu bidden de levenden ook voor de overledenen, die nog weerhouden worden van de gelukzaligheid door het gewicht van hun zonden. Toch bleef wel de oude gewoonte om een aflaat te tellen in dagen,

maanden en jaren, ook al stond dit niet meer gelijk aan een daadwerkelijke tijdsduur van een boetedoening in dit leven.

Aflaten na het Tweede Vaticaanse Concilie

Oudere parochianen kennen misschien nog wel de gewoonte om actief te bidden om veel aflaten te verdienen. Het Tweede Vaticaanse Concilie sprak wel over deze praktijk, maar de uitwerking ervan kwam in de constitutie *Indulgentiarum Doctrina* ('De leer van de aflaten') van de heilige paus Paulus VI in 1967. Deze constitutie bevat een theologie van de aflaat en kondigt normen af voor het vruchtbare gebruik ervan. Een belangrijke wijziging was het afschaffen van het gebruik om het gewicht van een gedeeltelijke aflaat in jaren of dagen uit te drukken. De nadruk kwam te liggen op de vruchtbaarheid van het werk zelf dat voor een aflaat gedaan wordt. De moderne aflatenpraktijk, zoals die ook in de kerkelijke documenten voor het Heilig Jaar 2025 zichtbaar is, is gevormd door deze normen.

Een hulpmiddel bij bekering: de leer over aflaten

In de Catechismus wordt de aflaat uitgelegd in relatie tot de zonde. Zonde in de Bijbelse zin is dat we iets gedaan hebben dat ons vervreemdt van God. In de traditie wordt over deze vervreemding van

God gesproken als volledig of iets meer sluipenderwijs, oftewel: zware zonde of dagelijkse zonde. Een aflaat heeft betrekking op de effecten van dagelijkse zonde. Die vervreemdt ons niet definitief van God, maar maakt wel dat we ongezond gehecht raken aan de dingen van de wereld. Wij blijven daaraan kleven, en het blijft op een bepaalde manier ook aan ons kleven. Vergelijk het met een kind dat met de handjes in een pot appelstroop gezeten heeft. Er is iets gebeurd dat niet had moeten gebeuren: het was beter als het niet gebeurd was, maar het hoort onvermijdelijk bij het alledaagse van een onvolmaakt leven. Terug naar de ziel gedacht: zonde kleeft ons aan, en zoals het kind de handen moet wassen, hebben wij ook een stevige reinigingsbeurt van de ziel nodig. Dat hebben we nodig in dit leven, en als dat nog niet voldoende was dan ook na dit leven in “de toestand die vagevuur genoemd wordt.” Het Latijnse woord purgatorium, dat wij als vagevuur vertalen, betekent dan ook ‘reinigingsplaats’ – voor al diegenen die weliswaar onvolmaakt sterven maar “in de genade en vriendschap van God.” Het is goed om te benadrukken dat het vagevuur maar één doel heeft: ons voorbereiden op de hemel. Eén van de manieren waarop de aflaat gezien kan worden is als volgt: we bouwen een bepaald negatief krediet op. Alle keren dat ik ongeduldig, boos, hebzuchtig of wat dan ook was, zijn allemaal momenten dat ik de hand door de strooppot van de zonde haal. En dat moet er allemaal af, als het niet nu is dan wel in het vagevuur. Wat een aflaat nu doet is dit: dit krediet reduceren of zelfs in één keer op nul zetten. De Kerk kán dit op grond van haar macht om te binden en ontbinden.

Het verwerven van een aflaat

Tegenwoordig wordt minder de nadruk gelegd op het idee van een negatief krediet, en meer op het vertrouwen dat de schat van het gebed van heel de Kerk heilzaam kan zijn voor al haar leden. De Kerk verbindt voorwaarden aan de aflaat, en wie daaraan voldoet heeft al belangrijke stappen terug naar God gezet. Voor een volle aflaat zijn altijd drie dingen vereist: de sacramentele biecht en absolutie, het ontvangen van de communie, en een gebed ‘in de geest van de

paus’ – bijvoorbeeld door voor hem een Onze Vader en Weesgegroet te bidden. Verder wordt benadrukt dat een aflaat pas echt ‘vol’ is wanneer elke hechting aan dagelijkse zonde losgelaten is, en is de aflaat dus minder vol in de mate waarin dat minder het geval is. We kunnen daarbij denken aan de hardnekkige gedachte dat een bepaalde zonde ‘misschien niet zo heel erg is’, wat een teken is dat we er toch nog aan gehecht zijn. We kunnen aflaten voor onszelf verkrijgen, maar ook voor overledenen. De gemeenschap van de Kerk gaat over de grens van de dood heen: de heiligen bidden voor ons, de Kerk op aarde. Omdat de heiligen al zijn bevrijd van de zonde is hun gebed voor ons in die zin doeltreffender. Als Kerk op aarde bidden we ook voor de overledenen, dat zij spoedig hun laatste loutering doorstaan mogen hebben. Hoe verwerft iemand dan concreet een aflaat? In ieder geval niet per ongeluk, iemand moet tenminste “een algemene bedoeling” hebben om dat te doen, en ook het werk dat de Kerk vraagt voor een aflaat volbrengen. De drie voorwaarden kunnen als volgt vervuld worden: aan één biecht kunnen meerdere aflaten verbonden worden, aan elke communie slechts één. Voor iedere aflaat geldt dat de persoon in staat van genade moet verkeren op het moment dat de bedevaart, gebed of andere vroomheidsoefening omwille van de aflaat gedaan wordt.

De aflaat in het Heilig Jaar 2025

Paus Franciscus benadrukt dat de aflaat in het Heilig Jaar bedoeld is om ons te helpen “te ontdekken hoe onbepert de barmhartigheid van God is.” Hij gaat verder op de lijn van paus Paulus VI en legt de nadruk op de plaats van de aflaat in de Kerk. De aflaat is een uitnodiging. Het is niet verplicht, maar een middel dat de Kerk ter beschikking stelt. Het laat zien dat we als ‘pelgrims van hoop’ niet alléén onderweg zijn, maar gedragen worden door het gebed van heel de Kerk. Als ik het in eigen woorden samenvat: zondaars kunnen we alleen wel worden, maar we hebben de heiligheid van heel de Kerk nodig om zelf ook heilig te worden. Hoewel de aflaat in het Heilig Jaar bijzonder verbonden is met de bedevaart naar Rome zijn er ruime mogelijkheden. Niet iedereen heeft immers de fysieke of financiële mogelijkheden om

op bedevaart te gaan. In dit Heilig Jaar worden wereldwijd tal van activiteiten georganiseerd, ook in Nederland. Onderdeel daarvan zijn de zogeheten minipelgrimages naar heiligdommen dichtbij. Zo wordt op zondag 25 mei a.s. in IJsselstein bij Utrecht een bisdombedevaart gehouden ter ere van Maria. In dit eeuwenoude stadje wordt zij vereerd onder de titel Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood. Tevens heeft kardinaal Eijk voor het Aartsbisdom Utrecht dertien jubileumkerken aangewezen waarheen gedurende het Heilig Jaar gelovigen als pelgrims van hoop op bedevaart kunnen gaan, gezamenlijk of individueel. Aan het bezoek van één van deze jubileumkerken is een jubileumaflaat verbonden (zie voor het overzicht: aartsbisdom.nl/jubeljaar-2025). Deze jubileumaflaat wordt verkregen door – naast een bezoek aan een jubileumkerk – in dezelfde periode het sacrament van boete en verzoening (de biecht) en de Heilige Communie te ontvangen alsmede door te bidden voor paus Franciscus en zijn intenties. De nadruk in dit alles wordt door de Kerk echter niet gelegd op datgene wat verdiend moet worden, maar datgene wat we doen: terugkeren naar God, door te biechten, te bidden en ons op een bijzondere manier toe te wijden aan de liefde tot God en de naaste. Een aflaat is een middel dat de Kerk in het Heilig Jaar bijzonder inzet om mensen aan te sporen en uit te nodigen tot duurzaam berouw. Wanneer we nadenken over de invulling van het Heilig Jaar stellen we onszelf het beste de vraag hoe we kunnen ingaan op die uitnodiging.

Een podcast en uitgebreide tekst van deze bijdrage is te vinden op:

www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/jubeljaren-en-de-betekenis-van-de-aflaat

Landelijke website www.jubeljaar2025.nl (ook bereikbaar via www.pelgrimsvanhoop.nl)

Op www.katholiekleven.nl wordt veel aandacht besteed aan het Jubeljaar

De missionaire parochie

In Lelystad is een groepje enthousiaste parochianen al een tijdje bezig met de missionaire parochie. We worden hierbij geïnspireerd door de aanpak van priester James Mallon. Hij is één van de grondleggers van de missionaire parochiebeweging en auteur van het boek "Als God Renoveert". Hierin legt hij uit hoe parochies kunnen groeien en bloeien. Ook wij willen dat mensen zich welkom voelen in onze kerk. Daarom zijn we bijvoorbeeld zichtbaar aanwezig bij de ingang van de kerk. Ook hebben we een Alpha cursus opgestart en een groep enthousiaste deelnemers. Een Alpha bijeenkomst bestaat onder andere uit een gezamenlijke maaltijd, het praten over ons geloof in kleine groepjes en ruimte voor gebed.

Maar wat is een missionaire parochie? En waarom zou het belangrijk zijn voor onze eigen parochie? De term 'missionaire parochie' wordt steeds vaker gebruikt in katholiek Nederland. Maar Een missionaire parochie is een geloofsgemeenschap die niet alleen naar binnen gericht is, maar ook naar buiten. Het is een parochie die leeft vanuit de roeping om mensen bij Jezus Christus te brengen. Dat betekent dat de kerk niet alleen een plek is waar we samenkomen om de sacramenten te vieren, maar ook een gemeenschap die actief getuigt van het evangelie, nieuwe mensen verwelkomt en zich inzet voor anderen.

Van onderhoud naar missie.
Veel parochies in Nederland richten zich vooral op het 'onderhoud' van het



geloofsleven: de zondagse mis, catechese en diaconie. Dit zijn essentiële aspecten van de kerk, maar een missionaire parochie gaat een stap verder. Ze is voortdurend op zoek naar manieren om het geloof uit te dragen, nieuwe mensen te bereiken en een gastvrije, uitnodigende gemeenschap te zijn. James Mallon gebruikt termen zoals "parochievernieuwing" en "missionaire parochie" om de transformatie van een traditionele parochie naar een missionaire gemeenschap te beschrijven. Hij benadrukt concepten zoals "van onderhoud naar missie" en "leerlingen maken" als kern van zijn aanpak. Daarnaast spreekt hij over de "drie sleutels" van parochievernieuwing: prioriteit geven aan evangelisatie, leiderschap volgens de beste principes, en toerusting door de Heilige Geest. De Eucharistie en

gebed worden door hem gezien als de "sleutelring" die alles samenbindt.

Hoe wordt een parochie missionair? Een missionaire parochie ontstaat niet vanzelf. Het vraagt om een verandering in mentaliteit en prioriteiten. Enkele kenmerken van een missionaire parochie zijn gastvrijheid en evangelisatie. Het is ook een parochie waar mensen worden aangemoedigd om hun gaven en talenten in te zetten en groeien in discipelschap.

Wil je je ook laten inspireren? Op 8 februari jl. vond de vierde conferentie over de Missionaire Parochie in Veenendaal plaats. Vanuit Lelystad waren we ook vertegenwoordigd. Via onderstaande link heeft u toegang tot de eucharistie viering, de lezingen, de liederen, en de presentatie van Vurgenie die

verteld heeft over Lelystad. <https://missionaireparochie.nl/terugblik-op-de-conferentie-van-2025>

Volgend jaar viert de missionaire parochiebeweging in Nederland haar vijfjarig bestaan. Dit wordt gevierd met een groot evenement in Veenendaal, waar onder andere de bekende priester en schrijver James Mallon zal spreken. Dit is een prachtige kans om als parochianen geïnspireerd te raken en samen te ontdekken hoe wij zelf missionair kunnen zijn.

Wil je meer weten over missionaire parochies of heb je een andere vraag? Neem contact op met één van de leden van de werkgroep van de Alpha cursus of het secretariaat .

Laten we samen bouwen aan een kerk die leeft, groeit en inspireert!

Ester van Vugt

VASTENACTIE

Vastenactie 2025

Schoner koken, beter leven

De campagne staat dit jaar in het teken van schoner koken in Oeganda. Daar heeft een groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om hun kookvuren mee te branden. Daarmee sparen ze het kostbare oerwoud, beperken ze de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval op straat én besparen ze dagelijks veel geld. Met de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien

extra inkomsten verdienen. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met grote impact dus!

Hoe kunt u bijdragen? U kunt bijdragen aan de collecte in de kerk of door rechtstreeks aan Vastenactie over te maken op

www.vastenactie.nl



Ik wil u een gedicht uit dit boek meegeven voor de komende tijd, het is van Hikmet :

*Het mooiste is de zee
die we nog nooit bevaren hebben.*

*Ons mooiste kind
is nog niet opgegroeid*

*Onze mooiste dagen zijn die
welke we nog niet beleefd hebben*

*En het mooiste dat ik tegen je wil zeggen,
heb ik je nog niet gezegd.*

VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Wij maken ons op voor Pasen, de ramadan is begonnen bijna tegelijk met onze vastentijd, velen van ons hebben het askruisje gehaald. Maar mij gaat ook iets anders aan het hart.

Wij maken ons al enige tijd zorgen over de gezondheid van onze Paus Franciscus. Als ik dit schrijf zijn de berichten vanuit Rome wisselend: soms dreigend, dan weer geruststellend. De 88-jarige paus is heel fragiel en eerlijk gezegd wil ik hem nog lang niet kwijt.

“HOOP”

Nu ik het toch over de heilige vader heb, zou ik u een bijzonder boek van onze paus willen aanbevelen. Onder de titel “HOOP” is het verschenen als de eerste autobiografie van Franciscus. Het leest als een roman met daarbij prachtige verhalen over zijn leven tot nu. Hoe zijn familie vanuit Italië naar Argentinië verhuisde, over de junta en hoe hij daar doorheen kwam. Maar ook de verschillende personen die hij heeft ontmoet en zelfs hoe hij tijdens een vlucht naar Iquique een huwelijk sluit in het vliegtuig. Het boek gaat over hoop: dus niet alleen achteruit kijken maar de moed hebben om de toekomst hoopvol tegemoet te gaan. De paus leert ons veel in dit boek. Ik heb ervaren dat je het dagelijks kunt toepassen zonder dat het aanvoelt als moeten. Het zijn gedachten die moeiteloos aansluiten bij mijn eigen levensritme.

TIP:

Voor wie het boek van de paus wil lezen: het is in de Petruskerk te Lelystad opgenomen in de bibliotheek en wordt uitgeleend aan wie dat wil.

Mede namens het parochiebestuur wens ik u alvast een zalig Pasen 2025!

*Tony Merkelbach,
technisch voorzitter*





zalsman

Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70
www.zalsman.nl

Drukken • Printen • ICT • Web2Print • Warehousing

Professioneel
en persoonlijk



Marjo
van Diepen

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar



JAGER
UITVAARTBEGELEIDING

Comfortabel en veilig wonen

Kijk op wouda.nl




Wouda
installatie service onderhoud

Wouda Installatietechniek
De Noord 35 | 8251 GK Dronten
tel 0321 38 60 60 | info@wouda.nl



Sans
ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns
06 123 244 48
info@sansfotografie.com

Tarpanweg 8
8255 RS Swifterbant

[www.sansfotografie.com/
rouwfotografie](http://www.sansfotografie.com/rouwfotografie)

Volatus
uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08
Lelystad: 0320 - 33 74 47
WWW.VOLATUS.NL



"Onze kracht zit in de aandacht en de details."



Marie-Catrien Femke Karin



**STEENHOUWERIJ
VAN OMMEN**

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl

adverteer
Uw Diensten
ook in de
Oversteek

Vastenoverweging



GEDURENDE DE VEERTIGDAGENTIJD VERZORGT HET PASTORAAL TEAM VOOR ELK VAN DE ZES ZONDAGEN EEN MEDITATIEVE VASTENOVERWEGING. ONZE TWEE PRIESTERS EN VIER DIAKENS LEZEN HET EVANGELIE VAN DE ZONDAG, KOPPELEN ER HUN GEDACHTEN AAN IN EEN OVERWEGING EN AANSLUITEND ZINGT EEN PROJECTKOOR EEN BIJPASSEND LIED. VAN DIT ALLES WORDT EEN VIDEO-REGISTRATIE GEMAAKT DIE TE VINDEN IS OP DE WEBSITE VAN UW PAROCHIE. OP DIE MANIER KUNNEN PAROCHIANEN IN ALLE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN ER DEELGENOOT VAN ZIJN. DE VIDEO WORDT TELKENS GEPUBLICEERD OP DE WOENSDAG VOOR DE BETREFFENDE ZONDAG.

Onder leiding van Marian de Waal en werd muzikaal ondersteund door José Meijer en Hetty de Ruig. De technische kant van de opnamen was in handen van Martin Kelders. De dank van het pastoraal team gaat uit naar alle medewerkers en naar de Ludgerusgemeenschap voor de gastvrijheid en het beschikbaar stellen van de opname-apparatuur.

André van Boven



Fragment uit de video bij zondag 2

De opnamen voor deze bijzondere video's zijn gemaakt in de Ludgeruskerk van Dronten. Een speciaal voor dit doel opgericht projectkoor heeft de liederen geoefend en ingezongen. De zangers en zangeressen waren afkomstig uit vier gemeenschappen in de Norbertusparochie. Het koor stond

Het was een mooi project om hieraan mee te doen.

Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben.

Bedevaart

Lourdes

Parochies Thomas a Kempis, H. Christoffel en
H. Norbertus

13 september tot en met 20 september 2025

Prijs vanaf € 895,00

Welkom om met ons mee te gaan



Info contactpersoon
Pastoor Ton Huitink
06 20 57 06 69
pastoorhuitink@gmail.com

Stichting Christoffel Reizen
Website christoffelreizen.nl

Nieuw én toch vertrouwd

Aanmelden/boeken
via www.christoffelreizen.nl
CR250142



Contactgegevens
Telefoon 073 203 41 44
Mail info@christoffelreizen.nl



Datum	Lezingen	H. Bonifatius De Voorhof Biddinghuizen	H. Franciscus Franciscuskerk Nunspeet	H. Franciscus Agnietencentrum Elburg
29 en 30 maart 2025 4 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C Zondag "Laetare"	Joz. 5, 9a + 10-12 2 Kor. 5, 17-21 Lc. 15, 1-3 + 11-32			Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
5 en 6 april 2025 5 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C	Jes. 43, 16-21 Fil. 3, 8-14 Joh. 8, 1-11		Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorgangers	
12 en 13 april 2025 Palmzondag jaar C	Jes. 50, 4-7 Fil. 2, 6-11 Lc. 22, 14 – 23, 56 of 23, 1-49	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Pastor P. Leferink	Zondag 15.00 uur Diaken M. Buijck Zonneliedvesper	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt
17 april 2025 Witte Donderdag jaar C	Ex. 12, 1-8 + 11-14 1 Kor. 11, 23-26 Joh. 13, 1-15	20.30 uur Avondwake De Binding Eigen voorgangers		
18 april 2025 Goede Vrijdag jaar C	Jes. 52, 13 – 53, 12 Heb. 4, 14-16 + 5, 7-9 Joh. 18, 1 – 19,42		15.00 uur Oecumenische Kruiswegviering Eigen voorgangers	
19 april 2025 Paaszaterdag jaar C				
20 april 2025 1 ^e Paasdag jaar C 21 april 2025, 2^e Paas-dag GEEN vieringen	Hand. 10, 34a + 37-43 Kol. 3, 1-4 of 1 Kor. 5, 6b-8 Joh. 20, 1-9 of Lc. 24, 1-12		Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
26 en 27 april 2025 2 ^e zondag van Pasen jaar C Beloken Pasen	Hand. 5, 12-16 Apok. 1, 9-11a + 12-13 + 17-19 Joh. 20, 19-31	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Eigen voorgangers		
3 en 4 mei 2025 3 ^e zondag van Pasen jaar C	Hand. 5, 27b-32 + 40b-41 Apok. 5, 11-14 Joh. 21, 1-19 of 21, 1-14		Zaterdag 10.00 uur Pelgrimszegen Zonneliedpad ----- Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink
10 en 11 mei 2025 4 ^e zondag van Pasen jaar C	Hand. 13, 14 + 43-52 Apok. 7, 9 + 14b-17 Joh. 10, 27-30			
17 en 18 mei 2025 5 ^e zondag van Pasen jaar C	Hand. 14, 21-27 Apok. 21, 1-5a Joh. 13, 31-33a + 34-35	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken F. van Dalen		Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
24 en 25 mei 2025 6 ^e zondag van Pasen jaar C	Hand. 15, 1-2 + 22-29 Apok. 21, 10-14 + 22-23 Joh. 14, 23-29	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijck		

Avondvieringen door de week:

Petruskerk te Lelystad: Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed.

De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 2 april, 30 april, 14 mei en 28 mei. Op 16 april is er geen viering i.v.m. de Christmamis.

H. Ludgeruskerk Dronten: De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 26 maart, 9 april, 23 april, 7 mei en 21 mei. Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.

H. Bonifatius te Biddinghuizen: De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 2 april en 7 mei.

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

H. Ludgerus Dronten	Pax Christi Petruskerk Lelystad	H. Willibrord De Hoeksteen Swifterbant	Datum
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Cantor	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Pax Christikoor	Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Cantorij	29 en 30 maart 2025 4 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C Zondag "Laetare"
Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijck Cantor	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor Jeugdcatechese	Zondag 09.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijck Cantorij	5 en 6 april 2025 5 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C
Zondag 11.00 uur WoCo Pw A. Swater Gezinsviering 't Ludgrut	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Pw M. Dusseldorp Zimle ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Cantorij	12 en 13 april 2025 Palmzondag jaar C
19.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	19.00 uur Livestream uit Dronten	19.30 uur Avondgebed Eigen voorgangers Cantorij	17 april 2025 Witte Donderdag jaar C
19.00 uur WoCo Pastoor T. Huitink Cantorij	15.00 uur Kinderkruisweg Eigen voorgangers Zimle ----- 20.00 uur Lijdensmeditatie Eigen voorgangers Pax Christikoor	15.00 uur Kruisweg Eigen voorganger ----- 19.30 uur Gezamenlijke Goede Vrijdag Voorgangers PGS en GGW Livestream	18 april 2025 Goede Vrijdag jaar C
21.00 uur Paaswake Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Cantorij		20.00 uur Stille Zaterdag-viering Eigen voorganger Alliance	19 april 2025 Paaszaterdag jaar C
	Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Pax Christikoor	Zondag 09.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Cantorij	20 april 2025 1 ^e Paasdag jaar C 21 april 2025, 2^e Paasdag GEEN vieringen
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Samenzang	Zondag 10.00 uur Gezamenlijke tentviering Ds. H. van Ark en eigen voorganger Livestream KWD	26 en 27 april 2025 2 ^e zondag van Pasen jaar C Beloken Pasen
Zondag 11.00 uur WoCo Pw A. Swater	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorganger Pax Christikoor	Zaterdag 19.30 uur Filmavond: Sunny Boy Werkgroep Cinema Willibrord ----- Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Alliance	3 en 4 mei 2025 3 ^e zondag van Pasen jaar C
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Samenzang	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Kleinkoor ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 10.00 uur RVK-viering RK-zijde Ds. P. Bakker Livestream KWD	10 en 11 mei 2025 4 ^e zondag van Pasen jaar C
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorij	Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zondag 09.00 uur Gebedsviering Diaken F. van Dalen Cantorij	17 en 18 mei 2025 5 ^e zondag van Pasen jaar C
Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijck Cantor	Zondag 11.00 uur WoCo Pw A. Swater Pax Christikoor Jeugdcatechese	Zondag 09.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijck Cantorij	24 en 25 mei 2025 6 ^e zondag van Pasen jaar C

Meditatieve vieringen veertigdagentijd:

De Voorhof te Biddinghuizen: de overige gezamenlijke vastenmeditaties op donderdag 27 maart en op donderdag 3 april om 19.00 uur.
De Hoeksteen te Swifterbant: de gezamenlijke vastenmeditaties GGW en PGS op donderdag 27 maart en op donderdag 3 april om 19.30 uur.
Schoolviering KBS De Golfslag, Swifterbant: Woensdag 16 april om 09.00 uur; Voorganger diaken A. van Boven m.m.v. de Cantorij

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532>).
Petruskerk in Lelystad (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>).
Geloofsgemeenschap H. Bonifatius in De Voorhof in Biddinghuizen (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/110>).
Geloofsgemeenschap H. Willibrord in Swifterbant (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant>).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle>).

EEN VEILIGE WERKSFEER VOOR IEDEREEN

De kerk is mensenwerk

In het aartsbisdom Utrecht bestaat grote aandacht voor een veilige werkomgeving in de parochies. Sedert 2009, toen schokkende misbruikzaken in de openbaarheid kwamen, is het besef gegroeid dat de kerkelijke omgeving niet immuun is voor grensoverschrijdend gedrag. Er is onder meer een Gedragscode Pastoraat gekomen als leidraad om het kerkelijk leven veiliger te maken. Pastores, bestuurders en vrijwilligers zijn toegerust om langs die gedragslijn hun belangrijke werk uit te voeren. Verder hebben de bisschoppen en de religieuze ordes een Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld.

Als er toch iets gebeurt Wanneer mensen bij hun werkzaamheden in de kerk worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, heeft dit nare gevolgen. Onder grensoverschrijdend gedrag worden zaken gerekend die te maken hebben met agressie, intimidatie, discriminatie, pesten en integriteitsschendingen. Deze gedragingen brengen grote schade toe aan het welzijn van

betrokkenen en aan de veiligheid van de werkomgeving. De ervaring leert, dat bij duidelijke signalen van dit soort ongewenst gedrag in eerste instantie wordt geprobeerd om er met elkaar een oplossing voor te vinden. Dat is een goede benadering, want soms slagen zulke pogingen en wordt daardoor erger voorkomen. Tegelijk realiseert iedereen

zich, dat de interne aanpak niet altijd soulaas biedt. En wat dan?

Vertrouwenspersoon

Het bisdom heeft dit voorjaar de aanbeveling gedaan om voor iedere parochie een vertrouwenspersoon aan te stellen. De verantwoordelijkheid voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon ligt bij het parochiebestuur.

Wanneer iemand bij werkzaamheid in de kerk slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag en er langs de interne route geen oplossing wordt gevonden, kan de betrokken persoon voor ondersteuning contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Een

vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding, denkt mee over mogelijke oplossingen en verwijst als het nodig is naar het RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. In onze drie parochies hebben de parochiebesturen de aanstelling van een vertrouwenspersoon als beleidsdoel opgenomen in het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2024-2026. Inmiddels is er een overeenkomst

gesloten met het bureau 'Veilig en Vertrouwd' om al onze kerkwerkers toegang te verschaffen tot een externe vertrouwenspersoon.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

De belangrijkste reden voor het kiezen van een vertrouwenspersoon buiten

De stappen van melding doen

1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen
2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de
3. brochure) in;
4. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/vrouw) je wenst;
5. Vul je telefoonnummer en emailadres in;
6. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch of per email);
7. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24 uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou de vervolgstappen af.

Vertrouwenspersoon Norbertusparochie

Ervaart u één van onderstaande vormen van grensoverschrijdend gedrag?

- Agressie
- (seksuele) Intimidatie
- Discriminatie
- Pesten
- Integriteitsschendingen

Schakel dan de vertrouwenspersoon in door het meldingsformulier in te vullen op:

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

De unieke organisatiecode voor de Norbertusparochie luidt:

2024HND92

de directe parochieomgeving is het voorkomen van (al was het maar de schijn van) belangenverstrengeling of partijdigheid. Wanneer het werken aan een interne oplossing geen resultaat oplevert, is iedereen erbij gebaat om een onafhankelijke instantie te kunnen raadplegen. Door deze deskundige ervaring van buiten te halen, hoeft er bovendien niet te worden geïnvesteerd in opleiding en training. De externe vertrouwenspersoon is 24/7 beschikbaar en de melder kan kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon. Dit alles tegen

zeer aanvaardbare kosten, welke overigens niet voor rekening van de melder komen.

Hoe gaat een melding in zijn werk?

In elk van onze 18 geloofsgemeenschappen kan iemand te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Het verdient aanbeveling om dat in eerste instantie te melden bij een lid van de locatieraad of pastoraatsgroep. Indien het niet mogelijk is om intern tot een oplossing te komen of indien er sprake is van een ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag, kan de persoon in kwestie zelf een melding doen bij 'Veilig en Vertrouwd'. In iedere parochie worden onder vrijwilligers brochures verspreid met heldere informatie over hoe dat in zijn werk gaat. In het kader op deze bladzijde staan de stappen vermeld om melding te doen.

Wat doet een externe vertrouwenspersoon niet?

Soms spelen er op de werkvloer zaken die niet bij een vertrouwenspersoon thuishoren. Bijvoorbeeld als het gaat om iets in de privé situatie van de melder. Of wanneer er een arbeidsconflict met een werkgever speelt. En als het niet 'klikt' met iemand uit de geloofsgemeenschap is dat evenmin reden om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Pas als het gaat om ernstige gedragingen, zoals agressie, intimidatie, discriminatie, pesten en integriteitsschendingen, is het aanspreken van de externe vertrouwenspersoon aan de orde.

Wanneer gaat deze regeling in?

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon is vanaf 1 november 2024 mogelijk voor alle werkers in het kerkelijk veld van onze drie parochies. De informatie hierover zal worden verspreid in de geloofsgemeenschappen via de locatieraden, pastoraatsgroepen en coördinatoren. De informatiebrochure zal in alle kerken beschikbaar zijn voor parochianen. En in de parochiebladen en op de websites komt een vaste vermelding van deze mogelijkheid.

Tot slot

Met de regeling voor een externe vertrouwenspersoon streven het pastoraal team en de parochiebesturen ernaar om overall een veilige en integere werkomgeving te helpen waarborgen. Daar hebben werkers in het kerkelijk veld recht op. Tegelijk spreek ik als eindverantwoordelijke pastoor de wens uit, dat alle kerkwerkers verschoond zullen blijven van ongewenste gedragingen en dat deze regeling vooral een goede voorzorg zal blijken te zijn.

Namens pastoraal team en parochiebesturen,
pastoor Ton Huitink

Zonnelied, ons pelgrimspad

-29 maart 16h Zonneliedvesper in IJsselmuiden

De etappe Genemuiden – Kampen (18,8 km) maart eindigt bij de RK kerk in IJsselmuiden.

-12 april Kampen – Elburg (18,9 km) begint met een Franciscaanse gebedsdienst bij het kerkasiel in de Open Hof Kampen, voorganger Michael Buijx.

-13 april Elburg – Nunspeet (10,7 km) op palmzondag eindigt met een Zonneliedvesper in de Franciskuskerk van de Norbertusparochie.

Pelgrims komen het Zonnelied vieren in onze parochies op 29 maart (IJsselmuiden & Kampen) en 12-13 april (Elburg & Nunspeet). Wandel je, help je, en zing je mee?

Laudato Si: In 1225 schreef Franciscus van Assisi het Zonnelied. Elke strofe begint met "Laudato Si": wees geprezen o Heer. Om uw schepsel broeder zon. Om zuster water, broeder wind, moeder aarde die ons voedt. Ook om mensen die vergeven, die lijden en ziekte verdragen - en om zuster dood. Franciscus was zelf ernstig ziek toen hij dit schreef maar wilde God in alles prijzen. Hij stierf op 4 oktober 1226.

Pelgrimage in etappes: Omdat het Zonnelied dit jaar 800 jaar oud is wordt het gevierd met een estafette van 400 km. In 25 weekendetappes van Jorwert (1 maart) naar Huijbergen (11 oktober). Je schrijft je in voor een of meer etappes, verzamelt steeds op een station, vertrekt met een pelgrimszegen en loopt samen met wie er die dag op je pad komt. Nieuwe mensen ontmoeten, momenten van stilte en gesprek over Laudato Si, het Zonnelied zingen en gastvrijheid ontvangen. Al is het maar een paar klapstoelen, even naar de wc mogen, een waterfles vullen of zwerfafval afgeven. Elke etappe eindigt met een gebedsdienst en dan word je weer naar het beginpunt gebracht met het bagagebusje.

29 maart 15:20 mini-pelgrimage Kampen – IJsselmuiden (2km): Om 16h is er in de RK kerk in IJsselmuiden een Zonneliedvesper waar parochianen uit Hattem en Dronten, Michal de Jong (zang) en diaken Michael Buijx aan meewerken.

Op 29 maart lopen we om 15:20 een mini-pelgrimage (1,7 km) van de Buitenkerk naar de RK kerk in IJsselmuiden. Zo openen

we het traject van 'ons eigen' **Pelgrimspad IJsseldelta!** (Zie de etappes op ziehierdemens.nl van Fokke van Dalen).

Ieder is van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze Laudato Si processie en samen over de brug naar IJsselmuiden te lopen! Welkom bij de Zonneliedvesper om 16h. Vrede en alle goeds!

Aanmelden, hulp aanbieden en meer informatie:
m.buijx@pastoraalteam.com

<https://www.franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliedpad>

Laudato Si alliantie vrijwilligersdag

Paus Franciscus schreef in 2013 zijn baanbrekende encycliek over zorg om het behoud van de schepping. Naar het Zonnelied kreeg hij de naam "Laudato Si". Het is geen dor binnenkerkelijk document maar een leesbare brief aan alle bewoners van de aarde: ons gemeenschappelijk huis. Het verbindende zit 'm in de samenwerking met alle mensen (al dan niet gelovig), wetenschappers, wereldleiders, jongeren, inheemse volkeren enz. Vanuit een bescheiden en positief besef dat we de aarde niet zelf gemaakt hebben, delen we in de zorg voor de toekomst. Laudato Si komt speciaal op voor mensen in armoede en de kwetsbare streken rond de evenaar want zij dragen **nu al** de ergste gevolgen van de roofofbouw op de natuur. Omdat de paus uit de hele wereld informatie binnenkrijgt en een beroep doet op waarden die breed gedeeld worden heeft Laudato Si veel invloed. Het is geen oproep tot angst maar tot verantwoordelijkheid en nodigt uit om in vreugde de schoonheid van de schepping recht te doen.

Op 29 maart organiseert de Laudato Si alliantie een vrijwilligersdag. De Buitenkerk in Kampen is dit jaar gastheer. In Laudato Si' roept paus Franciscus steeds weer op om in gesprek te gaan en de ontmoeting centraal te zetten. Op deze dag is daar alle ruimte voor.

Jurijn Timon de Vos, coördinator Laudato Si' Alliantie: "Veel vrijwilligers hebben een persoonlijke groene missie, maar voelen zich daarin alleen. Wij willen op deze dag handvatten bieden om verbindingen te maken met andere parochianen en werkgroepen, zodat Laudato Si' breder gedragen wordt. Dat geeft plezier en voldoening." Tijdens de Laudato Si'-dag krijgen deelnemers workshops, tips en maken we een plan voor de Scheppingsperiode in september.

Iedereen die in parochie of kerkgemeente met Laudato Si aan de slag wil is welkom. De dag begint in de buitenkerk Kampen om 10:30 en eindigt met de mini-pelgrimage 15:20 naar de Zonneliedvesper in IJsselmuiden om 16h.

Meer informatie en aanmelden: <https://laudato-si.nl/event/vrijwilligersdag-2025/>



Gregoriaanse psalmen in de kapel van de Petruskerk

Op zaterdag 10 mei 2025 kunt u komen genieten van achttien door het koor Hartkeriana in het Gregoriaans ingezongen Psalmen.

Hartkeriana werd in 1994 opgericht door Prof. Eugeen Liven d'Abelardo met als doel het gregoriaans op professioneel niveau te zingen.



Gregoriaanse psalmen

De vaak virtuoze aard van veel gezangen met gebruik van meerdere noten op één lettergreep vereist hoge technische en vocale vaardigheden van de zangers.

Het koor is doordrenkt met een diepe toewijding aan het behoud van het rijke culturele erfgoed van het Gregoriaanse repertoire. Het ambitieuze Psalterium Project van de honderdvijftig Psalmen werd opgenomen in 9 opnamesessies van een week van mei 2012 tot mei 2017 in de Église Notre-Dame-de-la-Nativité de Malay in België.

Achttien van deze Psalmen willen wij u in Gregoriaanse sfeer laten horen in de intieme, verstilde, sacrale ruimte van de kapel van de Petruskerk.

Wilt u weer eens van prachtig Gregoriaans genieten, of er misschien wel voor het eerst mee kennismaken, voel u van harte uitgenodigd op deze speciale avond. U zult de meditatieve kracht van de bijzondere klanken kunnen ervaren, evenals de positieve invloed hiervan op uw gemoedsrust. Wij zien u graag verschijnen.

*Plaats: de kapel van de Petruskerk van Lelystad
Datum: zaterdag 10 mei 2025
Tijdstip: 19:00 – 20:15 uur
De toegang is vrij.*



H. WILLIBRORD SWIFTERBANT



FILM: SONNY BOY, past in het kader van 4 mei.
Op zaterdag 3 mei 2025 in De Hoeksteen te Swifterbant.
Inloop 19.00 uur aanvang 19.30 uur



In 1928 komt de 20 jarige Surinamer Waldemar in Nederland studeren. Zijn donkere huidskleur geeft bekijks en discriminatie. Hij gaat in Den Haag op kamers wonen bij Rika. Zij woont alleen, gescheiden van haar strenggelovige man Willem, die vreemdgaat met de huishoudster. Ze heeft haar vier kinderen meegenomen.



Waldemar en de 17 jaar oudere Rika beginnen een relatie en Rika wordt zwanger. Ze vertelt het pas na vier maanden aan Waldemar. Deze is boos, dat ze hem al die tijd niets verteld heeft, en vertrekt. Twee van haar kinderen lopen weg naar Willem. Waldemar komt weer terug. Willem wil Rika meenemen met de komende baby naar Nederlands Indië. Hij verandert van gedachte, daar het een zwartje wordt. Ook eist hij via de rechter de kinderen met succes op. Hij weigert een scheiding, zodat Rika niet kan hertrouwen met Waldemar.



Het kind noemen ze Waldy, met als bijnaam Sonny Boy. Vanwege Rika's buitenechtelijke relatie, en dan ook nog met een donkere Surinamer, zet de huisbaas de jonge familie het huis uit. Rika en Waldemar zwerven over straat met Waldy, maar ontmoeten de oudere Joodse man Sam, die ze onderdak biedt. Met financiële steun van Sam beginnen Rika en Waldemar een pension in Scheveningen. Als Nederland door de Duitsers wordt bezet moeten ze onderdak verlenen aan Duitse soldaten. Na verloop van tijd moeten Rika en Waldemar echter weg, omdat het gebied ontruimd wordt voor de Atlantikwall.

Omdat Rika vijf kinderen heeft krijgen ze een groter huis toegewezen. Op verzoek van een jonge verzetsman laat Rika mensen onderduiken. Omdat de vergoeding voor Joden hoger is dan voor niet-Joodse Nederlanders kiest ze voor Joodse onderduikers. Later komt er een gedeserteerde SS'er bij. Waldy kan goed met hem opschieten. Waldy ziet op straat dat Sam wordt weggevoerd en is geschokt. Het onderduiken wordt ontdekt, en Waldemar, Rika, Waldy en de onderduikers worden gearresteerd. Waldy wordt vrijgelaten en gaat bij de familie van Rika wonen. Dit is



Thema's

- **Een onmogelijke liefde**
- **Discriminatie**
- **Verscheurd door het lot**
- **Jodenvervolgving en onderduikers**
- **Hongerwinter**

niet veilig, daarom wordt hij ondergebracht bij een boer. Deze vraagt in de hongervinter kostbare sieraden in ruil voor voedsel. Waldy keurt dat af, maar de boer werpt tegen dat iedereen een graantje probeert mee te pikken. Zijn ouders Rika en Waldemar kregen toch ook betaald voor de onderduikers?

Rika en Waldemar komen elk in een ander concentratiekamp. Hoe komen ze hieruit? Zo leef je mee in deze film met het gevolg van scheiding, discriminatie en de periode van Nederland in de tweede wereldoorlog. Je beseft dan pas wat vrijheid is en dat dat niet vanzelfsprekend is.

Een historische, meeslepende en spannende film.

Toegang en hapjes gratis. Drinkjes zijn voor eigen rekening.

H. FRANCISCUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE

IN MEMORIAM

Nelly Johanna - Comello

Nijmegen 13 november 1942

Nunspeet 14 januari 2025

Nel groeide op in Nijmegen en ze had een oudere zus. De angst van de bombardementen is ze nooit kwijtgeraakt.

Nelly en Fernando hebben elkaar leren kennen op de Nijmeegse Vierdaagse. Hij liep mee als militair en was welkom bij Nel thuis.

Zij was een zeer sportieve vrouw en deed aan waterpolo, tennis en volleybal.

Na hun huwelijk verhuisden ze naar Nunspeet. Maar de vakanties brachten ze nog vaak in de omgeving van Nijmegen door, dicht bij haar familie, want die miste zij wel. Ze had, in Nunspeet, veel contact met andere vrouwen van militairen.

Na vier jaar kregen ze een zoon en al snel ook een dochter.

Nelly was coupeuse maar toen de kinderen in de pubertijd waren, is zij de opleiding tot verzorgende gaan volgen en ging zij werken bij Icare.

Vanaf 2007 kreeg zij steeds meer medische klachten, maar Nel was een sterke, optimistische vrouw en krabbelde iedere keer weer op.

Na de corona periode ging ze achteruit en was Fernando 100% mantelzorger, wat hij met liefde heeft gedaan.

Op 13 januari werd zij opgenomen in het Hospice in Nunspeet waar zij na 12 uur in alle rust is overleden.

Laatste vers van De Steppe Zal Bloeien (Huub Oosterhuis)

De dode zal leven.

De dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

dode, dode, sta op,

het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken,

een stem zal ons roepen:

Ik open hemel en aarde en afgrond

en wij zullen horen.

En wij zullen opstaan

en lachen en juichen en leven.

Doopviering van Fenna Jansons

Zondag 2 februari was een feestelijke dag voor de familie Jansons en onze geloofsgemeenschap want op deze dag werd Fenna gedoopt, dochter van onze pianist Frank en zijn vrouw Emy, haar doopnamen zijn Francisca Afra Maria.



De doopviering werd door de voorgangers diaken Mark Lieshout en pater Roland Putman ofm verzorgd.

Pasen 2025

Goede Vrijdag 18 april aanstaande is er een viering om 15:00 in onze St Franciscuskerk. Wilt u indien mogelijk bloemen meenemen? Eerste Paasdag 20 april hebben wij onze Woord en Communieviering door diaken Mark Lieshout. Na afloop is iedereen welkom in 't Achterom.

Waarom is Pasen zo belangrijk?

In onze traditie is Pasen het belangrijkste liturgische feest. Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, herdenken wij het lijden en de kruisdood van Jezus en met Pasen vieren wij zijn opstanding, ook wel de verrijzenis genoemd, uit de dood. Het lijden en sterven van Jezus en zijn opstanding uit de dood vormen de kern van ons geloof.

Waarom eieren met Pasen?

Tijdens de vastenperiode mochten gelovigen geen vlees en eieren eten. Als de vastentijd voorbij was, aten mensen de eieren die zij nog hadden liggen. Eieren die niet meer eetbaar waren, gebruikten ze om te beschilderen en/of te verstoppelen. In enkele Oosters-Orthodoxe kerken bestond hierbij de traditie om de eieren rood te schilderen, als symboliek voor het vergoten bloed van Jezus Christus. Het hardgekookte ei zagen deze christenen als een representatie van het graf van Christus. Werde de eierschaal opengebroke, dan was dit symboliek voor Christus' verrijzenis.

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. LUDGERUS - DRONTEN

In 2025 geen Eerste Communieviering : Voor 2026 worden vrijwilligers gezocht.

Als pastoraatsgroep hebben we moeten besluiten dat er dit jaar geen Eerste Communie-viering is in Dronten. Gezien de onderbezetting van onze werkgroep en het ontbreken van een Eerste Communie-werkgroep zal er in Dronten om het jaar initiatief worden genomen voor een Eerste Communieviering. Dat betekent dat wij in het najaar van 2025 het voorbereidingstraject zullen starten voor een viering in 2026. Wij zullen dan ook samenwerking zoeken met de geloofsgemeenschappen uit Biddinghuizen en Swifterbant. Graag komen we in contact met vrijwilligers die vanaf het najaar 2025 tot en met het voorjaar 2026 zich willen inzetten voor een fijne voorbereiding van de kinderen op hun Eerste Communie en voor een mooie Eerste Communieviering.

Wij zijn te bereiken via
pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl

Met vriendelijke groet,
Pastoraatsgroep Ilse Dohnau, Carina Dijkhof en
Annie Nijmeijer

Gedoopt

Zondag 9 maart is in een klein familiegezelschap James Johannes Herman Venema gedoopt, waar diaken André van Boven in voorging. Een viering waarin het Licht van Leven mocht stralen.

Neefjes en nichtjes hielpen diaken André bij het zegenen van het doopwater. James werd gezalfd met Chrisma en het kaarslicht, ontstoken aan de Paaskaars, werd meegegeven.

Het Licht om brandend te houden op momenten van vreugde en wanneer het donker is. "Dat het Licht mag bijstaan, kracht mag geven en dat het tot Zegen mag zijn", waren de woorden van diaken André.

Wij wensen dat James van harte toe.
Maria Hebben

Pasen bracht licht
het maakte hen blij
want Hij gaf bericht
vanuit gene zij

Pasen brengt licht
het maakt mensen blij
want toen kwam het Licht
voor jou en voor mij

Pasen in zicht
door Hem zijn wij blij
want Hij gaf ons zicht
op leven altijd

Priscilla Laneuze

Vastenoverwegingen van het pastoraal team.

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, verzorgt het pastoraal team voor iedere zondag in de Veertigdagentijd het evangelie, een overweging en een bijpassend lied. Dit is op video opgenomen en verschijnt telkens op de woensdag vóór de betreffende zondag en dit is te vinden op de website van uw parochie. Via onderstaande link kunt u direct doorklikken naar de vastenoverweging.

De eerste vastenoverweging is afgelopen woensdag 5 maart op de website geplaatst.

[Vastenoverweging 9 maart - H. Norbertusparochie](#)

Of anders onderstaande link in de browser kopiëren.

<https://parochienorbertus.nl/nieuws/vastenoverweging-9-maart/>

Voor de liederen die opgenomen zijn is een projectkoor in het leven geroepen, met uit elke geloofsgemeenschap 4 zangers / zangeressen onder leiding van Marian de Waal en Hetty de Ruig .



Het was een mooi project om hieraan mee te doen.
Dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben.

Groet,
Peter Meijer

Op **zondag 13 april om 11 uur** vieren wij Palmzondag. Het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Jezus werd binnengehaald op een eenvoudige ezel, een paard vond hij echt niet nodig! De mensen zwaaiden met palmtakken naar hem. Wij willen dit graag vieren met alle mensen, en vooral met de kinderen!

We willen het verhaal uitspelen én zingen met alle kinderen. Iedereen krijgt een rol en niemand hoeft iets te zeggen.

Doe je mee? Geef je op, dan maken we er een mooie viering van!

Woensdag 9 april gaan we samen Palmzondag stokken maken. Neem je zelf het houten kruis mee? Wij zorgen voor alles wat er aan mag hangen, én natuurlijk voor wat lekkers. 14.30-16.00 uur in de kerk. Laat je even weten of je meedoet?

Groetjes Annie Nijmeijer en José Meijer 06-4868.6950



Uitreiken van een onderscheiding in Dronten

Het is zondagmorgen 9 maart. De eucharistieviering onder leiding van pastoor Huitink begint om negen uur. Het koor is er dan al een half uur om in te zingen. De kerkgangers komen binnen. Dan ziet een van de koorleden zijn kinderen en kleinkinderen, die niet in Dronten wonen, plaats nemen in de kerk. Hij is verbaasd.

Vlak voor de dienst zingt het koor een bede om vrede: Da nobis pacem, Domine. Dan begint de dienst. Vandaag is er naast het koor ook een zangeres, Nienke de Jong. Zo wordt het een mooie viering.

Aan het eind van de viering, voor de zegen, neemt de pastoor het woord en vraagt wie er hier Irineus heet? Dat is er maar één en die mag bij het altaar komen. René Suurs, die ook al verbaasd was, toen hij zijn kinderen en kleinkinderen had gezien, wist nu dat er iets was. Hij wist echter niet wat. We hebben de hele aanvraag geheim weten te houden. Dat vertelde de pastoor. René werd onderscheiden met de Sint-Gregoriuspenning wegens zijn inzet als zanger over een periode van vijftig jaar. Hij krijgt daarom de medaille opgespeld en de daarbij behorende speld van 50 jaar met een draagspeld en een oorkonde werden aan hem overhandigd. In zijn woord gericht aan René, ging de pastoor onder meer in op de functie van René als tussenpersoon tussen voorgangers en koor. Peter Meijer nam vervolgens het woord namens de locatieraad. Peter memoreerde het contact met de beamergroep. Daarvoor levert René vanaf het moment dat er werd gebeamerd de liederen en teksten aan. Peter had een bloemetje meegenomen.

Daarna stond de dirigent, Arnold Priester, klaar om het woord over te nemen. Hij preeste René niet alleen als koorzanger maar ook als lid van de liedgroep en als er geen koor is regelt René de groep cantors, zodat er toch gezongen wordt. Namens het koor overhandigde hij een waardebond. Daarmee toont het koor ook zijn waardering voor al het werk dat René verzet voor de kerkmuziek in onze geloofsgemeenschap.

Daarna beëindigde de pastoor de dienst met de zegen. In de hal was er gelegenheid René te feliciteren, verder was er koffie met iets erbij voor iedereen.



Onze Cantorij

Heeft u ook genoten van de zang en muziek van koor, piano en orgel o.a. bij de uitreiking van de Gregoriuspenning? Het koor en hun dirigent en organist/pianist in elk geval wel.

Het koor bestaat uit een enthousiaste hechte groep van 37 personen. Er is natuurlijk verloop, we worden allemaal ouder. Daardoor zijn er de laatste tijd drie zangers gestopt. We hebben daarvoor te weinig aanvullingen, zodat met name de tenoren en de sopranen versterkt moeten worden. Ook is er wel plaats bij de alten en de bassen. Er is dus plaats bij iedere stemgroep.

We zingen ongeveer één keer in de maand en met de grote feestdagen als Kerstmis en Pasen. Ons repertoire bestaat uit moderne liederen en ook klassieke, die alle ten dienste staan van de vieringen. Het zijn meestal Nederlandse liederen maar ook komt het voor, dat we in het Latijn of Engels zingen. Door ruim van te voren te repeteren onder leiding van onze enthousiaste en vakkundige dirigent Arnold en begeleid door Peter, levert dat geen onoverkomelijke problemen op. We zingen zowel éénstemmig als meerstemmig. Bij meerstemmigheid is vooral de balans tussen de stemmen erg belangrijk en dat wordt steeds moeilijker. Toch willen we graag de kwaliteit van het koor behouden.

Oproep !

Als u kunt zingen, -wie kan dat niet?-schroom dan niet en kom ons versterken. Noten lezen is mooi, als u dat kunt maar er zijn nu ook koorleden die dat niet kunnen. Dat is dus geen belemmering. U kunt natuurlijk eerst een paar repetities bezoeken voor u een besluit neemt. We repeteren elke maandagavond van kwart voor acht tot kwart voor tien.

Er is dus plaats bij iedere stemgroep.

U kunt zich melden bij iemand van het bestuur, Louis Hoogendijk **tel: 06-47547894**, Leendert Molen-dijk **tel: 06-22214138** en Henk Heijne **tel:(0321)321880**. Dat kan telefonisch of mondeling op een moment dat het zo uitkomt. Ook per e-mail kunt u zich aanmelden: **g.h.heijne@solcon.nl**

Wij zien uit naar uw aanmelding:
Voorzitter G.H.Heijne

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN



**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**



"Actie kerkbalans 2025"

In januari hebben wij de jaarlijkse Actie Kerkbalans bij u bezorgd. (dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt) Vele van u hebben het formulier ingevuld met de bijdrage waarop wij mogen rekenen en deze weer retour gestuurd. Mocht u er nog niet aan toegekomen zijn, dan langs deze weg nog even een herinnering om het formulier alsnog in te vullen en aan ons te retourneren. Mocht u het schrijven zijn kwijtgeraakt, laat het ons via het secretariaat even weten, wij sturen u alsnog de betreffende informatie.

Geeft u om onze geloofsgemeenschap, steun ons dan met een financiële bijdrage. Alle bedragen, groot en klein, helpen.

Alvast bedankt, namens de Locatieraad (*Anneke Huisman*)

VERJAARDAGSACTIE LUDGERUS

In juni 2024 is de ondersteuning van het project in Brazilië van pater Jac.Hetsen met een mooie dienst afgesloten. Tegelijk is gestopt met het bezorgen van de maandelijkse enveloppe van de "verjaardagsactie" bij een jarige. Dit omdat de gemiddelde leeftijd van de bezorgers/helpers ruim boven de 80 was en de vacatures niet meer ingevuld konden worden.

Er is nagedacht hoe de verjaardagsactie verder te kunnen uitvoeren met de middelen die er nu nog voorhanden zijn. We hebben besloten vanaf januari 2025 de jarige parochianen per e-mail een felicitatie te zenden. Omdat we niet van iedereen een e-mailadres hebben zal er dit jaar bij die jarige nog een papieren felicitatie gebracht worden. Wel met het verzoek uw e-mailadres door te geven aan het secretariaat. Tenminste als u de verjaardagsactie wilt ondersteunen.

Ook is er afgesproken om jaarlijks een ander project te zoeken waar de ontvangen verjaardagsgelden naar toe kunnen gaan als ondersteuning. We proberen projecten te zoeken waar vanuit onze geloofsgemeenschap contacten mee zijn. Mocht u een project weten wilt u de gegevens dan doorgeven samen met uw naam aan het secretariaat.

Werkgroep MOV/KeSa

PAX CHRISTI LELYSTAD

IN MEMORIAM

*Met vouw en vorm, met bloem en blad
Schiep zij schoonheid met al wat zij in zich had.
Met haar creatieve geest en handen
Was ze graag betekenisvol voor anderen.*

Wilhelmina Johanna Maria van Rodijnen- Schenkeveld. 08-09-1944 19-02-2025

Wil van Rodijnen was een liefdevolle, zorgzame en creatieve vrouw. Ze had oog voor anderen en uitte dat op heel praktische manieren. Die zorgzame kant van Wil kwam ook tot uiting in haar creatieve kant. Het maken van bloemstukken en kerststukken voor de kerk en KBO, deed zij veel. Dan was het huis bezaaid met materialen die zij hiervoor gebruikte. En een kenmerkende hobby van Wil was natuurlijk het vouwen en maken van kaarten. Zij probeerde hiervoor verschillende technieken uit. Vouwen, ponsen, borduren, 3d kaarten. Vele mensen hebben voor verschillende gelegenheden zo'n creatie van Wil ontvangen. De creativiteit kon Wil volop met haar kleinkinderen delen. Zij was heel trots op haar kleinkinderen. Zij paste graag op en samen met Henk hebben zij met de kids veel ondernomen. Natuurpark, Batavia, sprookjeswonderland, ecodrome, winterfeeling. Ook het vouwen deed zij volop met hen, zwanen, egels, kaarten. Zo waren zij vele middagen bezig. Na het infarct veranderde er veel. Maar het creatieve en zorgzame heeft Wil ook daar na veel laten zien. Zij deed mee aan de activiteiten bij Laarsteate en was zorgzaam voor medebewoners. Ook was ze altijd in voor een grapje.

We hebben in die tijd ook veel mooie momenten beleefd. Belangrijk voor haar was het wandelen. Wil wilde vooral naar buiten. Zodra het maar een beetje lekker weer was en zelfs wanneer het bloedheet was, wilde zij naar buiten. Voor Laarsteate zitten in het zonnetje of lekker een eind wandelen in het Woldpark. Daar genoot ze volop van.

Wij zijn dankbaar voor alle liefde die wij van haar hebben mogen ontvangen en de mooie momenten die we met haar hebben beleefd.

Miranda van Rodijnen



De Pax Christi geloofsgemeenschap wil alle nieuwe parochianen in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Familie Jose, Thomas en Justin
- Familie S. Ignacio en K. Lourens



Jeugd catechese in de Petrus kerk

Vanaf de start van het kerkelijk jaar zijn we al verschillende keren met kinderen van de leeftijd tussen 6-12 jaar samengekomen om op een gezellige & laagdrempelige manier bezig te zijn met het geloof. We gebruiken hiervoor het project "licht op ons pad". Het is een leuk project dat voor de diverse leeftijdsgroepen goed aansluit op hun belevingswereld.

We proberen ongeveer 8 keer per jaar tijdens de zondagochtendviering bij elkaar te komen. Daarnaast organiseren we ook activiteiten rondom Pasen & Kerst en hebben we als afsluiting van het seizoen een gezellig kerkuitje.

Voor de leeftijdsgroep van 12-18 jaar hebben we van oktober tot juli iedere 1^e vrijdag van de maand van 20:00-22:00 een bijeenkomst in de Petruskerk waarbij we een film kijken of iets creatiefs doen wat aansluit bij een actueel thema. Ook deze groep sluit het seizoen af met een gezellig kerkuitje.

Ben je geïnteresseerd geworden en wil je ook graag een mailtje ontvangen wanneer een bijeenkomst of andere leuke activiteiten voor de jeugd plaatsvindt? Mail dan naar jeugdcatechese@gmail.com en wij houden je dan op de hoogte.

Alvast voor in je agenda! De volgende bijeenkomsten voor de jongeren tussen 6-12 jaar zijn: 9 maart 2025, 5 april 2025 en 25 mei 2025 elke keer om 11:00 uur.

Zien we jullie dan?

groetjes,
Werkgroep jeugdcatechese,
Marijke, Kristiane, Susanne, Carolien, Niels en Martijn

Uitnodiging voor alle kinderen!

Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om met ons een Palmpasen stok te maken. Het wordt een gezellige middag met leuke verhalen en creatieve bezigheden. Iedereen is van harte welkom!

We willen wel vragen of de **ouders/ verzorgers erbij** kunnen blijven om te helpen want het blijkt toch soms wel een lastig klusje voor de kinderen.

Wanneer: Zaterdag 12-04-2025
Hoe laat: 14.00 uur tot 15.30 uur
(kerk open v/a 13.45 uur)
Waar: In de Petruskerk
Kosten: Geen



Zelf mee te nemen:

- Thuis een kruis maken van 2 latjes (60cm bij 40cm)
- Versiering voor de stokken (crêpepapier, iets lekkers om eraan te hangen zoals bijvoorbeeld schuimpjes chocolade eieren met een touwtje etc.)
- 12 Dop-pinda's als symbool voor de discipelen van Jezus
- 30 Rozijntjes als symbool voor de zilverstukken die Judas kreeg voor het verraden van Jezus
- Mandarijn als symbool voor de spons die in de zure wijn was gedoopt om Jezus van te laten drinken
- Paasei (met een touwtje) als symbool voor nieuw leven (Het opstaan uit de dood)
- Broodhaantje voor de haan die 3x kraaide toen Petrus had gezegd dat hij Jezus niet kende.
- Schaar
- Plakband
- Een grote Naald en Draad/Wol



Op zondag 13 april om 11.00 uur is het Palmpasen, dan kunnen de kinderen met hun Palmpasen stok in processie door de kerk lopen. Dit is dan een zeer feestelijk geheel.

We hopen dat vele kinderen gezellig naar de kerk komen!
De jeugdwerkgroepen

29 MAART 2025
15:30-16:30 uur

Organist
Gijs Boelen

Locatie
Petruskerk, Botter 39-05
Lelystad

Voor meer informatie over dit concert kunt u contact opnemen met André Hottinga: +31653392219 www.orgelconcertenfevoland.nl

HERBRONNING

LEVEN UIT DE BRON VAN LEVEND WATER

*'Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam,
daar ben Ik in hun midden'*



Einde seizoen.

We naderen het einde van het seizoen met Herbronningsactiviteiten. Er staan nog een aantal nieuwe activiteiten gepland en van een aantal doorlopende activiteiten komen de laatste bijeenkomsten eraan.

Dit seizoen is weer volop gebruik gemaakt het veelzijdige activiteitenaanbod en dat gaf verrijking en niet alleen door wat aangereikt is, maar vooral ook door het delen van inzichten en ervaringen met andere deelnemers.

De activiteiten inspireerden en er kwamen geloofsonderwerpen aan de orde waarvoor binnen vieringen geen ruimte is, maar die wel het persoonlijk geloven uitdiepen en bijvoorbeeld een beter zicht geven op wat Bijbelverhalen ons te vertellen hebben.

Er ontstonden nieuwe vriendschappen en medegeloofsgenoten leerden elkaar op een andere manier kennen.

Komend seizoen en oproep.

Geloven vraagt regelmatig onderhoud. Nadenken over wat de Bijbelverhalen ons nu te zeggen hebben, over wat geloven voor ons betekent, over hoe we geloven handen en voeten kunnen geven. Geloven is een actief proces dat regelmatig onderhoud vraagt. Deelname aan activiteiten kan ons daarbij helpen.

De Werkgroep Volwassenencatechese gaat op 24 mei 2025 terugblikken op dit seizoen en vooruitkijken naar het komende seizoen. Duidelijk is dat we ook na de zomer weer met een mooi activiteitenaanbod willen komen. Om dit aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij behoeften en wensen die er leven binnen de geloofsgemeenschappen nodigen wij u weer uit om met ons mee te denken. Vorig jaar leverde dat meedenken mooie ideeën op, die we ook hebben kunnen omzetten in goed bezochte activiteiten.

Dus zijn er onderwerpen die u terug zou willen zien in het aanbod, laat het ons weten. Het kan daarbij gaan om een lezing over een bepaald kerkelijk- en/of geloofsonderwerp, een boekbespreking, het behandelen van een Bijbelboek, het bekijken van een specifieke film, of wat dan ook dat raakt aan het motto 'Leven uit de bron van levend water'.

Daarnaast kan het ook zijn dat u een onderwerp weet en wellicht zelf bij die activiteit betrokken wilt worden; ook dat willen we graag horen.

Alle onderwerpen en mogelijke initiatieven kunnen bij ons gemeld worden via herbronning@parochienorbertus.nl. Van harte uitgenodigd en alvast dank hiervoor.

De Stuurgroep Volwassenencatechese

Andere Herbronningsmogelijkheden.

Graag attenderen wij u op twee bijzondere activiteiten in de komende periode van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland (VGF). Meer informatie over deze activiteiten is te vinden op www.eigentijdsgeloven.nl

De eerste is de **'Éénakter over Ety Hillesum'** op 4 mei 2025 om 14:00 uur in Theater De Meerpaal in Dronten. In verband met 80 jaar Bevrijding wordt deze éénakter gespeeld, in samenwerking met 'Stichting 4 en 5 mei Dronten'. Aanmelden: vóór 1 mei per e-mail programma@eigentijdsgeloven.nl

De tweede is **'Huub Oosterhuis - avond met zijn biografie Marc van Dijk'** op dinsdagavond 13 mei 2025 om 20:00 uur in het Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten. In 'Huub Oosterhuis - De biografie' vertelt Marc van Dijk het levensverhaal van de invloedrijke theoloog en dichter. Van zijn kinderjaren in bezet Amsterdam tot zijn laatste uren. Gedurende de avond ontstaat een levendig beeld van hem. Aanmelden: vóór 10 mei per e-mail programma@eigentijdsgeloven.nl

Komende activiteiten

Hieronder een overzicht op datum van de komende activiteiten waaraan u deel kunt nemen.

De nummering verwijst naar de plek in Herbronning voor uitgebreidere informatie; zie ook

<https://parochienorbertus.nl/nieuws/herbronning>.

Vragen en opmerkingen graag naar herbronning@parochienorbertus.nl

22. Onderweg met de Psalmen in de Veertigdagentijd



Veertigdagentijd. Vastentijd. Een tijd van bezinning, stilte en gebed. Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere horizon. Waar gerechtigheid en vrede leeft. Een tijd om naar binnen te keren met een open oog naar de wereld waarin we leven.

Jezelf de vraag te stellen: Wie ben ik? Waar sta ik? Vanwaar vertrouw ik mijn hulp? Wie mag vertrouwen op mijn hulp? Psalmen kunnen daarbij een leidraad bieden, een houvast.

Zoals in de voorgaande jaren willen we ook in de komende Veertigdagentijd weer zes keer bij elkaar komen, deze keer op de donderdagavond, om bezinnend met elkaar onderweg te gaan naar Pasen. We lezen Psalmen en luisteren hoe deze op muziek gezet zijn. We horen verrassende, stil makende, ontroerende en inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en verwachting.

Lijkt het je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen en mee te doen, ook als je niet elke keer kunt. Opgave graag, maar ook zonder ben je welkom.

Begeleiding, informatie en opgave bij: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com) Datum: donderdag 13, 20, 27 maart, 3, 10 en LET OP: woensdag 16 april 2025
Tijdstip: 19:00 uur tot 19:45 uur Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad

23. De Mattheus Passie



In de Veertigdagentijd denken wij aan het lijden van Jezus, veel Christenen vasten in die periode. Het is ook de periode waarin mensen de Mattheuspassie thuis beluisteren, of naar een uitvoering gaan. De Mattheuspassie vertelt over de laatste dagen van Jezus. Bach zette dit verhaal van verraad, veroordeling en liefde op muziek. In de Oversteek jaargang 15-4, 2022-2023 vertelde Tony Merkelbach al iets over de hertaling door Jan Rot en hoe raak dit gedaan is, maar ook hoe deze soms schuurt met de originele tekst. De afgelopen Veertigdagentijd hebben we naar die verschillen gekeken en geluisterd en zijn we daar met elkaar over in gesprek geweest. Bij lange na zijn niet alle teksten aan de orde geweest. In de komende Veertigdagentijd wil Tony hier dan ook graag met u op een avond een vervolg aan geven en naar andere stukken van deze bijzondere muziek luisteren en bekijken hoe Jan met de oude teksten aan het werk is gegaan.

Smaakte de vorige avond naar meer, dan is dit een mooie gelegenheid. De vorige avond gemist? Dan is dit de kans om alsnog kennis te nemen van deze boeiende hertaling in relatie tot het origineel.

Informatie en begeleiding: Tony Merkelbach Datum: maandag 31 maart 2025 Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats: Petruskerk, Lelystad Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)
Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

24. Meegaan met Jezus op zijn kruisweg



In de vastentijd leven we toe naar het lijden en sterven van Jezus, vóórdat Hij kan opstaan uit de doden. Op donderdag 10 april 2025 houden we in Dronten een meditatieavond over de kruisweg van Jezus in veertien staties.

In de loop van de tijd hebben vele kunstenaars de kruisweg afgebeeld in woorden, liederen, fresco's of schilderijen en beeldengroepen. Deze avond gaan we aan de hand van beelden van verschillende schilders deze weg van Jezus volgen van zijn ter dood veroordeling tot aan zijn graflegging. Bij iedere afbeelding staan we even stil voor een persoonlijke overdenking. We kijken! Voelen! Wat ervaren we? Misschien kunnen we het lijden van Jezus

verbinden met het lijden van mensen in onze tijd? Zo gaan we de veertien staties volgen, mediteren en naar elkaar luisteren als we hierover in gesprek gaan.

Begeleiding: Kees Dol en Marian van den Berg Datum: donderdag 10 april 2025 Plaats en tijd: Ludgeruskerk, Dronten van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten: € 2,50 (inclusief koffie of thee) Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel.: 0321-312456

GEGEVENS VAN DE LOKATIES



H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat:	Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail:	marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw:	De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep:	Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail:	pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren F de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail:	locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening:	IBAN: NL 32 RABO 0112 502 407 IBAN: NL 19 INGB 0006 234 256 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl



H. Franciscus van Assisië, Nunspeet en Elburg

kerkgebouwen:	St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg; tel: 06-1065 8602
Verenigingsgebouw:	't Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
Contactpersoon: Nunspeet/ 't Harde	dhr. J. Kamp; email jankamp26@icloud.com ; tel: 06-14058719
Contactpersoon: Elburg	mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
bankrekening:	IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.franciscus@parochienorbertus.nl



H. Ludgerus Dronten

Secretariaat:	Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail:	secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw:	Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep:	Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail:	pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail:	locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl



Pax Christi Lelystad

Secretariaat:	Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief	secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw:	Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep:	Dames. A. Swater-Buijs, P. van der Hem-Paay, M. Tamminga en J. Reesinck
e-mail:	pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders, A. Rouhof en M. van Stee
e-mail:	locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL35 RABO 0348 172 583 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (kerkbalans)
Redactie adres:	redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl



H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat:	Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail:	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw:	De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 550 512 78
Pastoraatsgroep:	Dames L. van Noort, mevr. A. Keizer, M. Kemps-van Berkum en M. Kolen
e-mail:	pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Mevr. L. Hillebregt, Dhr. J. Musters en vacature secretaris
e-mail:	locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.willibrord@parochienorbertus.nl

Vertrouwenspersoon Norbertusparochie

Ervaat u één van onderstaande vormen van grensoverschrijdend gedrag?

- Agressie
- (seksuele) Intimidatie
- Discriminatie
- Pesten
- Integriteitsschendingen

Schakel dan de vertrouwenspersoon in door het meldingsformulier in te vullen op:

www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen

De unieke organisatiecode voor de Norbertusparochie luidt:

2024HND92

Vertrouwenspersoon Norbertusparochie

De stappen van melding doen

1. Ga naar www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen
2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de brochure) in;
3. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/vrouw) je wenst;
4. Vul je telefoonnummer en emailadres in;
5. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch of per email);
6. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24 uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou de vervolgstappen af.



Wij zijn aangekomen in een tijd
Waarin wij als mensen uitgedaagd worden
Uitgedaagd om onze waardigheid te behouden
Uitgedaagd om elkaar niet te haten
Uitgedaagd om emoties niet de overhand te laten nemen
Uitgedaagd in het goede te blijven zien in elkaar
Uitgedaagd om in de "I have a dream" te blijven geloven.

Wij zijn aangekomen in een tijd,
waarin wij voor moeilijke gesprekken staan met elkaar
Waarin het veel van ons zal vragen
om ons niet te verlagen naar hen die ons uiteen willen drijven
Waarin wij elkaar moeten blijven ontmoeten
Waarin wij elkaar beschermen

Wij zijn aangekomen in een tijd waarin
Wij het antwoord zijn en niet meer de vraag.
Dit zou ik zeggen in een tijd waarin ik de leider van ons land zou zijn
Wie weet....ooit nog op tijd.... Ik ben aangekomen

Van dichter: Augusto Campos de Neto

