

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



DE OVERSTEEK



ASWOENSDAG EN VASTEN
PAROCHIEBLAD NORBERTUSPAROCHIE
JAARGANG 17-3
2024-2025





VERSCHIJNINGSDATA DE OVERSTEEK

11 mrt	26 mrt	17-4	Pasen
6 mei	21 mei	17-5	Hemelvaart/ Pinksteren
1 juli	16 juli	17-6	Vakantie
2 sept	17 sept	18-1	Start seizoen

INHOUDSOPGAVEN

- 5 PASTORALE COLUMN
- 6 MEER OF MINDER
- 8 HEILIG JAAR
- 10 VASTENACTIE
- 12 LOURDES
- 15 VAN HET PAROCHIEBESTUUR
- 16 VIERINGENROOSTER
- 18 HERBRONNEN
- 20 GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
- 30 HERBRONNEN TERUGBLIK

Van de Redactie

Het nieuwe jaar is al weer een paar weken oud en wij wensen u namens de redactie nog een zalig nieuwjaar.

De dagen beginnen te lengen, het wordt iedere dag een beetje lichter, en zo gaan we op weg naar de vastentijd en Pasen. In deze Oversteek daarom volop aandacht voor de komende vastentijd. Zo lezen we dit ook in de pastorale column. Met de vastentijd in zicht kennen wij ook de traditie van de jaarlijks terugkerende vastenactie en worden wij gevraagd onze bijdrage daaraan te leveren.

Paus Franciscus heeft vlak voor de jaarwisseling het heilig jaar 2025 geopend én de heilige deur in de Sint Pieter te Rome. In de bijdrage van Diaken André van Boven worden wij meegenomen in het hoe en waarom van dit heilige jaar.

Naast al deze rubrieken mogen we de vaste onderdelen van onze Oversteek natuurlijk niet missen, zoals de mededelingen van het bestuur, het cursusaanbod vanuit Herbronning en niet te vergeten de bijdragen vanuit onze verschillende geloofsgemeenschappen.

Kortom, een Oversteek die de moeite waard is om te lezen en om je te laten inspireren.

Wij wensen u alvast een goede vastentijd toe op weg naar Pasen.

ZIEKENZALVING (OF -ZEGEN) UITVAART

Biddinghuizen 06-305 011 20 Ina of
Els 06-128 139 83

Nunspeet/Elburg/'t Harde 06 557 372 85

Dronten (0321) 312 456

Lelystad (0320) 250 010

Swifterbant (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of
Mirjam Kemps-van Berkum tel. 0321 -322 915 / 06 831 185 68

Team van pastores

Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)

tel. 06-205 706 69

a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor G.M.J. van der Vegt

tel. 06-241 630 35

pastvegt@kerkmail.nl

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)

tel. 06 - 575 411 73

a.vanboven@pastoraalteam.com

Secretariaat Norbertusparochie

Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur

Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra

secretariaat@parochienorbertus.nl

tel. 0321-312 456

Bestuur

Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)

Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter

a.huitink@pastoraalteam.com

Dhr. A. Merkelbach -technisch-voorzitter

vicevoorzitter@parochienorbertus.nl

Dhr. E.A.M. Staes - secretaris

secretaris@parochienorbertus.nl

Dhr. F.A.J. Renne - penningmeester

penningmeester@parochienorbertus.nl

Dhr. P.P.J.M. Cryns - Adviseur gebouwen lid.

paulcryns@parochienorbertus.nl

Mvr A.C. Cryns-Hop - communicatie

communicatie@parochienorbertus.nl

DE OVERSTEEK

Parochieblad H. Norbertusparochie

Jaargang 17- nummer 3 2025

Versijnt 6x per jaar papier oplage: 1310

Volgende uitgave: 26 maart 2025

Thema: Pasen

Uiterlijke kopijdatum: 11 maart 2025

Contact

Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl

Reacties over de TOEZENDING uitsluitend per e-mail naar:
bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl

Redactie: Sandra Cryns en André van Boven

Vormgeving: Sandra Cryns en de redactieleden

Illustratie Achterkant: Felix Guérain www.felixguerain.com

Drukwerk: Zalsman www.zalsman.nl





PASTORALE COLUMN

Ik ben een Pelgrim van Hoop

Het jaar 2025 is al weer enige tijd 'oud'. We kijken dan ook uit naar wat dit nieuwe jaar ons allemaal te bieden heeft. Dat klinkt alsof we een winkel kunnen binnen lopen en er links en recht het één en ander dat van onze gading is in een mandje kunnen plaatsnemen. Maar zo eenvoudig is de realiteit niet. We moeten toegeven dat het allemaal niet zo duidelijk is wat we dit jaar mee zullen gaan maken.

Voor ons als geloofsgemeenschappen is het kerkelijk jaar, met al zijn hoogfeesten, feesten en gedachtenissen een belangrijk houvast. Dat was vorig jaar zo, dat is dit jaar zo en het zal ook de komende jaren een vast gegeven zijn. Al die mooie momenten zijn een houvast en tegelijk iets waarnaar we mogen uitzien. Ze vormen voor ons als gelovigen stevige handvatten waaraan we ons kunnen vasthouden.

Als ik dit schrijf, zijn wij beland in de 'tijd door het jaar', waarin de liturgische kleur groen is. Tegelijk bereiden wij ons alweer voor op Aswoensdag (valt op 5 maart a.s.). En daarmee komen de Vastentijd, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren in zicht. Voor wij er erg in hebben, is het jaar weer om.

Heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe mooi en belangrijk ons kerkelijk jaar eigenlijk is? Niet alleen de (hoog-)feesten en gedachtenissen of de liturgische sterke tijden, zoals Advent en Vasten, maar dwars door het hele jaar heen biedt de kerk ons richting en houvast. Dat mogen we niet ervaren als telkens een mooie herinnering van een (ver) verleden,

maar juist als een houvast in ons dagelijks bestaan.

Paus Franciscus heeft op Kerstavond het heilige Jubeljaar afgekondigd en daaraan het thema verbonden: Pelgrims van Hoop. We zijn het volk van God dat leeft met groot vertrouwen op Jezus Christus. Hij heeft ons de belofte van het Koninkrijk verkondigd en Hij is het die ons dagelijks troost, kracht en bemoediging schenkt. We hoeven nooit te wanhopen, ondanks de bizarre tijd waarin wij ook vandaag leven.

Wanneer we de heilige Schrift lezen, dan komen we dat soort bizarre tijden op vele momenten tegen. Tijden, waarin mensen leefden in chaos op allerlei terreinen en waarbij voor hen de bestaanszekerheid helemaal geen vanzelfsprekendheid was. Bij monde van de profeten heeft de Heer telkens weer laten weten dat hij de noden kent en zijn volk niet in de steek laat. En zo is het ook telkens weer gegaan. Het Joodse volk dat door God het eerst werd aangesproken, werd uit de ballingschap geleid, de zondvloed kwam tot een einde en de aarde met alles en allen kon opnieuw tot leven komen. Alleen daarom is het thema van dit Jubeljaar ook zo mooi gekozen door paus Franciscus. Wij zijn waarlijk pelgrims van hoop. Velen uit ons land zullen op pelgrimage gaan naar Rome, om daar met het lopen door de heilige Deur, de viering van de eucharistie, het uitspreken van de geloofsbelijdenis, het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening en het bidden voor de intenties van de paus, zich

volledig Pelgrim van Hoop te weten. Bovendien verkrijgen ze daardoor ook een volledige aflaat. Dat wil zeggen, dat je kwijtschelding verkrijgt van de tijdelijke zondestraffen. Voor velen is het woord 'aflaat' een beladen begrip. Het wordt gekoppeld aan de handel in aflaten die Luther in de 16^{de} eeuw een doorn in het oog was. Het heeft uiteindelijk geleid tot de Reformatie. Sindsdien associëren mensen het woord met materiële handel in geestelijke zaken. Maar die tijd is gelukkig voorbij. Een aflaat is niets anders dan een 'kwijtschelding' van de schulden die ontstaan door onze tekorten als mens. Je hoeft er niet voor te betalen. Het volstaat om te voldoen aan de voorwaarden die ik hierboven heb genoemd. En zo te laten blijken, dat je oprecht berouw heb en zult proberen het beter te gaan doen.

Ik hoorde onlangs één van de bisschoppen de volgende uitleg geven. Als je de ruit van iemand breekt en je biedt excuses aan en die excuses worden geaccepteerd, dan is dat mooi. Maar de ruit is nog steeds stuk. Het is niet af met te zeggen: ik heb het gedaan, sorry. Herstel vraagt naast het nemen van verantwoordelijkheid tevens de vaste bereidheid om schade te repareren of in ieder geval een vorm van compensatie te bieden. Het is op geestelijk gebied niet anders.

Zoals gezegd, het nieuwe jaar is begonnen en er ligt weer genoeg op ons te wachten. Laat het allemaal maar komen. Ik wanhoop niet, want ik ben pelgrim van hoop.

Pastoor Ton Huitink

Meer of Minder

OP VERSCHILLENDE MANIEREN HOORDEN WE UIT DE OUDE SCHRIFTEN DAT ONS GEVRAAGD WORDT ONS OM TE KEREN, EEN NIEUW BEGIN TE MAKEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD. NU IS HET DE GUNSTIGE TIJD, ZEGT PAULUS. BLAAS DE BAZUIN EN KONDIG EEN HEILIGE VASTENTIJD AF, HOREN WE VAN DE PROFEET JOËL. EN JEZUS WIJST ONS DE WEG HOE DAT TE DOEN, VASTEN. NIET MET GROOT VERTOON, MAAR OPRECHT VANUIT EN IN JE HART.

Waarom toch dat vasten? Waar is het eigenlijk goed voor? In vroegere jaren lag het accent vooral op schuld en zonde. Dat zien we bij de profeet Joël ook terug. De plagen van sprinkhanen en droogte, chaos en onderdrukking, waar het land door werd geteisterd, werden gezien als gevolg van schuld en zondigheid van het hele volk. De gedachte aan schuld werd en wordt nog steeds vooral ook individueel gedacht. Jij was schuldig, had gezondigd, en dus moest jij boete doen om weer in Gods genade te kunnen vallen.

Dat zware accent op individuele schuld en zonde is nu goddank wel verdwenen, maar tegelijk is het heel modern te spreken over het individuele reinigen van lichaam en geest. Vasten heeft een reinigend effect voor het lichaam en dat werkt dan ook nog eens een keer door in je geest. Je wordt er een beter, gezonder mens van. Een win-winsituatie dus. Daarom zijn er waarschijnlijk ook genoeg niet religieuze gezondheidsgoeroes, die periodes van vasten propageren. Op zich ook helemaal niet verkeerd om aan jezelf te werken en te denken aan je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Maar als ik de verhalen uit de Schriften beluister, is er echt wel meer aan de hand. God zelf, zijn Wet, zijn Koninkrijk hier op aarde staan op het spel! We worden in de oproep tot bekering en vasten uitgenodigd weer helemaal met hart en ziel opnieuw te beginnen en ons te wijden aan Gods





leefregels en daarmee aan de komst van Gods Koninkrijk. Onze omkeer zal het verschil maken naar anderen toe, want alleen zo zullen we, ondanks al onze fouten en tekortkomingen, een teken van Gods barmhartigheid kunnen zijn. Zo horen we dat koning David in psalm 51 zeggen: Maak mij tot teken van uw barmhartigheid, om verdwaalden uw weg te wijzen. Jezus personifieert die barmhartigheid van God helemaal, niet met groot vertoon of macht, maar gewoon met oog voor de noden van mensen om zich heen. Aan hen en ook aan ons verkondigt Hij dat Gods Rijk komende is, als wij ons daartoe weer bekeren. En dan gaat het om drie dingen, zo hoorden we: betrokkenheid, bidden en vasten. Betrokkenheid wil zeggen, dat anderen jou aangaan, dat ze erbij horen, dat wat hen overkomt ook jou raakt. Dat lijkt niet zo moeilijk als we zelf anderen voor het kiezen hebben. Maar zo is het niet bedoeld in Gods Rijk. Elk ander mens om je heen verdient jouw betrokkenheid aandacht en genegenheid, hoe dan ook. Dat betekent opnieuw uitbreken uit je vertrouwde wereldje, open worden voor anderen over je eigen grenzen heen. Bidden lijkt in eerste instantie ook al niet zo moeilijk, maar bidden in je binnenkamer wil zeggen, dat je in je eigen hart God toelaat zonder reserve. Dat is lastig, want God is niet

alleen een barmhartige God, maar ook een God die je laat zien wie je bent en die iets van jou vraagt. Wie zichzelf oprecht leert kennen, beseft ook eigen fouten en tekortkomingen en zal milder worden voor de fouten en gebreken van anderen. We leren dan ook, dat we verantwoordelijkheid hebben te dragen voor anderen en niet alleen voor ons zelf. En dan vasten. We proberen allemaal te vasten door te minderen. Minder televisie kijken, minder op de sociale media, minder snoepen, minder wijntjes. Daar is niets mis mee, met die goede voornemens, omdat je jezelf ervan bewust bent dat het ook wel wat minder kan, maar het zo moeilijk is om los te laten. Dat helpt ons bewuster te leven. Van alles minder dus!

Maar misschien moet het accent wel juist op **meer** liggen. Meer aandacht voor elkaar, meer betrokken zijn bij de noden van anderen, meer oog hebben voor wie de ander is, voor wat we kunnen delen. Dat helpt niet alleen ons zélf bewuster te leven met wat ons gegeven is, maar helpt ons allemaal samen om dat Rijk van God een beetje meer zichtbaar te maken. We zijn weer op weg, op weg naar Pasen. Deze bestemming van onze vastentijd mag ons steeds als een lichtend perspectief voorafgaan.

Aswoensdag

Dat wij weer weten,
dat wij door U gemaakt zijn
genomen, gevormd,
uit stof van de aarde

Dat wij weer weten,
dat Gij Uw adem
ons hebt geschonken
Adem in ons,
breekbaar en broos als wij
zijn.
Dat wij weer weten,
dat Gij ons vormt.

Dat wij weer weten
dat wij eens zullen keren,
terug in het stof.
Dat wij ons voegen
naar het werk van Uw handen.

Voetje voor voetje
de lange weg te leren gaan,
van een heilloos bestaan
naar duizendvoudig leven

Heilig Jaar - Jubeljaar

Ruimte maken en energie geven

Ontbrekende achtergrond

Paus Franciscus heeft net voor de jaarwisseling (op Kerstavond) het heilig jaar 2025 geopend. Hij opende de heilige deur in de Sint Pieter in Rome en ging er doorheen. Dat had hij reeds aangekondigd in mei van het vorige jaar. Sindsdien is er in de Nederlandse parochies niet veel aandacht voor geweest. Natuurlijk hoorde je, dat het er aan zat te komen. Maar wat een heilig jaar inhoudt, welk belang eraan gehecht moet worden en voor wie het is bedoeld, dat kwam nauwelijks voor het voetlicht. Dat is jammer. Want hoe kan een oude kerkelijke traditie betekenis voor je krijgen, als de achtergronden ervan ontbreken? Wanneer en waarom is het ooit begonnen, hoe is het in de loop van de tijd ingevuld en op welke manier kan het vandaag de dag worden beleefd? Tijd voor een poging tot reparatie dus.



Prachtige regeling

Het heilig jaar 2025 is er één in een lange rij. De oorsprong van het gebruik ligt ver voor het begin van onze jaartelling. In één van de vijf boeken van Mozes staat een bijzondere passage

(Leviticus 25,10): 'Ieder vijftigste jaar moet een heilig jaar voor u zijn; dan moet ge in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrijlaten. Het moet een jobeljaar voor u zijn; iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie.' Het idee is prachtig en in die tijd ongekend. Vanuit God gezien, is al het goede en schone en ook de materiële rijkdom op deze aarde bestemd voor alle mensen. Maar steeds als mensen met elkaar samenleven, raken de onderlinge verhoudingen verstoord en doet onrechtvaardigheid zijn intrede: de verdeling van het goede, het schone en de materiële rijkdom klopt niet. Daarom is er om de vijftig jaar een herstelbeweging nodig. Dan moeten de Israëlieten hun samenleving opnieuw inrichten vanuit Gods idee van rechtvaardigheid. De bescherming van de zwakken gold daarbij als het uitgangspunt.

Het verschil tussen jobel en jubel

Het Hebreeuwse woord 'jobel' betekent 'ramshoorn', een soort trompet met een dragend geluid dat 'iedereen' bereikt. Aan het begin van het genadejaar moest de ramshoorn worden geblazen, opdat iedere gelovige zou weten dat het heilig jaar is aangebroken. Het woord 'jubelen' is echter afkomstig van het Latijnse 'iubilare', dat 'juichen' betekent. Het eerste deel van het woord 'jubeljaar' komt dus niet van 'jubelen' maar verwijst naar het geluidssignaal op de ramshoorn.

Het eerste heilig jaar

Wij weten niet of het oude Israël de gedachte van een hersteljaar ooit in praktijk heeft gebracht. Wel komen wij het idee later in de bijbelse geschiedenis weer tegen. De profeet Jesaja schrijft erover en als Jezus aan zijn openbare leven begint, gebruikt Hij vergelijkbare woorden **(Lucas 4,18-19): 'De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.'** En zo koppelt Jezus het genadejaar aan zijn optreden en aan zijn opdracht. Het is paus Bonifatius VIII die zich

Evangelie 'vertaald' naar het leven van mensen nu

in het jaar 1300 geconfronteerd ziet met veel ellende voor de mensen door oorlogen en een pestepidemie. Het brengt hem ertoe een genadejaar af te kondigen en christenen te vragen om naar Rome te pelgrimeren om de pauselijke zegen te ontvangen. Vanaf dan wordt de traditie van het heilig jaar volgehouden tot in onze tijd. Sinds 1400 gebeurt het meestal om de 25 jaren. De oorspronkelijke betekenis van het jubeljaar (het herstel van goede verhoudingen in de samenleving) is bij de instelling van het heilig jaar niet meer aan de orde. Een beweging van 'herstel' is er echter wel. Die richt zich ook in het heilig jaar 2025 op de individuele gelovige.

Vrijheid als voorwaarde

Een mens in onze tijd heeft niet meteen het idee dat er in het eigen bestaan veel hersteld moet worden. 'Wat moet er dan beter?', is de verbaasde vraag. Meestal gevolgd door de opmerking, dat wij iedereen toch vooral vrij moeten laten (vrij vertaald: bemoei je met je eigen zaken). Toch mis je zo de kern van de boodschap. Het heilig jaar is geen zaak voor zomaar iedereen. Paus Franciscus stelt het heilig jaar in als een aanbod aan elke katholiek die werk wil maken van zijn of haar geloof. Niet om te betuttelen of iemands vrijheid in te perken, maar om een weg aan te reiken die tot verdieping en inspiratie kan leiden. Je kunt er in alle vrijheid voor kiezen om die weg te gaan. Sterker, die vrijheid is zelfs een voorwaarde voor het slagen ervan.

Waar zit het tekort?

Er zijn weinig katholieken die de tien geboden niet als basis erkennen voor het kiezen tussen goed en kwaad. De lastigheid begint, wanneer wij proberen eraan te voldoen. De ergste misstappen vermijden lukt ons nog wel. Dat is fijn en prijzenswaardig. Maar ben je er dan? Dit zijn de dingen die je niet doet. Maar wat doe je dan wel? De twee eerste van de tien geboden roepen om actieve inzet. Ons wordt gevraagd God te dienen met heel ons hart, onze ziel en ons verstand. En de naaste te dienen als onszelf. Anders gezegd: wij moeten de belangen van God in deze wereld behartigen. En precies daar lopen wij tegen onze grenzen aan. Ons tekort bestaat erin, dat wij ons nauwelijks bezighouden met de zaak van God.

Samen luisteren?

Alles en altijd

Paus Franciscus zei het op Kerstavond op zijn eigen manier. Iedereen die ervoor kiest om de gang door de heilige deur te maken, drukt daarmee uit dat hij of zij de zaak van God wil dienen en tot een hartszaak wil maken. Tegelijk mag die pelgrim erop vertrouwen, dat zijn tekortschieten in het dienen van de zaak van God hem of haar is vergeven. In de woorden van onze paus: 'God vergeeft alles en altijd.' Het wordt kwijtgescholden om ruimte te maken en energie te geven. Het heilige jaar 2025 en die heilige deur zijn geen holle frasen. Zij zijn een zaak van doorleefd geloof. Zij helpen gelovige mensen om in de goede verhouding met God te geraken. Opdat wij onszelf weer durven te zien als kinderen van God met een opdracht in deze wereld.

Geen mens vergeten

Niet iedere katholiek geniet het voorrecht om in 2025 een pelgrimage naar Rome te kunnen maken. Maar in dat gemis wordt voorzien. In Rome is zelfs een deur in de gevangenis als heilige deur toegankelijk geworden voor gedetineerden. Buiten Rome zijn in heel de wereld kerken aangewezen waar men het heilig jaar kan beleven door deel te nemen aan de Eucharistieviering, het sacrament van boete en verzoening te ontvangen en te bidden voor de intenties van paus Franciscus. Ook in Nederland zijn naar Romeins voorbeeld kerken aangewezen. Onze basiliek in Zwolle is er één van. Dan zijn er vele mensen die niet zelf naar de kerk kunnen komen: denk aan kloosterlingen, senioren, zieken, gevangenen en zorgverleners in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Voor hen volstaat het om via de media mee te leven met vieringen en op de plaats waar zij verblijven het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis te bidden. Want, zo is de overtuiging van paus Franciscus, in dit heilig jaar mag niemand verstoken blijven van de genade van God.

André van Boven

VASTENACTIE

VASTENACTIECAMPAGNEPROJECT 2025



Omdat zo'n 30% – in Afrika zelfs 80% – van de mensen nog op een traditionele manier kookt - met vuur dat wordt gestookt op vervuilende biomassa als hout, is de impact van die miljoenen kookvuren groot. Het thema staat de laatste jaren dan ook hoog op de internationale agenda en maakt deel uit van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (Doelstelling 7 Betaalbare en schone energie). In mei 2024 kwamen bijvoorbeeld de leiders van 20 Afrikaanse landen in Parijs bijeen om de gevolgen van het koken op onder meer houtvuur te bespreken en ook Nederland werkt aan schoon koken wereldwijd via enkele internationale programma's van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Briketten van gft-afval

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner of bodaboda-chauffeur, de alomtegenwoordige brommertaxi's. De vrouwen verzorgen de dagelijkse maaltijden. Die worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en duur en de dagelijkse brandstof voor het kookvuur neemt dan ook een groot deel van het gezinsinkomen in beslag.

Bovendien is de rook erg schadelijk voor de gezondheid.

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen zag. Ze ontwikkelde samen met Vastenactie-partner RUGLI (Rwenzori United Group for Life Improvement) een methode om briketten van gft-afval te maken en dat veranderde veel! RUGLI is een katholieke vrijwilligersorganisatie in Kasese, Oeganda, opgericht in 2016. RUGLI richt zich op het ontwikkelen van gemeenschappen, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van vrouwen en meisjes.

Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag met de briketten. Dat is in veel gezinnen veel geld. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten.

Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: "Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen."

Voordelen van de gft-briketten

- Ze zijn een **schoner** alternatief voor hout en houtskool omdat er minder uitstoot van fijnstof en schadelijke stoffen plaatsvindt.
- De briketten zijn een **goedkoper** alternatief voor hout en houtskool. Gemiddeld bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag.

Om preciezer te zijn: de kosten dalen van ongeveer 3.000 naar ongeveer 1.000 Oegandese shilling per dag.

- Het gebruik van deze briketten zal de **vraag naar hout verminderen** en daarmee helpen in de strijd tegen ontbossing.
- Het gebruik van gft-afval voor de briketten **vermindert het zwerfafval** op straat.
- Het gebruik van de briketten **bespaart de vrouwen veel tijd**: ze hoeven geen hout meer te zoeken én het vuur blijft uit zichzelf lang branden, zodat ze niet steeds hout of houtskool hoeven bij te gooien. Het geeft ze ruimte om andere dingen te doen.
- De verkoop van de briketten levert **extra inkomsten** op. Samen met de dagelijkse besparing op brandstofkosten betekent dit een relatief grote verbetering van de financiële situatie van gezinnen.

Wat gaan we doen?

Op dit moment heeft RUGLI een kleinschalige productie van gft-briketten georganiseerd. Er doen 200 vrouwen mee. RUGLI wil meer vrouwen betrekken en hen laten zien dat de briketten een goedkoper en gezonder alternatief zijn voor houtskool. Daarvoor is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt verhoogd. Dan kunnen meer vrouwen meedoen en kunnen ook de inkomsten stijgen per deelnemende vrouw. Het gaat om apparaten als vergruizers om het verkoolde gft-afval fijn te malen, persen om de briketten



Hoe kunt u bijdragen?

U kunt bijdragen aan de collecte in de kerk of door rechtstreeks aan Vastenactie over te maken op www.vastenactie.nl

Hoe kunt u helpen?

Handschoenen	€ 45
Mondmaskers	€ 65
Laarzen	€ 85
Jerrycans	€ 115
Carbonisatievat	€ 328
Mixer	€ 375
Pers	€ 470
Vergruizer	€ 560

te maken en grote mixers om de zware massa goed te mengen, maar ook klein materiaal als grote bakken, persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen en mondmaskers tegen het stof) en jerrycans. Er zullen 200 families uit vier dorpen worden getraind in het maken van briketten, waarbij de nadruk ligt op de vrouwen en tienermoeders. Geïnteresseerde mannen kunnen de training ook bijwonen, zodat zij hun vrouwen kunnen ondersteunen. Uiteindelijk kan het project uitgroeien tot een aanvullende bron van inkomsten voor de deelnemende gezinnen.





Lourdes

Gaat u met ons mee met de trein naar Lourdes?

Gaat u met ons mee naar Lourdes?

De plaats waar de H. maagd Maria verschenen is aan Bernadette Soubirous. Vele pelgrims mochten u al voorgaan. Ook verschillende parochianen zijn de afgelopen jaren met ons mee op reis gegaan naar Lourdes en ongetwijfeld heeft u zijn of haar ervaringen kunnen lezen in uw parochieblad.

Lourdes, een plek waar men zijn of haar dankbaarheid kan tonen, waar bijzondere ontmoetingen plaatsvinden en waar men kracht kan en mag ervaren. Een bedevaart naar Lourdes is een ervaring van blijvende betekenis.

Tijdens deze bedevaart wordt een volledig verzorgd programma aangeboden met vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën. Iedereen kan hier vrijblijvend aan deelnemen.

Hoogtepunt van deze reis is de H. mis aan de grot, de plek waar Bernadette Maria ontmoette.

U verblijft deze dagen volledig verzorgd in een drie sterrenhotel.

De bedevaart zal plaatsvinden van 17 t/m 24 mei 2025

Het vervoer gaat per touringcar naar Tourquin in Noord Frankrijk en vervolgens per T.G.V. naar Lourdes waar we aan het eind van de middag aankomen.

Mocht u interesse hebben om mee te gaan, of om t.z.t. een informatie-avond te bezoeken dan kunt u contact opnemen met:

Marly Diepstraten, tel: 06 18 759 561

Maria Hebben, tel: 06 51 354 538

Imke Dekker, tel: 06 57 938 446 Christoffelparochie Steenwijkerland



Professioneel
en persoonlijk



Marjo
van Diepen

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar



JAGER
UITVAARTBEGELEIDING



Sans

ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns
06 123 244 48
info@sansfotografie.com
Tarpanweg 8
8255 RS Swifterbant

www.sansfotografie.com/
rouwfotografie

Volatus

uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08
Lelystad: 0320 - 33 74 47

WWW.VOLATUS.NL

Liefdevolle,
professionele
uitvaarten op
maat sinds 2013





STEENHOUWERIJ
VAN OMMEN

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl

Comfortabel en veilig wonen

Kijk op wouda.nl



installatie service onderhoud



Wouda Installatietechniek
De Noord 35 | 8251 GK Dronten
tel 0321 38 60 60 | info@wouda.nl




Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70
www.zalsman.nl

Drukken • Printen • ICT • Web2Print • Warehousing

ADVERTEER
UW DIENSTEN
OOK IN DE
OVERSTEEK



CURSUS HUWELIJKSVORBEREIDING

5 avonden voorbereiden op de
rest van je leven samen!

Data: 28/1 - 4/2 - 11/2 - 18/2 - 25/2

Locatie: Parochiezaal Ede, Stationsweg 112

Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur

Kosten: gratis

Kijk voor meer informatie op de website:

www.aartsbisdom.nl/huwelijksvoorbereiding

Aanmelden via het secretariaat
van je eigen parochie

Aartsbisdom Utrecht



VAN HET PAROCHIEBESTUUR

De dagen beginnen alweer te lengen. Hier en daar zie je zelfs een sneeuwkllokje bloeien. Een nieuw jaar ligt voor ons. De één kijkt met weemoed achterom, de ander is blij met het nieuwe begin. Het parochiebestuur kijkt met enige bezorgdheid vooruit.



Gelukkig hebben alle geloofsgemeenschappen gehoor gegeven aan de oproep om zuinig aan te doen met energie. Maar het ontbreekt ons aan vrijwilligers die zich beschikbaar stellen om de continuïteit van de Norbertusparochie en de locaties te garanderen. Ook op bestuurlijk gebied is die schaarste reeds lange tijd voelbaar. Een kleine groep van deskundige parochianen buigt zich over dit probleem en zal binnenkort met een advies aan het bestuur komen.



Pastor van der Vegt is intussen al weer ruim drie maanden werkzaam in onze parochie. Hij is inmiddels in alle locaties al voorgegaan in de Eucharistievieringen. In december heeft hij tevens alle locaties in de Norbertusparochie bezocht en kennis gemaakt met de locatieraden en pastoraatsgroepen. Het is fijn om te weten wie welke verantwoordelijkheid draagt, zodat hij daarop kan terug vallen. Wij wensen hem een fijne tijd toe bij ons en hopen dat hij zijn werk in gezondheid kan blijven doen.



De Ludgeruskerk in Dronten en de Petruskerk in Lelystad hebben van het Aartsbisdom Utrecht groen licht gekregen om te verduurzamen. Op beide plekken worden onder meer zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee zijn behoorlijke investeringen gemoeid. De financiering zal geschieden uit eigen middelen.

De locatieraden van onze geloofsgemeenschappen zijn afgelopen november bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken. De door het bisdom aangekondigde overgang van Woord- en Communievieringen naar Woord- en Gebedsvieringen (tijdens de weekendvieringen) per 1 januari 2028 is een gespreksonderwerp geweest. Vanaf genoemde datum zal de H. Communie tijdens weekendvieringen alleen uitgereikt worden wanneer de Eucharistie wordt gevierd. De H. Communie wordt nog wel gebracht naar zieken en mensen die om gezondheidsredenen niet naar de kerk kunnen komen.



In 2024 is het parochieblad De Oversteek minder vaak verschenen: de frequentie is gedaald van 8 naar 6 edities per jaar. De redactie wordt gevoerd door 2 personen. Zij ondervinden steeds vaker dat er weinig kopij wordt aangeleverd vanuit de geloofsgemeenschappen. Het parochiebestuur is doende om voor de redactie een vorm van ondersteuning te zoeken.

U merkt het, voor het parochiebestuur zijn er in 2025 voldoende uitdagingen. Wij hopen dat u er met ons aan zult willen werken. Dan kan het pasbegonnen jaar uitgroeien tot een mooie, gezegende en waardevolle periode voor de Norbertusparochie.

Edy Staes, secretaris

Datum	Lezingen	H. Bonifatius De Voorhof Biddinghuizen	H. Franciscus Franciscuskerk Nunspeet	H. Franciscus Agnietencentrum Elburg
25 en 26 januari 2025 3 ^e zondag door het jaar jaar C	Neh. 8, 2-4a + 5-6 + 8-10 1 Kor. 12, 12-30 of 12-14 + 27 Lc. 1, 1-4 + 4, 14-21	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Eigen voorgangers		Geen viering In tegenstelling tot vermelding in De Oversteek 17.2
1 en 2 februari 2025 Opdracht van de Heer jaar C	Mal. 3, 1-4 Heb. 2, 14-18 Lc. 2, 22-40 of 22-32		Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Met doop Pater R. Putman ofm en Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Veg
8 en 9 februari 2025 5 ^e zondag door het jaar jaar C	Jes. 6, 1-2a + 3-8 1 Kor. 15, 1-11 of 3-8 + 11 Lc. 5, 1-11			
15 en 16 februari 2025 6 ^e zondag door het jaar jaar C	Jer. 17, 5-8 1 Kor. 15, 12 + 16-20 Lc. 6, 17 + 20-26	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Pw W. van Kasteel		Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
22 en 23 februari 2025 7 ^e zondag door het jaar jaar C	1 Sam. 26, 2 + 7-9 + 12-13 + 22-23 1 Kor. 15, 45-49 Lc. 6, 27-38	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Eigen voorgangers		
1 en 2 maart 2025 8 ^e zondag door het jaar jaar C	Sir. 27, 4-7 1 Kor. 15, 54-58 Lc. 6, 39-45		Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
5 maart 2025 Aswoensdag jaar C	Joël 2, 12-18 2 Kor. 5, 20 – 6, 2 Mt. 6, 1-6 + 16-18	19.00 uur WoCo Diaken A. van Boven		
8 en 9 maart 2025 1 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C	Deut. 26, 4-10 Rom. 10, 8-13 Lc. 4, 1-13			
15 en 16 maart 2025 2 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C	Gen. 15, 5-12 + 17-18 Fil. 3, 17 – 4, 1 of 3, 20 – 4, 1 Lc. 9, 28b-36	Zondag 11.00 uur Zinzondag Eigen voorgangers		Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Veg
22 en 23 maart 2025 3 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C	Ex. 3, 1-8a + 13-15 1 Kor. 10, 1-6 + 10-12 Lc. 13, 1-9	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Pastor P. Leferink		
29 en 30 maart 2025 4 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C Zondag "Laetare"	Joz. 5, 9a + 10-12 2 Kor. 5, 17-21 Lc. 15, 1-3 + 11-32			Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers

Avondvieringen door de week:

Petruskerk te Lelystad:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed. De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart en 19 maart.

H. Ludgeruskerk Dronten:

De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 maart en 26 maart. Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.

H. Bonifatius te Biddinghuizen:

De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 5 februari en 5 maart.

Meditatievieringen veertigdagentijd:

De Voorhof te Biddinghuizen: gezamenlijke vieringen op de donderdag. Voor definitieve data, zie nieuwsbrief.

De Hoeksteen te Swifterbant: gezamenlijke vastenmeditatie GGW en PGS: donderdag 13 maart, donderdag 20 maart, donderdag 27 maart en donderdag 3 april om 19.30 uur.

H. Ludgerus Dronten	Pax Christi Petruskerk Lelystad	H. Willibrord De Hoeksteen Swifterbant	Datum
Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijx Cantor	Zondag 10.00 uur Oecumenische viering Ontmoetingskerk Ds. E. Bruggeman en Pw M. Dusseldorp Pax Christikoor en Cantorij	Zondag 10.00 uur Oecumenische viering RvK PGS-zijde Diaken A. van Boven Crèche en Kinderkerk Livestream	25 en 26 januari 2025 3 ^e zondag door het jaar jaar C
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorgroep	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pater R. Putman ofm Cantorij	1 en 2 februari 2025 Opdracht van de Heer jaar C
Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorganger Pax Christikoor ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorgangers Alliance	8 en 9 februari 2025 5 ^e zondag door het jaar jaar C
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Cantorij	Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zaterdag 20.00 uur Filmavond ----- <i>Zondag geen viering</i>	15 en 16 februari 2025 6 ^e zondag door het jaar jaar C
Zondag 11.00 uur Ontmoeting met liederen van Huub Oosterhuis Verzorging door D. Corporaal en R. Damen	Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Pax Christikoor	Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorganger Cantorij	22 en 23 februari 2025 7 ^e zondag door het jaar jaar C
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Gezinsviering 't Ludgrut	Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Kleinkoor	Zondag 09.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp	1 en 2 maart 2025 8 ^e zondag door het jaar jaar C
	19.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	19.30 uur Gebedsviering Eigen voorgangers	5 maart 2025 Aswoensdag jaar C
Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Cantor	Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink IDO-koor ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	<i>Geen viering</i>	8 en 9 maart 2025 1 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C
Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Vrijdag 14 maart 14.15 uur WoCo Diaken A. van Boven Seniorenviering Pax Christikoor ----- Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorganger Pax Christikoor	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Cantorij	15 en 16 maart 2025 2 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C
Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijx	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor	Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorganger Cantorij	22 en 23 maart 2025 3 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Cantor	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Vegt Pax Christikoor	Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp	29 en 30 maart 2025 4 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar C Zondag "Laetare"

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532>).

Petruskerk in Lelystad (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle>).

H. Bonifatius in Biddinghuizen <https://kerkdienstgemist.nl/stations/110>

H. Willibrord in Swifterbant <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant>

MEDEDELING

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

HERBRONNING



ACTIVITEITENAANBOD CATECHESE voor VOLKSWERKEN
PAROCHIE H. NORBERTUS
2024-2025

In september heeft u bij De Oversteek het boekje Herbronning ontvangen. Misschien heeft u zich al aangemeld

voor een of meerdere activiteiten en cursussen die daarin genoemd worden. Er is al heel wat van start gegaan, maar u kunt zich voor veel van deze activiteiten ook nu nog aanmelden. En er komt nog meer! Zie ook Herbronning: <https://parochienorbertus.nl/nieuws/herbronning>

Hieronder een overzicht op datum van de komende activiteiten waaraan u deel kunt nemen.

De nummering verwijst naar de plek in Herbronning voor uitgebreidere informatie.

Vragen en opmerkingen graag naar herbronning@parochienorbertus.nl

Helaas kon door omstandigheden "Wat is jouw 'koninklijke weg'" onder leiding van diaken Michael Buijck niet doorgaan. Gezamenlijk gaan we kijken naar een nieuwe datum in het voorjaar of wellicht in het volgende seizoen. In de volgende Oversteek zullen we net als afgelopen jaar weer een oproep plaatsen om onderwerpen aan te reiken die u terug zou willen zien in ons aanbod. Laat uw gedachten er maar vast eens over gaan.

18. Pastorale constitutie Gaudium et Spes

Gaudium et spes



Gaudium et Spes (Vreugde en Hoop) is het laatste en langste document dat het Tweede Vaticaans concilie heeft geproduceerd op 7 december 1965. In deze pastorale constitutie wordt het sociale en kerkelijk leven in al zijn facetten besproken. Theoloog

[Herbronnen]

en leken Dominicaan, Eric Borgman schrijft over deze constitutie: 'Eén dag voor de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie werd het meest revolutionaire document ervan aangenomen'. Wat de concilievaarders voorzagen en vaststelden kan ook worden geplaatst in 2024. Hoe? Pastoor Ton Huitink wil dit graag in gesprek met de deelnemers aan het licht brengen. Van harte aanbevolen!

Inleiding: Pastoor Ton Huitink
Datum: dinsdag 28 januari 2025
Plaats en tijd: Ludgeruskerk, Dronten van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten: € 2,50 (inclusief koffie of thee)

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel.: 0321-312456

19. Filmavond - The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry



"Hope is a journey."

De zestiger Harold Fry is getrouwd met Maureen met wie hij in een kuststadje woont. Al heel zijn leven houdt hij zich graag op de achtergrond. Wanneer zijn goede vriendin Queenie op sterven ligt, wil hij haar een brief sturen. Aan de brievenbus verandert hij echter van gedachten en hij besluit stante pede verder te wandelen en haar zelf op te zoeken in het verpleeghuis dat zich honderden kilometers verder bevindt. Het is een wandeling vol hoop en vastberadenheid.

Begeleiding: diaken André van Boven
Datum: dinsdag 11 februari 2025
Aanvang: 19.00 uur
Plaats: Petruskerk, Lelystad
Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

20. Mannen en spiritualiteit 'De Preek van de Leek'



Mensen met een visie uit allerlei sectoren werd gevraagd voor één keer hun persoonlijk verhaal of een actueel thema te verbinden met een bijbelverhaal.

In dit boek vind je opvallende, verrassende, inspirerende en tijdloze lekenpreken.

Voor dit seizoen kiezen wij de negen nog niet besproken preken uit dit boek. Nieuwe deelnemers aan deze gespreksgroep zijn van harte welkom.

Informatie en begeleiding: Henny Bekhuis bekhuis-kint@planet.nl en Kees Dol keesmaike@gmail.com

Datums: de dinsdagen 25/2, 11/3, 25/3 en 8/4/2025

Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad van 20.00 – 22.00 uur

Kosten: €2,50 per avond (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

21. DRIE BIJEENKOMSTEN ROND HET OOSTELIJK (orthodox) CHRISTENDOM



Welke wegen zijn Christenen gegaan nadat de volgelingen van Jezus

Christus besloten verder te gaan in Zijn naam? Hoe is het Oostelijk Christendom, ook wel het orthodox Christendom genaamd, ontstaan. Actueel omdat we door oorlogen in het Midden Oosten en Oekraïne in contact komen met vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië, Oekraïne en ook Rusland. En hoe kunnen we onze Christelijke broeders en zusters in en uit o.a. Oekraïne, Griekenland, Rusland en Syrië beter leren kennen en begrijpen? Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op.

Informatie en begeleiding:

Anne-Marie Swater

a.swaterbuijs1@gmail.com

Datums: donderdagavond 27/2/25;

13/3/25 en 27/3/25

Tijdstip: 20.00 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: [secretariaat.paxchristi@](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl)

parochienorbertus.nl of tel. 0320-

250010

22. Onderweg met de Psalmen in de Veertigdagentijd



Veertigdagentijd. Vastentijd. Een tijd van bezinning, stilte en gebed. Bij uitstiek een tijd om uit te zien naar een andere horizon. Waar gerechtigheid en vrede leeft. Een tijd om naar binnen te keren met een open oog naar de wereld waarin we leven. Jezelf de vraag te stellen: Wie ben ik? Waar sta ik? Vanwaar vertrouw ik mijn hulp? Wie mag vertrouwen op mijn hulp? Psalmen kunnen daarbij een leidraad bieden, een houvast. Zoals in de voorgaande jaren willen we ook in de komende Veertigdagentijd weer zes keer bij elkaar komen, deze keer op de donderdagavond, om bezinnend met elkaar onderweg te gaan naar Pasen. We lezen Psalmen en luisteren hoe deze op muziek gezet zijn. We horen verrassende, stijl makende, ontroerende en inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en

verwachting.

Lijkt het je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen en mee te doen. Opgave graag, maar ook zonder ben je welkom.

Begeleiding, informatie en opgave bij: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

Data: donderdag 13, 20, 27

maart, 3, 10, en 17 april 2025

Tijdstip: 19:00 uur tot 19:45 uur

Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad

23. Film in de kerk:

THE WHALE



Charlie (Brendan Fraser) leeft teruggetrokken en geeft Engelse les online. Hij heeft ernstig overgewicht en lijkt alles in zijn leven te zijn kwijt geraakt. Toch probeert Charlie, vol hoop, het contact met zijn 17-jarige dochter Ellie (Sadie Sink) te herstellen. Maar die neemt het hem kwalijk dat hij zijn gezin in de steek heeft gelaten. Langzaam ontdekken we hoe Charlie de man geworden is die we zien, en hoe hij hoopt toch een vader voor Ellie te kunnen zijn. THE WHALE is zowel hartverwarmend als hartverscheurend. Aronofsky, de regisseur, maakt je onderdeel van een leven waar je van weg wilt kijken, maar dat je tot tranen toe beroert.

Informatie: Anne-Marie Swater:

a.swaterbuijs1@gmail.com

Datum: maandag 17 maart 2025

Aanvang: 19.15 uur; inloop vanaf 19.00 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten: € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: [secretariaat.paxchristi@](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl)

parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

24. De Mattheus Passie



In de Veertigdagentijd denken wij aan het lijden van Jezus, veel Christenen vasten in die periode. Het is ook de periode waarin mensen de Mattheuspassie thuis beluisteren, of naar een uitvoering gaan. De Mattheuspassie vertelt over de laatste dagen van Jezus. Bach zette dit verhaal van verraad, veroordeling en liefde op muziek. In de Oversteek jaargang 15-4, 2022-2023 vertelde Tony Merkelbach al iets over de hertaling door Jan Rot en hoe raak dit gedaan is, maar ook hoe deze soms schuurt met de originele tekst. De afgelopen Veertigdagentijd hebben we naar die verschillen gekeken en geluisterd en zijn we daar met elkaar over in gesprek geweest. Bij lange na zijn niet alle teksten aan de orde geweest. In de komende Veertigdagentijd wil Tony hier dan ook graag met u op een avond een vervolg aan geven en naar andere stukken van deze bijzondere muziek luisteren en bekijken hoe Jan met de oude teksten aan het werk is gegaan. Smaakte de vorige avond naar meer, dan is dit een mooie gelegenheid. De vorige avond gemist? Dan is dit de kans om alsnog kennis te nemen van deze boeiende hertaling in relatie tot het origineel.

Informatie en begeleiding: Tony Merkelbach

Datum: maandag 31 maart 2025

Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur) Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)

Opgave: [secretariaat.paxchristi@](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl)
parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

PAX CHRISTI LELYSTAD

IN MEMORIAM

Albert van Rijsingen



Allerzielen

Op deze bijzondere dag, waarop we onze geliefden herdenken, staan we stil bij de herinnering aan een dierbare die ons vele jaren vreugde, warmte en steun heeft gegeven. Mijn man Albert is overleden op 22 september 2023. Alsnog schrijf ik een in memoriam voor hem. Zijn begraafplaats (gedenkplekje) is zorgvuldig ingericht – een plek om stil te staan, een plek om te herinneren. Na een lange strijd tegen de ongeneeslijke ziekte Longfibrose heeft hij uiteindelijk zijn rust gevonden. Met een opmerkelijke innerlijke kracht was hij niet bang voor de dood. Tot het laatste moment putte hij kracht en vrede uit gesprekken met Jezus, die hem op dat laatste pad vergezelde en kracht gaf. Deze diepe verbondenheid gaf hem de moed om met sereniteit en vertrouwen te aanvaarden wat komen zou. Zijn sterke geest, een bron van licht, bleven onveranderd – zelfs in de donkerste dagen. Hij wist ons te laten glimlachen en bood ons troost en kracht. Het was een proces vol moed, waarin hij ondanks de vreselijke benauwdheid nooit zijn scherpe humor verloor. Albert vond steeds de kracht om door te gaan en hielp ons allen om zelfs in de moeilijkste momenten een glimlach te vinden. Naast zijn markante prachtige persoonlijkheid, blijft ook zijn inzet in het vak als docent elektrotechniek onvergetelijk. Altijd streefde hij naar perfectie, met een toewijding die bewondering afdwong. Collega's en vrienden zullen zich zijn vastberadenheid, vakmanschap en de energie waarmee hij zich altijd gaf blijven herinneren. Storm op het meer... Marcus 4:35-41 vormde het thema van de Carpe Diem viering in november 2022, de rouwkaart en de overweging tijdens de uitvaart op 29 september 2023. We hebben afscheid genomen op de begraafplaats Ölandhorst, omringd door liefde en herinneringen. Zijn nalatenschap leeft voort in eenieder van ons – in de verhalen die we vertellen, in de momenten die we samen hebben gedeeld, en in het denkplekje dat ons helpt te herinneren en te koesteren.

Rust zacht, lieve Albert. Je bent en blijft in onze harten, een bron van kracht en een voorbeeld voor ons allen.

*Lelystad, 2 november 2024
Elisabeth en Thomas*

Gerhardus Hendrikus Corbeek



Gerard is geboren 12 juni 1949 en overleden op 11 november 2024. Hij is geboren te Hengelo (Overijssel). Gerard was enig kind. Met zijn vader ging hij geregeld naar Katholieke kerken, ook bezocht hij altijd Katholieke scholen. Zijn vader bouwde machines, motoren en

zijn moeder was huisvrouw. Na de Realschool (Havo) begon Gerard aan een opleiding als technisch tekenaar in Amsterdam bij Ballast Nedam. Hij vond het leuk

maar wilde dit toch niet z'n hele leven doen. Na drie jaar is Gerard teruggekeerd naar Hengelo om daar op het Gymnasium VWO te doen en daarna verder te kunnen gaan studeren. In Delft begon hij een studie op de Technische Universiteit, industrieel design. Gerard woonde toen met zijn vriendin in Rotterdam en zij studeerde medicijnen. Hij dacht dat dit ook wel wat voor hem zou zijn, maar werd helaas uitgeloot. Toen een tandarts bij hem een kroon plaatste kreeg hij het idee om tandarts te worden. Tijdens de studie voor tandarts overleed, in 1984, zijn moeder.

Ieder weekend was hij bij zijn vader. Zijn vader kreeg, kort na het overlijden van Gerards moeder, een hersenbloeding en Gerard is toen weer naar Hengelo gegaan (inmiddels woonde hij in Utrecht) om voor zijn vader te zorgen. Zijn vader werd na twee jaar opgenomen in een verpleeghuis in Delden. Na twee jaar is hij teruggegaan naar Utrecht en heeft hij zijn studie weer opgepakt. In 1988 waren er ontzettend veel tandartsen in Nederland. Een vriend gaf aan dat er in het Harzgebied, Duitsland, tandartsen te kort waren. Gerard heeft daar een praktijk, in het pittoreske dorpje Sankt Andreasgebergte, van een Nederlandse tandarts overgenomen. Daar heeft hij ook Andrea, zijn vrouw leren kennen. In 2001 zijn ze teruggekeerd naar Nederland. Gerard heeft toen een praktijk in het gezondheidscentrum in Lelystad Haven opgebouwd. Ze hebben heel fijn samengewerkt. Ze hebben samen een mooie tijd gehad. Mooie reizen gemaakt. O.a. naar Frankrijk, Amerika, Spanje. Dat zijn mooie herinneringen. Maar in 2023 werd Gerard ziek, hij kreeg Alzheimer. In het begin ging het nog goed, maar steeds meer zakte Gerard weg. Zijn praktijk heeft Gerard overgedragen aan zijn maatje Jan Voorbraak. Andrea heeft veel voor hem, als mantelzorger, gedaan. Wanneer Andrea moest werken werd hij liefdevol verzorgd door dames van Home Instead. Ook heeft hij een tijdje de Huif bezocht, maar op een gegeven moment vond Gerard dat niet meer fijn. Vanuit het ziekenhuis is Gerard naar de afdeling Getijde in het ziekenhuis verhuisd, hier moest hij uiteindelijk weg, maar in de verzorgingshuizen in Lelystad was geen plek, hij werd overgebracht naar Hilversum. Sint Joseph is een kleinschalig gebouw voor Alzheimer patiënten. Helaas was dit van korte duur. Gerard kreeg longontsteking en helaas heel pijnlijke gewrichten hebben hem het leven zwaar gemaakt. Het was vechten voor het leven, maar Gerard heeft deze strijd niet kunnen winnen. Op maandag 11 november om 23.20 uur is Gerard rustig ingeslapen, hij had geen pijn meer, hij heeft nu rust en vrede. Op 19 november hebben we, tijdens een gebedsviering, omringd door allemaal lieve mensen, afscheid van Gerard genomen. Het was goed zo.

[In november hebben we helaas afscheid moeten nemen van Anton Wevers als voorzitter van de Locatieraad. Hij heeft veel voor onze geloofsgemeenschap betekend, zoals onder andere voorzitterschap en het opstarten en begeleiden van het streamen.](#)

[Maar gelukkig heeft Martijn van Stee aangegeven dat hij het stokje van voorzitter van de Locatieraad van Anton wil overnemen! We wensen hem namens de Pastoraatsgroep en Locatieraad heel veel succes toe!](#)



Kerstpakkettenactie 2024

De Kerst is voorbij, maar toch willen wij dit jaar nog even aandacht besteden aan de

ontroerende bedankjes die bij ons zijn binnen gekomen. Van de oudere waaraan gedacht werd en die een liefdevol kaartje stuurden. Mensen die niet meer in de kerk kunnen komen waren blij dat ze niet vergeten waren, mensen die bedankten voor de geweldige kerstpakketten. De dozen die door onze kleine parochianen versierd waren. (zie foto) We willen de mensen niet vergeten die weer de prachtige bloemstukjes gemaakt hebben, de chauffeurs die het toch maar weer rond brachten, de donateurs.

Ook basisschool de Kring deed weer mee en de kinderen haalden weer veel op. Tevens alle mensen bedankt die weer meegewerkt hebben om het allemaal te realiseren, en dat wij iets bij hebben kunnen dragen aan de kerstvreugde 2024.

Als KESA zijn wij blij met al deze reacties.

Werkgroep KESA Kerstpakketten

Eerste update over de verduurzaming van de Petruskerk

Zoals in de brief van de "Aktie Kerkbalans" ook wordt genoemd wordt er dit jaar volop geïnvesteerd in de verduurzaming en toekomst bestendig maken van onze kerk. Wij willen u, via de Oversteek, komend jaar meenemen in de stappen die we hierin (zichtbaar en onzichtbaar) maken. Enige maanden geleden heeft de Pax Christi parochie van het Bisdom de goedkeuring gekregen om de kerk op het gebied van energieverbruik te verduurzamen. De kerk is na uitvoering van deze plannen dan compleet van het gas af.

Waarom?

Het waarom hoeven wij u waarschijnlijk niet uit te leggen, voorbeelden van extreme weersverschijnselen door klimaatverandering zijn aan de orde van de dag, dichtbij en ver weg. Doormiddel van het verduurzamen van onze kerk willen wij er voor zorgen dat onze "voetafdruk" verkleind wordt en op deze manier kunnen bijdragen aan dit wereldwijde probleem.

Hoe?

In het kader van energiebesparende maatregelen zullen in het eerste kwartaal van 2025 verschillende werkzaamheden uitgevoerd worden. Het exacte moment is nog afhankelijk van moment van toekennen van de verduurzamingssubsidie. Zowel aan de buitenkant als aan de binnenzijde in de kerk zullen aanpassingen plaatsvinden. Op het platte dak zal de oude bedekking inclusief de isolatie verwijderd worden en er zal een verbeterde isolatieplaat aangebracht worden om de druk van de te plaatsen zonnepanelen aan te kunnen.

Ook zullen de bestaande afgevoerd en lichtkoepels vervangen worden. De werkzaamheden zullen in de maanden Januari/ Februari plaatsvinden e.e.a. afhankelijk van de weersomstandigheden. Op de nieuwe dakbedekking zullen 92 stuks zonnepanelen van 435 w/p geplaatst worden. Om de stroom optimaal te kunnen gebruiken zullen er accu's geplaatst worden van 40 kWh. Wij zullen dan ook gaan onderzoeken of een dynamisch contract met de energieleverancier aantrekkelijk is. Een dynamisch energiecontract in combinatie met zonnepanelen kan in alle gevallen gunstig zijn. Dit voordeel wordt in 2025 alleen maar versterkt door de terugleverkosten en de onzekerheid of de salderingsregeling blijft bestaan.



Wanneer de bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd zijn zullen er 7 warmtepompen geplaatst worden t.p.v. het "Meijerplein" bij de voormalige kindercreche.

De keuze van de plaats van de warmtepompen is bewust gekozen om overlast voor de omgeving te voorkomen. In de huidige cv-ruimte zal het accu powerpack en de regelkast voor het instellen van de verwarming geplaatst worden. Ook zal het huidige leidingsysteem in de voorzaal en kerkzaal vervangen worden. De nieuwe regeling zal de diverse ruimten kunnen aansturen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen we, zoals u zult begrijpen, de nodige overlast ondervinden waarbij sommige ruimtes niet gebruikt kunnen worden. Uiteraard zullen we er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Wij gaan er vanuit dat na uitvoering de temperaturen in diverse ruimten aangenamer zullen zijn in de koude periodes en het energieverbruik fors naar beneden gaat. Ondanks de forse investering die wij moeten doen menen we dat we de juiste maatregelen nemen om de Petruskerk toekomst bestendig en duurzaam te maken.

Wie?

Een woord van dank gaat hier uit naar onze beheerscommissie, zij hebben, samen met de locatieraad de vraag vanuit het Bisdom omgezet naar concrete acties. Wanneer u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u hiervoor terecht bij de locatieraad (locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl).

Met vriendelijke groet,
Namens de locatieraad,
Alphons Rouhof
Timo Snijders
Jan Vorstenbosch
Martijn van Stee

PAX CHRISTI LELYSTAD

Hoop voor de naaste

Bijna dagelijks zien we bij de inloophuizen Lelystedelingen binnenlopen: vaste bezoekers maar ook nieuwe bezoekers. De een vastberaden en de ander onwennig schuifelend. Soms bijna onzeker. De een drinkt een kop koffie en kijkt de kat uit de boom terwijl de ander vraagt naar het inloopspreekuur. Wat de overeenkomst is, is dat er wordt geworsteld met persoonlijke problemen en vragen. Veel ligt op het vlak van financiën. Dit komt met name naar voren in de vragen om noodhulp.

Armoede is een realiteit voor mensen om ons heen, ook in Lelystad dagelijks. Armoede heeft niet alleen te maken met geld of middelen, het veroorzaakt ook een gebrek aan hoop, mogelijkheden en soms zelfs aan liefde. Het raakt de geestelijke gezondheid en kan iedereen overkomen. Als kerk en ook als IDO worden wij opgeroepen om te handelen, om degene die lijdt te helpen en om een licht te zijn in deze door velen ervaren duisternis.

Jezus gaf ons een duidelijke richtlijn in Markus 12:31: "Heb uw naaste lief als uzelf." Deze woorden roepen ons op om zorgen te dragen voor de mensen om ons heen. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Deze liefde kent geen grenzen en is er voor iedereen. Ze is onvoorwaardelijk, vrij van oordeel, en altijd gericht op het welzijn van de ander.

Zorg begint met soms een luisterend oor, een vriendelijk woord, of een eenvoudige maaltijd die het verschil maakt. Wij worden geroepen om niet weg te kijken, maar te zien, echt te zien, wat onze medemens doormaakt, bewogen te zijn. In deze bewogenheid tonen wij de liefde van Christus. De kerken hebben in en met IDO samen de verantwoordelijkheid genomen om armoede niet alleen te bestrijden, maar ook waar mogelijk te voorkomen. Dit doen we met veel vrijwilligers uit de kerken. Samen zien wij de mens. We hebben een warm en bewogen hart voor onze naaste en mogen een bron van hoop zijn. Hoop, die we door de liefde van Jezus Christus, de Hoop van de wereld, mogen uitdelen.

We willen u langs deze weg ook bedanken voor de betrokkenheid bij het werk van IDO in het afgelopen jaar: de gebeden, het vrijwilligerswerk, de ondersteuning en de bemoedigende woorden. Ook in 2025 zullen we elkaar gaan ontmoeten: in de kerk, in de buurt of in de inloophuizen. We zien er naar uit! Mocht je het verlangen hebben om in het nieuwe jaar als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het IDO of meer willen weten over het IDO, stuur een mail naar info@ido-lelystad.nl of kom langs in een van onze inloophuizen.

Namens ons allemaal: een rijk gezegend 2025!

René Swieringa
Directeur IDO



Orgelconcert in de Petruskerk

Op zaterdag 29 maart geeft Gijs Boelen in de Petruskerk, Botter 39-05 te Lelystad een orgelconcert op het romantische Engelse kerkorgel van 1880. Het concert begint om 15.30 en duurt tot ongeveer 16.30 uur.

Gijs Boelen is een cum laude afgestudeerde organist aan het conservatorium te Amsterdam. Het concert zal in het teken staan van 750 jaar Amsterdam, waarin hij o.a. werk speelt van de Amsterdamse componist Sweelinck, maar ook eigen composities en bewerkingen van bekende liederen uit Amsterdam. Hij zal de werken zelf verder toelichten. Het concert is geschikt voor jong en oud. U kunt toegangskaarten bestellen door het bedrag van € 10 p.p. over te maken op de rekening van: Orgelconcerten NL 64 SNSB 8834 3742 07 en bij de omschrijving uw naam, adres en woonplaats vermelden. Wilt u uw naam en adres ook via de mail bevestigen, zodat wij u de toegangskaart(en) kunnen toesturen: hbghuis@gmail.com

Geld dat overblijft wordt besteed aan het onderhoud van dit mooie orgel.

U kunt na afloop ook CD's kopen van deze verrassende organist.

Verdere informatie kunt u vinden op de website van Gijs Boelen of via André Hottinga 06 533 922 19 / of hbghuis@gmail.com

H. LUDGERUS - DRONTEN

Actie Kerstpakketten 2024

Allereerst heel veel dank voor uw ruimhartige donaties met betrekking tot de actie Kerstpakketten.

We hebben weer een groot aantal gezinnen blij kunnen maken met een levensmiddelen pakket waarbij bij een aantal adressen ook een enveloppe met een geldbedrag was bijgevoegd.

De kerstattenties werden door onszelf gemaakt, deze zijn bedoeld voor mensen die een beetje extra aandacht tijdens de kerst wel verdienen.

Werkgroep KeSa



Jozef en Maria, de herders met hun schaapjes, vele reizigers, nóg meer engelen met hun prachtige lampjes, de 3 koningen met kamelen én geschenken, de ezelbegeleiders, en Hanna en Suzanna.....ze waren er allemaal tijdens de kerstviering!

Wat hebben alle kinderen van kinderkoor "t Ludgrut goed hun best gedaan met het zingen én spelen van het kerstverhaal!!

We hebben genoten, en ook de vele bezoekers op kerstavond.

Tine, Marijke en alle hulp-ouders bedankt voor jullie bijdrage!!

De volgende gezinsviering is op zondag 2 maart, deze wordt voorbereid door KBS

"De Klimboom".

Iedereen is weer van harte welkom!!

Annie en José



Beste parochianen,

We zijn alweer een aantal weken op weg in 2025, maar ik wens iedereen toch nog een gelukkig en gezond nieuwjaar! Dat we ook dit jaar er weer met elkaar een mooi jaar van maken.

We kunnen terugkijken op een mooie adventsperiode en aansluitend 2 prachtige kerstvieringen.

Om 19.00 uur was de gezinsviering met Vep-er Tine en lectrice Marijke, waar het kerstverhaal gebracht werd door kinderkoor 't Ludgrut met maar liefst 42 kinderen.

Om 22.00 uur was de eucharistieviering waarin pastoor Ton Huitink voorging en de Cantorij met hun prachtige gezangen de viering ondersteunde. De kerk was zoals vanouds bij beide vieringen weer goed gevuld.

Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

Ook in het nieuwe jaar ontmoeten wij u weer graag in de kerk. Om het saamhorigheidsgevoel te vergroten zou het fijn zijn, als we in de kerk iets dichterbij elkaar gaan zitten en ook wat verder naar voren. Dat is prettiger voor de voorganger, cantor en koor, maar ook voelt het beter voor de bezoekers. Samen vieren, samen zingen, samen zijn!

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep,
Peter Meijer

ACTIE KERKBALANS 2025

In Januari heeft u de uitnodiging voor de actie kerkbalans ontvangen. U heeft, naast de brief en een beknopt financieel overzicht ook een overzicht ontvangen m.b.t. de gestegen energiekosten over de afgelopen jaren. Onze kerk kost geld, de erediensten, overige activiteiten, verwarming, verlichting, onderhoud, personeelskosten en overige pastorale projecten. Het kost geld om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. We hebben onze reserves moeten aanspreken. Het aantal betalende leden neemt af en dus ook de bijdrage voor de kerkbalans. Geef u om onze geloofsgemeenschap, steun ons dan met een financiële bijdrage. Alle bedragen, groot en klein, helpen. We zouden het zeer op prijs stellen indien u het machtigingsformulier z.s.m. invult en retourneert, zodat wij weten waar we op kunnen rekenen.

Alvast bedankt,
Namens de locatieraad,
Anneke Huisman

Streamen en beameren van onze vieringen

Wij beameren wekelijks de vieringen sinds 2013. Het streamen doen wij sinds de coronatijd. Hierdoor konden de mensen thuis de vieringen bekijken omdat er op dat moment geen bezoekers in de kerk aanwezig mochten zijn.

In onderstaand overzicht ziet u het aantal kijkers.

Maand 2024	Live bekeken	Uitgesteld bekeken
December	114	322
November	71	301
Oktober	83	401
September	46	218
Augustus	32	134
Juli	107	372
Juni	51	188
Mei	115	304
April	46	250
Maart	193	630
Februari	124	375
Januari	162	458

Voor ons is dit de aanleiding om met het streamen door te gaan.

We zijn met een klein team voor het streamen en het beameren en hebben daarom wel versterking nodig. Moeilijk is het zeker niet, en uiteraard word je hierin begeleid.

Als je wilt helpen, neem dan even contact met mij op. Vele handen maken licht werk.

We horen graag van je

Peter Meijer
Tel: 06-20616371

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. BONIFATIUS-BIDDINGHUIZEN

Korte terugblik

Zilte stilte

Zondag 15 december in Biddinghuizen en 5 januari in Swifterbant werd miniconcert Zilte Stilte uitgevoerd. Een heel intens gebeuren, mede door het arrangement van Heleen van Els, de meerstemmige koorzang en het gebruik van bijzondere muziekinstrumenten zoals de oceandrum en de hang. Het bracht de aanwezigen in vervoering.



Uitje gezamenlijke gespreksgroepen

Zondag 10 november zijn de leden van de 2 gespreksgroepen op bezoek geweest bij klooster Nieuw Sion in Diepenveen.

Een bijzondere dag. Het is een klooster waar 125 jaar monniken hebben gewoond, gewerkt en gebeden. Zij behoorden tot de strenge tak van de orde van de 'cisterciënzers', ook wel 'trappisten' genoemd. Het klooster werd gebouwd voor 60 monniken, maar groeide uit tot een zelfvoorzienend dorp met boerderij, bakkerij, smederij, boekbinderij, schoenmakerij en imkerij. Toen het complex te groot werd voor de steeds kleinere groep monniken, zijn deze broeders in 2015 vertrokken naar Schiermonnikoog.

Op dit moment willen de huidige bewoners van het klooster samen met vrijwilligers op eigentijdse wijze vormgeven aan een oecumenische en christelijke gemeenschap. Er zijn 4 deelgemeenschappen ontstaan, een werk-, een getijden- en een woongemeenschap en Jong Nieuw Sion. Totaal bestaat de gemeenschap uit bijna 200 leden. Iedereen die lid wil worden van deze gemeenschap, ongeacht geloof of levensovertuiging, kan meewerken.

We hebben als gespreksgroep deelgenomen aan het 'stille' getijdengebed om 12 uur, de vegetarische lunch en een rondleiding over het terrein en in het klooster. Een plek om naar terug te keren.



Kerstpakkettenactie

Ook in de afgelopen kerstperiode hebben de Werkgroep Kerk en Samenleving van de Bonifatius geloofsgemeenschap Biddinghuizen en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen weer kerstpakketten in ontvangst mogen nemen om deze te verspreiden onder Biddinghuizenaren die wat extra's kunnen gebruiken.

Geprobeerd is om iedereen die daarvoor in aanmerking kwam een pakket of een attentie aan te bieden. Niet in alle gevallen is dat gelukt, maar dit is en blijft de doelstelling van de actie.

Aan de oproep om te doneren voor deze actie is ruimhartig gehoor gegeven. Dankzij de gift van velen in Biddinghuizen mogen we ook voor 2024 weer spreken van een succesvolle Kerstpakkettenactie.

Het heeft de initiatiefnemers achter de actie weer goed gedaan om te ervaren dat Biddinghuizen niet zomaar een dorp is, maar een gemeenschap van mensen.

De komende periode

Week van de eenheid

19 - 26 januari 2025: Week van gebed voor de Eenheid



De Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 moedigt kerken aan om in te gaan op het geloof dat alle christenen verenigt. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in Nicea werd gehouden. Deze herdenking biedt een unieke gelegenheid om het gemeenschappelijke geloof van christenen te vieren, zoals uitgedrukt in de geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd. De Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 biedt een uitnodiging om uit dit gedeelde erfgoed te putten en dieper in te gaan op het geloof dat alle christenen verenigt.

Het thema van de Week van gebed voor eenheid luidt "Ja, ik geloof". Het verwijst naar de geloofsbelijdenis van

Nicea en naar de woorden die Marta tegen Jezus spreekt, voorafgaand aan de opstanding van de broer van Marta, Lazarus (Johannes 11 vers 27). In de viering staat dit Bijbelgedeelte centraal.

Op zondag 19 januari gaat om 10 uur Wim Terlouw voor in deze viering.

Woensdagavondvieringen

Sinds 6 november wordt elke eerste woensdagavond van de maand (met uitzondering van deze maand januari) een communieviering gehouden om 19.00 uur in De Voorhof. Diaken André van Boven gaat hierin voor. Ondanks het feit dat een avondviering in de donkere wintertijd niet het meest ideale tijdstip is, komen er vele parochianen naar deze vieringen.

Het wordt zeer gewaardeerd dat deze vieringen er zijn. Het samenzijn tijdens en na de viering zijn kostbare momenten.

Deze woensdagavondvieringen lopen in ieder geval tot Aswoensdag 5 maart.

Hopelijk kan dit een vervolg krijgen.

Vastentijd



De hongerdoek Samen dromen – Liefde zij daad, geschilderd door de in Erfurt wonende kunstenaar Konstanze Trommer, is de 25^e hongerdoek die verschijnt. Het fenomeen hongerdoek, in de nieuwe invulling, beleeft daarmee zijn 50-jarig jubileum.

Vastenactie werkt aan sociaaleconomische verbetering voor mensen aan de marge, aan gerechtigheid voor mens en milieu. Deze 25^e en alle voorafgaande hongerdoeken tonen de spirituele basis van waaruit Vastenactie handelt: zuster- en broederschap van alle mensen op deze wereld en respect voor en inclusie van randgroepen. In de hongerdoeken weerspiegelt zich de door geloven in God gedragen hoop op radicale verandering van onrechtvaardige economische verhoudingen, die nog steeds vele mensen op deze aarde tot slachtoffers maken.

De basis van deze hongerdoek vormt een collage van foto's uit het archief van Mesereor, de Duitse zusterorganisatie van vastenactie en van de kunstenaar Trommer zelf. Het zijn afbeeldingen van bij projecten betrokken kinderen uit Brazilië, Nigeria, Afghanistan en India en van kleinkinderen van de kunstenaar. Alle kinderen lijken met iets bezig, gaan blijkbaar op in dagelijkse dingen zoals huishoudelijke klusjes, spelen of zwemmen. En al die bezigheden vinden plaats vóór

een tent, op een soort eiland of wellicht een zandbank, te midden van een watervlakte. Alle kinderen zijn op een of andere manier betrokken bij elkaar en op hun omgeving. En zijn ook enkele dieren te zien. Een ooievaar, symbool voor het nieuwe leven en wederopstanding.



Een vredig tafereel van gelukkige kinderen, omringd door enkele zachtmoedige dieren? Die schijn bedriegt zeer. Enkelen van hen moeten hard werken om water te halen of om een broetje of zusje te dragen. En ook de situatie roept vele vragen op. Zijn de kinderen geïsoleerd van hun ouders en andere mensen? Kunnen ze van het eiland af? Is de helikopter een bedreiging of brengt die juist hulp? Weet alleen de helikopterbemanning dat deze kinderen op die geïsoleerde plek verblijven? Biedt de tent, die niet verankerd lijkt, wel voldoende beschutting tegen regen en ontij?

Opvallend is de tweedeling in de doek. Links het mooie blauw van een zonnige zomerdag. Maar rechts het donker van naderend onweer en vooral, in de verte zichtbaar, een dreigende tornado. Hoe gaat dit aflopen? Een paar kinderen zitten in een bootje. Spelen zij of willen zij op tijd vluchten voor het aankomende onraad? En waarheen dan?

De tent staat met de punt van het dak precies in het midden van de doek, tussen goed en slecht. We staan in het bestaan van de mensheid en wat betreft de toekomst van onze kinderen op een snijpunt, waarop we snel de goede beslissingen moeten nemen.

Kinderen hebben dromen over hun toekomst, die hopelijk het goede leven brengt. Samen dromen over toekomst is een goede manier om daarbij niet alleen aan jezelf te denken, maar ook aan alle andere mensen op deze wereld. Samen dromen over toekomst leidt tot een handelen dat hopelijk het hoofd kan bieden aan bedreigingen, die op ons afkomen, in het heden én in de toekomst. Liefde voor elkaar en voor de aarde als plek waar we samen dromen en leven, is daarbij onontbeerlijk. En die liefde voor mens en milieu moet niet blijven steken in goedbedoelde woorden, maar moet zich uiten in daden om echt te zijn, zoals het heilige Vincentius à Paulo al zo krachtig uitdrukte in zijn levensmotto 'Liefde zij daad'.

Vastenmeditaties

Gedurende de Vastentijd zullen op de donderdagavonden vastenmeditaties zijn in De Voorhof. De correcte data en verdere informatie zullen via de komende nieuwsbrieven gecommuniceerd worden.

BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

H. Willibrord Swifterbant

GGW Swifterbant in gesprek over de toekomst

Op vrijdag 29 november 2024 zijn we als geloofsgemeenschap met elkaar in gesprek gegaan over onze gemeenschap en onze toekomst. Uiteraard was het ook een gezellige avond, met tijd om het gesprek met elkaar te voeren, onder het genot van een hapje en drankje. Als locatieraad/ pastoraatsgroep kijken we terug op een geslaagde GGW avond. André van Boven nam ons mee door de veranderingen en afwegingen die het nieuwe beleidsplan van de parochie met zich meebrengt. Met het beleidsplan wil de parochie zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst en ook weten hoe dan te handelen.

Als geloofsgemeenschap is dat net zo belangrijk, klaar staan voor wat de toekomst brengt. Om daar wat handen en voeten aan te geven hebben we een actieve avond gehad met ongeveer dertig aanwezigen. Iedereen vouwde zich om een groot blad, met daarop de vragen "Hoe geloven we", "Hoe zien we om naar elkaar" en de vraag "Hoe leren we geloven". Door rode/ groene stickers te plakken en het gesprek met elkaar te voeren, konden we zo een aardig beeld krijgen of we vandaag de goede dingen doen, maar ook wat we anders (of hetzelfde) kunnen gaan doen in de toekomst.

De opbrengsten delen we met de geloofsgemeenschap. Niet als iets wat vast in letters staat, maar als een gids. Want praten over de toekomst moet je blijven doen en dat kwam ook duidelijk naar voren op deze avond. Vaker de tijd nemen om met elkaar te verdiepen, te kijken of je de goede dingen doet met elkaar en of er iets (anders) nodig is voor de toekomst. En ook een mooie uitkomst: wat is iedereen blij en tevreden over de huidige activiteiten (en vieringen). We zijn op koers en dat is voor ons als locatieraad/ pastoraatsgroep heel fijn om te horen. Maar de pluim gaat natuurlijk naar al onze vrijwilligers. Hun tijd, energie en ideeën slaan aan en worden gewaardeerd door de gemeenschap. Een groot dank je wel voor hen en voor iedereen die deze avond aanwezig was. Dank!

Namens locatieraad/ pastoraatsgroep, Lazise Hillebregt

Het zout der aarde en de blijde boodschap voor de kerk van Europa



Aan het begin van het nieuwe jaar, vraag je je af, net als Frans Horsthuis "Wat is de toekomst van de kerk? De Heer zei hem: "De tijd komt - of is er al - dat er steeds meer christenen buiten de kerken komen dan in de kerken. Nu moet het zout der aarde gaan werken".

Ik (Frans Horsthuis) vroeg: "Hoe?"

"Die moeten opgespoord worden door de priesterlijke mensen die er al zijn. Dan moeten ze gemaakt worden tot **zout der aarde**".

"Heer, het wordt hoog tijd, dat dat zout eens uit al die kerkelijke zoutvaatjes komt, waar ze nu nog samenklitten, uit de katholieke en protestantse, uit baptisten- en pinksterzoutvaatjes; en dat dat zout in het eten gaat komen..."

Toen zei de Heer:

"... en hoe doe je dat, zout uit de zoutvaatjes?" Ik zei: "Je keert zo'n zoutvaatje om en dan moet je schudden". "Precies - zei Jezus - en dat is het wat er tegenwoordig toch aan het gebeuren is? En ... durf je daarvoor te bidden, en ook anderen aan te

sporen, daarvoor te bidden?"

Jezus heeft nooit gezegd, dat we het zout in veel verschillende zoutvaatjes moeten bewaren - en er staan heel verrassende vormen van zoutvaatjes op tafel, en velen strooien slecht - maar dat het in het eten moet. Maar omdat wij die eigen dierbare zoutvaatjes liever niet verlieten om in het eten te verdwijnen, hebben wij het eten in de zoutvaatjes gepropt: wij hebben namelijk de wereld met haar methodes binnen de kerken gebracht. Gevolg? Het zout is smakeloos geworden, het smaakt net als de wereld er omheen.

Jezus: "Als het zout smakeloos is geworden, kun je dat niet meer op smaak brengen. Het is alleen nog goed om weggegooid en vertrapt door de mensen te worden". Ook dat gebeurt tegenwoordig. De kerk in onze westerse wereld wordt niet vervolg, maar men loopt er gewoon overheen.

De leidinggevende machtspositie kerk van het Westen is voorbij. Hij heeft de kerkelijke leiders niet geroepen om de organisatie goed draaiende te houden, maar om het volk Gods toe te rusten, te leren, zelf de stem van de Goede Herder Jezus te verstaan, om dan ook anderen tot de Heer te brengen. De kerkelijke leiders moeten bescheidener worden. Hij leidt en niemand anders.

"Ze hebben angst, veel angst om uit handen te geven. Waar is toch het vertrouwen in Mij, de Goede Herder? Kunnen mensen het dan beter dan Ik? Ik zal de weg wijzen en deuren openen. De kerkelijke overheid moet daarin meegaan. De tijd is kort. Zij moeten hun tijd niet verbeuzelen met bijzaken. Laten ze Mij vragen welke de hoofdzaken zijn. Zeg aan de kerkelijke leiders, dat zij zuivering in de kerk moeten brengen.

Ik wil zelf naar mijn schapen gaan omzien. Ik ga ze uitleiden in de vrijheid, uit de slavernij van deze wereld die in mijn Kerk is binnengedrongen. Laat mijn volk gaan. Ik wil mijn volk redden van de ondergang. Maak los de banden met de wereld, opdat de kerk niet met de wereld ten gronde gaat. Maak de kerk los van haar bemoeienis met geld. Leid mijn volk niet langer volgens de wereldse regels en wetten. Leer hen, mijn leiding te verstaan. Ik ben de Goede Herder. Ik roep ze persoonlijk bij de naam. Mijn schapen volgen Mij, omdat ze mijn stem kennen. Hoe komt het dat zovelen uit de kerken weglopen? Ze volgen een vreemde niet, kennen zijn stem niet. Word weer arm zoals Ik en ze zullen weer terugkomen en u weer volgen. Daar ligt **de uitdaging van mijn blijde boodschap**. Heel anders dan de boodschap van de wereld, die in mijn Kerk ook door velen gebracht wordt.



De nieuwe vormgeving van de Kerk van Europa der toekomst zal dan ook soepel, veranderlijk, mobiel zijn, evenals de tabernakel tent in de woestijn: telkens werd ze weer uit elkaar genomen en verderop nieuw in elkaar gezet. De tempel was een bedenkensel van mensen, niet van God. Daarom moest ze telkens verwoest worden. Een lichaam is mobiel, een huis star.



Dan wordt de christenheid veelkleuriger, niet de 'eenheidsworst', die zich nu nog binnen de kerken vertoont. Zoals de kleuren van de regenboog in elkaar overgaan of de tinten van het avondrood in elkaar overvloeien, zo zal de ene Kerk van Jezus veel kleuren en gestalten vertonen.

Dan zal het zout der aarde, waaraan Jezus dacht, aan elke situatie in de maatschappij nieuwe smaak kunnen geven.

Uit "De koninklijke weg", informatie bij diaken Michael Buijck en Frans van 't Hul.

De koninklijke weg en cinema Willibrord



Op 23 november vertoonde cinema Willibrord "De onwaarschijnlijke pelgrimstocht van Harold Fry". Tijdens deze pelgrimstocht kwamen o.a. thema's als eindigheid van het leven, zelfdoding, leven zonder luxe en kwade machten, die het leven beheersen naar voren.

Waarom krijgen ze al die spullen?

Uit het boek "De Koninklijke Weg" van Frans Horsthuis werden de volgende drie passende teksten gebruikt voor de nabespreking van de film.

EINDIGHEID OF NIET?



Het hiernamaals. "Wat een vooruitzicht, dat er na dit leven een hemel, een eeuwig leven is". De ene geloofde dat. De ander: "Onwaarschijnlijk, dat er hierna nog iets zal komen".

"Het is met ons - zei ik - als met een jong vogeltje dat nog in het ei zit. Dat leventje is nog zo beperkt. Het beestje doet niets anders dan ei vreten, dat is zijn enige ideaal. Het heeft geen idee, dat er nog iets meer zou kunnen bestaan, hoogstens ziet het af en toe door de eierschaal heen een schijnsel van licht. Dan komt het ogenblik, dat al zijn voedsel op is. Intussen is het zo gegroeid, dat het beestje het benauwd krijgt in zijn kleine wereldje. Het denkt, nu moet ik sterven, dit is het einde. En ja, zijn wereld barst uit elkaar en ... het stapt het leven binnen. Zo gaat het met ons in ons bekrompen wereldje, waarin wij leven. We eten en drinken en werken. Dan komt het einde! We sluiten onze ogen en onze wereld spat uiteen. en ... we stappen het leven binnen".

ZELFDODING



Talrijke mensen proberen zondeloos te zijn. Ze leven achtenswaardig en plichtmatig in dienstbetrekking' van God, kerk en maatschappij, maar zonder echte omgang met de Heer. Anderen met hun onhebbeligheden hebben wél omgang met Jezus.

Ik was lang als de eersten. Van de anderen kende ik een man, een 'mislukkeling', tweemaal gescheiden, alcoholist, zonder fut of wilskracht, totaal aan lager wal geraakt. Herhaaldelijk bemoedigde ik hem: "Houd je aan Jezus vast. Hij begrijpt je en houdt van je. Het komt goed met jou". Hij stuurde me eens een brief gericht aan de Heer, waarin hij zijn diepe nood beschreef en zijn onmacht uitte om zich eraan te ontworstelen. Op Kerstmis, in diepe verlatenheid, beëindigde hij zelf zijn leven. Een schok voor me. Maar Jezus zei me hierover: "Dit is mijn oplossing. Deze man, die in dit leven zijn vrede niet kon vinden, heb ik op het feest van mijn vrede thuisgehaald. Hij is het schaap, dat ik op mijn schouders heb genomen. Op dit ogenblik vieren wij samen feest".

HET HEILIGE GELD

H. Willibrord Swifterbant



Na afloop van een lezing voor christenen, bood een man me een briefje van 25 gulden aan. "Nee dank je, ik neem geen geld aan". Daarop zei de vriendelijke man: "Maar je hebt de moeite er toch voor gedaan, neem het gerust aan".

"Nee - zei ik - ik leef zonder geld, en zeker voor een geestelijk werk neem ik geen geld aan". Hij zei: Gebruik het dan gerust voor een goed doel, of voor mensen die het nodig hebben". Het lukte me niet, hem te overtuigen en ten laatste zei ik: "Nou goed, als ik het aanneem, mag ik er dan mee doen wat ik wil?" "Ja natuurlijk", zei hij.

"Als ik het dan aanneem en het verscheur en in de prullenbak gooi, is dat goed?" "Neeee ... dat kan natuurlijk niet". Zie je nu, waar de knoop zit? Geld is hoogheilig en onaantastbaar, ook voor christenen. Je mag er alles mee doen, voor goede en slechte doeleinden, daar ben je vrij in. Maar vernietigen? Dat nooit! Geld is meer onfeilbaar en onaantastbaar dan de paus, en heiliger dan je geloofsovertuiging". De man borg het geld weer op.. Ik heb de kans niet gekregen het te verscheuren, maar ik zou graag de gezichten hebben willen zien. Het boek van Frans Horsthuis is gratis verkrijgbaar of gratis te downloaden. Dit boek gaat veel verder dan bovenstaande teksten. Er wordt door Frans Horsthuis in zijn samenspraak met Jezus uitgelegd hoe de huidige kerk in Europa naar een vernieuwde kerk in Europa moet groeien. Een kerk, die nog veel van zijn wereldse vormen en verdeeldheid kwijt moet, om het zout der aarde te worden voor een nieuw Europa. Er wordt uitgelegd hoe het priesterschap eruit moet zien en Jezus geeft dit in een boodschap voor de huidige priesters aan.

Diaken Michael Buijx bereidt enige avonden voor om met de parochianen geïnspireerd te geraken door de nog al confronterende uitspraken in dit boek. Dit wordt nog aangekondigd.

Diaken Michael Buijx bereidt enige avonden voor om met de parochianen geïnspireerd te geraken door de nog al confronterende uitspraken in dit boek. Dit wordt nog aangekondigd.



FILM: CAFÉ DE OUDE EIK

Op zaterdag 15 februari 2025 in De Hoeksteen te Swifterbant

Inloop 19.30 uur aanvang 20.00 uur



De Oude Eik, een speelfilm van Britse grootmeester Ken Loach (*Sorry We Missed You*), gaat bij uitstek over mensen zonder hoop voor wie het leven al decennialang stilstaat of slechter wordt. Het is de arbeidersklasse, groot geworden in de mijnstreek van weleer, maar inmiddels vergeten door de tijd en de beleidsmakers. De publieke voorzieningen als scholen zijn er allang wegbezuinigd of gesloten. Buurcafé De Oude Eik is zo'n beetje hun laatste veilige haven. Echter de caféhouder Tommy Joe in het voorheen welvarende mijnstadje heeft moeite om zijn café in stand te behouden.

Ondertussen lopen de spanningen in het stadje op wanneer Syrische vluchtelingen worden ondergebracht in de leegstaande gebouwen. Zij komen berooid aan en moeten geholpen worden, maar er zijn ook veel armen in het mijnstadje, dat zet kwaad bloed.



De Syrische Yara en de caféhouder vinden elkaar in hun hobby trachten samen een nieuwe gemeenschap in het stadje op te bouwen. Er is veel weerstand en het heeft veel voeten in de aarde. In het stadje komen de mensen haaks tegenover elkaar te staan en er is haat. Yara en Tommy Joe doorbreken dit op een ontroerende en ludieke wijze.

Het gaat er niet om waar je vandaan komt, maar om wat je brengt.

Een film met een oprecht hart en hoop

Uiteindelijk is er harmonie.

Toegang en hapjes gratis. Drinkjes zijn voor eigen rekening.

H. FRANCISCUS NUNSPPEET EN ELBURG EN 'T HARDE IN MEMORIAM

Karel Bus

23 november 1934 – 16 december 2024



Een gepassioneerd mens... was het thema van de afscheidsviering voor KAREL BUS, die op 16 december 2024, drie weken na zijn 90e verjaardag overleed in zorgcentrum "de Itmanshof" te Nunspeet, waar hij de laatste fase van zijn lange leven doorbracht. Een gepassioneerd mens, want alles waar Karel voor stond, of het nu zijn gezin was, zijn liefde voor de natuur, zijn vrijwilligerswerk

voor de geloofsgemeenschap, zijn trouw aan vrienden, maar vooral zijn werk als leraar en directeur van de Franciscusschool... hij deed het met hart en ziel. Met grote passie. En dat hij daarmee uitgroeide tot een gerespecteerde Nunspeeter en gewaardeerde medeparochiaan, bleek wel uit de grote opkomst bij zijn afscheid op zaterdag 21 december in de aula van crematorium Kranenburg in Zwolle. Karel Bus was nog lang niet vergeten, ook al woonde hij al 6 jaar niet meer in het gezellige huis aan de Oosterlaan waar hij samen met zijn vrouw Truus hun dochters Saskia, Natascha en hun zoon Patrick had grootgebracht. Het huis waar hij vaak ook gemist werd, omdat zijn werk altijd voor ging. De school was alles voor hem, en zijn vrouw begreep dat en ondersteunde hem waar en hoe ze maar kon. Ook de kinderen kwamen niets te kort, want als hun vader aanwezig was, was hij er ook echt voor 100 %, met zijn sprankelende energie, zijn humor, zijn hulp bij schoolwerk en zijn consequente regels. "Streng, maar rechtvaardig.. "zo typeerden zijn kinderen hem. Een man en een vader om op te bouwen., een sterke leider die overal feilloos de weg wist. Die altijd voorop liep en iedereen die aan zijn zorgen was toevertrouwd altijd veilig naar de overkant leidde. .

Juist en vooral de kinderen die moeite hadden om mee te komen, gaf hij extra aandacht. Daarom lasen we bij zijn uitvaart een fragment uit Lucas 18, bekend als "Laat de kinderen tot mij komen, want aan hen behoort het koninkrijk van God " Dat mooie verhaal waarin Jezus zijn leerlingen die een groep kinderen willen wegsturen, tot de orde roept. Zij zijn meer dan welkom bij hem. Jezus had immers een voorkeur voor de kleineren, zwakkeren, de weerlozen (" de kinderen van de rekening") van deze wereld. Karel Bus had zelf geen gemakkelijke jeugd; des te bewonderenswaardiger dat hij als leraar elk kind stimuleerde om het beste uit zichzelf te halen., Hij schreef niemand af en bouwde daarmee (zonder zich daar echt bewust van te zijn, denk ik) mee aan het creëren van het Koninkrijk van God op aarde. . Een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt, ongeacht afkomst, ras, kleur, bezit religie, talenten.... Een man, vader en opa om trots op te zijn, een leraar die je elk kind gunt. Een trouwe vriend, een groot natuurliefhebber. Een mens met humor en een sprankelende geest. Helaas werd die sprankelende geest overgenomen door een akelige ongenode gast met de naam Alzheimer.. De ooit zo sterke leider die overal de weg wist, verdwaalde steeds verder in wat een angstaanjagend donker bos voor hem moet zijn geweest. Een akelig avontuur dat bijna 16 jaar duurde.. Op 16 december 2024 mocht hij eindelijk het bevrijdende licht tegemoet treden. Hij hoeft nu alleen nog maar dat licht te volgen om op een veilige plek aan te komen. Zo mogen wij hopen en geloven..

Kerstviering 2024 St Franciscus Geloofsgemeenschap Nunspeet

De tijd gaat snel en de Kerstvieringen liggen al weer achter ons. Op kerstavond hebben wij een goed bezochte Kerstzangdienst verzorgd waarbij het Nunspeets Mannenkoor onder leiding van dirigent Fred de Vries de hoofdrol vertolkte. Zij brachten de

bekende, klassieke kerstliederen ten gehore. Onze eigen voorganger sprak een overdenking uit over het kerstfeest in deze roerige tijden.



Donderdag 19 december vierde de St Franciscusschool uit Nunspeet haar Kerstfeest in onze kerk. Het was een sfeervolle en inspirerende viering van enthousiaste leerlingen onder leiding van de leerkrachten. De overvolle kerk heeft een prachtige eigentijdse uitvoering gezien van de geboorte van Jezus.

Kerst 2024 H. Franciscuskerk Nunspeet

Doop Fenna Jansons

Zondag 2 februari begint de Woord en Communieviering om 11:00 uur vanwege de doopviering van Fenna door pater Roland ofm en diaken Mark Lieshout. In onze nieuwsbrief zullen wij alle parochianen informeren over de gewijzigde aanvangstijd.

De veertigdagentijd

De veertigdagentijd begint dit jaar op 14 februari. Precies 46 dagen voor Eerste Paasdag begint de veertigdagentijd. De eerste dag is altijd een woensdag. Deze dag kennen wij als Aswoensdag. Over onze invulling van Aswoensdag zullen wij de parochianen in onze nieuwsbrief informeren. De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning. Om het paasfeest goed en oprecht te kunnen vieren is er voorbereiding nodig. De periode van veertig dagen doet denken aan de periode die Jezus doorbracht in de woestijn en hij door de duivel op de proef werd gesteld (Mattheüs 4). Tijdens de veertigdagentijd kunnen wij iets extra's doen door ons maatschappelijk in te zetten en ons bezinnen door bijvoorbeeld vaker uit de Bijbel te lezen. Sommigen proberen zich ook te onthouden van sommige luxe door te vasten. De veertigdagentijd wordt ook wel de vastentijd genoemd, omdat (vroeger) veel gelovigen vasten tijdens deze periode. Vlak voor de vastentijd wordt carnaval gevierd. Er wordt uitbundig feestgevierd en genoten van alles dat het leven biedt, om vervolgens een periode van vasten in te gaan. Hoewel het vasten vroeger vaak strenger was dan nu, zijn er nog steeds veel gelovigen die vasten in de veertigdagentijd. Bijvoorbeeld door bepaalde dagen of gedurende de hele periode weinig of sober te eten of door 40 dagen lang minder social media te gebruiken, of geen alcohol te drinken.

Zo spreekt de Heer

*Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
'Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten,
twistend mijn gebod vergeten?
Denkt gij dat ik om dat vasten geef,
mijn volk, wat durft gij Mij te vragen!'*

Huub Oosterhuis

[Herbronnen]

Terugblik van een bijeenkomst



Pater Pio gebedsgroep in IJsselmuiden vierde haar 5-jarig jubileum en verandert van geestelijke leider

*ONGESTRAFT MAG LIEFDE BLOEIEN,
VRIJUIT ZOEKEN NAAR DE ZON.
LIEFDESLOOP VERDRAAGT GEEN BOEIEN:
LAAT HAAR STROMEN ALS EEN BRON!
LAAT DE LIEFDE MAAR GEBEUREN
ALS EEN WONDER VAN HET LICHT,
ALS EEN REGENBOOG VOL KLEUREN DOOR DE HEMEL
ZELF GESTICHT.*

Met dit lied begonnen we op vrijdagavond 20 september 2024 een boeiende avond over queer en christen zijn. Micky en Naut van bureau EduQueer zetten de aanwezigen (zo'n 30) aan het werk om te ontdekken wat queer betekent en wat zoal valt onder LHBTQIA+: een regenboog vol kleuren waar plaats is voor eenieder die op zoek is naar een eigen genderidentiteit. Een identiteit waarin je mag zijn zoals je je voelt. Een genderidentiteit die niet altijd door anderen begrepen wordt, ook niet binnen een kerkelijke gemeenschap. We hebben een documentaire bekeken waarin 3 jonge queers iets over hun leven vertellen en met name over hun eigen geloof.

Het was een interactieve gespreksavond waarbij ook ingegaan werd op hoe je als queer christen omgaat met bepaalde Bijbelse verhalen die nogal eens anti-queer lijken. We kwamen tot de conclusie dat er in de samenleving en ook in kerken voor queer christenen nog steeds sprake is van een emancipatieproces. Dat is ook een reden waarom queer christenen zich niet altijd thuis voelen in onze zondagse vieringen. Vaak wordt daarom gekozen voor een Roze Viering met eigen rituelen en queer vriendelijke Bijbelse taal en samenzijn in een veilige omgeving. Het was een boeiende gespreksavond die vast wel een vervolg krijgt.

We bedanken alle aanwezigen voor jullie vragen, opmerkingen en oprechte inbreng.

Anja Dullaart en Jan Boogaard van Geloofsproeverij0320

Op 3 september hebben we na vijf jaar afscheid genomen van kapelaan Jaap Scholten als geestelijke leider van de Pater Pio gebedsgroep in IJsselmuiden. Wij zijn ontzettend dankbaar voor alles wat hij de afgelopen jaren voor onze gebedsgroep heeft gedaan. Gelukkig was pastor Harry van der Vegt bereid om zijn rol als geestelijke leider van de gebedsgroep over te nemen. In hem hebben we een waardevolle vervanger gevonden, wat we op 5 november tijdens de allereerste bijeenkomst met hem hebben mogen ervaren. De bijeenkomst van de gebedsgroep vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand om 18 uur. Om half 6 gaat de pastorie open en is er biechtgelegenheid. Aansluitend aan de bijeenkomst is er om 19.00 uur een Eucharistieviering en erna weer biechtgelegenheid. In de toekomst willen we nog aanbidding eraan toevoegen. Tijdens de bijeenkomst bidden we onder andere de litanie van Pater Pio, een tientje van de rozenkrans – de deelnemers mogen het eerste deel van het weesgegroetje in hun eigen moedertaal bidden zoals dat ook gebeurt in Jasna Góra, Fatima en San Giovanni Rotondo. Wij hebben al verschillende talen voorbij horen komen zoals Engels, Italiaans, Frans en Pools. Elke keer leest iemand anders een brief van Pater Pio voor. Na het lezen daarvan gaan de aanwezigen dieper in op het leven en de spiritualiteit van Pater Pio. Een deel van de teksten krijgen we aangeleverd vanuit San Giovanni Rotondo. Ondanks dat Pio van 1887 tot 1968 heeft geleefd, blijven zijn brieven actueel. Hij gaf daarin geestelijk advies, bijvoorbeeld hoe je een goed christelijk leven leidt en hoe te groeien in heiligheid en hij bood woorden van hoop, troost en inspiratie. Aan het eind van de bijeenkomst geeft pastor Van der Vegt de zegen met de eerstegraads relikwie (een stukje verband met bloed uit zijn zijdedwond, een van zijn stigmata wonden) van Pater Pio. De bijeenkomst vindt plaats in de pastorie van de O.L.V. van de Onbevleete Ontvangenis kerk aan de Oosterholtseweg 2 in IJsselmuiden. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

Hopelijk tot een van de volgende bijeenkomsten!
Hartelijke groet,
Ewelina Borger, groepsleidster
info: ewelinaborger20@hotmail.com of 06-16806730



H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat:	Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel: 06 47 8410 90
e-mail:	marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw:	De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen
Pastoraatsgroep:	Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail:	pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail:	locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening:	IBAN: NL 32 RABO 0112 502 407 IBAN: NL 19 INGB 0006 234 256 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl



H. Franciscus van Assisië, Nunspeet en Elburg/'t Harde

Kerkgebouwen	St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg
Verenigingsgebouw	't Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
Contactpersoon: Nunspeet/ 't Harde	dhr. J. Kamp; email jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719
Contactpersoon: Elburg	mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
bankrekening:	IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.franciscus@parochienorbertus.nl



H. Ludgerus Dronten

Secretariaat:	Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail:	secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw:	Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep:	Dames A. Nijmeijer, I. van der Lee-Dohnau en C. Dijkhof -Hoekstra vacature voorzitter
e-mail:	pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail:	locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl



Pax Christi Lelystad

Secretariaat:	Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief	secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw:	Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep:	Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay
e-mail:	pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders, A. Rouhof en M. van Stee
e-mail:	locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL35 RABO 0348 172 583 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)
Redactie adres:	redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl



H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat:	Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail:	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw:	De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 -55051278
Pastoraatsgroep:	Mevr. L. van Noord, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr. A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail:	pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Mevr. L. Hillebregt en de Heer J. Musters vacature secretaris
e-mail:	locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.willibrord@parochienorbertus.nl



Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226) naamgever en inspirator van onze parochie

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.

Amen

