

Informatie over de Pax Christi Geloofsgemeenschap



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Secretariaat kort	4
ALGEMENE ACTIVITEITEN.....	5
Startzondag in september.....	5
Weekendvieringen	5
Rozenkrans.....	5
Stilgebed.....	5
Oecumenische vieringen.	6
Week van gebed, in januari.	6
Waterwijkvieringen.....	6
Roze viering.....	6
Gezinsvieringen	6
Viering met ontmoeting voor senioren	7
Allerzielenviering 2 nov.	7
Rouwbegeleiding	7
Bezoek Persoonlijk Pastoraat	7
Communiekoeiers.....	8
Internationale Vieringen	8
Engelstalige vieringen.....	8
Vietnamese vieringen	8
Vieringen in de verzorgingstehuizen	9
Kerstpakkettenactie	9
Kerst-Inn	9
Sobere maaltijden in de veertigdagentijd	9
Kleine Geloofsgemeenschappen in Lelystad (KGG's)	10
Volwassenen Catechese	10
Alpha Cursus	10
Missionaire parochie	11
KESA	11
IDO	12

Inzamelen voedsel voor voedselbank – 2 ^{de} zondag van de maand	13
WhatsApp groep Pax Christi Lelystad.....	13
Weggeefhoek.....	13
SECRETARIAAT	14
VRIJWILLIGERS.....	14
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN	16
Kinderdoop	16
Eerste Heilige Communie	16
Vormsel	16
Kindercatechese voor de 6 tot 12 jarigen.....	16
Jeugd catechese (12-18 jaar)	17
Theaterweekend voor de jeugd,.....	17
Kindje wiegen	17
Palmpaasstokken maken.....	18
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag.....	18
Kerkuitje voor de jeugd	18
KBO Lelystad	19
Belangen behartiging.....	19
Eenzaamheid.....	19
Informatiemateriaal	19
R.K. Onderwijs in Lelystad	20

Activiteiten in Pax Christi Geloofsgemeenschap

Voor alle activiteiten geldt dat informatie over de activiteit te vinden is in het parochieblad De Oversteek (op papier of digitaal), de digitale Nieuwsbrief of bij de werkgroep en/of het secretariaat. Daarnaast is er op de website van de Norbertus parochie een plek voor de [Pax Christi geloofsgemeenschap Lelystad](#). Op deze website kunt u zich opgeven voor de digitale versie van de Oversteek en de Nieuwsbrief.

Secretariaat kort

Het secretariaat vormt een belangrijke spil in de geloofsgemeenschap. Behalve dat er allerlei werkzaamheden op administratief gebied worden verricht zoals ledenadministratie, financiële administratie, kopieerwerk, postafhandeling, etc., fungeert het ook als een belangrijk aanspreek-, doorverwijs- en informatiepunt. (Zie blz.13)

Eigenlijk kan iedereen er met al zijn vragen terecht. Loop er ook rustig eens binnen voor een praatje of een kop koffie. Het secretariaat is sinds oktober 2008 in de Petruskerk ondergebracht.

Het secretariaat en de dagkapel zijn:

- Op werkdagen van 09:00-12:00 uur geopend.
- In de maanden juni, juli en augustus alleen op maandag, woensdag en vrijdag. van 09:00-12:00 geopend.
- Het secretariaat is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
- Indien het secretariaat gesloten is en u een vraag hebt die geen uitstel verdient, krijgt u op het antwoord apparaat het telefoonnummer van de noodtelefoon.

Adres : **Botter 39-05 8243 KA Lelystad**

Telefoon : **0320 250010**

Email: **secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl**

De vieringen op zondag en bij speciale gelegenheden worden gestreamd en zijn te zien op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450-H-Norbertusparochie-Petruskerk-Pax-Christi-Geloofsgemeenschap>

ALGEMENE ACTIVITEITEN

Startzondag in september

De viering op startzondag staat in het teken van de opening van het nieuwe pastorale jaar. Gewoonlijk staat in deze viering het jaarthema centraal en worden de catechese-activiteiten voor zowel onze jongsten, de jeugd en de volwassenen van het komend seizoen gepresenteerd.

Weekendvieringen

Elke zondag is er een viering in de Petruskerk gewoonlijk om 11.00 uur. Dit kan zijn een Eucharistische viering, een Woord en Communie een Gebedsviering of een Streamviering zijn, waarbij een viering van een andere locatie wordt overgenomen.

Af en toe is de viering op een ander tijdstip, zie [Oversteek](#), of de website van de [Pax Christi geloofsgemeenschap Lelystad](#), in de aanwezige agenda.

Door de week Eucharistische viering,

Vanaf 1 okt 2024 zullen er op woensdag avond om de week vieringen plaats vinden **zie Oversteek** of de digitale agenda op bovengenoemde site.

Rozenkrans

Elke maandagavond is er rozenkrans gebed in de dagkapel van 18.45 – 19.30 uur.

Stilgebed

Er zijn twee tijden per week voorzien van stil gebed bij het in het geopende tabernakel uitgestelde Allerheiligste.

Dinsdagmiddag 13.30u tot 14.30u.

Donderdagmorgen 6.30u tot 8.00u.

Tijdens deze openingsuren kunt u stil binnenlopen en ook weer weggaan. U kunt zolang het u gegeven is in stilte bij de Heer vertoeven, Hem danken, eren, prijzen en loven, of genaden afsmeaken voor wat op uw hart ligt. Hoe Hij zal antwoorden, dat is aan Hem en steeds weer anders, maar één ding staat vast: na een tijd van stil gebed bij Hem gaat u anders weg dan dat u gekomen bent. Stil gebed bij Hem brengt altijd genade, want Hij wacht op ons en waardeert uw komst.

Oecumenische vieringen.

In samenwerking met de Protestantse gemeente Lelystad www.pg-lelystad.nl zijn er jaarlijks 3 oecumenische vieringen, n.l. in september (*Vredesweek*) en in januari (*Week van gebed*) en in de maand juni. Een gezamenlijke werkgroep bereidt deze vieringen voor. De viering vinden om en om in de Petruskerk of in de Ontmoetingskerk plaats. Voor data en locaties volg De Oversteek of de websites.

Week van gebed, in januari.

In de Week van gebed nodigen meerdere kerken in Lelystad u dan van harte uit om één of meer gebedsbijeenkomsten (elke avond in een andere kerk) bij te wonen en samen met andere christenen te bidden. Het weekprogramma volgt in De Oversteek.

Waterwijkvieringen

Deze oecumenische vieringen zijn in 1987 voortgekomen uit een behoefte daaraan vanuit de toen nieuwe Waterwijk, die werd gekenmerkt door sociale armoede en eenzaamheid. De vieringen zijn laagdrempelig en hebben een interactief karakter. Elk jaar staan de vieringen in het teken van een thema. De data voor de vieringen zijn te vinden in De Oversteek of de websites. De vieringen zijn in basisschool Driestromenland Voorstraat 336, telkens om 10.30 uur. Voor en na de vieringen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kop koffie of thee te drinken.

Roze viering

2x per jaar is er in Lelystad een Roze viering in samenwerking met Ontmoetingskerk en Petruskerk welke wisselend in deze locaties worden gehouden. In deze vieringen is ruimte voor verhalen, het aansteken van het licht, samen zingen en stil zijn. De viering is bedoeld voor iedereen: homo of hetero, bi, transgender of nog in dubio. Lid van een kerk of niet (meer). Uit Lelystad of daarbuiten. We willen elkaar ontmoeten, luisteren, zingen en vieren. Kom zoals je bent, want zo ben je welkom; je bent uniek en waardevol, wat je seksuele voorkeur ook is. Na afloop van de viering is er gelegenheid na te praten. Houd de website of oversteek in de gaten voor de datum.

Gezinsvieringen

Regelmatig worden er gezinsvieringen gehouden. Deze viering wordt begeleid door ons gezinskoor Zimple.

Viering met ontmoeting voor senioren

Twee keer per jaar organiseert de werkgroep Seniorenpastoraat een viering voor de senioren in onze geloofsgemeenschap.

De vieringen zijn altijd op een vrijdagmiddag en aanvangstijd is 14.15 uur. Hoewel de viering georganiseerd wordt voor de senioren, is iedereen welkom!

Na de viering is er een gezellig samenzijn. Houd hiervoor de Oversteek in de gaten.

De 80+ Senioren ontvangen een uitnodiging thuis en kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de Petruskerk middels het opgavebriefje of telefonisch, of bij zijn/haar bezoeker/ster.

Er wordt dan ook rekening gehouden met dieetwensen en ruimte gemaakt voor de rolstoel of scootmobiel in de kerk.

We kijken er naar uit om u te mogen ontmoeten!

Werkgroep Seniorenviering

Allerzielenviering 2 nov.

In de viering van Allerzielen op 2 nov. om 19.00 uur gedenken we onze doden in een viering met symbolen. We noemen de namen van hen die het afgelopen jaar zijn gestorven. Er is gelegenheid de namen van overleden familieleden en vrienden op te schrijven op lijsten die tijdens de viering in een mand op de gedachtenistafel staan. We branden lichtjes voor hen; lichtjes van hoop, van eeuwig licht en verrijzenis. Iedereen is welkom. De families die afgelopen jaar afscheid hebben genomen van een dierbare worden persoonlijk uitgenodigd. Zij krijgen aan het einde van de viering het gedachteniskruisje overhandigd. Na de viering is er koffie en kunnen we nog even napraten.

Rouwbegeleiding

Mensen die een dierbare hebben verloren worden later gebeld of ze behoefte hebben aan begeleiding / gesprek, indien de contactgegevens bekend zijn.

Bezoek Persoonlijk Pastoraat

Vrijwilligers van de Werkgroep Persoonlijk Pastoraat hebben als doel zorg te dragen en aandacht te geven aan medeparochianen. Er wordt meestal op verzoek een bezoek gebracht, waarbij er een luisterend oor is of een gesprek over wat u bezig houdt ten aanzien van de kerk en het geloof. Aanleiding is vaak het verlies van een dierbare.

Communiekoeriers

Vanaf 85 jaar worden parochianen jaarlijks gevraagd of ze nog zelfstandig naar de kerk kunnen komen er wordt dan ook gevraagd of ze eventueel de communie thuis willen ontvangen

Mensen die eerder al niet naar de kerk kunnen komen, kunnen aanvragen om de communie thuis te ontvangen. Zij of hun naasten kunnen bellen naar het secretariaat of mailen om de communie thuis te ontvangen naar:

communiekoeriersPX@parochienorbertus.nl

Geef naam, adres telefoonnummer en of eventueel emailadres op.

Dan komt iemand om de communie thuis te brengen. De "communiekoerier" neemt altijd eerst contact op met degene die de communie zal ontvangen.

Internationale Vieringen

De Pax Christi geloofsgemeenschap organiseert tweemaal per jaar een internationale viering in de Petruskerk. Onze geloofsgemeenschap kent veel leden die hun roots in het buitenland hebben. In deze vieringen is er vooral aandacht voor de tradities, rituelen en liederen uit de verschillende geboortelanden. Het zijn zeer inspirerende en verrijkende vieringen voor alle parochianen. De vieringen worden begeleid door ons Internationaal Gelegenheids-Koor. Na de vieringen zijn er internationale hapjes bij de koffie. Het versterkt de contacten in onze "multiculturele" geloofsgemeenschap.

Engelstalige vieringen

Voor de vele parochianen van buitenlandse afkomst is er elke 2^e zondag van de maand om 14.00 uur in de Petruskerk een Engelstalige eucharistieviering met een buitenlandse priester.

Vietnamese vieringen

Regelmatig wordt voor de Vietnamese leden van de Pax Christi gemeenschap een viering gehouden waarbij een Vietnamese priester voorgaat.

Zie de digitale agenda van de Pax Christi geloofsgemeenschap.

Vieringen in de verzorgingstehuizen

In de verschillende verzorgingshuizen worden vieringen gehouden verzorgd door de verschillende kerken. In de Uiterdon worden er ook R.K vieringen verzorgd. Vaak ondersteund door een groep meezingers.

Kerstpakkettenactie

In onze geloofsgemeenschap organiseren we elk jaar een kerstpakketten actie. We willen mensen die het financieel moeilijk hebben, of die om andere reden een moeilijke tijd doormaken, steunen en een hart onder de riem steken met een kerstpakket of attentie. We vragen de leden van de geloofsgemeenschap om daartoe hun ontvangen kerstpakket hiervoor geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen. Ook kan men zelf een pakket maken of gewoon wat (houdbare) boodschappen inleveren. Men kan de actie ook financieel steunen (NL08 RABO 0337 6034 64 tnv Parochie H. Norbertus ovv Kerstpakkettenactie) In De Oversteek leest u t.z.t. meer over de actie en waar en wanneer u uw pakket of producten kunt afgeven.

Kerst-Inn

Op **2^{de} kerstdag** wordt er samen met de Protestantse gemeente een Kerst Inn georganiseerd in de Ontmoetingskerk. We willen die dag een ontmoetingsplek bieden aan mensen die behoefte hebben om er even uit te zijn met de Kerst. Een werkgroep bestaande uit leden van de Lelystadse Pax Christi geloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente Lelystad organiseert het. De kinderen kunnen knutselen, tekenen, en er wordt voorgelezen. Er is muziek en dans en men kan schaken en dammen tegen een simultaan speler. Vooral de bingo heeft altijd veel belangstelling. Door een bekend persoon wordt een kerstverhaal voorgelezen. Er zijn hapjes en drankjes en een gezamenlijk kerstdiner. Over de hele dag gerekend zijn er zo'n 300 tot 350 bezoekers. Aan de maaltijd nemen 120 tot 150 mensen deel. Iedereen is welkom, kerkelijk of niet.

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een tijd van vasten en bezinning. Een tijd om zelf bewust bezig te zijn met het maken van keuzes. Wat kunnen we zelf doen en laten voor een ander, voor een betere wereld. In deze tijd worden er samen met de Protestantse Gemeente Lelystad zes sobere maaltijden gehouden waarbij we ons hierop bezinnen. Samen onze weg daarin zoeken, elkaar in dat zoeken herkennen en bemoedigen. Deze sobere maaltijden zijn beurtelings in de Petruskerk en de Ontmoetingskerk op vrijdagavond, aanvang 18.00 uur.

Kleine Geloofsgemeenschappen in Lelystad (KGG's)

Al vele jaren zijn er groepjes van parochianen die elkaar met regelmaat (afwisselend) thuis bij één van de deelnemers of in de Petruskerk ontmoeten en met elkaar ervaringen uitwisselen over geloof en leven. Dit kan door bezinning en verdieping vanuit Bijbelverhalen (b.v. evangelie van komende zondag) of vanuit een boek over christelijke spiritualiteit (b.v. Hein Stufkens 'De grondwet voor geluk'). Vaak is er een gebedsmoment of een moment van stilte, luisteren naar mooie muziek of zang. Soms wordt zo'n bijeenkomst voorafgegaan door een maaltijd met elkaar. Ook zijn er andere activiteiten zoals barbecue, weekendretraite, een kerstviering, etc. Dit schept gelegenheid om vrijelijk met elkaar te spreken, hoe je nu als christen in deze maatschappij leeft en je je geloof kan verdiepen. Eenieder is welkom om eens een kijkje te komen nemen.

- De Dinsdagavond-groep komt de 2^{de} en 4^{de} dinsdag van de maand bijeen.
- De Woensdagavond-groep komt de 2^{de} en 4^{de} woensdag van de maand bij elkaar.
- En er is een groep die elke 2^{de} woensdag avond van de maand bijeen is.

Informatie bij het secretariaat, secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl
of tel: 0320-250010

Volwassenen Catechese

Jaarlijks worden er binnen de Norbertus parochie bijeenkomsten over zingeving en levensvragen georganiseerd ter verdieping van uw (geloofs) leven en voor ontmoeting met andere bezoekers.

Rondom de startviering verschijnt een boekje met daarin het gehele jaaraanbod "Herbronning". Deze gids is ook te vinden op de website onder het kopje [cursussen](#).

In de nieuwsbrief, op het prikbord in de voorzaal en in het parochieblad "De Oversteek" staat informatie over alle activiteiten en cursussen voor volwassenen voor de komende tijd.

Heeft u nog vragen of wilt u informatie: herbronning@parochienorbertus.nl

Alpha Cursus

Wie altijd al eens op een laagdrempelige manier wilde kennismaken met het christelijk geloof, is welkom bij is Alpha. Dit is dé kans om samen met

anderen in gesprek te gaan over het leven en het christelijk geloof. Het is de plek waar iedereen welkom is en waar alle verhalen samenkomen. In 2025 organiseert de Petruskerk in Lelystad deze wereldwijd gegeven serie bijeenkomsten, die toegankelijk is voor eenieder, gelovig of niet gelovig. Start van de serie is op dinsdag 7 januari in de Petruskerk. Zie Herbronning voor meer informatie.

Missionaire parochie

Een missionaire parochie, is een parochie die nieuwe leerlingen van Jezus Christus voortbrengt. Dit is gebaseerd op Mattheüs 28, 19-20 waar Jezus zegt: *“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”*

In 2019 verscheen het boek ‘Als God renoveert’ (‘Divine Renovation’ uit 2014) van de Canadese priester James Mallon in Nederlandse vertaling. In dit boek vertelt fr. James Mallon hoe hij met zijn team in de St. Benedictusparochie te Halifax, Nova Scotia, een weg is gegaan naar een missionaire parochie. Een parochie die terugliep in het aantal bezoekers, vrijwilligers en inkomsten heeft een cultuuromslag doorgemaakt naar een levende geloofsgemeenschap, waar jong en oud samenkomen om hun geloof te vieren, te beleven en handen en voeten te geven op de plaats wonen en werken. Mallon analyseert in zijn boek de huidige situatie van de Kerk en biedt tevens een richting voor de toekomst. De kerngedachte van fr. Mallon is, dat de parochie moet terugkeren tot de missie van Jezus: namelijk mensen helpen om leerling van Jezus te worden.

Voor meer informatie over de Missionaire Parochie zie: [de missionaire parochie](#), [centrum voor parochiespiritualiteit](#) of [katholiek Alpha Centrum](#)

KESA

De werkgroep kerk en samenleving is actief om daar waar nodig mensen te ondersteunen, die in de problemen zitten. U kunt de werkgroep ondersteunen met een donatie op **NL08 RABO 0337 6034 64** tnv Parochie H. Norbertus ovv Diaconaal fonds Pax Christi. Een van de activiteiten betreft de kerstpakketten actie.

IDO

- **Organisatie**

Eenzaamheid, armoede, schulden of psychische problemen kunnen ervoor zorgen dat mensen de weg naar de hulpverlening niet meer kunnen vinden. Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) is er voor mensen in Lelystad die in zo'n kwetsbare positie terecht zijn gekomen. In onze twee inloophuizen en tijdens de dagelijkse inloopsprekuren kan iedereen terecht voor hulp en verwijzen we door. Als het nodig is, geven we ondersteuning (bijv. voedselbank, schuldhulpverlening of noodhulp). Het IDO werkt namens acht kerken in Lelystad. Naast een klein aantal betaalde medewerkers zijn er 250 vrijwilligers werkzaam.

- **Ontstaan**

Al meer dan 30 jaar is het IDO in Lelystad actief. Het is een diaconale organisatie die ontstaan is vanuit de Lelystadse kerken. Vanuit de twee inloophuizen is het werk van het IDO gegroeid en diverser geworden. De voedselbank De Korenaar is in 2007 als onafhankelijke stichting naast én in samenwerking met het IDO ontstaan. Daarnaast nam ook het aantal kerken toe dat het werk van het IDO mee draagt. Door de decennialange trouwe aanwezigheid is het IDO uitgegroeid tot een vaste waarde in Lelystad.

- **Onze missie en aanpak**

De missie van het IDO luidt: "Helpen waar geen helper is." Daarmee willen we ons nadrukkelijk richten op die mensen die vaak nergens anders gezien of gehoord worden. Het gaat om mensen die op grote afstand van de hulpverlening staan of hun weg daar moeilijk weten te vinden. Onze methodiek en aanpak is gebaseerd op de presentiebenadering. Voor meer informatie over de werkwijze van IDO zie internet . **[Kenniscentrum – Ido Lelystad \(ido-lelystad.nl\)](http://ido-lelystad.nl)**

- **Straat Pastor**

Het idee voor een straatpastor ontstond bij de twee inloophuizen van het IDO medewerkers merkten steeds vaker dat bezoekers ook wilden praten over hun levensvragen. Je kunt daarbij denken aan mensen die in het leven beschadigd of teleurgesteld zijn. Ook kampen sommigen met gewetensvragen of worstelen ze met gebeurtenissen. Niet iedereen durft daarvoor hulp te vragen. De straatpastor is laagdrempelig en is er voor alle Lelystedelingen. Mensen die vragen

hebben, kunnen de straatpastor vinden in de inloophuizen van het IDO, of via

[Straatpastoraat Lelystad](#)

Inzamelen voedsel voor voedselbank – 2^{de} zondag van de maand

Voedselbank 'De Korenaar' zet zich in levensmiddelen te organiseren voor mensen die niet in hun dagelijks onderhoud kunnen voorzien. Wij kunnen bijdragen door iets van onze overdaad af te staan. Elke 2^e zondag van de maand kunnen we houdbare levensmiddelen afgeven in de kerk.

WhatsApp groep Pax Christi Lelystad

De geloofsgemeenschap heeft een WhatsApp groep o.a. voor informatie over de viering van komende zondag.

Aanmelden kan via: whatsapp.lelystad@parochienorbertus.nl

Weggeefhoek

De geloofsgemeenschap heeft een weggeefhoek waar men overtollige spullen gratis kan aanbieden aan andere leden die deze spullen juist kunnen gebruiken. In de aankomsthal hangt een bord waarop men de spullen (liefst met foto) kan aangeven met naam en adres / telefoonnummer.

Na contact kan de vrager de spullen om niet bij de aanbieder ophalen.

SECRETARIAAT

Indien u vragen hebt over een van de volgende onderwerpen, neem dan contact op met het secretariaat bij voorkeur per mail. Vermeld altijd wat u vraag is en naam en adres telefoonnummer.

Het secretariaat en de dagkapel is:

- op werkdagen geopend van 9 -12 uur.
- In de maanden juni, juli en augustus is het secretariaat geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9 -12 uur.
- Tussen kerst en nieuwjaar is het secretariaat gesloten.
- Indien het secretariaat gesloten is en u een vraag hebt die geen uitstel verdient, krijgt u op het antwoord apparaat het telefoonnummer van de noodtelefoon

Email: secretariaat.paxchristi@parochieborbertus.nl

Telefoon: 0320-250010

Onderwerpen

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Activiteiten | 10. Huiszegening |
| 2. Bewijs actief katholiek | 11. Huwelijk |
| 3. Biechten | 12. Huwelijks toestemming |
| 4. Communie thuis | 13. Jubileum |
| 5. Cursussen / Herbronning | 14. Uitvaart |
| 6. Doop | 15. Vieringen |
| 7. Doop volwassene | 16. Vormsel |
| 8. Doopbewijs | 17. Ziekenzalving |
| 9. Huisbezoek | 18. Persoonlijk/geloofsgesprek |

VRIJWILLIGERS

Een geloofsgemeenschap is alleen vitaal indien er vrijwilligers zijn die zich voor de gemeenschap inzetten. Er zijn verschillende werkgroepen.

Indien u zich geroepen voelt kunt u mailen naar **locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl** of **pastoraatsgroep.paxchristie@parochie.nl**

De volgende WERKGROEPEN zijn actief

Organisatie

- Locatieraad
- Pastoraatsgroep
- Missionaire parochie

Catechese

- Dopen
- Eerste Communie
- Kindercatechese
- Jeugd catechese
- Vormsel
- Volwassenen Catechese
- Alpha Cursus

Diaconie

- Bezoekgroep Penitentiare Inrichting (PIL)
- Inloophuis
- Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)
- Interkerkelijk Schuldhulpverlening Lelystad
- Kerst Inn
- Missie Ontwikkelingswerk en Vrede (MOV)
- Persoonlijk pastoraat
- Seniorenpastoraat.
- Werkgroep Kerk in de Samenleving (KESA)
- Ziekenbezoek

Gemeenschapsofbouw

- Bibliotheek Lelystad
- Evenementen commissie
- Gastvrouwen
- Gebouwbeheer
- Kleine Geloofsgemeenschappen (KGG)
- Ledenadministratie
- Oud Papier Actie
- Website en Nieuwsbrief
- Schoonmaakgroep
- Secretariaat

Liturgie

- Acolieten
- Bloemengroep
- Gezinsvieringen
- Internationale vieringen
- Koren
- Koster
- Lektoren
- Oecumenische vieringen
- Vieringen onder leiding van Eigen Parochianen (VEP)
- Uitvaart viering/overlijden
- Waterwijkvieringen
- Engelstalige viering
- Vietnamese viering
- Ziekenzalving

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderdoop

De werkgroep kinderdoop verzorgt het contact met de ouders die hun kind willen laten dopen. De werkgroep bespreekt telefonisch een mogelijke datum en onderhoudt het contact met de doopheer. De doopheer verzorgt door middel van huisbezoek de voorbereiding van en de catechese rond het sacrament van de doop. Waar nodig maken de ouders tevens kennis met de werkgroep leden en met de Petruskerk en haar geloofsgemeenschap. Bij de viering van het doopsel is de werkgroep op de achtergrond aanwezig.

Voor iedereen die gedoopt wordt in de Petruskerk wordt een 'Doopduifje' gemaakt met daarop de naam van de dopeling en datum van de doop.

Deze duifjes krijgen tijdens de doop een plekje in de kerk. Eenmaal per jaar worden deze doopduifjes uitgereikt tijdens een speciale viering.

U wordt hiervoor uitgenodigd.

Opgave via het secretariaat

telefoon: 0320 250010 of

per email: dopen.lelystad@parochienorbertus.nl

Eerste Heilige Communie

De kinderen van groep vier van de basisschool mogen hun eerste communie doen. De datum hiervoor ligt nog niet vast, we streven ernaar om dit in het voorjaar te doen.

Als je je kind op wilt geven voor de 1^{ste} communie kan je dit doen via het secretariaat.

Vormsel

Regelmatig wordt een Vormselviering gepland.

Er wordt gewerkt met het project 'In vuur en vlam'. Begeleiding wordt verzorgd door pastoor i.s.m. vrijwilligers. Opgave voor het vormsel gaat via het secretariaat.

Kindercatechese voor de 6 tot 12 jarigen

Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar hebben we 8 keer per jaar tijdens de zondagsviering een catechese bijeenkomst. We luisteren naar een verhaal, en verwerken dat met een knutsel, een spel of een andere activiteit.

Jeugd catechese (12-18 jaar)

Samen met jongeren tussen 12 en 18 jaar het geloof beleven, met films en (creatieve) activiteiten is waar de jeugd catechese groep voor staat.

Dit doen we iedere 1e vrijdag van de maand van 20:00-22:00 uur in de Petruskerk. Iedere maand wordt er geprobeerd een onderwerp te zoeken die actueel is. Rondom dat thema kijken we een film of hebben we een creatieve activiteit waarbij het geloof een rode draad is.

Activiteiten waarbij je aan kan denken zijn, **Begin van het jaar**; het maken van een moodboard met goede voornemens (moet dat 1x per jaar?), **Kerst** waar we kerstkaarten schrijven voor jeugd gedetineerden, **Witte Donderdag**, waar we de Passion gezamenlijk kijken en nabespreken. Maar ook voorafgaand aan **4 & 5 Mei**, waar we hebben besproken wat een kostbaar goed (godsdienst) vrijheid is.

Zomaar een greep uit een activiteiten die we deze groep doen. Lijkt je dit leuk? Kom vooral een keer langs, of neem contact op met Niels of Martijn via jongeren@parochienorbertus.nl

Theaterweekend voor de jeugd,

In het 1^{ste} weekend van oktober wordt er een Theaterweekend georganiseerd in de Ontmoetingskerk, voor de jeugd vanaf 12 jaar. Het is een zeer gezellige activiteit, zeker aan te bevelen. Ook is er behoefte aan begeleiding, dus ouders schroom niet! Voor opgave en aanmelding houd de website [PG-Lelystad Jeugd](#) in de gaten.

Kindje wiegen

Op 2^{de} kerstdag is er kindje wiegen. Dit is een kerstviering voor de allerkleinste kinderen (van 0-6 jaar) En de overige familieleden zijn ook van harte welkom. Op een leuke en pakkende manier wordt aan de kinderen het kerstverhaal verteld. Elk jaar wordt de geboorte van Jezus gevierd en elk jaar net weer even wat anders. Het blijft een verrassing hoe we het dit jaar doen.

Na afloop wordt het gevierd met beschuit met muisjes. Ben je nieuwsgierig? Kom het mee vieren op 26 december om 11.00 uur.

Palmpaasstokken maken

Graag willen wij alle kinderen uitnodigen om met ons een palmpasenstok te maken. Het wordt een gezellige middag met leuke verhalen en creatieve bezigheden. Iedereen is van harte welkom op de zaterdag voor Palmpasen van 14.00 tot 15.30 uur in de Petruskerk. Volg t.z.t. De Oversteek, de website, of onze nieuwsbrief voor meer informatie.

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag.

Op Hemelvaartsdag gaan jeugd en volwassenen samen in alle vroegte op pad. We vertrekken om 6.00 uur, staan stil bij de betekenis van Hemelvaart, beleven een meditatief moment en nuttigen samen van de door onszelf meegebrachte spijzen voor het ontbijt buffet. Ben je nieuwsgierig van aard, hou je van een avontuurlijke activiteit, geschikt voor alle leeftijden, wandel gezellig met ons mee. Meer info over locatie en opgave volgt t.z.t. op de parochiewebsite, de nieuwsbrief en De Oversteek.

Kerkuitje voor de jeugd

Elk jaar wordt er voor de jeugd die betrokken zijn bij de jeugdactiviteiten van de Petruskerk, een uitje organiseren. De invulling ervan blijft nog een verrassing. Gegarandeerd plezier en gezelligheid. Er zal voldoende ervaren begeleiding aanwezig zijn. Houd de nieuwsbrief, het prikbord, De Oversteek en de parochiewebsite voor nadere informatie en opgave in de gaten.

KBO Lelystad

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) is er voor 50 plussers in Lelystad. De afdeling Lelystad met meer dan 350 leden maakt onderdeel uit van KBO Flevoland. Wij maken ons sterk voor een gelijkwaardige samenleving. Een maatschappij waarin iedereen meedoet en mensen omzien naar elkaar. www.kbo-flevoland.nl/lelystad

Belangen behartiging

Belangenbehartiging doen wij landelijk door aansluiting bij landelijke organisaties en gemeentelijk door deelname binnen de samenwerkende gemeentelijke ouderenorganisaties in de Stichting OSOL.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een belangrijk issue bij het ouder worden. Daarom heeft de KBO Lelystad zich aangesloten bij de Tafel van de Eenzaamheid en probeert zij ontmoetingen te bevorderen door o.a.:

- voorlichtingsmiddagen met actuele onderwerpen;
- de wekelijkse soosmiddag op de maandag waar ook niet leden van harte welkom zijn;
- gezellige bijeenkomsten zoals het kerstdiner, de koningsdagviering, uitstapjes en reisjes en af en toe aan te schuiven bij Resto van Harte.

Informatiemateriaal

De leden ontvangen 11x per jaar het magazine ONS, 11x het eigen Bulletin en het jaarboekje. Al deze informatie is ook beschikbaar in de folderwand in de Petruskerk. **Voor meer informatie** kijk op onze website www.kbo-flevoland.nl/lelystad

R.K. Onderwijs in Lelystad

Contactinformatie per school

- **De Lispeltuut:** info@lispeltuut.nl
- **Leatare:** info@leatare.nl
- **De Kring:** kring@skofv.nl
- **De Toermalijn:** dir.toermalijn@skofv.nl
- **Het Schrijverke:** schrijverke@skofv.nl

Deze scholen zijn onderdeel van **SKO** Ontwerpers van onderwijs.
Wij bouwen aan het leren van morgen <https://ontwerpersvanonderwijs.nl>

Ieder kind heeft recht op geluk. Bij SKO creëren wij daarom voor elke leerling de ruimte die nodig is om geluk te ervaren. In een veilige omgeving dagen we hen uit. En we geven hen het vertrouwen om hun talenten te ontwikkelen. Met verwondering en plezier leren zij zichzelf en de wereld kennen.

Samen voor ieder kind

Al onze 27 katholieke basisscholen hebben hun eigen unieke identiteit en achtergrond. Met elkaar werken we samen op basis van geloof en vertrouwen. Allen met hetzelfde doel voor ogen: aansluiten bij de behoefte van ieder kind. Zodat ieder kind zo goed mogelijk onderwijs ontvangt dat bij hem of haar past.

Elke dag ontwerpen we onderwijs. Vanuit lef, passie en meesterschap. Ervarend en uitdagend leren, dat gunnen we elk kind!

Contactgegevens SKO

Meentweg 14-D, 8224 BP Lelystad

Postbus 608, 8200 AP Lelystad

Telefoon: (0320) 225 040

E-mail: secretariaat@ontwerpersvanonderwijs.nl