

Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



# DE OVERSTEEK



**ADVENT, KERST & OUD EN NIEUWJAAR**

PAROCHIEBLAD NORBERTUSPAROCHIE

JAARGANG 17-2  
2024-2025





### Bezinning

Het mag ons nooit gewoon lijken  
hoe iemand elke morgen opnieuw  
heel hartelijk  
anderen het allerbeste wenst.

Het mag ons nooit gewoon lijken  
hoe iemand met grote zorg  
alles behartigt  
wat anderen  
hem of haar durven vragen.

Het mag ons nooit gewoon lijken  
hoe iemand fijngevoelig  
anderen blijft verrassen  
met een kleine attentie.

Het mag ons nooit gewoon lijken  
hoe mensen met een klein inkomen  
grootmoedig delen met wie  
ook veel moet missen

Het mag ons nooit gewoon lijken  
hoe mensen met veel problemen  
hun eigen zorgen vergeten  
om het voor anderen op te nemen.

In zoveel kleine dingen ervaren we  
de diepste menselijkheid  
die ons naar de Liefde van God verwijst.

*Federatie Kana*

## VERSCIJNINGSDATA DE OVERSTEEK

7 jan	22 jan	17-3	Aswoensdag/ Vasten
11 mrt	26 mrt	17-4	Pasen
6 mei	21 mei	17-5	Hemelvaart/ Pinksteren
1 juli	16 juli	17-6	Vakantie
2 sept	17 sept	18-1	Start seizoen

# INHOUDSOPGAVEN

- 5 PASTORALE COLUMN
- 6 GEEF ONS VREDE
- 8 LEREN & LUISTEREN
- 10 ADVENTSACTIE
- 12 AFSCHEID VAN ...
- 15 VAN HET PAROCHIEBESTUUR
- 16 VIERINGENROOSTER
- 18 OMZIEN NAAR ELKAAR
- 19 BLIJF ER NIET MEE ZITTEN
- 20 GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
- 29 HERBRONNEN

## Van de Redactie

De klok is alweer een paar weken naar de wintertijd gezet en dat was gelijk te merken, 's avonds eerder donker, een teken dat de donkere dagen voor Kerstmis eraan komen.

De Oversteek die voor u ligt is geheel gewijd aan de adventstijd en kerstmis. We zoeken het licht en de warmte weer op rond kersttijd, samen met familie en vrienden. In de pastorale column schrijft diaken André van Boven over de prachtige verhalen van de evangelist Lucas en kijkt hij terug op zijn reis naar Lourdes, een mooi verhaal dat ook in de dagen rond kerst zomaar weer kan gebeuren, wie weet zelfs vandaag. De roep om vrede is misschien wel groter dan ooit en wordt in kersttijd alleen maar luider. Zo neemt Annemarie Swater ons mee hoe wij gestalte kunnen geven aan die roep om vrede. Tegenwoordig hebben we ook een pagina "Leren en Luisteren" waarin onderwerpen die in de media zijn verschenen nog even voor het voetlicht worden gebracht. Ook wordt uw aandacht gevraagd voor de adventsactie die wordt gehouden voor de mensen in Guatemala. Het parochiebestuur neemt ons weer mee in het reilen en zeilen van de verschillende geloofsgemeenschappen. De Kesa groepen zijn rond kersttijd ook altijd erg actief en rond adventstijd starten zij de actie "hoe kunnen wij omzien naar elkaar". Tot slot de bijdragen van alle geloofsgemeenschappen met hun lokale nieuws en in memoriams.

*Wij van de redactie wensen u alvast een Zalig Kerstmis en een Zalig Nieuwjaar.*

## ZIEKENZALVING (OF -ZEGEN) UITVAART

**Biddinghuizen** 06-305 011 20 Ina of  
Els 06-128 139 83  
**Nunspeet/Elburg/'t Harde** 06 557 372 85  
**Dronten** (0321) 312 456  
**Lelystad** (0320) 250 010  
**Swifterbant** (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of  
Mirjam Kemps-van Berkum tel. 0321 -322 915 / 06 831 185 68

## Team van pastores

**Pastoor Drs. A.J. Huitink** priester (vrijdag vrij)

tel. 06-205 706 69

[a.huitink@pastoraalteam.com](mailto:a.huitink@pastoraalteam.com)

**Pastor G.M.J. van der Vegt**

tel. 06-241 630 35

[pastvegt@kerkmail.nl](mailto:pastvegt@kerkmail.nl)

**Diaken Drs. A.P. van Boven** (maandag vrij)

tel. 06 - 575 411 73

[a.vanboven@pastoraalteam.com](mailto:a.vanboven@pastoraalteam.com)

## Secretariaat Norbertusparochie

Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen  
van 9.00 tot 12.00 uur

**Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra**

[secretariaat@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat@parochienorbertus.nl)

tel. 0321-312 456

## Bestuur

Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)

**Pastoor drs. A.J. Huitink** - voorzitter

[a.huitink@pastoraalteam.com](mailto:a.huitink@pastoraalteam.com)

**Dhr. A. Merkelbach** -technisch-voorzitter

[vicevoorzitter@parochienorbertus.nl](mailto:vicevoorzitter@parochienorbertus.nl)

**Dhr. E.A.M. Staes** - secretaris

[secretaris@parochienorbertus.nl](mailto:secretaris@parochienorbertus.nl)

**Dhr. F.A.J. Renne** - penningmeester

[penningmeester@parochienorbertus.nl](mailto:penningmeester@parochienorbertus.nl)

**Dhr. P.P.J.M. Cryns** - Adviseur gebouwen lid.

[paulcryns@parochienorbertus.nl](mailto:paulcryns@parochienorbertus.nl)

**Mvr A.C. Cryns-Hop** - communicatie

[communicatie@parochienorbertus.nl](mailto:communicatie@parochienorbertus.nl)

## DE OVERSTEEK

**Parochieblad H. Norbertusparochie**

Jaargang 17- nummer 2 2024

Versijnt 6x per jaar papier oplage: 1310

Volgende uitgave: 22 jan 2025

Thema: Advent, kerst en nieuwjaar

Uiterlijke kopijdatum: 07 jan 2025

**Contact**

Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

[redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl](mailto:redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl)

**Reacties over de TOEZENDING uitsluitend per e-mail naar:**  
[bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl](mailto:bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl)

**Redactie:** Sandra Cryns en André van Boven

**Vormgeving:** Sandra Cryns en de redactieleden

**Illustratie Achterkant:** Felix Guérain [www.felixguerain.com](http://www.felixguerain.com)

**Drukwerk:** Zalsman [www.zalsman.nl](http://www.zalsman.nl)





## PASTORALE COLUMN

### Het kan vandaag gebeuren

Tot de verlamde man sprak Jezus: 'Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis.'

Onmiddellijk stond hij voor aller ogen op, nam het bed waarop hij gelegen had mee en ging God verheerlijkend naar huis. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkten God. Vol ontzag zeiden zij: 'Wij zijn vandaag van ongehoorde dingen getuigen geweest.'  
(Lucas 5,24-26)

De evangelist Lucas heeft ons prachtige verhalen geschonken. In het kerkelijk jaar zouden wij behoorlijk stil vallen zonder zijn vertellingen op Kerstavond, Maria Lichtmis, Pasen, Hemelvaart en niet te vergeten Pinksteren. Hij is ook degene die ons vertelt over de barmhartige Samaritaan, de verloren zoon en de onrechtvaardige rentmeester. In de kloosters zijn Lucas' liederen door te eeuwen heen tot in onze tijd gekoesterd en geliefd. De lofzang van Zacharias in het morgengebed, de lofzang van Maria in het avondgebed en bij de dagsluiting de lofzang van Simeon. Vrijwel niemand heeft zo'n enorme invloed op het kerkelijk leven gehad als Lucas.

Het fragment dat ik hier citeer uit het vijfde hoofdstuk, brengt nog een ander aspect aan het licht. Lucas staat in de traditie te boek als arts en inderdaad gebruikt hij de woorden 'genezen' en 'gezonder maken' veel vaker dan de andere evangelisten. Belangrijker dan dat, is zijn afkomst: Lucas is een Griek. Hij heeft geen Joodse achtergrond maar stelt zichzelf de opgave om het bijzondere verhaal over Jezus

toegankelijk te maken voor de mensen uit zijn culturele omgeving.

In die Griekse cultuur kun je het ideale mensbeeld omschrijven als 'de mooie en goede mens'. Een gezonde ziel woont in een gezond lichaam, zij zijn met elkaar in harmonie. Bij gezondheid gaat het niet alleen om lichamelijk welzijn, maar ook om geestelijk in orde te zijn. Bijvoorbeeld door een rechtvaardige levenswandel te kiezen en de juiste maat te hanteren bij alles wat je doet. Het gaat om de juiste balans. Ziekte verstoort die balans en bedreigt de waardigheid van de mens.

Genezen is voor Lucas dus vooral het herstel van de menselijke waardigheid en het terugvinden van de goede balans. Dat wordt duidelijk in de verhalen die hij vertelt over het genezen van mensen. Die genezingen gebeuren vrijwel allemaal op de Joodse sabbat, de dag waarop God rustte van zijn scheppingswerk en zag dat alles goed was. Genezen is het herstel van de goede schepping: als Jezus iemand beter maakt, voltooit Hij het werk van God. In dat herstel komt de mens te voorschijn die God heeft bedoeld.

Zo ook in het verhaal over de verlamde man die door vrienden bij Jezus wordt gebracht. Hij ligt op een bed en is niet in staat om te gaan waarheen hij zelf wil. Maar net als zijn vrienden gelooft hij dat Jezus hem kan verlossen uit die onvrijheid. Zij doen iets ongehoords vanuit het vertrouwen op de bevrijdende kracht van God die in Jezus aan het licht komt. Opvallend hierbij is de afwezigheid van welk

medisch handelen dan ook. Jezus kijkt de man aan, bemoedigt hem en spreekt hem toe. Dat is alles.

Nu mocht ik in september mee met een zorgbedevaart naar Lourdes. In één van de vieringen die wij als groep hebben beleefd in de bovenste basiliek is dit verhaal over de verlamde man gelezen als evangelie. Het past zo goed bij wat er op die plek in de Pyreneeën dagelijks gebeurt. Naar Lourdes komen vele mensen die geplaagd worden door ziekte of beperking. Wie van hen niet op eigen kracht kan komen, wordt gebracht door vrienden. Anders dan in de rest van de wereld krijgen die zieken in Lourdes voorrang. Er zijn speciale banen voor rolstoelen in de straten, er is een plek vooraan bij alle plechtigheden en op het heiligdom staat een compleet hospitaal. En bij dit alles is er de eerbied en hulpvaardigheid van gezonde pelgrims. Op die manier kan de door ziekte aangetaste mens in Lourdes een bevestiging ervaren van zijn of haar waardigheid. Het is een beetje herstel van de mens zoals God die heeft bedoeld.

In het verhaal van Lucas gaat de verlamde man dankbaar terug naar huis. De mensen die er omheen stonden, spreken hun verbazing uit: 'Wij zijn vandaag van ongehoorde dingen getuigen geweest.' Telkens als ik na zo'n bedevaart huiswaarts keer, voel ik dezelfde verwondering. Het is niet louter een fraai verhaal van wat ooit een verlamde man is overkomen. Het kan nog steeds gebeuren. En wie weet zelfs vandaag.

André van Boven

## Geef ons Vrede

Nu ik mij vanmiddag achter mijn computer heb gezet om weer iets te schrijven voor de volgende Oversteek, is er maar één woord dat zich in mijn hoofd heeft genesteld, nl het woord vrede. Ik denk dat ook u allen veelvuldig aan de wereldvrede denkt, of liever het ontbreken ervan. Want vrede is op dit moment ver te zoeken in onze wereld. En in plaats van dat onze leiders bezig zijn met het bewerkstelligen van een duurzame vrede, is de bewapeningswedloop weer zeer actueel en draaien de wapenfabrieken op volle toeren.

En in plaats van gezamenlijk optrekken komen mensen met hun emoties en overtuigingen tegenover elkaar te staan en trekt het ontbreken van vrede en gebrek aan begrip voor elkaar, ook een zware wissel op onze eigen samenleving. En op ons land.

Er kan niets meer gebeuren of mensen vinden het ook nodig om een statement te maken, een beroep te doen op recht van meningsuiting en demonstratie in het kader van onze vrijheid. Een vrijheid die echter net zover reikt als de grens van de ander. Eigenlijk vinden we heel wat met z'n allen en nog luid en duidelijk ook. Vaak niet gehinderd door enige kennis. Of door 'kennis' opgedaan in de sociale media.

Ondertussen zingt de Cantorij van de Ludgeruskerk steeds het Da Nobis pacem van Mendelsohn Bartholdy voorafgaand aan de viering waarin zij zingt. De laatste keer viel me op, dat de aanwezigen het er niet van weerhield om nog even gezellig bij te praten tijdens het lied. De viering was immers nog niet begonnen. Best storend eigenlijk! Het zou fijn zijn, als we een ogenblik zouden mediteren op de tekst en ondertussen luisteren naar de prachtige melodie.

Da nobis pacem betekent letterlijk Geef ons vrede. De tekst is ontleend aan een gebed van Maarten Luther om vrede (1535).

De tekst van Luther was weer een parafrase



van *Da pacem Domine*, een Latijns gebed voor vrede uit de 6e of 7e eeuw. En dat gebed is dan weer gebaseerd op een psalmttekst en een tekst uit het Bijbelboek Koningen 2.

In Luthers tijd was het gebed een reguliere afsluiting van de kerkdiensten.

Het brengt mij tot het besef, dat de mensheid al eeuwenlang bidt om vrede, die helaas zo vaak afwezig is. Ook in onze tijd.

De Cantorij vindt het zinvol en mooi steeds te beginnen met een gezongen gebed om vrede. We staan dus als koor in een eeuwenoude traditie.

De tekst van het lied is als volgt:

**DA NOBIS PACEM DOMINE  
DA PACEM PERDURARE  
NAM NULUS EST, QUI VALIDÉ  
PRO NOBIS PROSIT STARE  
QUAM TU NOSTRA SPES  
ET SALUS.**

In de vertaling luidt het:

**GEEF ONS DE VREDE HEER  
GEEF ONS EEN DUURZAME  
VREDE  
DIE ZAL VOORTDUREN  
NIEMAND ANDERS DAN U  
KAN VOOR ONS STRIJDEN.  
WANT U BENT ONZE HOOP  
EN ONZE REDDING.**

Wat gaat er door ons heen als we het lied horen en het gebed bidden?

Denken we werkelijk dat God de macht heeft om duurzame vrede te bewerkstelligen? Of denken we stiekem: als het in al de eeuwen die achter ons liggen niet gelukt is, waarom het dan nu wel zou kunnen gebeuren? Hebben we de hoop opgegeven? De

moed verloren? Er spreekt een groot vertrouwen uit de tekst van het gebed. Kunnen wij dat vertrouwen ook opbrengen?

Het voelt dit jaar extra alsof wij wandelen in duisternis. Kunnen we werkelijk geloven, dat een groot licht over ons zal opgaan? De profetie van Jesaja, die met Kerst weer uitgesproken wordt?

Of is dat slechts een visioen dat nooit bewaarheid kan worden?

Een ding weet ik zeker: de vrede zoals Christus die bedoeld heeft, begint bij onszelf en in onszelf.

Een goede Adventstijd en een mooie Kerst toegewenst! Met vertrouwen in waar we toe in staat zijn, voor het komende jaar!

*Anne-Marie Swater*

# De aarde, ons gemeenschappelijk huis

## Leren & Luisteren

### Leren & luisteren

Talkshows op tv zijn vaak uit op conflicterende standpunten: naar elkaar luisteren is niet vanzelfsprekend als de kijker vermaakt wil worden met een hanengevecht. Maar een podcast kán de diepte ingaan en leidt zelfs tot nieuwe vormen van luisteren en gehóórd worden. Een podcast is een gesproken uitzending via internet voor een breed publiek. Je kunt de aflevering terugluisteren als het je uitkomt. Via een app op telefoon of tablet of via een website. Zo heeft Radio Maria (zendt 24/7 uit) een audio-theek met 243 sprekers waaronder pastoor Huitink. Bij deze stellen we enkele interessante podcasts voor over geloof en kerk en illustreren die met één aflevering:

### Katholiekleven.nl

Podcasts over de boodschappen van de Paus, of roepingenzondag, wat betekent Maria voor jou, leer ons bidden, Missionaire parochie, de weg van de liturgie (achtergronden over de Eucharistieviering). De NL bisschoppenconferentie nam het initiatief voor deze podcast maar er komen zeker niet alleen priesters aan het woord.

De laatste aflevering, voor de wereldgebedsdag voor de zorg om de schepping, van de Franciscaanse hoogleraar Willem-Marie Speelman gaat over hoop: geen doemdenken over klimaatscenario's maar de vreugde en dankbaarheid om Gods prachtige schepping. Bemoedigend en blij!

<https://www.katholiekleven.nl/podcasts/actuele-podcasts/paus-podcast-zorg-voor-de-schepping-2024>

### Kloostercast

KRO-NCRV brengt in de advent, kersttijd, 40dagentijd en paastijd elke dag een kloostercast van een paar minuten. Religieuzen uit verschillende orden en congregaties, ook 'leken' die zich aan een klooster verbonden hebben, gaan in op vragen als: waar liggen je wortels, hoe herken je een zielsverwant, hoe maak je een moeilijke keuze. Steeds gaat het er om hoe de gewone luisteraar

de praktische wijsheid uit het kloosterleven kan toepassen in het leven van alledag: van je mobiele telefoon tot time-management, van vriendschap tot omgaan met kritiek.

Hoe je goed kan leren luisteren vertelt Peter Nissen oblaat bij de Benedictijnen in Doetinchem.

<https://kro-ncrv.nl/programmas/kloostercast/65-luisteren>

### Pauscast

Vaticaan-Correspondent Andrea Vreede kan, juist omdat zij zelf niet tot de kerk behoort, goed uitleggen wat zij hoort in Italië. Samen met Wilfred Kemp maakte ze afleveringen over bijv. de synode, financiën, het conclaaf, onfeilbaarheid, wereldpolitiek enz. Het perspectief is dat van de wereldkerk, met veel respect voor Paus Franciscus maar ook veel kritische vragen en nuance.

Het bezoek van de Paus aan België is de meest recente aflevering.

<https://www.nporadio5.nl/podcasts/pauscast/113241/1-de-paus-in-belgie-s04>

### Bidden onderweg

De jezuiten bieden dagelijks podcasts aan. Er zijn aparte series gericht op Jezus, jongeren, de psalmen, LHBTI+, de schepping. Levensgebeden, gebeden voor Oekraïne, het MiddenOosten, lezingen over Ignatius en dit alles steeds toegepast op het leven anno nu, voor mensen met en zonder afstand tot de kerk. En een speciale dagelijkse retraite in de advent:

<https://biddenonderweg.org/adventsretraite/>

### Petrus in het Land

KRO-NCRV programma, om terug te kijken uitzending van zaterdag 2 november, Kerkcentrum de Hoeksteen Swifterbant staat centraal met als thema "Waar ben jij dankbaar voor"

[https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/seizoen-4/petrus-in-het-land\\_57/afspelen](https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/seizoen-4/petrus-in-het-land_57/afspelen)



# Evangelie 'vertaald' naar het leven van mensen nu

## Dolle Maria's



Laetitia van der Lans (59) en Celine Timmerman (34) zijn katholiek, moeder en werken in de communicatiesector. Gevoelsmatig zitten ze soms in de knoop: als de praktijk van alledag schuurt met de leer van de kerk, of als het ideaal van Christus' Evangelie 'vertaald' moet worden naar het leven van mensen nu. Paus Franciscus vereert "Maria die de Knopen verwacht": door je zorgen bij haar neer te leggen komt er weliswaar niet meteen een pasklare oplossing maar wel ruimte. In de podcast krijgt steeds een gast alle ruimte om een knoop te ontwarren. In "de oordeelsknoop" is dat een gevangenispastor die al haar vooroordelen opzij moest zetten en jongeren en vrouwen in detentie leerde zien als mensen in de knoop. In 'de seksualiteitsknoop' wordt openhartig gesproken door een Chr. seksuologe over waar mensen in hun liefde tegenaan lopen, ook als ze alleen zijn. Zo zijn er ook afleveringen over de overgangsknoop, verslavingsknoop, kloosterknoop, uitvaartknoop, relatieknoop, burn-outknoop' enz. doorgaans met een vrouw als gast die in de kerk én midden in de samenleving staat.

In "de katholieke GTST knoop" (afl.13) vertelt Prof. Monique van Dijk-Groenenboer over haar onderzoek onder katholieke vrouwen. Tot haar eigen verbazing werd ze vervolgens afgevaardigd naar Praag ter voorbereiding op de synode. Van harte betrokken bij de katholieke kerk en soms worstelend met de rol van vrouwen daarin. Wat maakte het veel verschil om te merken dat er nu tenminste naar je geluisterd wordt!

Cultuurveranderingen gaan langzaam, maar de synode heeft vrouwen een rol gegeven die tot nu toe ondenkbaar was en Monique is vol hoop en straalt die uit op de universiteit, in de parochie, in de synode en via deze podcast in de kerk.

<https://app.springcast.fm/player/podcast/15097?theme=custom>

## Samen luisteren?

Een parochie in Soest ontdekte wat de Dolle Maria's in een gespreksgroep kunnen betekenen. Je hoeft immers niet eerst allemaal een moeilijk boek te hebben gelezen maar kunt ter plekke samen luisteren. Je hoeft niet 's avonds een 'spreker' te laten komen, maar hoort wel uit de eerste hand over de dilemma's waar iemand mee worstelt die er echt over nagedacht heeft. Als iemand een keer niet kan is de podcast altijd terug te luisteren. En het tijdstip kies je samen: een huiskamer of kerkzaaltje en koffie is al genoeg, zelfs een beamer is niet nodig en inschrijven vooraf eigenlijk ook niet.

Lijkt dit misschien een goed idee om elkaar te ontmoeten over een thema dat ons raakt? Met een paar mensen van een locatie zouden we het eens uit kunnen proberen? Een pastor of gespreksleider is er niet per se nodig, maar een uitnodiging om mee te komen luisteren zou ik graag aannemen!

In het synodaal proces draait alles om luisteren: met écht aandacht voor de ander en wat daarin door kan klinken van de Heilige Geest. Niet als een kakofonie van meningen en emoties, maar in de stilte van Gods liefde die je omvormt en helpt het leven van alledag uit te houden vanuit je geloof. Misschien weet je niet hoe je zo'n podcast moet openen? Vraag eens een kleinzoon, buurmeisje of wie er maar op je pad komt om je daarbij te helpen: je zult zien dat het voor hen geen enkele moeite is maar dat je ze een groot plezier doet dat ze jou met iets mogen helpen. En luister dan meteen even naar wat hén interesseert en raakt.

Samen luisteren?

# ADVENTSACTIE

## EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE



### **Voedzame gewassen voor gezonde families**

**Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding. Groeiachterstanden door te weinig of eenzijdige voeding kunnen echter levenslange gevolgen hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een goede oogst en voedzame, biologische gewassen.**

Monocultuur, kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen tasten de bodem en de biodiversiteit aan. Daardoor brengt landbouw op deze percelen steeds minder op. Ook de kwaliteit van de oogst komt onder druk te staan: de gewassen bevatten minder belangrijke voedingsstoffen omdat die niet meer in de bodem te vinden zijn. Dat heeft grote gevolgen voor de gezondheid van de mensen én kinderen die ervan leven.

*Volwassenen en kinderen die langere tijd voedsel eten dat onvoldoende goede bouwstoffen bevat, raken chronisch ondervoed.*

Zeker voor jonge kinderen heeft chronische ondervoeding ernstige en blijvende gevolgen. Er ontstaan bijvoorbeeld groeiachterstanden, maar ook hun mentale ontwikkeling verloopt trager omdat hun hersenen zich minder goed ontwikkelen. Ze presteren daardoor minder goed op school, wat grote gevolgen heeft voor hun toekomst. Bovendien hebben deze kinderen een zwakker immuunsysteem waardoor ze vatbaarder zijn voor ziektes.

### **Wat doet Adventsactie?**

Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele – vaak vergeten – lokale landbouwmethoden. Zelfgemaakte compost en wormen kunnen bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in plaats van chemicaliën gebruiken de boeren knoflook en peper om insecten te bestrijden. Het aanplanten van bomen zorgt voor meer biodiversiteit en een verbeterde bodem. De boeren zijn bovendien niet langer afhankelijk van dure gemodificeerde zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een gezond ecosysteem houdt water beter vast en levert grotere én betere oogsten op. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder.

Onze partner in Guatemala leert de boeren hun land bewerken volgens de methode die hun voorouders 5000 jaar geleden ontwikkelden: het milpa-systeem. Daarbij bewerkt de gemeenschap gezamenlijk een stuk grond waarop verschillende gewassen tegelijkertijd worden verbouwd. Daarna ligt de grond een periode braak. Samen zorgen de gewassen voor een compleet dieet van koolhydraten, eiwitten en vitamines. Het is een uniek systeem, waarvoor geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn en dat zorgt voor een gezonde bodem.



Leoncio woont met zijn gezin in Santa María Xalapán, een dorpje in de regio Jalapa. Ze maken deel uit van de inheemse Xinka-gemeenschap, die traditioneel leeft van de landbouw. De organisatie Fundebase helpt de Xinka hun voedselproductie te verbeteren met behulp van de bijna vergeten milpa-methode.



### **'Vergeeten' landbouwmethode**

"De mensen van Fundebase hebben ons geleerd voedsel te verbouwen volgens de methode van onze voorouders. We telen nu groenten, maïs en bonen en gebruiken alleen nog biologische compost en vloeibare meststoffen, die we als gezin produceren. Hierdoor is de kwaliteit van de grond verbeterd. We oogsten meer en de producten zijn gezonder. Ook eten we gevarieerder en is ons inkomen nu hoger.

### **Leoncio uit Guatemala: 'We oogsten meer en eten gezonder'**

De akkers van Leoncio González Pérez (55) uit Guatemala brachten de afgelopen jaren steeds minder voedsel op. Samen met zijn gezin verbouwde hij maïs en bonen.

*"We konden haast niet meer leven van de oogst," vertelt hij. "De bodem was zo vervuild geraakt door de chemicaliën die we altijd gebruikten, dat er nauwelijks nog iets wilde groeien."*

Minder oogst betekent minder voedsel. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben. Adventsactie ondersteunt dit jaar projecten die families zoals die van Leoncio leert om traditionele, lokale landbouwmethodes toe te passen, die zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische gewassen.

Leoncio werkt tegenwoordig zelf als promotor van de milpa-methode. "Mijn gezin heeft er baat bij. Daarom moedig ik meer gezinnen aan om mee te doen aan het programma, om samen beter te worden."



## Jos van den Nouland

Tijdens het DBO (Drie besturen Overleg) van 26 september jl. in Kampen hebben wij afscheid genomen van Jos van den Nouland, de vice-voorzitter van de Christoffelparochie.

Met Jos verliezen wij niet alleen een goede bestuurder maar ook een voortreffelijke secretaris van het Driebesturenoverleg. Vooral tijdens de Corona-periode heeft hij als secretaris bergen verzet. Tevens was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het pastoraal beleidsplan voor de drie parochies.

Wij danken Jos voor zijn inzet, zijn loyaliteit en vooral ook zijn grote deskundigheid. Wij gaan hem node missen. Wetende dat Jos geen stilzitter is, wensen wij hem vanuit de parochiebesturen veel geluk en plezier bij de inzet van zijn talenten in andere verbanden en verantwoordelijkheden.

*Tony Merkelbach,  
voorzitter Driebesturenoverleg*



## Pastor Jaap Scholten

### Afscheidscadeau pastor Jaap Scholten

Op 22 september heeft pastor Jaap Scholten in de Buitenkerk te Kampen afscheid genomen van de drie samenwerkende parochies. Als afscheidscadeau van parochianen had hij de wens financieel een project te ondersteunen van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie. De bijdrage voor het afscheidscadeau bedroeg 1725,15 euro.

De opbrengst zal specifiek besteed worden om gemeenschappen in Zimbabwe weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen. Het plan is om vier waterputten met pompen op zonnepanelen aan te leggen. Daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water. Bij de waterpunten worden gemeenschappelijke tuinen aangelegd. Daar leren de mensen hoe zij op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen zij naaltes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld. Namens pastor Jaap Scholten willen wij iedereen bedanken voor het prachtige cadeau waarmee we onze broeders en zusters in Zimbabwe kunnen helpen.

Ook kreeg pastor Scholten een Icoon van de besturen van de parochies H. Christoffel, H. Norbertus en Thomas a Kempis.

*Tony Merkelbach  
Voorzitter Driebesturenoverleg*

Professioneel  
en persoonlijk



Marjo  
van Diepen

Overlijden melden: 0321-316174  
24 uur per dag bereikbaar



JAGER  
UITVAARTBEGELEIDING



Sans

ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns  
06 123 244 48  
info@sansfotografie.com  
Tarpanweg 8  
8255 RS Swifterbant

www.sansfotografie.com/  
rouwfotografie

Volatus

uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08  
Lelystad: 0320 - 33 74 47

WWW.VOLATUS.NL

Liefdevolle,  
professionele  
uitvaarten op  
maat sinds 2013




Comfortabel en veilig wonen

Kijk op wouda.nl



installatie service onderhoud



Wouda Installatietechniek  
De Noord 35 | 8251 GK Dronten  
tel 0321 38 60 60 | info@wouda.nl



STEENHOUWERIJ  
VAN OMMEN

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl




Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70  
www.zalsman.nl

Drukken • Printen • ICT • Web2Print • Warehousing

ADVERTEER  
UW DIENSTEN  
OOK IN DE  
OVERSTEEK

Het pastoraal team en de parochiebesturen  
wensen u  
*Zalig Kerstfeest!*



Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen:  
Wonderbare raadsman,  
Goddelijke held,  
Eeuwige vader,  
Vredevorst.

*Jesaja 9:5*



## VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Het parochiebestuur heeft in de komende maanden nog enkele vergaderingen voor de boeg. Zo staat er onder meer een bijeenkomst met de locatieraden gepland. Intussen wordt er ook gewerkt aan de realisatie van de beleidsvoornemens uit het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2024-2026. Momenteel zijn wij in gesprek met het parochiebestuur van de Thomas a Kempisparochie over een efficiënte bestuurlijke samenwerking. Nog dit jaar zal een projectgroep daartoe een voorstel formuleren en voorleggen aan beide besturen. Daarnaast gaan wij op het gebied van de communicatie werken aan een betere afstemming met de Thomas a Kempisparochie en de Christoffelparochie rond de parochiebladen en de websites. De redacties wisselen nu al onderling artikelen uit die relevant zijn voor een groter publiek. Maar het zou een grote verbetering zijn, indien frequentie en tijdstip van verschijnen van de bladen meer overeenkomt.



Een bijzondere ontwikkeling doet zich voor bij het beheer van onze (kerk) gebouwen. Enkele geloofsgemeenschappen zijn bezig om de gebouwen energiezuiniger te maken en daarmee bij te dragen aan verduurzaming van het kerkelijk leven. Het parochiebestuur is verheugd over de voortvarendheid waarmee vrijwilligers aan deze klus zijn begonnen. Chapeau!



Op het gevaar af, dat u zult zeggen: 'daar komt 'ie weer', doe ik toch weer een oproep om nieuwe vrijwilligers. Ik kan niet genoeg de nadruk leggen op het grote belang van voldoende mensen voor het werk in onze kerk. Zonder hen kan een gemeenschap niet functioneren en van betekenis zijn. Het gaat om hele normale zaken, zoals gastvrouw/-heer zijn, helpen bij het onderhoud van kerk en tuin, meedraaien in de schoonmaakploeg, dienstdoen als koster of technisch ondersteuner, enzovoort. In alle gemeenschappen is er een tekort. Dus mensen: meld u aan, u bent nodig!



In het afgelopen jaar 2024 zijn er zaken anders gelopen dan we hadden voorzien. Het pastoraal team is met het vertrek van pastor Jaap Scholten kleiner geworden. Gelukkig is er op liturgisch en pastoraal gebied ondersteuning gekomen door de komst van emeritus-pastoor van der Vegt. Het aantal weekendvieringen die het pastoraal team kan verzorgen, is verminderd. Blij zijn wij daarom met de bereidheid van de diakens Michael Buijckx en Leon Evers om in de weekenden Woord- en Gebedsvieringen te doen.

Tot besluit wens ik u namens het parochiebestuur mooie en gezegende feestdagen toe en een goed en voorspoedig, maar vooral een gezond 2025 toe.

*Tony Merkelbach – technisch voorzitter*



Datum	Lezingen	H. Bonifatius De Voorhof Biddinghuizen	H. Franciscus Franciscuskerk Nunspeet	H. Franciscus Agnietencentrum Elburg
<b>16 en 17 november 2024</b> 33 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar B	Dan. 12, 1-3 Heb. 10, 11-14 + 18 Mc. 13, 24-32	<b>Zondag 11.00 uur</b> Gebedsviering Pw B. Roest		<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers
<b>23 en 24 november 2024</b> 34 <sup>e</sup> zondag door het jaar Christus Koning Jaar B	Dan. 7, 13-14 Apok. 1, 5-8 Joh. 18, 33b-37	<b>Zaterdag 19.00 uur</b> Gebedsviering Pastor P. Leferink		
<b>30 november en 1 december 2024</b> 1 <sup>o</sup> zondag van de advent jaar C	Jer 33, 14-16 1 Tess. 3, 12 – 4,2 Lc. 21, 25-28 + 34-36		<b>Zondag 10.00 uur</b> WoCo Diaken M. Lieshout	<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers
<b>7 en 8 december 2024</b> 2 <sup>o</sup> zondag van de advent jaar C	Bar. 5, 1-9 Fil. 1, 3-6 + 8-11 Lc. 3, 1-6			<b>Zondag 11.00 uur</b> Eucharistieviering Pastoor T. Huitink
<b>14 en 15 december 2024</b> 3 <sup>o</sup> zondag van de advent Zondag "Gaudete" jaar C	Sef. 3, 14-18a Fil. 4, 4-7 Lc. 3, 10-18	<b>Zondag 11.00 uur</b> Mini concert "De zilte stilte ....." H. van Els		
<b>21 en 22 december 2024</b> 4 <sup>o</sup> zondag van de advent jaar C	Mich. 5, 1-4a Heb. 10, 5-10 Lc. 1, 39-45			<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers
<b>24 december 2024</b> Kerstavond jaar C	Jes. 9, 1-3 + 5-6 Tit. 2, 11-14 Lc. 2, 1-14	<b>Kerstavondviering</b> Zie nieuwsbrief		
<b>25 december 2024</b> 1 <sup>o</sup> Kerstdag jaar C	Jes. 52, 7-10 Heb. 1, 1-6 Joh. 1, 1-18 of 1-5 + 9-14			
<b>26 december 2024</b> 2 <sup>o</sup> Kerstdag jaar C	Hand. 6, 8-10 + 7, 54-60 Mt. 10, 17-22			
<b>28 en 29 december 2024</b> Feest van de H. Familie jaar C	Sir. 3, 3-7 + 14-17a of 1 Sam. 1, 20-22 + 24-28 Kol. 3, 12-21 of 1 Joh. 3, 1-2 + 21-24 Lc. 2, 41-52	<b>Zaterdag 19.00 uur</b> Gebedsviering Pw B. Piepers <b>Oudjaarsviering</b>		
<b>31 december 2024</b> Oudjaar jaar C	1 Joh. 2, 18-21 Joh. 1, 1-18			
<b>1 januari 2025</b> Nieuwjaarsdag Moederschap van Maria jaar C	Num. 6 22-27 Gal. 4, 4-7 Lc. 2, 16-21			
<b>4 en 5 januari 2025</b> Openbaring des Heren jaar C	Jes. 60, 1-6 Ef. 3, 2-3a + 5-6 Mt. 2, 1-12		<b>Zondag 10.00 uur</b> WoCo Diaken M. Lieshout	<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers
<b>11 en 12 januari 2025</b> Doop van de Heer jaar C	Jes. 42, 1-4 + 6-7 of Jes. 40, 1-5 + 9-11 Hand. 10, 34-38 of Tit. 2, 11-14 + 3, 4-7 Lc. 3, 15-16 + 21-22			<b>Zondag 11.00 uur</b> Eucharistieviering Em. pastoor H. van der Veg
<b>18 en 19 januari 2025</b> 2 <sup>o</sup> zondag door het jaar jaar C	Jes. 62, 1-5 1 Kor. 12, 4-11 Joh. 2, 1-12	<b>Zondag 11.00 uur</b> <b>Oecumenische viering</b> Voorganger PG		
<b>25 en 26 januari 2025</b> 3 <sup>o</sup> zondag door het jaar jaar C	Neh. 8, 2-4a + 5-6 + 8-10 1 Kor. 12, 12-30 of 12-14 + 27 Lc. 1, 1-4 + 4, 14-21	<b>Zaterdag 19.00 uur</b> Gebedsviering Eigen voorgangers		<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers

#### Avondvieringen door de week:

##### **Petruskerk te Lelystad: 25 December niet i.v.m. Kerst**

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed. De woensdagen in de even weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 27 november, 11 december, 8 januari, 22 januari en 5 februari.

##### **H. Ludgeruskerk Dronten: 1 Januari niet i.v.m. nieuwjaarsdag**

De woensdagen in de oneven weken om 19.00 uur: eucharistieviering; pastoor T. Huitink: 20 november, 4 december, 18 december, 15 januari en 29 januari. . Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed.

##### **H. Bonifatius te Biddinghuizen: 1 januari niet i.v.m. nieuwjaarsdag**

De 1e woensdag van de maand om 19.00 uur: WoCo; diaken A. van Boven: 4 december, 8 januari en 5 februari. 8 Januari i.p.v.





H. Ludgerus Dronten	Pax Christi Petruskerk Lelystad	H. Willibrord De Hoeksteen Swifterbant	Datum
<b>Zaterdag 19.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt Cantor	<b>Zondag 11.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink Internationaal gelegenheidskoor	<b>Zondag 09.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink Alliance	<b>16 en 17 november 2024</b> 33 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar B
<b>Zondag 11.00 uur</b> Gebedsviering Diaken F. van Dalen Cantorij	<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers Pax Christikoor	<b>Zaterdag 19.30 uur</b> <b>Filmavond</b>  <i>Zondag geen viering</i>	<b>23 en 24 november 2024</b> 34 <sup>e</sup> zondag door het jaar Christus Koning Jaar B
<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers <b>KeSa-viering</b> Cantorgroep	<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers Zimple	<b>Zondag 10.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers Cantorij	<b>30 november en 1 december 2024</b> 1 <sup>e</sup> zondag van de advent jaar C
<b>Zondag 11.00 uur</b> Gebedsviering Diaken M. Buijck	<b>Zondag 09.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink Pax Christikoor  <b>Zondag 14.00 uur</b> Eucharistieviering in het Engels	<b>Zondag 10.00 uur</b> <b>Bijzondere ontmoeting</b> Werkgroep	<b>7 en 8 december 2024</b> 2 <sup>e</sup> zondag van de advent jaar C
<b>Zaterdag 19.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt	<b>Zondag 11.00 uur</b> Livestream uit een andere kerk	<b>Zondag 10.00 uur</b> WoCo Eigen voorganger Cantorij	<b>14 en 15 december 2024</b> 3 <sup>e</sup> zondag van de advent Zondag "Gaudete" jaar C
<b>Zondag 11.00 uur</b> <b>Zie nieuwsbrief</b>	<b>Zondag 11.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt Pax Christikoor	<b>Zondag 09.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt Cantorij	<b>21 en 22 december 2024</b> 4 <sup>e</sup> zondag van de advent jaar C
<b>19.00 uur Gezinsviering</b> Eigen voorgangers 't Ludgrut  <b>22.00 uur Eucharistieviering</b> Pastoor T. Huitink Cantorij	<b>19.00 uur Gezinsviering</b> Eigen voorgangers Zimple  <b>21.00 uur WoCo</b> Pw M. Dusseldorp Pax Christikoor	<b>22.00 uur WoCo</b> <b>Kerstavondviering</b> Eigen voorgangers Alliance Livestream	<b>24 december 2024</b> Kerstavond jaar C
	<b>11.00 uur Eucharistieviering</b> Em. pastoor H. van der Vegt Internationaal gelegenheidskoor	<b>09.00 uur Eucharistieviering</b> Em. pastoor H. van der Vegt Cantorij	<b>25 december 2024</b> 1 <sup>e</sup> Kerstdag jaar C
	<b>11.00 uur</b> Eigen voorganger Kindje wiegen		<b>26 december 2024</b> 2 <sup>e</sup> Kerstdag jaar C
<b>Zondag 11.00 uur</b> Gebedsviering Diaken F. van Dalen	<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers Samenzang		<b>28 en 29 december 2024</b> Feest van de H. Familie jaar C
		<b>19.00 uur</b> <b>Gezamenlijke oudjaarsviering PGS en GGW</b> Eigen voorgangers Samenzang Livestream	<b>31 december 2024</b> Oudjaar jaar C
			<b>1 januari 2025</b> Nieuwjaarsdag Moederschap van Maria jaar C
<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers Cantorgroep	<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor		<b>4 en 5 januari 2025</b> Openbaring des Heren jaar C
<b>Zondag 09.00 uur</b> WoCo Pw M. Dusseldorp Cantor	<b>Zondag 11.00 uur</b> WoCo Pw M. Dusseldorp Pax Christikoor  <b>Zondag 14.00 uur</b> Eucharistieviering in het Engels	<b>09.00 uur Eucharistieviering</b> Em. pastoor H. van der Vegt Alliance Uitreiking doopduifje	<b>11 en 12 januari 2025</b> Doop van de Heer jaar C
<b>Zondag 09.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink Cantorij	<b>Zondag 11.00 uur</b> <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink <b>Internationale viering</b> Internationaal gelegenheidskoor	<b>Zondag 10.00 uur</b> WoCo Eigen voorganger Cantorij	<b>18 en 19 januari 2025</b> 2 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar C
<b>Zondag 11.00 uur</b> Gebedsviering Diaken M. Buijck	<b>Zondag 10.00 uur</b> <b>Oecumenische viering</b> <b>Ontmoetingskerk</b> Ds. E. Bruggeman en Pw M. Dusseldorp Pax Christikoor en Cantorij	<b>Zondag 10.00 uur</b> <b>Oecumenische viering RvK</b> <b>PGS-zijde</b> Diaken A. van Boven Crèche en Kinderkerk Livestream	<b>25 en 26 januari 2025</b> 3 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar C

#### De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532>).

Petruskerk in Lelystad (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle>).

H. Bonifatius in Biddinghuizen <https://kerkdienstgemist.nl/stations/110>

H. Willibrord in Swifterbant <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant>

# MEDEDELING

*Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.*



*Heb je een fiets over? Via het fietsplan krijgt jouw opgeknapte fiets een nieuwe blijde eigenaar.*

## Omzien naar elkaar

Zondag 1 december, de eerste Adventszondag, staat in het teken van Kerk en Samenleving. Samen denken we na hoe we kunnen omzien naar elkaar. "Het zijn de kleine dingen die het doen". Of het nu gaat om kleding voor het AZC, (elke laatste zaterdag van de maand is er kledinginzameling van 10.00 tot 11.30 uur bij de ingang van de kerk) een fiets voor mensen die het financieel moeilijk hebben of de attentie met Kerst of Pasen. Het zijn alle kleine dingen die onverwacht veel kunnen doen.

Graag nodigen we u uit voor deze viering in de Ludgeruskerk om 11.00 uur waarin de Veppers zullen voorgaan en een cantorgroep de viering kracht bijzet onder begeleiding van Paul de Vroome.

Tot 1 december!



Ook vragen we nu al uw aandacht voor de bekende diaconiemand die weer in de hal van de kerk staat om de jaarlijkse kerstattenties weer mogelijk te maken.

*U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten o.v.v. kerstactie KeSa. Elke bijdrage levert weer een lichtpuntje op in soms donkere dagen.*



# BLIJF ER NIET MEE ZITTEN!

De kerk is mensenwerk

In het aartsbisdom Utrecht bestaat grote aandacht voor een veilige werkomgeving in de parochies. Sedert 2009, toen schokkende misbruikzaken in de openbaarheid kwamen, is het besef gegroeid dat de kerkelijke omgeving niet immuun is voor grensoverschrijdend gedrag. Er is onder meer een Gedragscode Pastoraat gekomen als leidraad om het kerkelijk leven veiliger te maken. Pastores, bestuurders en vrijwilligers zijn toegerust om langs die gedragslijn hun belangrijke werk uit te voeren. Verder hebben de bisschoppen en de religieuze ordes een Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag ingesteld. Als er toch iets gebeurt

Wanneer mensen bij hun werkzaamheden in de kerk worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, heeft dit nare gevolgen. Onder grensoverschrijdend gedrag worden zaken gerekend die te maken hebben met agressie, intimidatie, discriminatie, pesten en integriteitsschendingen. Deze gedragingen brengen grote schade toe aan het welzijn van betrokkenen en aan de veiligheid van de werkomgeving. De ervaring leert, dat bij duidelijke signalen van dit soort ongewenst gedrag in eerste instantie wordt geprobeerd om er met elkaar een oplossing voor te vinden. Dat is een goede benadering, want soms slagen zulke pogingen en wordt daardoor erger voorkomen. Tegelijk realiseert iedereen zich, dat de interne aanpak niet altijd voldoende biedt. En wat dan?

Vertrouwenspersoon

Het bisdom heeft dit voorjaar de aanbeveling gedaan om voor iedere parochie een vertrouwenspersoon aan te stellen. De verantwoordelijkheid voor het aanstellen van een vertrouwenspersoon ligt bij het parochiebestuur. Wanneer iemand bij werkzaamheid in de kerk slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag en er langs de interne route geen oplossing wordt gevonden, kan de betrokken persoon voor ondersteuning contact op-

nemen met de vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding, denkt mee over mogelijke oplossingen en verwijst als het nodig is naar het RK Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. In onze drie parochies hebben de parochiebesturen de aanstelling van een vertrouwenspersoon als beleidsdoel opgenomen in het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan 2024-2026. Inmiddels is er een overeenkomst gesloten met het bureau 'Veilig en Vertrouwd' om al onze kerkwerkers toegang te verschaffen tot een externe vertrouwenspersoon.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

De belangrijkste reden voor het kiezen van een vertrouwenspersoon buiten de directe parochieomgeving is het voorkomen van (al was het maar de schijn van) belangenverstremming of partijdigheid. Wanneer het werken aan een interne oplossing geen resultaat oplevert, is iedereen erbij gebaat om een onafhankelijke instantie te kunnen raadplegen. Door deze deskundige ervaring van buiten te halen, hoeft er bovendien niet te worden geïnvesteerd in opleiding en training. De externe vertrouwenspersoon is 24/7 beschikbaar en de melder kan kiezen voor een mannelijke of vrouwelijke vertrouwenspersoon. Dit alles tegen zeer aanvaardbare kosten, welke overigens niet voor rekening van de melder komen.

Hoe gaat een melding in zijn werk?

In elk van onze 18 geloofsgemeenschappen kan iemand te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Het verdient aanbeveling om dat in eerste instantie te melden bij een lid van de locatieraad of pastoraatsgroep. Indien het niet mogelijk is om intern tot een oplossing te komen of indien er sprake is van een ernstige vorm van grensoverschrijdend gedrag, kan de persoon in kwestie zelf een melding doen bij 'Veilig en Vertrouwd'. In iedere parochie worden onder vrijwilligers brochures verspreid

met heldere informatie over hoe dat in zijn werk gaat. In het kader op deze bladzijde staan de stappen vermeld om melding te doen.

**Wat doet een externe vertrouwenspersoon niet?**

Soms spelen er op de werkvloer zaken die niet bij een vertrouwenspersoon thuishoren. Bijvoorbeeld als het gaat om iets in de privé situatie van de melder. Of wanneer er een arbeidsconflict met een werkgever speelt. En als het niet 'klikt' met iemand uit de geloofsgemeenschap is dat evenmin reden om een vertrouwenspersoon in te schakelen. Pas als het gaat om ernstige gedragingen, zoals agressie, intimidatie, discriminatie, pesten en integriteitsschendingen, is het aanspreken van de externe vertrouwenspersoon aan de orde.

**Wanneer gaat deze regeling in?**

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon is vanaf 1 november 2024 mogelijk voor alle werkers in het kerkelijk veld van onze drie parochies. De informatie hierover zal worden verspreid in de geloofsgemeenschappen via de locatieraden, pastoraatsgroepen en coördinatoren. De informatiebrochure zal in alle kerken beschikbaar zijn voor parochianen. En in de parochiebladen en op de websites komt een vaste vermelding van deze mogelijkheid.

**Tot slot**

Met de regeling voor een externe vertrouwenspersoon streven het pastoraal team en de parochiebesturen ernaar om overal een veilige en integere werkomgeving te helpen waarborgen. Daar hebben werkers in het kerkelijk veld recht op. Tegelijk spreek ik als eindverantwoordelijke pastoor de wens uit, dat alle kerkwerkers verschoond zullen blijven van ongewenste gedragingen en dat deze regeling vooral een goede voorzorg zal blijken te zijn.

Namens pastoraal team en parochiebesturen,  
*pastoor Ton Huitink*

## De stappen van melding doen

1. Ga naar [www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen](http://www.veiligenvertrouwd.nl/melding-doen)
2. Vul je naam en organisatiecode (te vinden in de brochure) in;
3. Maak een keuze welke vertrouwenspersoon (man/vrouw) je wenst;
4. Vul je telefoonnummer en emailadres in;
5. Geef aan hoe je het eerste contact wenst (telefonisch of per email);
6. Als je alles hebt ingevuld, druk je op verzenden. Na inzending neemt de vertrouwenspersoon binnen 24 uur (werkweek) contact met je op en stemt met jou de vervolgstappen af.

# BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

## PAX CHRISTI LELYSTAD

WarmWelkom

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Yani Rahaju
- Budy Arman
- Ineke Blankevoort

### Seniorenviering

De seniorenviering van 18 oktober werd geleid door André van Boven. Jacqueline de Winter was de lectrice. Deze viering is er speciaal voor parochianen van 80 jaar en ouder, en wordt georganiseerd door de vrijwilligers van het seniorenpastoraat.

De senioren ontvangen een uitnodiging, maar natuurlijk is iedere parochiaan van harte welkom! De oudste senior die deze keer aanwezig was, is 96 jaar. Het was weer een prachtige viering!

Ook senioren die ziek zijn worden niet vergeten. Zij worden thuis bezocht, en krijgen daarbij een prachtig bloemetje.



Aan het einde van de dienst werd Ymkje Bos naar voren gevraagd. Zij nam na 21 jaar afscheid als vrijwilligster van het seniorenpastoraat. Vanwege dit afscheid kreeg ze een prachtig mooie rode roos.

Al vóór haar vertrek was er behoefte aan nieuwe vrijwilligers, en die behoefte is met haar vertrek nog groter geworden. De groep 80-plussers in Lelystad wordt steeds groter.

Vind je het leuk om als vrijwilliger bij te dragen aan dit mooie werk, meld je dan aan bij Jacqueline de Winter, of het secretariaat.

Na afloop van de dienst kreeg iedereen koffie met wat lekkers en een drankje. Het was reuzegezellig! Deze viering met ontmoeting wordt twee keer per jaar georganiseerd. De mensen kijken daar echt naar uit.

Riet Groen – Van der Werf



## ONS KERSTPAKKET DELEN

Graag willen wij ook dit jaar vanuit de parochie weer een kerstpakkettenactie organiseren.

Wie wil zijn/haar kerstpakket afstaan, of een deel daarvan beschikbaar stellen voor medemensen die nooit zo'n extraatje krijgen!

U kunt ook zelf een pakket maken, of wat boodschappen brengen met houdbare voedingsmiddelen zoals, koffie, thee, koekjes etc

De werkgroep zorgt ervoor dat de pakketten goed terecht komen. Enerzijds gaat het naar gezinnen/mensen die het goed kunnen gebruiken, anderzijds geven we attenties aan mensen die door ziekte of rouw een nare tijd doormaken en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

U kunt uw pakket afgeven bij het parochiesecretariaat (in de kerk) op werkdagen tussen 9.00 uur-12.00 uur of op maandag 16 december tussen 19.00 uur en 20.00 uur.



U kunt ons ook financieel helpen: Norbertusparochie NL08RABO 0337603464 t.n.v kerstpakkettenactie. Voor informatie en tips secretariaat 250010 en Jan Hart 0618215974

Emailadres: jadapc@48gmail.com

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Werkgroepkerstpakketten  
KESA



### Kerst-Inn heeft een 'open deur-beleid'

**Op tweede kerstdag, donderdag 26 december, staan de deuren van de Ontmoetingskerk weer wagenwijd open. Het is dan traditioneel tijd voor de Kerst-Inn, een kersteventement dat vanuit de twee deelnemende kerken inmiddels zijn 47<sup>e</sup> editie kent. Het sluit naadloos aan bij het recent door de overheid geformuleerde beleidsprogramma 'Een tegen Eenzaamheid'.**

De organisatie wordt van oudsher gedragen door geloofsgemeenschap Pax Christi en de Protestantse Gemeente Lelystad (PGL). Al zolang de Kerst-Inn wordt

georganiseerd wordt de boodschap in praktijk gebracht dat niemand alleen hoeft te zijn, zeker niet met kerst. Het 'open deur-beleid' zorgt ervoor dat de Kerst-Inn elk jaar door een toenemend aantal mensen, van allerlei gezindten, wordt bezocht. Ook nu is iedereen weer van harte welkom. De toegang is gratis. En iedereen is welkom, ongeacht geloof, afkomst, huidskleur of genderidentiteit. De Kerst-Inn begint tweede kerstdag om 13.00 uur. De hele middag zijn er verschillende activiteiten. Rond 18.00 uur wordt het afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Vanaf de entree tot vertrek worden bezoekers verwelkomd en verwend. Gastheren en – dames zorgen dat het niemand aan iets ontbreekt. Bij het buffet van de keuken is de gehele dag koffie, thee, frisdrank en gebak of ander lekkers verkrijgbaar. Bent u slecht ter been of anderszins beperkt, dan krijgt u een zitplaats aan een tafeltje en wordt u bediend. Ondertussen kunt u luisteren naar optredens van muziekgroep Timeless. De leden van deze groep brengen een uitgebreid repertoire aan zowel bekende als ook verrassende kerstliederen. Bellydance Lelydance verzorgt een sprankelend dansoptreden. Bezoekers worden bovendien uitgedaagd om ook zelf de dansvloer op te gaan. De kerstvertelling wordt deze keer verzorgd door Janneke Pikkert, projectmanager van kringloopwinkel De Groene Suis en klimaatburgemeester van Lelystad.

### **Creatieve werkvormen**

Zoals altijd kunnen bezoekers van de Kerst-Inn ook creatief aan de slag. Met de 3D printer-pen, met verf en schilderskwast of met kralen, lijm en strijkijzer maak je je eigen kunstwerkjes. En natuurlijk zijn er verschillende huiskamerspelletjes zoals schaken, dammen, triominos, sjoelen, blikgooien enz. In de ruimte van het Jeugdthunk kun je gamen, tafeltennissen, tafelfoetbal spelen, je eigen muziek luisteren en karaoke doen. Kinderen kunnen geschminkt worden. In een hoek van de kerkzaal wordt een levende kerststal ingericht met dieren van educatieve boerderij De Huif.

### **Bingo**

Tussen alle muziek, dans en creativiteit door kun je meespelen met de bingo. Er zijn twee bingorondes met aantrekkelijke prijzen, waaronder entreekaarten voor theater en bioscoop.

### **Maaltijd**

De Kerst-Inn wordt afgesloten met een echte en heerlijke kerstmaaltijd. Reserveren is niet nodig. Er is genoeg voor iedereen. Bezoekers van de Kerst-Inn weten wat delen is. Als er eten over is, geven we dat – voor wie wil – in kant-en-klare porties mee naar huis.

### **Attenties en gratis vervoer**

Voor elke bezoeker van de Kerst-Inn ligt een attentie klaar. Voor wie moeite heeft met vervoer van en naar de Ontmoetingskerk is er gratis vervoer. Daarvoor kan op tweede kerstdag vanaf 12.00 uur worden gebeld met de Ontmoetingskerk, tel. 0320-226382. Of stuur tevoren een bericht naar [info@kerst-inn-lelystad.nl](mailto:info@kerst-inn-lelystad.nl) o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en tijdstip waarop u opgehaald wilt worden.

### **Bijdrage**

De Kerst-Inn kost niets en is voor iedereen vrij toegankelijk. Maar wie het kan missen en de Kerst-Inn een warm hart toedraagt kan een bijdrage overmaken op een van de volgende rekeningnummers:

- [NL97 ASNB 0267 5251 25](#) ten name van de penningmeester van de Kerst-Inn, dhr. D. Nauta onder vermelding van 'Kerst-Inn 2024';
- [NL52 INGB 0000 1465 24](#) ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Lelystad o.v.v. 'Kerst-Inn 2024';
- [NL08 RABO 0337 6034 64](#) ten name van Parochie H.Norbertus Dronten/Lelystad o.v.v. 'Kerst-Inn 2024'.

### **Website**

Uitgebreide informatie over de Kerst-Inn en het volledige programma is te vinden op de website [www.kerst-inn-lelystad.nl](http://www.kerst-inn-lelystad.nl)

### **Nadere informatie**

Wie meer informatie wil over de Kerst-Inn of zich als vrijwilliger wil aanmelden, kan contact opnemen met de voorzitter van de Kerst-Inn commissie, Dick Nauta, tel. 06-51853354, [info@kerst-inn-lelystad.nl](mailto:info@kerst-inn-lelystad.nl)



# BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

## H. LUDGERUS - DRONTEN

### IN MEMORIAM

#### Hen Brinkmann (1-12-1931/7-7-2024)

Hen werd geboren op 1 december 1931, in Anna Paulowna. Hij was het 5e kind van Henricus Brinkmann. Na een ziekbed overleed zijn vader op 4 januari 1943. Oma bleef achter met 7 kinderen waarvan de jongste nog maar 5 jaar was. Oma ging weer als schooljuf aan het werk. Na de oorlog, in 1946 ging Hen naar kostschool in Eindhoven en deed daar ULO. In 1949 is hij geslaagd. Als dienstplichtig soldaat ging Hen in 1953 als Militair naar Zeeland om te helpen tijdens de watersnoodramp. In 1954 is Hen aan de slag gegaan als boekhouder bij Ant Huiberts en Bets, die daar al werkte, was direct hoteldebotel van deze nieuwe boekhouder. Dit was wederzijds. Op 18 oktober 1958 zijn Hen en Bets getrouwd en kregen drie kinderen. In 1966 verhuisde het gezin naar oostelijk Flevoland en werd Hen bedrijfsleider / boekhouder bij Transportbedrijf Nieuwbroek Dronten. In de avonduren was er ook tijd voor vrijwilligerswerk in het Kerkbestuur en later in het bestuur van de katholieke basisscholen in Flevoland. Hen genoot van vakanties met de caravan en later de stacaravan. Na het behalen van z'n pensioengerechtigde leeftijd is Hen nog aan het werk gegaan als parttime administrateur bij Van der Kamp dakbedekkingen. Zijn arbeidzame leven stopte op z'n 79e jaar. Daarna kwam er nog meer tijd voor fietsen, en andere leuke vrijetijdsbesteding als vakantie. Hen genoot van de weekenden weg met de Brinkmannen en de Huiberts. Trouw in de vriendschappen. Hij stond altijd klaar om te helpen. Met raad en daad. Hij heeft bij de kinderen heel wat afgeklust. Sport was de rode draad in zijn leven. Eerst voetbal en later in Dronten werd er gebadmintond in sporthal het Dok; tot dik in de 80 bleef hij 2x sporten per week. De laatste jaren ging het af en toe wat minder met de gezondheid, 3 jaar geleden kreeg hij last van poliepen in de blaas en moest hij een nachtje in het ziekenhuis blijven, dit was z'n eerste nachtje überhaupt in een ziekenhuis. 1.5 jaar geleden kreeg Hen longkanker, hij ging het traject met bestraling in en werd afgesproken elke bestraling te zien als een uitje... veel dagen achter elkaar een uitje dus! Hij knapte weer op, minder last van de blaas en de longtumor was een stuk teruggedrongen. Maar de energie was uiteraard wel minder geworden. Er was meer hulp en ondersteuning nodig. Heel knap hoe hij dat accepteerde. Op zondag 23 juni kreeg hij een zwaar herseninfarct en werd naar het ziekenhuis in Harderwijk gebracht, de halfzijdige verlamming werd de dagen erna alweer wat beter. Uiteindelijk werd besproken dat hij beter naar een verpleegtehuis kon, aangezien het niet nodig was om in het ziekenhuis te blijven. De kinderen hebben besloten dat ze hun ouders niet uit elkaar zouden laten gaan, en dat de verpleging thuis door hen zou worden gedaan. Eenmaal thuis was hij verzwakt, had weinig zin in eten en was soms verward. Maar was altijd lief en vrolijk en was zijn humor niet kwijt. Dankbaar was hij ook, iedereen die langskam kreeg bij het weggaan een groet en bedankt hè! Hen is zondagavond 7 juli rustig ingeslapen. Hij werd 92 jaar.

*Pastoor Ton Huitink*

#### Anna Maria Ansienke (Annie) van der Werf-Borgman (22-9-1939/28-9-2024)

Zaterdag 28 september is onze moeder Annie van der Werf-Borgman overleden. Na een aantal jaren van veel fysiek lijden kwam begin juli de diagnose 'acute leukemie'. Bloedtransfusies hadden al snel geen gewenst effect. Heel dapper besloot moeder in het ziekenhuis de behandelingen te stoppen, en zich voor te bereiden op haar laatste reis. Op 17 september ging ze naar het hospice van Sonnevank. Een mooie kamer aan een bosrand met openslaande deuren en een eigen terras. Ontelbare keren gaf ze aan hoe geweldig ze geboft had met deze mooie plek en niet te vergeten de lieve verpleging en verzorgers om haar heen. Wij brachten veel tijd met haar door in het hospice. Heel weloverwogen en bewust nam ze afscheid van dierbare mensen om haar heen die haar bezochten in deze laatste weken. In de vroege ochtend van 28 september is ze in haar slaap overleden.

Moeder was een daadkrachtige vrouw, die ervan hield de touwtjes in de handen te hebben. In ons gezin was zij de spil die zorgde voor orde, regelmaat maar ook gezelligheid. Muziek, zang en piano waren haar grote hobby's. Haar geloof was zeer belangrijk voor haar. Ze zette zich haar leven lang in voor de kerk en koor. Ze hield van Gregoriaanse gezangen, speelde en bestudeerde ze. Ze dirigeerde het koor bij speciale gelegenheden. Door de jaren heen bleef haar geloof rotsvast en consistent.

Zolang het kon genoot ze van fietstochtjes en andere uitjes met haar auto. Dat gaf haar een gevoel van zelfstandigheid en vrijheid waarop ze zo gesteld was.

Ze was een lieve zorgzame oma, vooral toen de kleinkinderen nog jong waren, Toen haar 5 kleinkinderen volwassen werden was ze erg begripvol voor hun drukke levens die ieder van hen leidde met steeds meer activiteiten, reizen en andere bezigheden.

In de Dronter parochie van de H. Ludgeruskerk vond ze een fijne gemeenschap waar ze altijd dankbaar voor was. Van velen van jullie ontving ze kaartjes of een bloemetje tijdens ziekte en na hertel van operaties. Dat heeft ze altijd enorm gewaardeerd.

Onze herinneringen aan haar sluiten wij in ons hart en zijn enorm dankbaar voor de plek die zij in ons leven innam.

#### *Kinderen en kleinkinderen*

#### **Maria Geertruida Remijn Boonman (28-8-1932/17-10-2024)**

Ma werd geboren op 28 augustus 1932 in Wolphaartsdijk. Zij was de tweede in een gezin van 5 kinderen. Ze moest altijd hard meewerken in de boomgaard van haar vader, en ook in de huishoudelijke klusjes moest ze haar aandeel leveren. Na de lagere school in Heinkenszand te hebben doorlopen ging ze naar de kweekschool om opgeleid te worden tot kleuterleidster. Dit deed ze samen met haar jongere zus Wies. Na deze opleiding heeft ze een aantal jaren op de kleuterschool in Goes gewerkt.

In 1965 is ze met Pa getrouwd en volgde ze hem naar



de Flevopolder waar Pa al een aantal jaren werkzaam was. Ze zijn gaan wonen in de Gaffelstraat in Dronten, waar ze een fijne tijd beleefden met de burens, vrienden en kennissen. Iedereen hielp elkaar in die tijd. Corien werd in 1966 geboren en een jaar later in 1967, kwam Hanny. Omdat Ma een ervaren kleuterleidster was, werd ze regelmatig gevraagd om in te vallen bij ziekte op o.a. kleuterschool de Springplank en andere kleuterscholen. Destijds hadden wij nog geen telefoon en kwamen ze aan de deur om haar te vragen om te komen werken. Toen wij nog niet leerplichtig waren, nam ze ons gewoon mee, wij vermaakten ons wel in de poppenhoek. Voor die tijd was Ma al heel modern als werkende vrouw. Toen wij wat ouder werden werkte ze op de scholen Akkerwinde en de Tros, eerst als invaljuf, later in vast dienstverband. Ze deed dit tot aan haar pensioen. In 1977 zijn we verhuisd naar het Kompas, waar Pa en Ma tot bijna het laatst gewoond hebben. Ma was ook erg sociaal en had een brede interesse in veel dingen. Zo was ze dol op handwerken, knutselen, zwemmen en gezellig kletsen. Ze was actief betrokken bij de kerk en kerkeblad "het gesprek", was lid van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie en gaf (bij)les aan analfabeten. Na haar pensionering beleefde ze met Pa nog vele gelukkige jaren. Zo trokken ze er regelmatig met de caravan op uit, maakten ze mooie reizen en fietsten ze graag door Nederland. De kleinkinderen Rémon en Sabine logeerden vaak in de vakantie bij opa en oma, daar genoten ze enorm van.

Na het overlijden van Pa viel ze in een leegte, maar ze zette haar schouders eronder en maakte er op haar manier nog een mooie tijd van. Ze zocht haar vriendinnen vaak op en had verschillende clubjes om te klaverjassen of te handwerken. Dat deed ze graag. Het laatste jaar ging het wat minder goed met de gezondheid van Ma. Na een paar keer vallen, ziekenhuisbezoeken en weer revalideren, krabbelde ze toch altijd weer op. Maar na haar laatste val dit voorjaar werd het moeilijker. Haar gezondheid ging achteruit. Ze was op. Uiteindelijk is ze in het verzorgingstehuis in Utrecht, overleden in ons bijzijn.

Lieve Ma, je hebt een mooi leven gehad, nu mag je uitrusten. We gaan je enorm missen.

*Kinderen en kleinkinderen*

### **Dringende Oproep**

Onze koster Miny Corjanus heeft na jaren trouwe dienst, aangegeven te willen stoppen. **We hebben daarom dringend nieuwe kosters/kosteressen nodig.** Het zou fijn zijn als er meerdere mensen willen helpen, zodat je als koster niet elke week aan de beurt bent. Het gaat om de zondagen maar ook door de week tijdens uitvaarten. De kosters zorgen ervoor dat de kerk tijdig open is, steken de kaarsen aan, ontvangen de misdienaars en brengen alles in gereedheid voor de viering. Uiteraard worden de nieuwe kosters ingewerkt door de huidige koster Martin. Hebt u belangstelling meldt u dan aan via het [secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl) of bij een van de huidige kosters. Platform Liturgie van de Ludgerus geloofsgemeenschap.



De voorbereidingen voor de kerstviering zijn alweer begonnen!!

We gaan zoals elk jaar het kerstverhaal uitspelen en zingen.

De kerstviering is op **dinsdag 24 december om 19.00 uur.**

Alle kinderen die dat willen mogen meedoen, groot en klein.

We hebben voor iedereen verkleedkleden (Jozef, Maria, koningen, engelen, veel herders en nóg meer schapen) en niemand hoeft iets te zeggen.

We oefenen op vrijdagavond 6 – 13 en 20 december van 18.30-19.15 uur in de kerk.

Doe je mee?? Hartstikke leuk, laat je even weten of je erbij bent?

*Groetjes en graag tot zings!*

*Annie Nijmeijer en José Meijer*

[peter-jose@outlook.com](mailto:peter-jose@outlook.com)

06-4868.6950



# BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

## H. BONIFATIUS-BIDDINGHUIZEN

### Korte terugblik

#### Vredesweek

In de vredesweek waren er diverse activiteiten in Biddinghuizen. Zo is er gestart met een oecumenische viering op zondag 15 september, waarin dominee mw. R. Van Haeringen voorging. 's Avonds werd een Taizé-viering gehouden in het stiltecentrum van De Voorhof.

De Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomsten Biddinghuizen (W.I.B.B.) heeft aan het einde van de vredesweek een vredeswandeling georganiseerd.

*Wij kunnen God ontmoeten in de mens die kwetsbaar is en weerloos, in de mens die niets heeft om zich op voor te laten staan. Zoals de joodse filosoof Emmanuel Levinas het treffend zegt: 'God is te zien in het gelaat van de ander.'*

*Als we dat in onze wereld eens wat meer zouden beseffen, dan zou de kans op vrede en veiligheid van miljoenen mensen een stuk groter worden.*

*Wij hebben persoonlijk niet veel invloed op het wereldgebeuren, maar we kunnen op zijn minst ervoor bidden vanuit een diep verlangen naar vrede.*

Bron: Gerarduskalender

#### Stichting HAS (Hulp aan Sri-Lanka)

Begin oktober hebben we in de vrijdagmorgenviering extra aandacht besteed aan het project wat door de missieverjaardagsactie in de Bonifatius geloofsgemeenschap wordt gesteund.

Emeritus pastor Theo van der Sman ging voor in deze speciale viering. Er was veel belangstelling en de collecte bedroeg € 365,95, dit bedrag komt ten goede aan een gezin in Sri Lanka, die Theo van der Sman zelf ontmoet heeft en ze graag met dit bedrag wil ondersteunen.

#### Allerzielenviering

Op 2 november zijn onze dierbaren herdacht die ons zijn ontvallen, korter, maar ook wat langer geleden. Ze worden allen gemist en leven verder in ons hart.

In de Allerzielenviering op 2 november zijn kaarsen gebrand en zijn hun namen genoemd.

### De komende periode

#### **Zilte stilte**

Compositie van Heleen van Els op tekst van Max Ehrmann.

#### **Inleiding**

Deze compositie is geschreven voor rust en stilte in deze gepolariseerde en onveilige wereld.



De titel gaat over de golven van de zee, de branding, de zwangere lucht, de verwachting en de leegte. Over het zout op je wangen, je lippen en in je mond. Over bewaring en smaak. Over de krachten van de zilte zee. Zout voor de ziel.

#### **Tekst**

De tekst van deze compositie zou zijn gevonden in de kerk in Baltimore en geschreven zijn in 1692 door een anonieme monnik. Tenminste dat was het verhaal.

Echter het is Max Ehrmann (1872 – 1945) die het schreef met de titel Desiderata (Latijn voor "dingen waarnaar verlangd wordt"). Het is een gedicht in proza uit 1927 en werd pas gepubliceerd in 1948, nadat zijn vrouw het gedicht vond.

*Heleen: 'Een affiche van deze tekst hing in mijn ouderlijk huis op de WC en ik heb de woorden heel vaak gelezen. Voor mij gaat de tekst over kalmte, rust en stilte.'*

#### **Muziek**

Om de zachtheid van de woorden te benadrukken is gekozen voor een klein koor met de begeleiding van een hang, een marimba en een xylofoon. Een hang is een stalen slagwerkinstrument van twee sferische schalen op elkaar. Het is ontwikkeld in 2000 in Bern, Zwitserland, en wordt met de hand bespeeld.

De zanglijn bestaat vaak uit zinnen op dezelfde toonhoogte, bijna repetitief. Dit wekt een gewijde sfeer door het reciteren van de tekst. De muziek is sober en de motieven zijn herhalend. De ocean drum is het begin en einde en markeert de overgangen in de compositie. Zij staat voor de ziltheid, de innerlijke stilte en voor dat alles vergankelijk is, omdat de branding het strand weer ongerept maakt.

#### **Stilte**

Op gevoel kan de muziek op momenten stilgezet worden met een afronding door de ocean drum. Er volgen dan enkele minuten stilte en de ocean drum geeft het vervolg aan. De mooiste stilte is als de muziek stopt en het publiek stil blijft. Wat er dan in een ruimte en bij mensen gebeurt is niet te beschrijven.

*De uitvoering is op zondag 15 december om 11.00 uur in De Voorhof in Biddinghuizen. U bent van harte uitgenodigd.*





## H. FRANCISCUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE IN MEMORIAM

### Thea Gremmen- Boerakker

Op 30 augustus jl. overleed Thea Gremmen-Boerakker in de leeftijd van 88 jaar. Door overplaatsing van haar man naar de Brigade van de marechaussee in Nunspeet, verhuisden Thea, Martien, zoon Geert en dochter Andolieze naar Nunspeet.

Zij voelden zich al snel thuis in de parochie. Thea werd lid van het KVG en de KBO en het dameskoor van de kerk. Tijdens haar leven onderging ze zware orthopedische operaties, in het volste vertrouwen op steun van "Boven" zoals ze altijd zei.

Een volledig herstel was niet mogelijk en werd zij min of meer afhankelijk. De scootmobiel bracht uitkomst en her-vond zij haar vrijheid. Op haar rode scootmobiel reed ze door het dorp en ook naar de Franciscusschool waar zij een vaste middag in de bibliotheek hielp.

Ze genoot van de gesprekjes met de kinderen die een boek kwamen lenen. Toen haar man in 2018 overleed, bleef zij nog zelfstandig wonen, totdat het niet meer ging en zij naar het verpleeghuis is gegaan in Zwolle, dichtbij haar dochter Andolieze. Thea stond altijd heel positief in het leven en daar hadden heel veel mensen bewondering voor. Op haar rouwkaart stond de door haar zelf geschreven tekst wat tekenend is voor Thea:

Een laatste groet van mij aan allen die mij lief en dierbaar waren. Bedankt voor jullie hulp en liefde,

*Thea*

### Allerzielen

Dit jaar vierden wij, als St Franciscus geloofsgemeen-schap, Allerzielen op zaterdagavond 2 november. De viering werd verzorgd door pastor Mark Lieshout.

### Oproep

Oproep aan alle parochianen; wilt u bij overlijden van een familielid een kaart naar de kerk sturen zodat wij het archief (Defunctorum boek) kunnen bijhouden. Het post-adres is H. Franciscuskerk, Eperweg 18 8071 AX Nunspeet,

### De dagen worden korter

In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname van het licht en de warmte door-dat de kracht van de zon op het noordelijk halfrond afneemt. De Adventsperiode, de aanloop naar de Kerst, komt er weer aan.

De Advent, de tijd van voorbereiding op het Kerstfeest; het is de periode waarin de verwachting van de komst en de wederkomst van Jezus Christus centraal staat.

*Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht  
Met een naam en een gezicht, even weerloos als wij  
mensen.*

*Huub Oosterhuis*

### Kerst

De oudste vermelding van het christelijke Kerstfeest staat in een geschrift van 354, waarvan de kalender te-ruggaat tot ongeveer 336. Het is rond de tijd dat keizer Constantijn de Grote (272-337) zich in 313 tot Christen bekeert, dat het Oosterse kerstfeest in het Westen wordt overgenomen. Paus Julius I verklaart in het jaar 330 25e december tot geboortedag van Christus en geeft aan 25 december een andere betekenis: niet de zon, maar Christus is "de onoverwinnelijke zon" (Sol Invictus), "de zon der gerechtigheid" (Sol Justitiae), kortom "het Licht der wereld". Zo krijgt het midwinterfeest een christelijke betekenis. Het is vrijwel zeker, dat Kerstmis is ontstaan als christelijke tegenhanger (of vervanger) van het Romeinse feest van de geboortedag van de zon. Later gebeurde in onze streken bij de kerstening hetzelfde met het Germaanse Julfeest.

### Een kerstlied

**Komt ons in diepe nacht ter ore  
de morgenster is opgegaan  
een mensenkind voor ons geboren  
God zal ons redden, is zijn Naam.**

**Opent uw hart, gelooft uw ogen  
vertrouwt u toe aan wat gij ziet:  
hoe 't woord van God van alzo hoge  
hier menselijk aan ons geschiedt.**

**Geen ander teken ons gegeven  
geen licht in onze duisternis  
dan deze mens om mee te leven  
een God die onze broeder is.**

**Zingt voor uw God, Hij openbaarde  
in Jesus zijn menslievendheid.  
Zo wordt de wereld nieuwe aarde  
en alle vlees aanschouwt het heil.**

**Zoals de zon komt met zijn zegen  
een bruidegom van licht en vuur,  
zo komt de koning van de vrede  
voorgoed gekomen is zijn uur.**

**Hij huwt de mensen aan elkander  
zijn liefde gaat van mond tot mond.  
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.  
Zo leven wij zijn nieuw verbond.**

*Huub Oosterhuis*



# BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

## H. Willibrord Swifterbant

**De Gerarduskalender 2025 Een nieuw jaar met een nieuwe kalender. Elke nieuwe dag beginnen met een beetje spirit**

De Gerarduskalender, uitgebracht door pelgrimsoord Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend grappen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.



De kalender kost €10.50 en het schild is gratis.  
(Beide kanten te gebruiken)

Als u mij een mailtje stuurt of even opbelt kan ik de kalender bij u bezorgen.

Met o.a. een Franse nieuwjaarszegen, gedichten van Toon Hermans, taalhumor, Bijbelse wijsheid van Prediker, uitspraken van Tonny Eyk, Tagore, Marcus Aurelius, Arthur Japin en vele anderen.

Van harte gun ik u elke dag die positieve spirit

*Hennie van der Schans- Steeghs*

[hennie.steeghs@outlook.com](mailto:hennie.steeghs@outlook.com)

Tel: 0621673906

**Pastoor Harry van der Vegt stelt zich voor op zondag 6 oktober 2024**



U zult misschien denken, wie is deze rare snoeshaan, die nu weer voor u staat. U hebt afscheid genomen van pastor Jaap Scholten. Ik ben voor hem in de plaats gekomen, wel met een iets andere invulling. Mijn naam is Harry van der Vegt. U hebt het misschien in het parochieblad ook al kunnen lezen over de hoed en de rand van mijzelf.

Een kleine andere invulling. Ik ben al met pensioen, maar dat wil niet zeggen, dat ik op mijn achterste zit. Ik stel mezelf ter beschikking onder leiding van de pastoor, pastoor Huitink. Waar hij wil dat ik ga, daar ga ik, dus ik doop af en toe en begraaf. Daarnaast ga ik gewoon mee in het weekendrooster. Ik sta niet meer op de loonlijst, dat scheelt alweer en geeft de parochie wat financiële lucht. Ja, financiële lucht. Ik heb er al 41 jaar op zitten.

Het is misschien wel goed om allerlei misverstanden te voorkomen, dat u weet wat mijn drijfveren zijn. Mijn drijfveer is Christus. In Christus ligt onze verbondenheid. Mensen denken vaak dat: verbondenheid, dat maken we zelf. In Christus. **In Christus zijn wij één.** Het is net als bij een sportvereniging. Het zijn allemaal verschillende figuurtjes, maar als ze van voetbal houden zijn ze in het voetballen: Eén.

Wij zijn in Christus één. Waar is dat (vandaan) gekomen? Toen ik veertien was heb ik de kerk verlaten. Toen heb ik gezegd tabé, want ik kreeg geen voedsel meer. In de jaren zeventig werd mij verteld: als je maar lief bent voor elkaar dan komt alles wel goed. Ja, daar hoeft ik niet voor naar de kerk toe te gaan. Dan kan ik net zo goed bij de vrouwenclub of bij de zonnebloem gaan of bij de Libelleclub of Magrietclub. Het kan me niet schelen wat. Daar moet je ook allemaal lief zijn voor elkaar. Ik kan zelfs nog bij de communistische partij gaan of socialistische partij. Daar moet je ook allemaal lief zijn voor elkaar. Maar waar gaat het om in het geloof? **Het gaat om Christus.**

In de Diezerstraat in Zwolle, toen ik zestien, bijna zeventien was, op een zaterdagavond, zei iemand tegen mij: "Wie is Jezus voor jou?" Ik had geen antwoord. En ja,

dan ga je er toch over nadenken. Ik kreeg een bijbel in de handen gedouwd, die heb ik weggegooid. En na een paar maanden bleef die vraag knagen. Dat is ook wat er bij de jongeren vandaag de dag aan de hand is. Er zijn dingen, die gaan knagen, waardoor je gaat nadenken. Ik zou u willen oproepen: gebruik uw verstand en blijf nadenken.

De beste preek is de preek, waarmee u het hardgrondig oneens bent, want dan moet u erover nadenken en vertellen waarom u er niet mee eens bent. Mensen, die me de hemel in prijzen of die de pastoor de hemel in prijzen, die vertrouw ik nooit. Dan klopt iets niet. Je wordt in feite ertoe gezet om na te denken. Dat doet Jezus ook.

Vandaag hadden we daar een schitterend voorbeeld van. Ja, mag je een vrouw zomaar wegsturen? Dan zegt Jezus, denk toch eens na. Wat heeft Mozes geschreven? Waar gaat het om? Waar draait het om in de heilsgeschiedenis? Het gaat niet om wij samen. Het gaat om Christus. Om hem gaat het.

Toen heb ik dus ook in de Gasthuispleinkapel het voedsel gevonden. Daar was toendertijd in de jaren 70 een dominee Loos. Hij was ook voorzitter van de Oudheidkundige Vereniging van Zwolle. Hij was de eerste dominee, die priester werd in 1961 onder kardinaal Willebrands, die preekte Bijbels. Verwacht ook van mij geen leuke verhaaltjes. Verwacht van mij dat ik me richt naar **het woord van God**. Daar gaat het om, **om dat te ontsluiten**.

Je ziet me ook regelmatig draaien naar het altaar, dat is voor mij het referentiepunt, want het altaar staat voor Christus. Zijn graflegging, daar draait het om, dat om allerlei misverstanden te voorkomen.

Er zijn mensen, die wel eens gillend op me afkomen en zeggen: U ziet ons niet en u hebt geen oog voor de gemeenschap en dit en dat en zus en zo. Nee, het gaat om Christus. **In Christus zijn wij één en worden we gedragen**. Dat is het, waar we ook voor hier zijn om elkaar te dragen. Let op de kleine dingen. Wat wordt er gezegd? Wat wordt er bedoeld? Wat wordt er gesproken? Wat wordt er bedoeld? Praat erover. Ook thuis, met uw partner, met uw kinderen. Kleinkinderen. Én, vertel dat ook gewoon rond in Swifterbant.

We zijn soms te bang, te bang om van Christus te getuigen. Ik ben een christen. **Ere naam**. Ik ben gezalfd. De gezalfde. Wat is erop tegen? Om ook af en toe eens gewoon iemand mee te nemen, uit te nodigen. Kom zondag mee naar de kerk. Soms zie je mensen stiekem het huis uitsluipen om naar de kerk te gaan. Bang wat de buurt zal zeggen. Moet je niet doen. Gewoon rechtop lopen. Fier zijn, als kleine gemeenschap hier, maakt niet uit.

Ooit zei een oude collega van mij van in de negentig. Je moet mensen nooit tellen, dan kom je altijd bedrogen uit. Je moet mensen wegen. Is een heel ander verhaal. Ja,

dan moet je eens kijken wat mensen in huis hebben. Nou en soms zeg je dan: Petje af.

Die drie daar (wijst naar de drie misdienaartjes) kwamen vanmorgen, ja, met open oogjes de sacristie binnen, ze zeiden mogen wij meedoen? Ja, zeker mogen jullie meedoen. Jullie hebben het goed gedaan. Top, dankjewel.

Gezegende zondag. Gezegend leven. Gezegende week.

*De tekst is overgenomen uit de opname van kerkdienstgemist via audiotranscript door Frans van 't Hul.*

## H. Vormsel

Op zondag 13 oktober deden 20 jongeren hun Vormsel in de H. Petrus kerk in Lelystad. Kardiaal Eijk en Pastoor Huitink gingen voor in deze viering.

Ik wil me dichter bij  
Onze lieve Heer  
voelen.

Door het ontvangen van mijn  
vormsel vertrouw ik op de steun  
van God.

Om te laten zien dat ik geloof.

Nu bij het vormsel kan ik  
bewust zelf kiezen om dit  
geloof te volgen.

Het helpt mij  
sterker te worden  
in mijn geloof.

de Heilige Geest mij  
helpt om de juiste  
beslissingen te nemen

Fijn om te zien dat er vanuit de Geloofsgemeenschap ook aanwezigen waren tijdens de dienst. Namen de LRPG Willibrord feliciteren wij de jongeren van harte met hun Vormsel. Hieronder ziet u de vormselmotivatie van enkele jongeren.

Door mijn vormsel te  
doen zal ik naar mijn  
gevoel een stuk  
dichter bij God zijn.

Ik wil de gaven van de  
Heilige Geest gebruiken  
om anderen te helpen en  
te inspireren

Ik ben er klaar  
voor om mijn  
geloof verder te  
ontdekken.

Ik weet nog niet  
precies wat ik later  
met mijn vormsel wil  
doen.

Ik wil meer  
leren over de  
kerk, Jezus en  
God.

Om mijn geloof te  
versterken.

Ik kom zo  
weer een  
stapje dichter  
bij God.

Mijn leven is veilig in de handen van God  
wat is dat een prachtige zin  
ik heb gedacht, ja, dat zal wel zo zijn  
maar die handen, hoe kom ik er in ?

Annie Boon

# BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

H. Willibrord Swifterbant

FILM: **DE ONWAARSCHIJNLIJKE PELGRIMSTOCHT VAN HAROLD FRY**

Zaterdag 23 november 2024 in De Hoeksteen te Swifterbant

Inloop om 19.00 uur Aanvang 19.30 uur



De zestiger Harold Fry is getrouwd met Maureen met wie hij in een kuststadje woont. Al heel zijn leven houdt hij zich graag op de achtergrond. Wanneer zijn goede vriendin Queenie op sterven ligt wil hij haar een brief sturen. Hij heeft nog een ereschuld aan haar. Aan de brievenbus verandert hij echter van gedachten en hij besluit stante pede verder te wandelen en haar zelf op te zoeken in het hospice op 800 kilometer afstand van zijn huis en dat zonder afscheid te nemen van zijn vrouw. Het is een wandeling vol hoop en vastberadenheid.

**NEDERLANDS ONDERTITELD**



Het valt hem zwaar, daarnaast krijgt hij op zijn trip nog flashbacks van zijn om het leven gekomen zoon en stort hij in. Een gevluchte Slowaakse dokter, die noodgedwongen schoonmaakster werd, vangt hem op. Ze behandelt zijn voeten, die nu bedekt zijn met zweren en geïnfecteerde blaren en laat hem een aantal dagen in haar huis herstellen. Ondertussen onthult ze haar verdriet over haar partner, waar ze nog steeds op wacht. Harold troost haar en gaat weer, nu goed verzorgd, verder met zijn missie.

Onderweg valt hij toevallig op bij een journalist, die zijn tocht publiek maakt. Hij krijgt fans, die hem langs de weg toejuichen als held en er gaan drommen mensen meelopen. Ze noemen zich pelgrims. Het is een ludiek gebeuren geworden, waar ook bedrog en verslaving een rol spelen.

Op een moment ontvlucht hij zijn fans.

*Thema's*

- \* Hoe ver ga je om je doel te ..bereiken?*
- \* Traumaverwerking en weer.vrede met je zelf vinden.*
- \* Gebeurtenissen, die je leven en ..levensvreugde bepalen.*
- \* Vervreemding van elkaar en.elkaar weer vinden.*
- \* Zin van het bestaan en de eindigheid van het leven.*
- \* Emotionele (toevallige) ..ontmoetingen .*
- \* Was je voor de kinderen wel een goede ouder?*



Hij bereikt uiteindelijk zijn doel: Queenie. Het wordt anders dan gedacht. Zijn vrouw komt naar hem toe en ze vinden elkaar weer terug.

Tragedie, humor en de harde leerschool van het leven gaan hand in hand.

Ontroerend en ontwapenend.

*De toegang is gratis evenals de bij de nazit geserveerde hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening. Iedereen van harte uitgenodigd,*

*Filmteam Willibrord*

# [ Herbronnen ]

Bij de vorige Oversteek heeft u het boekje Herbronning ontvangen. Misschien heeft u zich al aangemeld voor een of meerdere activiteiten en cursussen die daarin genoemd worden. Er is al heel wat van start gegaan, maar u kunt zich voor de meeste activiteiten ook nu nog aanmelden. En er komt nog meer. Zie ook Herbronning: <https://parochienorbertus.nl/nieuws/herbronning>. Hieronder een overzicht op datum van de komende activiteiten waaraan u deel kunt nemen.

De nummering verwijst naar de plek in Herbronning voor uitgebreidere informatie.

Vragen en opmerkingen graag naar [herbronning@parochienorbertus.nl](mailto:herbronning@parochienorbertus.nl)

Graag attenderen wij u op de door ons tussengevoegde activiteit **Workshop "God in de klimaatcrisis"**, die **op 20 november 2024** wordt georganiseerd door onze samenwerkingspartner Geloofsproeverij0320 van de Ontmoetingskerk in Lelystad. Een zeer actueel thema dat wij graag bij u aanbevelen!

## 10. Kennismaken met Lucas



**Op 5 november** start de korte cyclus van 3 avonden '**Kennismaken met Lucas**' door diaken André van Boven. Het komende kerkelijk (C-)jaar begint op 1 december a.s., waarbij het Evangelie van Lucas in de zondagse lezingen centraal zal staan.

Wie is Lucas, welke bedoeling had hij met dit Evangelie en wat is het bijzondere eraan?

### Dinsdagavond 5 november 2024

**Ludgeruskerk**, Dronten van 19.30 - 21.30 uur

Opgave: [secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl) of tel: 0321-312456

## 8. Wat is jouw 'koninklijke weg'?



**Op 12 november** is er een avond met diaken Michael Buijck in de Ludgeruskerk te **Dronten** met als titel '**De koninklijke weg**'. Waar we met elkaar zoeken wat voor ons 'de koninklijke weg' inhoudt, mede aan de hand van het levensverhaal van priester Frans Horsthuis.

We beginnen de avond met een maaltijd.

### Dinsdagavond 12 november 2024

**Ludgeruskerk**, Dronten van 18.00 - 21.00 uur

Opgave: [secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl) of tel: 0321-312456

## 11. Leven in Het Woord: Bibliodrama



BIBLIODRAMA

100 % meer zicht

**Op 14 november** start een cyclus bijeenkomsten '**Leven in Het Woord: Bibliodrama**'.

Altijd wel eens letterlijk in de huid willen kruipen van de mensen die leefden 'in de tijd van de Bijbel' en willen ervaren en voelen en deelnemen aan wat zij beleefden....?

Kom eens kijken en doe mee.

### Donderdagmorgen 14 november 2024

**Ludgeruskerk**, Dronten van 9.30 - 11.30 uur.

Opgave: secretariaat 0321-312456 of e-mail: [a.th.boon@gmail.com](mailto:a.th.boon@gmail.com)

## 12. Vogel & Requiem



**Op 15 november** is de voorstelling **Vogel & Requiem**.

In een uniek verhalend concert met muziek over leven, liefde en dood brengt **amaveria** een beleving langs diepe dalen, warme herinneringen en uitzinnig liefdevolle momenten.

### Vrijdagavond 15 november 2024

**Ludgeruskerk**, Dronten. Aanvang 19.30 uur.

Vrije inloop. Van harte aanbevolen!

Je mag je vooraf aanmelden via

[herbronning@parochienorbertus.nl](mailto:herbronning@parochienorbertus.nl)



## 13. Jozefgroep: Kijken in de ziel

**Op 18 november** start de nieuwe cyclus bijeenkomsten van de Jozefgroep voor mannen.

In een serie gesprekken '**Kijken in de ziel**' volgen we 12 religieuze leiders en gaan we over hun meningen en inzichten over geloven, God, de ellende in de wereld, de zin van ons bestaan, etc. met elkaar in gesprek.

## Maandagavond 18 november 2024

**Petruskerk**, Lelystad van 20.00 uur – 22.00 uur

Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail: [jozef@parochien-orbertus.nl](mailto:jozef@parochien-orbertus.nl)

### 14. Film in de kerk: SUPERNOVA



Op **19 november** wordt de film "SUPERNOVA" vertoont. Een film waarin een concertpianist zijn carrière op pauze heeft gezet om te zorgen voor zijn levenspartner die Alzheimer heeft. Ze maken een trip en trekken langs locaties vol herinneringen.

### Dinsdagavond 19 november 2024

**Ludgeruskerk**, Dronten. Aanvang 19.15 uur

Opgave: [secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl) of tel. 0321-312456

### Workshop "God in de klimaatcrisis" over duurzamer leven



# God in de klimaatcrisis

Samen met de werkgroep Groene Kerk organiseert Geloofsproeverij een workshop onder de titel "God in de klimaatcrisis". Deze interactieve workshop is gericht op wat je zelf kunt doen om duurzamer te leven, om zinvol te handelen in tijden van klimaatverandering. Het gaat over de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld. En over de vraag welke keuzes jij kunt maken voor een eerlijke en duurzame toekomst. De workshop wordt gegeven door Alfred Slomp. Doe mee en laat je inspireren voor een eerlijke wereld, zoals God die bedoeld heeft. Voor meer informatie zie: [www.godindeklimaatcrisis.nl](http://www.godindeklimaatcrisis.nl). Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

### Woensdagavond 20 november 2024

**Ontmoetingskerk**, Schor 4 8224 CM Lelystad. Aanvang 20.00 uur.

Opgave bij: Coba Beugeling [coba.swift@gmail.com](mailto:coba.swift@gmail.com), of Jan Boogaard [janboogaard55@hotmail.com](mailto:janboogaard55@hotmail.com)

### 15. Psalmen in de Advent



Op **18 december** vindt weer de traditionele 'Psalmen in de Advent' plaats.

In de derde Adventsweek laten we weer psalmen klinken en horen we verrassende, stil makende, ontroerende en inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en verwachting.

### Woensdagavond 18 december 2023

**Kapel Petruskerk**, Lelystad van 19.00 – 20.00 uur.

Opgave: Ria Damen ([riad@upcmail.nl](mailto:riad@upcmail.nl)) en Dick Corporaal ([dickcorporaal@outlook.com](mailto:dickcorporaal@outlook.com))



### Schuif jij aan bij de Alpha cursus?

In januari 2025 starten we in de Petruskerk met de Alpha cursus. De Alpha cursus is een basiscursus van 11 avonden en een weekend over het christelijk geloof. Elke bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen: samen eten, een inleiding en gesprek.

**Dinsdagavond 7 januari 2025** is de startbijeenkomst

**Petruskerk**, Lelystad van 18.00 – 21.00 uur

Opgave: secretariaat 0320-255010 of [alpha@parochienorbertus.nl](mailto:alpha@parochienorbertus.nl)

#### 1. Zin in ouder worden!



Oud worden wil iedereen, maar oud zijn niet! Kun je zin vinden in ouder worden? Dat is dus de vraag.

Ook de Schrift is een bron van informatie en inspiratie om zin te ontdekken in het ouder worden.

Na de inleiding door Marie-José Dusseldorp gaan we aan de hand van uitdagende vragen in gesprek.

In samenwerking met KBO en PCOB zal deze activiteit plaatsvinden op een middag.

### Woensdagmiddag 15 januari 2025

**Petruskerk**, Lelystad om 14.00 uur - inloop vanaf 13.30 uur

Opgave: [secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl) of tel. 0320-250010



## H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat:	Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel: 06 47 8410 90
e-mail:	marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw:	De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep:	Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail:	pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 06 22 34 20 94
Locatieraad:	Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail:	locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening:	IBAN: NL 32 RABO 0112 502 407 IBAN: NL 19 INGB 0006 234 256 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl



## H. Franciscus van Assisië, Nunspeet en Elburg/'t Harde

Kerkgebouwen	St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg
Verenigingsgebouw	't Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
Contactpersoon: Nunspeet/ 't Harde	dhr. J. Kamp; email jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719
Contactpersoon: Elburg	mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
bankrekening:	IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.franciscus@parochienorbertus.nl



## H. Ludgerus Dronten

Secretariaat:	Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail:	secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw:	Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep:	Hr. M. Huijsmans Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail:	pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fasssaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg <b>vacature</b>
e-mail:	locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl



## Pax Christi Lelystad

Secretariaat:	Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief	secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw:	Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep:	Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay
e-mail:	pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail:	locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL35 RABO 0348 172 583 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)
Redactie adres:	redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl



## H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat:	Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail:	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl; - tel: 06-11131377
Kerkgebouw:	De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 -55051278
Pastoraatsgroep:	Mevr. L. van Noord, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr. A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail:	pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer
e-mail:	locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.willibrord@parochienorbertus.nl



**In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar met als thema 'Pelgrims van hoop'. Op Kerstavond van dit jaar zal paus Franciscus de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek openen als start van het jubeljaar. Het afkondigen van een jubeljaar is een gebruik dat de kerk heeft overgenomen uit het Oude Testament. Er worden meer dan 35 miljoen pelgrims verwacht in Rome in het jubeljaar.**

Speciaal voor de jonge deelnemers heeft het Vaticaan de mascotte Luce ('licht' in het Italiaans) laten ontwerpen. Gekleed in een gele regenjas, modderige laarzen en een pelgrimskruis is de missie van Luce en haar hond Santino om jonge pelgrims te begeleiden naar hoop en geloof. De glinsterende schelpen in haar ogen doen denken aan de Sint-Jakobsschelp van de Camino de Santiago, een symbool van de pelgrimstocht.

Luce's gele regenjas voor matrozen is een knipoog naar zowel de vlag van het Vaticaan als naar het reizen door de stormen van het leven. De modderige laarzen van de mascotte staan voor een lange en moeilijke reis, terwijl haar staf de pelgrimstocht naar de eeuwigheid symboliseert.

