

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



DE OVERSTEEK

START SEIZOEN

PAROCHIEBLAD NORBERTUSPAROCHIE

JAARGANG 17-1
2024-2025





VERSCIJNINGSDATA DE OVERSTEEK

29 okt	13 nov	17-2	Advent/ kerst/ nieuwjaar
7 jan	22 jan	17-3	Aswoensdag/ Vasten
11 mrt	26 mrt	17-4	Pasen
6 mei	21 mei	17-5	Hemelvaart/ Pinksteren
1 juli	16 juli	17-6	Vakantie
2 sept	17 sept	18-1	Start seizoen



INHOUDSOPGAVEN

- 5 PASTORALE COLUMN
- 6 LETS CONNECT
- 8 DE AARDE, ONS GEMEENSCHAPPELIJK HUIS
- 10 BEDEVAARTSOORD KEVELAER
- 12 EVEN VOORSTELLEN
- 15 VAN HET PAROCHIEBESTUUR
- 16 VIERINGENROOSTER
- 18 VREDESWEEK 2024
- 22 GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
- 29 HERBRONNEN

Van de Redactie

Voor velen van u zit de vakantieperiode er weer op, alhoewel de meeste seniores in het voor- of naseizoen op vakantie gaan.

Maar goed, het nieuwe kerkelijk seizoen staat weer voor de deur en we pakken de draad weer op en nemen afscheid van de vakantieperiode. Op de verschillende locaties zal de startzondag de aftrap zijn voor het nieuwe seizoen.

In de pastorale column blikt pastoor Huitink terug op zijn vakantie in Lourdes en stelt onze nieuwe pastor van der Vegt zich voor.

Een deelnemer aan de bedevaart naar Kevelaer neemt ons mee in de tweedaagse Maria-bedevaart.

Maar ook voor de jongeren onder ons is er weer het nodige te doen. Zo zal op zaterdag 2 november de katholieke jongerendag gehouden worden in De Schuilplaats te Ede. Het thema zal dit jaar zijn "Connect" en sluit aan bij het jaar van gebed in de Rooms Katholieke kerk.

Tevens wordt onze aandacht gevestigd op bijeenkomsten omtrent katholieke kerknieuwing en is er aandacht voor de Vredesweek.

Een rijk aanbod aan bijeenkomsten waar een ieder van ons voor wordt uitgenodigd.

Tot slot vinden we in deze Oversteek zoals gebruikelijk de mededelingen vanuit het parochiebestuur en vindt u de bijdragen vanuit al onze locaties.

Wij wensen u een goede start toe van dit nieuwe kerkelijk seizoen en wij hopen elkaar te mogen begroeten in de vele weekendvieringen dan wel bijeenkomsten die er overal in onze Norbertusparochie worden gehouden.

ZIEKENZALVING (OF -ZEGEN) UITVAART

Biddinghuizen 06-305 011 20 Ina of
Els 06-128 139 83

Nunspeet/Elburg/'t Harde 06 557 372 85

Dronten (0321) 312 456

Lelystad (0320) 250 010

Swifterbant (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of
Mirjam Kemps-van Berkum tel. 0321 -322 915 / 06 831 185 68

Team van pastores

Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)

tel. 06-205 706 69

a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor G.M.J. van der Vegt

tel. 06-241 630 35

pastvegt@kerkmail.nl

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)

tel. 06 - 575 411 73

a.vanboven@pastoraalteam.com

Secretariaat Norbertusparochie

Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur

Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra

secretariaat@parochienorbertus.nl

tel. 0321-312 456

Bestuur

Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)

Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter

a.huitink@pastoraalteam.com

Dhr. A. Merkelbach -technisch-voorzitter

vicevoorzitter@parochienorbertus.nl

Dhr. E.A.M. Staes - secretaris

secretaris@parochienorbertus.nl

Dhr. F.A.J. Renne - penningmeester

penningmeester@parochienorbertus.nl

Dhr. P.P.J.M. Cryns - Adviseur gebouwen lid.

paulcryns@parochienorbertus.nl

Mvr A.C. Cryns-Hop - communicatie

communicatie@parochienorbertus.nl

DE OVERSTEK

Parochieblad H. Norbertusparochie

Jaargang 17- nummer 1 2024

Verschijnt 6x per jaar papier oplage: 1310

Volgende uitgave: 13 nov 2024

Thema: Advent, kerst en nieuwjaar

Uiterlijke kopijdatum: 29 okt 2024

Contact

Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl

Reacties over de TOEZENDING uitsluitend per e-mail naar:
bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl

Redactie: Sandra Cryns en André van Boven

Vormgeving: Sandra Cryns en de redactieleden

Illustratie Achterkant: Felix Guérain www.felixguerain.com

Drukwerk: Zalsman www.zalsman.nl





PASTORALE COLUMN

Wat doe je als priester als de vakantie is aangebroken?

NOU, IK AANVAARD DAN GRAAG DE UITNODIGING OM NAAR LOURDES TE KOMEN. OOK DIT JAAR MOCHT IK GEDURENDE TWEE WEKEN IN LOURDES ZIJN. AL SINDE ENIGE JAREN VERVANG IK DAN DE PRIESTER DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE NEDERLANDSTALIGE PELGRIMS UIT VLAANDEREN EN NEDERLAND. HET IS VOOR MIJ NIET ALLEEN EEN FIJNE TIJD VAN DAGELIJKS BIECHT HOREN, GESPREKKEN MET PELGRIMS EN COLLEGA'S EN HET VIEREN VAN DE DAGELIJKSE EUCHARISTIE, MAAR VOORAL OOK VAN TIJD VOOR MIJZELF VRIJMAKEN. DAT DOE IK DOOR HET MAKEN VAN LANGE WANDELINGEN IN DE MORGEN.

Dagritme thuis en in Lourdes

In de hectiek van onze drie parochies staat een goed dagritme telkens weer onder druk. Hoezeer ik ook geniet van het parochieleven is de grote omvang en de evenzo grote afstanden telkens weer de reden dat ik vaak tekortschiet in mijn gebedsritme. Wat een genade om dan een tijdje het parochieleven achter mij te laten en hier in Lourdes tot rust te komen.

De dagen in Lourdes verlopen daarentegen zeer gestructureerd. De ochtenden besteed ik aan het gebed en een forse wandeling van zo'n anderhalf tot twee uur en sluit die dan af met een heerlijke bak Italiaanse koffie in een van mijn favoriete cafés. Onderweg ontmoet ik altijd wel pelgrims en collega's. Dat is mooi, maar doet ook een beroep op mijn talenkennis. Engels en Duits zijn oké, het Frans kost me meer moeite om over het Italiaans en Spaans etc. maar niet te spreken. En toch is het wonderbaarlijk hoezeer het mogelijk is om met een paar woorden een grote vriendelijkheid en grip te mogen ervaren. Wat een

glimlach en vriendelijk woord om elkaar een mooie dag en bedevaart toe te wensen met je doet. Dat ervaar ik als een klein wonder dat hier iedere dag gebeurt. Het priesterhuis waar ik verblijf ligt boven aan het heiligdom. Dat betekent dat ik iedere dag meerdere malen op en neer wandel. Ik beschouw het maar als een waardevolle bijdrage aan een gezond lichaam.

Wat lag achter ons

Natuurlijk gebruik ik deze tijd ook om na te denken over het werkseizoen dat achter ons ligt en denk ik na over het nieuwe seizoen. Een belangrijke gebeurtenis was het vertrek van onze parochie medewerkster Jeanne Gerretzen. De publicatie van het nieuwe bestuurlijk -en pastoraal beleidsplan 2024-2026, het aanstaande vertrek van collega Scholten en de aangekondigde komst van emeritus pastoor vd Vegt. De eerste versie van een nieuw vieringenrooster door collega van Boven opgesteld. Natuurlijk mag niet ongenoemd blijven het grote aantal nieuw katholieken, het groeiend aantal doopjes en zelfs een groter aantal kerkelijke huwelijken. Helaas hebben we ook van diverse parochianen afscheid moeten nemen vanwege hun overlijden.

Wat ligt voor ons

Voor het nieuwe seizoen wordt het belangrijk om de plannen op lokaal en bovenlokaal niveau te gaan realiseren. Collega van Boven gaat opnieuw alle geloofsgemeenschappen langs om in gesprek te gaan over de kansen die men wil gaan realiseren. Ook

bestuurlijk moet er flink aan de weg worden getimmerd. Geen van de drie parochiebesturen is op sterkte. Nieuwe bestuurders zijn niet gemakkelijk te vinden. De besturen van Thomas a Kempis parochie en Norbertus parochie hebben besloten om het traject in te gaan van bestuurlijke samenvoeging. Dat betekent niet dat er een nieuwe fusie zal plaatsvinden, maar wel dat er een nieuw bestuur komt voor de twee afzonderlijke parochies. Deze nieuwe bestuurlijke vorm heet: Personele Unie.

Het pastoraal kernteam zal het komend jaar beschikken over 1 ½ priester (pastoor Huitink en em.pastoor vdr Vegt) en diaken van Boven. Daarnaast maken de permanente diakens, van Daalen, Buyck en Everts, deel uit van het grote team. Hun taken zijn beperkt tot een aantal diakonale taakvelden. Gezamenlijk zetten we ons in voor de sacramenten voorbereiding, catechese en geloofsverdieping. De grote groep nieuw katholieken krijgt het komend seizoen extra aandacht. Zij moeten zich meer thuis gaan voelen in de kerk. Dat vraagt een catechese die hen moet helpen zich meer te verdiepen in het geloof, de kerk en de leer van de kerk.

Als ik deze gedachten zo aan het papier toevertrouw klaart het weer in Lourdes op. Tijd om aan mijn ochtendwandeling te beginnen. Nog twee dagen en dan ben ik weer terug in de parochie. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en alle mooie en ja, ook de minder mooie momenten die we gaan meemaken. Laten we er samen een inspirerend en waardevol seizoen van maken.

Pastoor Ton Huitink

LETS CONNECT

Deze Oversteek staat in het teken van de seizoenstart. We laten de zomerperiode, waarin alles in de parochie op een laag pitje stond, weer achter ons. De vergaderingen en werkzaamheden beginnen weer. Van de Locatieraden, de Pastoraatsgroepen, van vele werkgroepen. De koren repeteren weer om de vieringen muzikaal te omlijsten.

Gelukkig zijn er tijdens de zomerperiode ook activiteiten doorgegaan. Veppers en assistent voorgangers zorgden ervoor, dat er geen te grote gaten in het voorgangersrooster vielen.

(Het team kan immers nog maar zo sporadisch aanwezig zijn). De koster bleven paraat, degenen die zorgen voor de beamerpresentaties en heel belangrijk tegenwoordig; de streaming van de vieringen. Maar ook de bloemengroepen die bleven zorgen voor verse bloemen op het altaar.

De secretariaten bleven bereikbaar. Ook voor een praatje en een kopje koffie.

Zo bleef de kerk open voor vieren en ontmoeten, ook dankzij de koffiedames (en een enkele heer) na de vieringen. Hulde daarvoor!

We nemen dus afscheid van de vakantieperiode. Hopelijk was het voor velen van ons een periode van onthaasten en genieten.

Niet voor iedereen is de vakantieperiode een onverdeelde vreugde. Eenzaamheid speelt een grote rol bij veel mensen als de samenleving tot stilstand lijkt te zijn gekomen..

Dat geldt in veel gevallen voor degenen, die deze vakantieperiode alleen door moesten brengen. Veel mensen om hen heen op vakantie, weinig activiteiten, soms dagenlang alleen en zie je geen mens. Natuurlijk, kun je er op uit gaan, gezellige dingen ondernemen,



maar de glans gaat er vaak af als je dat niet kunt delen met anderen.

Dat alles valt niet mee en maakt dat je je eenzaam voelt, zelfs verdrietig, ook al schijnt de zon nog zo stralend. Ik weet dat er activiteiten in de zomerperiode werden georganiseerd, o.a. door de KBO, ik hoop op alle locaties, maar in ieder geval in Lelystad. Maar ik weet ook dat het voor veel mensen moeilijk is, om daar alleen op af te stappen.

Zojuist viel het Bulletin van de KBO Lelystad voor de komende periode bij mij in de bus. Een paar leuke activiteiten staan alweer gepland en ook Herbronning, het programma van onze Norbertusparochie voor geloofsverdieping is klaar en wordt met deze Oversteek verspreid. Het

staat weer vol met mooie activiteiten om ons geloof te verdiepen en om ons te Herbronnen. Leg het niet opzij. Het programma is verrijkend en ook niet onbelangrijk, de ontmoeting met anderen in geloof kan weldadig zijn.

De titel van mijn bijdrage deze keer is 'Let's Connect'. Connect is een Engels woord voor verbinden. Hoe kunnen we dat waarmaken? Hoe kunnen we connecten?

Hoe kunnen we in connect zijn met anderen of anderen met ons? Maar ook in connect met onszelf? Met wat ons ten diepste bezighoudt, gaande houdt zelfs. Om te weten te komen wat jij nodig hebt om in balans, en daarmee ook gelukkig te zijn?

Dat kunnen delen met andere mensen is het meest wezenlijke van ons bestaan.

Dat kun je alleen ontdekken als je de stoute schoenen aantrekt en er over durft na te denken, maar ook

door erop uit te gaan en anderen te ontmoeten. Dat is niet altijd makkelijk zei ik al, maar misschien is het een idee, als je er zelf niet zo'n probleem mee hebt, om iemand die het wel moeilijk vindt, te helpen.

Vraag eens, ga je mee, mag ik eens bij je langs komen? Zomaar omdat het kan.

Een mooi nieuw motto voor het komende seizoen (en daarna) zou dus kunnen zijn Let's connect

Met elkaar, met ons geloof en met alles wat ons ten diepste gelukkig maakt!

Anne-Marie Swater

Herbronnen

Teruggaan naar de bron
Teruggaan naar de essentie van geloof en spiritualiteit
Opnieuw verbinden met oorspronkelijke principes en waarden
Jezelf opnieuw uitvinden
Je energie en inspiratie vernieuwen
Je focus herstellen
Oude patronen loslaten
Reflecteren op je leven en doelen
Bewust kiezen voor nieuwe richtingen

De aarde, ons gemeenschappelijk huis

Scheppingsperiode

Verbinden, verwonderen, veranderen. Dat vraagt de aarde van ons als gelovige mensen, uit respect voor God en zijn schepping, voor de schoonheid van de natuur en voor kwetsbare mensen die lijden in hun leefomgeving.

1 september is de wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping. Daarmee begint de 'scheppingsperiode' (*season of creation*) die eindigt op 4 Oktober, gedachtenis van de Heilige Franciscus van Assisi. De orthodoxe, katholieke en protestantse kerken wereldwijd vragen dan aandacht voor de aarde die nu 'zucht en kreunt' onder het achteloze gedrag van de mens. Paus Franciscus vraagt met zijn encycliek **Laudato Si** (2015) alle mensen van goede wil om de aarde met respect en zorg te behandelen en haar eerlijk te delen met mensen overal ter wereld, met flora en fauna en met toekomstige generaties. De titel is het begin van Franciscus' Zonnelied uit 1225: "Laudato Si" betekent 'wees geprezen Heer'. Deze ontroerende 'Lofzang van alle schepselen' bezingt de zon, het water, de lucht, de natuur, de dood en mensen die vergeven en lijden moeten verdragen.

In Nederland is de Laudato Si' Alliantie opgericht door de bisschoppen en katholieke organisaties om de spiritualiteit van duurzaamheid en rechtvaardigheid uit te dragen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan oplossingen door stil te staan bij Laudato Si. Ontmoetingen tussen verschillende

kerken en partijen, tussen mens en natuur en mens en God zijn daarbij van groot belang. Door de verbinding te ervaren met God, met mensen en de aarde, zorgen we samen voor ons *gemeenschappelijk huis*.

Bidden

De kerk draagt hier op een andere manier aan bij dan de wetenschap, politiek, bedrijfsleven of actiegroepen. Door te bidden vragen we God én onszelf om aandacht voor de gevolgen van een grenzeloze levensstijl waar nu al veel mensen onder lijden. In landen rond de evenaar worden vruchtbare gebieden onleefbaar en trekt men naar de stad of naar Europa, beroofd van eigen broodwinning en toekomst. Inheemse volken zien hoe het tropisch regenwoud slinkt door commerciële activiteiten, koraalrif sterft door opwarming van de oceanen. Hiervoor bidden betekent óók de hand in eigen boezem steken en verder kijken dan wat het op lange termijn in ons eigen land zou kunnen betekenen. Nu al zijn het de armen die het meest te lijden hebben, en schreeuwt de aarde het uit. (Rom. 8, 19-25).

Genieten

De natuur zélf nodigt ons uit om er in de scheppingsperiode op uit te trekken! Door te wandelen, van de wolkenlucht te genieten, te tuinieren, een vogel of een insect te bestuderen raak je onder de indruk van de schoonheid van Gods schepping. De nederigheid van Franciscus' zonnelied begint ermee dat je water, lucht, zon, bloemen enz. niet als vanzelfsprekend voor lief neemt. We mogen de natuur ontvangen om zorgvuldig mee om te gaan, als een wondermooi geschenk dat niet voor winstbejag maar voor het léven van de mens en alle andere soorten mag dienen.

Veranderen?

Een heel 'riedeltje' van wat er zeker allemaal niet meer 'mag' opnoemen maakt niemand enthousiast. Vooral als het dingen zijn die je zelf inmiddels doet of laat en die je je in jouw omstandigheden goed kunt permitteren. Je kunt alles zo groot maken ('zeker nooit meer douchen') of zo klein ('ik scheid



"De schreeuw van de aarde, de schreeuw van de armen"

Laudato Si' manifest

ALLIANTIE NEDERLAND

Geïnspireerd

Geïnspireerd door Jezus' boodschap en bemoedigd door de encycliek *Laudato Si'*, zetten wij ons in voor de bescherming van de Schepping en het recht op waardig leven van de armen. (LS 53)

door God en Zijn schepping

De schoonheid van de Schepping is voor ons een onuitputtelijke bron van dankbaarheid en verwondering. We zorgen voor de aarde, zodat deze bewoonbaar is voor de generaties nu en na ons. (LS 159)

nodigen we iedereen uit

Een wereldwijde omkeer is nodig voor economische en politieke systemen. We vinden een weg uit de ecologische en sociale crisis door samenspraak en samenwerking tussen 'alle mensen van goede wil'. (LS 14)

voor samenspraak

We doen een beroep op politiek en bedrijfsleven om zich oprecht, moedig en met verantwoordelijkheidsgevoel in te zetten voor het milieu en het klimaat. Onze aarde is namelijk een gemeenschappelijk goed, van allen voor allen. (LS 181)

over de omgang met de aarde

We roepen op tot een ommekeer van onszelf, kerk en maatschappij ten behoeve van de ecologie. We voeden onze hartstocht voor de Schepping; versterken onze verbondenheid met anderen, vooral met de meest kwetsbaren; en streven steeds naar een wereld die beantwoordt aan Gods bedoelingen. (LS 218)

Laudato Si'

"the Letter - Paus Franciscus" of "Wat je over de encycliek *Laudato Si* moet weten in 2 minuten".

m'n afval toch al') dat elk gesprek afbreekt. Maar zo goed als zelf niet vloeken of roddelen toch een kleine bijdrage levert aan een goede sfeer, zo is de eerlijkheid waarmee je kijkt naar wat past bij je eigen levensstijl iets wat je hoopvol en blij kan maken. Door op een vriendelijke en tevreden manier te doen wat in jouw situatie past breng je soms ook anderen op een idee. Er ligt zoveel zwerfafval dat je er boos en moedeloos van kunt worden. Maar alles wat je wél oprapt is meegenomen, letterlijk, - en soms hoor je een voorbijganger 'dankjewel' denken of zeggen. Elkaar hierin bemoedigen kan een vrucht zijn van je gebed, je natuurwandeling of zelfs je verontwaardiging over het wereldnieuws. Kijk bijvoorbeeld eens op YouTube de indringende documentaire "**the Letter - Paus Franciscus**" of "**Wat je over de encycliek *Laudato Si* moet weten in 2 minuten**".

Uitnodiging

Zin om samen met anderen de eerste stap te zetten? In de prachtige uiterwaarden langs de IJssel, met gespreksthemata's, achtergronden, momenten van stilte en van zingen?

Op zaterdag 5 oktober wandelen we een tryout van ons gloednieuwe "Pelgrimspad IJsseldelta" dat diaken Fokke van Dalen en ik aan het ontwikkelen zijn. Van station Zwolle Stadshagen naar Kampen (13 km) via de Mariakapel, natuurgebieden en diverse hoopvolle initiatieven om voor de schepping te zorgen. Lees meer op

ziehierdemens.nl/pelgrimspad

Met Franciscus wensen we u deze scheppingsperiode: Vrede en alle goeds!

Meer informatie:

m.buijck@pastoraalteam.com



Bedevaart Kevelaer 20 en 21 augustus 2024

OOK DIT JAAR ZIJN WE WEER MET DE BUS NAAR KEVELAER IN DUITSLAND GEWEEST VOOR DE TWEEDAAGSE MARIA-BEDEVAART. "WE", DAT IS EEN AANTAL PAROCHIANEN VAN NORBERTUS UIT DRONTEN, ENKELE UIT LELYSTAD EN NUNSPEET, EN VERDER PELGRIMS VAN DE THOMAS A KEMPIS, CHRISTOFFEL EN LEBUINUS PAROCHIES, SAMEN 2 BUSSEN VOL.

Mijn deelname zorgde voor enkele verbaasde blikken, maar daarover later meer.

De organisatie ligt in handen van de Broederschap Kevelaer Zwolle e.o., met vertegenwoordigers uit alle parochies. Aangezien dit meest dames zijn, worden zij "pelgrimleiders" genoemd, aangezien "broeders" daarvoor niet de juiste aanduiding is. Zij hadden weer een prachtig boekje samengesteld, onze leidraad deze twee dagen. De organisatie was sowieso vlekkeloos en tot in de puntjes verzorgd.

Met goed gemoed en lekker weer aangekomen trokken we in optocht onder leiding van een compleet pastoraal team, pastor van der Sman, Diaken Fokke van Dalen, oud pastoraal werker Jeanne Gerretzen en een handvol acolythen in alle soorten en maten door de straten van Kevelaer. Verder was de staf nog aangevuld met organist en fotograaf.

In het programma een aantal uiteenlopende liturgische vieringen: gebedsdiensten, rozenkransgebed, eucharistievieringen, Marialof, lichtprocessie en een lange kruisweg door het park. Allemaal vormen waarin bezinning, meditatie en contemplatie hun plaats vonden.

Nu zijn we als katholieken goed van eten en drinken, en de verzorging was uitstekend. Aan tafel volgen dan al snel de gesprekken en van het begin af aan zat de sfeer er goed in. Ook de vele terrasjes werden door ons goed bezocht.

Onder het motto: "Je moet dit eens een keer meemaken" heb ik deelgenomen, ook om een oordeel te kunnen vellen over zin en onzin van de pelgrimage. Aan mij zal nooit een vurig Maria-vereerder verloren gaan, maar twee dagen doorbrengen met bekenden en onbekenden die veel met elkaar delen, vooral identiteit, tilt je weer even uit het alledaagse. Daarbij zijn de gesprekken die je met elkaar voert wat mij betreft van minstens evenveel waarde als de vele vieringen.

Een aanrader voor wie dit niet eerder deed!

Han Kavelaars

<https://www.broederschap-kevelaer-zwolle-eo.nl/>



OP ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 HOUDT JONG KATHOLIEK, DE JONGERENORGANISATIE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK IN NEDERLAND, EEN KATHOLIEKE JONGERENDAG (KJD). VANUIT HEEL HET LAND ZIJN JONGEREN TUSSEN 16 EN 30 JAAR WELKOM IN DE SCHUILPLAATS IN EDE OM HUN GELOOF TE BELEVEN EN ANDERE JONGEREN TE ONTMOETEN. HET THEMA IS 'CONNECT' EN SLUIT AAN BIJ HET JAAR VAN GEBED IN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK.

“Meebouwen aan een levende kerk in Nederland”

“De KJD was in 2023 een groot succes,” vertelt projectleider Arieke van Reeken. Samen met een kernteam bereidt zij het programma voor 2024 voor. “Dit jaar hebben we gekozen voor een ruimere locatie om groei te faciliteren en een nóg mooiere jongerendag te kunnen houden. We willen het enthousiasme dat we bij zo veel jongeren hebben gezien verder laten uitgroeien en de deelnemers stimuleren mee te bouwen aan een levende kerk in Nederland. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerziens.”

Breed gedragen organisatie

De voorbereidingen voor de KJD zijn al in volle gang. De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties, katholieke studentengroepen en enkele jongeren uit migrantengroepen. Daarmee wordt de Katholieke Jongerendag een breed gedragen initiatief waar jongeren zich welkom voelen en gesterkt worden in hun christelijke identiteit.

Programma

Tijdens de KJD zullen er verschillende gelegenheden worden aangeboden om te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. Het programma bevat onder andere sprekers, muziek, de heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het programma. Voor hen zijn er op verschillende momenten eigen programma-onderdelen.

De katholieke jongerendag vindt plaats op de vooravond van het jubileumjaar dat de Rooms-Katholieke Kerk wereldwijd viert in 2025. Het voorbereidingsjaar op dit jubeljaar, is het Jaar van gebed. Tijdens de KJD zullen verschillende onderdelen van het Jaar van gebed worden belicht.

Meldt je aan via [Events for Christ](#)
Foto: Visual Capture

<https://jongkatholiek.nl/artikelen/katholieke-jongerendag-op-zaterdag-2-november-2024/>



G.M.J. van der Vegt, pastor

Op 1 oktober a.s. ga ik met pensioen, na 41 jaar lang in het pastoraat te hebben gewerkt. Ik ben geboren in Dalfsen, niet zo ver hier vandaan, 67 jaar geleden, dus in 1957. Middelbare school gedaan in Zwolle, dus die stad is mij niet helemaal onbekend. Elektrotechniek aan de MTS Blaloweg. Daarna de overstap van verbindingen maken op hoogspanningsniveau, naar verbindingen met God en de medemensen. Tenslotte 2 jaar avondgymnasium, deelcertificaten, want ik had wat bij te spijkeren, en overdag begonnen met 6 jaar filosofie en theologie aan het grootseminarie Rolduc te Kerkrade. In 1983 diaken gewijd en op 16 juni 1984 priester gewijd met 6 andere klasgenoten. Gewerkt als kapelaan in Venray, Maasniel, en als pastoor in Venlo tot 1991. Toen de overstap gemaakt naar mijn vroegere aartsbisdom Utrecht. Als pastoor ruim 12 jaar gewerkt in Mijdrecht-Wilnis, 6 jaar in Wijhe-Deventer en omstreken, 4 jaar in de binnenstad van Utrecht en nu ruim 10 jaar in IJsselstein en omstreken.

Pensioen, dan denken de meeste mensen dat het werk erop zit. Voor een priester is dat niet het geval. Ik wil me graag inzetten op een plek waar ik mensen kan ondersteunen in hun geloof en beleving van het geloof. In overleg met het Aartsbisdom Utrecht en pastoor Huitink is dat dus Steenwijk- Zwolle- Lelystad en omstreken geworden. Bij u dus. Ik zal per 1 oktober a.s. gaan wonen op de pastorie van Steenwijkerwold. De verhuishwagen zal 24 september voorrijden.

Het zal even wennen zijn voor mijzelf, maar misschien ook wel voor u. Van mijn kant: allemaal nieuwe gezichten, namen, omgevingen, wegen, landschappen, wensen van mensen, gewoontes die er zijn en ervaringen die mensen hebben. Van uw kant zal het wennen zijn aan een andere persoon, een ander gezicht, stem en voorkomen, doen en laten. Dat dit voor u even wennen is, weet ik, maar ik vertrouw op ons aller wijsheid en vermogen, van God ontvangen om te relativieren. Openheid van u en van mijn kant kan wonderen doen en het beste in ons allen naar boven brengen om gewoon een frisse nieuwe start te maken en te beginnen.

Diep in mijn hart heb ik een groot en vast verlangen waaruit ik werk, denk en ook het geloof handen en voeten geef. Het is één passie: ons allen bij Jezus Christus te brengen. Om Hem draait het in ons geloof en kerkzijn.

Velen zeggen: "Ja, wij samen". Mijn vraag is dan altijd: "Mag Jezus ook meedoen?" Het is mijn vaste overtuiging dat Jezus het menselijk leven openbreekt, toekomst geeft, nieuwe impulsen geeft. Bij het woord 'gemeenschap' moet je oppassen dat je jezelf en anderen niet opsluit in een eigen klein clubje in de trant van: "Wij zijn zó en daar moet alles en iedereen zich maar aan aanpassen." Ik denk niet dat het zo werkt, nooit heeft gewerkt en in de toekomst ook niet zal werken. Inderdaad, wij staan voor grote uitdagingen op kerkelijke gebied, veranderingen, waarin ook kansen liggen opgesloten. Wanneer wij Jezus Christus centraal stellen, komt er een bijzondere toekomst en groeit er een bijzondere gemeenschap. Die gemeenschap is groter dan wij nu vaak denken.

Wat kunt u van mij verwachten als 'pensionado'? U zult mij tegenkomen in de weekenden in de eucharistievieringen op alle locaties volgens rooster. U kunt een beroep doen op mij bij ziekenzalvingen, uitvaarten, doop en huwelijken, huisbezoek, persoonlijke begeleiding, biechtgesprek en ziekenbezoek. U zult mij NIET zien op vergaderingen en bij overleg waar over beleid en over wel en wee op de locatie wordt gesproken. Ik ben geen pastoor meer en wil dit ook niet meer zijn. Zie mij als een assistent die werkt onder verantwoordelijkheid van pastoor Huitink.

De tijd ligt voor ons, samen met de toekomst. Ik zie er naar uit, om uw gezichten te zien, u te ontmoeten om samen bij onze Heer Jezus Christus uit te komen en Hem te volgen in gemeenschap met elkaar. Daar ligt ons fundament en daar mag – volgens mij- ook ons verlangen liggen.

Even persoonlijk, ik word graag aangesproken als pastor (emeritus-pastoor). In het publiek liever niet met mijn voornaam Harry. Daar heb ik in het verre verleden geen goede ervaringen mee opgedaan.

U kunt mij bereiken via:
e-mail: pastvegt@kerkmail.nl
telefoon : 06 24 16 30 35.

Met vriendelijke groet en tot spoedig,
G.M.J. van der Vegt, pastor

Professioneel
en persoonlijk



Marjo
van Diepen

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar



JAGER
UITVAARTBEGELEIDING



Sans

ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns
06 123 244 48
info@sansfotografie.com
Tarpanweg 8
8255 RS Swifterbant

www.sansfotografie.com/
rouwfotografie

Volatus



uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08
Lelystad: 0320 - 33 74 47

WWW.VOLATUS.NL



Liefdevolle,
professionele
uitvaarten op
maat sinds 2013




STEENHOUWERIJ
VAN OMMEN

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl

Comfortabel en veilig wonen

Kijk op wouda.nl



installatie service onderhoud



Wouda Installatietechniek
De Noord 35 | 8251 GK Dronten
tel 0321 38 60 60 | info@wouda.nl




Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70
www.zalsman.nl

Drukken • Printen • ICT • Web2Print • Warehousing

ADVERTEER
UW DIENSTEN
OOK IN DE
OVERSTEEK



SPACE FOR GRACE

Aanbod voor katholieke kerkvernieuwing 2024-2025

Zoveel toekomst

Over kerkvernieuwing in katholiek Nederland

"Een inkijkje bij twintig innovatieve projecten van geloofsgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland. Projecten met durf, ondernemingszin en levenskracht"

zaterdag 18 oktober 2024

Huis van Dominicus, Utrecht

van 15.00 tot 16.00 u met aansluitend een borrel.

Meld je aan



Zo veel toekomst

Over innovatie in geloofsgemeenschappen

halewijn



Samen een stapje verder

Leergang voor katholieke kerkvernieuwers

18 okt | Een vernieuwende kerk
van 11.00 tot 17.00
Huis van Dominicus, Utrecht

13 dec | Een dienende kerk
van 12.00 tot 16.00

7 mrt | Een vierende kerk
van 12.00 tot 16.00

15 jun | Een multiculturele kerk
van 12.00 tot 16.00

Meld je aan



Startprogramma

Kloostertweedaagse voor katholieke doeners

"Ben jij enthousiast katholiek en geloof je dat er meer mogelijk is in jouw gemeenschap? Meld je dan aan en ga met een concreet plan naar huis!"

17 en 18 januari 2025

Abdijhof Marienkroon, Nieuwkuijk

10.00 tot 17.00 u

Meld je aan



meer informatie vind je op www.spaceforgrace.nl



VAN HET PAROCHIEBESTUUR

Het "normale" ritme komt er weer aan, nou ja normale... Ik hoop dat degenen die met vakantie zijn geweest ervan hebben genoten. Zij die thuis zijn gebleven, wens ik toe dat zij voldoende ontspanning hebben gevonden. Allemaal vanuit de gedachte dat iedereen genoeg heeft bijgetankt om er weer tegenaan te gaan in het nieuwe kerkelijk jaar. Want het nieuwe werkseizoen in onze Norbertusparochie gaat weer beginnen.



Er zal meer dan voorheen een beroep worden gedaan op de VEP-pers (Voorgangers Eigen Parochie). Ook om vieringen te kunnen houden wanneer de geloofsgemeenschappen daarom vragen. Er wordt van alle betrokkenen flexibiliteit gevraagd. Bij de kerkgaande gelovigen hopen wij op de bereidheid om eens elders te gaan buurten. Kijk eens over het muurtje van de eigen gemeenschap heen om nieuwe ontdekkingen te doen.

Niet alleen rond de vieringen, maar ook ten behoeve van andere activiteiten, zijn vrijwilligers nodig die de geloofsgemeenschap ondersteunen. Vanuit het parochiebestuur en de locatieraden houden wij een open oog voor mogelijke kandidaten. Kerk-zijn kan alleen bij de gratie van voldoende menskracht. Denk er eens over, u bent meer dan welkom!



Het parochiebestuur gaat dit jaar en het komende jaar flink aan de slag met het pastorale en bestuurlijke beleidsplan. Er zal overleg zijn met de besturen van de beide andere parochies om te bezien hoe wij elkaar kunnen versterken. Dat kan zijn op het gebied van gebouwbeheer (denk aan energiebeheer), maar ook op het terrein van financiën of communicatie.

In aansluiting op deze gedachten en om de zomer uit te luiden, deel ik graag het volgende gedicht met u:

Wuivend en zingend in de zon

*Heb je het licht op het veld gezien,
en hoe het zich uitzaait tussen de bomen,
de grond verwarmt
waar mensen komen
en knielen voor Gods aangezicht?*

*Heb je de klaprozen zien wuiven
en hoe ze zingen in de zon op het veld,
waar het oude verhaal
opnieuw wordt verteld
in universele scheppingstaal?*

*Mensen als bloemen warm en vol geestkracht,
tot leven gewekt om open te staan,
mee te bewegen met de seizoenen
om vrij en verwonderd verder te gaan.*

Jeanette van Osselen

Namens het parochiebestuur wens ik alle vrijwilligers en parochianen een mooi en goed werkseizoen toe.

*Tony Merkelbach,
technisch voorzitter*



Datum	Lezingen	H. Bonifatius De Voorhof Biddinghuizen	H. Franciscus Franciscuskerk Nunspeet	H. Franciscus Agnietencentrum Elburg
14 en 15 september 2024 24 ^e zondag door het jaar jaar B	Jes. 50, 5-9a Jak. 2, 14-18 Mc. 8, 27-35	Zondag 09.30 uur Oecumenische viering Ds. R. van Haeringen Vredesweek		Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink
21 en 22 september 2024 25 ^e zondag door het jaar jaar B	Wijsh. 2, 12 + 17-20 Jak. 3, 16 – 4, 3 Mc. 9, 30-37	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Pw B. Roest Zinzondag	Vrijdag 20 sept. 10.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten	
28 en 29 september 2024 26 ^e zondag door het jaar jaar B	Num. 11, 25-29 Jak. 5, 1-6 Mc. 9, 38-43 + 45 + 47-48			Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
5 en 6 oktober 2024 27 ^e zondag door het jaar jaar B	Gen 2, 18-24 Heb. 2, 9-11 Mc. 10, 2-16 of 2-12	Vrijdag 4 oktober 10.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor T. van der Sman Project Sri Lanka	Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	
12 en 13 oktober 2024 28 ^e zondag door het jaar jaar B	Wijsh. 7, 7-11 Heb. 4, 12-13 Mc. 10, 17-30 of 17-27	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Eigen voorgangers Bel Canto ----- Zondag 15.30 uur Kevelaerlof in de Basiliek in Zwolle	Zondag 15.30 uur Kevelaerlof in de Basiliek in Zwolle	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers ----- Zondag 15.30 uur Kevelaerlof in de Basiliek in Zwolle
19 en 20 oktober 2024 29 ^e zondag door het jaar jaar B	Jes. 53, 10-11 Heb. 4, 14-16 Mc. 10, 35-45 of 42-45	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Pw W. Cortvriendt Zinzondag		
26 en 27 oktober 2024 30 ^e zondag door het jaar jaar B	Jer. 31, 7-9 Heb. 5, 1-6 Mc. 10, 46-52			Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
2 november 2024 Allerzielen	Jes. 25, 6a + 7-9 Apok. 21, 1-5a + 6b-7 Lc. 23, 44-46 + 50 + 52 + 53 + Lc. 24, 1-6a	19.00 uur Gebedsviering Eigen voorgangers Bel Canto	19.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	
3 november 2024 31 ^e zondag door het jaar jaar B	Deut. 6, 2-6 Heb. 7, 23-28 Mc. 12, 28b-34		<i>Geen viering</i>	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt
9 en 10 november 2024 32 ^e zondag door het jaar jaar B	1 Kon. 17, 10-16 Heb. 9, 24-28 Mc. 12, 38-44 of 12, 41-44			
16 en 17 november 2024 33 ^e zondag door het jaar jaar B	Dan. 12, 1-3 Heb. 10, 11-14 + 18 Mc. 13, 24-32	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Eigen voorgangers Zinzondag		Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers

Avondvieringen door de week:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna, tot 1 oktober, om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad.

Met ingang van 1 oktober vervallen de eucharistievieringen op maandag, in verband met het vertrek van pastor Scholten. Met ingang van 1 oktober zijn de eucharistievieringen op woensdag om 19.00 uur om de week in de Petruskerk te Lelystad en de H. Ludgeruskerk te Dronten.

Tot 1 oktober: Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

Met ingang van 1 oktober zijn de eucharistievieringen op woensdag om 19.00 uur om de week in de Petruskerk te Lelystad en de H. Ludgeruskerk te Dronten.

Petruskerk Lelystad: de woensdagen 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober en 13 november.

H. Ludgeruskerk Dronten: de woensdagen 18 september, 25 september, 9 oktober, 23 oktober en 6 november.

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532>).

Petruskerk in Lelystad (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle>).

H. Bonifatius in Biddinghuizen <https://kerkdienstgemist.nl/stations/110>

H. Willibrord in Swifterbant <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant>

H. Ludgerus Dronten	Pax Christi Petruskerk Lelystad	H. Willibrord De Hoeksteen Swifterbant	Datum
Zondag 11.00 uur Gebedsviering Diaken M. Buijck	Zondag 11.00 uur WoCo Pw A. Swater Startzondag Grootkoor	Zondag 10.00 uur Gezamenlijke viering PGS en GGW Ds. G. Lubbersen en Eigen voorgangers Startzondag Crèche en Kinderkerk Livestream	14 en 15 september 2024 24 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zondag 11.00 uur Oecumenische viering Petruskerk Ds. K. de Lange en Pw A. Swater Pax Christikoor en Cantorij	Zondag 10.00 uur Oecumenische viering RvK RK-zijde Ds. D. Wolse Crèche en Kinderkerk Livestream	21 en 22 september 2024 25 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Zimple	Donderdag 26 sept. 09.00 uur Schoolviering KBS De Golfslag Diaken A. van Boven ----- <i>Zondag geen viering</i>	28 en 29 september 2024 26 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt Startzondag 't Ludgrut-Cantorij-Cantor	Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zondag 09.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt Cantorij	5 en 6 oktober 2024 27 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers ----- Zondag 15.30 uur Kevelaerlof in de Basiliek in Zwolle	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Kardinaal W.J. Eijk en Pastoor T. Huitink Vormsel Pax Christikoor ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels ----- Zondag 15.30 uur Kevelaerlof in de Basiliek in Zwolle	Zondag 11.00 uur Vormselviering in de Petruskerk in Lelystad ----- Zondag 15.30 uur Kevelaerlof in de Basiliek in Zwolle	12 en 13 oktober 2024 28 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Cantor	Vrijdag 18 oktober 14.15 uur Seniorenviering Diaken A. van Boven ----- Zondag 09.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Pax Christikoor	Zondag 10.00 uur Bijzondere ontmoeting Werkgroep Alliance	19 en 20 oktober 2024 29 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur Ontmoeting <i>Zie nieuwsbrief</i> 19.00 uur WoCo Eigen voorgangers Gelegenheidskantors	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Eigen voorganger "Als God renoveert" 19.00 uur WoCo Eigen voorgangers Pax Christikoor	Zaterdag 19.30 uur Filmavond ----- <i>Zondag geen viering</i>	26 en 27 oktober 2024 30 ^e zondag door het jaar jaar B
	Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zondag 09.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt Cantorij	2 november 2024 Allerzielen
Zondag 11.00 uur WoCo Pw A. Swater Gezinsviering 't Ludgrut	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 10.00 uur Oecumenische viering RvK PGS-zijde Ds. G. Brandorft Crèche en Kinderkerk Livestream	3 november 2024 31 ^e zondag door het jaar jaar B
Zaterdag 19.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Em. pastoor H. van der Vegt Cantor	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink Internationaal gelegenheidskoor	Zondag 09.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink Alliance	9 en 10 november 2024 32 ^e zondag door het jaar jaar B
			16 en 17 november 2024 33 ^e zondag door het jaar jaar B

Vrijdagochtendvieringen door de week:

Vrijdag 20 september om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet.

Vrijdag 4 oktober om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen.

Met ingang van 1 oktober vervallen alle vrijdagochtendvieringen waarin pastor Scholten vooring, in verband met zijn vertrek.

MEDEDELING

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.

VREDESWEEK.NL 14 T/M 22 SEPTEMBER 2024

SAMEN VOOR VREDE. NU!



Bankrekeningnummer voor donaties
NLO3 TRIO 0390 5150 00

Steun het werk van PAX door de QR-code te scannen
of via www.vredesweek.nl



Vredesweek 2024: Samen voor Vrede. Nu! Samen voor Vrede. Wat houdt dat in?

PAX verwoordt dit als volgt in het Vredesweekessay 2024:

We laten ons in ons vredeswerk leiden door menselijke waardigheid en solidariteit. Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan, ongeacht zijn overtuiging, herkomst of geaardheid. Dat recht is universeel en onaantastbaar. Het vormt de basis voor onze benadering die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid, waarbij het essentieel en mogelijk is om vredeskrachten te bundelen en niemand achter te laten. Dat veronderstelt ook solidariteit. Mensen zijn immers met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen.

Waarom aandacht voor vrede?

Vrede lijkt soms vanzelfsprekend, maar om ons heen zien we dat de realiteit anders is. De huidige situatie in de wereld confronteert ons met ernstige conflicten zoals de oorlog in Oekraïne en het geweld in Israël en Palestina. De Nederlandse regering heeft een dubbele standaard in haar benadering van deze conflicten, wat leidt tot een gebrek aan geloofwaardigheid.

Ook zien we de politieke en sociale uitdagingen in onze samenleving zoals klimaatverandering, economische en sociale ongelijkheid, de woningcrisis en migratie. Daarbij zien we een groeiende polarisatie en een gebrek aan vertrouwen tussen de overheid en burgers in Nederland. De opkomst van populistische partijen toont de noodzaak van verbindend leiderschap

en een constructieve aanpak van maatschappelijke problemen. Om de huidige problemen aan te kunnen pakken hebben we een daadkrachtige overheid nodig en collectief handelingsvermogen (Vredesessay 2024).

Maar hebben we nog voldoende collectief handelingsvermogen waar de Vredesessay naar verwijst? In de afgelopen decennia hebben we gezien dat traditie, hiërarchie, religie en autoriteit van instituties aan invloed hebben verloren en steeds meer plaats hebben gemaakt voor de autonomie van het individu. Als individu hebben we in het Westen t.o.v. andere delen van de wereld, veel individuele vrijheid verworven. Daarmee kan mensen het gevoel bekruipt dat de wereld maakbaar is. In een veranderende wereld gaan steeds meer mensen ervaren dat de wereld niet maakbaar is en hoe het is om het gevoel van controle te verliezen als er dingen in je omgeving veranderen waar jij als individu niet direct invloed op hebt? Als christen mag en kan ik gelukkig vertrouwen op God. Toch kan het best moeilijk en ook pijnlijk zijn om te accepteren dat en hoe de wereld om ons heen verandert. Wat vraagt dat van ons als individu? Hoe kunnen we als individu bijdragen aan vrede in de wereld? Hoe kunnen we ons inzetten voor vrede en hoe kunnen geloof en tradities ons daarbij helpen? PAX zegt: wat de huidige wereld van ons vraagt is het herwinnen van collectief handelingsvermogen.

Wat kunnen we doen?

PAX roept op tot actie en concrete initiatieven en samenwerking op alle

niveaus om vrede te bevorderen. Het thema van de Vredesweek 2024 benadrukt dat vrede niet vanzelf komt, maar dat er actief aan gewerkt moet worden.

Elke derde week van september is de nationale Vredesweek. Door het land heen worden er dan activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, en van vieringen tot debatten. Zie ook deze link: <https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/activiteiten>

Mensen laten dan zien dat zij het anders willen en dat het anders kan. Vrede komt niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar, om zo een nieuw perspectief op vrede vorm te geven. Daarom is het thema dit jaar: Samen voor Vrede. Nu! De vredesweek is dit jaar van **14 t/m 22 september**.

In het vredesweekessay van PAX worden we aangespoord om ons niet te laten verlammen door de grote problemen van het moment, maar ons inzetten om concrete initiatieven te versterken en organiseren. **Iedereen kan iets voor vrede doen!**

Wilt u de volledige Vredesessay 2024 lezen ga dan naar: <https://paxvoorvrede.nl/nieuws/vredesweekessay-2024-samen-voor-vrede-nu/>

Wilt u het werk van PAX steunen?

Ester van Vugt

Namens de werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV)

Missio Wereldmissiemaand 2024: Papoea-Nieuw-Guinea

Ga en nodig iedereen uit

(Matteüs 22,9)

Op 20 oktober is het **Missiezondag**. Dit jaar richten wij onze blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe.

Bedreigde schepping

Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblauwe hemel: voor velen van ons het gedroomde paradijs in de Stille Zuidzee. Maar voor de bewoners van de Carteret Eilanden is het een nachtmerrie. Hun eiland dreigt voorgoed in de zee te verdwijnen. Zo'n honderd mensen moesten al gedwongen verhuizen naar het grotere eiland Bougainville. Hoe gaan de inwoners om met deze grote uitdagingen? Wat kan de katholieke geloofsgemeenschap doen?

Campagne

In de campagne van Wereldmissiemaand besteedt Missio aandacht aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de bewoners van de Carteret Eilanden. We laten zien hoe met name vrouwen een leidende rol op zich nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt. Maar Ursula Rakova en Helen Hakena zijn met hun moed en doorzettingsvermogen een voorbeeld voor andere vrouwen.

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Papoea-Nieuw-Guinea. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op **Missiezondag 20 oktober** of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te 's-Hertogenbosch.

Meer informatie: www.missio.nl



R.K. Aartsbisdom Utrecht

Diocesane Gezinsdag 28 september 2024

Symfonie van gebed

Programma

Aanvang: 10.30 uur

Opening en introductie in de Nicolaaskerk
te Baarn KERKSTRAAT 19

Na de gezamenlijke opening ga je samen met je gezin op
ontdekkingstocht langs verschillende 'gebedsstations'.

De ontdekkingstocht eindigt met een heerlijke lunch.

Na de lunch zijn er 2 workshoprondes waar je als gezin actief en
creatief bij een 'gebedsstation' aan de slag gaat.

Rond 15.00 uur is er een gebedsviering in de kerk met uitstalling
van het Allerheiligste. Ook is er dan de mogelijkheid om een
speciale gezinszegen te ontvangen.

Om 15.30 uur sluiten we de dag gezellig af met een drankje.



Voor vragen of meer informatie kun je
contact opnemen met Elise Bangma
bangma@artsbisdom.nl

Kosten: €25 per gezin

AANMELDEN VÓÓR 20 SEPTEMBER VIA
WWW.AARTSBISDOM.NL/DIOCESANE-GEZINSDAG

Diocesane Gezinsdag ‘Symfonie van gebed’

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dat jaar is ‘Pelgrims van hoop’. Voorafgaand aan dat jaar heeft het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed. In het kader van dat voorbereidingsjaar wordt er op zaterdag 28 september een Diocesane Gezinsdag georganiseerd met als thema ‘Symfonie van gebed’.

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een opening en korte introductie in de Nicolaaskerk (Kerkstraat 19). Daarna zullen gezinnen uitgenodigd worden om op ontdekkingsstocht langs verschillende ‘gebedsstations’. Bij elk station krijgen ze uitleg over een bepaalde vorm van gebed: rozenkrans, muziek, kunst, de Bijbel, schrijven/lezen en gebed door werk. Na deze ontdekkingsstocht is er een verzorgde lunch met tijd voor ontmoeting en uitwisseling. Tijdens de lunch kunnen gezinnen zich inschrijven voor de 2 workshoprondes die daarna zullen plaatsvinden.

In de workshoprondes gaan de gezinnen samen op een creatieve en actieve manier aan de slag met het gekozen ‘gebedsstation’.

Om 15.00 uur is er een gebedsviering in de Nicolaaskerk met uitstelling van het Allerheiligst Sacrament. Tijdens deze viering is er ook de mogelijkheid om als gezin een speciale zegen te ontvangen. Rond 15.30 uur sluiten we de dag gezamenlijk af met een drankje.

Er is gekozen om geen apart ouder- of kinderprogramma te maken, zodat het ook een uitje is voor het hele gezin en zodat gezinnen ook samen kunnen nadenken over hoe ze thuis het gebed meer of anders vorm willen geven.

Aanmelden graag vóór vrijdag 20 september via het [aanmeldformulier](#) op de website.

De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN NL03 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2024 + naam.

Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma, e-mail: bangma@aartsbisdom.nl.

Overzicht programma

- 10.30 uur Opening en introductie (Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 Baarn)
- 11.00 uur Ontdekkingsstocht langs ‘gebedsstations’
- 12.15 uur Verzorgde lunch
- 13.30 uur Workshopronde 1
- 14.15 uur Workshopronde 2
- 15.00 uur Gebedsviering met uitstelling Allerheiligste en gezinszegen
- 15.30 uur Gezamenlijke afsluiting met drankje

BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

PAX CHRISTI LELYSTAD

IN MEMORIAM

Johannes Petrus Aluicius Luiten



Op 28 juni 2024 is, op 75 jarige leeftijd, overleden Hans Luiten. Bij velen van ons bekend als oud-voorzitter van de locatieraad Pax Christi Geloofsgemeenschap. Hans is op 17 augustus 1948 in Bleiswijk geboren, kwam uit een groot gezin en had 5 broers en 6 zussen. Hans studeerde aan de TU in Delft Weg- en Waterbouw. Bij het feest ter gelegenheid van zijn afstuderen leerde hij Adje kennen, ze werden verliefd, trouwden en kregen samen 4 dochters: Adje, Bianca, Joanita en Clementine. Momenteel telt hun gezin 11 kleinkinderen. Hiermee prijzen zij zich zeer gelukkig en zien dat als een groot geschenk. Hans studeerde af in dijkensbouw en zijn eerste grote project was de aanleg van de dijk Enkhuizen – Lelystad. Een foto van dit project prijkte op zijn rouwkaart. Een deel van zijn as zal uitgestrooid worden bij Trintelhaven aan diezelfde dijk en voortaan zal Hans altijd even in onze gedachten zijn als we die plek passeren.

Hans was een sociaal persoon in hart en nieren. Vele vrijwillige nevenwerkzaamheden getuigen hiervan: penningmeester volktuinvereniging Zuigerplas, penningmeester vrienden van het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg), lid bestuur ouderraad Stichting Katholiek Onderwijs Lelystad en 12 jaar voorzitter Pax Christi Geloofsgemeenschap. Wij herinneren ons zijn aimabele omgang, tomeloze inzet en zijn streven om het iedereen naar de zin te maken. Dit sociale aspect was een rode draad in zijn te korte leven: de binding met de kerk en het helpen van anderen. Wij waren daar getuige van en maakten dankbaar gebruik van zijn talenten.

In een mooie uitvaartviering hebben wij, onder grote belangstelling, afscheid van hem genomen en hem toevertrouwd aan Gods veilige haven. Moge hij daar rusten in vrede.

Ad van Kampen

WarmWelkom

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- John Githae



“Samen door een deur”

Het thema van de oecumenische vredesdienst op zondag 20 september 2023 om 11.00uur in de Petruskerk.

De landelijke vredesweek 2024 staat om het teken van: Samen voor vrede. NU! Een oproep in een wereld waarin gewapende conflicten steeds dichterbij komen. Een tijd waarbij mensen vaker en verhit tegenover elkaar

komen te staan. Lukt het nog samen door een deur te gaan, samen te leven met elkaar? Rekening houdend met elkaars cultuur? Houden we de deur open om er binnen te gaan of juist gesloten? Is er achter de deur nog ruimte om samen aan tafel te gaan? Geïnspireerd te worden en samen door de deur weer naar buiten te gaan? Allemaal vragen die in de viering aan de orde komen.

Voorgangers zijn Anne-Marie de Swater (Pax-Christi geloofsgemeenschap) en Klaas de Lange (Protestantse Gemeente Lelystad). Aan de dienst wordt meegewerkt door leden van de Cantorij en het Pax Christi koor met als dirigent Marion Boshuizen. De lezingen zijn uit Handelingen 10 en Lucas 5 en we vieren samen de Agape maaltijd met matzes en druiven. Kom, voel je welkom, de deur staat open!

Namens de voorbereidingsgroep,
Jan Boogaard

Wij organiseren elk jaar een kerstpakkettenactie vanuit de Petruskerk.

Graag wil ik u vragen of iemand een nieuwe weg weet om aan kerstdozen te komen.

Wij kregen die altijd bij de boodschappen, maar helaas, de winkelier is ermee gestopt.

Is er iemand die ons kan helpen? Het gaat om 50 stuks, maat 45x35x23 cm.

Als u iets weet, mail dan naar jadapc48@gmail.com of bel mij: 0618215974.

Bij voorbaat dank namens KESA.

Met vriendelijke groet.
Jan Hart



SENIORENVIERING PETRUSKERK

Op vrijdag 18 oktober a.s. is er weer een Seniorenviering.

Diaken A. van Boven zal in deze viering voorgaan ondersteund door leden van de zanggroep met muzikale begeleiding van Sylvia Joustra onder leiding van dirigente: Jacqueline Reesinck.

**Wij hopen van harte u weer te verwelkomen:
vanaf 13.30 uur is de Petruskerk open, Botter 39-05
De viering begint om 14.15 uur
daarna is het een gezellig samenzijn.
De middag wordt om 16.30 uur afgesloten.**

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de Petruskerk
tel: [0320-250010](tel:0320-250010)

of via email-adres:

secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl

Wilt u daarbij vermelden of u komt met een rollator, rolstoel of scootmobiel? Dit is belangrijk in verband met de organisatie van de viering.

Iedereen is van harte welkom!

Graag tot ziens op 18 oktober a.s.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep "Seniorenpastoraat"

Oproep voor vrijwilligers voor het Seniorenpastoraat

Lijkt het u leuk om 3x per jaar bij een paar parochianen (van 80 jaar of ouder) op bezoek te gaan, een uitnodiging te brengen voor de Seniorenviering en met kerst een kerstkaartje te brengen?

Meld u zich dan alstublieft aan bij het Seniorenpastoraat!

Er komen steeds meer ouderen bij en we hebben vrijwilligers tekort!

Het is belangrijk dat we naar elkaar blijven omzien en het geeft zoveel plezier en voldoening!

Mocht u vragen hebben of belangstelling, wilt u dan uw naam, telefoonnummer en emailadres achterlaten bij het secretariaat van de Petruskerk, met vermelding: belangstelling vrijwilligerswerk Seniorenpastoraat.

Tel: 0320-250010.

Email-adres: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl

U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door het Seniorenpastoraat voor meer uitleg.

Met vriendelijke groet, het Seniorenpastoraat.



Afscheid pastor Jaap Scholten

Op 11 augustus namen we in de Petruskerk afscheid van Pastor Jaap Scholten.

Het was de laatste keer, dat hij voorging in de zondagse Eucharistieviering. Hij zal nog wel blijven voorgaan in de maandagavondviering tot 1 oktober, de datum van zijn vertrek.

Wij zijn pastor Scholten dankbaar voor zijn voorgaan, zijn inzet, zijn aandacht voor mensen, die hulp of bijstand nodig hadden.

Tijdens de viering hebben wij hem toegesproken en bedankt. Bij een afscheid horen natuurlijk cadeaus. Wij gaven hem een mooie tekening van de hand van Felix Guérain, waarop hij afgebeeld staat als voorganger in de Eucharistie. Ook het altaarkleed, één van de drie, die pastor Scholten schonk aan onze locatie was afgebeeld, hetgeen hem zichtbaar plezier deed. Verder kreeg hij natuurlijk ook de Pax Christieroos en -kaars. Ons traditionele cadeau bij een afscheid.

We wensen pastor Scholten, als Pax Christigeloofsge-meenschap, veel zegen over zijn werk in zijn nieuwe parochie en alle goeds voor de toekomst!

Anne-Marie Swater, namens PG en LR Pax Christi en de gehele Pax Christigeloofsgemeenschap.



BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

H. LUDGERUS - DRONTEN

IN MEMORIAM

Gerardus Bernardus Maria Ticheloven



heeft het levenslicht gezien op 4 augustus 1936. Hij is geboren in Doetinchem als oudste in een gezin met 6 kinderen. Zijn jeugd werd overschaduwd door de dood van zijn vader in de oorlogsjaren. Gerard was 7 jaar. Het bracht hem al vroeg in de positie van verantwoordelijkheid nemen voor anderen. In 1959 ontmoette

hij Truus Teunissen op een dansavond in Wijnbergen. Hij vroeg haar ten dans en dat was het begin van een lange gezamenlijke reis. Na 2 jaar verkering zijn Truus en Gerard in 1961 getrouwd in de kerk van Wijnbergen. Nog datzelfde jaar verhuisden zij naar een woning in Tollebeek in de Noordoostpolder. Gerard ging in loondienst werken op een gemengd bedrijf. In 1967 maakten zij de stap naar een woning aan de Wendakker in Biddinghuizen. Gerard is altijd in loondienst blijven werken. Hij vond zijn werk heel belangrijk en genoot er duidelijk van. Om die arbeidsmoraal werd hij gewaardeerd door zijn werkgevers.

In zijn vrije tijd en tot ver na zijn pensioen vond Gerard veel plezier in de rol van scheidsrechter op het voetbalveld. Hij was 25 jaar officieel refree bij de KNVB en tot zijn 80ste clubfluitter bij de Biddinghuizer Algemene Sportvereniging (BAS). Twee wedstrijden op één dag fluiten vond hij geen probleem. Daarnaast onderhield hij een volkstuin in Biddinghuizen, was lid van de klussenclub en vond altijd wel iemand die hij van dienst kon zijn op een of andere manier. Hij hield ervan om bezig te zijn en iets voor een ander te betekenen. Gerard vond het contact met zijn broer en zussen belangrijk en kwam graag terug naar de Achterhoek. Hij deed vele jaren mee aan de Achterhoekse Wandeldagen in en rond zijn geboortestad Doetinchem. Maar steeds ging hij 's avonds weer terug naar huis.

Truus en Gerard vonden het verdrietig dat hun kindwens destijds niet in vervulling is gegaan. Met kenmerkende nuchterheid hebben zij het geaccepteerd: het is zoals het is. Zij bleven niet bij de pakken neerzitten, maar richtten hun aandacht naar buiten. Zo hebben zij voor vele mensen verschil gemaakt en zijn zij tot zegen geweest.

Voor Gerard zelf maakte 'zijn Truus' het grote verschil want ondanks dat zijn geheugen hem steeds meer in de steek liet kon hij zo lang mogelijk thuis blijven. Het stemt bij de dood van Gerard tot grote dankbaarheid. Die dankbaarheid is tot uiting gekomen op 13 april 2024 bij de afscheidsviering in het crematorium van Lelystad. Daar hebben wij dankjewel gezegd en hem aanbevolen in de liefde van God. Adieu, Gerard!

Opbrengst van de samenkomst van 23 mei a.s.

“Hoe willen en kunnen wij in de toekomst samen kerk zijn”.

Op 23 mei jl. was er een samenkomst voor alle parochianen, waarvoor de uitnodiging via de nieuwsbrief is gegaan. Wij hebben met 67 parochianen stil gestaan bij de realiteit van het samen kerk zijn in de Ludgerusgeloofsgemeenschap, met daarbij een blik naar de toekomst met uitdagingen en kansen. Vanaf oktober zijn er minder dan 2 pastoors voor 15 geloofsgemeenschappen. Het mag duidelijk zijn dat deze zeer minimale bezetting leidt tot de situatie dat wij meer zelf in te vullen hebben. Het is belangrijk dat we ons hier goed van bewust zijn, zodat we bewuste keuzes kunnen maken. Als eerste stap hebben we met elkaar gesproken over 3 stellingen. Dit waren:

Stelling 1: Kerk zijn is omzien naar mensen:

Stelling 2: Elke zondag moet de kerk open zijn:

Stelling 3: Een kerk zonder vrijwilligers bestaat niet

De aanwezigen waren het met de stellingen eens. Omzien naar mensen wordt omschreven als, een thuis gevoel, contact, verbinding, samen. Hier kan ook een kaartje of bloemetje bij horen. Het gaat daarbij om mensen van binnen en buiten de kerk en parochianen uit Dronten en buiten Dronten. Goede communicatie over wanneer de kerk open is en er een viering is, is erg belangrijk. De aanwezige parochianen staan open voor een alternatieve invulling voor de zondagmorgen. Het belangrijkste is contact met elkaar, saamhorigheid, ontmoeting, samen zijn.

Er wordt bij stelling 3 genoemd: “Een open deur”, “dan vallen er 3 poten onder de stoel weg” en “als wij allemaal stoppen, dan kan de deur dicht”. “Wij zijn allemaal vrijwilligers en dat is kerk zijn.”

Vrijwilliger zijn is ook omzien naar elkaar.

Over de openstaande zondagen

Er zijn diverse alternatieven voor de openstaande zondagen genoemd, zoals bijvoorbeeld het bij elkaar komen rondom het evangelie en een gebed, bij elkaar komen rondom een thema, seniorenvieringen, streamen van andere vieringen, samen naar een Eucharistieviering elders. Wij willen de interesse hiervoor bij u onderzoeken via een online enquête.

Tot slot

Wij vormen samen de kerk. Op de samenkomst van 23 mei jl. hebben wij dit mogen ervaren. Dit inspireert om verdere acties te ondernemen. Wij houden u op de hoogte via de NIEUWSBRIEF. Opmerkingen en initiatieven voor de toekomst ontvangen wij graag via locatieraad@parochienorbertus.nl of secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl

Met hartelijke groet,
Namens de locatieraad en pastoraatsgroep,
Peter Meijer en Annie Nijmeijer



Oproep voor een nieuwe voorzitter in de Pastoraatsgroep!

Met grote dank voor zijn inzet hebben wij afscheid genomen van Marinus Huijsmans als voorzitter van de pastoraatsgroep. Hij blijft nog wel ander vrijwilligerswerk doen in de kerk, waar we heel blij mee zijn. Hij heeft u hierover geïnformeerd in de laatste Oversteek. Dit betekent dat er ruimte is voor een nieuwe voorzitter van de pastoraatsgroep.

Wij zoeken iemand die graag wil bijdragen aan het vormgeven van onze geloofsgemeenschap!

De functie van de pastoraatsgroep is:

- het zien en horen wat er onder de parochianen leeft.
- aanspreekpunt zijn voor onze geloofsgemeenschap
- aandacht geven aan onze vrijwilligers
- contact met het pastorale team

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u zich graag inzetten voor onze geloofsgemeenschap? Houdt u van gezelligheid? Dan zien wij uit naar een berichtje van u. Wij zijn te bereiken via mailadres:

secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl

Met een hartelijke groet,

*Annie Nijmeijer
Carina Dijkhof
Ilse Dohue*

Startzondag op 6 oktober 2024

Hierbij willen wij u informeren over Startzondag. Deze zal in onze geloofsgemeenschap zijn op **zondag 6 oktober 2024**. Emeritus-pastoor Harry Van der Vegt zal dan voor het eerst in onze kerk voorgaan.

Met vriendelijke groet,
Namens de locatieraad/pastoraatsgroep
Peter Meijer en Annie Nijmeijer

In het kader van de Nationale ziekendag

Aandacht

Aandacht is een variatie van liefde

Ze is een geschenk dat je ontvangt en geven kunt.

Ze is niet alleen op zichzelf gericht. Ze ziet ook een ander.

Ze verspreidt licht. Ze heeft fantasie en is verrassend. Ze haalt mensen uit de schaduw.

Ze is attent En creatief. Ze denkt aan wie gemist wordt..

Ze kan stil zijn. Maar ook stem geven aan wat vergeten wordt..

Aandacht is voedsel voor de ziel Onmisbaar als de liefde

Marinus van den Berg



BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

H.BONIFATIUS-BIDDINGHUIZEN

Korte terugblik

Eerste Vrijdag van de maand-viering

Vrijdag 6 september zijn we met een eerste vrijdagmorgen-viering van de maand begonnen na een maand waarin geen vieringen stonden ingepland in Biddinghuizen.

Deze vrijdag ging pastor Jaap Scholten voor de laatste keer bij ons voor. Dit werd dus een speciale vrijdagmorgen-viering en we danken hem nogmaals heel hartelijk voor al die jaren dat hij naar Biddinghuizen kwam om de Eucharistie met ons te vieren.



De komende periode

Vredesweek

In de vredesweek die dit jaar van 14 tot en met 22 september is, zal een oecumenische viering worden gehouden op zondag 15 september, waarin dominee mw. R. Van Haeringen voorgaat. Aanvang 9.30 uur.



Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 14 t/m 22 september 2024 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar.

Daarom is het thema dit jaar: **Samen voor Vrede. Nu!**

VREDESWEEK.NL

14 T/M 22 SEPTEMBER 2024

**SAMEN VOOR
VREDE. NU!**



Vredeswandeling

De Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomsten Biddinghuizen (W.I.B.B.)organiseert in het kader van de vredesweek een wandeling.

Doel is om elkaar te ontmoeten en om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema tijdens een korte wandeling door de wijk "de Graafschap".



De datum van deze vredeswandeling is nog niet exact bekend, daarvoor verwijzen we u graag naar Biddinghuizen Actueel.

Graag hopen we u te ontmoeten bij deze activiteit.

Taizé -viering

Zondagavond 15 september wordt om 19.00 uur een Taizé-viering gehouden in het stiltecentrum van De Voorhof.

Taizé is een dorp in Frankrijk waar een protestants mannenklooster is gevestigd. Jaarlijks komen hier uit de hele wereld jongeren naar toe om de sfeer van het klooster in zich op te nemen en zich te bezinnen.

Vanuit dit centrum van spiritualiteit is ook een heel eigen liederen repertoire ontstaan. Deze liederen kenmerken zich doordat ze kort en eenvoudig zijn en vaak worden herhaald, als een soort mantra.



H. FRANCISCUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE

Laatste Eucharistieviering pastor drs. J.M. Scholten

Vrijdag 20 september zal pastor Jaap Scholten de lange reis van Steenwijkerwold naar Nunspeet voor de laatste keer maken om in de Franciscuskerk te Nunspeet de Eucharistie te vieren samen met de parochianen van onze geloofsgemeenschap. De afgelopen jaren heeft pastor Jaap Scholten elke derde vrijdagmorgen van de maand een Eucharistieviering verzorgd. Pastor Jaap Scholten zal na september verhuizen van Steenwijkerwold naar Vreeswijk. Wij wensen hem daar een mooie en inspiratieve tijd toe. Voor onze geloofsgemeenschap betekent dit dat wij voorlopig geen Eucharistievieringen meer hebben. Onze Woord- en Communievieringen elke eerste zondag van de maand blijven!

Vrijwilligers

Zoals overal en altijd is iedereen op zoek naar vrijwilligers. Ook onze geloofsgemeenschap kan nog wat extra handen gebruiken. Het kost niet veel tijd en geeft veel voldoening. Vele handen maken licht werk. Voor informatie of om u op te geven kunt u even bellen met Anneke Romeyn telefoonnummer 0341-254265.

Herfst

De "r" is al weer in de maand, klimatologisch is de herfst al op 1 september begonnen. Op 1 september is het ook Wereldgebedsdag voor de Schepping, ingesteld door paus Franciscus in 2015. In de herfst krijgen bomen en planten mooie herfstkleuren voordat zij alle bladeren verliezen. Ze wachten een winter lang om weer tot leven te komen. Het ritme van alle leven is opgang en neergang. Zo gaat het steeds door. Dichter Huub Oosterhuis drukt het uit in zijn gedicht

"Zevenmaal".

Zevenmaal opnieuw geboren
Kleingekregen uitgeworpen
Wordt een mens om mens te worden

Zeventig maal zeven bomen
Zullen bloeien waar we wonen
Licht zal op het water stromen.

't Achterom

In 't Achterom bij de H. Franciscuskerk aan de Eperweg in Nunspeet hebben wij regelmatig een expositie van plaatselijke kunstschilders. Tot eind oktober is er een eerbetoon aan Aartje van Geenen die op 29 maart jl. is overleden. Voor vragen of bezichtigingen kunt u contact opnemen met Bart Buurkes, mobielnummer 06-50550045 of via mail bart.eikenwal@gmail.com.

Bijzondere dagen in deze periode die onze aandacht verdienen.

Gedenkwaardige dagen in de komende periode zijn: Maria Geboorte (8 september), het Hoogfeest van de Kruisverheffing (14 september) en daags daarna Onze Lieve Vrouw van Smarten. In deze periode vallen ook Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november).

"Ik denk dat ik al sinds mijn jeugd intuïtief aanvoelde dat gemeenschapsleven een teken kan zijn dat God liefde is, enkel liefde. Langzamerhand ontstond in mij de overtuiging dat het belangrijk was een gemeenschap te stichten met mensen die heel hun leven willen geven, die elkaar proberen te begrijpen en zich steeds weer met elkaar verzoenen; een gemeenschap waarin eenvoud en goedheid van hart voor alles centraal staan."

Frère Roger

Naast het vele zingen zijn er in deze viering wat korte teksten, gebeden en stilte. Een zegen in deze tijd en mooi om mee te maken. U bent van harte welkom.

Missie-verjaardagsactie

Al vele jaren wordt in Biddinghuizen de missieverjaardagsactie gehouden. In eerste instantie werd jarenlang een project in Suriname gesteund, aangebracht door pater Marinus Nijsten. Later werd een project op Flores gesteund, aangebracht door pater Nico Schneiders. De laatste jaren ligt de focus op Sri Lanka, een project van stichting HAS (Hulp Aan Sri Lanka) wat via emeritus pastor Theo van der Sman ingebracht is. In samenwerking met de zusterorganisatie NEDLA in Sri Lanka, worden voedselpakketten uitgedeeld in de regio Solepura, waar father Ajith werkzaam is. Door de regelmatige bezoeken aan Sri Lanka door pastor Theo van der Sman en de reisverslagen die hij naar belangstellenden zendt, worden we goed op de hoogte gehouden van de diverse projecten die daar lopen. In de vrijdagmorgen-viering in oktober gaan we extra aandacht besteden aan deze actie.



H. Willibrord Swifterbant

Startzondag 15 september 2024

Thema " Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk"

We trappen deze startzondag af in een gezamenlijke viering waarin ds Gerda Lubbersen en Paul Cryns/Jose Jacob voor zullen gaan.



Na de kerkdienst is er eerst gezellig koffie drinken met een lekker stukje taart of appelflap of koekjes etc. erbij.

Bakken jullie ook mee?

Jullie kunnen je opgeven bij t.muldersmits@gmail.com of 0631047985. Graag voor 10 september.



Daarna gaan we met zijn allen een grote bijbelquiz spelen.

Voor de jongste kinderen is er een leuk knutselproject bedacht en de oudere jeugd gaat zijn eigen Bijbel Party & Co spelen.

Uiteraard wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje tijdens deze activiteiten.



We hopen jullie allemaal te ontmoeten na de dienst.

Namens de Startdienstcommissie



Start Lectio Divina op donderdag 22 augustus

Vanaf augustus is er op elke 3^e donderdag van de maand gelegenheid om een Bijbelgedeelte te lezen op de manier van Lectio Divina. Letterlijk betekent dit: *goddelijke lezing*. Je kan het ook beschrijven als: lezen met het hart. Deze manier van Bijbellezen stamt uit de eerste eeuwen van het christendom. Later is men het in de kloosters gaan toepassen. Misschien dat u het kent van een kloosterretraite.

Hoe gaat Lectio Divina?

Een Bijbelstudie is er vaak op gericht om informatie en kennis te vergaren. Het gaat om het 'begrijpen' van de tekst. Lectio Divina is een manier van lezen die erop gericht is om te horen wat God de lezer vandaag in de tekst wil zeggen. Daarin staat het 'ontvangen' centraal. De lezer stelt zich open voor de beweging van de Geest in de tekst. Het gaat in deze manier van lezen om 'vertraging', om het 'herkauwen' van de tekst.

Lectio Divina gebeurt in vier stappen:

- lees (lectio)
- mediteer (meditatio)
- bid (oratio)
- overweeg (contemplatio)

Deze stappen worden aaneengesloten doorlopen.

Wilt u deze manier van Bijbellezen ontdekken of opnieuw meemaken?

Welkom vanaf 09.45 uur.

We beginnen om 10.15 uur met Lectio Divina

Einde rond 11.30 uur.

Van harte welkom op 22 augustus in zaal 7 in De Hoeksteen. Bij grote opkomst verhuizen we naar een andere zaal in De Hoeksteen. (zie ook de informatie op de website van de PGS)

Hartelijke groet,
ds Gerda Lubbersen.

[Herbronning]

NIEUW JAARPROGRAMMA



De nieuwe HERBRONNING is uit! Dit overzicht van het activiteiten aanbod van catechese voor volwassenen voor het seizoen 2024-2025 is voor de geloofsgemeenschappen in Biddinghuizen, Dronten, Lelystad en Swifterbant bijgevoegd bij deze Oversteek. Voor de geloofsgemeenschappen Elburg en Nunspeet worden exemplaren van Herbronning in de kerk beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt Herbronning digitaal verspreid via de diverse nieuwsbrieven en te vinden op de website van de parochie <https://parochienorbertus.nl/cursussen>

Ook in het seizoen 2024-2025 nodigen wij u weer van harte uit op onze bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter verdieping van uw (geloofs)leven en voor ontmoeting met andere geïnteresseerden.

Mede dankzij de reacties op onze oproep in De Oversteek om suggesties voor activiteiten hebben we weer een prachtig, veelzijdig en inspirerend aanbod kunnen samenstellen. Fijn dat er zo meegedacht is. We hopen dat de inhoud van Herbronning dit ook bij u oproept en dat we u bij één of meerdere activiteiten mogen verwelkomen. Twijfelt u of wilt u eerst graag meer informatie, neem gerust contact op met activiteitbegeleider(s) zoals genoemd in Herbronning of via ons e-mailadres: herbronning@parochienorbertus.nl

De activiteiten die in de periode tot de verschijning van de volgende Oversteek plaatsvinden of starten staan hieronder kort vermeld; de uitgebreide informatie over inhoud en aanmelding van de activiteiten staat in de bijgevoegde Herbronning en zijn terug te vinden op de website van de parochie.

Van harte aanbevolen!

1. **Rond de schrift; cyclus met start op 18/9**

Met elkaar bespreken van de lezingen van de komende zondag;

2. **Gespreksavond "Om queer christenen heen staan"; 20/9**

Gespreksavond over hoe we aandacht kunnen geven aan de zoektocht van queer christenen en van familie/vrienden/geloofsgemeenschap om hen heen. Wat betekent queer-zijn precies en welke geloofsvragen roept het op;

3. **Geloofsdoek maken: 'Sterke vrouwen in de Bijbel'; cyclus met start op 25/9**

Op een creatieve manier uitbeelden van moedige vrouwen waarvan we de verhalen niet zo vaak horen;

4. **Vriend voor het Leven; cyclus met start op 1/10**

In diverse vormen stilstaan bij een bloemlezing van de gedichten, liederen, preken en verhalen van de vorig jaar op Eerste Paasdag overleden Huub Oosterhuis;

5. **Ester. Ik die verborgen ben; vervolgcyclus met start op 8/10**

Zoektocht naar lessen en wijze woorden over dit boeiende Bijbelboek dat spreekt over God terwijl het over Hem zwijgt;

6. **Film in de kerk: 'Perfect Days'; 9/10**

Een ontroerende en poëtische mijmering over het vinden van alledaagse schoonheid. Een unieke mix van fictie en gewone gebeurtenissen toont het leven in al zijn verbluffende eenvoud;

7. **Het veelkleurige verhaal van Jozef; vervolgcyclus met start op 17/10**

Ontdekkingstocht waarbij Jozef uit Genesis centraal staat; allemaal heel mooie verhalen om te lezen, na te vertellen, uit te diepen en toe te passen;

[Herbronnen]

8. **Wat is jouw koninklijke weg?; Lelystad 22/10 en Dronten 12/11**

Eén avond, aangeboden op twee locaties, waar we met elkaar zoeken wat voor ons 'de koninklijke weg' inhoudt, mede aan de hand van het levensverhaal van priester Frans Horsthuis. De avond begint met een eenvoudige maaltijd;

9. **Stephan Sanders over naastenliefde en een verhaal dat ons verbindt; 23/10**

Is er behoefte aan een nieuw verbindend verhaal dat ons weer samenbrengt? En welke rol is er voor de kerk, nu haar 'samenvoegend vermogen' niet meer zo vanzelfsprekend is?;

10. **Kennismaken met Lucas; cyclus met start op 5/11**

Het komende kerkelijk (C-)jaar begint op 1 december a.s., waarbij het Evangelie van Lucas in de zondagse lezingen centraal zal staan. Wie is Lucas, welke bedoeling had hij met dit Evangelie en wat is het bijzondere eraan?;

11. **Leven in Het Woord: Bibliodrama; cyclus met start op 14/11**

Altijd wel eens letterlijk in de huid willen kruipen van de mensen die leefden 'in de tijd van de Bijbel' en willen ervaren en voelen en deelnemen aan wat zij beleefden....?

12. **Vogel & Requiem; 15/11**

In een uniek verhalend concert met muziek over leven, liefde en dood brengt amaveria een beleving langs diepe dalen, warme herinneringen en uitzinnig liefdevolle momenten;

13. **Jozefgroep: Kijken in de ziel; cyclus met start op 18/11**

In een serie gesprekken 'Kijken in de ziel' volgen we 12 religieuze leiders en gaan we over hun meningen en inzichten over geloven, God, de ellende in de wereld, de zin van ons bestaan, etc. met elkaar in gesprek ;

14. **Film in de kerk: Supernova; 19/11**

Een film waarin een concertpianist zijn carrière op pauze heeft gezet om te zorgen voor zijn levenspartner die Alzheimer heeft. Ze maken een trip en trekken langs locaties vol herinneringen.

Herbronnen

Teruggaan naar de bron

Teruggaan naar de essentie van geloof en spiritualiteit

Opnieuw verbinden met oorspronkelijke principes en waarden

Jezelf opnieuw uitvinden

Je energie en inspiratie vernieuwen

Je focus herstellen

Oude patronen loslaten

Reflecteren op je leven en doelen

Bewust kiezen voor nieuwe richtingen



Heb jij al gekozen uit welke bron(nen) je gaat putten?

<https://parochienorbertus.nl/cursussen>



H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat:	Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel: 06 47 8410 90
e-mail:	marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw:	De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep:	Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail:	pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 06 22 34 20 94
Locatieraad:	Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail:	locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening:	IBAN: NL 32 RABO 0112 502 407 IBAN: NL 19 INGB 0006 234 256 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl



H. Franciscus van Assisië, Nunspeet en Elburg/'t Harde

Kerkgebouwen	St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg
Verenigingsgebouw	't Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
Contactpersoon: Nunspeet/ 't Harde	dhr. J. Kamp; email jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719
Contactpersoon: Elburg	mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
bankrekening:	IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.franciscus@parochienorbertus.nl



H. Ludgerus Dronten

Secretariaat:	Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail:	secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw:	Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep:	Hr. M. Huijsmans Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail:	pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fasssaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail:	locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl



Pax Christi Lelystad

Secretariaat:	Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief	secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw:	Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep:	Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay
e-mail:	pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail:	locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL35 RABO 0348 172 583 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)
Redactie adres:	redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl



H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat:	Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail:	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl; - tel: 06-11131377
Kerkgebouw:	De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 -55051278
Pastoraatsgroep:	Mevr. L. van Noord, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr. A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail:	pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer
e-mail:	locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.willibrord@parochienorbertus.nl



ZOEKEN NAAR VERBINDING

leder mens

leder mens heeft een stukje bemoediging nodig:
een klop op de schouder, een open gesprek,
een stevige handdruk, een blik die blij maakt,
iemand die kan meeleven,
iemand met begrip en bekommerd met vreugde en met pijn.
We hebben het allemaal broodnodig.
En gelukkig de stad waar je mensen ontmoet die je dat geven.

leder mens kan maar écht mens zijn bij de genade van de anderen.
We zijn het aan elkaar verplicht.
Het is zo bijzonder fijn dat dit
spontaan kan gebeuren in de hartelijkheid
die de één de ander schenkt.
We hebben het allemaal zo broodnodig
en we kunnen het elkaar geven want dit brood wordt niet duurder.

leder mens heeft een stukje geborgenheid nodig:
een adres, een plaats waar hij thuis is.
een mens, die dat duidelijk maakt is zelf een stukje geluk geworden.
leder mens zou ergens iemand moeten kunnen ontmoeten
die iets laat vermoeden wie God is.

We hebben het allemaal broodnodig
en we kunnen het elkaar geven
want dit brood is niet duurder geworden.

Godfried Oost

