

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



DE OVERSTEEK



HEMELVAART EN PINKSTEREN

PAROCHIEBLAD NORBERTUSPAROCHIE

JAARGANG 16-5
2023-2024





VERSCIJNINGSDATA DE OVERSTEEK

25 juni	10 juli	16-6	Vakantie
27 aug	11 sept	17-1	Start seizoen

INHOUDSOPGAVEN

- 5 PASTORALE COLUMN
- 6 BEVRIJDING
- 8 TABLE TALK
- 9 Pinkstergebed
- 10 BEDEVAARTSOORD KEVELAER
- 12 JAARVERSLAG FIETSPLAN
- 14 ZIN IN EEN GEDICHT
- 15 VAN HET PAROCHIEBESTUUR
- 16 VIERINGENROOSTER
- 18 VASTENACTIE
- 20 GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
- 30 HERBRONNEN

Van de Redactie

De nieuwe Oversteek die nu voor u ligt is geheel gewijd aan Hemelvaart en Pinksteren. Veertigdagen na Pasen vieren we Hemelvaart en tien dagen later vieren we Pinksteren. In de pastorale column die dit keer is verzorgd door Pastoor Huitink gaat hij dieper in op deze beide gebeurtenissen. Voor de jongeren onder ons zijn er interessante bijeenkomsten genaamd Table Talk, die gehouden worden in Zwolle. Ook worden we weer uitgenodigd om mee te gaan op bedevaart naar Kevelaar. Tevens heeft de redactie een nieuwe rubriek opgenomen in de Oversteek getiteld "Zin in een Gedicht", dus heeft u een gedicht dat zin geeft aan het bestaan en wilt u dit delen met de lezers van de Oversteek dan kunt u uw gedicht mailen. Wij zien uw gedichten natuurlijk heel graag tegemoet.

De vaste rubriek van het parochiebestuur mag natuurlijk ook niet ontbreken, waarin er aandacht is voor de aanzienlijke (personele) veranderingen binnen onze parochie(s). En rond de pinkstertijd wordt uw aandacht gevraagd voor de pinksteractie van 11 t/m 19 mei. Tot slot zijn er weer al die mooie bijdragen van onze geloofsgemeenschappen. Wij wensen u veel leesplezier.

P.S heeft u ook al een kijkje genomen op de geheel vernieuwde website van onze H. Norbertusparochie?

ZIEKENZALVING (OF -ZEGEN) UITVAART

Biddinghuizen 06-305 011 20 Ina of
Els 06-128 139 83
Nunspeet/Elburg/'t Harde 06 557 372 85
Dronten (0321) 312 456
Lelystad (0320) 250 010
Swifterbant (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of
Mirjam Kemps-van Berkum tel. 0321 -322 915 / 06 831 185 68

Team van pastores

Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)

tel. 06-20570669

a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor Drs. J.M. Scholten priester (donderdag vrij)

tel. 06 - 311 793 54

j.scholten@pastoraalteam.com

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)

tel. 06 - 575 411 73

a.vanboven@pastoraalteam.com

Secretariaat Norbertusparochie

Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur

Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra

secretariaat@parochienorbertus.nl

tel. 0321-312 456

Bestuur

Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)

Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter

a.huitink@pastoraalteam.com

Dhr. A. Merkelbach -technisch-voorzitter

vicevoorzitter@parochienorbertus.nl

Dhr. E.A.M. Staes - secretaris

secretaris@parochienorbertus.nl

Dhr. F.A.J. Renne - penningmeester

penningmeester@parochienorbertus.nl

Dhr. P.P.J.M. Cryns - Adviseur gebouwen lid.

paulcryns@parochienorbertus.nl

Mvr A.C. Cryns-Hop - communicatie

communicatie@parochienorbertus.nl

DE OVERSTEEK

Parochieblad H. Norbertusparochie

Jaargang 16- nummer 5 2024

Verschijnt 6x per jaar papier oplage: 1310

Volgende uitgave: 10 juli 2024

Thema: Vakantie

Uiterlijke kopijdatum: 25 juni 2024

Contact

Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl

Reacties over de TOEZENDING uitsluitend per e-mail naar:
bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl

Redactie: Sandra Cryns en André van Boven

Vormgeving: Sandra Cryns en de redactieleden

Illustratie Achterkant: Felix Guérain www.felixguerain.com

Drukwerk: Zalsman www.zalsman.nl





PASTORALE COLUMN

VAN VERRIJZENIS NAAR ZEGEN EN HEMELVAART EN UITSTORTING VAN DE HEILIGE GEEST

Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaartsdag. Dit zijn de 40 dagen waarin de verrezen Christus steeds opnieuw aan Zijn leerlingen verscheen, na Zijn dood en verrijzenis. (Matteüs 28; Marcus 16; Lucas 24; en Johannes 20.)

Tijdens deze 40 dagen werd Jezus regelmatig door Zijn leerlingen gezien: op de weg naar Emmaüs, bij het Meer van Galilea, in huizen, etc. Hij versterkte en bemoedigde Zijn leerlingen en opende eindelijk hun ogen voor alles wat de Schrift over de Messias had beloofd. Jezus vertelde hen ook dat, zoals de Vader Hem gezonden had, Hij hen nu zou zenden - naar alle hoeken van de aarde, als Zijn getuigen.

Hemelvaart, zegen en de belofte

Het misschien wel meest ontroerende 'afcheid' in de geschiedenis vond plaats op Hemelvaartsdag. Lucas vertelt het verhaal met grote ontroering: 'Toen Jezus hen naar de omgeving van Bethanië had geleid, hief Hij zijn handen op - en zegende hen.'

Zoals Kerstmis het verhaal van Jezus' leven op aarde begon, zo voltooit Hemelvaartsdag het, met Zijn terugkeer naar Zijn Vader in de hemel. Jezus' laatste daad op aarde was het zegenen van Zijn leerlingen. Hij en zij hadden een zo hechte band als maar kon: ze hadden net drie bizarre jaren van Zijn openbare leven achter zich liggen waarin Hij indringende woorden sprak en wonderbaarlijke daden verrichtte. Net zoals wij

afcheid nemen van onze naasten door hen nog steeds met liefde en herinneringen in de ogen aan te kijken, zo deed Jezus dat ook: 'Terwijl Hij hen zegende, verliet Hij hen en werd opgenomen in de hemel' (Lucas 24:50-1). Hij liet hen niet in de steek, maar ging slechts verder naar een koninkrijk dat op een dag ook van hen zou zijn: 'Ik vaar op naar mijn Vader en naar uw Vader, naar mijn God en naar uw God...' (Johannes 20:17).

Stel je eens voor dat je een van de laatste paar mensen op aarde bent die oog in oog staan met Jezus en dat Hij je met liefde aankijkt. Geen wonder dus dat Lucas verder gaat: Ze aanbaden Hem en keerden met grote vreugde terug naar Jeruzalem. En zij bleven voortdurend in de tempel en loofden God' (Lucas 24:52,53).

Geen wonder dat ze God loofden! Ze wisten dat ze Jezus op een dag weer zouden zien! 'Ik ga een plaats voor jullie bereiden ... Ik kom terug en neem jullie mee om bij Mij te zijn, zodat ook jullie kunnen zijn waar Ik ben' (Johannes 14:2,3) In de tussentijd had Jezus werk voor hen te doen: het evangelie naar elk volk op aarde brengen.

Pinksteren en de heilige Geest

Pinksteren vond plaats op het Joodse feest van de Eerste Vruchten, dat werd gevierd aan het begin van de tarweoogst. Het was zeven weken na Pasen, of 50 dagen inclusief Pasen.

De feestdag om de oogst van het land te vieren klinkt niet bepaald wereld dramatisch, maar dat jaar werd het een van de belangrijkste dagen in de wereldgeschiedenis. Want Pinksteren was de dag waarop Jezus de Heilige Geest stuurde - de dag waarop de Kerk werd geboren.

Jezus had Zijn leerlingen verteld dat er iets groots ging gebeuren en dat ze daarop moesten wachten in Jeruzalem, in plaats van terug te keren naar Galilea. Jezus had plannen met Zijn leerlingen, maar Hij wist dat ze het werk niet zelf konden doen. Ze zouden Zijn hulp nodig hebben.

Die ochtend kwam de Heilige Geest om de leerlingen en volgelingen van Jezus in te wijden. De Kerk was geboren. De christenen waren plotseling vol leven en kracht, totaal anders dan hun vroegere angstige zelf. De verandering in hen was blijvend.

Natuurlijk was Pinksteren niet de eerste keer dat de Heilige Geest in deze wereld actief was. Door het hele Oude Testament heen zijn er verslagen van hoe Gods Geest mensen leidde en hen versterkte. Maar nu, door de dood en opstanding van Christus, maakte Hij hen deelgenoot van het Leven. Van nu af aan kon elke christen erop vertrouwen dat Jezus altijd bij hen was, door de inwoning van Zijn Heilige Geest in allen die in Hem geloven.

Pastoor Ton Huitink

BEVRIJDING

Op 5 mei was het 79 jaar geleden dat ons gehele land bevrijd werd van de Duitsers. Het is een mensenleeftijd geleden inmiddels. We moeten blijven gedenken en herinneren, dat is belangrijk, maar wat gedenken we intussen? Gisteren zag ik André van Duin op tv. Hij refereerde aan zijn toespraak, die hij een paar jaar geleden hield op de officiële dodenherdenking op de Dam op 4 mei. Hij vertelde dat hij nooit naar de herdenking op de Dam ging, maar altijd bij de herdenking was bij het Homomonument.

Het Homomonument is een gedenkteken op de Westermarkt, gelegen tussen de Westerkerk en de Keizersgracht in de binnenstad van Amsterdam. Het monument werd onthuld op 5

september 1987 en bestaat uit drie roze, granieten driehoeken, die zodanig zijn neergelegd dat ze samen een grote driehoek vormen. Het dient ter herdenking van alle homoseksuele mannen en vrouwen die zijn vervolgd vanwege hun geaardheid en hen te inspireren en te steunen in hun strijd voor erkenning, en tegen onderdrukking en discriminatie. Een van de driehoeken, in roze graniet, ligt tegen de kade van de Keizersgracht en hangt voor een deel boven het water. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de roze driehoek het teken dat homoseksuelen in concentratiekampen moesten dragen.

Ook vertelde hij, dat leden van de LHBTQ+ gemeenschap tot voor enkele jaren niet officieel welkom waren bij de herdenking op 4 mei.

Dat schokte mij! En ik moest denken aan de uitvinder van de Enigmamachine, de Engelsman Alan Turing. De Enigmamachine was een decodeermachine, die in de oorlog ontelbare gecodeerde berichten van de Duitsers heeft onderschept en daardoor vele levens heeft gered. Daarvoor werd hij geëerd na de oorlog en ontving hij vele onderscheidingen. Echter Alan Turing was homoseksueel en toen ontdekt werd dat hij een relatie met een man had, viel hij in ongenade. Op 41-jarige leeftijd stierf hij, naar men zegt door zelfdoding. Zeker



is, dat hij allerlei behandelingen moest ondergaan om te 'gezen' van zijn geaardheid. Hij kon kiezen tussen chemische castratie of gevangenisstraf. Hij koos voor het eerste. Pas in 2009 bood de Engelse regering verontschuldiging aan, de behandeling werd als abominabel bestempeld en er volgde eerherstel. Alan Turing staat nu zelfs afgebeeld op het 50-pondbiljet. Pas in 1967 was in Engeland homoseksualiteit niet meer strafbaar.

En nu is het 2024. Discriminatoire uitingen zijn met 30% toegenomen. Niet alleen naar leden van de LHBTQ gemeenschap, maar ook naar Joden.

Antisemitisme viert weer hoogtij. De onverdraagzaamheid in het algemeen viert hoogtij!

En toen was er een landelijke bijeenkomst van de missionaire parochiebeweging. Daar heeft Mgr. Eijk in een preek velen geschokt met zijn woorden. Katholieken worden gezien als wappies, ze moeten echter strijden tegen de lhbtq+theorie. 'Katholieke parochies moeten mensen bevrijden uit de dwangbuis van de publieke opinie', met name als het gaat over de 'lhbt+-theorie'. Zijn woorden stootten bij velen op onbegrip en emoties. 'Ik ben jankend naar de gang gegaan.'

Bij de presentatie van zijn boek 'Band van de liefde' in Polen, zei hij desgevraagd over het zegenen van homostellen, waarvoor de paus min of meer groen licht heeft gegeven, het volgende: 'We hebben als (Nederlandse) bisschoppen gezegd: je kunt een individu zegenen, zelfs een zondaar. Dat hebben we altijd gedaan, dat is niets nieuws', 'Het hangt er echter vanaf op welke wijze je voor hem of haar bidt. We hebben voorgesteld: bid dat deze persoon de objectieve wil van God met zijn leven zal ontdekken en daarin mag groeien.' Daarmee bedoelt Eijk dat homoseksuelen zich dienen te onthouden van seksuele handelingen.

Is dat hoe wij als katholieke kerk missionair willen zijn? We geloven toch, dat voor Jezus iedereen erbij hoorde? Dat niemand uitgesloten wordt? Gelukkig kunnen wij als Norbertusparochie op 26 mei de regenboogvlag uithangen bij de Petruskerk in Lelystad. Dan wordt daar voor het eerst, nadat enkele jaren in de Ontmoetingskerk van de PKN gevierd werd, de Roze viering gehouden. Aanvang 16.00 uur

Laten we ons bevrijden van discriminatie. Laten we ware christenen durven zijn, die de naastenliefde hoog in het vaandel hebben staan en al onze broeders en zusters, wie of wat ze ook zijn omarmen. Daarbij respecterend de manier waarop zij in liefde met elkaar willen leven!

Anne-Marie Swater





Table Talk

Voor: katholieke jongeren tot 35 en die zijn of willen toe(ge)treden tot de R.K kerk.

Locatie: St Jozefkerk in Zwolle Zuid, Ministerlaan 203 8014XE

Door: Pastoor Ton Huitink, ondersteuning door Ruben Bruggeling

Nieuw initiatief voor jongeren

Binnenkort willen wij een nieuw initiatief starten: 'TableTalk'. Doel van 'TableTalk' is jonge parochianen, tussen de 18 en 35 jaar uit de drie samenwerkende parochies Christoffel parochie, Norbertus parochie en Thomas a Kempis parochie, op informele wijze samen te brengen. Het is de bedoeling dat per toerbeurt door 1 à 2 deelnemers voor de groep wordt gekookt. Met dat informele samenzijn beginnen de bijeenkomsten. Na het toetje en de koffie staat een bepaald gespreksthemat centraal.

Thematische bijeenkomsten

De serie eerste bijeenkomsten staan in het teken van de kardinale deugden: 'hoop', 'liefde' en 'geloof'. Dit 'Table Talk' initiatief nemen we over van de mooie ervaring die in de Emmaus parochie van de Noordoostpolder is opgedaan. Uitgaand van die ervaring is het duidelijk geworden dat het gezellige en informele deel en het verdiepend aspect van de bijeenkomsten door elkaar heen lopen. Al bij de maaltijd deelt eenieder wat hij of zij wil delen. En omdat de samenstelling van de deelnemers divers is, is dit al heel verdiepend. De eerste bijeenkomst zal ingevuld worden met het thema 'hoop', waarbij we bemoedigende en inspirerende fragmenten zullen zien van Shia La Beouf, een Hollywood ster (onder andere herkenbaar uit de eerdere 'Transformers' films) die door de rol van Pater Pio op zich te nemen voor een nieuwe film, bekeerd raakt tot het katholieke geloof. De moeite waard dus!

Schept samenhang en vertrouwen

Zo zijn er alleen gaande deelnemers, pasgehuwden en jonge ouders. Zeker jonge ouders voelen zich soms alleen in de zondagse viering. Zo kwam er uit het samenzijn een opmerking naar voren: 'Maar als we nu eens afspreken om samen naar de kerk te gaan?' En dat geeft de deelnemers niet alleen een goed gevoel maar straalt, naar de toekomst, ook hoop uit naar de andere kerkgangers.

Toegankelijke opzet

We willen de lat van het aantal bijeenkomsten niet te hoog leggen en denken dan ook aan 3 bijeenkomsten dit jaar. De drie 'kardinale deugden die we eerder noemden willen we ook telkens laten voorafgaan aan een kort filmpje of inspirerende video die ons helpt onze gedachten te ondersteunen.

Data en aanmelding

De eerste bijeenkomst staat gepland voor d.d. vrijdag 17 mei aanstaande.

Wij zullen deze avond de maaltijd verzorgen. Het is wel belangrijk om je van tevoren op te geven in verband met de catering. Dat kan tot maandag 13 mei via het parochiesecretariaat van de Thomas a Kempis parochie: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl Er zijn aan deelname geen kosten verbonden, maar wel nieuwsgierigheid en vertrouwen. De eerste avond heeft als thema: Hoop, de tweede avond (vrijdag 17 september) heeft als thema: Liefde, de derde avond (vrijdag 17 december) heeft als thema: Geloof.

Voor alle drie de avonden geldt:

Inloop tussen 17.30u-18.00u

Maaltijd: 18.15u- 19.00u

Opruimen: 19.00u- 19.15u

Video, ontmoeting en Gesprek: 19.15-21.00u

PINKSTERGEBED VAN KARDINAAL SUENENS (+ 1966)

Heer, geef ons ogen om te zien, een hart om te beminnen, geef ons levensadem.

Als wij U ogen vragen om te zien, dan vragen wij Uw ogen om alles te zien zoals Gij het ziet, de wereld, de mensen en hun geschiedenis. Ook onze eigen levensloop.

Geef, dat ons denken steeds Uw gedachten weerspiegelt, dag na dag, uur na uur. Geef, dat wij meer en meer mogen beantwoorden aan het beeld dat U zich van ons vormde toen U ons tot het leven riep.

Laat ons immer Uw zienswijze gestalte geven, leven in Uw optiek. Maak ons gevoelig voor Uw woord dat ons voorlicht en alle leven nieuw maakt.

Geef ons een hart om te beminnen, een hart van vlees en niet van steen, opdat we God én de mensen zouden beminnen. Geef ons Uw eigen hart om oprecht te kunnen liefhebben en onszelf te vergeten.

Wij hebben zulke nood aan deze harttransplantatie, Uw hart in de plaats van het onze dat zo moeilijk klopt wanneer het gaat om de anderen. Als wij liefhebben, Heer, moet Gij het zijn die door ons bemint.

Geef ons Uw hart, om de Vader te beminnen. Geef ons Uw hart, om Maria, onze Moeder te beminnen. Geef ons Uw hart, om Uw broeders en zusters, die ook de onze zijn, te beminnen.

Help ons hier op aarde al degenen liefhebben die ons reeds voorgingen in Uw heerlijkheid, -wat niet moeilijk is- maar eveneens al degenen die ons vandaag omringen, zelfs als zij ons vaak, gewild of ongewild, onder de voet lopen.

Geef ons levensadem, opdat wij niet buiten adem geraken op onze reis, opdat onze longen voortdurend de nodige zuurstof, de onontbeerlijke zuivere lucht zouden inademen op onze pelgrimstocht naar morgen, zonder achterom te kijken, zonder berekening.

Levensadem, om alles te volbrengen wat de mensen –en dus ook Gij- van ons verwachten.
Levensadem, om opnieuw te hopen, alsof ons leven deze morgen een nieuw begin kende; om te hopen tegen storm en vloedgolf in.

Want Gij zijt daar bij ons met Uw belofte, Gij draagt in ons niet alleen de zorg, het leed van alle mensen, maar ook de hoop van heel de mensheid.

Geef ons levensadem, geef ons Uw levensadem, die Gij ons zendt in naam van Uw Vader, Uw Geest, de adem Gods: die waait waar hij wil, de storm, de rukwind of de zachte bries die ons uitnodigt ons door U te laten bezielen.

Geef ons Uw levensadem, om de diepte te bereiken van Uw gebed, het gebed dat van U in ons opstijgt, het gebed dat Uw wederkomst in heerlijkheid oproept, het gebed dat verlangt naar de volheid van God.

Heer, ik heb nood aan Uw ogen, geef mij een levendig geloof.

Ik heb nood aan Uw hart, geef mij een liefde die alle overwint.

Ik heb nood aan Uw levensadem, geef mij Uw hoop, voor mij en voor Uw Kerk, opdat de Kerk van vandaag een getuigenis zou wezen voor de wereld, een wereld die de christenen zou herkennen aan hun blik die spreekt van blijheid en rust, aan de warmte van hun hart en aan dit onverstoorbare optimisme dat opwelt uit de verborgen en niet te stelpen bron van een vreugdevolle hoop.

Leo-Jozef kardinaal Suenens

BEDEVAARTSOORD KEVELAER

'Bouw mij op deze plaats een kapelletje'

Zo luidde, meer dan driehonderd jaar geleden, rond Kerstmis 1641, de geheimzinnige opdracht aan de vrome marskramer Hendrick Busman.

Op zijn tocht van Weeze naar Geldern, bij een zogenaamd hagelkruis op de heide van Kevelaer (daar waar nu de Genadekapel staat) bleef hij gewoonlijk enkele ogenblikken bidden. Hier hoorde hij op drie verschillende dagen deze geheimzinnige stem.

Met toestemming en met de hulp van de toenmalige pastoor van Kevelaer, Johannes Schink, begon hij al spoedig aan de bouw van een kapelletje.



Hendrick Busman verklaarde in het proces op de Synode van Venlo (Synode is een kerkelijke vergadering, waarbinnen geloofszaken centraal staan) op 13 februari 1647, dat hij Maria meerdere malen tot hem had horen spreken, dat hij in Kevelaer een kapelletje moest bouwen. In die tijd hoorde Kevelaer nog bij het Bisdom Roermond. Het betreft hier een afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg, zoals zij daar vooral tijdens de pestepidemie van 1623 spontaan werd vereerd als de 'Troosteres van de Bedroefden'.

Het verhaal van de nachtelijke verschijning wordt bevestigd door de verklaring van een wachter, die op zijn nachtelijke ronde een eigenaardig licht gezien had in het huis van de Busmans.

1 juni 1642 kon de pastoor van Kevelaer het genadebeeld in het door Hendrick Busman gebouwde kapelletje plaatsen. Vanaf de eerste dag kwamen er pelgrims en gebeurden nauwkeurig beschreven wonderen.



Het genadebeeld is een eenvoudige koperdruk ter grootte van 7,5 x 11 cm. De afdruk is intussen erg vervaagd. De tekst op dit prentje luidt: *'Getrouwe afbeelding van de Moeder van Jezus, de Troosteres van de bedroefden, in de omgeving van Luxemburg, beroemd door wonderen en vereerd door vele mensen. Anno 1640.'*

De toeloop van pelgrims nam een steeds grotere omvang aan ondanks de 30-jarige oorlog. (1618-1648) Reeds in 1643 werd met de bouw van een bedevaartkerk

begonnen, de tegenwoordige **Kaarsenkapel**. De eerste steen werd gelegd op 28 oktober 1643. Een gedenksteen boven het wijvat in het portaal herinnert aan de voltooiing van dit heiligdom in november 1645.

In de kaarsenkapel zijn grote kaarsen te zien, die door de verschillende groepen pelgrims als ex voto's (beloftegeschenken) geofferd werden. De schilden vertellen u dat vele bedevaarten kunnen bogen op een lange traditie. Het afgelopen jaar werd er een schildje van de Zwolse bedevaarten en (omstreken) naar Kevelaer in de Kaarsenkapel geplaatst. We gaan al naar dit genadeoord vanaf 1780.

In 1654 werd het eenvoudige kapelletje van Hendrick Busman vervangen door de tegenwoordige zeshoekige kapel, de zogenaamde **Genadekapel**. Aan de noordzijde ervan bevindt zich een opening in de muur, waardoor het beeld tijdens de bedevaarttijd vanaf de straat zichtbaar is. Een lamp links van het altaar bevat in een door drie duiven gedragen schaal het vredeslicht, dat in 1949 van Lourdes via Altötting naar Kevelaer gebracht werd. De drie duiven zijn elk een zinnebeeld van de drie genadeoorden Lourdes, Altötting en Kevelaer. Een slang loert naar het licht. Deze voorstelling vermaant ons, om een blijvende vrede te bidden tot Haar, die de kop van de slang verplettert.



De **Mariabasiliek** werd gebouwd in de jaren 1858-1864. De plechtige inwijding vond plaats 3 juli 1864. De 91 meter hoge toren werd pas in 1884 afgebouwd. De lengte van de basiliek bedraagt 70 meter bij een breedte van 28 meter. De kruisbeuk is 36 meter lang en 14 meter breed. De hoogte bedraagt 22 meter.

De **Biechtkapel**, evenals de basiliek naar een ontwerp van de Keulse dom architect Ignaz Statz, werd gebouwd in 1857-1858. In 1890 werd deze uitgebreid tot een driebeukige biechtkapel. Schilderingen van Stummel en zijn leerlingen versierden dit heiligdom. Deze in 1934 voltooid kunstwerken werden door oorlogshandelingen volkomen vernield.



Het **Priesterhuis** tegenover de genadekapel werd in 1647 door de Oratorianen gebouwd en in latere jaren steeds uitgebreid. Boven de ingang van dit priesterhuis staat te lezen: *Christo peregrinanti in terris*; vertaald: 'Voor de op aarde pelgrimerende Christus'. Het huis staat voor alle pelgrimpriesters open. Hier wonen ook de zielzorgers van de heilige Mariaparochie. Tevens biedt dit huis onderdak aan de priesters die in de pelgrimstijd komen helpen. Van oktober tot juni worden in dit huis retraites gegeven aan priesters en leken.

Met de aanleg van een **Kruisweg** aan de rand van de stad werd begonnen in 1889. De bouw van de kruiswegkapelletjes werd voltooid in 1892. In 1934 werd een begin gemaakt met een groots opgezette hernieuwing. In het Mariapark kreeg het oorlogsgedenkteken, de zogenaamde Schutzmantel-Madonna een passende plaats.

Evenals in het verleden is ook vandaag nog dit eenvoudige heiligdom van de Troosteres van de bedroefden te Kevelaer het reisdoel van talrijke pelgrims. Zij komen van heinde en ver uit binnen- en buitenland. Zij zoeken troost in hun zorgen en noden op de lange pelgrimstocht van hun aardse leven. Zij zullen deze troost vinden bij Haar, die ons door de Heer zelf tot moeder is gegeven.

*Maria, spreid uw mantel wijd
ons tot een schild en zekerheid.
Laat ons daaronder veilig staan
tot onze vijand is gegaan.
Patrones vol van goedheid,
bescherm ons nu en voor altijd.*

Ga met ons mee

Graag willen de pelgrimleiders, de organisatie van de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer, u uitnodigen om mee te gaan.

We hopen dat veel parochianen zich op zullen geven voor de komende bedevaart op **dinsdag 20 en woensdag 21 augustus**.

Het door de organisatie in Kevelaer gekozen thema dit jaar is: 'Ga met ons mee' (uit Lucas 24, 13-35)

Een bedevaart is natuurlijk een serieuze aangelegenheid, er zijn vieringen, de intenties die ieder van ons heeft en het persoonlijke gebed.

Daarnaast is er veel ruimte voor ontmoeting en genieten van het mooie Kevelaer.

Het Kevelaerlof zal plaatsvinden op zondag **13 oktober 15.30 uur** in de

O.L. Vrouwe basiliek van Zwolle.

Er gaan eigen pastores mee, dus ga met ons mee en noteer deze data a.u.b. alvast in uw agenda.

Namens de organisatie em. pastoor Theo van der Sman.

Voor informatie en opgave kunt u zich melden bij:

Thea van Huffel: theafrans@swifterland.nl

tel. 0321-321552 / 06-48712994

Martha Brummelaar: martha_brummelaar@hotmail.com

tel: 0321-316151 / 06-33901972

Andenken an Kevelaer

JAARVERSLAG FIETSPLAN DPD/BidK 2023

Ook dit jaar was de KeSa samen met drie leden van andere kerken actief bezig met het fietsplan. Was het plan bij de start een activiteit van het diaconaal platform, sinds 2018 hebben we ons aangesloten bij "Burgers in de Knel". Daardoor zijn we verzekerd van een mooi jaarbudget en zijn we ook verzekerd tegen eventuele calamiteiten.

Het jaar 2023 ging van start met een krappe voorraad fietsen. De oorzaak was duidelijk want in 2022 kregen we te maken met een flinke piek door net aangekomen Oekraïense vluchtelingen. Ons doel voor 2023 was om zo snel mogelijk weer een flinke voorraad fietsen op te bouwen om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat was mogelijk vanwege een positief saldo van € 1.500,- en een genereuze gift aan onderdelen van de firma Brinkman. Daarnaast werden - naar goed gebruik - wederom prima bruikbare fietsen beschikbaar gesteld door de firma's Kloppenburg en Brinkman en door de Milieustraat van de gemeente Dronten. Opmerkelijk was een fantastisch aantal prima fietsen van de PG met dank aan een zeer betrokken diaken! Niet te vergeten diverse fietsen van Drontenaren die bekend zijn met het plan. Tegen de zomer hadden we weer een mooie werkvoorraad van 55 fietsen in onze landbouwschuur in het buitengebied, klaar voor rappe levering.



Van de 142 aangeboden fietsen werden 115 fietsen gerepareerd voor de voorraad. (de resterende 28 fietsen dienden als "donor") De Oekraïense vluchtelingen zijn inmiddels

zelfredzaam, maar door nieuwe statushouders in Swifterbant en Biddinghuizen moest er veel worden gependeld.

Zoals bekend worden de fietsen uitsluitend via aanvragen van hulpverleners, in welke hoedanigheid dan ook, uitgegeven. Na een rustige start werd het met name in het tweede en derde kwartaal drukker door toenemende vraag van de gemeente/MDF (48 x) t.b.v. o.a. nieuwe statushouders.

Zoals verwacht eindigden we dit jaar rond de 100 fietsen. Om precies te zijn werden 97 fietsen afgeleverd.

Daarmee passeerden we al medio oktober 2023 de 500ste afgeleverde fiets sinds de start.

Uitgifte naar categorie (grootste afnemers)

Gemeente en MDF: **48 x**

Diaconie: **23 x**

Voedselbank: **19 x**

Vluchtelingenwerk - Icare - Burgersnetwerk : **7 x**

Totaal: 97 x

Per gebied: Dronten: **51 x**

Biddinghuizen: **33 x** Swifterbant: **13 x**

De werkgroep telt momenteel vijf leden, drie in Dronten, één in Swifterbant en één in Biddinghuizen.

Ons streven is steeds betere fietsen te leveren. Dit betekent dat we altijd hopen op donaties van nog goed bruikbare fietsen. Gelukkig bleek dat in 2023 steeds vaker het geval.

Ook in 2024 streven we naar betere kwaliteit van de geleverde fietsen. Dat gaat zeker lukken omdat we ons gesteund weten door de gemeente en een prachtig meerjarige donatie van de stichting windplan groen. We gaan het jaar 2024 dan ook in met een positief saldo en hebben er weer zin in. Begin 2024 is onze voorraad gerepareerde fietsen de 50 alweer gepasseerd. Wel blijkt het lastig om voldoende bruikbare jongensfietsen in de leeftijd 9 tot 12 jaar te vinden.

Door het ruimere budget kunnen we in 2024 meer onderdelen gaan bestellen bij de fietsenzaken Brinkman en Kloppenburg. (betere kwaliteit)

Onze verwachting is dat de vraag zal stabiliseren rond de 100 fietsen/jaar. We hopen ook in 2024 te kunnen blijven rekenen op onze diaconie en Flevolanders die het plan een warm hart toedragen.

In ieder geval blijft het blij gezicht van de ontvanger altijd een beloning die je niet in geld kunt uitdrukken.

Namens de werkgroep Fietsplan DPD/BidK
Henri Brummelaar

Professioneel
en persoonlijk



Marjo
van Diepen

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar



JAGER
UITVAARTBEGELEIDING



Sans

ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns
06 123 244 48
info@sansfotografie.com
Tarpanweg 8
8255 RS Swifterbant

www.sansfotografie.com/
rouwfotografie

Volatus



uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08
Lelystad: 0320 - 33 74 47

WWW.VOLATUS.NL



Liefdevolle,
professionele
uitvaarten op
maat sinds 2013




STEENHOUWERIJ
VAN OMMEN

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl




Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70
www.zalsman.nl

Drukken • Printen • ICT • Web2Print • Warehousing

Comfortabel en veilig wonen

Kijk op wouda.nl



installatie service onderhoud



Wouda Installatietechniek
De Noord 35 | 8251 GK Dronten
tel 0321 38 60 60 | info@wouda.nl

ADVERTEER
UW DIENSTEN
OOK IN DE
OVERSTEEK



ZIN IN EEN GEDICHT

Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft!

Guido Gezelle (1830-1899)
uit: Kleengedichtjes

Een klein pareltje, 4 regels maar, van meer dan een eeuw geleden. Maar met veel zeggingskracht. Ik kreeg het opgestuurd door Paulien, vanuit Hoogeveen (!)

Zij schreef me en vertelde mij later in ons gesprek dat het gedicht in haar poëziealbum geschreven werd door haar juffrouw toen ze 8 jaar was. Indertijd begreep ze het niet, maar later, toen het leven moeilijk werd, gaf en geeft het gedicht haar kracht en troost. Ze leest erin dat het door God geschapene ons niet vijandig gezind is, maar juist vriendelijk. Het groet ons. Ontroerend. En je beseft: Hij heeft het mooi geschapen. Hij is erbij, heel dichtbij.

Wat Paulien aanreikt is een ervaring die velen van ons wel kennen, denk ik. Op momenten dat het donker is in ons bestaan en je denkt van God en alleman verlaten te zijn, kan zo'n klein tekstje een grote steun en inspiratie zijn. Het zit hem niet altijd in grote dure woorden, dat blijkt: *mij groet het altemale, dat God geschapen heeft*. De Eeuwige die in en door de schepping ons groet en aanziet en kent. Ja, dat kan een groot houvast zijn in een wereld waar de tv en het nieuws tot ons komen met machtsspelletjes, eigenbelang, geweld en oorlog. De Ene is er ook nog en groet ons middels een bloem, of zelfs onkruid. Als je dit voorjaar rondwandelt en het fluitekruid ziet bloeien, of de klaprozen... met dit gedichtje in je achterhoofd beleef je de natuur wellicht anders. God groet je.

En trouwens, bloemen spréken toch een taal? Zeg het met bloemen! De roos spreekt van liefde, de olijf van vrede. De gladiool staat symbool voor kracht, overwinning en trots. (Vierdaagsebloem).

Guido Gezelle was een Vlaamse priester, leraar en dichter. Geen man van grote woorden, maar gewoon dicht bij mensen en de natuur. Daar kun je de aanwezigheid van God ervaren. Deze gedachte komt in veel van zijn gedichten terug. Ze lijken wat gedateerd, maar zolang er af en toe één lezer, zoals Paulien, geraakt en geïnspireerd wordt blijven het wat mij betreft kostbare teksten.

Marie-José Dusseldorp OP

Heeft u ook een gedicht dat zin geeft aan het bestaan?

Wie weet te gebruiken voor deze rubriek!

mail me gerust.

mjatlusseldorp@gmail.com





VAN HET PAROCHIEBESTUUR

ZOALS U IN DE VORIGE OVERSTEEK HEBT KUNNEN LEZEN, BELEVEN WIJ IN DE NORBERTUSPAROCHIE AANZIENLIJKE VERANDERINGEN.



Nu diaken André van Boven een andere invulling aan zijn takenpakket gaat geven, zal hij vanaf Pasen 2024 niet meer voorgaan in de weekendvieringen. Dat impliceert een reductie van het aantal weekendvieringen door het pastoraal team. Het houdt tevens in, dat de geloofsgemeenschappen vaker zelf een invulling aan de weekendvieringen zouden kunnen geven. Van de mensen die betrokken zijn bij de planning, voorbereiding en uitvoering van de weekendvieringen, zal het creativiteit en improvisatie vergen.



Maar er staat wel iets tegenover. Er komt nu meer tijd beschikbaar voor geloofsverdieping met parochianen, voor het aanspreken van nieuwe generaties gelovigen en voor de toerusting en vorming van vrijwilligers. Met het oog op de toekomst van onze parochie zijn dat belangrijke activiteiten. Bij de vervulling van deze nieuwe taken wenst het parochiebestuur diaken van Boven veel inspiratie en werkplezier toe.



Een andere verandering vindt plaats op het personele vlak. Aan het eind van dit kalenderjaar gaat pastor Jaap Scholten onze parochie verlaten. Na ruim negen jaar wordt hij per 1 oktober a.s. benoemd tot parochievicaris in de heilige Drie-eenheid parochie in het gebied ten zuidwesten van Utrecht. Hiermee wordt voldaan aan de door hem lang gekoesterde wens om dichterbij zijn kinderen en kleinkinderen te kunnen werken. Wij wensen hem alle goeds toe in zijn nieuwe werkomgeving.



Pastor Scholten wordt gelukkig opgevolgd door een andere priester. Emeritus-pastoor Harry van der Vegt (67 jaar) komt ook per 1 oktober a.s. onze samenwerkende parochies ondersteunen. Welke taken hij van pastor Scholten zal kunnen overnemen, vormt nog onderwerp van een gesprek. Maar van hem, als emeritus-pastoor, kan niet worden verwacht dat hij voltijds zal functioneren. Wij heten hem nu alvast van harte welkom in onze geloofsgemeenschappen.

Vanuit het parochiebestuur wensen wij u en allen die u liefheeft mooie dagen toe rond Hemelvaart en Pinksteren.

Tony Merkelbach, technisch voorzitter

Datum	Lezingen	H. Bonifatius De Voorhof Biddinghuizen	H. Franciscus Franciscuskerk Nunspeet	H. Franciscus Agnietencentrum Elburg
11 en 12 mei 2024 7 ^e zondag van Pasen jaar B	Hand. 1, 15-17 + 20a + 20c-26 1 Joh. 4, 11-16 Joh. 17, 11b-19	Vrijdag 10 mei 10.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten ----- Zondag 11.00 uur Themaviëring Trouw en vertrouwen Werkgroep Bel Canto		
18 en 19 mei 2024 Pinksteren jaar B	Hand. 2, 1-11 1 Kor. 12, 3b-7 + 12-13 of Gal. 5, 16-25 Joh. 20, 19-23 of Joh. 15, 26-27 + 16, 12-15	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Eigen voorgangers	Vrijdag 17 mei 10.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten ----- Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorgangers	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorganger
25 en 26 mei 2024 H. Drie-eenheid jaar B	Deut. 4, 32-34 + 39-40 Rom. 8, 14-17 Mt. 28, 16-20	Zondag 11.00 uur 1 ^e H. Communie in de H. Ludgeruskerk te Dronten (Zie kolom H. Ludgerus, Dronten)		
1 en 2 juni 2024 Sacramentsdag jaar B	Ex. 24, 3-8 Heb. 9, 11-15 Mc. 14, 12-16 + 22-26	Zondag 10.00 uur Eucharistieviering Priorij De Essenburgh Norbertijn van de Priorij	Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
8 en 9 juni 2024 10 ^e zondag door het jaar jaar B	Gen. 3, 9-15 2 Kor. 4, 13 – 5, 1 Mc. 3, 20-35	Vrijdag 7 juni 10.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten		
15 en 16 juni 2024 11 ^e zondag door het jaar jaar B	Ez. 17, 22-24 2 Kor. 5, 6-10 Mc. 4, 26-34	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Mevrouw M. Verschure		Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten
22 en 23 juni 2024 12 ^e zondag door het jaar jaar B	Job 38, 1 + 8-11 2 Kor. 5, 14-17 Mc. 4, 35-41	Zaterdag Open lucht viering 60-jarig jubileum H. Bonifatiusgeloofs- gemeenschap Bij familie Rommens Diaken A. van Boven Aanvang zie nieuwsbrief	Vrijdag 21 juni 10.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten	
29 en 30 juni 2024 13 ^e zondag door het jaar jaar B	Wijsh. 1, 13-15 + 2, 23-24 2 Kor. 8, 7 + 9 + 13 + 15 Mc. 5, 21-43 of 5, 21-24 + 35b-43			Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
6 en 7 juli 2024 14 ^e zondag door het jaar jaar B	Ez. 2, 2-5 2 Kor. 12, 7-10 Mc. 6, 1-6	Vrijdag 5 juli 10.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten	Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	
13 en 14 juli 2024 15 ^e zondag door het jaar jaar B	Am. 7, 12-15 Ef. 1, 3-14 of 1, 3-10 Mc. 6, 7-13			Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten

Avondvieringen door de week:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad.

Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532>).

Petruskerk in Lelystad (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle>).

H. Bonifatius in Biddinghuizen <https://kerkdienstgemist.nl/stations/110>

H. Willibrord in Swifterbant <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2655-Geloofsgemeenschap-Willibrord-Swifterbant>

H. Ludgerus Dronten	Pax Christi Petruskerk Lelystad	H. Willibrord De Hoeksteen Swifterbant	Datum
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten Cantor	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorganger Cantorij	11 en 12 mei 2024 7 ^e zondag van Pasen jaar B
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorij	Zondag 11.00 uur Internationale viering Pw M. Dusseldorp Internationaal gelegenheidskoor	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten Cantorij Livestream	18 en 19 mei 2024 Pinksteren jaar B
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink 1^e H. Communie H. Bonifatius- en H. Ludgerusgeloofs- gemeenschap 't Ludgrut	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Kleinkoor	Vrijdag 24 mei 10.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten ----- Zondag geen viering	25 en 26 mei 2024 H. Drie-eenheid jaar B
Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Cantor	Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	Zondag 10.00 uur Gezamenlijke tentviering 60-jarig jubileum GGW en PGS Ds. G. Lubbersen en Diaken A. van Boven Projectkoren 60 jaar kerken door groot en klein Kinderkerk Crèche Livestream PGS	1 en 2 juni 2024 Sacramentsdag jaar B
Nog niet bekend Zie nieuwsbrief	Zondag 12.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten 1^e H. Communie ----- Zondag 15.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 10.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten 1^e H. Communie Cantorij en Heartbeat4kids Livestream	8 en 9 juni 2024 10 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Gezinsviering 't Ludgrut	Zondag 10.00 uur Oecumenische viering Ontmoetingskerk Diaken J. Terpstra en Diaken A. van Boven Pax Christikoor	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten Cantorij	15 en 16 juni 2024 11 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Zimpe	Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorij	22 en 23 juni 2024 12 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Cantorij	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	Vrijdag 28 juni 10.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten ----- Zondag geen viering	29 en 30 juni 2024 13 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur Livestream uit een andere kerk	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Zimpe	Vrijdag 5 juli 09.00 uur Schoolviering KBS De Golfslag Diaken A. van Boven ----- Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorij	6 en 7 juli 2024 14 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantor	Geen viering ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 09.00 uur Eucharistieviering Pastor J. Scholten Cantorij	13 en 14 juli 2024 15 ^e zondag door het jaar jaar B

Vrijdagochtendvieringen door de week:

Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen.
Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet.
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant.

MEDEDELING

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.



Pinksteractie van 11 t/m 19 mei 2024



Missionair werker Fera Agricola

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Missionair werker Fera Agricola (58) is een gedreven kracht in het Centre for Social Concern in Malawi.

Al in haar jeugd, toen ze nog in het jeugdkoor van de kerk in Bolsward zong, wilde zij 'naar de missie'.

Ze werkt met steun van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) sinds 2022 in Malawi bij het Centre for Social Concern, opgezet en gerund door de Witte Paters. "De ondersteuning die de paters hier geven aan de sociaal zwakkeren spreekt mij enorm aan. Deze mensen blijvend bereiken, dat lukt alleen maar via de kerk."

"Ik herinner me dat ik in het koor zong toen er een missionaris werd uitgezwaaid. Ik zag mezelf ook wel in een ver land," vertelt Fera. Ze ging aan de Universiteit van Wageningen vakken volgen op het gebied van ontwikkelingsamenwerking en vertrok naar Suriname. Fera: "Daar raakte ik als vrijwilliger betrokken bij de opvang van drugsverslaafden door de kerk."

Geloof

Diep onder de indruk, verdiepte Fera zich bij haar terugkomst in Nederland in haar eigen geloof en hoe haar geloof vorm kon krijgen

in haar werk. Na een cursus bij het Ariënsinstituut leefde ze een tijdje bij de Zusters Augustinessen van St. Monica en bezocht ze verschillende missiecongregaties. Ze kwam ook met de Witte Paters in contact en deed missiewerk in Uganda. En nu werkt deze bevlogen missiewerker alweer twee jaar in Malawi.

Malawi is één van de armste landen in Afrika, en kampt met een torenhoge inflatie. De aanvoer van diesel en benzine naar het land is al jaren een probleem. Regelmatig komt het voor dat er bij de benzinepomp geen brandstof te krijgen is. Dat maakt het lastig om bijvoorbeeld naar de missiepost in Mua te gaan, op zo'n 160 kilometer van Lilongwe. De Witte Paters hebben er een centrum opgezet voor vrouwen, waar zij vaardigheden opdoen zoals zeep maken om een eigen inkomen te verwerven.

Lokaal

Voor contact met de lokale bevolking en met de vrouwen in Mua, moet je natuurlijk de taal spreken en dat is het Chichewa. Met de staf op kantoor praat ze Engels en de collega's helpen haar met het Chichewa. Met haar expertise traint Fera één van de lokale trainers in het bewerken van groente en fruit, aardnoten en olie en in ondernemerschap. Er is daarbij aandacht voor duurzaam boeren.

Fera gelooft in de ander, in de kracht van de mensen en in het werk dat ze doet.



Missionair werker Maria Poulisse

Maria Poulisse maakt zich vanuit de Gemeente van de Camillianen in Colombia hard voor kinderen en jongeren met een beperking uit arme gezinnen. Dit sprak voor haar vanzelf nadat ze gezien had

hoe deze kinderen en jongeren vaak volledig buiten de boot vielen. 'Ik ben gegrepen door de liefde en deze kinderen houden me dagelijks een spiegel voor waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.'

Bij Maria's thuis werd het werk van missionarissen gesteund.

'Ik ben in zekere zin opgegroeid met de WNM. Elk jaar werd er in ons dorp geïncollateerd en ik vind het heel bijzonder dat die actie nog steeds gehouden wordt en dat ik erin mag meedelen.'

Eigentijds

Maria pakte het op haar eigen manier aan. Ze studeerde antropologie en specialiseerde zich in onderwijs en gezondheidszorg. Toen daar haar religieuze inspiratie weer bijkwam, die zij van jongs af aan had, viel alles op zijn plaats: 'Voor mij liggen die twee in elkaars verlengde. Ik geloof in de naastenliefde, die Jezus ons steeds heeft voorgehouden, en het samenwerken aan een betere wereld.'



Schrijvende huisbezoeken

Tijdens de huisbezoeken aan de ondervoede kinderen, kwam ze veel kinderen met een handicap tegen, die soms alleen opgesloten binnen moesten blijven omdat niemand op hen kon passen! Zo ontstond het plan voor een kleinschalige dagopvang. Ruim 25 jaar later, stuurt Maria met een bevlogen team Stichting CE Camilo aan, dat aan zo'n 2.000 mensen zorg biedt.

CE Camilo biedt vakonderwijs, revalidatie en voorlichting. Het centrum beschikt over een moderne orthopedische werkplaats en zet in op vernieuwende programma's zoals Alternatieve en Augmentatieve Communicatie.

In de voetsporen van de Heilige Camillus

Als Maria vertelt, valt het je meteen op hoe positief ze is, en krijg je de kriebels om aan de slag te gaan! Vanuit haar geloof, streeft zij het beste na: 'God, de mensen en mijn leven en werk, zijn een drie-eenheid. Het één kan niet zonder het ander.' God schiep de mens naar zijn evenbeeld. De kinderen van CE Camilo houden me dagelijks een spiegel voor, waarin ik God kan zien. Dat is heel inspirerend.'

Gebed

Goede God,

We hebben onze mond vol van naastenliefde, maar het is soms moeilijk om de daad bij het woord te voegen. We laten ons soms te veel afleiden door bezwaren, angsten of tegenstand.

Dan mogen we ons hart extra openstellen voor Uw boodschap om ons te richten op de ander en te doen wat goed en opbouwend is.

Geef ons de hoop dat we het verschil kunnen maken voor mensen in nood.

Geef ons het inzicht om te zien waar de nood het hoogst is en hoe we die kunnen lenigen.

Geef ons de kracht om onze ogen te openen voor al het goede dat Uw dienaars, dicht bij huis en ver van ons bed, voor hun medemensen doen.

Dat zij de kracht en middelen krijgen om hun goede werken voort te zetten.

En geef ons de moed om een helpende hand toe te steken, in welke vorm dan ook, zodat we Uw boodschap van naastenliefde uitdragen in woord en daad.

Amen.

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt de inzet van missionarissen en missionair werkers zoals Fera en Maria. Dit doen wij samen met u tijdens de Pinksteractie van 11 t/m 19 mei!

Dit kan via:

- Een financiële bijdrage tijdens de pinstercollecte in een kerkdienst,
- een gift via mijn eenmalige gift-formulier in de missie folder,
- een donatie op NL30RABO0171211111 van WNM Den Haag
- een online donatie via WWW. weeknederlandsemissionaris/steun-en-doneer
- het opnemen van de WNM in uw testament

BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. Willibrord Swifterbant

Bloemetjesmarkt

Ook dit jaar nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse bloemetjesmarkt.

Op vrijdag 10 mei vanaf 18:30 uur tot 20:30 uur en zaterdag 11 mei van 9:00 uur tot 13:00 uur

De opbrengst is voor het onderhoud van de Hoeksteen. Van harte nodigen wij u uit!!

Namens de activiteitencommissie van de gezamenlijke kerken,
Karin Weevers.

Fietstocht met excursie op zaterdag 25 mei

Taakgroep Vorming & Toerusting van de Prot. Gem. Swifterbant organiseert op zaterdag 25 mei een fietstocht met excursie.

Leden van GGW zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze activiteit.

We starten om 9.30 uur met koffie/thee in de Hoeksteen om vervolgens aan de fietstocht te beginnen.

Halverwege onderbreken we de tocht voor een rondleiding en nuttigen we ons meegebrachte lunchpakket. Meer informatie volgt op de website van de Prot. Gem. Swifterbant. www.pgswifterbant.nl

Opgave voor 21 mei bij Riek Zwart: zwatriek@solcon.nl



UITNODIGING 60 JAAR FEEST!

Op 2 juni 2024 bestaan de geloofsgemeenschappen van de Katholieke kerk Willibrord als ook de Protestantse gemeente in Swifterbant 60 jaar!

Dat kunnen we niet zonder een gezamenlijk feestelijk moment voorbij laten gaan. Daarom zal er op 2 juni een gezamenlijke dienst worden gegeven om 10.00 uur, in de tent voor restaurant Picasso.

Direct aansluitend is er voor jong en oud een feest in de Hoeksteen tot 14.00 uur.

Zet de datum alvast in uw agenda!

U bent van harte uitgenodigd om samen met elkaar te vieren, geloven en herinneringen op te halen.



Weekend 6/7 april 2024

Het parochiebestuur informeert u vandaag over een toekomstige verandering in de samenstelling van het pastoraal team. Onze aartsbisschop kardinaal Eijk zal parochievicaris en kapelaan Jaap Scholten met ingang van 1 oktober 2024 benoemen tot parochievicaris en kapelaan in de heilige Drie-eenheid parochie. Deze parochie omvat acht geloofsgemeenschappen in het gebied ten zuidwesten van Utrecht met de H. Nicolaas basiliek te IJsselstein als eucharistisch centrum.

Kapelaan Scholten heeft op 1 mei 2015 zijn pastorale taken in onze parochies op zich genomen. In die periode van negen jaren hebben wij hem leren kennen als een priester die met hart en ziel leeft vanuit de viering van de Eucharistie en die zijn pastorale taken vanuit een grote betrokkenheid gestalte geeft. We zijn hem veel dank verschuldigd voor het goede pastorale werk dat hij in de afgelopen negen jaar heeft verricht in onze drie parochies.

Het was de kardinaal en ook het pastoraal team bekend, dat kapelaan Scholten de wens koesterde om dichterbij zijn kinderen en kleinkinderen te kunnen werken. Aan dat verlangen wordt met deze nieuwe benoeming invulling gegeven. We wensen kapelaan Scholten veel zegen en vreugde toe in zijn priesterlijke taken in de H. Drie-eenheid parochie. Meer informatie over zijn vertrek volgt te zijner tijd.

In het licht van het aanstaande vertrek van kapelaan Scholten heeft kardinaal Eijk besloten te voorzien in een aanvulling van het pastoraal team. Eveneens per 1 oktober 2024 zal emeritus pastoor Harry van der Vegt het pastoraal team komen versterken. Hij is nu nog pastoor van de Drie-eenheid parochie, maar gaat per 1 oktober met emeritaat. Met emeritus pastoor van der Vegt krijgen we een ervaren priester terug. Gelet op zijn emeritaat zal er met hem nog nader worden gesproken over zijn pastorale en liturgische inzet. Hij heeft zich bij voorbaat beschikbaar gesteld voor de weekendvieringen en sacramentele bedieningen. Het is de bedoeling dat hij in de pastorie van Steenwijkerwold zal gaan wonen.

We heten emeritus pastoor van der Vegt nu reeds van harte welkom en wensen hem alvast een gezegende tijd en veel vreugde toe in onze parochies.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,
Pastoor Ton Huitink

Je bent zo
mooi
anders
dan ik,

natuurlijk
niet meer of
minder
maar

zo mooi
anders,

ik zou je
nooit

anders dan
anders willen.



BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

PAX CHRISTI LELYSTAD

IN MEMORIAM

Betty van Dulken

Op vrijdag 29 maart hebben wij afscheid genomen van Betty tijdens een plechtigheid in de Ölandhorst te Lelystad. Haar dochter Angélique haalde prachtige herinneringen op uit haar 73-jarige levensloop. In 1950 werd Betty geboren in Jakarta, Indonesië en kwam, samen met haar ouders, broers en zusjes in 1960 naar Nederland. Ze ging naar de basis- en middelbare school in Amsterdam en leerde op jonge leeftijd al de liefde van haar leven kennen: Jaap! Ze werden verblijd met de geboorte van hun dochter Angélique. Er volgde een moeilijke maar ook mooie periode en in 1970 verhuisde het gezin naar het nieuwe land, Lelystad. Het huwelijk heeft 16 jaar geduurd. Het heeft haar veel verdriet gedaan dat haar gezin uit elkaar viel, maar Betty liet zich niet uit het veld slaan en ging ook in Lelystad werken in de mode bij Hans Textiel. Later promoveerde ze tot filiaalmanager in Almere-Buiten en had jaren achtereenvolgend het best scorende filiaal van Nederland. Ook op jonge leeftijd werd ze al vroeg "Omi" van Beaudine en Diego. Ik vroeg Angélique naar de beste eigenschap van Betty en zonder aarzelen zei ze: "zorgzaamheid". Jong moeder worden met de zorg voor haar kind, maar ook altijd klaar staan voor haar geliefde ouders. Die stonden voor haar op nummer één! Iedereen in de familie kon altijd een beroep op Betty doen en kon ook op haar rekenen met het maken van de mooiste kleding, heerlijk eten koken en haar gezelligheid op feestjes en partijen. Eenmaal met pensioen genoot ze van haar levende cadeau: het hondje Nana en de vele bloemen en planten in haar tuin in de Gondel. Helaas is Betty slechts 73 jaar oud geworden. Het laatste gedeelte van de viering op de Ölandhorst had een serene liturgische invulling waarbij we met de Bijbel, het wijwater en het Licht van God afscheid van haar hebben genomen. We mogen erop vertrouwen dat ze nu welkom zal zijn bij de Heer en voorgoed thuis mag zijn.

Ad van Kampen



De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Marco, Alexandra, Ashley, Dario en Laura Perriello
- Dariusz, Alina en Franciszek Czarnecki
- Maikel, Wienanda, Latisha en Shumaila Elisabeth
- Gaby Tailor en Renaldo Gesser
- Marjo Broks - de Vries

De Passion (en kippenvel)

Al jaren hebben we binnen de Petruskerk een enthousiaste 12+ catechese groep. Maandelijks proberen we activiteiten te organiseren die te maken hebben met een actueel thema.

Zo kijken wij sinds enkele jaren gezamenlijk de Passion, zo ook dit jaar. Soms zijn er van die kippenvel momenten waarbij alles samenkomt. Voor ons was de Passion kijken op Witte Donderdag met de 12+ groep daar 1 van.

Voorafgaand hebben we, als inleiding op de uitzending van het Passion, besproken wat we Witte Donderdag herdenken.

Met de nodige paaseitjes, chips en drinken hebben we vervolgens met z'n 15-en de Passion gekeken, tot ons grote plezier (en verrassing) bleef Bisschop Hoogenboom (die de Witte Donderdag viering voorging) met ons de Passion mee kijken.

Ik begon het verhaal over kippenvel. Naast dat het altijd mooie momenten zijn om samen met de 12+ groep met geloof en hedendaagse gebeurtenissen bezig te zijn staat een moment tijdens de Passion ons bij als "kippenvel" moment. Voor diegene die de Passion ook op TV hebben gekeken, zong Maria (Angela Schijf) "heel jou" (vertaling van "fix you" van Coldplay). Aangezien dit een liedje is dat het familiekoor Zimple op het repertoire heeft staan, hoorden we van meerdere kanten (en w betrapte onszelf er ook op) dat we zachtjes mee gingen zingen, een speciaal moment wat (ons tenminste) nog lang bij zal blijven.

Na afloop van de Passion gingen we (ondanks dat het al wat later was en sommige ouders al stonden te wachten) de uitzending nabespreken. Mooi te zien hoe deze jeugd het verhaal van Witte Donderdag weet te koppelen aan de huidige tijd (al hielpen de hedendaagse helden rapper Keizer en youtube sterren Bankzitters hier natuurlijk ook in mee). We bespraken voorbeelden van mensen die eerst bejubeld worden maar snel daarna verguisd. Maar ook stelden we de vraag wat jij zou doen als je Petrus was? Mooie gesprekken om een zware dag mooi af te sluiten en uit te kijken naar het Paasfeest.

Lijkt het jou ook leuk om 1x per maand (Vrijdagavond van 20:00-22:00 in de Petruskerk) samen te komen met leeftijdsgenoten? Laat het dan vooral weten via jongeren@parochienorbertus.nl wees welkom!

Namens de 12+ groep
Niels en Martijn

De paaswake van 30 maart 2024 in combinatie met het paasei.

“Mededeling betreffende een paasaandenken”

met als toevoeging de plaats en het moment waarop het aandenken aan de voorgangers/kerkgangers zou worden overhandigd.

Tevens werd in de mededeling een korte uitleg gegeven over de geschiedenis en de betekenis van het paasei. Dat genoemde mededeling niet mocht worden voorgelezen na afloop van de viering was enerzijds jammer. Immers, de betekenis van het paasei moest juist het effect ervan versterken en de mensen tot nadenken aanzetten.

Anderzijds was de verrassing des te groter toen het paasei, na twee en een half uur paaswake, “in zijn volle glorie” kon worden uitgereikt. En dat gaf aan ondergetekende als initiatiefneemster en vriendin Maria Zlota, als “compagnon” in deze actie, toch een grote voldoening.

Hieruit blijkt dat de paaswake in combinatie met het paasei absoluut een succes was.

Voor de mensen die (nog) niet bekend zijn met het fenomeen “paasei” toch nog even een korte uitleg: “Het rode ei met kruis” (zie onderstaande foto) heeft een langgerekte traditie.

De rode kleur staat voor het bloed en lijden van Christus en het kruis voor de kruisiging op Golgotha.

De schaal van het ei vormt het symbool voor zijn graf. Door het ei met Pasen open te breken, symboliseert men het opstaan van Christus uit zijn graf.

Tenslotte niet onbelangrijk om te vermelden is het feit dat de eieren voor deze actie spontaan gratis ter beschikking zijn gesteld door de familie Knook aan de Meeuwenweg 9 in Lelystad.

Mede namens voorgangers en kerkgangers (inclusief het Pax Christikoor met Jacqueline Reesinck als dirigente en Sylvia Joustra als pianiste/organiste) hartelijk dank daarvoor.

Joan Brosky



Roze Viering in de Petruskerk in Lelystad

Lelystad, 24 april 2024 — Op zondag 26 mei

om 16.00 uur wordt voor het eerst een Roze Viering georganiseerd in de Petruskerk in Lelystad. Samen luisteren we, zingen we, vinden we stilte en delen we licht. Deze bijzondere viering is de eerste Roze Viering die plaatsheeft buiten de Ontmoetingskerk in Lelystad. Tijdens de Roze Viering zwaaien we de deuren van de Petruskerk gastvrij open voor eenieder. In deze inspirerende viering, voorbereid door een diverse groep van tien individuen met verschillende achtergronden brengen we het thema “thuis” tot leven.

De kracht van deze viering zit in de eenheid van diversiteit. LHBTI's en hetero's, gelijkgestemden en zoekenden, bundelen hun krachten om een gevoel van saamhorigheid te creëren. Samen met de gemeenschap vieren we het universele recht om onszelf te zijn, gekoesterd en aanvaard door elkaar.

Na afloop van deze betekenisvolle viering is er ruimte om na te praten, elkaar te ontmoeten en te verbinden onder het genot van een warme kom soep.

Zet de datum alvast in je agenda. We kijken er naar uit om je te verwelkomen!

Voor de redactie:

Contactpersoon persbericht:

Teunis Ruiten

Projectleider Preventie

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Zilverparkkade 16, tel.: 0320-233327

www.bureaugelijkebehandeling.nl

— 26 05 2024 —

ROZE VIERING

Jij bent uniek en waardevol, wat je seksuele voorkeur ook is,
of je je tot een kerk rekent, of niet (meer), oud bent of jong:
kom zoals je bent, samen met je vrienden en vriendinnen of alleen,
je bent meer dan welkom.



het thema is thuis #thuis

ZONDAG 26 MEI 16:00 UUR

Voor de eerste keer in de Petruskerk

Botter 39-05, Lelystad



Deze viering wordt voorbereid door mensen afkomstig uit verschillende geloofsgemeenschappen.



Een nieuw begin van het seniorenpastoraat.

Even leek het erop dat het seniorenpastoraat van de Pax Christi geloofsgemeenschap zou stoppen. Maar gelukkig waren er vrijwilligers bereid om de organisatie op zich te nemen: Jacqueline de Winter, Liesbeth Rouhof en Sippie Schokker om samen de bezoeksters van de ouderen aan te sturen. Vrijdag 12 april hebben zij weer een viering met gezellige nazit georganiseerd met het thema "Vrede zij U".



Lewis-orgel, Petruskerk, Lelystad

De aandacht werd laatst gevestigd op het bijzondere orgel in de Petruskerk.

Het orgel van de Petruskerk in Lelystad dat op 29 mei 1983 met een concert door Bernard Bartelink in gebruik werd genomen is rond 1880 gebouwd door de Engelse orgelbouwer Thomas Christopher Lewis die gevestigd was in het zuid Londense Brixton. Van 1883 tot 1981 stond het in de Anglicaanse kerk *St. Mary the less* in Cambridge. Daar stond het opgesteld in een ruimte boven de sacristie, een zgn. *organchamber*, vandaar dat een kas ontbrak. De Pax Christi parochie in Lelystad heeft het in januari 1981 aangekocht. De restauratie geschiedde door de Engelse firma Bishop & Son te Ipswich, een orgelmakerij met een lange historie, die toen onder leiding stond van John Budgen. Het instrument werd weer in zijn oorspronkelijke staat wat betreft dispositie en mechaniek hersteld. Aangezien het orgel echter oorspronkelijk geen kas bezat, werd deze door de orgelmakers in samenspraak met de adviseurs ontworpen. Later werd deze getooid met het wapen van de Abdij van Berne. Gedurende vele jaren immers werd het pastoraat van de parochie vanuit die Norbertijnenabdij verzorgd.

Na bijna vijftien jaren bleek dat de verwarming van de Petruskerk, die ongetwijfeld veel efficiënter is dan die van de *St Mary the less*, zijn tol had geëist. Er was een restauratie noodzakelijk. De benodigde gelden werden met een orgelactie ingezameld. Deze deelrestauratie werd uitgevoerd door *Elbertse Orgelmakers BV* te Soest, waardoor een prachtig historisch orgel in de provincie Flevoland weer klonk als nooit tevoren. Nog steeds klinkt het orgel fantastisch en is geliefd bij bekende organisten om zijn bijzondere geluid.

Meer informatie is te vinden op internet:

<https://www.orgelsite.nl/lelystad-sint-petruskerk/>

http://st-orgelcultuur-flevoland.nl/lelystad_petrus.html



De voorganger van de viering was diaken André van Boven die op zijn eigen wijze zorgde voor een geslaagde viering. De liederen in de viering werden gezongen door de Zanggroep onder leiding van Jacqueline Reesinck en organist Silvia Joustra.

De nieuwe voorzitter van het senioren-pastoraat Jacqueline de Winter opende de viering met een dankwoord aan de vrijwilligers, die ze allen bij naam noemde.

Ze bedankte ook de andere vrijwilligers die de logistiek van deze middag verzorgden, de kosters, de gastvrouwen en de beheercommissie. En natuurlijk richtte ze een woord van welkom tot de kerkgangers die door hun opkomst de viering mogelijk maakten.



Na de viering was er een nazit in de voorzaal met een kopje koffie of thee met aansluitend een drankje en een hapje. Dat alles verhoogde de sfeer aanzienlijk. Er was dan ook een genoeglijk samen zijn. Mede door de goede zorgen van de gastvrouwen.

Iedereen kijkt al weer uit naar de viering in oktober!
Een van de kerkgangers



H. LUDGERUS - DRONTEN

IN MEMORIAM

GERARDUS JOSEFUS THEODORUS DOBBELAAR



Op vrijdag 15 maart hebben we afscheid genomen van Gerard tijdens een Eucharistieviering in de Ludgeruskerk te Dronten.

Hij groeide op in een boerengezin met 8 kinderen in Zeeuws Vlaanderen. Gerard was degene die het boerenbedrijf van zijn vader overnam.

Dat was hard werken; Gerard is altijd een harde werker geweest. Op een gegeven moment ontmoette hij Ria Kegelaer bij het dansen in de Clinge. Ze trouwden en kregen vijf kinderen. Ze begonnen in Zeeuws Vlaanderen: daar heeft hij dertig jaar van zijn leven doorgebracht.

Vervolgens dertig jaar aan de Ketelweg en daarna nog dertig jaar aan de Kaapstander gewoond.

Hij begon als pionier aan de Ketelweg. Het was één grote kale vlakte. Hoe te beginnen? Met ploegen, zodat de grond geschikt werd om er in te planten.

Een huis was er in eerste instantie nog niet; dus sliepen de pioniers in barakken. In het weekeinde terug naar Zeeuws Vlaanderen.

Het eerste wat gebouwd werd was de schuur, later volgde het huis aan de Ketelweg en kon de familie overkomen. Langzamerhand werd er zo met hard werken een bestaan opgebouwd. Met een vast ritme: de hele week aan het werk in het bedrijf en op zondag naar de kerk.

Vakanties kwamen er pas in een later stadium.

Gerard was katholiek opgevoed. Het geloof heeft hem gevormd tot wie hij was. Juist vanuit het geloof was het ook mooi om in de schepping van God te mogen werken en die tot bloei te brengen. En ook ten aanzien van zijn gezin heeft het geloof een belangrijke rol gespeeld. Hij was een vader die belangstelling voor je had en zorgde dat je een goede opvoeding kreeg, ook qua geloof. Hij had een rechtvaardigheidsgevoel, in staat om iemand een nieuwe kans te geven.

Te helpen als dat gewenst was en hij hield veel van zijn kleinkinderen.

Wij vertrouwen er op dat Gerard nu thuis gekomen is in de hemel.

Jaap Scholten



Op **zondag 16 juni** is er weer een gezinsviering, de laatste van dit schooljaar.

Het thema zal zijn "De Gulle Boom".

De viering wordt voorbereid samen met KBS De Klimboom, en we zijn al weer druk aan het oefenen met het kinderkoor.

Het wordt vast een leuke viering, kom je ook??

Groetjes Annie en José



BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. BONIFATIUS-BIDDINGHUIZEN

IN MEMORIAM

In dankbare herinnering aan Johan Vos:

Johan is op 8 november 1930 geboren te Roosendaal en Nispen als 3^e in een groot gezin (13 kinderen). Na de landbouwwinterschool en gerelateerde cursussen heeft hij in 1953 meegedaan aan een uitwisseling van jonge boeren in Amerika. In 1954 kwam hij in dienst bij N.O.P. werken. In 1957 trouwde hij met Riet Rombouts en verhuisden ze samen naar Elburg, waar Trudy in 1960 werd geboren. In 1960 werd hij landbouwkundig opzichter op het bedrijf Q9 aan de tegenwoordige Olsterweg te Biddinghuizen, waar Janny in 1962 werd geboren. In 1964 verhuisde het gezin naar Q21, het bedrijf aan de Oldebroekerweg 13 waar zij tot 1993 hebben gewerkt en gewoond. In 1993 zijn Johan en Riet samen verhuisd naar de Parksingel 48 in Biddinghuizen. Helaas is niet lang daarna Riet overleden, in 1994 op 62-jarige leeftijd.

Johan was een echte polderpionier en heeft zich in die jaren intensief ingezet als bestuurder van diverse scholen-, boerenorganisaties, de kerk-gemeenschap alsmede de lokale en provinciale politiek. Hij heeft zich bijvoorbeeld ingezet voor de oprichting van R.K. onderwijs in de gemeente Dronten, is bijna 15 jaar lid van het kerkbestuur H. Bonifatius geweest en ruim 32 jaar van de Voorhofcommissie. Voor zijn maatschappelijke en kerkelijke inzet heeft hij respectievelijk een koninklijke en een pauselijke onderscheiding mogen ontvangen (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Heilige Paus Silvester).

Johan is thuis op 93-jarige leeftijd overleden, op 10 april. Op 18 april heeft Diaken André van Boven de viering van woord en gebed verzorgd tijdens de uitvaart in het kerkcentrum De Voorhof te Biddinghuizen, waarna Johan is begraven op begraafplaats De Wissel te Dronten. De familie van Johan Vos is dankbaar voor de respectvolle ondersteuning door diegenen die de viering in De Voorhof mogelijk maakten en de aanwezigheid van zovelen tijdens het afscheid.

Korte terugblik

Palmpasen

Een hele groep kinderen, waaronder de kinderen die de 1^e communie gaan doen op 26 mei aanstaande, heeft tijdens de feestelijke Palmpaasviering met hun versierde palmpaasstokken de viering ingeluid.



De communicanten hadden ieder ook een doos versierd, waarin eenieder een wens of kaart kan doen, als felicitatie voor deze 1^e communie. Deze dozen blijven tot die tijd in de kerk, dus is er volop gelegenheid om hieraan te kunnen voldoen.

Het was tevens de laatste viering waar diaken André van Boven, in een normale weekendviering, in Biddinghuizen voorging. Een moment om bij stil te staan. Aan het eind van de viering werd op gepaste wijze door pastoraatslid Anton Mangnus een aantal woorden tot André gericht en kreeg hij als attentie een paar fruitboompjes mee. We hebben inmiddels begrepen dat de boompjes een mooie plek in de tuin hebben gekregen en al hebben gebloeid!

Zegenen van Poolse mandjes met voedsel

Voor paaszaterdag 30 maart kwam de vraag van een aantal Poolse gezinnen binnen bij de pastoraatsgroep of het mogelijk was om mandjes met voedsel te laten zegenen voor het Paasontbijt de volgende ochtend. Het gaat om een eeuwenoude traditie, Świącenie Pokarmów in het Pools. Op die vraag werd bevestigend geantwoord, diaken André van Boven was bereid om hieraan medewerking te verlenen. Het aantal was niet helemaal bekend, maar er werd uitgegaan van een beperkt aantal gezinnen.



Op het moment dat Anton Mangnus bij de kerk kwam stonden er zeker al 60 mensen te wachten. Uiteindelijk waren er zeker 175 mensen. Voorgaande jaren werd



deze zegening in de Noordoostpolder gedaan, maar men vond het heel fijn dat deze mogelijkheid nu ook in Biddinghuizen werd geboden.

We zijn heel dankbaar dat we dit in Biddinghuizen voor deze gemeenschap mochten doen.

Reactie van Anton: "mijn Pasen kan niet meer stuk....".

De komende periode

Themaviering

Elke maand wordt er een themaviering georganiseerd op de zondag. De invulling hiervan is heel divers.

Op zondag 12 mei zal Bel Canto de viering oppakken met muziek, met liederen en met teksten rondom het thema 'Trouw en vertrouwen'. Aanvang van deze viering is 11 uur.

Mini-pelgrimage naar De Essenburgh

Zondag 2 juni willen we als geloofsgemeenschap een bezoek brengen aan De Essenburgh. De fietsers onder ons vertrekken om 8 uur!

Zinzondag op 16 juni 2024

Het is allemaal begonnen in de kerk van Biddinghuizen. Mirjam Verschure werd er gedoopt, zat er in het kinderkoor en jongerenkoor, werd misdienaar en lectrice. Ze vond het er zó leuk dat ze theologie ging studeren. Dat werk dat pastor Moons destijds deed, dat wilde zij ook graag doen.

Maar ze twijfelde: wat als het allemaal niet waar was? Wat als God niet bestond?

Mirjam zocht naar antwoorden, las boeken, ging naar India, deed spirituele opleidingen, mediteerde en voerde gesprekken met wijze mensen, zoals met haar mediumpedagoog. Ze werd kwaad omdat ze het niet begreep.



En ze werd stil.

Zo stil dat ze een antwoord op haar prangende vraag vond: bestaat God of niet?

In de kerkdienst op 16 juni om 11:00 uur zal ze vertellen over haar zoektocht en een meditatie geven om zelf een antwoord te kunnen vinden.

Mirjam Verschure (1978) is vijf jaar pastoraal werker in de katholieke kerk in Westervoort, Duiven, Groessen en Loo geweest. Daarna startte ze haar praktijk Grenzeloos Licht, waarin ze als ritueelbegeleider bij afscheid voorgaat in uitvaarten en als trouwambtenaar huwelijken sluit. Ze schrijft. En ze spreekt, met zoveel openheid dat ze niemand

iets opdringt.

60-jarig bestaan Bonifatius geloofsgemeenschap

Op zaterdag 22 juni willen we tijdens een viering in de open lucht vieren dat onze geloofsgemeenschap 60 jaar bestaat. Diaken André van Boven zal voorgaan in deze feestelijke viering. De familie Rommens aan de Oldebroekerweg heeft hun erf beschikbaar gesteld. We hopen op mooi droog weer en een grote opkomst.

Gedachte voor de komende tijd:

Jezus leeft

Jezus leeft.

Je kunt hem ontmoeten in idealistische mensen, in mensen die de lat hoger leggen dan de middelmaat, die anders leven dan mén in deze tijd gewoon vindt.

Jezus was in zijn tijd ook zo'n idealist.

Jezus leeft.

Je kunt hem ontmoeten in profetische mensen in mensen die hun stem durven verheffen, die durven roepen dat er in de samenleving iets veranderen moet:

meer zorg en aandacht voor medemensen in nood.

Jezus was in zijn tijd ook zo'n profetische mens.

Jezus leeft.

Je kunt hem ontmoeten in inspirerende mensen, in mensen die anderen weten te bewegen de handen uit de mouwen te steken, om zich in te zetten voor een of ander goed doel. Jezus was in zijn tijd ook zo'n inspirerende mens.

Jezus leeft.

Je kunt hem ontmoeten in heel gewone mensen in mensen die hun hart laten spreken en zonder veel poespas iets voor anderen over hebben.

Jezus was in zijn tijd ook een mens die zijn hart liet spreken.

Toen kreeg hij daarvoor namen als Heiland, Messias, Zoon van God.

BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

H. FRANCISCUS NUNSPHEET EN
ELBURG EN 'T HARDE



Pasen 2024 St Franciscus Geloofsgemeenschap

In deze periode hebben wij als geloofsgemeenschap veel bijzondere dagen die wij met en in vieringen beleven. Zo hebben wij op Goede Vrijdag een mooie, indrukwekkende en heel goed bezochte viering gehad. Men was heel positief over de vorm en inhoud van de viering en zou dit heel graag volgend jaar weer zo willen beleven.

De komende feestdagen waarbij wij stilstaan bij belangrijke gebeurtenissen in het kerkelijk jaar zijn Hemelvaartsdag waarin wij gedenken dat Jezus is opgestegen naar zijn Vader en de Apostelen achterbleven om zijn Woord te verspreiden. Voor velen betekent het tegenwoordig een lang weekend en de aanloop naar vakanties. Na Hemelvaart volgt voor ons het Pinksterfeest waarbij wij stilstaan bij het neerdalen van de Heilige Geest over de Apostelen. Wij hopen dit in onze viering op 19 mei aanstaande te gedenken.

In de maand mei staan wij ook stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op de 4de mei de Dodenherdenking en op 5 mei De Bevrijding. Wij hopen dat wij deze dagen ook dit jaar in vrede mogen beleven.

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die licht.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

tekst: Henk Jongerius



St Franciscus Geloofsgemeenschap 2024

Bedevaart

van het Heilig Sacrament
op de H. Stede
te Hasselt

Op zondag 2 juni 2024: Aanvang 15.00 u
R.K. St. Stephanuskerk



TEKEN VAN EEUWIG DUREND VERBOND
U allen bent van harte welkom !

[Herbronnen]

LEVEN UIT DE BRON VAN LEVEND WATER
'Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden'



Einde seizoen.

We zijn bijna aan het einde van het seizoen met Herbronningsactiviteiten.

Er staan geen nieuwe activiteiten meer gepland en van een aantal doorlopende activiteiten komen de laatste bijeenkomsten eraan.

Bij de start van het seizoen 2023-2024 afgelopen september nodigde de Werkgroep Volwassenencatechese u weer van harte uit bij onze bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter verdieping van uw (geloofs) leven en voor ontmoeting met andere geïnteresseerden. Daarvan is volop gebruik gemaakt en dat gaf verrijking en niet alleen door wat aangereikt is, maar vooral ook door het delen van inzichten en ervaringen met andere deelnemers, waardoor je beter bij jezelf komt en het je op een andere manier laat nadenken over waar je door geraakt wordt.

Het was weer een veelheid aan activiteiten zoals Bijbelgroepen, filmavonden, creatieve en inlevingsactiviteiten, bezinnings- en meditatie-activiteiten, mannengroepen, in samenwerking met andere kerken een theatervoorstelling, interactieve lezingen en nog veel meer.

De activiteiten inspireerden en de verkregen inzichten maken dat weekendvieringen anders beleefd worden, dingen beter begrepen worden. Daarnaast kwamen geloofsonderwerpen aan de orde waarvoor binnen vieringen geen ruimte is, maar die wel het persoonlijk geloven uitdiepen en bijvoorbeeld een beter zicht geven op wat Bijbelverhalen ons te vertellen hebben. En niet onbelangrijk: ook nu weer ontstonden nieuwe vriendschappen en leerden medegeloofsgenoten elkaar op een andere manier kennen.

Komend seizoen en oproep.

Geloven vraagt regelmatig onderhoud. Nadenken over wat de Bijbelverhalen ons nu te zeggen hebben, over wat geloven voor ons betekent, over hoe we geloven handen en voeten kunnen geven. Geloven is een actief proces dat regelmatig onderhoud vraagt. Deelname aan Herbronningsactiviteiten kan ons daarbij helpen.

De Werkgroep Volwassenencatechese gaat op 1 juni 2024 terugblikken op dit seizoen en vooruitkijken naar het komende seizoen. Duidelijk is dat we ook na de zomer weer met een mooi activiteitsaanbod willen komen. Om dit aanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij behoeften en wensen die er leven binnen de geloofsgemeenschappen nodigen wij u uit om met ons mee te denken. Zijn er onderwerpen die u terug zou willen zien in het aanbod, laat het ons weten. Het kan daarbij gaan om een lezing over een bepaald kerkelijk- en/of geloofsonderwerp, een boekbespreking, het behandelen van een Bijbelboek, het bekijken van een specifieke film, of wat dan ook dat raakt aan het motto 'Leven uit de bron van levend water'.

Daarnaast kan het ook zijn dat u een onderwerp weet en wellicht zelf bij die activiteit betrokken wilt worden; ook dat willen we graag horen.

Alle onderwerpen en mogelijke initiatieven kunnen gemeld worden bij de Stuurgroep Volwassenencatechese via Herbronning@parochienobertus.nl. Van harte uitgenodigd en alvast dank hiervoor.

De Stuurgroep Volwassenencatechese



H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat:	Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel: 06 47 8410 90
e-mail:	marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw:	De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep:	Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail:	pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 06 22 34 20 94
Locatieraad:	Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail:	locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening:	IBAN: NL 32 RABO 0112 502 407 IBAN: NL 19 INGB 0006 234 256 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl



H. Franciscus van Assisië, Nunspeet en Elburg/'t Harde

Kerkgebouwen	St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg
Verenigingsgebouw	't Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
Contactpersoon: Nunspeet/ 't Harde	dhr. J. Kamp; email jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719
Contactpersoon: Elburg	mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
bankrekening:	IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.franciscus@parochienorbertus.nl



H. Ludgerus Dronten

Secretariaat:	Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail:	secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw:	Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep:	Hr. M. Huijsmans Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail:	pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fasssaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail:	locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl



Pax Christi Lelystad

Secretariaat:	Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief	secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw:	Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep:	Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay
e-mail:	pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail:	locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL35 RABO 0348 172 583 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)
Redactie adres:	redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl



H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat:	Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail:	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl; - tel: 06-11131377
Kerkgebouw:	De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 06 -55051278
Pastoraatsgroep:	Mevr. L. van Noord, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr. A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail:	pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer
e-mail:	locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.willibrord@parochienorbertus.nl



ZOEKEN NAAR VERBINDING

Het kleinste bloempje dat met een warm hart gegeven wordt,
vertelt het aan degene die het ontvangt, een mooi verhaal.
Een zuiver heerlijk sprookje over een klein stukje hemel op aarde,
waar de mensen engelen zijn, waar voor elke angst,
voor alle pijn en voor iedere traan een zachte troost bestaat,
waar de mensen zoals de bloemen bloeien voor elkaar.
Ik hoor uit de mond van duizend zieken,
gehandicapten, bejaarden en eenzamen een zelfde kreet:
'Breng je bloemen nu, vóór ik dood ben!'
Zorg voor het sprookje! Nu! Vandaag!

Phil Bosmans

