

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas

postnl

DE OVERSTEEK

ASWOENSDAG GOEDEWEEK

PAROCHIEBLAD NORBERTUSPAROCHIE

JAARGANG 16-3
2023-2024





VERSCIJNINGSDATA DE OVERSTEEK

27 febr	20 mrt	16-4	Pasen
23 april	08 mei	16-5	Hemelvaart/ Pinksteren
25 juni	10 juli	16-6	Vakantie
27 aug	11 sept	17-1	Start seizoen

INHOUDSOPGAVEN

- 5 PASTORALE COLUMN
- 6 ASWENS DAG
- 8 LOURDESREIS 2024
- 11 VAN HET PAROCHIEBESTUUR
- 12 VASTENACTIE
- 14 VIERINGENROOSTER
- 16 GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
- 24 HERBRONNEN
- 26 NIEUWE WEBSITE

Van de Redactie

Voor u ligt de eerste Oversteek van dit jaar. Vanuit de redactie wensen wij u in deze vierde week van januari nog een zalig en gezond nieuwjaar toe. Deze eerste Oversteek van het nieuwe jaar hebben als thema meegegeven "Aswoensdag en Vasten". Het pastorale team heeft in zijn bijdrage een stuk geschreven over "geschonken vrede". Misschien zult u bij het horen van dit thema wel zoiets hebben van de vrede om ons heen in de wereld is ver te zoeken, maar toch als we blijven dromen, dromen, zal op een dag toch die Vrede gestalte krijgen, laten we daar dan maar op hopen.

Helaas was de ingeleverde copy voor deze Oversteek erg dun bezaaid. We hebben 4 pagina's moeten schrappen. We hebben te weinig verhalen binnen gekregen. HIERBIJ WILLEN WE DAN OOK EEN OPROEP DOEN AAN U ALLEN OM TOCH VERHALEN TE SCHRIJVEN EN COPY AAN TE LEVEREN VOOR DE OVERSTEEK.

Dit kunt u sturen naar:

redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl

Gelukkig staan erin dit nummer wel de gebruikelijke bijdrages van het bestuur en de geloofsgemeenschappen. Tot slot worden wij op verschillende fronten uitgenodigd om deel te nemen aan een mooie Lourdesreis.

Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd voor alle vieringen in de verschillende geloofsgemeenschappen zoals vermeld in het vieringenrooster
TOT SLOT

WE EINDIGEN MET GOED NIEUWS, BEGIN FEBRUARI GAAT DE NIEUWE WEBSITE VAN ONZE NORBERTUSPAROCHIE DE LUCHT IN, EEN WEBSITE MET EEN FRISSE EN EIGENTIJDSE UITSTRALING

Wij wensen u weer veel mooie inspirerende leesmomenen.

ZIEKENZALVING (OF -ZEGEN) UITVAART

Biddinghuizen 06-305 011 20 Ina of

Els 06-128 139 83

Nunspeet/Elburg/'t Harde 06 557 372 85

Dronten (0321) 312 456

Lelystad (0320) 250 010

Swifterbant (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of
Mirjam Kemps-van Berkum tel. 0321 -322 915 / 06 831 185 68

Team van pastores

Pastoor Drs. A.J. Huitink priester (vrijdag vrij)

tel. 06-20570669

a.huitink@pastoraalteam.com

Pastor Drs. J.M. Scholten priester (donderdag vrij)

tel. 06 - 311 793 54

j.scholten@pastoraalteam.com

Diaken Drs. A.P. van Boven (maandag vrij)

tel. 06 - 575 411 73

a.vanboven@pastoraalteam.com

Secretariaat Norbertusparochie

Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen
van 9.00 tot 12.00 uur

Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra

secretariaat@parochienorbertus.nl

tel. 0321-312 456

Bestuur

Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)

Pastoor drs. A.J. Huitink - voorzitter

a.huitink@pastoraalteam.com

Dhr. A. Merkelbach -technisch-voorzitter

vicevoorzitter@parochienorbertus.nl

Dhr. E.A.M. Staes - secretaris

secretaris@parochienorbertus.nl

Dhr. F.A.J. Renne - penningmeester

penningmeester@parochienorbertus.nl

Dhr. P.P.J.M. Cryns - Adviseur gebouwen lid.

paulcryns@parochienorbertus.nl

Mvr A.C. Cryns-Hop - communicatie

communicatie@parochienorbertus.nl

DE OVERSTEEK

Parochieblad H. Norbertusparochie

Jaargang 16- nummer 3 2024

Versijnt 6x per jaar papier oplage: 1340

Volgende uitgave: 20 maart 2024

Thema: Pasen

Uiterlijke kopijdatum: 27 februari 2024

Contact

Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl

Reacties over de TOEZENDING uitsluitend per e-mail naar:
bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl

Redactie: Sandra Cryns en André van Boven

Vormgeving: Sandra Cryns en de redactieleden

Illustratie Achterkant: Felix Guérain www.felixguerain.com

Drukwerk: Zalsman www.zalsman.nl





PASTORALE COLUMN

GESCHONKEN VREDE

Ergens in 1944 mochten lezers tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de bekende Engelse schrijver C.S. Lewis, die zich had bekeerd tot het christelijk geloof. Een vraag luidde: 'Heeft u erover nagedacht welke religie u het gelukkigst kan maken?' Lewis was er kort over. 'Ik koos niet voor religie om me gelukkig te maken. Ik heb altijd geweten dat een fles port dat beter zou doen. Als u een religie wilt waar u zich echt prettig bij voelt, raad ik het christendom zeker niet aan.'

Mijn oud-collega op mijn eerste werkplek, dominee Sake Stoppels, haalt dit voorbeeld van C.S. Lewis aan om duidelijk te maken wat het betekent om christen te zijn in onze tijd. Ik leen enkele van zijn gedachten. Het christelijk geloof heeft vandaag voor veel mensen een 'bevestigende, troostgevende en rustgevende functie' gekregen. De behoefte aan rust en acceptatie is heel begrijpelijk in een samenleving die 'in allerlei opzichten onbarmhartig hard is'. Maar dat kan nooit het hele verhaal zijn. Want het christelijk geloof is ook gericht op verandering van mensen. In het christelijk geloof gaat het enerzijds om comfort en anderzijds om uitdaging. Dat laatste mag best wat vaker voor het voetlicht worden gebracht. Want als je het evangelie goed leest kun je niet zeggen: iedereen moet maar doen waar hij of zij zelf zin in heeft, of doen wat goed voelt. Zo is het verleidelijk voor een predikant (van welke huize ook) om vooral de comfortkant van het geloof te benadrukken. Dat ligt lekker in het gehoor en daar kun je mee scoren. Het is echter ook voorspelbaar, waardoor het gaat vervelen. Bovendien is het niet fair naar wat er in de Bijbel staat. In de preek alleen de uitdaging beklemtonen, is evenmin wijs. Wie heel concreet benoemt wat goed en wat fout is, loopt het gevaar in moralisme te vervallen. In een parochie is de betrokkenheid van mensen heel verschillend. Alle kleuren van het politieke spectrum zitten in de kerk. Het is al heel wat dat al die verschillende mensen in de kerk samen kunnen komen rondom het evangelie. De kunst als prediker is om het evangelie niet in de weg te staan door de indruk te wekken dat je er maar voor één groep mensen of één politieke kleur bent. Tot zover mijn voormalige collega. Zijn betoog deed mij denken aan een Joodse vertelling.

Een man stelde een vraag aan rabbi Susja: 'In de wet staat, dat ieder mens zich iedere dag moet afvragen wanneer zijn werk zal reiken tot aan de werken van Abraham, Isaak en Jacob.' 'Maar,' zo vervolgde de man, 'hoe zouden wij durven denken dat wij de aartsvaders kunnen evenaren?' De rabbi zag hem aan en sprak: 'Zoals Abraham, Isaak en Jacob ieder een nieuwe dienst in het leven riepen, de één van liefde, de ander van kracht, de derde van schoonheid, zo moet ieder van ons ernaar streven iets nieuws te stichten volgens zijn of haar aanleg. Ieder mens dient te beseffen dat hij enig is in deze wereld en dat zijns gelijke nog niet op deze aarde is geweest. Ware zijns gelijke reeds hier geweest, hij zou er niet behoeven te zijn. Iedere enkeling is geroepen zijn aanleg te vervolmaken. Waar dat niet geschiedt, vertraagt het de komst van de Messias. In het komend Rijk zal mij niet gevraagd worden: Waarom ben je Mozes niet geweest? Mij zal gevraagd worden, waarom ben je Susja niet geweest?'

Dit soort mijmeringen prikkelen en dagen uit tot een perspectiefwissel. Wie ben ik als gelovige mens? Waar is het nu echt om te doen? En wat kan ik bijdragen op mijn weg? Daarover nadenken levert niet onmiddellijk en zichtbaar resultaat, het oogt niet nuttig. Maar het schept wel de voorwaarden voor een dienstbaar en zinvol bestaan. In de Veertigdagentijd ligt de ruimte om vanuit dat perspectief te leven. Door te beseffen dat ieder van ons enig is, ertoe geroepen om te worden wat God heeft bedoeld voor precies jou. Dat te ontdekken is een weg van luisteren, de woorden bewaren in ons hart en de woorden te overwegen. Die weg leidt misschien niet tot rust of tot comfort. Maar wie haar durft te gaan, is op weg naar de door God geschonken vrede.

André van Boven



Aswensdag

IK SCHRIJF DIT STUKJE OP BLUE MONDAY. DE MEEST DEPRIMERENDE DAG VAN HET JAAR WORDT GEZEGD. WE ZIJN, NA AL DE FESTIVITEITEN VAN DE DECEMBERMAAND BELAND IN DE MAAND JANUARI. HET GEWONE LEVEN SLOKT ONS WEER OP. DE MAAND DUURT EINDELOOS EN NA EEN PAAR DAGEN IJSPRET REGENT HET GEWOON WEER VERDER.

Het is maar een bedenkstel, dat hele Blue Mondayconcept. Als we goed opletten, merken we immers dat het lichter wordt. De dagen gaan weer lengen, als de winter gaat strengen, zo zegt het spreekwoord. Het is nog lang geen lente. Maar ik weet niet hoe het u vergaat, stilaan gaan we daar toch naar verlangen. En dan bedoel ik niet degenen, die nog heimelijk verlangen naar een lange vorstperiode en misschien wel naar de tocht aller tochten, De Elfstedentocht.



Meer zon en warmte, buitenzijn zonder dik ingepakt te zijn en de bolletjes die weer tot bloei komen. Daar ben ik van. Om daar alvast op vooruit te lopen, haal ik, en velen met mij, bolletjes in huis, hyacinten, narcissen. En misschien al een bos tulpen op tafel. De bloemensector speelt er handig op in.

Dat er een nieuwe lente zal komen staat vast. Wordt dat een nieuwe lente een nieuw geluid? Het geluid van de vrede bv, waar we zo naar verlangen? Vrede tussen Gaza en Israël, vrede in Oekraïne en op al die andere plekken in de wereld waar mensen in oorlog moeten leven. Ook verlang ik naar een samenleving, waarin mensen meer respect hebben voor elkaar, elkaar niet voor rotte vis uitmaken, lekker anoniem, op sociale media. Maar mensen, die ook gewoon in het menselijk contact, begrip hebben voor elkaars eigenheid, mensen die elkaar ruimte bieden.

Dus niet de samenleving van I, me and myself, maar die van de ander en mijzelf in harmonie samenlevend.

We kunnen zoveel doen in onze eigen omgeving!

Aswensdag, dat was in eerste instantie een typefout, maar toen ik die wilde herstellen vond ik het eigenlijk wel een grappige vergissing. Grappig, maar ook betekenisvol, als je er langer over nadent. Aswoensdag valt dit jaar namelijk op Valentijnsdag. Het zijn twee totaal verschillende dagen. Zo op het eerste oog onverenigbaar.

Valentijnsdag is de dag waarop we elkaar kunnen laten weten, hoeveel we van elkaar houden. Anoniem, maar misschien ook gewoon je lieve man, vrouw, vriend, vriendin. Door een lieve groet, een bos bloemen, wellicht een etentje.

Aswoensdag daarentegen, is een dag van inkeer, een sobere dag, begin van de Veertigdagentijd. Ook een afkickdag op die plaatsen waar uitbundig carnaval is gevierd.

As op je hoofd, of as in de vorm van het askruisje op je voorhoofd. ' Mens, gedenk dat je as bent en tot as zult wederkeren. Geen gedachte om vrolijk van te worden!' Wel een gedachte, die je nederig maakt!

Misschien een goed idee er dit jaar **Aswensdag** van te maken! Een leuke blij dag!

Laten we het doen, we voegen deze twee dagen samen!

Ik denk dat er genoeg mooie kaarten bestaan om een ander blij mee te maken.

Zomaar een lief opbeurend woord, een klopje op de schouder, een hartelijke groet. Misschien wel naar iemand, van wie je weet, dat die geen Valentijnskaart zal krijgen van een anonieme of bekende lover.

Een goed voornemen, dat je misschien ook op andere momenten in het jaar kunt toepassen. Zomaar even aan iemand anders denken, zomaar even een iets positiefs. En dan niet via een WhatsApp, maar gewoon ouderwets in de brievenbus. Zodat diegene de kaart neer kan zetten ernaar kan kijken en herlezen op momenten dat het wat minder gaat.

Het is zomaar een idee op Blue Monday, terwijl waarachtig buiten de zon voor even doorbreekt. Straks krijgen we natte sneeuw- en hagelbuien is de voorspelling. Ik zit er niet mee, laat maar komen.

Alleen al bij de gedachte, dat we het leven mooier kunnen maken voor elkaar, fleur ik op. Dan is de winter nog wel niet voorbij, maar warmen we ons aan elkaar.

Een mooi voornemen ook, om de veertigdagentijd in te gaan als voorbereiding op Pasen!

Anne-Marie Swater

Lourdes



Gaat u in september 2024 met ons mee naar Lourdes?

Graag willen we samen met u en met het Huis voor de Pelgrim naar Lourdes.

De plaats waar H. Maria verschenen is aan Bernadette Soubirous. Vele pelgrims mochten u al voorgaan. Ook verschillende parochianen zijn de afgelopen jaren met ons mee op reis gegaan naar Lourdes en ongetwijfeld heeft u zijn of haar ervaringen kunnen lezen in uw parochieblad.

Ervaringen en belevingen werden ook zo hartverwarmend weergegeven tijdens de

driedelige serie over Lourdes, afgelopen december, uitgezonden door KRO/NCRV.

Lourdes, een plek waar men zijn of haar dankbaarheid kan tonen, waar bijzondere ontmoetingen plaatsvinden en waar men kracht kan en mag ervaren. Een bedevaart naar Lourdes is een ervaring van blijvende betekenis.

Tijdens deze bedevaart wordt een volledig verzorgd programma aangeboden met vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en een excursie naar de Pyreneeën. Iedereen kan hier vrijblijvend aan deelnemen. Hoogtepunt van deze reis is de H. mis aan de grot, de plek waar Bernadette Maria ontmoette.

U verblijft deze dagen volledig verzorgd in een drie sterrenhotel.

De bedevaart zal plaatsvinden van 21 t/m 26 september 2024.

Het vervoer gaat per touringcar naar Weeze en vervolgens per vliegtuig richting Lourdes.

Mocht u interesse hebben om mee te gaan, of om t.z.t. een informatie-avond te bezoeken dan kunt u contact opnemen met,

Marly Diepstraten, tel: 06 18 759 561

Maria Hebben, tel: 06 51 354 538

Imke Dekker, tel: 06 57 938 446 Christoffelparochie Steenwijkerland



Professioneel
en persoonlijk



Marjo
van Diepen

Overlijden melden: 0321-316174
24 uur per dag bereikbaar



JAGER
UITVAARTBEGELEIDING



Sans

ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns
06 123 244 48
info@sansfotografie.com
Tarpanweg 8
8255 RS Swifterbant

www.sansfotografie.com/
rouwfotografie

Volatus



uitvaartzorg

Dronten: 0321 - 38 37 08
Lelystad: 0320 - 33 74 47

WWW.VOLATUS.NL



Liefdevolle,
professionele
uitvaarten op
maat sinds 2013




STEENHOUWERIJ
VAN OMMEN

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

www.steenhouwerijvanommen.nl

Comfortabel en veilig wonen

Kijk op wouda.nl



installatie service onderhoud



Wouda Installatietechniek
De Noord 35 | 8251 GK Dronten
tel 0321 38 60 60 | info@wouda.nl




Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70
www.zalsman.nl

Drukken • Printen • ICT • Web2Print • Warehousing

ADVERTEER
UW DIENSTEN
OOK IN DE
OVERSTEEK



VAN HET PAROCHIEBESTUUR



Soms bekruipt mij het gevoel dat, hoe ouder je wordt, hoe sneller de minuten, uren, dagen, weken en jaren voorbijvliegen. Heeft u dat ook? Er is weer een jaar voorbij, een bewogen jaar met veel veranderingen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het politieke klimaat. Maar ook voor de Rooms-katholieke kerk: het is recentelijk mogelijk geworden om personen van hetzelfde geslacht te zegenen die in liefde met elkaar leven.



Ook onze parochie is bezig zich op een andere manier te profileren. Het beleidsplan 'Terwijl Hij onderweg met ons sprak' is door de drie parochiebesturen vastgesteld. Tijdens de vergadering van locatieraden van 18 januari jl. is het beleidsplan gepresenteerd en kort daarna zijn ook de pastoraatgroepen door de pastores bijgepraat. Het beleidsplan zal in gedrukte vorm beschikbaar zijn voor alle belangstellende parochianen. In de komende tijd zal er door vele mensen veel werk verricht moeten worden om de geschetste doelen te bereiken.



Vorig jaar om deze tijd had ik het in deze rubriek over de oorlog in Oekraïne. Inmiddels zijn er twee oorlogen bij gekomen, in Gaza en in Jemen. Wij leven in een mooi en veilig land, maar worden toch betrokken bij die mondiale conflicten. In ons midden leven medemensen die afkomstig zijn uit de

getroffen gebieden en daarnaast komen er vluchtelingen naar ons land. Het is een uitdaging voor ons allen om er als gelovige mensen mee om te gaan en elkaar niet uit het oog te verliezen.

Nog één keer terug naar onze Norbertusparochie. Wij vragen andermaal uw aandacht voor het werven van vrijwilligers ten behoeve van alle geloofsgemeenschappen. Alleen met voldoende menskracht zullen wij er in slagen om op inspirerende wijze geloofsgemeenschap te zijn.

Onze gedachten gaan aan het begin van 2024 uit naar allen die ons in 2023 zijn ontvallen. Wij wensen de naasten die nu zonder hen verder moeten gaan, heel veel sterkte toe. Het parochiebestuur wenst voorts alle parochianen en vrijwilligers een goed en vooral mooi 2024.

*Tony Merkelbach,
Technisch voorzitter*



VASTENACTIE

2024 Leven in een veranderende wereld

De vastenactie houdt zich dit jaar bezig met de gevolgen van de snel veranderende wereld, vooral in de ontwikkelingslanden. Het uitgangspunt van de actie is dat iedereen ook in deze landen recht heeft om in de basisbehoeften te worden voorzien en goed kan leven:



Als je goed wilt leven moet dit in een schoon milieu, niet in de vervuiling zitten; voldoende schoon water hebben; kleding passend bij het klimaat; gezond en gevarieerd eten. Een dak boven je hoofd; gezondheidszorg, die dichtbij is. Er moeten communicatiemiddelen en transportmogelijkheden zijn. Voldoende energie voor je huis en transport via zoveel mogelijk schone energie. Elk mens wil gevormd en geschoold worden, passend bij zijn talenten en wil van deze talenten leven en dienstbaar zijn aan de maatschappij. Er moet dan wel voldoende werk zijn. Een mens is een denkend wezen en wil binnen zijn cultuur mentaal, geestelijk, kunstzinnig en spiritueel in alle vrijheid gesteund worden en zich kunnen ontplooiën. Respect voor elkaar en vrijheid van denken staan hierbij voorop. Heeft iedereen toegang tot deze zaken, dan zal het welzijn van de mensen toenemen. Echter in de veranderende wereld is dit, vooral in de ontwikkelingslanden, niet het geval. Het is vaak schrijnend en dit leidt tot onrechtvaardigheid, onderdrukking, armoede, ondervoeding, ziekten, werkloosheid en er ontstaat een onleefbare omgeving. Steeds vaker slaan mensen op de vlucht om betere omstandigheden voor zichzelf en hun gezin te verkrijgen. Kwalijk kun je ze dit niet nemen, zelf zou je dit ook doen.



De gevolgen van de klimaatveranderingen zijn sterk voelbaar, ook in Europa en Nederland. In de zomer van 2023 teisterde een ongekende hittegolf Zuid-Europa - ook in Nederland werden warmterecords verbroken - steeg de temperatuur van het water in de Middellandse zee tot een recordhoogte, vielen rond het Gardameer hagelstenen zo groot als tennisballen en zijn er steeds vaker langere periodes zonder regen.

De Vastenactie-campagne 2024 bekijkt hoe deze veranderingen de kwetsbare gemeenschappen beïnvloeden en wat oplossingen zijn.



We voelen ons het prettigst in temperaturen van -3 tot +31 graden Celsius. Ongeveer 9% van de wereldbevolking valt hier buiten. Stijgt de temperatuur 2 graden zal dit 22 tot 39% van de wereldbevolking treffen. Meer gebieden dan nu worden onleefbaar in Afrika, India en Brazilië.



Zimbabwe is één van sterkst getroffen landen. Orkaan Idaï eiste daar veel levens op en liet een spoor van verwoesting achter. Tussen 2000 en 2019 vonden er meer dan 11.000 extreme klimaatgebeurtenissen plaats, 475.000 mensen verloren hun leven en er was een schade van € 2.5 miljard. Er waren ongeveer *drie grote klimaatgebeurtenissen per twee dagen!*

De Vastenactie steunt Zimbabwe. Door o.a. extreme klimaatgebeurtenissen is het daar slecht gesteld: 63% van de bevolking van Zimbabwe (15 miljoen mensen) leeft onder de armoedegrens.

Als voorbeeld wordt de situatie van Thandekile aangehaald. Door lage oogsten door droogte en hevige regen, gingen ze vaak zonder eten slapen. Na de dood van haar man had Thandekile meer moeite om haar kinderen te geven wat ze nodig hadden: 'Mijn leven was de eerste periode nog moeilijker, ook financieel, omdat hij de kostwinner was. Ik was soms zo gespannen en zo ziek dat ik niet kon werken. Geld voor school, schooluniformen en basisbehoeften had ik niet. Haar situatie is sterk verbeterd door het campagneproject van vastenactie. Dit project omvat:



Vier waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks
Vier gemeenschappelijke tuinen
trainingen in traditionele en agro-ecologische landbouwtechnieken
20 mensen worden getraind in het onderhouden en repareren van de pompen
40 boeren worden getraind in waterbeheer en hygiëne rondom de waterpunten en de wateropslagtanks
100 boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen
200 mensen hebben leren naaien en hebben materialen ontvangen om te starten
20 groepen hebben een naaimachine ontvangen
vrouwen zijn actief betrokken en leren over hun rechten

De leus van Thandekile is: **"Houdt hoop en werk hard"**

Bijdragen via de collecte of via: NL21INGB 000 000 5850
t.n.v. Vastenactie den Haag o.v.v. project Zimbabwe.

MOV Norbertus.

Datum	Lezingen	H. Bonifatius De Voorhof Biddinghuizen	H. Franciscus Franciscuskerk Nunspeet	H. Franciscus Agnietencentrum Elburg
3 en 4 februari 2024 5 ^e zondag door het jaar jaar B	Job. 7, 1-4 + 6-7 1 Kor. 9, 16-19 + 22-23 Mc. 1, 29-39	Vrijdag 2 februari 10.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten	Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
10 en 11 februari 2024 6 ^e zondag door het jaar jaar B	Lev. 13, 1-2 + 45-46 1 Kor. 10, 31 – 11, 1 Mc. 1, 40-45	<i>Geen viering</i>		
14 februari 2024 Aswoensdag jaar B	Joël 2, 12-18 2 Kor. 5, 20 – 6, 2 Mt. 6, 1-6 + 16-18	19.00 uur Eigen voorgangers		
17 en 18 februari 2024 1 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B	Gen. 9, 8-15 1 Petr. 3, 18-22 Mc. 1, 12-15	Zondag 11.00 uur Gebedsviering Eigen voorganger	Vrijdag 16 februari 10.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten	Zondag 11.00 uur WoCo Diaken A. van Boven
24 en 25 februari 2024 2 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B	Gen. 22, 1-2 + 9a + 10-13 + 15-18 Rom. 8, 31b-34 Mc. 9, 2-10	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Diaken A. van Boven		
2 en 3 maart 2024 3 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B	Ex. 20, 1-17 of 1-3 + 7-8 + 12-17 1 Kor. 1, 22-25 Joh. 2, 13-25	Vrijdag 1 maart 10.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten	Zondag 10.00 uur WoCo Diaken M. Lieshout	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers
9 en 10 maart 2024 4 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B Zondag "Laetare"	2. Kron. 36, 14-16 + 19-23 Ef. 2, 4-10 Joh. 3, 14-21	<i>Geen viering</i>		
16 en 17 maart 2024 5 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B	Jer. 31, 31-34 Heb. 5, 7-9 Joh. 12, 20-33	Zondag 11.00 uur Streaming van de Mattheüs Passion	Vrijdag 15 maart 10.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten
23 en 24 maart 2024 Palmzondag jaar B	Jes. 50, 4-7 Fil. 2, 6-11 Mc. 14, 1 – 15, 47 of 15, 1-39	Zaterdag 19.00 uur Gebedsviering Diaken A. van Boven Presentatieviering communicanten		

Avondvieringen door de week:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.
Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk te Dronten.
Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

Vrijdagochtendvieringen door de week:

Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen.
Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet.
Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant.

De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532>).
Petruskerk in Lelystad (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>).
H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).
Basiliek in Zwolle (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle>).
H. Bonifatius in Biddinghuizen <https://kerkdienstgemist.nl/stations/110>

H. Ludgerus Dronten	Pax Christi Petruskerk Lelystad	H. Willibrord De Hoeksteen Swifterbant	Datum
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorij	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten Zimpe	Zondag 09.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten Cantorij	3 en 4 februari 2024 5 ^e zondag door het jaar jaar B
Zondag 11.00 uur WoCo Pw A. Swater Cantor	Zondag 11.00 uur WoCo Diaken L. Everts Kleinkoor ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 09.00 uur WoCo Diaken L. Everts Cantorij	10 en 11 februari 2024 6 ^e zondag door het jaar jaar B
19.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink	19.00 uur Diaken L. Everts Pax Christikoor	19.30 uur Eigen voorgangers Cantorij PGS te gast Livestream GGW	14 februari 2024 Aswoensdag jaar B
Zondag 09.00 uur WoCo Diaken A. van Boven Cantor	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Pax Christikoor	Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantorij	17 en 18 februari 2024 1 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B
Zondag 09.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten Kleinkoor	Vrijdag 23 februari 10.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten ----- Zaterdag 20.00 uur Filmavond (Inloop 19.30 uur) Werkgroep ----- <i>Zondag geen viering</i>	24 en 25 februari 2024 2 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B
Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink Cantorij	Zondag 09.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastoor T. Huitink Pax Christikoor	Zondag 10.00 uur Viering PGS-zijde De heer J. Mulder "Gluren bij de burens" KWD en crèche Livestream PGS	2 en 3 maart 2024 3 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B
Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Cantor	Zondag 11.00 uur WoCo Eigen voorgangers Pax Christikoor ----- Zondag 14.00 uur Eucharistieviering in het Engels	Zondag 10.00 uur WoCo Eigen voorgangers Alliance	9 en 10 maart 2024 4 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B Zondag "Laetare"
Zondag 11.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Cantor	Zondag 09.00 uur WoCo Pw M. Dusseldorp Kleinkoor	Zondag 10.00 uur Jeugddienst voor jong en ouder PGS-zijde Voorganger PGS Muziek: Familiebans Pater Noster uit Swifterbant Geen KWD maar wel crèche Livestream PGS	16 en 17 maart 2024 5 ^e zondag van de veertigdagentijd jaar B
Zondag 11.00 uur WoCo Pw A. Swater Gezinsviering 't Ludgrut	Zondag 11.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten Zimpe	Zondag 09.00 uur <u>Eucharistieviering</u> Pastor J. Scholten Presentatieviering communicanten	23 en 24 maart 2024 Palmzondag jaar B

Meditatievieringen veertigdagentijd:

De Voorhof te Biddinghuizen: zie nieuwsbrief.

De Hoeksteen te Swifterbant: donderdag 22 februari, donderdag 29 februari, donderdag 7 maart en donderdag 14 maart om 19.30 uur.

Oecumenische werkgroep.

MEDEDELING

Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.



BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

H. Willibrord Swifterbant

Familieberichten

Overleden:

- 30 november: dhr. Jan de Winter, De Kil 4. Hij is 91 jaar geworden.
- 4 december: mevr. An (Anna Cornelia) ten Bookum – Warmenhoven, De Banier 17. Zij is 94 jaar geworden.
- 15 december: mevr. Ria (Maria Catharina) van de Wiel – Juurlink, Het Wapenschild 47. Zij is 86 jaar geworden.

Herinneringen aan Ria van de Wiel-Juurlink



Geboren 17 juni 1937, overleden 15 december 2023. Ondanks de Parkinson, die Ria steeds meer beperkingen oplegde, was ze dapper en bleef ze doortastend. Zo zagen we haar op 5 november voor het laatst in onze kerk bij die prachtige oecumenische viering. Ze genoot en sprak (ondanks dat het haar veel moeite kostte) met veel mensen.

Bij Prediker vonden we aanknopingspunten om het leven van Ria te duiden. Hoe je het leven kunt omarmen, maar het uiteindelijk ook weer los mag laten. We lazen over de eeuwige voortgang van nemen en geven, de eb en vloed van het dagelijkse leven.

Vele Jaren waren Ria en Kees betrokken bij de kerkelijke uitwisseling met een partnergemeente in Bad Elster. Eénmaal per jaar reisden leden van de protestantse en katholieke gemeenschap in Swifterbant daar naar toe. Het was een lange reis, maar Kees en Ria gingen trouw mee en waren als een opa en oma voor de jongeren die meereisden. Dichtbij huis kun je vieren, maar ook over de grenzen van je eigen identiteit heen. Katholiek, Protestant, Luthers: Geloven wij niet allemaal in één God?

Een van de kleinzoons schreef dit mooie gedicht voor zijn oma:

Een mens was zij uit de zeelei
geboren op vers land vol leven,
genaamd naar Koningin van Vrede
om deze boodschap door te geven.

Op de zeebodem bleef het thuis
Van Emmeloord tot Flevoland
werd een nieuwe generatie
gesticht in polders Swifterbant.

Nederlands of Iraaks vervreemd,
Rooms-katholiek of protestants,
hond in de tuin of plant der bos
naastenliefde is intrinsiek

Een wijze raad, wiedzende hand,
rug gebogen onder een last;
Dronten houdt haar ereburger
na donderdag voor eeuwig vast.

Aan de stam der Wielen stond zij,
drukke vergaarder, snel ten steun
een dame met rode baret
met een wandelstok als aanleun.

Na lange strijd tegen rilling
door ziekte niet meer op de been
omringd door haar meest dierbaren,
op Wapenschild ging goedheid heen.

Ria was een verbindende, zeer betrokken en vooral alerte vrouw. Met altijd oog voor klein en kwetsbaar. Zo mogen wij haar ons herinneren, maar zo gaan wij haar ook missen.

Paul Crijns en Hennie van der Schans.

Opening Locatieraad – PastoraatsGroep vergadering

Op 20 december mocht ik de opening verzorgen van de locatie-pastoraatsvergadering. Ik deed dat met het volgende anonieme verhaal: **De kikker en de roos.**

Het sprak mij erg aan. Een eenvoudig verhaal met prachtige beeldspraak. Het verhaal laat me inzien dat de dingen soms niet zijn wat ze lijken en zal me altijd moeten afvragen waarom mijn/onze omgeving is zoals ze is. Als ik de wereld echt wil begrijpen moet ik niet alleen naar het uiterlijk kijken. Soms lijkt het alsof twee heel verschillende realiteiten tegenover elkaar staan. Eén ervan ligt aan de oppervlakte en lijkt daarom echt te zijn. De andere is verborgen. Daarom merkt niemand het meteen op. En later blijkt dat de een eigenlijk niet zonder de ander kan als je het beste in elkaar naar boven wil halen. 'Balans' zou je het ook kunnen noemen.

Er was eens een rode roos. Iedereen sprak over hoe het de mooiste bloem in de hele tuin was. De roos voelde zich blij als men haar een compliment gaf. Ze wilde echter wel wat meer gezien worden. Ze begreep niet waarom iedereen haar altijd van een afstandje bekeek. Op een dag merkte ze een enorme groene kikker op, die heel dichtbij zat. De kikker was helemaal niet mooi, met zijn saaie kleur en lelijke vlekken. Ook waren zijn ogen groot genoeg om iemand bang te kunnen maken. De roos realiseerde zich toen dat niemand ooit in haar buurt kwam vanwege dit dier. Onmiddellijk beval ze de kikker te vertrekken. Hoe komt het toch dat de kikker zich nooit realiseerde hoe slecht hij de roos liet lijken? De kikker, nederig en gehoorzaam, accepteerde het onmiddellijk. Hij wilde de roos niet storen, dus vertrok hij. Binnen een paar dagen begon de roos te rotten. Haar bladeren en bloemblaadjes begonnen te vallen. Niemand wilde meer naar haar kijken. Plotseling kwam er een hagedis voorbij en zag de roos huilen. Hij vroeg haar wat er mis was en ze vertelde hem dat de mieren haar doodden. Toen zei de hagedis wat de roos nog niet wist: "De kikker at de mieren op en hield je op die manier mooi."

Mirjam Kemps- van Berkum.

Koor Alliance bestaat 25 jaar

Koor Alliance bestaat 25 jaar.

We vieren dit met gastoptredens van onze muzikale vrienden: Alliance & Friends.

Een Valentijns festival rond de Liefde met verschillende genres muziek, lekkere hapjes, drankjes en veel gezelligheid. Iedereen is welkom het feest mee te vieren op vrijdag 9 en/of zaterdag 10 februari.

Kaarten € 5,- (inclusief 1 kopje koffie/thee), zie informatie bijgevoegde flyer. De opbrengst van het muzikale festival gaat naar verduurzaming van De Hoeksteen.

VALENTIJNSFESTIVAL
ALLIANCE & FRIENDS
9 & 10 FEB '24 | start 17.30
OP 3 PODIA
HOEKSTEEN | DE POORT 17-21
SWIFTERBANT

KAARTEN € 5,-
vanaf 18 jan. 2024:
te koop bij:
Tietema
Snackhuisje
M. Slegers
06-55890224

Met medewerking van:

BEAM	Mantabile
Heartbeat4Kids	Trombone ensemble
Smarties	NVA
Devine Dance Center	Swifter-band
Popkoor Join-Up	JAM
VOX Flevium	Familie Prinsen
Line Dancers	Alliance

Verkrijgbaar:
Pizzapunten
Broodjes Hotdog
Frietjes
Consumpties

Alles € 2,- per stuk



Cinema Willibrord vult een aantal vieringloze zondagen op, maar tracht ook de bewustwording over ons leven als mens, als christen, als volgeling van Jezus te stimuleren.

Op "gewone" zondagen worden na de evangelielezing in de preek richtlijnen voor ons leven geven. Cinema Willibrord brengt een alternatief voor de preek van de week en er wordt hierover nagepraat.

In de film Bucket list proberen een miljardair en een automonteur hun laatste maanden van hun leven in te vullen. Kernwaarden van het leven worden aangehaald en levenslessen belicht, zoals:

1. De dood komt vaak uit het niets.

Ze waren aardig op leeftijd toen ze wisten, dat ze gingen sterven. Of je nu oud of jong bent, de dood komt vaak wanneer je het het minst verwacht. Wees dankbaar zijn voor elke dag dat je wakker wordt, zorg ervoor dat je het leven leidt dat je wilt. Hoe meer je kunt nadenken over de dood des te beter ben je voorbereid op de dood.

2. Maak nu jouw Bucket list.

Wacht niet tot het leven aan je voorbijgaat en het te laat is. Start vandaag!
Schrijf alle dingen op die je in het leven wilt doen. Droom groots. Een bucketlist is persoonlijk voor jou. Je kunt er verschillende maken, ook met andere mensen, b.v. uw partner, broer of zus(sen) of beste vrienden. Iedereen heeft een blauwdruk nodig voor een geweldig leven, de lijst is een perfecte maatstaf. Waar wacht je op?

3. Plan actief om uit te voeren wat op jouw bucket list staat en blijf er aan toevoegen.

De bucketlist maken is gemakkelijk. Echter is waardeloos als je niet begint met plannen hoe je de dingen, die erop staan, gaat bereiken.

Hoewel je misschien denkt tijd genoeg te hebben dit te doen, weet je nooit wanneer je tijd om is. Daarom wacht niet! Haal alles uit het leven wat je kunt. Kies een item dat op korte termijn haalbaar is, zoek uit wanneer je dit kunt doen.

Bekijk je lijst regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, pas deze eventueel aan. Je kunt van gedachten veranderen, of misschien iets nieuws bedenken dat je nog graag wilt proberen..

BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

H. LUDGERUS - DRONTEN

IN MEMORIAM

KARIN INA MELLY MARGARETA DOEDEL - KIEMEL

Op vrijdag 8 december hebben we afscheid genomen van Karin, tijdens een Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten waarna we haar lichaam aan de aarde hebben toevertrouwd op de begraafplaats de Wissel. Zij is 76 jaar geworden. Ze kwam ter wereld in Duitsland. Toen ze drie jaar oud was verhuisde het gezin naar Nederland, Emmeloord. Daar is Karin opgegroeid. Een keer tijdens het babysitten ontmoette ze Joseph Doedel. Ze kregen verkering en trouwden. Ze kregen twee zoons en adopteerden er later nog een meisje bij. Moeder Karin had een druk leven met haar gezin. Ze werkte er ook bij; eerst bij de PABO, later bij een benzinepomp, wat ze erg graag deed. Ze was een liefdevolle moeder, die er voor je was wanneer je uit school kwam. Dan wist je jezelf echt thuis, bij een kopje thee. Ze had ook een liefhebberij: kalligrafie. Toen haar man Joseph ziek werd, heeft ze voor hem gezorgd. Dat heeft veel van haar gevegd, maar ze deed het uit liefde. Net zoals ze ook uit liefde voor Joseph katholiek geworden is. En dat katholieke geloof heeft ze omarmd. Vooral bij Maria vond ze soelaas; met name in de periodes dat ze ernstig ziek was. Ze zal zeer gemist worden. Maar we zien met dankbaarheid op haar leven terug. We vertrouwen er op dat ze nu thuis mag komen bij onze lieve Heer.

ANNEKE HOFFENAAR - RAVELLI

Op woensdag 10 januari hebben we afscheid genomen van Anneke tijdens een plechtigheid in de Olandhorst te Lelystad. Het was een afscheid in katholieke sfeer en een aantal familieleden vertelde van hun herinneringen aan Anneke. Anneke is 84 jaar geworden. Ze kwam ter wereld in Amsterdam. Na haar schooltijd heeft ze als verpleegkundige gewerkt. Via de kerk ontmoette ze Frans Hoffenaar. Het klikte en ze trouwden. Frans werkte als belastingadviseur en Anneke zorgde voor het gezin. Waarbij Anneke altijd Frans bijgestaan heeft in zijn werk. Eerst hebben ze in Haarlem gewoond en later zijn ze naar Dronten verhuisd. Ook daar vond Anneke wel weer haar weg. Zo waren ze bij een bridge club en was Anneke bij het volksdansen. Samen met Frans heel wat gereisd; dat deden ze graag. Na het overlijden van Frans heeft ze hem erg gemist. Maar ging ze ook nog wel graag op vakantie naar het buitenland. Ze kon er nog steeds van genieten om in zee te zwemmen. Het geloof was haar dierbaar en ze was ook bereid zich daarvoor in te zetten; met name bij het vluchtelingenwerk, en de schoonmaak van de kerk. Later kwamen er kleinkinderen. Daar was ze gek op. Ze heeft veel opgepast toen ze nog klein waren. En uitstapjes naar Dolfinarium en Orchideeën Hoeve gemaakt. Nu hebben we afscheid genomen; niet van harte; we hadden haar liever nog bij ons gehad. Maar wel in dankbaarheid wat ze betekend heeft voor ons. We mogen erop vertrouwen dat ze welkom zal zijn bij de Heer. En ze nu voorgoed thuis mag zijn.

Jaap Scholten

Kamerkoor Lelystad zingt over de winter en de komende lente op 11 februari



Op zondagmiddag 11 februari zingt Kamerkoor Lelystad opnieuw in de Ludgeruskerk. Het thema is ditmaal de equinox, het bijzondere moment waarop dag en nacht overal op aarde precies even lang zijn en de twee halfronden in perfecte balans zijn. Maar het is ook een keerpunt; een moment van contrast en overgang. De winter loopt ten einde, de lente komt: duisternis en kou maken plaats voor licht en warmte. Die hoopgevende omwenteling horen we in de stukken die het kamerkoor vóór en na de pauze zingt; het programma spiegelt als het ware.

Zo staat bijvoorbeeld vóór de pauze het prachtige stemmingsvolle 'Abendlied' van Rheinberger op het programma; dat wordt na de pauze gespiegeld met Macmillan's jubelende 'O Radiant Dawn', dat een prachtige zonsopgang verklankt. Saint-Saëns 'Calme des Nuits' gaat over in 'Mate Saule', waarin de opkomst van een schitterende zon wordt verklankt. En Benjamin Britten's 'The Evening Primrose', de teunisbloem die 's nachts opengaat, vindt zijn tegenpool in 'To Daffodils', waarin de narcis als vroege lentebloeier centraal staat. Eeuwenoude teksten uit Engeland en Nederland worden opgevolgd door spannende en emotionele hedendaagse composities uit Estland (Vasks), Mexico en Argentinië (Astor Piazzolla).

De twintig zangers zingen deze stukken a capella: vier- tot achtstemmig zonder begeleiding. Dirigent van het Kamerkoor is Jeroen Helder. Hij zingt zelf regelmatig als (solo-)tenor, maar is ook pianist. Tijdens dit concert speelt hij enkele pianocomposities van Rachmaninoff en Debussy.

Kaarten voor dit concert vol evenwicht en contrasten zijn te bestellen voor € 16,50 (jongeren € 5) via www.kamerkoorlelystad.nl/komende-concerten en voor € 17,50 te verkrijgen aan de kassa.

Wij hopen dat wij u weer mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Kamerkoor Lelystad



<https://youtu.be/ttmo5YFqXL4> (promo)

Op weg naar Pasen met de Brockes-Passion van Telemann

Op vrijdag 23 februari wordt in de Ludgeruskerk een aangrijpende vertolking van het lijdensverhaal door Georg Philipp Telemann uitgevoerd. Het Apollo Ensemble brengt dan een van zijn bekendste stukken voor de lijdenstijd, de 'Brockes-Passion'.



"Moge mijn pen zich bevochtigen met tranen, opdat hij zulk nat ook bij anderen uitlokt", schreef Telemann in het voorwoord van zijn Brockes-Passion. In dit meesterwerk uit de barok liet Telemann zich inspireren door het lijdensverhaal van Jezus. Niet alleen toen, maar ook nu nog maakt Telemanns 'Brockes-Passion' diepe indruk op de luisteraars.

De aarde schudt, Maria huilt...

Wat dit stuk zo speciaal maakt? Alleen al de instrumentale 'Sinfonia' waarmee deze passie begint, bezorgt je ongetwijfeld kippenvel. Maar dan, de aarde beeft en schudt, Maria huilt, de apostelen weten zich geen raad... De tekstschrijver Brockes plaatst je midden in het lijdensverhaal. Telemann voegt daar met zijn intense muziek een extra dimensie aan toe. Om de dramatiek van het lijdensverhaal van Jezus nog meer kracht bij te zetten, schrijft Telemann een achtstemmig koor, vocale solisten en een orkest voor.

Bijzonder aan het Apollo Ensemble is dat de musici zonder dirigent zingen en spelen. Fagottist Thomas Oltheten vertelt: "Omdat we zonder dirigent spelen, ben je tijdens een uitvoering erg afhankelijk van elkaar. Dat creëert een enorme artistieke dynamiek. Het is ook heel spannend. Maar we hebben acht enorm goede zangsolisten en onze ensembleleden zijn solist, kamermuzikspeler en orkestspelers tegelijk. Het resultaat is een hele bijzondere, emotionele en persoonlijke passie.



Dit concert is onderdeel van een vierdelige passiecyclus die het Apollo Ensemble in Flevoland uitvoert.

Deel 1: vrijdag 16 februari in De Lichtbron Lelystad:

Händel- Brockespassie

Deel 2: vrijdag 23 februari in de Ludgeruskerk Dronten:

Telemann – Brockespassie

Deel 3: vrijdag 1 maart in de Hoeksteen Emmeloord:

Keiser – Brockespassie

Deel 4: vrijdag 8 maart in Goede Rede Almere-Haven:

Bach – Johannespassie

Apollo Ensemble: www.apollo-ensemble.nl

Vrijdag 23 februari 2024, aanvang 19:30

Ludgeruskerk Dronten

Kaarten zijn te verkrijgen via de website en 's avonds aan de zaal. Apollo werkt ook samen met MeerSamen en de DrontenPas.



BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN



De Kerst gezinsviering

Jozef en Maria, de ezel met begeleidster, Gabriël, de ambtenaar, 3 koningen, veel herders met schapen en nog meer engelen....ze waren er allemaal bij!!
Wat hebben we genoten!! Met zoveel kinderen hebben we het kerstverhaal gezongen en uitgespeeld.
Het was superleuk en ook nog veel bezoekers in de kerk. Iedereen bedankt voor jullie bijdrage en hulp!
De volgende gezinsviering is op 24 maart, palmpasen.

Annie en José

Nodigt u ook iemand uit?



om tafel U kunt weer reserveren voor een mooie avond met een goed gesprek en lekker eten voor weinig geld.

Voor dit seizoen zijn er 2 data beschikbaar, nl. **9 februari en 5 april**

Locatie; In Opbouw (nabij het Aeresgebouw)– Agripark-Oost 2

Wat houdt het in:

Je nodigt iemand uit om een gezellige avond te beleven met heerlijk eten en een goed gesprek.

Tijdens de maaltijd bepalen jullie zelf waar je het over wilt hebben. Je wordt daarbij geholpen door kaartjes met suggesties. Het is gebleken dat er heel zinvolle gesprekken ontstaan, waarbij je elkaar beter leert kennen en respecteren.

Je kunt denken aan allerlei relaties om uit te nodigen, je vriend(in), je zoon/dochter, je broer/zus, je collega, je buurman/vrouw, je partner etc.

Er kunnen maximaal 10 tafels gereserveerd worden (dus 20 personen). Je bent die avond alleen met je tafelgenoot in gesprek.

De kosten zijn slechts € 30 voor 2 personen (dus € 15 pp) inclusief de drankjes.

Het initiatief wordt gerund door vrijwilligers. Veel positieve reacties van gasten!

Reserveren kan online via www.zinvolomtafel.nl

Meer informatie – Jose van der Kooy, Jurrian Oosterbroek, Sandra de Lang, Eduard Keteldijk en Evert Morren

PAX CHRISTI LELYSTAD

Kamerkoor Lelystad zingt over de winter en de komende lente op 11 februari



Op zondagmiddag 11 februari zingt Kamerkoor Lelystad opnieuw in de Ludgeruskerk.

Het thema is ditmaal de equinox, het bijzondere moment waarop dag en nacht overal op aarde precies even lang zijn en de twee halfronden in perfecte balans zijn. Maar het is ook een keerpunt; een moment van contrast en overgang. De winter loopt ten einde, de lente komt: duisternis en kou maken plaats voor licht en warmte. Die hoopgevende omwenteling horen we in de stukken die het kamerkoor vóór en na de pauze zingt; het programma spiegelt als het ware.

Zo staat bijvoorbeeld vóór de pauze het prachtige stemmingsvolle 'Abendlied' van Rheinberger op het programma; dat wordt na de pauze gespiegeld met Macmillan's jubelende 'O Radiant Dawn', dat een prachtige zonsopgang verklankt. Saint-Saëns 'Calme des Nuits' gaat over in 'Mate Saule', waarin de opkomst van een schitterende zon wordt verklankt. En Benjamin Britten's 'The Evening Primrose', de teunisbloem die 's nachts opengaat, vindt zijn tegenpool in 'To Daffodils', waarin de narcis als vroege lentebloeier centraal staat. Eeuwenoude teksten uit Engeland en Nederland worden opgevolgd door spannende en emotionele hedendaagse composities uit Estland (Vasks), Mexico en Argentinië (Astor Piazzolla).

De twintig zangers zingen deze stukken a capella: vier- tot achtstemmig zonder begeleiding. Dirigent van het Kamerkoor is Jeroen Helder. Hij zingt zelf regelmatig als (solo-)tenor, maar is ook pianist. Tijdens dit concert speelt hij enkele pianocomposities van Rachmaninoff en Debussy.

Kaarten voor dit concert vol evenwicht en contrasten zijn te bestellen voor € 16,50 (jongeren € 5) via www.kamerkoorlelystad.nl/komende-concerten en voor € 17,50 te verkrijgen aan de kassa.

*Wij hopen dat wij u weer mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Kamerkoor Lelystad*



SENIORENVIERING

Op 12 april a.s. zal er weer een Seniorenviering plaatsvinden.
De aanvang zal zijn om: **14.15** uur maar de kerk is open vanaf 13.30 uur.

Diaken Andre van Boven zal voorgaan in deze viering en wordt ondersteund door leden van de zanggroep onder leiding van Jacqueline Reesinck.

Daarna is er tijd voor een gezellig samen zijn.

Wij hopen velen van u welkom te heten in deze kerkdienst.

Het Seniorenpastoraat.



Kerstpakketten 2023

De Kerst is voorbij ,maar toch willen wij dit jaar nog even aandacht besteden aan de ontroerende bedankjes die bij ons zijn binnengekomen. Van de ouderen die geen pensioen hebben. Omdat er mensen zijn die aan hen denken en als dank liefdevolle kaartjes stuurden. Mensen die niet meer in de kerk kunnen komen waren, erg blij dat ze niet vergeten waren dat was hun heel wat waard, van mensen die door de telefoon al bedankt hadden maar toch nog een kaartje stuurden om nogmaals te bedanken. Mensen die bedankten voor de geweldige kerstpakketten. We willen niet vergeten de mensen die met veel enthousiasme de prachtige bloemstukjes gemaakt hebben. Alle vrijwilligers, de chauffeurs en het enthousiasme van basisschool de Kring en Tourmalijn die weer veel hebben opgehaald (zie foto)ook de donateurs. Nogmaals willen we alle mensen bedanken die weer meegewerkt hebben om het allemaal te kunnen realiseren en dat we iets bijgedragen hebben aan de bijzondere Kerstvreugde van 2023.

Voor ons als KESA zijn wij blij met deze reacties

Werkgroep Kerstpakketten KESA

WarmWelkom

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Familie Pecherz - Moska
- Familie Jelonek - Pup
- Familie Bezuijen - Nyangoma
- Vurgenie Bregieta
- Familie Goedhart



Was verloren, maar is terug gevonden....

Devotionalia

Op 25 februari zal voor en na de viering weer een verkoop van Devotionalia zijn, de opbrengst komt geheel ten goede aan goede doelen.

Met vriendelijke groet.
Secretariaat Petruskerk,

BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN



H. BONIFATIUS-BIDDINGHUIZEN

IN MEMORIAM

Bozidar Pejcinovic

Na een kort ziekbed is Bozidar (Bosko) Pejcinovic in Harderwijk overleden op maandag 6 november 2023. Bosko is op 19 december 1954 geboren in Bosnië. Daar heeft hij zijn echtgenote Jasna leren kennen. Samen met hun 4 kinderen hebben ze daar hun leven opgebouwd. In de Bosnische Burgeroorlog (1992 - 1995) moest Bosko in militaire dienst. Zijn vrouw en kinderen zijn naar Nederland gevlucht. Pas na een jaar kon hij vrouw en kinderen achterna reizen. In Nederland zijn ze in Biddinghuizen gaan wonen. Bosko heeft 28 jaar in Nederland geleefd en gewerkt, maar met zijn hart bleef hij in Bosnië. Hij zag de periode in Nederland als tijdelijk en heeft daarom ook zelf hier niets willen opbouwen. Zijn grootste wens was om over een paar jaar terug naar Bosnië te gaan. Temidden van zijn gezin en familie en naaste collega's is afscheid van hem genomen in de aula bij crematorium de Ölandhorst in Lelystad op vrijdag 10 november 2023. Dat hij mag rusten in vrede.

Diaken André van Boven

KORTE TERUGBLIK

Kerstoratorium De Verhalen

Zondag 17 december werd in De Voorhof het kerstoratorium uitgevoerd onder leiding van Heleen van Els. Het stuk werd uitgevoerd door 8 zangers, 2 vertellers en het werd begeleid door piano en dwarsfluit.

Er waren veel belangstellenden bij aanwezig. Een rode draad in de verhalen was dat God, hoe dan ook, nabij komt om mensen te bevrijden.



Een tweede rode draad was dat 'het kleine' meer is dan 'het grote'. Dat mag een droom zijn, een visioen zoals in het Magnificat. Het is ook werkelijkheid in de geboorte van het kind. Zoals ouders het soms verwoorden: de geboorte van je kind is het grootste wat je kan overkomen - juist omdat het zo klein en weerloos is.

Met de geboorte van Jezus is de wereld niet radicaal veranderd. Nog steeds voelen mensen zich van God verlaten, nog steeds regeert hebzucht, nog steeds wordt onze aarde bedreigd. Kerstmis is uiteindelijk vooral droom, hoop en verwachting. Het oratorium werd begonnen met Simeon, die uitzielt naar de dag van troost voor Israël, en het eindigde met diezelfde Simeon. Zijn verwachting wordt de onze. Wachten gaat nooit voorbij.

Het oratorium was een prachtige aanloop naar de kerstdagen. En is nog te bekijken en beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl

KOMENDE PERIODE

Aswoensdag



Aan het begin van de vastentijd willen we woensdag 14 februari een meditatieve viering houden in De Voorhof. Tijd van bezinning en tijd van voorbereiding op de veertig dagen durende periode die uitmondt in de Paaswake. Wanneer we het askruisje mogen ontvangen, worden we herinnerd aan het feit dat we van stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Dat we ons bewust mogen zijn van onze 'kleinheid'. Stof zijn, stof durven en willen zijn, daar gaat het om bij (het begin van) deze Vastentijd.

Mattheuspassion



Op zondag 17 maart willen we de Mattheuspassion vertonen via de beamer in de kerkzaal. De Matthäus-Passion is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste. De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens Matteüs. Het verhaal wordt verteld door middel van recitatieven en koorpartijen en wordt geregeld onderbroken door commentaren in de vorm van aria's en koralen. Nergens ter wereld wordt dit werk van Bach zo vaak uitgevoerd als in Nederland, in het bijzonder in de vastentijd voorafgaand aan Pasen. Aanvang 11 uur in De Voorhof en er is koffie en thee in de pauze.

Meditatieve vieringen

Gedurende de 40-dagen-tijd zullen er, samen met de Protestantse Gemeente, meditatieve vieringen worden gehouden op de donderdagavonden. Verdere informatie volgt in de nieuwsbrief.

H. FRANCISCUS NUNSPEET EN ELBURG EN 'T HARDE IN MEMORIAM

Johanne Adriana (Annet) Grobbe-Breugelmans (1-9-1942/18-12-2023)

Annet werd in Apeldoorn geboren en verhuisde in de oorlog met haar ouders naar Rotterdam. In Dordrecht volgde zij haar opleiding tot verpleegkundige bij de nonnen en maakte zo kennis met het katholieke geloof. Met haar diploma verpleegkunde op zak ging zij in het brandwondencentrum in Beverwijk werken om vervolgens in het Johannes de Deo ziekenhuis in Haarlem hoofdverpleegkundige te worden op de afdeling oncologie.

Annet trok altijd veel op met haar ouders. Ze gingen samen op vakantie naar Portugal of Oostenrijk. Ze genoot van het oppassen op de kinderen van haar broers en zus.

Ze kon genieten van de kleine geneugten van het leven, zoals daar waren, chocola, stroopwafels en kaasplateaus. Ook hield ze ervan om uitgebreid te koken. In 1982 besloot Annet om in het Zuiderzee ziekenhuis in Lelystad te gaan werken. Daar leerde ze Tinus Grobbe kennen. Het duurde niet lang of Annet en Tinus gingen samenwonen. Dat was een flinke stap, omdat Annet daarmee niet alleen de zorg voor Tinus op zich nam, maar ook voor zijn vijf kinderen. Geen eenvoudige taak die zij, ondanks aanvankelijke weerstand van de kinderen, met overgave heeft gedaan. In 1989 trouwde zij met Tinus en verhuisde een jaar later naar Swifterbant. Haar trouwe herders, Bruno en Riska verhuisden mee. Annet veranderde opnieuw van werkplek. Nu als verpleegkundig nachthoofd en daarna in respectievelijk het Henriette Roland Holst verpleeghuis en vervolgens in de Amstelhof op een gesloten afdeling. Annet heeft altijd klaar gestaan voor de kinderen. Het overlijden van Tinus in 2008 was moeilijk voor haar, maar vond veel steun bij haar goede vriendin Will. Na haar pensionering heeft Annet het nodige vrijwilligerswerk verricht. Zo ontmoette zij Kees met een hecht bant ontstond. Helaas werd zowel bij Annet als bij Kees dementie geconstateerd. Dat was een grote teleurstelling. Voor Annet brak het moment aan dat ook zijzelf in het verpleeghuis moest worden opgenomen. Ze wilde dat niet, maar er was geen andere weg mogelijk. Uiteindelijk werd Annet bedlegerig en is zij op 18 december overleden.

Pastoor Ton Huitink

Begonnen aan een nieuwe cirkel

Met de aanvang van de Advent openen wij een nieuwe cirkel van het kerkelijk jaar.

Gedurende vier weken van verwachting hebben wij uitgekeken naar Kerstmis. In het duister hebben wij gestaan, en elke stap bracht ons dichterbij het ontdekken van het licht, simpelweg door de deur van ons hart open te zetten. Langzaam openen onze ogen, werden onze waarnemingen scherper, en werd onze hoop gevoed door het woord van God. Na een lange tijd waarin wij geen kerstavondviering konden organiseren, mochten wij eindelijk samenkomen op kerstavond in een prachtig versierde, volle kerk. Met medewerking van het



Nunspeets Mannenkoor vierden wij de geboorte van Jezus, meer dan 2000 jaar geleden. Het was bijzonder om na een lange stilteperiode een groot koor in ons midden te hebben en het vertrouwde geluid van het orgel te horen, vooral bij het gezang "Ere zij God". Dit bracht bij eenieder een warm en bijzonder gevoel teweeg.



Kerstviering van de St. Franciscusschool in de St. Franciscuskerk

Een kerk gevuld met jeugd die actief en met veel enthousiasme bijdroegen aan de kerstviering, waarbij ook de leerkrachten hun dankbare rol speelden. Diaken André van Boven verzorgde een deel van de viering.

Nieuwjaarsreceptie

Op 7 januari 2024, na de Drie Koningenviering, hebben wij in 't Achterom onze nieuwjaarsreceptie gevierd, waarbij wij het glas hebben geheven op een voorspoedig jaar voor zowel ons als individuen als voor onze geloofsgemeenschap. Het was een gezellig samenzijn.

Wat niet in 1 dag kan

Wat niet in 1 dag kan
Kan misschien in 40 dagen.

Door vasten loskomen
Van wat ons dreigt te verslaven:
Zichzelf hoger achten
Dan de naaste.

Door bidden opnieuw komen
Tot wat dreigt te verdwijnen:
Contact houden met de Vader.

Door delen opkomen
Voor wat dreigt te verkommeren:
Liefdevol zorgen voor elkaar.

Wat niet in 1 dag kan
Kan in 40 dagen!

Antoon Vandeputte

Aswoensdag in een klein dorpje

Op een koude winterochtend ontwaakte het kleine dorpje genaamd Vredenburg. De inwoners van Vredenburg waren opgewonden, want het was de ochtend van Aswoensdag, het begin van de vastentijd.

In het hart van het dorp stond een eeuwenoude kerk, waar zij zich verzamelden voor de Aswoensdagviering. De priester, Vader Matthias, stond klaar bij de ingang om iedereen te begroeten. Hij droeg een gewaad van sober paars, een kleur die symbool stond voor boete en bezinning.

De klokken luidden langzaam en plechtig, waardoor de mensen werden herinnerd aan de naderende vastentijd. Binnen in de kerk waren de ramen bedekt met dunne gordijnen, waardoor het licht gedempt werd. De geur van wierook vulde de lucht en creëerde een sfeer van heilige ernst.

Vader Matthias begon de dienst met een oproep tot reflectie. Hij sprak over de betekenis van Aswoensdag, het moment waarop gelovigen zich voorbereiden op de veertig dagen durende reis van vasten en bezinning in aanloop naar Pasen. De priester benadrukte het belang van nederigheid, liefdadigheid en zelfreflectie tijdens deze heilige periode.

Na zijn woorden kwamen de gelovigen naar voren om het askruisje op hun voorhoofd te ontvangen. Vader Matthias doopte zijn duim in as, gewonnen uit de verbrande palmtakken van het voorgaande jaar, en tekende een kruisje op het voorhoofd van elke gelovige. Terwijl hij dit deed, sprak hij de woorden uit: "Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren."

Na de viering ging ieder zijn eigen weg en de sfeer van Aswoensdag bleef voelbaar in de lucht hangen.

Gedurende de veertig dagen van vasten zouden de inwoners van Vredenburg zich bezinnen op hun leven, hun relaties verdiepen en zich richten op het helpen van anderen in nood. Aswoensdag diende als een nederig begin van deze heilige reis, en terwijl de dagen verstrijken, zouden de inwoners van Vredenburg zich herinneren aan de woorden van Vader Matthias en zich inzetten voor een diepere verbondenheid met hun geloof en gemeenschap.

Het nieuwe jaar is al even bezig maar er is nog alle tijd om goede voornemens waar te maken, zoals het deelnemen aan een activiteit ...
De komende maanden biedt Herbronning nog een prachtig programma:



18. Film in de kerk: 'DE ACHT BERGEN'

Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is chemicus, en gefrustreerd door zijn baan. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen, dat is waar ze elkaar ontmoetten, waar ze verliefd werden en waar ze trouwden in een kerkje aan de voet van de berg. Door deze gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, zelfs wanneer er tragische gebeurtenissen plaatsvinden. Het stadsleven vervult hun vaak met gevoelens van spijt dat ze niet voor een ander leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in het Noord-Italiaanse Val d'Aosta, waar het gezin vanaf dat moment iedere zomer zal doorbrengen. De elfjarige Pietro raakt er bevriend met de even oude Bruno, die voor de koeien zorgt. Hun zomers vullen zich met eindeloze wandelingen door de bergen en zoektochten door verlaten huizen en oude molens, en er bloeit een ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op.

Begeleiding: Anne-Marie Swater

Datum: **dinsdag 20 februari 2024** Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: **Ludgeruskerk**, Dronten

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel. 0321-312456

19. Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd



Veertigdagentijd, Vastentijd. Een tijd van bezinning, stilte en gebed.

Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere horizon. Waar gerechtigheid en vrede leeft. Een tijd ook om te trachten te groeien in barmhartigheid, een beetje meer wijsheid misschien. Jezelf de vraag te stellen: Wie ben ik? Waar sta ik? Vanwaar vertrouw ik mijn hulp? Wie mag vertrouwen op mijn hulp?

Psalmen kunnen daarbij een leidraad bieden, een houvast. In Psalmen klinkt de schreeuw om hulp van de eenzame, de verdrukte, de vluchteling. Ook klinkt de oproep tot inkeer en omkeer.

Psalmen verwoorden wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven in tijden van wanhoop en tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.

Na de waardering voor de bijeenkomsten in 2023 willen we ook in de komende Veertigdagentijd weer zes keer bij elkaar komen op de woensdagavond om bezinnend met elkaar onderweg te gaan naar Pasen. We lezen Psalmen en luisteren hoe deze op muziek gezet zijn. We horen verrassende, stil makende, ontroerende en inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en verwachting.

Lijkt het je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen en mee te doen. Opgave graag, maar ook zonder ben je welkom.

Begeleiding: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

Data: woensdag 21, 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart 2024

Tijdstip: 19:00 uur tot 19:45 uur Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad

20. Mannen en spiritualiteit 'De Preek van de Leek'



Mensen met een visie uit allerlei sectoren werd gevraagd voor één keer hun persoonlijk verhaal of een actueel thema te verbinden met een bijbelverhaal.

In dit boek vind je opvallende, verrassende, inspirerende en tijdloze lekenpreken.

Voor dit seizoen kiezen wij acht nieuwe preken uit dit boek.

Het beloven weer boeiende gespreksavonden te worden. Nieuwe deelnemers aan deze gespreksgroep zijn van harte welkom.

Informatie en begeleiding: Henny Bekhuis
bekhuis-kint@planet.nl en

Kees Dol keesmaike@gmail.com

Datums: de dinsdagen 27/2, 12/3, 26/3 en 9/4/2024

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten: €2,50 per avond (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

21. De Mattheus Passie



In de Veertigdagentijd denken wij aan het lijden van Jezus, veel Christenen vasten in die periode. Het is ook de periode waarin mensen de Mattheuspassie thuis beluisteren, of naar een uitvoering gaan. De Mattheuspassie vertelt over de laatste dagen van Jezus. Bach zette dit verhaal van verraad, veroordeling en liefde op muziek. U zult vast en zeker de Oversteek jaargang 15-4, 2022-2023 hebben gelezen. Daarin vertelde ik al iets over de hertaling door Jan Rot en hoe raak dit gedaan is, maar ook hoe deze soms schuurt met de originele tekst.

In de komende veertigdagentijd wil ik graag met u op een avond naar deze bijzondere muziek luisteren en bekijken hoe Jan met de oude teksten aan het werk is gegaan.

Jan Rot werd kerstnacht 1957 geboren in Makassar (toen nog Celebes daarna Sulawesi), Indonesië, zijn vader was daar zendingsarts, in 1969 ging het gezin naar Nederland. Hij was zanger, componist, tekstdichter en columnist. Hij bracht lp's en cd's uit, maar succes had hij vooral met het vertalen van hits van anderen en het hertalen van beroemde werken uit de klassieke muziek. In 2006 kwam Rot met een "hertaling" van de Matthäuspassion van Bach. Deze cd-uitvoering, door het Residentie Bachkoor op het label "Deutsche Grammophon" uitgebracht stond rond de paasweek wekenlang op 1 in de MegaAlbumChart, hetgeen als heel bijzonder wordt gezien voor een album met klassieke muziek. De verkoopcijfers van deze cd leverden Rot zijn eerste gouden plaat op en veel goede recensies. We gaan met elkaar luisteren naar de muziek en bespreken en vergelijken de heel verschillende teksten. Is het een verbetering of houden we meer van het vertrouwde?

Informatie en begeleiding: Tony Merkelbach

Datum: woensdag 6 maart 2023 Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats: Petruskerk, Lelystad Opgave:

secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

Vernieuwde website

Met enthousiasme delen wij mee dat onze vernieuwde website begin februari live gaat!



Overzichtelijk alle informatie

De website is voorzien van een frisse vormgeving en bevat overzichtelijk alle informatie die u zoekt. Waaronder regionaal nieuws, details over onze geloofsgemeenschappen en informatie over de vieringen.

U kunt de website bereiken via dezelfde vertrouwde URL die u eerder gebruikte om ons te vinden: <https://parochienorbertus.nl/>.

We kijken ernaar uit om u op de nieuwe website te verwelkomen.



H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat:	Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail:	marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw:	De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep:	Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail:	pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 06 22 34 20 94
Locatieraad:	Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail:	locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening:	IBAN: NL 32 RABO 0112 502 407 IBAN: NL 19 INGB 0006 234 256 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl



H. Franciscus van Assisië, Nunspeet en Elburg/'t Harde

Kerkgebouwen	St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg
Verenigingsgebouw	't Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
Contactpersoon: Nunspeet/ 't Harde	dhr. J. Kamp; email jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719
Contactpersoon: Elburg	mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
bankrekening:	IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.franciscus@parochienorbertus.nl



H. Ludgerus Dronten

Secretariaat:	Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail:	secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw:	Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep:	Hr. M. Huijsmans Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail:	pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg vacature
e-mail:	locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl



Pax Christi Lelystad

Secretariaat:	Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief	secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw:	Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep:	Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay
e-mail:	pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail:	locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL35 RABO 0348 172 583 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)
Redactie adres:	redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl



H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat:	Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail:	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw:	De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 0321-321432
Pastoraatsgroep:	Mevr. L. van Noord, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr. A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail:	pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer
e-mail:	locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.willibrord@parochienorbertus.nl



ZOEKEN NAAR VERBINDING

Aswoensdag

Aswoensdag is gekomen,
de vastentijd begint.
Een tijd van bezinning,
waarin je jezelf hervindt.

Een tijd om te vasten,
en stil te staan bij het leven.
Een tijd om te bidden,
en jezelf te vergeven.

Een tijd om te delen,
en te geven aan elkaar.
Een tijd om te groeien,
en te worden wie je bent, klaar.

