

HERBRONNING



Leven uit
de bron
van levend
water

ACTIVITEITENAANBOD CATECHESE voor VOLWASSENEN

PAROCHIE H. NORBERTUS

2023-2024

Werkgroep Catechese voor Volwassenen parochie H. Norbertus.

Ria Damen, Myra Swarte*, Dick Corporaal *, diaken André van Boven*, Jan Vorstenbosch, Adri Appelman, André van Baalen, Hennie Bekhuis, Marian van den Berg-den Reijer, Annie Boon, Mieke Dekkers, Kees Dol, Marloes van Esterik-Zwemmer, Yvonne ten Hag, Gabi van Moppes, Sippie Schokker, Anne-Marie Swater-Buijs, Toine Vos, Anton Wevers, Richard Woudenberg.*

** Leden Stuurgroep. De overige leden zijn diegenen die de activiteiten begeleiden en/of mede verzorgen.*

*De Stuurgroep is voor alle vragen en ideeën te benaderen via:
herbronning@parochienorbertus.nl*

Aanmeldingsmogelijkheden activiteiten:

- Voor activiteiten die in Dronten plaatsvinden:
secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel. 0321-312456
- Voor activiteiten die in Lelystad plaatsvinden:
secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010
- Via de parochiewebsite: <https://parochienorbertus.nl/cursussen>
- Via de mogelijkheid die bij de betreffende activiteit staat aangegeven.

HERBRONNING 2023-2024

AANBOD VOLWASSENENCATECHESE

PAROCHIE H. NORBERTUS



Ook in het seizoen 2023-2024 nodigen wij u weer van harte uit op onze bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter verdieping van uw (geloofs)leven en voor ontmoeting met andere bezoekers.

- **Aanmelding:** Voor een goede organisatie is het dringend gewenst dat u zich uiterlijk één week voor aanvang (liefst eerder) van de bijeenkomsten opgeeft voor deelname. (*zie blz.2*)
- **Locatie:** Om onnodig reizen te voorkomen, proberen wij de bijeenkomsten daar te houden, waar de meeste deelnemers vandaan komen.
- **Vervoer:** Mocht u geen vervoer hebben, neemt u dan s.v.p. contact op met de begeleid(st)er van de betreffende activiteit. Hij/zij zoekt dan met u mee naar een oplossing.
- **Bijdrage:** Indien het geen belemmering is, vragen wij van de deelnemers een financiële bijdrage voor de gemaakte kosten. Deze is inclusief koffie of thee.
- **Website:** Op de website van de parochie is de meest actuele informatie beschikbaar.
Ga daarvoor naar: <https://parochienorbertus.nl/cursussen>.
Dan krijgt u het activiteitenoverzicht met de mogelijkheid om u aan te melden. De activiteiten zijn genummerd en u selecteert daar de titel van de activiteit en het bijbehorende activiteitennummer.

Publiciteit

Het boekje 'Herbronning' en ook het activiteitenoverzicht op de website bieden een overzicht van het komende jaarprogramma. Het boekje is een bewaarexemplaar, waar u het gehele jaar gebruik van kunt maken. Daarnaast meldt de werkgroep de activiteiten op de pagina Herbronning van het parochieblad 'De Oversteek' en waar mogelijk in de digitale nieuwsbrieven van de geloofsgemeenschappen. Wilt u van alle activiteiten en actueel nieuws binnen uw geloofsgemeenschap op de hoogte blijven, dan kunt u zich abonneren op een nieuwsbrief via de site: <https://parochienorbertus.nl/nieuwsbrieven>. Aan de rechterzijde kunt u de nieuwsbrief van keuze aanvinken en uw email adres ingeven. Via de button "Abonneren" bent u aangemeld.

Toekomst

De werkgroep volwassenencatechese is een actieve groep vrijwilligers. Het is heel bijzonder dat parochianen zelfstandig zoveel van de meest uiteenlopende activiteiten organiseren; sommigen doen dit al meer dan 20 jaar. Om ook de komende jaren een boeiend programma te kunnen blijven bieden zijn suggesties vanuit ons allen, van jong tot oud, zeer welkom.

De wereld kent een groot aantal probleemgebieden: klimaatcrisis, woningnood, veiligheid, energiecrisis etc.

Wat kunnen wij vanuit de parochie, vanuit ons geloof op dit terrein, betekenen?

Weet u een inspirerende spreker voor een actueel onderwerp, heeft u een suggestie voor een film, een gespreksgroep of een gezamenlijk te lezen boek, of wilt u zelf een initiatief ontwikkelen? Laat het ons weten, wij denken graag mee.

De werkgroep is een parochiële werkgroep. We werken voor alle geloofsgemeenschappen van onze parochie en de activiteiten kunnen ook op alle locaties georganiseerd worden. Betrokkenheid vanuit een ieder is daarom ook gewenst.

Voor alle vragen en ideeën kunt u mailen met herbronning@parochienorbertus.nl

Bibliotheek



De bibliotheek in de Petruskerk heeft een belangrijke functie met betrekking tot catechese. Zowel individueel, als aanvullend op de diverse catechese-activiteiten uit deze Herbronning.

De bibliotheek is gestart met het geld dat wijlen pastor Martien v.d. Bosch in 1990 ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum van de parochie heeft ontvangen. Het was zijn uitdrukkelijke wens dat iedereen gebruik kon maken van de bibliotheek voor begeleiding van catechisten én voor eigen verdieping.

In de loop der jaren is het aantal boeken gegroeid. Er is aanbod op het gebied van Bijbel, bezinning, jeugd & jongeren, levensmomenten, liturgie en theologie. Een groot deel van de collectie is terug te vinden op de website van de parochie via onderstaande link:

<https://parochienorbertus.nl/pax-christi/werkgroepen-organisatie-p/gemeenschapsopbouw/bibliotheek-lelystad>

Elke eerste zondag van de maand na de viering is er gelegenheid om boeken in te zien en/of te lenen. Het lenen is gratis. Voor vragen over de bibliotheek en het lenen van boeken kunt u contact opnemen met André van Baalen bibliotheek@parochienorbertus.nl

Van harte aanbevolen!

Andere kerken en geloofsgemeenschappen

Met de Protestantse Gemeente Lelystad (Ontmoetingskerk) en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland hebben we afgesproken elkaar te informeren over elkaars activiteiten, die dan vervolgens hun weg kunnen vinden naar de eigen achterban. Zie blz. 24 en 25 voor meer informatie en de inmiddels door hen geplande activiteiten.

De Stuurgroep Volwassenencatechese en de Geloofsproeverij0320 van de Ontmoetingskerk hebben inmiddels een goed overleg gehad. Naast het elkaar informeren over de activiteiten, is het nadrukkelijk ook de wens om samen of met meerdere geloofsgemeenschappen activiteiten te organiseren die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is activiteit 14. "In Gods naam" op blz. 16.

De Stuurgroep Volwassenencatechese zal zich het komend jaar verder oriënteren op de activiteiten van andere geloofsgemeenschappen binnen het werkgebied van de parochie en u indien van toepassing daarover informeren via De Oversteek en de diverse nieuwsbrieven.



PAROCHIE H. NORBERTUS VOLWASSENENCATECHESE PROGRAMMA 2023-2024

1. Rond de Schrift



We gaan dit seizoen de lezingen van de komende zondag samen bespreken. We zoeken bij het lezen de ervaringslaag van de Bijbelverhalen. Door het luisteren naar de bewogenheid van de Schrift raken ook wij bewogen. Luisterend naar de bewogenheid van anderen word je zelf bewogen.

Dat is wat we doen: aandachtig luisteren naar de Schrift, naar jezelf en naar elkaar. Een meditatief gesprek met het oog op eigen leven, de eigen ervaring, het eigen gedrag.

Begeleiding: Marian van den Berg; e-mail: vdbergdreijer@cs.com

Data: 2^e woensdag van de maand: 13/09, 11/10, 08/11, 13/12
10/01, 14/02, 13/03, 10/04

Plaats en tijdstip: Ludgeruskerk, Dronten van 20.00 – 22.00 uur.

Kosten: € 2,50 per avond (inclusief koffie en thee)

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel: 0321-312456

2. Impulsavond Dronten 'Licht in de morgen'



*Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn
in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet
niemand.*

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en inmiddels ook op ons eigen continent in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht.

In de Vredesweek willen we stilstaan bij vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Wat het betekent dat mensen op de vlucht slaan en wat we daar van merken en wat wijzelf kunnen doen. We hebben, jong en oud, een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld.

We luisteren en kijken naar een geëngageerd en ontroerend verhaal over de onzichtbare mens in onze maatschappij dat gepresenteerd zal worden door Ria Damen en Dick Corporaal. Aan de hand van deze luister- en kijkervaring gaan we met elkaar in gesprek.

Tevens zullen we aandacht hebben voor praktische mogelijkheden in onze eigen omgeving om iets te kunnen betekenen voor die onzichtbare mens. Nellie Philipsen en Ad van Kampen schetsen ons diverse mogelijkheden vanuit hun werk als vrijwilliger. Nellie over de mogelijkheden bij de tijdelijke opvang van vluchtelingen en Ad over hulp aan statushouders bij de aanvraagprocedure voor gezinshereniging.

Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan gerust contact voor meer informatie.

Organisatie: Ria Damen, Dick Corporaal en Toine Vos

Datum: woensdag 20 september 2023

Tijdstip: 20.00 uur - inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Plaats: Ludgeruskerk, Dronten.

Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel: 0321-312456

3. Film in de kerk: 'AFTER LIFE'



Deze film is in Japan bekend als 'Wonderful Life'.

Iedere maandag checkt een groep mensen, die recent overleden zijn, in in een lodge. Een groep mensen, die werkzaam zijn in de lodge, vragen hen terug te gaan naar hun leven en een enkele herinnering te kiezen om mee te nemen naar het hiernamaals. Ze krijgen slechts een paar dagen om na te denken over hun gelukkigste herinnering,

waarna de herinneringen mooi worden weergegeven en gefilmd. Op deze manier kunnen de zielen van de overledenen leven in hun gelukkigste herinnering en voor altijd rusten in vrede.

Informatie: Anne-Marie Swater: a.swaterbuijs1@gmail.com

Datum: dinsdag 26 september 2023

Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

4. Geloofsdoek maken: “Sterke vrouwen in de Bijbel”



“Sterke vrouwen in de Bijbel” is het thema van waaruit we dit jaar een geloofsdoek willen maken.

We horen de verhalen over deze vrouwen niet zo vaak maar ze zijn er wel degelijk. Vrouwen die zich onverwacht voor een taak zagen gesteld die ze met moed op zich namen en die zorgde voor redding van anderen. Wil je deze vrouwen leren kennen en spreekt het je aan om dit op creatieve manier uit te beelden geef je dan op.

Begeleiding /informatie : Sippie Schokker en Ria Damen

Data: woensdagochtend 27/9, 18/10, 15/11, 6/12, 17/1, 7/2, 17/4

Plaats en tijdstip: Petruskerk Lelystad, 9.30 - 11.45 uur

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Opgave: Ria Damen riad@upcmail.nl (maximaal 8 personen)

5. Parochiële Impulsavond “De Missionaire Parochie”



De parochiële impulsavond zal in het teken staan van “De missionaire parochie”.

Kort gezegd komt een missionaire parochie erop neer dat de kerk van een “onderhoudskerk” (een kerk die probeert te overleven), verandert in een missionaire kerk. Een kerk die de boodschap van het evangelie uitdraagt. Die

mensen tot leerlingen van Jezus maakt, ze de gelegenheid geeft hun leven lang te blijven groeien in geloof. Het is een kerk die relevant is voor de samenleving.

Binnen de parochie buigt zich al enige tijd een werkgroep over de vraag wat deze visie voor onze geloofsgemeenschappen zou kunnen betekenen. De werkgroep wil het concept van “de missionaire parochie” graag delen met de parochie en heeft Mirjam Spruit van het centrum voor parochiespiritualiteit uitgenodigd om dit toe te lichten en in gesprek te gaan over de stappen die nodig zijn om dat te bereiken. Haar verhaal is gebaseerd op het boek “Als God renoveert” van Father James Mallon (Canada), waarin hij uiteenzet hoe hij in zijn parochie van een “onderhoudskerk” naar een bloeiende kerk is gegaan.

Informatie: Anton Wevers: weverswillems@gmail.com

Datum: woensdag 4 oktober 2023

Tijdstip: 20.00 uur - inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

6. Ontmoetingen rond Paus Franciscus



deuren openen voor mensen buiten de Kerk

“Soms denk ik dat we een bordje op de deur van de parochies moeten hangen met 'Gratis toegang'. Parochies moeten hechte gemeenschappen zijn, zonder bureaucratie, waarin de mensen centraal staan en waar de gave van de sacramenten te vinden is. Zij moeten

opnieuw scholen van dienstbaarheid en vrijgevigheid worden, met hun deuren altijd open voor de uitgeslotenen en voor hen die erbij horen... voor iedereen.” (youtube.com/@DeVideovandePaus)



door de verbondenheid, de verbondenheid van de mensen,

Zullen we in Lelystad een begin maken met die verbondenheid? Vijf avonden waarin we elkaar ontmoeten rond teksten en filmfragmenten van Paus Franciscus. Waarin we naar elkaar luisteren, met elkaar eten, samen bidden en delen wat het bij ons losmaakt. Over de aarde als

ons gemeenschappelijk huis. Over migranten en het recht om te vluchten uit armoede en onrecht. Over verbondenheid tussen generaties, met andere godsdiensten, met 'leken' die meepraten in de bisschoppensynode en een kerk die luistert. Met de Heer die we ontmoeten in de gedaante van mensen en die ons ontmoet in de sacramenten. We beginnen steeds met een eenvoudige maaltijd en nemen de tijd voor ieders inbreng. Paus Franciscus heeft ons iets te zeggen omdat hij open wil zijn voor wat er in de wereld van vandaag speelt. Luisteren wij nu naar elkaar?

Begeleiding: diakens André van Boven & Michael Buijkx

Data: Donderdag 5 en 12 okt, 9 en 23 nov en 7/14 dec

Tijdstip: 18:00 uur maaltijd, 19:15 uur inleiding, 21:30 uur einde

Kosten €

Plaats: Petruskerk te Lelystad

Opgave: *per mail, uiterlijk op 1 oktober 2023:*

a.vanboven@pastoraalteam.com

7. 2e Taizé Pax Christi stilte meditatie



Drie uur van luisteren naar Taizé-muziek in combinatie met stilte/meditatie in de Petruskerk in Lelystad. Met heel veel lichtjes en wierook. U kunt komen en gaan wanneer u wilt.

Deze meditatie wordt in zijn geheel gestreamd via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>; u kunt dus ook thuis kijken en luisteren.

Informatie/begeleiding: Adri Appelman a.j.w.appelman@treavalon.nl of tel. 0320-241556, André van Baalen, Anton Wevers

Datum: zaterdag 7 oktober 2023

Tijdstip: Van 20.00 uur tot 23.00 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten: geen

8. Ester. Ik die verborgen ben



De naam Ester betekent in het Hebreeuws ‘Ik zal mij verbergen.’ Het is volgens de overlevering het zich verbergen van God in de zichtbaarheid van de wereld. Daarmee is dit Bijbelboek ronduit ‘ballingschapsliteratuur’. God komt niet meer in het verhaal voor, en de verborgen God drukt zijn stempel op het gebeuren. Het boek spreekt over God terwijl het over Hem zwijgt. Alles lijkt wel toeval...

Het boek lijkt geschreven om mensen in nood een hart onder de riem te steken.

Voor wie door machteloosheid is bevangen is het een aansporing om op te staan en het er niet bij te laten zitten, je bent nooit ergens voor niets. Het roept ons op om te zoeken naar de rol die voor ons is weggelegd in dit leven en kan tot grote inspiratie dienen voor de tijd waarin wij leven.

Niet voor niets heeft Ester als een van de feestrollen in de synagoge een vaste plaats gekregen en wordt het elk voorjaar op het Poerimfeest voorgelezen.

We buigen ons over dit boeiende boek met onze wijsheid, dwaasheid en levenservaring, met onze verbeeldingskracht en vragen. Op zoek naar lessen en wijze woorden. Wie weet wat we allemaal, steeds weer opnieuw, kunnen ontdekken en leren. Voel je van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar over Ester in gesprek te gaan en meld je aan.

Begeleiding en informatie: Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

Data: dinsdag 10/10, 7/11, 9/1, 13/2, 12/3, 9/4, 7/5, 11/6 en 9/7.

Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad van 9.30 – 11.30 uur.

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie en thee).

Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com

9. Het veelkleurige verhaal van Jozef



Wie heeft niet een of meer van de verhalen over Jozef gehoord, die Jozef uit Genesis, de zoon van Rachel en Jakob.

Het verhaal van zijn droom van de buigende schoven; dat hij in de put wordt gegooid en wordt verkocht door zijn broers en naar Egypte gebracht. De verhalen over Jozef en de vrouw van Potifar, de dromen van schenker en bakker, de droom van de farao, de hongersnood, de broers die naar Egypte komen, de verzoening met de

broers en de hereniging met zijn vader Jakob.

Dit jaar stellen we deze Jozefcyclus centraal. Dat zijn allemaal heel mooie verhalen om te lezen, na te vertellen, uit te diepen en toe te passen. Ze verdienen het om als geheel gelezen te worden. Alleen dan worden de fraaie literaire en theologische hoofdlijnen duidelijk en ontdekken we waarom deze verhalen er zijn.

We doen dat op onze vertrouwde leerhuismanier, waarbij het een 'heen-en-weer-gaan' is tussen Bijbeltekst en (be)leven, tussen God en mens, tussen mensen onderling en tussen onszelf en onze leefsituatie. We bevragen elkaar, luisteren naar elkaar, dagen elkaar uit, geven elkaar aanwijzingen, leren van elkaar, delen kennis en inzichten en stellen deze ter discussie: zo 'leren' we.

Voel je van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar in gesprek te gaan en meld je aan.

Begeleiding en informatie: Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

Data: donderdag 19/10, 16/11, 18/1, 15/2, 16/3, 11/4, 16/5, 20/6 en 11/7.

Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com

10. Vriend voor het leven.



De op Eerste Paasdag 2023 overleden Huub Oosterhuis was theoloog, priester, dichter, Bijbelvertaler en (mede)oprichter van de huizen De Populier, de Rode Hoed, De Balie en De Nieuwe Liefde. Maar vooral was Huub Oosterhuis een bron van ongekennde inspiratie voor vele generaties Nederlandse gelovigen én ongelovigen. Met zijn gedichten, liederen, preken en

verhalen bewees hij dat er ook, en misschien wel juist, in een tijd waarin velen de traditionele kerken vaarwel hebben gezegd, behoefte bleef aan een richtinggevend verhaal en nieuwe bevoegenheid.

Op 1 november 2023 zou Huub Oosterhuis 90 jaar zijn geworden. Rond deze datum willen wij een cyclus van bijeenkomsten starten, waarbij we in diverse vormen willen stilstaan bij een bloemlezing van zijn gedichten, liederen, preken en verhalen.

Voel je van harte uitgenodigd om met ons en met elkaar te luisteren, in gesprek te gaan en te delen wat ons inspireert. Op zoek naar liefdevolle lessen en wijze woorden. Wie weet wat we allemaal, steeds weer opnieuw, kunnen ontdekken en leren.

Begeleiding/informatie: Gabi van Moppes (vanmoppes@gmail.com) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

Data: dinsdag 31/10, 28/11, 16/1, 6/2, 5/3.

Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad van 9.30 – 11.30 uur.

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie en thee).

Opgave: Secretariaat 0320 250010 of: vanmoppes@gmail.com

11. Film in de kerk: 'THE LETTER'



Deze documentaire vertelt het verhaal van verschillende vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden. Ze zijn toegewijd aan ecologische en sociale doelen en de klimaatverandering heeft veel impact op hun eigen omgeving. Ze worden door Paus Franciscus uitgenodigd om de encycliek

Laudato Si' met hem te bespreken. De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee wetenschappers van Hawaï. Hun dialoog met de paus, opgenomen in de film, biedt een onthullend kijkje in de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit eerder vertoonde verhalen sinds hij bisschop van Rome werd.

Begeleiding: diaken André van Boven

Datum: woensdag 15 november 2023

Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: Ludgeruskerk, Dronten

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel. 0321-312456

12. Leven in Het Woord: Bibliodrama



BIBLIODRAMA

100 % meer zicht

Altijd wel eens letterlijk in de huid willen kruipen van de mensen die leefden “in de tijd van de Bijbel”...? Altijd wel eens willen ervaren en voelen en deelnemen aan wat zij beleefden....? Dat kan, want ook in het komende seizoen bieden wij U weer de gelegenheid deel te nemen aan bibliodrama. En denk nu niet meteen: “O, dat is niks voor mij, want ik kan helemaal niet toneelspelen” want bibliodrama heeft (bijna) niets te maken met “toneelspelen”.

Ervaring of Bijbelkennis zijn ook niet nodig, alleen de bereidheid om je in te leven in de personen uit de Bijbelverhalen, dan komt vanzelf de grote verrassing.... De beleving hoe die eeuwenoude Bijbelverhalen opeens wonderlijk goed bij jou en jouw situatie blijken te passen.. en dat er vragen over je zelf worden opgeroepen. Vragen zoals: waar hoop ik op; wat drijft mij; waar word ik stil van; waar ben ik eigenlijk bang voor en hoe kan ik het leven vertrouwen? Iedereen die ooit aan bibliodrama heeft meegedaan, zal het beamen. Wat een openbaring! Schroom dus niet, kom eens kijken – en meedoen - en ervaren!

Begeleiding: Annie Boon

Datums: donderdagmorgen 16/11, 30/11, 14/12, 25/1, 8/2 en 22/2

Plaats en tijdstip: Ludgeruskerk, Dronten van 9.30 - 11.30 uur.

Kosten: € 2.50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee).

Opgave: secretariaat 0321-312456 of e-mail: a.th.boon@gmail.com

13. Jozefgroep: De vrouwen van Jezus van Nazareth



De Jozefgroep is gericht op mannen binnen onze geloofsgemeenschappen. Dit seizoen volgen we documentairemaker Kefah Allush aan de hand van de vierdelige serie 'De vrouwen van Jezus van Nazareth', waarbij Kefah in de voetsporen treedt van vier vrouwen die tegen de tijdgeest in bereid waren hun leven in dienst te stellen van Jezus' revolutionaire boodschap: Maria Magdalena, Maria de moeder, Helena Augusta en Nino van Georgië. Alle vier waren zij een drijvende kracht achter het succes van het vroege christendom. Wat was hun relatie met Jezus? En wat leren we van hen over de positie van de vrouw in de vroege kerk en de maatschappij van toen? In de christelijke geschiedschrijving is de rol van vrouwen vaak ondergewaardeerd. We zullen zien wat de grote invloed is geweest van de vrouwen, en dat zij meer erkenning verdienen.

Herkennen wij die onderwaardering voor de rol van vrouwen? Hoe werkt dat nu en hoe staan wij daar zelf in?

De serie volgend, zullen we interessante, leuke, opbouwende, verbindende, kennis verhogende samenkomsten hebben die meer inzicht geven in de belangrijke rol van vrouwen, in de ander in de groep, maar ook zeker in jezelf. De ervaring leert dat er altijd iets inspirerends gebeurt, en er tegelijkertijd omgezien wordt naar elkaar. Spreekt het onderwerp je aan, voel je dan uitgenodigd om te komen en geef je op. Twijfel je nog, zoek dan gerust contact voor meer informatie. We verwelkomen graag nieuwe deelnemers, want er is genoeg plek.

Informatie: Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com) en Richard Woudenberg (jozef@parochienorbortus.nl)

Data: woensdag 22/11 en 20/12/2023, 10/1 en 7/2/2024

Tijdstip: 20.00 tot 22.00 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad.

Kosten: € 2,50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat 0320-250010 of e-mail: jozef@parochienorbortus.nl

14. In Gods naam



Bastiaan Ragas (1971) werd enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met ds. Ad van Nieuwpoort heeft hij zich verder verdiept in de context van deze verhalen. Hij ziet dat veel van zijn generatiegenoten er onbekend mee

zijn of ze hebben afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Ragas ervan overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.

In dialoog met de zaal

In een avondvullende voorstelling gaat Ragas kriskras door de Bijbel en licht er bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de evangeliën, zingt uit de psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken. Een mede-acteur neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bastiaan en het publiek soms tot de orde: 'Dit staat er helemaal niet, ook al is het wel altijd zo uitgelegd.' Een instrumentalist geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Bach en Hazes aan elkaar.

Deze theatervoorstelling is een eerste resultaat van de nadrukkelijke wens om samen met meerdere geloofsgemeenschappen activiteiten te organiseren die voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Datum en locatie zijn inmiddels bekend. Zodra meer informatie over aanvangstijdstip, de kosten en opgave/kaarten bekend is wordt hierover gepubliceerd in de Oversteek en de nieuwsbrieven.

Informatie: Oversteek en nieuwsbrieven

Locatie: de KUBUS, Lelystad

Datum: donderdag 30 november 2023

15. Psalmen in de Advent



We koesteren inmiddels een traditie om psalmen te laten klinken in de Advent, een tijd van bezinning en inkeer, van bidden, hoop en verwachting.

Psalmen komen recht uit het hart, ze zijn moedig, opstandig, doen openhartig hun beklag bij God, uiten in felle bewoordingen hun mening over een medemens. Ze verwoorden ook wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven in tijden van wanhoop en tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.

Tijdens deze psalmenbijeenkomst, in de tweede Adventsweek, lezen we psalmen en beluisteren we hoe deze op muziek gezet zijn. We horen verrassende, stil makende, ontroerende en inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en verwachting.

Lijkt dit je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen in deze voor velen drukke tijd voor Kerstmis en mis deze unieke mogelijkheid voor bezinning en inkeer niet! Opgave graag, maar ook zonder ben je van harte welkom.

Begeleiding, informatie en opgave bij: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

Datum: woensdagavond 13 december 2023

Tijdstip: 19:00 tot ca 20:00 uur.

Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad

16. Katholieke Sociale Leer



In de katholieke traditie is er steeds bijzondere aandacht geweest voor die sociale kant van het gelovige leven. Het zogenoemde 'katholiek sociaal denken' heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een volwassen antwoord op grote maatschappelijke vragen wereldwijd. Juist omdat die rijke

denktraditie bij ons zo weinig bekendheid geniet, wil ik er in het komende seizoen graag aandacht aan besteden.

Uitgangspunt is de DOCAT, een toegankelijke vertaling van de sociale leer van de katholieke kerk speciaal voor de jongere generatie. Juist jonge mensen worden door paus Franciscus uitgenodigd om kennis te maken met de beginselen van de sociale leer. Het kan richting geven aan hun handelen en helpen bij de inzet voor een andere, meer rechtvaardige wereld.

In twee bijeenkomsten komen de vier beginselen van de sociale leer aan bod en is er aandacht voor een verantwoorde leefwijze die gericht op het behoud van de schepping. Aan de hand van een aantal fragmenten uit de documenten van de sociale leer gaan de deelnemers met elkaar in gesprek.

Begeleiding en informatie: diaken André van Boven

Datum: Bijeenkomst 1 woensdag 17 januari 2024

Bijeenkomst 2 donderdag 1 februari 2024

Plaats en tijdstip: Petruskerk, Lelystad, 19:30 uur

Kosten: € 2,50 (incl. koffie en thee).

Opgave: *per mail, uiterlijk op woensdag 3 januari 2024:*

a.vanboven@pastoraalteam.com

17. Zin in ouder worden!



Een titel die je de wenkbrauwen doet fronsen, want: oud worden wil iedereen, maar oud zijn niet!

Kun je zin vinden in ouder worden? Dat is dus de vraag.

Zoekend naar antwoorden kwam ik o.a. bij het boek *Eindelijk volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft* van Frits de Lange. U hoeft het zelf niet eerst te lezen, maar met dit boek als leidraad voor mijn inleiding hoop ik u nieuwsgierig te maken naar wat dan wel de zin van ouder worden is, of kan zijn. Alleen maar aftakeling? Of: ik ben nog net zo als toen ik 50 was, of... vul maar in.

Ook de Schrift is een bron van informatie en inspiratie om zin te ontdekken in het ouder worden.

Na de inleiding gaan we aan de hand van uitdagende vragen over het thema in gesprek.

Krijgt U er al zin in?

De lezing van vanavond is een bewerking van een inleiding die ik eerder hield voor KBO – Overijssel en voor de Karmelgroep in Almelo.

Graag tot woensdag de 24^e januari!

Begeleiding: Marie-José Dusseldorp

Datum: woensdag 24 januari 2024

Tijdstip: 20.00 uur - inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

18. Film in de kerk: 'DE ACHT BERGEN'



Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is chemicus, en gefrustreerd door zijn baan. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen, dat is waar ze elkaar ontmoetten, waar ze verliefd werden en waar ze trouwden in een kerkje aan de voet van de berg. Door deze gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, zelfs wanneer er tragische gebeurtenissen plaatsvinden. Het stadsleven vervult hun vaak met gevoelens van spijt dat ze niet voor een ander leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in het Noord-Italiaanse Val d'Aosta, waar het gezin

vanaf dat moment iedere zomer zal doorbrengen. De elfjarige Pietro raakt er bevriend met de even oude Bruno, die voor de koeien zorgt. Hun zomers vullen zich met eindeloze wandelingen door de bergen en zoektochten door verlaten huizen en oude molens, en er bloeit een ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op.

Informatie: Anne-Marie Swater: a.swaterbuijs1@gmail.com

Datum: dinsdag 20 februari 2024

Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: Ludgeruskerk, Dronten

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl of tel. 0321-312456

19. Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd



Veertigdagentijd, Vastentijd. Een tijd van bezinning, stilte en gebed.

Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere horizon. Waar gerechtigheid en vrede leeft. Een tijd ook om te trachten te groeien in barmhartigheid, een beetje meer

wijsheid misschien. Jezelf de vraag te stellen: Wie ben ik? Waar sta ik? Vanwaar vertrouw ik mijn hulp? Wie mag vertrouwen op mijn hulp?

Psalmen kunnen daarbij een leidraad bieden, een houvast. In Psalmen klinkt de schreeuw om hulp van de eenzame, de verdrukte, de vluchteling. Ook klinkt de oproep tot inkeer en omkeer.

Psalmen verwoorden wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven in tijden van wanhoop en tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.

Na de waardering voor de bijeenkomsten in 2023 willen we ook in de komende Veertigdagentijd weer zes keer bij elkaar komen op de woensdagavond om bezinnend met elkaar onderweg te gaan naar Pasen. We lezen Psalmen en luisteren hoe deze op muziek gezet zijn. We horen verrassende, stil makende, ontroerende en inspirerende momenten van geloof, wanhoop en hoop, verlangen en verwachting.

Lijkt het je wat, voel je dan uitgenodigd om te komen en mee te doen. Opgave graag, maar ook zonder ben je welkom.

Begeleiding, informatie en opgave bij: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

Data: woensdag 21, 28 februari, 6, 13, 20, 27 maart 2024

Tijdstip: 19:00 uur tot 19:45 uur

Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad

20. Mannen en spiritualiteit 'De Preek van de Leek'



Mensen met een visie uit allerlei sectoren werd gevraagd voor één keer hun persoonlijk verhaal of een actueel thema te verbinden met een bijbelverhaal.

In dit boek vind je opvallende, verrassende, inspirerende en tijdloze lekenpreken.

Voor dit seizoen kiezen wij acht nieuwe preken uit dit boek.

Het beloven weer boeiende gespreksavonden te worden.

Nieuwe deelnemers aan deze gespreksgroep zijn van harte welkom.

Informatie en begeleiding: Henny Bekhuis bekhuis-kint@planet.nl en Kees Dol keesmaike@gmail.com

Datums: de dinsdagen 27/2, 12/3, 26/3 en 9/4/2024

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten: €2,50 per avond (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

21. De Mattheus Passie



In de Veertigdagentijd denken wij aan het lijden van Jezus, veel Christenen vasten in die periode. Het is ook de periode waarin mensen de Mattheuspassie thuis beluisteren, of naar een uitvoering gaan. De Mattheuspassie vertelt over de laatste dagen van Jezus. Bach zette dit verhaal van verraad,

veroordeling en liefde op muziek. U zult vast en zeker de Oversteek jaargang 15-4, 2022-2023 hebben gelezen. Daarin vertelde ik al iets over de hertaling door Jan Rot en hoe raak dit gedaan is, maar ook hoe deze soms schuurt met de originele tekst.

In de komende veertigdagentijd wil ik graag met u op een avond naar deze bijzondere muziek luisteren en bekijken hoe Jan met de oude teksten aan het werk is gegaan.

Jan Rot werd kerstnacht 1957 geboren in Makassar (toen nog Celebes daarna Sulawesi), Indonesië, zijn vader was daar zendingsarts, in 1969 ging het gezin naar Nederland. Hij was zanger, componist, tekstdichter en columnist. Hij bracht lp's en cd's uit, maar succes had hij vooral met het vertalen van hits van anderen en het hertalen van beroemde werken uit de klassieke muziek. In 2006 kwam Rot met een "hertaling" van de Matthäuspassion van Bach. Deze cd-uitvoering, door het Residentie Bachkoor op het label "Deutsche Grammophon" uitgebracht stond rond de paasweek wekenlang op 1 in de MegaAlbumChart, hetgeen als heel bijzonder wordt gezien voor een album met klassieke muziek. De verkoopcijfers van deze cd leverden Rot zijn eerste gouden plaat op en veel goede recensies.

We gaan met elkaar luisteren naar de muziek en bespreken en vergelijken de heel verschillende teksten. Is het een verbetering of houden we meer van het vertrouwde?

Informatie en begeleiding: Tony Merkelbach

Datum: woensdag 6 maart 2023

Tijdstip: 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten: €2,50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

22. Film in de kerk: 'A MAN CALLED OTTO'



'A Man Called Otto' is gebaseerd op de komische en ontroerende New York Times-bestseller en vertelt het verhaal van Otto Anderson (Tom Hanks), een norske weduwnaar met vastgeroeste gewoonten. Wanneer er een druk jong gezin naast hem komt wonen, krijgt hij te maken met de goedgebekte en hoogzwangere Marisol. Uiteindelijk ontstaat er een wonderlijke vriendschap die Otto's leven op zijn kop zet.

Een remake van de Zweedse film 'En Man Som Heter Ove' uit 2015.

Informatie: Anne-Marie Swater: a.swaterbuijs1@gmail.com

Datum: dinsdag 16 april 2024

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten € 2.50 (incl. koffie/thee)

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

23. 3e Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi avond



Drie uur van niet geleide meditatie met op de achtergrond Gregoriaanse muziek. En dat in een sacrale sfeer met veel wierook en kaarslicht.

Deze meditatie wordt gestreamd via

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>; u

kunt dus ook thuis kijken en luisteren. U bent van harte welkom!

Informatie/begeleiding: Adri Appelman a.j.w.appelman@treavalon.nl of tel. 0320-241556, André van Baalen, Anton Wevers

Datum: zaterdag 20 april 2024

Tijdstip: van 20.00 uur tot 23.00 uur

Plaats: Petruskerk, Lelystad

Kosten: geen

24. De Torenkamergesprekken IV: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!



In het komende seizoen 2023-2024 vinden er, op maandagavond, weer drie Torenkamergesprekken plaats. Het thema is 'Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!'. Wat er zoal ter sprake komt: de overgave van je eigen leven of dat van een ander aan wie of wat dan ook. Maar het is veel ruimer: bijvoorbeeld het (niet) kunnen omgaan met ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Het maximale aantal deelnemers is 8 en de deelnemers dienen in principe alle avonden aanwezig te zijn.

Begeleiding: Adri Appelman.

Datums: maandag 6/5, 13/5 en 20/5/2024.

Plaats/tijdstip: Torenkamer Petruskerk Lelystad van 20.00 – 22.00 uur

Kosten: € 2,50 per avond (incl. koffie/thee)

Opgave: a.j.w.appelman@treavalon.nl (Adri Appelman) of 0320 241556



ANDERE HERBRONNINGS MOGELIJKHEDEN

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland (VGF) JAAROVERZICHT 2023 – 2024



18-sep	19.30 uur	Film: Zee van tijd	Lelystad	€ 10
01-okt	10.00 uur	Geweldloze Communicatie	Dronten	vrije gift
29-okt	16.00 uur	Literair concert	Lelystad	€ 10
09-nov	20.00 uur	Luther de antisemitist	Dronten	€ 10
10-dec	10.00 uur	Kerstverhaal	Lelystad	vrije gift
21-jan	10.00 uur	Geloof kwijt	Dronten	vrije gift
08-feb	20.00 uur	Joodse Invloeden op muziek	Dronten	€ 10
25-feb	10.00 uur	Schatgraven	Lelystad	vrije gift
14-mrt	20.00 uur	Biologisch boeren	Lelystad	€ 10
20-mrt	19.00 uur	Zangworkshop	Lelystad	€ 10
31-mrt	10.00 uur	Opstandingsverhaal	Lelystad	vrije gift
16-apr	20.00 uur	Gedichten	Dronten	€ 10
7 & 14 mei	19.30 uur	Sacrale dans	Dronten	€10 p.k.
6-juli	15.00 uur	Excursie	Zeewolde	presentje

Alle informatie staat op www.eigentijdsgeloven.nl

Locaties: Theater Posa, Kempenaar 01-10, Lelystad
Odd Fellowhuis, De Ketting 6, Dronten
Kosten koffie en/of thee € 1,-.

Graag aanmelden voor een programma zodat we kunnen besluiten of het door kan gaan in verband met de kosten en de belasting van degene die het programma komt brengen.

Geloofsproeverij0320 van de Protestantse Gemeente Lelystad



Geloofsproeverij0320 is een nieuw initiatief binnen de Protestantse Gemeente Lelystad (Ontmoetingskerk). Met Geloofsproeverij0320 willen we mensen uitdagen het geloof te verkennen en verdiepen, zodat het (meer) betekenis krijgt in hun persoonlijk leven en in relatie tot de samenleving waar zij deel van uitmaken.

We hebben als wens om mensen te laten proeven aan het geloof en de kans te bieden om in aanraking te komen met uiteenlopende geloofsthema's die aansluiten bij algemene maatschappelijke ontwikkelingen maar ook bij persoonlijke vragen en interesses.

De activiteiten zijn uiteenlopend van aard. Denk aan een doe-activiteit (excursie/bezoek aan een museum, boekbespreking), een lezing of presentatie over een actuele thema in bijbels perspectief en dat wat ons wordt aangereikt. Ons programma is niet voor een jaar vastomlijnd. We plannen vooruit, maar er is altijd ruimte iets in te passen dat spontaan voorbij komt, mits het te organiseren valt. We streven er naar minimaal 5 activiteiten per jaar aan te bieden. Activiteiten worden vermeld op www.pg-lelystad.nl, als nieuwsbericht en in de agenda.

Onlangs hebben we een goed overleg gehad met de Stuurgroep Volwassenencatechese van de Norbertusparochie. We hebben afgesproken elkaar te informeren over de activiteiten, die dan vervolgens hun weg kunnen vinden naar de eigen achterban. Het is nadrukkelijk ook de wens om samen of met meerdere geloofsgemeenschappen activiteiten te organiseren die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Een eerste resultaat daarvan zien we op 30 november 2023 met de theatervoorstelling 'In Gods Naam' door Bastiaan Ragas. *"In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas neemt je mee door de Bijbel met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapende kwetsbaarheid en confronterende dialogen"*.

Wij (Volwassenencatechese en Geloofsproeverij0320) geloven in samenwerking en hopen voor u boeiende activiteiten te organiseren.

Namens Geloofsproeverij0320 van de Ontmoetingskerk, Jan Gommer



HERBRONNINGS- EN INSPIRATIE-WEBSITES

1. www.aartsbisdom.nl
2. www.abdijvanberne.nl
3. www.abdijvanegmond.nl
4. www.adveniat.nl
5. www.barmhartigheid.nl
6. www.berneboek.com
7. www.bijbelmuseum.nl
8. www.catharijneconvent.nl
9. www.debezieling.nl
10. www.dominicanenzwolle.nl
11. www.dominicusamsterdam.nl
12. www.eigentijdsgeloven.nl
13. www.ikonenmuseumkampen.nl
14. www.jck.nl
15. www.katholiek.nl
16. www.kinderwoorddienst.nl
17. www.kro-ncrv.nl/programmas/de-verwondering
18. www.nieuwwij.nl
19. www.pg-lelystad.nl
20. www.rkkerk.nl
21. www.skandalon.nl
22. www.sporevangod.nl
23. www.stichtingpardes.nl
24. www.theologie.nl
25. www.volzin.nu



OVERZICHT AANBOD ACTIVITEITEN 2023-2024

Nr.	activiteit aanduiding	dag vd week	aantal dag delen	start	plaats	blz
1	Rond de schrift	wo.	8 av.	13/9	Ludgeruskerk	6
2	Impulsavond 'Licht in de morgen'	wo.	1 av.	20/9	Ludgeruskerk	6
3	Film in de kerk 'After Life'	di.	1 av.	26/9	Petruskerk	7
4	Geloofsdoek maken: 'Sterke vrouwen in de Bijbel'	wo.	7 ocht.	27/9	Petruskerk	8
5	Impulsavond "De Missionaire Parochie"	wo.	1 av.	4/10	Petruskerk	8
6	Ontmoetingen rond Paus Franciscus	Do.	5 av.	5/10	Petruskerk	9
7	2e Taizé meditatie	za.	1 av.	7/10	Petruskerk	10
8	Ester. Ik die verborgen ben	di.	9 ocht.	10/10	Petruskerk	11
9	Het veelkleurige verhaal van Jozef	do.	9 av.	9/10	Petruskerk	12
10	Vriend voor het Leven	di.	5 ocht.	30/10	Petruskerk	13
11	Film in de kerk; 'The Letter'	wo.	1 av.	15/11	Petruskerk	13
12	Leven in het Woord: Bibliodrama	do.	6 ocht.	16/11	Ludgeruskerk	14
13	Jozefgroep. De vrouwen van Jezus van Nazareth	wo.	4 av.	22/11	Petruskerk	15
14	In Gods naam	do.	1 av.	30/11	De Kubus	16
15	Psalmen in de Advent	wo.	1 av.	13/12	Petruskerk	17
16	Katholieke Sociale Leer	wo. do.	2 av.	17/1	Petruskerk	17



Vervolg AANBOD ACTIVITEITEN 2023-2024

Nr.	activiteit aanduiding	dag vd week	aantal dag delen	start	plaats	blz
17	Zin in ouder worden	wo.	1 av.	24/1	Petruskerk	18
18	Film in de kerk: 'De Acht Bergen'	di.	1 av.	20/2	Ludgeruskerk	19
19	Psalmen in de Veertigdagentijd	wo.	6 av.	21/2	Petruskerk	20
20	Mannen en Spiritualiteit: 'De Preek van de Leek'	di.	4 av.	27/2	Petruskerk	21
21	De Mattheus Passie	wo.	1 av.	6/3	Petruskerk	21
22	Film in de kerk: 'A man called Otto'	di.	1 av.	16/4	Petruskerk	22
23	3e Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi avond	za.	1 av.	20/4	Petruskerk	23
24	De Torenkamergesprekken IV: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!	ma.	3 av.	6/5	Petruskerk	23
	Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland (VGF) jaaroverzicht 2023 – 2024					24
	Geloofsproeverij0320 van de Protestantse Gemeente Lelystad					25
	Herbronnings- en inspiratie-websites					26