

# DE OVERSTEEK

START SEIZOEN

PAROCHIEBLAD NORBERTUSPAROCHIE

JAARGANG 16-1  
2023-2024

Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas



## INHOUDSOPGAVEN

5	PASTORALE COLUMN
6	DE GROT
8	VRIJ OM TE KIEZEN
10	Weg gegeven zonder Moeite
11	TAIZE
12	LOURDESREIS 2023
13	COLUMN APPELMAN
15	VAN HET PAROCHIEBESTUUR
16	VIERINGENROOSTER
18	VREDESWEEK
19	BEDEVAART KEVELAER
20	GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
29	HERBRONNEN

### VERSCIJNINGSDATA DE OVERSTEEK

21 nov	06 dec	16-2	Advent/ Kerst/ Nieuwjaar
16 jan	31 jan	16-3	Aswoensdag/ Vasten
05 mrt	20 mrt	16-4	Pasen
23 april	08 mei	16-5	Hemelvaart/ Pinksteren
25 juni	10 juli	16-6	Vakantie
27 aug	11 sept	17-1	Start seizoen

# ZIEKENZALVING (OF -ZEGEN) UITVAART

**Biddinghuizen** 06-305 011 20 Ina of  
Els 06-128 139 83

**Nunspeet/Elburg/'t Harde** 06 557 372 85

**Dronten** (0321) 312 456

**Lelystad** (0320) 250 010

**Swifterbant** (0321) 322 062 / 06 386 353 93 Mw. M. Vette of  
Mirjam Kemps-van Berkum tel. 0321 -322 915 / 06 831 185 68

## Team van pastores

**Pastoor Drs. A.J. Huitink** priester (vrijdag vrij)

tel. 06-20570669

a.huitink@pastoraalteam.com

**Pastor Drs. J.M. Scholten** priester (donderdag vrij)

tel. 06 - 311 793 54

j.scholten@pastoraalteam.com

**Diaken Drs. A.P. van Boven** (maandag vrij)

tel. 06 - 575 411 73

a.vanboven@pastoraalteam.com

## Secretariaat Norbertusparochie

Openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen  
van 9.00 tot 12.00 uur

**Mevrouw C. Dijkhof – Hoekstra**

secretariaat@parochienorbertus.nl

tel. 0321-312 456

## Bestuur

Tel. 06 50 99 28 12 (secretaris F.A.J. Renne)

**Pastoor drs. A.J. Huitink** - voorzitter

a.huitink@pastoraalteam.com

**Dhr. A. Merkelbach** -technisch-voorzitter

vicevoorzitter@parochienorbertus.nl

**Dhr. E.A.M. Staes** - secretaris

secretaris@parochienorbertus.nl

**Dhr. F.A.J. Renne** - penningmeester

penningmeester@parochienorbertus.nl

**Dhr. P.P.J.M. Cryns** - Adviseur gebouwen lid.

paulcryns@parochienorbertus.nl

**Mvr A.C. Cryns-Hop** - communicatie

communicatie@parochienorbertus.nl

## DE OVERSTEEK

**Parochieblad H. Norbertusparochie**

Jaargang 16- nummer 1 2023

Verschijnt 6x per jaar papier oplage: 1390

Volgende uitgave: 06 dec 2023

Thema: Advent Kerst Nieuwjaar

Uiterlijke kopijdatum: 21 nov 2023

**Contact**

Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten

redactie.deoversteek@parochienorbertus.nl

**Reacties over de TOEZENDING uitsluitend per e-mail naar:**  
[bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl](mailto:bezorging.deoversteek@parochienorbertus.nl)

**Redactie:** Sandra Cryns en André van Boven

**Vormgeving:** Sandra Cryns en de redactieleden

**Illustratie Achterkant:** Felix Guérain [www.felixguerain.com](http://www.felixguerain.com)

**Drukwerk:** Zalsman [www.zalsman.nl](http://www.zalsman.nl)

### Van de Redactie

Wat gaat de tijd soms toch snel, zo is het vakantie en zo is de vakantieperiode weer voorbij voor velen van ons.

Wij hopen dat u een mooie tijd hebt gehad met mooie herinneringen. Als redactie van de Oversteek hebben wij de draad ook weer opgepakt en zoals u kunt zien, is deze Oversteek goed gevuld waarbij de reisverslagen naar Lourdes en Kevelaer niet mogen ontbreken.

Maar zoals u van ons gewend bent beginnen we altijd met een bijdrage van het pastoresteam waarbij Pastoor Huitink ingaat op de verdergaande digitalisering in onze samenleving en hebben we de bekende bijdrage van ons parochiebestuur.

Tevens is er aandacht voor de werelddag van de migrant en de vluchteling alsook de vredesweek.

En is de geloofsgemeenschap in Lelystad een Taize viering aan het voorbereiden waarbij wij allen van harte zijn uitgenodigd.

Tot slot gaan wij in dit nummer dan toch echt afscheid nemen van de Column Norbert. Na vele columns heeft Norbert ons weten te inspireren en vanuit de redactie willen wij Norbert bedanken voor zijn jarenlange trouwe bijdrage aan onze Oversteek. Uiteraard zijn er nog meer mooie verhalen te lezen en alle geloofsgemeenschappen hebben ook weer hun bijdrage geleverd met veel mededelingen en activiteiten voor de komende periode.

Veel leesplezier toegewenst



*Digitalisering op het platteland in covidtijd (Rwanda)*



## PASTORALE COLUMN

### "T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER..."

De zomermaanden lopen ten einde en de dagen vullen zich weer met de normale taken en verantwoordelijkheden. Wat het weer betreft hebben we zo'n beetje allerlei weertypes doorgemaakt. Niemand kon eraan ontkomen. Niet in ons eigen land, maar ook niet verder weg. Het klimaat houdt ons bezig. Ik moet voorzichtig zijn om niet te vervallen in de vermeende beleving dat het 'vroeger beter was'. Weet u nog, koude winters met veel ijs en sneeuw, prachtige lentes die uitnodigden tot mooie fiets-en wandeltochten, de grote schoonmaak of de heerlijke zomers waarin we meer dan anders buitenshuis aten en dronken in de tuin of op het balkon. Meer dan ooit was er een gevoel van saamhorigheid met de mensen, jong en oud, in de straat. Alleen als het echt regende was het voor ons, als kinderen, niet leuk. Je moest dan binnenblijven. Waar we anders dagenlang als buurkinderen speelden in de speeltuin, was zo'n regendag een grote dag van somberheid. Maar bij het eerste zonnestraaltje renden we weer naar buiten om met elkaar te gaan spelen. Dat deden we als vanzelf. Er was geen sprake van computers of telefoons waarmee we elkaar konden bereiken. We hadden, denk ik, een soort innerlijke mogelijkheid om verbonden te zijn met elkaar. We hoefden alleen maar naar buiten te kijken en in no time was iedereen er.

Die jaren zijn voorbij en we mogen vandaag de dag genieten van alle nieuwe en technologische ontwikkelingen. Dat is een zegen, maar vaak ook een last.

Het is precies die 'natuurlijke' verbondenheid die is overgenomen

door de electronica die we bijna allemaal onder handbereik hebben. De meest geavanceerde apparatuur van toen waren de radio, telefoon en televisie. Hoewel ik ook vandaag de dag veelvuldig en uitgebreid gebruik maak van de moderne techniek ontkom ik er niet aan, dat ik mij vaak afvraag of ik echt niet zonder kan? Zou het de saamhorigheid ten goede komen? Zou ik mijn ambt als pastoor beter kunnen beoefenen? Alles is zo enorm digitaal geworden waardoor het zo gemakkelijk is geworden om je te onttrekken aan een werkelijk fysiek contact met de naaste.

Hoe kan ik, ondanks dat ik gebruik maak van de moderne techniek, voorkomen dat ik mijn parochianen niet werkelijk kan ontmoeten?

Of om de vraag maar eens te stellen, waarmee dominee Gremdaat zijn preekjes altijd begint: 'kent u dat gevoel? Ik denk wel eens dat alle moderne technieken tussen mensen in is komen te staan. We mailen en appen ons een slag in de rondte. Zo werd ik er door een redacteur gelukkig aan herinnerd via de mail, dat het mijn beurt is om deze column te schrijven. Het schema had ik niet bij de hand en was dan ook blij dat ik van een redacteur een herinneringsmailtje ontving.

Er zijn allerlei excuses te bedenken waarom we steeds meer gebruik maken van de sociale media. De omvang van de drie parochies is zo groot, de afstanden dwingen tot gebruikmaking van het internet. Het pastoraal team is maar klein en we kunnen niet meer aan alle wensen voldoen. De pastor is allang niet meer de spin in het parochie web. Parochianen pakken gelukkig

veel zaken op en ik zie dat in alle gemeenschappen er sprake is van onderlinge verbondenheid. Daar ben ik heel dankbaar voor. Het pastoraat is dus ook sterk veranderd. Geen pastor meer die je in stad of dorp op de fiets of wandelend tegenkomt. Wat betekent dit voor de toekomst als het pastoraal team verder krimpt? Ik ben niet somber ingesteld gelukkig. Ik kan genieten van de initiatieven die her en der ontstaan. Toch bekruipt mij ook het gevoel dat we de neiging hebben te veel naar binnen te kijken. Daarom juich ik het synodale proces dat door paus Franciscus is ingezet zeer toe. Niet alleen maar druk zijn met het hier en nu en het organiseren van allerlei lokale activiteiten, maar ook luisteren naar elkaar en nadenken over de betekenis van de tekenen van deze tijd voor ons als Kerk. Niet alleen binnen de eigen lokale en vertrouwde kring maar over grenzen heen durven luisteren en denken. De goede oude tijd is voorbij en we moeten oppassen dat we ons daar niet door laten belemmeren om aan de nieuwe toekomst te denken. Hierbij denk ik aan wat paus Johannes XXIII met een zucht van verlichting zei toen hij een bezoek bracht aan de oecumenische broedergemeenschap van Taizé. Hij zag een mooie gemeenschap die hij betitelde met: 'een nieuwe lente'. Die nieuwe lente is ook voor ons aangebroken. Binnenkort zullen pastoraal team en parochiebesturen het conceptbeleidsplan presenteren. Iedereen wordt uitgenodigd om, onder aanroeping van Gods heilige Geest, aan te sluiten om zijn/haar bijdrage te leveren de nieuwe lente te verwelkomen. Immers: die mooie zomer is voorbij!

*Pastoor Ton Huitink*



## DE GROT

Terwijl ik nadenk waarover ik zal schrijven, valt mijn oog op een collage van foto's die boven mijn bureau hangt. Het is een collage, die ik maakte ter gelegenheid van de 85<sup>e</sup> verjaardag van mijn tante Diny. In het klooster waar ze woonde was ze soeur Marie- Liduine. Ze was op haar 34<sup>e</sup> ingetreden bij de zusters Franciscanessen van Etten-Leur, na gewerkt te hebben in de verpleging en het onderwijs. Ik ben naar haar vernoemd zelfs. Ze was de oudere zus van mijn vader. Mijn vader had nog een (half)zus, Clarentia, die veel eerder al, in hetzelfde klooster was ingetreden.

In die tijd was het voor de zusters niet toegestaan op bezoek te gaan bij de familie. Wij gingen dus één keer per jaar bij de beide zusters op bezoek, als we logeerden bij een broer van mijn vader, die ook in Etten-Leur woonde. Mijn vaders oudste broer woonde met zijn gezin in Oud-Gastel, tevens het geboortedorp van mijn vader. Ook zij gingen altijd mee op kloosterbezoek.

Ik kan zo de geur oproepen die hing in de kloostergangen. De grote trap met in de hoek een beeld van de H. Franciscus. De lange overdekte galerij met glas in lood, die leidde naar wat de zusters de kapel noemden, maar toch echt een flinke kerk was. In de hoogtijdagen gingen er honderden zusters ter kerke. Achter in de hoek het grote Mariabeeld, waar we, vaste prik, een kaarsje opstaken.

De bezoekkamers met een grote tafel in het midden met zo'n welbekend 'perzisch' tafelkleed. Het blad met thee, koffie, fris, chocola en koekjes in de hoek op een tafel.

Op het dressoir een spaarpot in

de vorm van een negerkop met aan de zijkant een hendel, die een hand naar de mond van de spaarpot bracht, want de bedoeling was dat je geld doneerde voor de missie. *Ik realiseer me, dat zo'n spaarpot nu op geen enkele manier mogelijk zou zijn!*

Wij kinderen konden er fijn mee spelen, maar er was natuurlijk een eind aan de vrijgevigheid, van mijn vader en zijn broers. Als we nog verder wilden 'doneren' schudde mijn oom, tot grote hilariteit, de spaarpot leeg en konden we weer opnieuw beginnen

Als we klaar waren met koffie en thee begon de wandeling in de tuin.

We liepen de grote of de kleine omgang met aan weerszijden de grote kastanjabomen.

**Hoogtepunt was ook een bezoek aan de grot, een op bijna ware grootte replica van de grot in Lourdes.**

**Het was mijn eerste kennismaking met de grot en met Bernadette. Maar niet alleen door de grot, kwam Lourdes voor mij tot leven. Ook, omdat er op zolder van het klooster een klein museum was, waar vanuit alle windstreken van alles was verzameld, meegebracht door zusters, die in de missie werkzaam waren.**

**In het midden van het museumje stond een maquette van de Rosaire, de grote kerk in Lourdes en waarachtig in de toren**

**was een klokkenspel, dat 'Te Lourdes op de bergen' speelde.**

**Een heilige plek in mijn beleving. Jaren later was ik mijn gezin als toerist in Lourdes, en helemaal onthutst, dat je daar ook bij de Mc Donalds kon eten. Dat paste absoluut niet bij mijn beeldvorming!**

Ik herinner me de zelfvoorzienendheid van de zusters. Er was een slagerij, een bakkerij en alle groenten en fruit kwamen uit eigen tuin en boomgaard. Het zelf gebakken brood was heerlijk!

Aan het einde van de dag mochten alle kinderen een door de zusters zelf gemaakt cadeautje uitzoeken. Het feest compleet!

Ik spreek over de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Er was nog sprake van een bloeiende kloostercultuur, maar de veranderingen dienden zich al aan.

Onderwijs en verpleegzorg waren de belangrijkste taken, maar

geleidelijk aan werden die taken overgenomen door de seculiere maatschappij. In de jaren zeventig tot nu, nam de deelname aan de kerk dramatisch af en kwamen er geen nieuwe zusters meer bij.

En nu bestaat dit klooster, en vele andere, niet meer. Ze bestonden als een zucht in de tijd, vanaf rond

1850, toen de katholieke emancipatiebeweging op gang kwam en deze kloosterordes zich nuttig konden maken in het onderwijs en de zorg. Dat hebben ze ook trouw gedaan, al waren er, zo weten we nu, ook excessen! Ik besef dat velen heel andere ervaringen, pijnlijke vooral, hebben aan dezelfde kloosters. Ik hoop dat ze mij toestaan mijn mooie herinneringen te koesteren en de positieve ervaringen van het kloosterleven hier te beschrijven, zoals ik ze als kind, en later als volwassen bezoeker, mocht beleven.

*Anne-Marie Swater*





**VRIJ  
OM  
TE  
KIEZEN  
VOOR  
MIGREREN  
OF  
BLIJVEN**

*Werelddag van Migrant en Vluchteling*

Op zondag 24 september viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de 109<sup>e</sup> keer de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Die dag werd ingesteld vóór de eerste wereldoorlog toen veel Italianen, waaronder de familie Bergoglio, de armoede in hun vaderland ontvluchtten. Ook uit Nederland zijn massaal mensen geëmigreerd in de hoop op een betere toekomst elders. Inmiddels is een kabinet ten val gekomen over de vraag of gezinshereniging van vluchtelingen een principieel mensenrecht is of een praktisch probleem. Welk standpunt neemt de kerk in over migratie?

Franciscus' eerste reis als Paus was in 2013 naar Lampedusa. Op dit kleine Italiaanse eiland, dichtbij Tunesië komen veel berooide en wanhopige vluchtelingen aan in wrakke bootjes. Maar er komen ook velen níet aan. Op een altaar dat bestond uit zo'n omgekeerd bootje droeg de Paus de mis op voor de talloze naamloze verdrinken mannen, vrouwen en kinderen. In paars kazuifel vroeg hij vergeving voor alle



wetten en beslissingen die ertoe leiden dat dit maar blijft gebeuren. "Una vergogna! Een schande! Adam waar ben je? Kaïn, waar is je broer?" De paus stak de inwoners van Lampedusa een hart onder de riem die ondanks alles de helpende hand toe blijven steken. Want alleen moed en solidariteit, mensen die niet weggijken, bieden een tegenwicht tegen "de welzijns cultuur waardoor we alleen aan onszelf denken. We leven in zeepbellen. Ze zijn misschien mooi maar ze stellen niets voor. Ze zijn de illusie die de onverschilligheid doorgeeft aan anderen. In deze wereld van mondialisering hebben we de **onverschilligheid** geglobaliseerd."

In zijn boodschap voor 24 september pleit de paus voor het recht om niet te **moeten** emigreren: 'Het betreft hier een recht dat nog niet wettelijk is vastgelegd, maar dat van fundamenteel belang is. De wereldwijde hulpbronnen zijn niet onbegrensd. Zodoende hangt de ontwikkeling van de economisch armste landen af van het vermogen tot samen delen dat wij tussen alle landen tot stand kunnen brengen.

Zolang dat recht niet gerealiseerd is, is pastorale en praktische zorg geboden. "Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht" (Mat. 25, 35-36). 'Deze woorden klinken als een voortdurende vermaning om in de migrant niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt'.

### Synodale weg

De Paus ziet de reis van migranten ook als de reis van ons allemaal: 'De synodale weg die de kerk is ingeslagen brengt ons ertoe in de meest kwetsbare personen – en onder hen zijn veel migranten en vluchtelingen – bijzondere reisgenoten te zien. We moeten van hen houden en voor hen zorgen als broeders en zusters. Alleen door samen op weg te zijn zullen wij ver kunnen gaan en het gemeenschappelijke doel van onze reis bereiken.'

*God, almachtige Vader,  
geef ons de genade ons ijverig in te zetten  
ten gunste van gerechtigheid, solidariteit en vrede,  
opdat al uw kinderen de vrijheid wordt gegarandeerd om te  
kiezen voor migreren of blijven.*

*Geef ons de moed  
alle gruweldaden van deze wereld aan te klagen,  
te strijden tegen elk onrecht  
dat de schoonheid van uw schepselen  
en de harmonie van ons gemeenschappelijk huis verminkt.*

*Ondersteun ons met de kracht van uw Geest,  
opdat wij uw tederheid voor iedere migrant  
die Gij op onze weg plaatst, kunnen tonen  
en in alle harten en in elke omgeving  
de cultuur van ontmoeting en zorg uitdragen.*

*Amen.*



Lees op [Thomasakempisparochie.nl/vluchtelingen](http://Thomasakempisparochie.nl/vluchtelingen):

De volledige boodschap en preek van de paus en een interview met een jongere uit onze parochie die op Lesbos werkte in een vluchtelingenkamp

# WEG GEVEN ZONDER MOEITE

Iemand vroeg Jezus wat hij moest doen om het eeuwig leven te verwerven. Hij had de geboden van jongs af onderhouden. Wat hij nog méér moest doen. "Als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef het aan de armen." Daarop ging de jongeman bedroefd heen .... want hij bezat veel. (Mt 19:16-22) Een confronterend verhaal. Je zekerheden moeten weggeven, dat kost moeite. En wie zijn eigenlijk die armen? In een ander verhaal stelt Jezus een arme weduwe ten voorbeeld aan zijn leerlingen. Hoewel rijke mensen iets van hun overvloed geven, gooit zij 2 muntjes in de offerkist die zij voor haar levensonderhoud maar met moeite kan missen.

Voor veel mensen op de wereld is voedsel, water, gezondheidszorg enz. niet vanzelfsprekend. Maar ook onze regering werd onlangs gewaarschuwd: er zijn in Nederland al bijna een miljoen mensen die leven onder de armoede grens. Niet méé kunnen doen in deze samenleving dat is ook: als enige in de klas niet tracteren als je jarig bent, geen telefoon/wifi om te communiceren, je kind 'ziek' melden als er een excursie is. Natuurlijk zijn er uitkeringen, toeslagen, voedselbanken. En er is zelfs een personeelstekort! Maar veel zzp'ers en werknemers in flexcontracten, boeren studenten en ondernemers met schulden wérken wel maar kunnen daar hun rekeningen niet van betalen.

*"Gelukkig de mens die weggeeft en leent." Ps. 112*

## Ontspullen

Hoeveel bezit je eigenlijk in huis hebt, merk je vaak pas als je moet opruimen. Wie kleiner moet gaan wonen of ruimte in huis wil maken voor iemand, wil van zijn spullen áf. Er zijn kringloopwinkels, rommelmarkten en afvalbrengrstations. Je laat alles door je handen gaan en allerlei herinneringen komen boven. Muziekcassettes en videobanden zijn ingehaald door de technologische vooruitgang, maar hoeveel kinderen zouden blij zijn met goed en compleet speelgoed dat nu op zolder staat.

Blij word je zelf als je iets mag (!) weggeven aan een ander. Als iemand er wat aan heeft, jou verlost van je spullen die zo een tweede leven krijgen. Voor jongeren is 'vintage kleding' eerder hip dan beschamend. En gratis weggeefhoeken op internet zijn nog makkelijker dan het prikbord bij de supermarkt. De parochie in Lelystad heeft er zelfs een prikbord voor.

## Waardigheid

Met afdankertjes zijn "de armen" echter niet geholpen: recht op een menswaardig bestaan staat voorop. En dus moet niemand zo genoemd worden: je bént immers niet wat je bezit of tekort komt. Daarom vond ik de titel ontroerend van een geprint [document](#) dat ik achterin een kerk zag liggen: "Handige websites voor gezinnen die het even zuinig aan moeten doen". Het is geschreven door een ervaringsdeskundige en iemand had bedacht het te printen en op de foldertafel te leggen. Kleine moeite, maar het doet iets met je als je dit ziet: deze kerk heeft hier oog voor, hier gaat het niet alleen om theorie. Trouwens, ook veel alleenstaanden zouden deze tips kunnen waarderen.

## Gratis méér geld schenken

Tenslotte een tip over het weggeven van geld. Nu we minder vaak contant geld op zak hebben en wel vaak een telefoon met apps, is het installeren van de Givt app een kleine moeite. Je selecteert uit een lijst aan welk goed doel, of welke kerk je wil geven. Dat kan ook met QRcodes (zie website: [collecteren](#)) en het is anoniem. Desondanks kan de app voor jezelf wel een lijst maken van alle goede doelen die je gesteund hebt en dat geldt als bewijs om je giften deels van de belasting af te trekken.

Nog beter, gratis, en héél weinig moeite, is het vastleggen van een [periodieke overeenkomst](#). Je downloadt een formulier, vult in welk bedrag je 5 jaar of langer wil schenken aan een goed doel of kerk met de [ANBI](#) status, stuurt het op en maakt elk jaar zelf het bedrag over. Voordeel is dat zulke giften niet deels (drempel enz) maar voor 100% aftrekbaar zijn van de belasting. Als je wil kun je dat voordeel besteden aan het verhogen van je gift, terwijl die jou netto evenveel kost. Op [anbi-rekentool](#) zie je meteen hoeveel dat scheelt. En op [schenken](#) vind je het formulier en alle uitleg.

## Goede voornemens

Hoe het met de bedroefde rijke jongeling is afgelopen weten we niet. Maar we krijgen zelf elke dag een kans om iets te doen met ons geloof in de Heer, met onze talenten en ook met wat we bezitten. Tussen vandaag en het eind van dit belastingjaar eens zo'n overeenkomst vastleggen? Die givt app eens gebruiken? De komende maand eens wat spullen weggeven? Bij een 'impulsaankoop' eens bedenken wáár en hoe lang je het wil bewaren? In ieder geval kunnen we met dankbaarheid genieten van wat het leven ons geschonken heeft. En dóórgeven aan anderen met een gul hart.

*Diaken Michael Buijckx*

Lees meer op: [Thomasakempisparochie.nl/weggeven](http://Thomasakempisparochie.nl/weggeven)

*Wie zich laat raken*

*door het overlevingsgevecht*

*van de allerarmsten*

*– voor hem wordt alles anders.*

*Hij denkt en handelt anders.*

*Bemint anders.*

*Gelooft anders.*

*Niets is nog hetzelfde meer.*

*Al het vroeger vertrouwde is vreemd*

*en soms zelfs vijandig geworden.*

*Karel Staes.*

# TAIZÉ



Taizé is een klein dorp in de Bourgogne in Frankrijk, met ongeveer 200 bewoners. De gemeenschap van Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap, opgericht in 1940 door Roger Schutz, later vooral bekend geworden als Frère Roger. Het doel van de gemeenschap is bij te dragen aan de eenheid van christenen en aan vrede onder mensen. Verzoening, eenvoud en gemeenschap staan centraal in de communiteit, die een honderdtal broeders telt uit meer dan 30 landen, katholiek en van verschillende protestantse afkomst. Niet alle broeders wonen hier, ze wonen verspreid over de wereld waar ze kleinere, soms tijdelijke, gemeenschappen vormen, bijvoorbeeld in achtergebleven gebieden. Ze leven er onder de armen, zijn er voor straatkinderen, gevangenen, stervenden, mensen die in de steek werden gelaten, brengen tijd door met vluchtelingen. Het zijn in de loop der jaren vooral jongeren geweest die in grote aantallen naar Taizé kwamen. Vanaf de jaren 60 is dat enorm gaan groeien en is het dorp uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor jongeren uit de hele wereld. Ze nemen er deel aan de gebedsvieringen (3x per dag), de eenvoudige maaltijden, er is tijd voor bezinning, discussie, gebed, stilte, er worden ervaringen uitgewisseld. In de zomer en rond Pasen zijn er duizenden aanwezig. Hoe ziet zo'n Taizé viering er uit? Als je van buiten naar binnen komt, is op borden al te lezen dat er om stilte gevraagd wordt. Eenmaal binnen zoek je een plekje: langs de wanden kun je op een bank of op een brede trap gaan zitten, maar de meeste jongeren zitten op de grond, met of zonder een van de houten knielkrukjes die volop in de ruimte te vinden zijn. Even later komen druppelsgewijs de broeders binnenlopen. Er is muziek. We kennen bijna allemaal wel

enkele Taizé liederen, we zingen sommige daarvan ook wel in onze diensten. Het zijn gezongen gebeden; een korte tekst die steeds herhaald wordt. Er liggen boekjes zodat iedereen kan meezingen. Er is een korte Bijbellesing, meestal een paar zinnen die door verschillende broeders, in verschillende talen, uitgesproken worden. En er is stilte. Niet zo maar even geen woorden en geen muziek, het gaat om een behoorlijke periode, waarin ruimte is voor gebed, verstilling, bezinning. En dat zijn we misschien niet zo gewend, want wanneer is het nog wel eens ergens stil? Zelden of nooit. Ook in onze de kerk niet. Niet als we binnenlopen en ons plekje zoeken en we elkaar begroeten en alvast dingen uitwisselen die niet kunnen wachten. Wel is er aan het begin van de viering een moment waarop ons de ruimte wordt geboden het even stil te maken in onszelf en na de overweging is er ook zo'n moment. Maar die stiltes zijn voorbij voordat je het in de gaten hebt. De stilte in de vieringen van Taizé is anders, het is een wezenlijk onderdeel van de viering. Je wordt ineens niet beziggehouden. Het vraagt iets van je. Je kunt bijvoorbeeld wat nadenken over de korte tekst die je hoorde, het onze vader gaan bidden en daarna de rozenkrans, maar als je dat gedaan hebt merk je dat de stilte nog niet voorbij is. Hoe lang gaat dit nog duren, wat moet ik hier mee? Zeker als je dit voor het eerst meemaakt en misschien thuis ook niet gewend bent om ruimte te maken voor stilte, kan dit ongemakkelijk voelen. Toch spreekt het op zo'n manier vieren veel mensen aan, want de Taizé vieringen zijn een begrip, veel kerken organiseren met enige regelmaat zo'n bijeenkomst. In de Petruskerk in Lelystad zijn we daar vorig jaar mee begonnen en 7 oktober doen we dit opnieuw. Taizé wordt dus vooral door jongeren bezocht die daar dan een kortere of langere tijd doorbrengen, maar als je in de buurt bent ben je er van harte welkom om een viering bij te wonen. Het is ook nog eens een prachtig gebied om te wandelen en voor of na zo'n dienst kun je bijvoorbeeld nog even een bezoek brengen aan Cluny, een van de best bezochte dorpen in de Bourgogne. Hier is een bezoek aan de abdij aan te raden. Na de vorige Taizéviering in de Petruskerk vroegen we enkele bezoekers om een reactie: Op zaterdag 10 september was er een stilte/meditatie in de Petruskerk waar ik aan deel genomen heb. Er was een

gastvrije ontvangst: alle deuren stonden open en bij binnenkomst werd mijn aandacht direct getrokken door de vele brandende kaarsen aan de voet en rondom het altaar. Dat trok me als het ware naar binnen en ik zocht een plekje. De stilte, zo af en toe onderbroken door meditatieve muziek, maakte dat ik dicht bij mezelf kon blijven, bij mijn leven nu op dit moment, in de toekomst, maar ook wat heeft het leven mij gegeven en waar is God in mijn leven. En als ik mijn ogen opende zag ik het licht en de warmte rondom het altaar. Daar dus!

Hoe lang ik binnen ben geweest weet ik niet, maar ik ging met een warm gevoel naar huis. Waar meditatie toe kan leiden! Yv Taizé avond

In een sacrale sfeer werden Taizé gezangen gespeeld gevolgd door stilte. De vele kaarsen en het gedempte licht zorgden ervoor dat er in de kerk een stilte heerste die uitnodigde tot bezinning en meditatie. De tijdsintervallen waren prettig zodat er geen onnodig lange stilte heerste. Ondanks de techniek waar ik zorg voor droeg kreeg ik toch voldoende mee om me in te leven in het gevoel van meditatie en daarna te luisteren naar de muziek. De sfeer was zodanig dat de tijd snel voorbij ging. Anton.

De muziek, de stilte en het licht deed ons verlangen naar meer. De muziek deed ons verlangen naar Bourgondië, het licht naar verlichting in onszelf en de stilte gaf de nodige persoonlijke verdieping. Dank jullie wel en in afwachting van meer.

C+A de Jong – Appelman  
"Afgelopen Herbronningsjaar heb ik de Taizé avond bijgewoond. In de kerkzaal brandden vele kaarsjes, waarmee een warme sacrale sfeer voelbaar was. We luisterden naar prachtige Taizé liederen. Deze werden afgewisseld met momenten van stilte waarin je tot jezelf kon komen. Een prachtige avond. Ik kijk uit naar een volgende. Groeten Myra"

Graag tot 7 oktober, aanvang 20.00 uur

Uw triple A-team:

*Adri Appelman  
Anton Wevers  
André van Baalen*



*Draag me op met een gelovig hart en laat me niet alleen  
Ik ben slechts waardevol als je gebed me draagt  
Wanneer jij bent heengegaan, zal ik hier blijven branden  
tot je terugkomt  
Ik zal aan anderen vertellen dat je hier bent geweest  
En aan de Heer zal ik spreken van de vlam van je hart.  
Een klein vlammetje als licht in duisternis!*

*Wees gegroet.....Kees Verschure*

## Lourdesreis 2023

---

Na het overlijden van m'n vrouw staat Lourdes eenzaam in een hoekje.

Maar geleidelijk komt dat gevoel weer, het verlangen naar die unieke plek met een bijzondere sfeer, de Grot van Maria, zo indrukwekkend. Voor mij komt daar liefde, emotie en dankbaarheid in stilte bijeen.

Het werd een bijzondere reis mede omdat ik gevallen ben en in het Hospitaal belandde, ongelukkig, uitzonderlijk, spannend en gelukkig goed afgelopen. Achteraf mag ik het beschouwen als een mooie ervaring!

De verwondering is opnieuw groot bij het samen Vieren met de mooie open contacten met zoveel mensen uit alle windstreken!

Maria zei in 1858 tegen Bernadette Soubirous, "Ga aan de priesters zeggen hier een kapel te bouwen"

Dit is voor dit jaar "Het Thema van de Lourdes bedevaarten". Vanuit pastoraal oogpunt is 'Kerk' een gemeenschap van gelovigen. Gods volk onderweg, in Lourdes zie je beiden, mensen en kerken.

In het Heiligdom zijn heel wat kerken gebouwd, waarbij 3 Basilieken.

De Bovenste basiliek; Met het priesterkoor precies boven

de Grot, over verwondering gesproken hoe bedenk je zo iets moois!

De Rozenkransbasiliek; Als je vanuit de gekroonde maagd naar de kerken kijkt denkt je dat die twee één bouwwerk zijn, maar nee twee gebouwen die los van elkaar staan met een heel eigen stijl.

De Pius X basiliek; Die wel eens oneerbiedig de 'parkeergarage' wordt genoemd is van recenter datum, hier kunnen 15.000 pelgrims in.

Erg groot maar door de mensen ontstaat er een warme sfeer tijdens het 'Vieren' met zovelen, het maakt je één en grijpt mij aan, hartverwarmend!

Liturgisch is deze kerk bovendien vernieuwend en verrijkend, omdat het altaar midden in de kerk is geplaatst. Om hier weer een kleine week te mogen zijn, ervaren en aanschouwen wat Maria allemaal teweeg heeft gebracht en wat dat jaarlijks betekent voor die mensen massa! Wat was het weer druk!

Als ik dat vergelijk met onze ontwikkelingen is het fantastisch om hier te mogen zijn, hier raken Hemel en aarde elkaar, Avé, Avé, Avé Maria'.

In Lourdes hoor je dit bekende melodietje de hele dag. In vieringen, de lichtprocessie, de winkeltjes, zelfs het carillon van de Bovenste Basiliek speelt het elk kwartier. Het is het lijflied

van elke Lourdespelgrim.

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat het 'Lourdeslied' werd gecomponeerd.

De lichtprocessie wordt er helemaal door gedragen als ik terugdenk zie ik al die kaarsjes opnieuw in de hoogte gaan, indrukwekkend!

Maria leeft, dat kun je ook merken bij het bidden van het Wees Gegroet!

Ik ben ongelooflijk blij om één van de pelgrims te zijn geweest!

Dank aan de leiding, onze groep, en natuurlijk 'Maria'!

Geloof, liefde en emotie doorkruisen elkaar met intense dankbaarheid bij mijn afscheid!

*Kees Verschure*



## HET IS VOORBIJ EN OVER. DEEL II

*a.j.w.appelman@treavalon.nl*

### IT'S ALL OVER NOW BABY BLUE

Als u dit leest ben ik inmiddels de 75 ruim gepasseerd.

Ik heb inmiddels zo'n 10 jaar voor De Oversteek geschreven.

Onder eigen naam en onder de naam NORBERT.

Ik heb al die jaren alle ruimte van de redactie gehad en kon schrijven wat ik maar wilde. Zonder inhoudelijk beperkt te worden.

Ik wil daarvoor de redactie hartelijk danken en iedereen danken die mijn columns gelezen heeft.

En/of dat u daarop soms heeft gereageerd.

Het lezen gaat nog steeds goed maar het horen wordt minder en minder.

Zelf twee hoorapparaten geven geen garantie dat alles wat er wordt gezegd door mij wordt ontvangen.

Dat is vooral bij het volgen van gesprekken in groepsverband of het volgen van cursussen een probleem. Tenzij er een ringleiding is.

Kortom, mijn wereld wordt een wereldje en steeds kleiner.

44 jaar lang ben ik trouwambtenaar in Amsterdam geweest en heb 4644 huwelijken voltrokken. Van 1974 tot en met 2019. Dus elk jaar, elke maand en elke week huwelijken voltrokken. Ik denk dat ik de langst trouwende trouwambtenaar ben geweest van de Gemeente Amsterdam met de meeste voltrokken huwelijken. In deze 44 jaar is de wereld veranderd, zijn de bruidsparen veranderd en ikzelf dus ook. Heel wat bruiden heb ik zien weggeven door de vader van de bruid aan bruidegommen of bruidegommen door moeders aan bruiden. Helaas heb ik dit, als vader, zo nooit mogen

ervaren. Mijn eerste huwelijk heb ik voltrokken in het Oude Stadhuis van de Gemeente Amsterdam en mijn laatste in het Tolhuis in Amsterdam-Noord.

Toen was ik 70 en toen ik 69 was heb ik nog ruim 100 huwelijken op jaarbasis voltrokken. Als trouwambtenaar voor de wet moest ik vooral kerk en staat gescheiden houden. Maar als een moeder toch een woordje wilde houden kwam ze vaak bij het Hooglied in de Bijbel terecht. Of bij Khalil Gibran.

De geest is nog redelijk scherp gebleven maar het lichaam sukkelert er achter aan.

Na twee keer longembolie te hebben gekregen, één keer aan een long en één keer aan twee longen, diabetes, neuropathie, orthopedische schoenen en medicijn nummer 11, is het lichamelijk verval nu echt ingetreden. Als cursusleider/docent van de K.B.O. werd ik steeds meer gebruiker van de diensten die de K.B.O. te bieden heeft of had.

Alleen ga ik met mijn West-Friese vriend Ton nog steeds voor in de Toeristenkerk van Onderdijk bij Wervershoof.

Dat doen we al bijna 25 jaar en brengen geen (reis)kosten in rekening. Dat is onze, met recht Pro Deo, bijdrage.

Maar ik voel dat het tijd is om te stoppen met mijn bijdragen aan De Oversteek.

Daarom: IT'S ALL OVER KNOW BABY BLUE: HARTELIJK DANK

Professioneel  
en persoonlijk



Marjo  
van Diepen

Overlijden melden: 0321-316174  
24 uur per dag bereikbaar



JAGER  
UITVAARTBEGELEIDING

Volatus  
uitvaartzorg



Marie-Catrien Femke Karin

“Onze kracht zit in de aandacht en de details.”

Dronten: 0321 - 38 37 08  
Lelystad: 0320 - 33 74 47  
WWW.VOLATUS.NL



Comfortabel en veilig wonen

Kijk op [wouda.nl](http://wouda.nl)



installatie service onderhoud



Duurzaam Installeren

Wouda Installatietechniek  
De Noord 35 | 8251 GK Dronten  
tel 0321 38 60 60 | [info@wouda.nl](mailto:info@wouda.nl)



Sans

ROUWFOTOGRAFIE

Sandra Cryns  
06 123 244 48  
[info@sansfotografie.com](mailto:info@sansfotografie.com)  
Tarpanweg 8  
8255 RS Swifterbant

[www.sansfotografie.com/  
rouwfotografie](http://www.sansfotografie.com/rouwfotografie)



STEENHOUWERIJ  
VAN OMMEN

Sinds 1932 specialist in graf- en urnmonumenten

Gildestraat 22 Kampen

Telefoon: 038-3312830

[www.steenhouwerijvanommen.nl](http://www.steenhouwerijvanommen.nl)




Trots en kleurrijk

T (038) 467 00 70  
[www.zalsman.nl](http://www.zalsman.nl)

Drukken • Printen • ICT • Web2Print • Warehousing

ADVERTEER  
UW DIENSTEN  
OOK IN DE  
OVERSTEEK

# VAN HET PAROCHIEBESTUUR

## Van het Parochiebestuur

Terwijl ik achter mijn PC zit, begint de laatste week van de vakantie. Sommigen van ons zijn al aan het werk, anderen mogen nog even ontspannen. Geleidelijk aan loopt de zomer op z'n einde. In de parochie bereiden wij ons voor op een nieuw seizoen.

Een vast onderdeel van de septembermaand is de Nationale Ziekendag, een initiatief van De Zonnebloem. In vele kerken vindt dat navolging door het vieren van Ziekenzondag. Aandacht en zorg voor de zieken is immers een werk van barmhartigheid. Wat dat precies betekent, wordt mooi duidelijk in de volgende tekst van Phil Bosmans:

*'In elke bloem die bloeit,  
zegt God dat hij van me houdt.  
In elke vogel die zingt,  
hoor ik zijn liefde  
en in elke hand die me steunt,  
voel ik zijn zorg'.*

Het zijn goede gedachten om een nieuw werkseizoen in de parochie mee te beginnen.

In deze Oversteek treft u artikelen aan over het aanbod van activiteiten in de diverse geloofsgemeenschappen. Er wordt weer veel georganiseerd door de vrijwilligers. Namens het parochiebestuur dank ik allen voor hun enthousiasme. Ooit heb ik eens geïnventariseerd wat er door vrijwilligers wordt gedaan en geloof ik u me, dat is echt heel veel!

Het pastoresteam wens ik de komende tijd veel werkplezier toe. Zij zijn met weinigen voor drie omvangrijke fusieparochies en de afstanden tussen de gemeenschappen zijn groot. Maar al komen de parochianen die zij ontmoeten niet meer uit één gemeenschap, toch telt iedere ontmoeting bij doop, huwelijk, viering of afscheid als een geschenk.

Aan het begin van dit jaar heeft de bisdom staf in een liturgisch beleidsplan aandacht gevraagd voor het vieren van de Eucharistie. Onderdeel van het nieuwe beleid is het terugbrengen van het aantal woord-en communievieringen in de weekenden en parochianen uit te nodigen vaker deel te nemen aan de Eucharistieviering. Wel blijft de mogelijkheid om in het weekend een woord- en gebedsviering te houden. In het komende seizoen zal het pastoraal team voor vrijwilligers de toerusting verzorgen om in dergelijke vieringen voor te gaan.

Op deze plek in de Oversteek heb ik u regelmatig verteld, dat er gewerkt wordt aan een nieuw pastoraal en bestuurlijk beleid. Het project is nog niet afgerond, maar wij hopen u voor het einde van het jaar de plannen te kunnen voorleggen.

Graag wens ik u een goed kerkelijk jaar toe. Laten wij ons blijven inzetten voor de ontmoeting in de geest van Phil Bosmans. In handen die willen steunen, wordt Gods zorg voelbaar.

*Tony Merkelbach - technisch voorzitter*



datum	lezingen	h. bonifatius de voorhof biddinghuizen	h. franciscus franciscuskerk nunspeet	h. franciscus agnietencentrum elburg
16 en 17 september 2023 24 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	sir. 27, 30 – 28, 7 rom. 14, 7-9 mt. 18, 21-35	<b>zondag 09.30 uur</b> oecumenische viering de heer leo fijten	vrijdag 15 sept. 10.00 uur eucharistieviering pastor j. scholten	<b>zondag 11.00 uur</b> woco eigen voorgangers
23 en 24 september 2023 25 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	jes. 55, 6-9 fil. 1, 20c-24 + 27a mt. 20, 1-16a	<b>zaterdag 19.00 uur</b> gebedsviering eigen voorgangers		
30 september en 1 oktober 2023 26 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	ez. 18, 25-28 fil. 2, 1-11 of 1-5 mt. 21, 28-32	<b>zaterdag 19.00 uur</b> gebedsviering pw b. piepers	<b>zondag 10.00 uur</b> woco diaken m. lieshout	<b>zondag 11.00 uur</b> eucharistieviering pastoor t. huitink
7 en 8 oktober 2023 27 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	jes. 5, 1-7 fil. 4, 6-9 mt. 21, 33-43	vrijdag 6 oktober 10.00 uur eucharistieviering pastor j. scholten		
14 en 15 oktober 2023 28 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	jes. 25, 6-10a fil. 4, 12-14 + 19-20 mt. 22, 1-14 of 1-10	<b>zondag 11.00 uur</b> zie nieuwsbrief		<b>zondag 11.00 uur</b> woco eigen voorgangers
21 en 22 oktober 2023 29 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	jes. 45, 1 + 4-6 1 tess. 1, 1-5b mt. 22, 15-21	<b>zaterdag 19.00 uur</b> gebedsviering diaken a. van boven	vrijdag 20 oktober 10.00 uur eucharistieviering pastor j. scholten	
28 en 29 oktober 2023 30 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	ex. 22, 20-26 1 tess. 1, 5c-10 mt. 22, 34-40	geen viering		<b>zondag 11.00 uur</b> eucharistieviering pastoor t. huitink
1 november 2023 allerheiligen	apok. 7, 2-4 + 9-14 1 joh. 3, 1-3 mt. 5, 1-12a			
2 november 2023 allerzielen	jes. 25, 6a + 7-9 apok. 21, 1-5a + 6b-7 lc. 23, 44-46 + 50 + 52 + 53 + lc. 24, 1-6a	<b>19.00 uur</b> gebedsviering eigen voorgangers		
4 en 5 november 2023 31 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	mal. 1, 14b – 2, 2b + 8-10 1 tess. 2, 7b-9 + 13 mt. 23, 1-12	vrijdag 3 november 10.00 uur eucharistieviering pastor j. scholten	<b>zondag 10.00 uur</b> woco diaken m. lieshout	
11 en 12 november 2023 32 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	wijsh. 6, 12-16 1 tess. 4, 13-18 of 13-14 mt. 25, 1-13	zie nieuwsbrief		<b>zondag 11.00 uur</b> woco eigen voorgangers
18 en 19 november 2023 33 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a	spr. 31, 10-13 + 19-20 + 30-31 1 tess. 5, 1-6 mt. 25, 14-30 of 14-15 + 19-20	<b>zondag 11.00 uur</b> gebedsviering zie nieuwsbrief	vrijdag 17 nov. 10.00 uur eucharistieviering pastor j. scholten	
25 en 26 november 2023 34 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a christus koning	ez. 34, 11-12 + 15-17 1 kor. 15, 20-26 + 28 mt. 25, 31-46	<b>zaterdag 19.00 uur</b> gebedsviering diaken a. van boven		<b>zondag 11.00 uur</b> eucharistieviering pastor j. scholten
2 en 3 december 2023 1 <sup>e</sup> zondag van de advent jaar b	jes. 63, 16b-17 + 19b + jes. 64, 3b-8 1 kor. 1, 3-9 mc. 13, 33-37	vrijdag 1 december 10.00 uur eucharistieviering pastor j. scholten	<b>zondag 10.00 uur</b> woco diaken m. lieshout	
9 en 10 december 2023 2 <sup>e</sup> zondag van de advent jaar b	jes. 40, 1-5 + 9-11 2 petr. 3, 8-14 mc. 1, 1-8	<b>zaterdag 19.00 uur</b> zie nieuwsbrief		<b>zondag 11.00 uur</b> woco eigen voorgangers

#### Avondvieringen door de week:

Elke maandag om 18.45 uur: Rozenkransgebed en daarna om 19.30 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk te Lelystad.

Elke 2e maandag van de maand, aansluitend op de Eucharistieviering: Eucharistische aanbidding in de Petruskerk te Lelystad.

Elke 1e woensdag van de maand en alle woensdagen van de maanden mei en oktober om 18.15 uur: Rozenkransgebed in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

Elke woensdag om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Ludgeruskerk te Dronten.

#### De vieringen vanuit de onderstaande kerken worden via het internet gedeeld:

H. Ludgeruskerk in Dronten (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/532>).

Petruskerk in Lelystad (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>).

H. Clemenskerk in Steenwijk (via Facebook live en YouTube later).

Basiliek in Zwolle (via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-basiliek-zwolle>).

H. Bonifatius in Biddinghuizen <https://kerkdienstgemist.nl/stations/110>



h. ludgerus dronten	pax christi petruskerk lelystad	h. willibrord de hoeksteen swifterbant	datum
zondag 11.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten <b>startzondag</b> 't ludgrut + cantorij + cantor	zondag 09.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten pax christikoor	zondag 10.00 uur oecumenische viering pgs-zijde eigen voorgangers pgs en ggw <b>startzondag</b> kwd livestream	16 en 17 september 2023 24 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
<i>geen viering</i>	zondag 10.00 uur oecumenische viering ontmoetingskerk diaken j. terpstra en pw a. swater <b>vredesweek</b> pax christikoor	zondag 10.00 uur oecumenische viering rvk pw. e. kromhout kwd livestream	23 en 24 september 2023 25 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
zondag 11.00 uur eucharistieviering rev. j. helsen mhm <b>afsluiting verjaardagsactie project brazilië</b> cantorij	zondag 11.00 uur woco diaken a. van boven kleinkoor	vrijdag 29 september 10.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten ----- <i>zondag geen viering</i>	30 september en 1 oktober 2023 26 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
zondag 11.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten cantor	zondag 11.00 uur woco eigen voorgangers pax christikoor ----- zondag 14.00 uur eucharistieviering in het engels	zondag 09.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten cantorij	7 en 8 oktober 2023 27 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
zondag 11.00 uur woco eigen voorgangers cantor	zondag 11.00 uur woco gezinskoor	zondag 10.00 uur bijzondere ontmoeting werkgroep alliance	14 en 15 oktober 2023 28 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
zondag 11.00 uur woco diaken l. everts	zondag 11.00 uur woco diaken a. van boven pax christikoor	zondag 09.00 uur woco diaken a. van boven cantorij	21 en 22 oktober 2023 29 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
<i>geen viering</i>	zondag 09.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastoor t. huiltink <b>internationale viering</b> internationaal gelegenheidskoor	vrijdag 27 oktober 10.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten ----- zaterdag 19.30 uur filmavond werkgroep ----- <i>zondag geen viering</i>	28 en 29 oktober 2023 30 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
19.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten	19.00 uur gebedsviering eigen voorgangers pax christikoor	19.00 uur gebedsviering eigen voorgangers cantorij	1 november 2023 allerheiligen
19.00 uur woco/gebedsviering eigen voorgangers gelegenheidscantors			2 november 2023 allerzielen
zondag 11.00 uur woco eigen voorgangers <b>gezinsviering</b> 't ludgrut	zondag 11.00 uur woco eigen voorgangers pax christikoor ----- zondag 14.00 uur eucharistieviering in het engels	zondag 10.00 uur oecumenische viering rvk pgs-zijde ds. m. jansen en diaken a. van boven <b>sacramenten en tradities</b> alliance kwd livestream	4 en 5 november 2023 31 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
zondag 11.00 uur woco pw a. swater <b>kesa-viering</b> cantorij	zondag 11.00 uur woco eigen voorgangers pax christikoor ----- zondag 14.00 uur eucharistieviering in het engels	zondag 10.00 uur woco eigen voorgangers cantorij	11 en 12 november 2023 32 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
zondag 11.00 uur livestream uit de petruskerk	zondag 11.00 uur woco pw m. dusseldorp kleinkoor	zondag 09.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten cantorij	18 en 19 november 2023 33 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a
zondag 11.00 uur woco diaken a. van boven cantorij	zondag 09.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten pax christikoor	vrijdag 24 november 10.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastor j. scholten ----- zaterdag 19.30 uur filmavond werkgroep ----- <i>zondag geen viering</i>	25 en 26 november 2023 34 <sup>e</sup> zondag door het jaar jaar a christus koning
zondag 11.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastoor t. huiltink	zondag 11.00 uur woco pw a. swater pax christikoor ----- zondag 11.00 uur woco pw m. dusseldorp gezinskoor ----- zondag 14.00 uur eucharistieviering in het engels	zondag 09.00 uur <u>eucharistieviering</u> pastoor t. huiltink alliance	2 en 3 december 2023 1 <sup>e</sup> zondag van de advent jaar b
zondag 09.00 uur woco pw m. dusseldorp		zondag 10.00 uur bijzondere ontmoeting werkgroep	9 en 10 december 2023 2 <sup>e</sup> zondag van de advent jaar b

### Vrijdagochtendvieringen door de week:

Elke 1e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Voorhof te Biddinghuizen.

Elke 3e vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in de H. Franciscuskerk te Nunspeet.

Elke laatste vrijdag van de maand om 10.00 uur: Eucharistieviering in De Hoeksteen te Swifterbant.

# MEDEDELING

*Wij adviseren u om de website van de parochie, de nieuwsbrieven en eventuele websites van de geloofsgemeenschappen in de gaten te houden.*

# VREDESWEEK 2023



Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Het thema is: **democratie, die onder druk staat.**

## VREDE

Vrede is een heilzame toestand van rust en harmonie en de afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Het woord vrede is een oud Germaans woord (Frei), dat samenhangt met vrij en oorspronkelijk rechtstoestand van zekerheid betekende. Je geheel vrij kunnen voelen als grootste goed. Vrede is in ieder geval het tegendeel van oorlog.

## GODSVREDE

In de Nederlandse kerkgeschiedenis wordt het begrip vrede o.a. verweven met het leven van Ansfried van Utrecht. (Ans= God, Fried= vrede: Godsvrede). Hij werd door de keizer geroepen om bisschop van Utrecht te worden. Maar in tegenstelling tot wat in die tijd gebruikelijk was, concentreerde Ansfried zich voornamelijk op de geestelijke kant van zijn functie. De wereldlijke macht die een bisschop in zijn tijd ook bezat, interesseerde hem gaandeweg steeds minder. Legde zijn wapens af werd pacifist, stichtte een klooster en deelde met de armen.

Godsvrede werd door Jezus als volgt aan ons nagelaten:

*"Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld, die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet."*

Van nature zijn we allemaal ontevreden. De weg van de vrede kennen we niet. Dus hoe kunnen we deze vrede dan krijgen? Dat is niet iets wat je automatisch krijgt. Deze vrede komt

alleen door acht te geven op Gods geboden, Zijn Woord en Zijn wetten, en die te volgen, zo kan deze vrede meer en meer in ons leven binnenkomen.

*"Wanner iemand mij liefheeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen."*

## POSITIEVE VREDE

PAX benadrukt in de vredesweek de 'positieve vrede'. Positieve vrede, dat is meer dan alleen de afwezigheid van oorlog (de 'negatieve vrede'). Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor burgers en lokale gemeenschappen. Het schetst een situatie waarin burgers zich veilig weten – ook in economisch, sociaal en cultureel opzicht, en zich ten volle kunnen ontplooiën.

## ONVREDE OVER ONZE DEMOCRATIE

Van alle bestuursvormen is het de democratie die participatie van burgers het best faciliteert, zeggenschap honoreert, minderheden respecteert en kansen op geweld bij het publieke en politieke debat zo klein mogelijk maakt. De opkomst van het populisme, de invloed van *nepnieuws*, de verruwing van het publieke debat als gevolg van *sociale media*, maken duidelijk dat ook een gevestigde democratie als Nederland in de problemen kan geraken.



Het zijn niet alleen populistische bewegingen en partijen die problemen veroorzaken, de overheid zelf heeft de publieke zaak verwaarloosd. Denk aan het toeslagenschandaal, de wijze waarop belangen van de Groningers moesten wijken voor economische belangen die verband hielden met de gaswinning. En niet te vergeten de crisisopvang van vluchtelingen, stikstof- en CO2 problematiek gerelateerd aan boerenbestaan, natuur en bouwactiviteiten.

## VREDESWEEKACTIES

In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee? Info: <https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/programma/> en volg berichten van je eigen geloofsgemeenschap.

Daarnaast is er een centraal programma:

21 september:

In de Domkerk te Utrecht op de **Internationale Dag van de Vrede** staan we stil bij 75 jaar vredeswerk, de huidige staat van vrede overal ter wereld en onze plannen voor een vreedzamere toekomst. Ook worden de Pax-Duiven uitgereikt aan bijzondere vredesactivisten.

22 september in pakhuis De Zwijger:

**(On)vrede nu?-Onze democratie onderdruk.** Onvrede, wantrouwen richting de politiek, falende overheid, politiegeweld bij demonstraties: onze democratie staat onder druk. Hoe werk je aan vrede in een land dat alles op orde denkt te hebben?

*Namens MOV-Norbertus,  
Frans van 't Hul.*



## BEDEVAART KEVELAER 2023

### **Verslag van onze bedevaart naar Kevelaer op 22 en 23 aug.2023.**

Om 7 uur 's morgens reden we met Menno, onze vaste buschauffeur van "Marion-reizen", van het Kerkplein in Dronten. In Kampen stapten nog 'n heel aantal bedevaartgangers in en reden we naar Zwolle voor het ochtend- en reisgebed in de O.L.Vrouwe Basiliek. Daar waren inmiddels ook onze medereisgenoten uit Zwolle, Kampen, Steenwijk, Wijhe en Deventer gearriveerd. Om 9.30 vertrokken we en om 11.30 uur kwamen we in Kevelaer aan. In processie naar de Biechtkapel, waar in de korte viering de offerkaars maar ook het Wapenschild van de Broederschap van Zwolle en omstreken werd gezegend. Na afloop kreeg deze een vaste plek in de Kaarsenkapel.

De tekst op het schild luidt: "REGNUM DEI INTRA VOS EST". Dit betekent: "Het koninkrijk van God is onder ons". Pastoor Huitink vertelde over de historie van de bedevaartsplaats Kevelaer: Hendrik Buisman, een handelsreiziger, kreeg in 1641 onderweg in Kevelaer in een visioen de opdracht om daar 'n kapel te bouwen. Deze kapel kreeg de tekst mee: CONSOLATRIX AFFLICTORUM, wat betekent: Troosteres van de bedroefden.

In de middag hebben we de kruisweg in 3 groepen gelopen. Heel inspirerend, omdat ook onze hedendaagse zorgen en problemen zo duidelijk werden benoemd. Onze grote vraag: Waarvan heeft Hij de wereld door zijn heilig kruis verlost? Elke statie werd afgesloten met de bede om ook andere die kwaad doen tot bekering te brengen. Als 15<sup>e</sup> statie werd een gedicht van Titus Brandsma, geschreven in de gevangenis van Scheveningen, voorgelezen.

Om 19.30 de Eucharistieviering in de Basiliek, mede ondersteund met zang van onze dames van de Ludgeruskerk, waar we maar wat trots op zijn. Ook de verkondiging van pastor Gauthier de Bekker was zeer inspirerend. Na afloop hebben we de lichtprocessie op het plein gelopen en ook nu diverse Marialiederen gezongen.

De dag werd heel gezellig en ontspannen afgesloten in de tuin van restaurant "De Gouden Zwaan".

De 2<sup>e</sup> dag begonnen we met een Eucharistieviering in de Biechtkapel. Voorgegaan door het pastoresteam en ook nu weer de muzikale ondersteuning van de dames. (en organist)

De verkondiging van pastoor Huitink sprak ons zeer aan. Hij vertelde n.a.v. het evangelie waarin Jezus in de tempel achterbleef, dat hij op 5-jarige leeftijd er samen met zijn buurmeisje ook tussenuit wilde knijpen. Na 20 minuten vonden ze het niet zo'n goed idee.

Ook nu na afloop een groepsfoto op de trappen van de Basiliek.

Met het sluitingslof in de Pax Christikapel om 14 uur werd onze bedevaart afgesloten. Dat bracht ons weer even terug naar onze jonge jaren met Adoro Te, Tantum Ergo en de uitstelling van het Heilig Sacrament. Tevens de zegening van de gekochte devotionalia.

We hebben 'n hele mooi bedevaart beleefd mede door de fijne verbondenheid met alle bedevaartgangers.

Onze grote dank aan de geweldige organisatie en al degene die 'n steentje hebben bijgedragen.

Een paar bedevaartgangers.



# BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

## H. Willibrord Swifterbant

### IN MEMORIAM



#### Herinneringen aan Henk Hagen

Een veelzijdige Swifterbanter is heengegaan. Op 15 juli hebben we met een volle kerkzaal afscheid genomen van Henk Hagen.

Geboren op 21 februari 1938 in een groot gezin (hij was de negende van 10 kinderen) leerde hij op de boerderij in Twello hard werken, maar er was zeker ook tijd en ruimte voor lachen, grappen maken en zingen. Het was een warm katholiek nest. Als een van de eerste bewoners in Swifterbant heeft hij er voor zijn gezin een warm "thuis" opgebouwd met zijn Anny. Henk was klein van stuk, maar groot en markant in zijn gedrag. Je kon hem op veel plekken in het dorp tegenkomen: als toneelspeler, als zichter, biljarter, wandelaar, als Piet, de trouwe knecht van Sinterklaas, magazijnchef, buurman, volkstuinder, als parochiaan, voetballer, tennisser en.... Hij was als een spin verbonden in het Swifterbantse web, in zijn dorp Swifterbant, zijn thuis. Thuiskomen werd het kernwoord in de afscheidsviering en met alle verhalen die we hoorden was dat precies wat Henk voor veel mensen in Swifterbant betekende; bij hem kon je thuiskomen: dat voelde zijn Anny, kinderen, kleinkinderen, het gezin van Lucy (vluchteling met 5 kinderen), hun hechte buurtje aan de Lange Streek. Maar ook in de kerkzaal voelde hij zich thuis bij de katholieke geloofsgemeenschap, en net zo gemakkelijk draaide hij zijn stoel daar om en was onderdeel van het toneelgezelschap Markanti. Wat hebben we gelachen bij de blijspelen en de kluchten. Lachen geeft je ook dat thuisgevoel.

We kozen als bijbellezing 1 Korintiërs 1-9 13 met o.a. de tekst: Als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken. De liefde is lankmoedig en geeft niet om schone schijn, de liefde vergaat nimmer. Die inhoud past als gegoten bij het leven van Henk: Van jongs af aan leerde hij "goed doen". En dat gaat toch vooral lukken als je de liefde voor mensen bovenaan hebt staan.

Op zondag 9 juli is hij vredig ingeslapen, nadat hij eerder die dag de laatste sacramenten heeft ontvangen. We kunnen met een gerust hart zeggen. Henk is thuisgekomen.

*Paul Cryns en Hennie van der Schans*

#### Startweekend Zaterdag 16 september en Zondag 17 september

Thema: "Ga Mee"



Dit jaar beginnen we het startweekend op zaterdagavond

16 september om 17:00 uur met een gezellige maaltijd in De Hoeksteen. We zorgen dat er een tafel met allemaal lekker eten staat. Koken jullie ook mee?

Jullie kunnen je opgeven bij [t.muldersmits@gmail.com](mailto:t.muldersmits@gmail.com) of 0631047985.

Graag voor 10 september.

Zondag 17 september willen we met elkaar na kerktijd, eerst gezellig koffie drinken met een lekker stukje taart erbij.



Daarna gaan we met zijn allen een grote bijbelbingo spelen met erg leuke prijzen. Voor de kinderen wordt er een speciale kinderbingo gehouden in een aparte ruimte. Met uiteraard voor iedereen een prijsje.

Tijdens de bingo kunnen we genieten van een hapje en een drankje. We hopen jullie allemaal te ontmoeten na de dienst.

Namens de Startdienstcommissie.

#### Oecumenische viering op 24 september a.s. in Swifterbant.

Op 24 september a.s. is er, zoals gebruikelijk in de vredesweek, een oecumenische viering. De viering is in de RK kerkzaal en start om 10.00 uur. Voorganger is mw. Liesbeth Kromhout en voor de kinderen is er kinderkerk.

U bent van harte welkom!

#### Wat zijn dat voor verfblikken?



De opletende bezoekers aan de Hoeksteen in Swifterbant hebben vast gezien dat er een paar bussen zijn verschenen.

Een verfbus op een statafel in de foyer en een andere voor de dagkerk. Dit zijn in feite collectebussen bestemd voor bijdrage

aan de Voedselbank. Voedselbank Dronten heeft collectebussen op verschillende locaties in de gemeente Dronten geplaatst. In Swifterbant zal je deze verblijken op verschillende plekken tegenkomen.

Zoals we nu weten zijn de afgelopen paar jaar de voedselprijzen flink gestegen. Ondanks het opzetten van een landelijke Fruit- en Groentebrigade is de aanvoer van met name verse voedselproducten minder betrouwbaar geworden. Daardoor voelt de voedselbank (met tegenzin) zich af en toe genoodzaakt enkele producten in te kopen om steeds een gebalanceerd voedselpakket aan de klanten te kunnen bieden.

De voedselbank hoopt op jullie hulp in deze en weet dat alle beetjes helpen.

Alvast bedankt,  
Namens de voedselbank  
Vincent Hindle

### Filmavond zaterdag 28 oktober 2023



*"Ich bin dein Mensch" is een film over kunstmatige intelligentie; zijn tijd ver vooruit?*

*De ongetrouwde alleenstaande wetenschapster Alma Felser wordt overgehaald om deel te nemen aan een onderzoek om de financiering voor haar onderzoek rond te krijgen.*

*Als tegenprestatie moet ze drie weken lang leven met een man, een mensachtige robot, die is ontworpen om de perfecte levenspartner voor haar te zijn.*

*Hij moet aan haar wensen tegemoet komen en op deze wijze haar levensgeluk vergroten.*

*Hoever moet je gaan met kunstmatige intelligentie? Is het een vloek of een zegen?*

*Moet de overheid of de kerk zich bemoeien met dit gegeven, zoals bij abortus of gendervraagstukken? Genoeg stof om na te praten over een fenomeen, dat waarschijnlijk niet te stoppen is.*

*Sporadisch is de programmering van de robot niet perfect en ontstaan er hilarische situaties. Maar hoe is het om om te gaan met de perfecte partner, die meer dan correct is en nooit een fout maakt?*



*Sporadisch is de programmering van de robot niet perfect en ontstaan er hilarische situaties. Maar hoe is het om om te gaan met de perfecte partner, die meer dan correct is en nooit een fout maakt?*

*Vele aspecten van het leven komen aan de orde: liefde, seks, traumaverwerking, eenzaamheid, het omgaan met relaties en de openheid over wat je denkt en wat er in je omgaat.*



De film begint om 20.00 uur, inloop om 19.30 uur. De toegang is gratis evenals bij de nazit geserveerde hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening.

Markanti speelt ook die avond.

De mensen, die het stuk van Markanti niet willen missen, kunnen vrijdag 27 oktober naar hun toneelstuk.

Iedereen van harte uitgenodigd,

Het "filmteam",

Frans van 't Hul/David van de Schans

Trailer : <https://www.youtube.com/watch?v=8SyUjlej-kY>

# BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

## H. LUDGERUS - DRONTEN

### IN MEMORIAM



**Maria Josephina Bluemink**  
**14 maart 1933**

in Groenlo in De Achterhoek. Haar vader voorzag in het levensonderhoud als boer. Riet had drie broers en twee zussen. Riet was een muzikaal kind en gelukkig werd haar talent herkend. Ze kon op pianoles en ook accordeon spelen was aan haar besteed, jarenlang speelde ze in de band 'Mosquitos'. Maar doorleren voor een maatschappelijk beroep zat er voor meisjes in die tijd niet in. Haar moeder was niet altijd gezond en dus sprong Riet bij in de huishouding. Op het Nieuwjaarsbal in 1955 kwam zij Gerard Tuinte tegen. Ze had eigenlijk geen zin gehad om te gaan, maar liet zich overhalen door één van haar broers. Een vriend van Gerard merkte zijn interesse in Riet op en probeerde hem op andere gedachten te brengen, immers die vriend had zelf een oogje op Riet: 'Ze is niks voor jou, ze telt alleen staldeuren.' Maar Gerard heeft haar die avond thuis gebracht op de fiets en hij is Riet's grote liefde geworden. Ze trouwden in 1957 en zijn in 1963 naar Dronten gekomen. Gerard en Riet hebben een goed huwelijk gehad. Gerard droeg haar op handen en zij vulden elkaar in vele opzichten aan. Zij kregen zeven kinderen met wie zij heel blij zijn geweest. Kenmerkend voor het karakter van Riet zijn haar doorzettingsvermogen, haar wandel'virus', haar humor en haar sterke gevoel voor rechtvaardigheid. De kinderen waren haar oogappels en de aangetrouwde familieleden beschouwde zij als haar eigen kroost: zij wilde geen schoonmoeder genoemd worden. Ze had altijd aandacht voor de kleinkinderen die in haar een lieve oma troffen. Riet was een sociaal mens en door haar muzikaliteit en creativiteit was zij een graag geziene gast. In het middelpunt staan wilde zij echter niet. De kerkgemeenschap in Dronten is haar dankbaar voor de vele keren dat zij de koren begeleidde.

Ze heeft Gerard tot het laatst toe thuis verzorgd, totdat het niet meer ging en hij naar de Regenboog moest verhuizen. Dat was een moeilijke tijd. In 2013 overleed Gerard. Riet was erg verdrietig, maar ging niet bij de pakken neerzitten. Zij maakte er samen met de familie het beste van en heeft nog fijne jaren gekend. Haar gezondheid ging allengs achteruit, waardoor uiteindelijk ook voor haar een verhuizing naar de Regenboog onvermijdelijk werd. Daar fleurde zij met haar pianospel de afdeling op. Ze vond het heel lastig om de kinderen en kleinkinderen los te laten, maar keek zonder angst naar het naderende levenseinde. Ze was er diep van overtuigd, dat zij Gerard weer zou mogen omarmen. Op 14 april 2023 is Riet gestorven met haar dierbaren dicht om haar heen. Op de rouwannonce stond haar schildering van de hemelpoort. Op haar laatste reis naar die poort hebben wij haar met velen in de Ludgeruskerk uitgezwaaid. Dankbaar en weemoedig. Maar bij alle droefheid was daar ook een glimlach. De lach die in Riet's leven nimmer heeft ontbroken.

André van Boven

In Mei is er tijdens een gezinsviering in de Ludgerus kerk in Dronten een collecte gehouden, om een school op te knappen in Bosnië.

Dit project wordt jaarlijks georganiseerd door studenten van het Deltion College in Zwolle.

Met 25 studenten zijn zij één week aan het klussen geweest, één van die studenten is Martijn Ullersma, mede parochiaan van onze geloofsgemeenschap.

Zij hebben o.a. geschilderd en gewit.

Er zijn ook schoolspullen aangeschaft en er zijn zelfs 2 tweedehands televisie's geschonken.

Alle gulle gevers bedankt, mede door jullie is dit project een succes geworden.

Sjanie Teuben



### Werkgroepen binnen onze geloofsgemeenschap.

*Begin dit jaar hebben wij de werkgroepen aangeschreven of zij een klein stukje kunnen schrijven over hun activiteiten. We zijn zeer gelukkig en dankbaar dat we zoveel werkgroepen hebben waarbinnen veel parochianen actief zijn. Wij willen in elke Oversteek enkele werkgroepen aan het woord laten. Ook wordt hierbij een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers om de werkgroepen te versterken. Hiervoor kunt u contact op nemen met het secretariaat of met ondergetekende.*

### CARITAS / BEDEVAART

#### Bedevaart Kevelaar:

Vanaf 2014 gaat ook de Norbertusparochie mee met de jaarlijkse 2-daagse bedevaart naar Kevelaar samen met parochianen uit de Christoffel-, Thomas a Kempis- en de Lebuïnesparochie.

Er zijn gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt gelopen en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn belangrijk tijdens de maaltijden en de avond. In de Oversteek wordt aangegeven wanneer de jaarlijkse bedevaart in augustus plaatsvindt.

**Bedevaart Lourdes:** De Lourdesreizen worden jaarlijks georganiseerd vanuit de Norbertusparochie samen met parochies uit Zwolle en Steenwijkerwold. De informatie wordt in De Oversteek geplaatst. Zodra er weer een reis gepland is kunt u dit in de oversteek vernemen. Er wordt dan een informatiemiddag/avond georganiseerd waarna men zich kan aanmelden. In de maand mei is er een extra collecte ten behoeve voor het Lourdeswerk, maar donaties zijn altijd welkom.



**MOV**, verjaardagsactie "Pastorieel Thuisfront" Zoals in de vorige "Oversteek" te lezen was wordt er gestopt met het ondersteunen van de projecten in Brazilië. Dat heeft te maken met de hoge leeftijd van de vrijwilligers die zorgen voor de verspreiding van de enveloppe van de verjaardagsactie. De wijze waarop deze actie ruim 50 jaar heeft gewerkt is niet meer haalbaar. Er wordt nagedacht of er een andere mogelijkheid is om de verjaardagsactie onder uw aandacht te brengen. Het project in Brazilië sluiten we dan wel af, maar er zijn veel andere projecten die ook de moeite waard zijn om te ondersteunen met uw gift.

Wij houden u op de hoogte hoe we hieraan invulling kunnen geven.

**MOV:** De bekende actie worden door hen verzorgd. Te weten de Vastenactie, Pinksteractie, Actie MIVA, Missiezondag, Wereldmissiedag, en de Adventsactie.

**KEsa:** De KeSa heeft oog en oor voor mensen in (acute) nood in de Dronter samenleving. Vaak probleemgevallen die tussen wal en schip vallen bij gemeente/overheid en andere hulpverleners. Daarbij wordt niet gekeken naar geloof of afkomst. Wel is er –waar mogelijk- altijd contact met de betrokken instanties (vooraf of achteraf). De geboden steun loopt uiteen van geldelijke steun tot samen boodschappen doen, of het verhuizen van spullen dan wel andere praktische zaken. Daarnaast zijn er een aantal vaste activiteiten zoals de kledinginzameling voor het AZC, de paasactie, de vakantieactie en de kerstpakketten.

De KeSa heeft afvaardigingen/contact naar of zitting in: MDF/Gemeente, Woningbouwvereniging, AZC Cliëntenraad, Pastores/bisdom, Locatieraad, Diaconaal Platform Dronten, Burgers in de knel/Meersamen, Fietsenplan, Project Jean in Guinee, Project Kabanga in Tanzania.

Namens de Locatieraad / Pastoraatsgroep:  
*Peter Meijer en Marinus Huijsmans*

#### **VOORBEREIDING EERSTE H. COMMUNIE 2024**

Beste ouders van kinderen in groep 4 van de basisschool, In 2024 hopen wij weer een Eerste Communie-viering te hebben. In een nog te plannen bijeenkomst in september of oktober 2023 zullen wij aan de ouders uitleg geven over de H. Communie en over de voorbereiding daarop. Er zijn op dit moment helaas geen vrijwilligers die de voorbereiding van de kinderen en ouders kunnen verzorgen. Wij hopen daarom dat er ouders zullen zijn, die de voorbereiding op zich kunnen nemen. Er is wel een goed draaiboek en een fijne werkmethode beschikbaar. En ondersteuning vanuit de pastoraatsgroep is ook mogelijk. Als u van plan bent te komen, dan vragen wij u om dit bij ons aan te geven. Dit kan via emailadres: [secretariaat@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat@parochienorbertus.nl). Dan kunnen wij de exacte datum en tijd, zodra deze bekend zijn, aan u communiceren. Dit emailadres kunt u ook gebruiken voor het stellen van uw vragen.

Graag ontmoeten wij u binnenkort.  
Hartelijke groeten,  
Namens de pastoraatsgroep H. Ludgerus,  
*Annie Nijmeijer*  
*Carina Dijkhof*



De scholen zijn weer begonnen, dus wij starten ook weer op.

Op zondag 17 september tijdens de startviering zingen we samen met de cantorij.

Tijdens de dienst van het woord gaan we naar boven voor onze eigen kinderwoorddienst, met het slotlied sluiten we weer aan in de viering.

Kom je ook?

We oefenen 1x van te voren, vrijdagavond 15 september van 18.30-19.15 uur in de kerk

We zien je graag!

Groetjes

*Annie en José* 06-4868.6950

[peter-jose@outlook.com](mailto:peter-jose@outlook.com)

De nazomer is inmiddels aangebroken. Je voelt aan alles dat het jaargetijde verandert. De dagen zijn vaak nog heel mooi, maar in de ochtenden is het al weer nevelig. Daarnaast wordt het steeds eerder donker.

Dit is het jaargetijde dat we na het vakantieseizoen de draad weer oppakken. Zo ook met de activiteiten in onze geloofsgemeenschap.

Als u dit leest is de ziekenzondag reeds geweest. Hierbij is er extra aandacht voor hen dit getroffen zijn door ziekte.

Door samen te bidden hopen we hen kracht te geven.

Twee weken later is er de zondag met de startviering.

Hierbij schenken we extra aandacht aan de activiteiten buiten de liturgievieringen om. De viering wordt extra feestelijk omlijst door de Cantorij, het kinderkoor 't Lutgrut en Nienke de Jong-With.

Volg de mededingen in de kerk en de Oversteek

Wij wensen u een inspirerend en hoopvol seizoen toe.

Namens de Pastoraatsgroep

*Marinus Huijsmans*

# BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

## PAX CHRISTI LELYSTAD

### IN MEMORIAM

#### ADRIANUS van DIEPEN

Op dinsdag 11 juli hebben we afscheid genomen van Arie, tijdens een Eucharistieviering in de H. Petruskerk te Lelystad. Daarna hebben we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats de Olandhorst. Arie werd geboren in een boerengezin in Berkhout. Als kind hielp hij mee op de boerderij: aardappels rooien, koeien melken, en dat soort zaken. Hij hield van voetballen, maar na een val van de hooizolder kwam daar een eind aan. Op een gegeven moment leerde hij Tiny Kooter kennen. Ze zijn in 1959 getrouwd. Ze kregen een dochter, en later ook kleinkinderen. Arie is begonnen met een bollenbedrijf. Maar vanwege een hernia moest hij daar mee stoppen. Daarna eerst in een fabriek aan het werk, en later heeft hij zijn diploma's als badmeester gehaald. Vele jaren heeft bij het zwembad in Zwaag gewerkt. Hij hield van bloemen, met name pioenrozen en fuchsia's. Zijn hele tuin stond er vol mee. Arie was een levensgeïeter: mocht graag op vakantie gaan. Met name naar Frankrijk met de vouwwagen, waar familie woonde, in de Dorgogne. Later hadden ze een stacaravan in Harderwijk. Op een gegeven moment is hij samen met Tiny van Zwaag naar Lelystad verhuisd, toen daar seniorenwoningen beschikbaar kwamen. Zijn vrouw werd Tiny ziek en vanaf toen waren ze meer aan huis gebonden. In die tijd ging werd het geloof voor Arie steeds belangrijker. En toen Tiny overleden was, ondervond hij daar ook veel steun van. Hoewel hij haar erg gemist heeft. Zijn naaste familie was het belangrijkste voor hem; daar leefde hij met mee, en zij met hem. In het bijzijn van hen heeft hij het sacrament van de zieken ontvangen. Hij zal gemist worden; maar we zien in dankbaarheid op zijn leven terug. We vertrouwen erop dat hij met zijn Tiny herenigd zal zijn en nu bij Onze Lieve Heer thuis mag komen.

Jaap Scholten

Het Christusmonogram.



Het Christusmonogram kent vele uitvoeringen die eenvoudig tot rijk versierd zijn.

De basisvormen zijn echter steeds dezelfde n.l. de letter **P** gecombineerd met de **X**. De **X** staat voor de Griekse letter Chi en geeft de eerste letter van het woord Christus aan. De **P** staat voor de letter Rho, de tweede letter; deze heeft overeenkomst met een stok en een kruiging, zie fig.3 en 4. Daarmee symboliserend de herdersstaf of Mozes staf.

Tijdens de tocht door de woestijn werd het volk ziek. Mozes stak daarop een koperen slang op zijn staf. Wie afkeek naar de staf werd genezen. De kerk van Rome zag hierin een goddelijke aanwezigheid. Daarom heeft de bisschop een staf bij zich als goddelijke vertegenwoordiging.

Het beeld van herdersstaf is helder bij de betekenis van Christus als herder en leraar. Daarom wordt een combinatie van P en X gezien als een duidelijke weergave van Christus als herder en leraar.

Bijkomende gedachte is dat de P het woord Pax aanduidt, dat vrede betekent. Gecombineerd met de X geeft het symbool Pax-Christi weer, ofwel de "vrede van Christus".

Als gedachte aan de kruisiging zijn op de kaars 5 kruidnagels toegevoegd, overeenkomend met de 5 wonden van Christus.

De kruidnagelplant draagt de betekenis van gezegend wortel. De wortel is de bron van het bestaan van de plant. Die bron is gezegend. De bron van ons menselijk bestaan is goed. In de kiem is de mensheid goed.

## WarmWelkom

De Pax Christi geloofsgemeenschap wil als nieuwe parochiaan in onze geloofsgemeenschap van harte welkom heten:

- Diego, Naura, Dejean en Jeanice Rellum
- Rene Widjaja en Reinhart en Jovina Simadibrata
- Barbara Oostwouder - Abeln
- Rik, Camille en Avery Sto Tomas

### SENIORENVIERING

In de Petruskerk zal op 13 oktober a.s. weer een seniorenviering plaatsvinden. De aanvang zal zijn om: **14.15** uur maar de kerk is al open vanaf 13.30 uur. Pastor Andre van Boven zal voorgaan in deze viering en wordt ondersteund door leden van de zanggroep onder leiding van Jacqueline Reesinck en organiste Sylvia Joustra.

Daarna is er tijd voor een gezellig samen zijn. De 80-plussers van onze gemeenschap zullen in de komende weken worden bezocht door een ouderenbezoek(st)er en apart worden uitgenodigd. Maar andere parochianen zijn natuurlijk ook van harte welkom bij de viering.

Wij hopen velen van u welkom te heten in deze kerkdienst.

*Het Seniorenpastoraat*

### Roze Viering in de Ontmoetingskerk Lelystad

*Lelystad, 21 augustus 2023* — Op zondag 8 oktober om 16.00 uur wordt opnieuw een Roze Viering georganiseerd in Ontmoetingskerk in Lelystad. Samen luisteren we, zingen we, vinden we stilte en delen we licht. Deze bijzondere viering valt slechts drie dagen voor Coming Out Day, de dag waarop we de moedige stappen vieren van hen die openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Tijdens de Roze Viering zwaaien we de deuren van de Ontmoetingskerk gastvrij open voor eenieder.

In deze inspirerende viering, voorbereid door een diverse groep van acht individuen met verschillende achtergronden en dominee Jeannet van Doorn, brengen we het thema "Het Breken van de Beelden" tot leven. Van dromen tot aanbidding, van innerlijke beelden tot krachtige figuren zoals Ruth - geen enkel perspectief wordt overgeslagen.

De kracht van deze viering zit in de eenheid van diversiteit. LHBTI's en hetero's, gelijkgestemden en zoekenden, bundelen hun krachten om een gevoel van saamhorigheid te creëren. Samen met de gemeenschap vieren we het universele recht om onszelf te zijn, gekoesterd en aanvaard door elkaar.

Na afloop van deze betekenisvolle viering is er ruimte om na te praten, elkaar te ontmoeten en te verbinden onder het genot van een warme kom soep. Zet de datum alvast in je agenda. We kijken er naar uit om je te verwelkomen!



## Jeugduitje Petruskerk 2023

Op zondag 16 juli zijn we samengekomen voor de afsluitende viering van het catechesejaar. Na deze viering zijn we met de kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in de Petruskerk die dat wilden op ons jaarlijkse jeugduitje gegaan. We zijn begonnen met pannenkoeken eten en hebben daarbij het verhaal gehoord over Noach die een ark bouwde. Daarna zijn we gaan fietsen. Onderweg hebben we in een rubberboot de spulletjes verzameld, die je allemaal nodig hebt, peddels, voer voor de dieren, voer voor de mensen en oordopjes tegen het vele lawaai dat de dieren maken.



Ook hebben we met een memory de koppeltjes dieren bij elkaar gezocht die meegingen in de ark.



Aangekomen bij Tom's Beach hebben we een spelletje minigolf gespeeld en daarna weer terug op de fiets. Ook nu weer een keer gestopt om Kubb te spelen en weer de koppeltje dieren bij elkaar te spelen. Tot slot in de kerk nog een zin gepuzzeld, waarin we hoorden dat God belooft dat de aarde nooit meer zal overstromen en dat hij een kleurrijke regenboog aan de hemel zet als teken van die belofte.



Ondanks de stevige wind en af en toe dreigende lichten, is ons uitje niet in het water gevallen. En hebben we met de jeugd een leuke dag gehad. Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar.

Carolien

## ALLERZIELEN 2023

Allerzielen is de dag waarop de overledenen worden herdacht. Deze herdenking vindt sinds de twaalfde eeuw op 2 november plaats. Nog steeds worden de overledenen herdacht, zo ook in onze Petruskerk.



Op **Donderdag 2 november, vindt er om 19.00 uur** een Gebedsviering plaats.

Deze samenkomst kan voor de aanwezigen een bron van troost zijn, een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid geven. Tijdens de viering worden alle overledenen die ons dierbaar zijn herdacht, met name de overledenen van het afgelopen jaar. Hun namen worden -in aanwezigheid van de nabestaanden- genoemd. De nabestaanden die bij de uitvaartdienst een kruisje hadden opgehangen in de kerk, worden uitgenodigd het herdenkingskruisje in ontvangst te nemen. Voor de andere overledenen is het mogelijk hun namen te noteren zodat zij ook onderdeel kunnen zijn van deze viering.

U bent van harte welkom!

*Ad van Kampen, Janny Rieff, Petra van der Hem en Jacqueline de Winter*



God weet  
van het gemis  
Hij droogt  
je tranen  
en zegt:  
Weet dat  
mijn troost,  
mijn liefde  
met je is.  
Vandaag,  
morgen,  
en altijd!

### Beste kinderen en ouders/verzorgers,

De zomervakantie zit er weer bijna op. Volgende week begint het schooljaar weer. Dan is het nu tijd om je op te geven voor de jeugdcatechese. We hebben 3 groepen jeugdcatechese. Voor iedereen tussen de 4 en 18 jaar oud is er dus plek.

Tijdens een catechese bijeenkomst ontdekken we met de kinderen bijbelverhalen en verwerken we dat op een creatieve manier.

Wil je meer informatie of je aanmelden, dat kan via [jeugdcatechese@gmail.com](mailto:jeugdcatechese@gmail.com)



Hopelijk tot ziens bij de catechese,  
*Werkgroep jeugdcatechese*

# BERICHTEN UIT DE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

## H. BONIFATIUS-BIDDINGHUIZEN

### IN MEMORIAM

**Aleida Maria ( LEIDY) Hölscher-Siemonsma**

14 april 1928 - 20 juni 2023



*"ongeneeslijk optimistisch.."* was het thema van de afscheidsviering van Leidy Hölscher, op 27 juni in de aula van Ölandhorst te Lelystad. *Ongeneeslijk optimistisch..* maar het had ook *Paaskind* kunnen zijn, want niet alleen haar geboortedatum, maar vooral het steeds weer opstaan en verder gaan,

steeds weer opnieuw beginnen, wat er ook gebeurde, tekenden haar lange leven. Leidy, geboren in Friesland, overleed in een hospice in Amsterdam, één van de vele plaatsen waar ze had gewoond en gelukkig was geweest. Liefst 21 keer verhuisde ze, en ze paste zich altijd overal snel en gemakkelijk aan. Maar waar ze écht een stuk van haar hart had achtergelaten was Australië, waar ze zich begin jaren 50 vestigde met haar man Frans en waar ze twee zoons en een dochter kregen. De laatste 20 jaar van haar leven woonde ze samen met Frans in Biddinghuizen waarvan 15 jaar in een mooi appartement aan het Plein. Geen gemakkelijke jaren, want de ouderdom eiste steeds meer zijn tol, zowel van Frans als van Leidy. Frans kreeg Alzheimer en overleed in 2017 en Leidy, intussen ook maar al te zeer bekend met ziekenhuisopname bleef alleen achter, maar krabbelde al snel weer overeind en bleef altijd haar vrolijke positieve zelf. Ze klaagde nooit... Ook niet toen haar jongste zoon Michael overleed zoon in het verre Australië en zij vanwege de afstand en haar hoge leeftijd niet bij zijn afscheid kon zijn.

En ook niet toen ze een agressieve melanoom kreeg die haar hoofd binnendrong en haar beroofde van het gehoor aan één kant en ze besepte dat ze ongeneeslijk ziek was. Ze bleef vooral ongeneeslijk optimistisch.

Begin lente 2023 was het niet meer verantwoord dat ze zelfstandig bleef wonen en daarom regelde haar dochter een plaats in een hospice in Amsterdam zuid oost. Voor 22e keer verhuisde ze en toen ik haar daar opzoekt, was ze net zo vrolijk als altijd. *"Het is hier zo goed.. net een hotel.."* Ze had nog één wens.. haar 95e verjaardag vieren en dat haalde ze ruimschoots.

Op mijn vraag of ze bang was voor de dood, zei ze lachend... *"Nee hoor... ik ben al zo vaak verhuisd en het is altijd goed gekomen, dus zo zal dat nu ook wel weer gaan..."*

Op de vooravond van de officiële zomer, gaf ze zich rustig en kalm over aan de laatste verhuizing. Bij haar uitvaart las ik op verzoek van de familie een fragment uit het Paasevangelie van Johannes en luisterden we naar dat prachtige lied van Huub Oosterhuis over het visioen van Pasen..

*"Het zal in alle vroegte zijn als toen... DAN ZAL IK LEVEN"*

*Dorothee van Leer-Wassenburg*

**Gezina Josephina – SIENTJE – Melenhorst- Sewüster**

12 maart 1935- 10 augustus 2023



**Dankbaar en Gelukkig....** dat was het thema dat Sientje Melenhorst reeds in 2019 zelf koos voor haar afscheidsviering. Op dat moment leek de dood nog ver weg, want hoewel ze toen al 84 was, was ze nog redelijk zelfstandig en genoot nog volop van haar leven in haar kleine gezellige

appartement in de Tas.

*Dankbaar en Gelukkig...* dat was typisch Sientje, want hoewel ze al heel jong werd ingezet om haar moeder - die al over de 40 was toen zij werd geboren - te helpen en ook nog vaak bijspiong bij het grote gezin van een tante, sprak ze altijd vol liefde over haar ouders en met vreugde over haar jeugd.

Graag had ze door willen leren -het liefst handwerkjuf, want ze was erg creatief - maar dat was voor meisjes in die tijd en in het milieu waar ze opgroeide, niet weggelegd. Trouwen en kinderen krijgen was zo ongeveer het hoogst haalbare ideaal... zorgen voor de ander en jezelf wegcijferen. En dat deed Sientje dus... ze trouwde met Piet en samen kregen ze drie kinderen. Guus, Fransien en Johan.

Sientje genoot van het zorgen voor haar gezin... het geluk van haar man en kinderen was haar geluk. Hun pijn was haar pijn en wat heeft ze ontzettend mee-geleden met haar jongste zoon die in 2009 de strijd verloor tegen zijn zware zwarte depressies. Alle liefde van Sientje, Piet, zijn zus en broer konden hem niet redden en zijn dood was een zware klap voor het hele gezin. Het sloeg een wond die nooit meer echt heelde, maar Sientje vond troost in haar geloof en vooral in het steunen van de zonen van Johan die haar zo hard nodig hadden; en in het zorgen voor Piet die 8 jaar ouder was dan zij. Na het overlijden van Piet in 2014 bleef ze zorgen, want haar gezin werd steeds groter. Wat was ze dol en trots op haar kleinkinderen, die haar in de loop der jaren maar liefst 15 keer overgrootmoeder maakten. Niets maakte haar gelukkiger dan voor iedereen zorgen. Ze deed het met zoveel liefde.. Voor zichzelf vroeg ze weinig... af en toe een fietstochtje, een praatje met de bureu.. wat puzzelen, beetje tv kijken, op zondag een advocaatje. Ze was overal zo dankbaar voor.. zo tevreden met weinig. En daarom lasen we tijdens haar uitvaart op **17 augustus** in de aula van Ölandhorst, de overbekende tekst over de liefde uit de brief van Paulus aan de Korinthiers.

De liefde die niets vraagt, alleen maar geeft.. De liefde die geduldig is vriendelijk en bescheiden. De liefde die geen jaloezie kent en alles vergeeft. De liefde die alles verdraagt, alles gelooft, alles hoopt..

Sientje heeft het allemaal waargemaakt. Ze was letterlijk een liefde- vol mens.

*Dorothee van Leer*



## Start nieuwe seizoen

Zaterdagavond 9 september willen we het nieuwe seizoen starten met een viering in de open lucht. Locatie is bij Frans en Els Renne aan de Oldebroekerweg. André van Boven zal voorgaan in deze viering met als thema: Liefde verbindt ons.



### Uit een preek van de Heilige Alfonsus:

*God werd mens om met ons in gesprek te gaan als met een vriend.*

*Sprek met God persoonlijk, op een vertrouwelijke manier, zoals met jouw beste vriend.*

*Bespreek alles met Hem:*

*Jouw plannen, jouw problemen, jouw angsten, alles wat je ter harte gaat, zoals je dat met een vriend doet, zonder je bezwaard te voelen.*

*God zal je antwoord geven, niet door een stem in onze oren,*

*maar door een stem in ons hart.*

*God zal tot jou spreken met innerlijk licht, met mildheid, met vergeving en vrede, met een stem van liefde.*

### Oecumenische viering met Leo Fijen

Van 16 tot 24 september is de Vredesweek. Tijdens deze week is er traditiegetrouw een oecumenische viering en wel op zondag 17 september om 9.30 uur.

Hierbij zal Leo Fijen voorgaan.



## Vredesweek

*Alternatieve tekst op het lied 'Wonen overal' in aanloop naar de Vredesweek, uit het muziekarchief van het Geleghheidskoor van Dronten*

Medestanders zijn wereldwijd,  
zoeken naar toekomst vol duurzaamheid.  
't Leven genieten, genoeg is genoeg.  
Jij daar, sta op, sla de hand aan de ploeg.  
Mensen sluit je aan!

Keuzes maken: dit is de tijd!  
Toon daarin trouw en standvastigheid.  
Wensen en grenzen, kies leven, geen dood,  
niemand verandert een steen in brood.  
Mensen maak je keus!

Toekomst, open en ongewis,  
leer ons de kracht van geschiedenis.  
Blijven vertrouwen in donkere nacht,  
put inspiratie uit wat is volbracht.  
Mensen ga nu door!

Tegenstanders zijn wereldwijd,  
blijf niet volharden in groot verwijt.  
Ieder kan vallen, wie raapt jou dan op?  
Scheep nieuwe kansen en geef nooit op.  
Houd elkander vast!

Nemen van verantwoordelijkheid,  
is het begin van meer duurzaamheid.  
Vasten en omkeer kan iedere dag:  
d' één na de ander gaat overstag.  
Mensen durf het aan!

Medestanders, kijk wereldwijd,  
alom signalen van duurzaamheid.  
't Is al begonnen, kijk goed om je heen,  
wagen, proberen, leg steen voor steen.  
Mensen veel plezier!

### Koor Bel Canto



Website: [www.koorbelcanto.nl](http://www.koorbelcanto.nl)

Dirigent: Mirjam Bastiaansen  
Bremerbergweg 22, 8256 PW  
Biddinghuizen  
E-mail: [familie@bastiaansenknoek.nl](mailto:familie@bastiaansenknoek.nl)

Voorzitter: José de Winter  
Keplerlaan 3, 8251 AP Dronten  
E-mail: [voorzitter@koorbelcanto.nl](mailto:voorzitter@koorbelcanto.nl)

Secretaris: Karin Rommens  
Oldebroekerweg 28, 8256 RR  
Biddinghuizen  
E-mail: [secretaresse@koorbelcanto.nl](mailto:secretaresse@koorbelcanto.nl)

Repetities op vrijdagavond van 19.15 – 21.00 uur  
aan de Ploegschaar 72- 74 Biddinghuizen

# BERICHTEN UIT DE GELOOFGEMEENSCHAPPEN

H. FRANCISCUS NUNSPEET EN  
ELBURG EN 'T HARDE  
IN MEMORIAM

**Sylvia Evelyn Quist-Sandee**

Zij werd geboren in Djakarta op 30 januari 1950 en is op 17 augustus 2023 overleden in Nunspeet. Zij heeft jarenlang trouw in haar wijk De Oversteek rondgebracht.

## De vakanties lopen ten einde

De oogst is voorbij, de zomer loopt ten einde en wij zijn niet gered.

*Jeremia 8:20*

De meesten van ons hebben de vakantie erop zitten en hebben dit jaar ook de grillen van het weer, een veranderend klimaat, aan den lijve ondervonden. Het is dan goed om te weten dat ook onze Paus zich bewust is van de veranderende omstandigheden in onze wereld. In zijn encycliek *Laudate Si* (Wees geprezen) heeft paus Franciscus, in de geest van de heilige Franciscus, het over de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu. De ondertitel van de encycliek is dan ook "over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis". Een citaat uit deze Encycliek die aansluit bij de naamgever en het gedachtengoed van onze kerk;

## de heilige Franciscus van Assisi

*10. Ik wil niet verder gaan in deze encycliek zonder gebruik te maken van een mooi en motiverend voorbeeld. Ik heb zijn naam aangenomen als leidraad en inspiratie op het ogenblik van mijn uitverkiezing tot bisschop van Rome. Ik geloof dat Franciscus het voorbeeld bij uitstek is van de zorg voor wat zwak is, en van een integrale ecologie, die met vreugde en authenticiteit wordt beleefd. Hij is de heilige patroon van al degenen die onderzoeken en werken op het gebied van de ecologie en wordt ook bemind door velen die geen christen zijn. Hij liet een bijzondere aandacht zien voor de schepping van God en voor de armsten en degenen die het meest in de steek worden gelaten. Hij had lief en werd bemind om zijn vreugde, zijn edelmoedige toewijding, zijn universeel hart. Hij was een mysticus en een pelgrim die eenvoudig leefde in een wonderbaarlijke harmonie met God, de ander, de natuur en zichzelf. In hem kan men vaststellen hoezeer zorg voor de natuur, gerechtigheid jegens de armen, inzet in de samenleving en innerlijke vrede niet te scheiden zijn.*

Wij hebben maar één aarde Huub Oosterhuis heeft daar het volgende lied over geschreven;



Aarde. Deze. Enig denkbare.  
Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,  
rivieren die stromen naar zee.

En niets valt omhoog en alles omlaag.  
En niets is nog af en alles nog nergens.  
En overal mensen die weten van niets  
en maken van alles –  
en alles bederven, seizoenen, rivieren.  
En achteloos doden.  
En sterven en doden en sterven.

Aarde. Deze. Enig denkbare.  
Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,  
rivieren die stromen naar zee.

En niets valt omhoog en alles omlaag.  
En niets is nog af en alles nog nergens.  
Maar hier en daar mensen en steeds meer en overal  
mensen die doen wat vandaag nog gedaan moet.  
Die langzaam maar zeker, bezeten van liefde,  
de aarde opdelfen  
uit de onderste afgrond.

Aarde. Deze. Enig denkbare.  
Rond en blauw in de ruimte.

Met zon, maan en sterren, seizoenen, rivieren,  
rivieren die stromen naar zee.

## Woord en Communieviering Augustus



Thema: "Gedaanteverandering van de Heer"

Het gebeuren van de gedaanteverandering voert ons binnen in het grote mysterie van Jezus' persoon.

Het staat niet los van wat enkele dagen voordien plaatsvond. Jezus stelde zijn leerlingen toen de vraag: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' De Italiaanse monnik Enzo Bianchi wijst er op dat het feest van de Gedaanteverandering ook een feest van hoop is: dat alle mensen, ook allen die lijden, ja heel de schepping die 'zucht en uitzielt naar de verlossing' (vgl. Rom 8, 23) tot dit nieuwe 'verheerlijkte' leven geroepen zijn.

Door het te vieren houden christenen de hoop levend van een 'transfiguratie' voor alle mensen: 'De Gedaanteverandering wordt universele hoop voor allen die lijden en zelfs voor de hele schepping die zucht in de verwachting van de verlossing.'

# [ Herbronning ]

## Afscheid leden Stuurgroep Volwassenencatechese



Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Werkgroep Volwassenencatechese, op 13 mei 2023 in de Petruskerk te Lelystad, is afscheid genomen van drie leden van de Stuurgroep Volwassenencatechese. Na hun jarenlange inzet binnen en voor de werkgroep om elk jaar weer te komen tot een divers activiteiten aanbod, hebben Anne-Marie Swater, Toine Vos en Peter Dekker het stokje overgedragen, om voor zichzelf ruimte te creëren voor andere activiteiten. Tijdens de bijeenkomst bedankte Tony Merkelbach hen namens het parochiebestuur voor hun inzet met prachtige bloemen. Namens het Pastoraal Team sprak diaken André van Boven lovende woorden over de volwassenencatechese en overhandigde hen daarbij als dank het boek 'De Tijdgeest, een perspectief op mens en tijd' van Rik Torfs. Vanuit de werkgroep werd de dankbaarheid voor de inzet van Anne-Marie, Toine en Peter onderstreept met de overhandiging van het boekje 'Geest van nieuw begin' van Franck Ploum en een kaart met mooie woorden van de werkgroepleden en daarbij ook de tekst 'Lied Van De Zevende Dag' van Huub Oosterhuis:

Hij sprak op de zevende dag  
Ik heb de lichten ontstoken

De aarde in mensen gegrondvest  
De zeeën gespreid voor dolfijnen  
De hemel voor vogels en sterren  
Nu is het even genoeg  
Nu is het rusten maal rusten  
mijn sabbat, mijn zevende dag

De hemel vol vogels en sterren  
Nu is het even genoeg

Jij die je krachten geeft  
Om aarde en hemel te hoeden  
Jij met de last op je schouders  
Te zorgen voor lichaam en ziel:  
Ik schenk je de zevende dag  
Om jezelf te hervinden  
Dag van rusten maal rusten  
En dat wij elkaar vinden

De hemel vol vogels en sterren  
Nu is het even genoeg

De Stuurgroep Volwassenencatechese bestaat nu naast diaken André van Boven uit Ria Damen, Myra Swarte en Dick Corporaal en is te bereiken via het e-mailadres: [herbronning@parochienorbertus.nl](mailto:herbronning@parochienorbertus.nl)

## NIEUW JAARPROGRAMMA



De nieuwe HERBRONNING is uit! Dit overzicht van het activiteiten aanbod van catechese voor volwassenen voor het seizoen 2023-2024 is bijgevoegd bij deze Oversteek, digitaal verspreid via de diverse nieuwsbrieven en te vinden op de website van de parochie <https://parochienorbertus.nl/cursussen>

Ook in het seizoen 2023-2024 nodigen wij u weer van harte uit op onze bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter verdieping van uw (geloofs)leven en voor ontmoeting met andere geïnteresseerden.

Zomaar wat reacties van medeparochianen die al kennis hebben kunnen nemen van de inhoud van Herbronning: 'een enorm en veelzijdig aanbod', 'een mooi en divers aanbod' en 'prachtig en inspirerend'. We hopen dat de inhoud van Herbronning dit ook bij u oproept en dat we u bij één of meerdere activiteiten mogen verwelkomen. Twijfelt u of wilt u eerst graag meer informatie, neem gerust contact op met activiteitbegeleider(s) zoals genoemd in Herbronning of via ons e-mailadres: [herbronning@parochienorbertus.nl](mailto:herbronning@parochienorbertus.nl)

De activiteiten die in de periode tot de verschijning van de volgende Oversteek plaatsvinden of starten staan hieronder kort vermeld; de uitgebreide informatie over inhoud en aanmelding van de activiteiten staat in de bijgevoegde Herbronning en zijn terug te vinden op de website van de parochie.

# AGENDA

Van harte aanbevelen!

- 1. Rond de schrift; cyclus met start op 13/9**  
Met elkaar bespreken van de lezingen van de komende zondag;
- 2. Impulsavond 'Licht in de morgen'; 20/9**  
Luisteren en kijken naar een geëngageerd en ontroerend verhaal over de onzichtbare mens in onze maatschappij en kijken naar de praktische mogelijkheden in onze eigen omgeving;
- 3. Film in de kerk: 'After Life'; 26/9**  
Film over de weg van het leven naar het hiernamaals aan de hand van een te kiezen dierbare herinnering;
- 4. Geloofsdoek maken: 'Sterke vrouwen in de Bijbel'; cyclus met start op 27/9**  
Op een creatieve manier uitbeelden van moedige vrouwen waarvan we de verhalen niet zo vaak horen;
- 5. Parochiële Impulsavond 'De Missionaire Parochie'; 4/10**  
Hoe kunnen we een kerk die naar binnen gericht probeert te overleven omvormen in een kerk die relevant is voor de samenleving;
- 6. Ontmoetingen rond Paus Franciscus; cyclus met start op 5/10**  
Vijf avonden waarin we elkaar ontmoeten rond teksten en filmfragmenten van Paus Franciscus en samen eten, bidden en naar elkaar luisteren en delen wat het ons doet;
- 7. 2e Taizé Pax Christi stilte meditatie; 7/10**  
Drie uur luisteren naar Taizé-muziek en in stilte mediteren;
- 8. Ester. Ik die verborgen ben; cyclus met start op 10/10**  
Zoektocht naar lessen en wijze woorden over dit boeiende Bijbelboek dat spreekt over God terwijl het over Hem zwijgt;
- 9. Het veelkleurige verhaal van Jozef; cyclus met start op 19/10**  
Ontdekkingstocht waarbij Jozef uit Genesis centraal staat; allemaal heel mooie verhalen om te lezen, na te vertellen, uit te diepen en toe te passen;
- 10. Vriend voor het Leven; cyclus met start op 31/10**  
In diverse vormen stilstaan bij een bloemlezing van de gedichten, liederen, preken en verhalen van de dit jaar op Eerste Paasdag overleden Huub Oosterhuis;

- 11. Film in de kerk: 'The Letter'; 15/11**  
Vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden bespreken de encycliek 'Laudato Si' op zijn uitnodiging met Paus Franciscus;
- 12. Leven in Het Woord: Bibliodrama; cyclus met start op 16/11**  
Altijd wel eens letterlijk in de huid willen kruipen van de mensen die leefden 'in de tijd van de Bijbel' en willen ervaren en voelen en deelnemen aan wat zij beleefden....?
- 13. Jozefgroep: 'De vrouwen van Jezus van Nazareth'; cyclus met start op 22/11**  
In de voetsporen treden van vier vrouwen die tegen de tijdgeest in bereid waren hun leven in dienst te stellen van Jezus' revolutionaire boodschap;
- 14. In Gods naam – theater; 30/11**  
In een avondvullende voorstelling kriskras door de Bijbel met bekende en onbekende verhalen, in dialoog met de zaal over angst, liefde, hoop en moed en ondersteunt met muziek.





## H. Bonifatius Biddinghuizen

Secretariaat:	Buitenkant 12 8256 CA Biddinghuizen tel. 06 47 8410 90
e-mail:	marjodobbe@hotmail.com
Kerkgebouw:	De Voorhof, Akkerhof 3, 8256 BK Biddinghuizen; tel: 0321-331307
Pastoraatsgroep:	Dhr. G. Swagemakers, Hr. A. Mangnus en Hr L. Scholten
e-mail:	pastoraatsgroep.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 06 22 34 20 94
Locatieraad:	Heren F. de Vries en H. Schrama en Mevr. M. Muller
e-mail:	locatieraad.bonifatius@parochienorbertus.nl; tel: 0321-332248
bankrekening:	IBAN: NL 32 RABO 0112 502 407 IBAN: NL 19 INGB 0006 234 256 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.bonifatius@parochienorbertus.nl



## H. Franciscus van Assisië, Nunspeet en Elburg/'t Harde

Kerkgebouwen	St. Franciscuskerk, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet en Agnietencentrum, Hoekwant 45, 8081 NB Elburg
Verenigingsgebouw	't Achterom, Eperweg 18, 8071 AX Nunspeet
Contactpersoon: Nunspeet/ 't Harde	dhr. J. Kamp; email jankamp26@gmail.com; tel: 06-14058719
Contactpersoon: Elburg	mevr. M. Rouwhorst-Hover; email j.rouwhorst9@upcmail.nl ; tel: 0525-682398
bankrekening:	IBAN: NL 03 RABO 0347 505 120 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.franciscus@parochienorbertus.nl



## H. Ludgerus Dronten

Secretariaat:	Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
e-mail:	secretariaat.ludgerus@parochienorbertus.nl; tel: 0321-312456
Kerkgebouw:	Ludgeruskerk, Ludgerusplein 2, 8251 GA Dronten
Pastoraatsgroep:	Hr. M. Huijsmans Dames I. van der Lee-Dohnau, A. Nijmeijer en C. Dijkhof -Hoekstra
e-mail:	pastoraatsgroep.ludgerus@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Heren P. Meijer, J. Groenwold en J. Fassaert en Mevr. A. Huisman - van der Burg <b>vacature</b>
e-mail:	locatieraad.ludgerus@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 46 RABO 0112 500 021 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.ludgerus@parochienorbertus.nl



## Pax Christi Lelystad

Secretariaat:	Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
e-mail: Nieuwsbrief	secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl; tel: 0320-250010
Kerkgebouw:	Petruskerk, Botter 39-05, 8243 KA Lelystad
Pastoraatsgroep:	Dames A. Swater-Buijs, M. Tamminga-Amsing, J. Reesinck en P. van der Hem-Paay
e-mail:	pastoraatsgroep.paxchristi@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	De Heren J. Vorstenbosch, T. Snijders en A. Wevers en A. Rouhof
e-mail:	locatieraad.paxchristi@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL35 RABO 0348 172 583 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (algemeen) IBAN: NL 44 RABO 0348 144 776 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten (uitsluitend kerkbalans)
Redactie adres:	redactie.paxchristi@parochienorbertus.nl



## H. Willibrord Swifterbant

Secretariaat:	Poort 19, 8255 AA Swifterbant
e-mail:	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Kerkgebouw:	De Hoeksteen, de Poort 19, 8255 AA Swifterbant - tel: 0321-321432
Pastoraatsgroep:	Mevr. L. van Noord, mevr. M. Kemps-van Berkum, mevr. A. Keizer en mevr. M. Kolen
e-mail:	pastoraatsgroep.willibrord@parochienorbertus.nl
Locatieraad:	Mevr. L. Hillebregt en de Heren J. Musters en B. Meijer
e-mail:	locatieraad.willibrord@parochienorbertus.nl
bankrekening:	IBAN: NL 72 RABO 0112 502 075 t.n.v. R.K. Parochie H. Norbertus Dronten
Redactie adres:	redactie.willibrord@parochienorbertus.nl



## ZOEKEN NAAR VERBINDING

### Herfst

De blaren vallen, vallen als van ver,  
als welkten in de hemel verre tuinen;  
ze vallen met ontkennde gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde  
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.  
En kijk ik naar de andere: het is in alle.

Toch is er Eén die al dit vallen  
Oneindig teder in zijn handen houdt.

*R.M. Rilke*

